

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

01/2025

Linh hồn nào tin thác vào Lòng Thương Xót của Ta là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính Ta sẽ chăm sóc cho họ (NK 1273).

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 01/2025

LM. Ernest Nguyễn Văn Hường



Trong những ngày đầu năm 2025, Giáo hội hoàn vũ khai mạc năm thánh tại Roma.

Giáo hội dựa trên truyền thống lâu đời xác tín rằng Năm Thánh là một trải nghiệm sâu sắc về ân sủng và niềm hy vọng cho toàn thể Giáo hội. Đức Giáo Hoàng quyết định khai mạc Năm Thánh thường lệ bằng việc

- Mở Cửa Thánh của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 24 tháng 12 năm nay, 2024.

- Chúa nhật ngày 29 tháng 12 năm 2024, ĐHG sẽ mở Cửa Thánh Nhà thờ chính toà Gioan Latêranô của ĐGH; Nhà thờ này sẽ kỷ niệm 1700 năm cung hiến vào ngày 9 tháng 11 cùng năm.

- Sau đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, Lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ĐGH sẽ mở Cửa Thánh Vương cung thánh đường Đức Bà Cả.

- Cuối cùng, vào Chúa nhật 5 tháng 1, ĐGH sẽ mở Cửa Thánh Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành.

Đối với Giáo hội địa phương, ĐTC. Phanxicô cho biết: “Ngoài ra, tôi quyết định rằng vào Chúa nhật 29 tháng 12 năm 2024, tại tất cả các Nhà thờ chính toà và Nhà thờ đồng chính toà, các giám mục giáo phận sẽ cử hành Thánh lễ long trọng khai mạc Năm Thánh, theo Nghi thức sẽ được soạn cho dịp này...”

Năm Thánh sẽ kết thúc vào Chúa nhật 28 tháng 12 năm 2025 tại các Giáo hội địa phương. Trong thời gian Năm Thánh, phải lo liệu sao cho Dân Chúa tham dự đầy đủ việc đón nhận lời loan báo niềm hy vọng về ân sủng của Thiên Chúa cũng như đón nhận những dấu chỉ chứng tỏ hiệu quả của ân sủng này” (Sắc chỉ năm thánh 2025, số 6).



BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ánh sáng huy hoàng hơn cả mặt trời.

Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân. Ngài mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. *"Không ai thấp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người"*.

Bởi thế, ngay sau khi giáng sinh, tỏ mình ra cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, Chúa Giêsu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đại diện cho lương dân.

Vì Chúa muốn tỏ mình ra cho muôn dân, cho nên lương dân **có quyền** được biết Chúa, và những người đã biết Chúa **có bổn phận** giúp cho lương dân biết Chúa.

Chúa đã dùng hình ảnh vừa rất đẹp vừa rất hay để dạy chúng ta cách giúp cho người khác biết Chúa,

đó là **Ánh Sáng**:

- Hãy đưa cao Tin Mừng như người ta nâng cao ngọn đuốc sáng để soi chiếu mọi vùng tăm tối.

- Cách sống của những người đã biết Chúa phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho những người chung quanh. Chúa Giêsu nói: *"Sự sáng của chúng con cũng hãy tỏa sáng trước mặt mọi người"*. Còn Thánh Phaolô thì nói: *"Anh em hãy chiếu sáng như những tinh tú trên bầu trời"*.

Hành trình của các đạo sĩ là hình ảnh minh họa cho hành trình của mọi kẻ tin:

a/ Hành trình khởi đầu bằng một điều gì đó lạ lùng khiến người ta chú ý (thí dụ ánh sao lạ đối với các đạo sĩ). Điều lạ lùng này mời gọi người ta từ bỏ nếp sống đã quen để dẫn thân đi tìm một cái gì đó cao



hơn, xa hơn, tốt đẹp hơn.

b/ Tiếp theo là những bước thăng trầm trong cuộc hành trình: có khi con đường rất bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề, có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc nó vụt biến mất.

c/ Nhưng miễn là người ta không nản lòng mà cứ kiên trì dẫn bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp được Chúa.

Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức tin tìm đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành trình của kẻ đã tin rồi nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi thân tình hơn.

Có những người tìm kiếm như các đạo sĩ, lên đường như Abraham. Cũng có những người ngồi một chỗ như Hêrôđê. Muốn biết ư? Ông đã có các chuyên viên. Muốn tiêu diệt đối phương ư? Ông có cả ngàn quân lính dưới quyền. Thiên Chúa hướng dẫn những ai muốn tìm Người cách lạ lùng. Người trốn thoát khỏi những kẻ muốn tìm bắt. Người không hung hãn chống lại những kẻ muốn hủy diệt Người. Người tự xóa mình đi và biến mất.

Người ở đâu, Đức Giêsu ẩn dấu của thời đại? Trong làng

quê heo hút nào, trong gia đình nghèo khó nào có ánh sáng Thiên Chúa mời ta nhận ra Người? *"Ta đói các người đã cho Ta ăn... Thực, Ta bảo các người: mỗi lần các người làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất là anh em Ta đây, là các người làm cho chính Ta"* (Mt 25, 35-40). Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng có lời kinh thánh: Ta đã không bị cám dỗ dùng lời Kinh Thánh để át giọng kẻ quấy rầy ư? Đức Giêsu đâu để cho ta đền bù. Nếu ta muốn nắm lấy Người để được an tâm, Người sẽ thoát khỏi tầm tay ta. Nếu ta chấp nhận lên đường tìm kiếm Người, ta sẽ như các đạo sĩ, được đầy tràn niềm vui và tìm thấy Người (...) Đọc kỹ Kinh Thánh thôi chưa đủ, còn phải để Kinh Thánh gợi hứng cho đời ta, để ta đem ra thực hành, để ta đặt mình dưới sự điều khiển của Kinh Thánh. Các luật sĩ và các thầy thượng tế biết lời sấm lăm chửi. Nhưng họ chỉ biết trưng dẫn thôi... Hêrôđê thì dùng Kinh Thánh để tìm cách giết Hải nhi... Còn các đạo sĩ, bản thân chẳng biết Kinh Thánh, chỉ được Hêrôđê chỉ dẫn, đã lên đường tìm kiếm Đức Giêsu và họ đã gặp Người...



CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Nhiều người đã thay đổi hẳn cuộc đời vì một thời điểm quyết định. Thời điểm đó giống như lúc ta đi đến một ngã tư và phải chọn một trong 4 hướng để tiến tới.

Đó là thời điểm mà tâm trí ta được soi sáng đặc biệt. Nếu đáp lại thì đời ta sẽ vươn lên, đồng thời kéo theo nhiều người khác cũng vươn lên. Nhưng nếu ta bỏ qua thì cơ may có thể không bao giờ trở lại.

Thời điểm ấy có thể đến một cách đột ngột. Như trường hợp của Matt Talbot, một người nghiện rượu, ngày nào cũng say bí tỉ. Một hôm anh đứng trước quán rượu chìa tay xin tiền những người qua lại mà anh nghĩ là bạn bè thân thuộc. Nhưng mọi người đều đi qua, chẳng ai cho anh một xu. Trong giây phút ấy, giống như những vảy cá trong mắt anh bỗng rơi xuống, anh chợt nhận thức rằng mình đang phá hỏng đời mình. Thế là anh quyết định bỏ rượu và cố gắng nhờ ơn Chúa để trở thành một vị thánh.

Thời điểm ấy cũng có thể đến từ từ. Như trường hợp của Mẹ Têrêxa. Mẹ đang làm việc trong một trường nội trú của những nữ sinh con nhà khá giả ở Calcutta. Nhưng lòng mẹ luôn

ray rút vì thường nhìn thấy những người nghèo nằm vất vưởng trên những hè phố. Thế là một hôm, Mẹ quyết định đi phục vụ những người nghèo ấy. Từ đó trở đi, tên "Mẹ Têrêxa Calcutta" trở thành điển hình cho việc hiến thân phục vụ những kẻ bị bỏ rơi.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại thời điểm quyết định của cuộc đời Đức Giêsu, đó là khi Ngài lãnh nhận phép Thanh tẩy. Trước đó Ngài sống một cuộc sống tương đối bình lặng của một người thợ mộc làng Nadarét. Nhưng khi nhận phép rửa, Ngài đã nghe một tiếng nói từ trời cao, gọi Ngài làm một việc khác quan trọng hơn. Từ đó trở đi Ngài giã từ nếp sống cũ, bắt đầu cuộc sống mới chuyên lo rao giảng Tin Mừng và cứu chữa mọi người.

Tất cả chúng ta cũng đều lãnh nhận Phép Rửa. Đó phải là thời điểm quyết định của cuộc đời chúng ta, bởi vì khi lãnh nhận phép rửa là chúng ta lãnh nhận một cuộc sống mới (Bài đọc I), trong Phép Rửa chúng ta trở thành môn đệ Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi chiến đấu chống lại sự dữ và yêu thương anh em mình (Bài đọc II). Tuy nhiên vì khi đó chúng ta chưa ý thức đủ



nên cuộc đời chúng ta không đổi thay được gì nữa.

Chúng ta hãy ý thức lại thời điểm quan trọng ấy để thay đổi cuộc đời, sống đúng theo ơn gọi của người Kitô hữu

HÒA ĐỒNG VỚI NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI

Mahatma Gandhi không phải là một Kitô hữu, nhưng ông là một trong những người đã sống giống Đức Kitô nhất trong thế kỷ của ông. Gandhi kiên quyết chống lại hệ thống phân biệt giai cấp ở Ấn Độ. Ông gọi đó là "một vết nhơ trong linh hồn nước Ấn Độ". Ông đặc biệt ghê tởm cách người ta đối xử với những người "không nên đung tới", tức là những người không được xếp vào giai cấp nào cả trong xã hội: họ không được vào các đền thờ; nếu sống ở thành thị, họ bị buộc phải ở trong những khu ổ chuột; nếu sống ở thôn quê, họ bị cấm không cho sử dụng những giếng nước công cộng; về việc làm, họ chỉ được làm những việc thấp hèn với đồng lương rất thấp.

Vì là một nhân vật nổi tiếng khắp Ấn Độ, Gandhi đi đến đâu cũng được mọi người tiếp rước nồng hậu. Khi vào một làng nào, ông luôn được mời vào trọ tại nhà trưởng làng với đầy đủ thức ăn thức uống và mọi tiện nghi để chịu. Nhưng Gandhi luôn từ

chối một cách lịch sự. Ngài hỏi: "Những người 'không nên đung tới' ở đâu vậy? Tôi muốn trọ tại nhà họ". Và quả thực Gandhi đã đến với những người ấy, ở với họ, ăn uống với họ, chơi đùa với con cái họ. Có lần ông còn nói: "Tôi không thể được sinh ra lần nữa. Nhưng nếu có thể thì tôi muốn sinh ra giữa những người 'không được đung tới', vì nhờ đó tôi mới có thể giải phóng họ và chính bản thân tôi khỏi cuộc sống khốn khổ". Tóm lại, Gandhi đã quên thân phận mình để hòa đồng với những người khốn khổ hầu có thể giải phóng họ.

Hôm nay, Đức Giêsu xếp hàng chung với những kẻ khốn khổ để chờ được Gioan làm phép thanh tẩy. Ngài đã quên thân phận mình để hòa mình với những kẻ khốn khổ. Những kẻ khốn khổ ấy là những người tội lỗi, những người nghèo, những người bệnh tật, những kẻ bị xã hội coi khinh. Họ là thành phần đa số trong xã hội Palestine thời đó. Đức Giêsu không tách riêng ra, Ngài không đứng bên lề, không chờ họ đến với Ngài, mà đích thân tìm đến với họ và ở giữa họ.

Chính Chúa Cha từ trời đã vừa ý với sự chọn lựa ấy, nên đã phán: "Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con".



CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Thời nay đang có một cuộc khủng hoảng về gia đình: số vụ li dị ngày càng nhiều; nhiều người trẻ không muốn lập gia đình; một số người chủ trương nếu thích nhau thì cứ sống chung với nhau, đến khi nào không thích nhau nữa thì chia tay, cần gì mà phải cam kết sống chung suốt đời.

Cuộc sống gia đình quả là rất khó khăn: Ngày mới cưới, tình yêu vợ chồng thắm nồng như ly rượu tân hôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, rượu nhạt tình phai, thậm chí còn thiếu rượu. Tình yêu thủy chung, luôn cho đi mà không hề mệt mỏi, không ngừng nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau. Một tình yêu như thế ở thời nay quả là một phép lạ.

Ở Cana, Chúa Giêsu đã làm phép lạ như thế: khi người ta thiếu rượu, Ngài đã làm cho có rượu dồi dào; và rượu ấy Ngài đã làm ra từ những chum nước lã. Phép lạ này ngày nay Chúa vẫn tiếp tục làm cho những ai thực lòng cầu xin Ngài. Tại sao những đôi vợ chồng đang gặp khó khăn không cầu xin phép lạ ấy? Tại sao anh chị em không nhờ Đức Mẹ chuyển lời cầu xin?

Ý Nghĩa Sâu Xa Của Phép Lạ Hóa Nước Thành Rượu

Tin Mừng theo Thánh Gioan thường có ý nghĩa rất sâu xa. Chẳng hạn đoạn Tin Mừng này, tuy nói về một đám cưới nhưng ý nghĩa không chỉ gói gọn trong đời sống hôn nhân mà bao trùm cả đời sống mọi người; tuy nói về nước hóa thành rượu nhưng chỉ đến tất cả những thứ mà quyền năng Chúa Giêsu có thể biến đổi.

Việc Chúa Giêsu hóa nước thành rượu được Thánh Gioan gọi là "dấu chỉ" và còn là "dấu chỉ đầu tiên để bày tỏ vinh quang của Ngài". Dấu chỉ là cái gì đó trước mắt chỉ tới cái khác. Cái trước mắt ở Cana là nước thành rượu. Cái khác mà nước thành rượu chỉ tới là gì? Thưa là điều được ngôn sứ Isaia tiên báo trong bài đọc I: đó là ngày mà Thiên Chúa biến đổi cuộc sống con người thành hoan lạc như tiệc cưới: *"Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo người sẽ cưới người về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, người cũng là niềm vui cho Thiên Chúa người thờ"*.

Chúa Giêsu đã đến khai mạc ngày hoan lạc ấy. Ở Naim, Ngài

đã biến đổi những giọt nước mắt đau thương của người mẹ khóc con thành những giọt lệ vui mừng khi con mình sống lại. Ở Giêricô, Ngài đã biến đổi cối lòng héo úa vì ích kỷ của ông Dakêu thành một tâm hồn tươi tốt quảng đại. Cho tới lúc đã bị đóng đinh trên thập giá, Ngài vẫn tiếp tục biến đổi người trộm lành đang tuyệt vọng thành người khách mời đầu tiên dự tiệc thiên quốc. Và nhất là trong biến cố phục sinh, Ngài đã biến đổi sự chết thành sự sống.

Nếu đời bạn đang tẻ nhạt như nước lã. Hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài sẽ biến đổi cho nước lã ấy thành rượu ngon tuyệt vời.

Đức Maria, Gương Mẫu Của Sứ Vụ

Tin Mừng thánh Gioan chỉ nhắc tới Đức Maria có hai lần: một lần ở Cana lúc Chúa Giêsu mới bắt đầu sứ vụ, và một lần dưới chân thập giá lúc Ngài hoàn thành sứ vụ. Hai lần ở đầu và cuối, ngụ ý bao hàm tất cả. Các Tin Mừng nhất lãm nói rõ hơn về điều này.

Trong biến cố Truyền tin, khi được hỏi có muốn làm mẹ Đấng Cứu Thế hay không, Người đã bỏ ý riêng sang một bên để quảng đại "Xin Vâng" theo thánh ý Chúa. Sứ vụ đôi khi có nghĩa là sẵn sàng gác sang một bên

những chương trình riêng của mình, để đáp lại lời Chúa mời hợp tác trong chương trình của Ngài.

Trong biến cố Thăm viếng, khi vừa hay tin người chị họ của mình đã mang thai 6 tháng và đang cần người giúp đỡ, Đức Maria đã vội vã đến nơi. Sứ vụ đôi khi có nghĩa là phải có sáng kiến: thấy nhu cầu, và mau mắn phục vụ.

Trong biến cố Cana, Đức Mẹ thoáng nhận ra vẻ bối rối của nhà chủ, Người hiểu ngay là họ thiếu rượu, và Người đã xin Con giúp đỡ. Sứ vụ đôi khi cần phải tế nhị: nhận ra điều người ta đang cần, nhưng ý thức rằng bản thân mình không làm gì được, nên giới thiệu cho kẻ có khả năng giúp đỡ.

Trên đồi Golgotha, Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá nhìn con yêu dấu đang hấp hối, rất đau lòng nhưng chỉ biết lặng thinh. Sứ vụ có khi còn có nghĩa là chấp nhận bất lực không làm gì được, chỉ biết phó thác.

Tất cả chúng ta đều được Chúa trao sứ vụ: sứ vụ đối với gia đình, sứ vụ với Giáo Hội, sứ vụ với xã hội, sứ vụ với tất cả mọi người. Chúng ta hãy nhìn gương Đức Mẹ và bắt chước Người.



CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Quyển sách ghi lại cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu ngày xưa được gọi là "Ê Vang", trước đây không lâu lắm được gọi là Phúc Âm, còn ngày nay thì thường được gọi là Tin Mừng.

Xét theo thần học Thánh Kinh thì hai chữ Tin Mừng là đúng nghĩa nhất. Nhưng nếu xét về ảnh hưởng của nó trên cuộc sống thì sao?

Trên thực tế, có nhiều người không thích đọc Tin Mừng. Nhiều người ngán không muốn nghe Tin Mừng. Tại sao? Vì họ thấy trong đó toàn là những bổn phận và những đòi buộc. Không nghe, không biết thì không phải làm theo.

Sở dĩ có cảm giác ngán và sợ như thế là vì người ta chỉ mới thấy được những chi tiết phụ, chứ chưa hiểu thấu tới cốt lõi.

Cốt lõi là một lời loan báo rất phấn khởi: Xin hãy nghe đây. Thiên Chúa rất yêu thương loài người nên đã sai Con của Ngài đến dạy cho loài người con đường hạnh phúc. Biết được con đường dẫn tới hạnh phúc chẳng phải là một Tin Mừng sao?

Dĩ nhiên những lời Chúa Giêsu dạy là những điều ta phải làm theo, mà làm theo thì phải cố gắng, phải cực khổ, phải hy sinh v.v. Nhưng làm theo như vậy thì sẽ được hạnh phúc.

Một bà kia rất thường đọc sách Tin Mừng và đọc rất sốt sắng. Khi được hỏi tại sao thì bà dùng một thí dụ để giải thích: Hôm qua tôi nhận được một bức thư của một người tôi rất quý mến. Tôi đã đọc rất chăm chú và đọc đi đọc lại tới năm lần. Không phải vì tôi không hiểu lời lẽ trong thư vốn đã quá rõ, nhưng vì tôi biết đó là những lời của một người rất thương tôi và tôi cũng rất thương người đó.

Chúng ta đừng coi những lời trong sách Tin Mừng là những đòi hỏi của một người xa lạ đâu đâu. Hãy xem đó là những lời khuyên dạy chí tình của Đấng đã không quản ngại từ trời xuống thế, chịu cực chịu khổ đến gần chúng ta và chịu chết vì chúng ta. Ngài đã làm tất cả chỉ vì thương chúng ta và Ngài không muốn gì khác hơn là muốn cho chúng ta được hạnh phúc.

Giáo Hội, nhiệm thể Đức Kitô

Ngày nay trong y khoa có quá nhiều chuyên khoa khiến cho cơ thể như bị tách rời thành nhiều phần. Một số bác sĩ chuyên về tim, số khác chuyên về não, số khác chuyên về mắt, số khác chuyên về tai v.v. Chuyên môn là tốt nhưng cũng có mặt trái của nó. Các bác sĩ ấy có thể hiểu biết rất ít về con người mà họ đang điều trị về mắt, tim, hay chân tay...



Cơ thể con người là một toàn thể thống nhất mặc dù nó gồm bởi nhiều bộ phận. Những bộ phận này rất khác nhau và có những chức năng khác nhau. Chắc hẳn là một số bộ phận quan trọng hơn những bộ phận kia. Tuy nhiên chúng đều cần cho cơ thể và đều cần cho nhau.

Giáo Hội cũng thế. Chúng ta tuy nhiều nhưng tạo thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Bởi Phép Rửa, chúng ta đã trở thành chi thể của thân thể Đức Kitô, tức là Giáo Hội. Có lẽ có "người" nào đó muốn sống một mình, không lệ thuộc cộng đoàn. Nhưng không thể nào có "người kitô hữu" đơn độc được. Kitô hữu nào tự ý cắt mình rời khỏi cộng đoàn thì làm cho cộng đoàn bị đau như một cơ thể bị cắt lìa một chi thể.

Cộng đoàn đòi hỏi chúng ta. Vì lý do đó nên nhiều người bị cám dỗ sống một mình, tìm ơn cứu độ một mình không cần đến người khác. Nhưng không thể như thế được. Chúng ta cần nhau, cũng như các chi thể cần nhau vậy. Và Giáo Hội cần tất cả chúng ta. Chúng ta cần ý thức tùy thuộc nhau và tùy thuộc Đức Kitô. Chúng ta vẫn liên đới với nhau dù khi chúng ta chỉ muốn nghĩ đến bản thân mình.

Sự tùy thuộc vào cộng đoàn có nhiều lợi ích rõ ràng. Hãy lấy cây

sậy làm thí dụ. Nếu chỉ có một mình thì nó rất yếu và dễ gãy đổ. Nhưng nhiều cây bó chung lại với nhau thì không thể nào bẻ gãy được. Đối với con người cũng thế. Sức mạnh là do hợp quần. Người ta sẽ can đảm hơn khi quen biết nhau, khuyến khích nhau và sát cánh cùng nhau chiến đấu. Nhiều công trình to lớn đã được thực hiện nhờ người ta biết làm việc chung với nhau.

Tinh thần cộng đoàn được chính Chúa Giêsu nhấn mạnh khi Ngài kể dụ ngôn cây nho và cành nho.

Rõ ràng là các cành nho cần đến cây nho. Nhưng cây nho cũng cần đến cành nho vậy, bởi vì chính cành nho sinh trái. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn có giữa Ngài và các môn đệ của Ngài. Ngài là cây nho, chúng ta là cành nho. Hay nói như Thánh Phaolô: "Chúa Giêsu là đầu của thân thể, chúng ta là chi thể của thân thể ấy". Nếu không ý thức về sự tùy thuộc lẫn nhau, chăm sóc cho nhau và chịu trách nhiệm về nhau thì ta không còn là Kitô hữu nữa.

Hoa trái mà Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta trước hết chính là sự hiệp nhất giữa chúng ta với nhau. Dấu chỉ cho mọi người biết chúng ta thuộc về Ngài là chúng ta yêu thương nhau và chăm sóc nhau.

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 108

TÌM HIỂU TÔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.¹ Với tình thương vô biên Thiên Chúa luôn dành cho muôn loài thụ tạo nói chung, cho “loài người Chúa thương” nói riêng, mùa Vọng, mùa Giáng Sinh đã về cũng là để diễn tả ý nghĩa đó. Lời chào mừng và giới thiệu chủ đề mừng Chúa Giáng Sinh trong dịp này hoàn toàn có thể nhận xuất phát điểm từ lời truyền tin của sứ thần Gáp-ri-en: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su”.² Thêm vào đó, đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay cũng đồng thời chính thức đánh dấu sự mở đầu của Năm Thánh 2025 với thông điệp “Cuộc hành hương của niềm hy vọng”.

Vậy để có thể thực hiện một chuyến hành hương đến và được gặp gỡ Chúa Hải Nhi, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, Vua Tình Yêu xót thương, Nguồn Hy Vọng tuyệt đỉnh của nhân loại, chúng ta hãy như những người chẵn chiêm hồi hải ra đi, một chuyến hành hương.... Vâng, đi hành hương đến tận nơi có sự trú ngụ của bà Ma-ri-a, ông Giu-se... để được chiêm ngưỡng, thờ lạy “Hải Nhi đặt nằm trong máng cỏ”³ và để xướng lên: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.⁴

Thật vậy, chân lý này không chỉ nhắc chúng ta về tên gọi của thời đại “Lòng Chúa xót thương” vô biên mà rõ ràng còn có thể khẳng định “không ai có thể đặt một giới hạn cho lòng thương xót của Thiên Chúa vì những cánh cửa của lòng thương xót luôn luôn

¹ Lc 2,14.

² Lc 1,31

³ Lc 2,16.

⁴ Lc 2,14.



mở”.⁵ Nghĩa là, nếu Năm Thánh 2015 cử hành lòng Chúa thương xót đã “thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với những tôn giáo và những truyền thống tôn giáo cao quý khác”⁶ thì cũng rõ ràng và liên tục biết bao, đồng thời cũng thật phong phú và ý nghĩa khôn xiết kể khi Năm Thánh 2025 với thông điệp “Cuộc hành hương của niềm hy vọng”. Tất cả sẽ tiếp nối tuyệt vời Năm Thánh Lòng Chúa xót thương 2015!

Một cách thực tế trong tâm trí và tích cực trong thế sự để bắt tay vào việc, chúng ta hãy khẩn thiết cầu xin Chúa: “Năm Thánh mở ra cho chúng ta sự đối thoại càng nhiệt thành hơn, để chúng ta biết và hiểu nhau tốt hơn; xin cho Năm Thánh sẽ loại bỏ mọi hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, cũng như xua tan đi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử”.⁷

Misericordiae vultus 23,7-8

Những tín hữu Hồi giáo này cũng tin rằng không ai có thể đặt một giới hạn cho lòng thương xót của Thiên Chúa vì những cánh cửa của lòng thương xót luôn luôn mở. (APV 23,7) Tôi tin thác rằng Năm Thánh cử hành lòng Chúa thương xót này sẽ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với những tôn giáo và những truyền thống tôn giáo cao quý khác; xin cho Năm Thánh mở ra cho chúng ta sự đối thoại càng nhiệt thành hơn, để chúng ta biết và hiểu nhau tốt hơn; xin cho Năm Thánh sẽ loại bỏ mọi hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, cũng như xua tan đi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử. (APV 23,8)

Chút suy tư

“Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng

⁵ APV 23,7.

⁶ Năm Thánh Lòng Chúa thương xót khai mạc vào ngày 08-12-2015, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (APV 23,8).

⁷ *Ibid.*

với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”.⁸

“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.⁹

Không phải chỉ với bối cảnh “Truyền tin cho Đức Ma-ri-a”, và rồi nhân loại nhận biết qua sứ thần Gáp-ri-en về một sự thật “Đức Ma-ri-a chính là người Mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế”; cũng hoàn toàn không phải chỉ với khung cảnh “Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a trong đêm giá lạnh đang đi tìm nơi trú ngụ” để mô tả hành trình khó khăn của Thánh Gia trên đường tới Bê-lem... mà mầu nhiệm Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người được bớt lẽ nhiệm mầu, được thêm phần cảm thông và trở nên dễ hiểu... song là không gian đó, thời gian đó... cũng chính là hoàn cảnh của “Đêm Thánh Vô Cùng”!

“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tương bưng / Đất với trời se chữ Đồng / Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ / Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa / Ơn châu báu không bờ bến / Biết tìm kiếm của chi đền / Ôi Chúa thiên đàng, cam nếm cơ hàn / Nhấp chén phiền vương phong trần / Than ôi Chúa thương người đến quên mình / Bơ vơ chốn quên nhà lúc sinh thành / Ai đang sống trong lạc thú / Nhớ rằng Chúa đang đền bù / Tinh tú trên trời, sông núi trên đời / Với thánh thần mau kết lời / Cao rao Hóa Công sao khéo an bài / Sai Con hiến thân để cứu nhân loại / Hang chiên

⁸ Lc 2,1-7.

⁹ Lc 2,8-14.



máng râu tạm trú / Bồn bề tuyết sương mịt mù”.¹⁰ Vâng, trước đó, Thiên Chúa Ngôi Ba là Thánh Thần đã ngự xuống trên Trinh Nữ Ma-ri-a, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên Trinh Nữ. Vì đối với Thiên Chúa, “không có gì là không thể làm được”.¹¹

Chẳng vậy mà giờ đây, Đấng Thánh mà Trinh Nữ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa.¹² Quả là thế, Thiên Chúa Ngôi Nhất là Cha đã muốn Thiên Chúa Ngôi Hai là Con giáng sinh tại Bê-lem trong máng cỏ hang bò lừa. Chân lý đức tin là thế! “Ba vua từ phương xa đến dâng lễ vật cho Hài Nhi Giê-su” cũng là thế! Nghĩa là, trong “Đêm Thánh vô cùng” ấy, trong “giây phút tương bồng...” ấy, rất có thể đã từng diễn ra một cuộc trò chuyện lịch sử giữa Giu-se, Ma-ri-a và các mục đồng như sau:

Giu-se: Trời lạnh như cắt da, mấy em còn đi đâu giữa đêm khuya thế này? Mục đồng: Tụi em đi lừa mấy con chiên lạc bầy, còn hai anh chị sao không về nhà tối nay? Chị bị đau à? Ma-ri-a: Không, chị sắp sanh em bé. Các em dẫn anh chị về nhà ba má các em đêm nay được không? Mục đồng: Tụi em không có nhà. Cả ngày đi chăn chiên và ngủ đêm luôn ở các túp lều cỏ ngoài đồng. A, em có người bà con... nhưng có lẽ nhà bà dì này ở xa quá, không thể đến kịp! Giu-se: Dẫn anh chị đến trú ngụ nhờ tại lều của các em ngoài đồng được không? Mục đồng: Vâng, vâng, anh chị tới ở là tụi em vui lắm! Chúng em sẽ chuẩn bị cho anh chị một lớp nệm cỏ. Mục đồng khác: Còn tôi đi lo đốt một đống lửa. Mục đồng khác: ...

Câu hỏi gợi ý

1. Bạn biết gì về Năm Thánh 2015 cử hành lòng Chúa thương xót, mở ra cho chúng ta sự đối thoại càng nhiệt thành hơn như thế nào?
2. Thế còn Năm Thánh 2025 với thông điệp “Cuộc hành hương của niềm hy vọng” thì sao?
3. Theo bạn, lòng thương xót của Thiên Chúa có giới hạn nào không?

11-12-2024, GTHH

¹⁰ Tác giả: Franz Gruber (Lời Việt: Hùng Lân).

¹¹ Lc 1,37.

¹² X. Lc 1,35.

TIN TỨC – SINH HOẠT

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 01/2025 CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHẬN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ, Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).

- Ngày 03/01/2025; **Chủ Tế: LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Chánh xứ Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sài Gòn.
- Ngày 10/01/2025; **Chủ Tế: LM Vinh Sơn Phạm Trung Thành**, CSSR.
- Ngày 17/01/2025; **Chủ Tế: LM Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm**, SVD
- Ngày 24/01/2025; **Chủ Tế: LM Antôn Nguyễn Ngọc Sơn**
- Ngày 31/01/2025: **Mồng 3 Tết Ất Tỵ (Nghỉ Tết).**

CÁC GIÁO HẠT:

- **HẠT CHÍ HÒA:** Nhà thờ Khiết Tâm (28 Long Hưng, P.7, Q. Tân Bình) lúc 17g00, ngày 07/01/2025 (thứ ba ĐT). **Chủ tế: LM Phêrô Nguyễn Văn Giáo**, Chánh xứ Gx. Khiết Tâm, Linh hướng CĐ LCTX hạt Chí Hòa.
- **HẠT XÓM MỚI:** Nhà thờ Lam Sơn (1294, Lê Đức Thọ, P.13, quận Gò Vấp), lúc 15g00, ngày 07/01/2025 (thứ ba ĐT). **Chủ Tế: LM Gioan B. Phạm Văn Lâm**, Chánh xứ Gx. Lam Sơn.
- **HẠT TÂN ĐỊNH:** Nhà thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, Q. 3) lúc 17g30, ngày 02/01/2025 (thứ năm ĐT). **Chủ Tế: LM Michael Phạm Trường Trinh**, Chánh xứ Gx. Phaolô 3, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.
- **HẠT THỦ ĐỨC:** Nhà thờ Thủ Đức (51, Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Thủ Đức) lúc 17g30, ngày 09/01/2025. **Chủ Tế: LM**

Đaminh Lâm Quang Khánh, Chánh xứ Gx Thánh Nguyễn Duy Khang.

- **HẠT GIA ĐÌNH: Nhà thờ Thanh Đa** (801/67, XVNT, P.26, Bình Thạnh) lúc: 9g30, ngày 08/01/2025. **Chủ Tế: LM Phaolô Nguyễn Phong Phú**, Chánh xứ Gx. Thanh Đa.
- **HẠT HỌC MÔN: Nhà thờ Trung Mỹ Tây** (40/4, Trung Mỹ Tây 4, xã Trung Mỹ Tây, H. Hóc Môn), lúc 15g00 ngày 04/01/2025 (thứ bảy ĐT). **Chủ Tế: LM Đaminh Nguyễn Trung Kiên**, Chánh xứ Gx. Trung Mỹ Tây, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.
- **HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương** (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú) lúc 15g00 ngày 07/01/2024. **Chủ tế: LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CDLCTX hạt Tân Sơn Nhì.

Trước Thánh Lễ, có giờ Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót và cầu nguyện theo các ý người xin.

DANH SÁCH AN NHÂN THÁNG 11/2024

DANH SÁCH XIN BẰNG AN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:

HẠT HỌC MÔN:

1. Maria Nguyễn Thị Mến, Giáo xứ Bùi Môn.
2. Lh. Phêrô Maria Bùi Văn Sỏi, Giáo xứ Bạch Đằng.
3. Lh. Giuse Đỗ Mạnh Hùng & Lh. Matthêu Nguyễn Văn Chương, Giáo xứ Bùi Môn.

HẠT TÂN SƠN NHÌ:

1. GĐ. Anna Nguyễn Thị Hường & GioaKim Nguyễn Chính Diện, Giáo xứ Tân Hương (2 triệu).
2. Maria Nguyễn Thị Hồng & Vincentê Trần Xuân Hòa, Giáo xứ Tân Phú (2 triệu).

HẠT XÓM MỚI:

1. Lh. Giuse Dương Văn Nuôi, Giáo xứ Hà Nội.
2. Lh. Giuse Lê Thanh Tùng, Australia.
3. Lh. Phêrô Richard Relph, USA.

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC:

1. Lh. Anna Maria Lê Thị Khấn, Gx Thống Nhất, Hạt Túc Trưng.
2. Lh. Bernadô Anh Duy, Giáo xứ Thống Nhất, Hạt Túc Trưng.

AN NHÂN GIÚP CÁC EM NGƯỜI DÂN TỘC GP. BAN MÊ THUỘT:

1. Anh/Chị Hoàng Phượng, Gx Bến Cát, hạt Gò Vấp: 2.000.000đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.



TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (12/2024) (Xin xem hình nơi trang bìa)

I- GIÁO HẠT PHƯƠNG LÂM HÀNH HƯƠNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

TÂM TÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG HIỆP HỘI LCTX

Cứ đến mỗi thứ Sáu đầu tháng, HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC đều tổ chức Sinh hoạt & Thánh lễ tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận (Giáo xứ Suối Cát), phân chia cho từng Giáo hạt phụ trách Phụng vụ theo chủ đề Năm Mục Vụ giáo phận.

Thứ Sáu, ngày 06.12.2024, Giáo hạt Phương Lâm phụ trách chương trình hành hương lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với chủ đề: Cầu cho chương trình Mục Vụ năm 2025 của giáo phận: HÀNH HƯƠNG trong HY VỌNG nhờ LỜI CHÚA và THÁNH THỂ; Hướng về Năm Thánh 2025 - Cùng Mẹ Maria sống tinh thần Mùa Vọng, dọn lòng đón Chúa ngự đến.

Niềm mong đợi đã đến. Ngày 06 -12 – 2024, gần một nghìn hội viên Hiệp hội LCTX hạt Phương Lâm quy tụ tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Xuân Lộc, cùng với toàn thể Giáo hội đang hân hoan bước vào những ngày mùa Vọng, nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, đồng thời hướng đến niềm hy vọng mong đợi ngày cánh chung, ngày Chúa lại đến.

Hiệp hội LCTX giáo hạt Phương Lâm được trở về nguồn nơi trung tâm Lòng Thương Xót giáo phận, để hoà chung cùng một nhịp đập của tình thương xót Chúa nơi giáo phận. Trước hết chúng con xin tri ân cảm tạ Chúa, Đấng giàu lòng thương xót với từng người, giáo hạt chúng con. Chúa của tình xót thương đã yêu thương và nối kết chúng con được hiệp nhất nơi đây.

Thứ đến, chúng con cũng được sự ưu ái, chăm sóc, hướng dẫn của quý Đức Cha giáo phận, đặc biệt là sự quan tâm nâng đỡ của Đức Cha Giuse, nguyên Giám mục Xuân Lộc, dành cho Hiệp hội

LCTX giáo hạt chúng con. Đức Cha đã luôn đồng hành chỉ dẫn, khẩn nguyện cho chúng con trên hành trình khám phá ra, và cảm nhận Lòng Thương Xót Chúa. Sự ưu ái của Đức Cha còn thể hiện qua việc chủ sự Thánh lễ Đồng Tế cách trọng thể. Đức Cha giảng huấn nhấn mạnh cho chúng con về đời sống “Đức Tin” với tâm tình của Mùa Vọng mời gọi trước hết kỷ niệm biến cố Con Chúa nhập thể làm người để thực hiện công cuộc cứu chuộc nhân loại, đồng thời mong đợi ngày cánh chung Người lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa, Ngài mời gọi mọi người hoan hỉ mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và noi gương bắt chước Mẹ vì Mẹ đầy ơn phúc, đã sống hết lòng phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Xin Mẹ giúp mỗi người biết chừa bỏ hết hư tật xấu, biết mở rộng tấm lòng như những máng cỏ đơn sơ đón Chúa và anh chị em, nhất là những người nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật và cả anh chị em di dân, lương dân....

Kể đến, Cha Giuse Đặc trách Hiệp Hội LCTX Giáo phận (Quản hạt Gia Ray), Cha Gioan B. Đặc trách HHLCTX giáo hạt Phương Lâm, và quý Cha đồng tế đã luôn động viên, tạo mọi thuận lợi cho chúng con có được ngày hành hương này, nhất là nơi linh địa lòng Chúa thương xót tại Suối Cát.

Quý tu sĩ nam nữ, Quý Chức Ban Phục Vụ Hiệp hội LCTX. Giáo phận cũng như giáo hạt Gia Ray, quý chức BHG giáo xứ Suối Cát, cùng quý ban phòng thánh, lễ sinh, truyền thông, âm thanh ánh sáng, ban vệ sinh, quý ban phục vụ của giáo xứ Suối Cát, đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con; nhất là đã yêu thương, giúp đỡ, chuẩn bị và tạo mọi điều kiện cho chúng con có được những gì tốt nhất trong ngày lễ hành hương của Hiệp hội LCTX. giáo hạt Phương Lâm.

Ban Phục vụ Hiệp hội LCTX các giáo xứ, và các hội viên của Hiệp hội LCTX trong giáo hạt Phương Lâm, Ca đoàn Hiệp hội LCTX. giáo hạt Phương Lâm đã cùng chung tay, chung lòng, chung tâm tình với Chúa, với nhau, để cùng cộng tác, chuẩn bị cùng về nơi đây theo tinh thần chung của giáo phận, giáo hạt, hiệp hành với nhau nhằm ca ngợi tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Chúng con xin chúc tụng cảm tạ danh Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Faustina,

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ban nhiều ơn phúc xót thương của Chúa xuống trên Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn.

Trong khi tổ chức, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, xin Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn thương bỏ qua cho những giới hạn của chúng con, và xin tiếp tục cầu nguyện cho Hiệp Hội LCTX hạt Phương Lâm, mỗi ngày hiệp nhất - hiệp hành hơn hướng tới năm thánh 2025 của Hội thánh, và theo chương trình mục vụ chung của giáo phận. Đặc biệt trong tâm tình của mùa Vọng, mọi người cùng với Mẹ Maria lên đường HÀNH HƯƠNG trong HY VỌNG nhờ LỜI CHÚA và THÁNH THỂ, để đón nhận Chúa xót thương, và mang tình thương xót Chúa cho mọi người như lời nhắn nhủ của Đức Cha: xây dựng gia đình, giáo xứ, giáo hạt, giáo phận hiệp hành - hiệp nhất, trở thành Thánh địa Lòng Chúa Thương Xót, và đem Lòng Thương Xót của Thiên Chúa ra ngoại biên.

*Phương Lâm, ngày 12/12/2024
TM/BPV HHLCTX Hạt Phương Lâm*

Maria Phạm Thị Lan

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Suối Cát

II- CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG KÍNH LCTX THÁNG 01/2025

Tại Gx. Suối Cát, thứ Sáu, ngày 03/01/2025

Giáo hạt Gia Ray phụ trách

Chủ đề: Cầu bình an Năm Mới. Cầu cho những người hành hương mang niềm hy vọng Kitô giáo (Ý cầu nguyện của ĐTC tháng 12/2024)

Thánh lễ: kính **Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa**

Chương trình tổng quát (chiều):

14g00' – 14g30': Đón tiếp

14g30' – 15g00': Giờ kinh kính LCTX

15g00' – 15g30': Chia sẻ chủ đề (Cha đặc trách hạt Gia Ray)

15g30' – 16g00': Giải lao- chuẩn bị Thánh Lễ

16g00' – 17g30': Thánh lễ (Đức Cha chủ sự).

- Kết thúc.

**Đặc trách HHLCTX-Gp. XL
Lm Giuse Trần Phú Sơn**

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 12-2024
CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO HỘI

BÀI I
GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

Lm Toma Vũ Ngọc Tín SJ

Gia đình, với tư cách là nền tảng của xã hội và Giáo hội, luôn giữ một vai trò đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong Tông huấn *Familiaris Consortio*, Thánh Gioan Phaolô II đã gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia,” nơi tình yêu Thiên Chúa hiện diện sống động. Từ tổ ấm gia đình, các thế hệ được nuôi dưỡng trong đức tin, tình yêu và hy vọng, đồng thời được mời gọi trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới.

1. Gia đình là hình ảnh của Giáo hội

Gia đình Kitô hữu là hình ảnh cụ thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và sống động. Tình yêu giữa các thành viên gia đình được ví như “một cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu”¹³, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm tin, vui mừng và hy vọng giữa những thách đố và khó khăn của cuộc sống.

Cha mẹ được trao trách nhiệm như những người thầy đầu tiên dạy con cái biết yêu thương và thực hành đức tin. Họ được mời gọi dùng đời sống và gương sáng để giáo dục con cái, vì chỉ qua đời sống đức tin, gia đình mới truyền lại đức tin cho thế hệ sau. Qua đó, gia đình trở thành nơi gieo mầm các giá trị Kitô giáo, giúp các thế hệ sống gắn bó với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người.

Gia đình còn là không gian để cầu nguyện và sống phụng vụ. Khi cùng nhau đọc Lời Chúa, tham dự Thánh lễ và cử hành phụng vụ, các thành viên trong gia đình gắn bó mật thiết hơn với Thiên Chúa và với nhau. Nhờ đó, gia đình trở thành nơi đầu tiên để thực hành đời sống cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Kitô.

¹³ Tông huấn *Familiaris Consortio*, số 17.



2. Gia đình – Cộng đoàn loan báo Tin Mừng

Không chỉ là nơi sống đức tin, gia đình còn mang nơi mình sứ mạng loan báo Tin Mừng qua đời sống yêu thương và gương sáng. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, “Gia đình là cộng đoàn đầu tiên được mời gọi rao giảng Tin Mừng”¹⁴. Qua cách sống trung thực, bác ái và tha thứ, gia đình Kitô hữu trở thành ánh sáng Tin Mừng giữa thế gian.

Thực hành bác ái trong gia đình là một phần quan trọng của sứ mạng này. Việc thực thi bác ái của gia đình thực sự là chứng tá sống động về tình yêu Thiên Chúa. Việc giúp đỡ người nghèo, an ủi người đau khổ hay chăm sóc các thành viên yếu thế trong gia đình là cách để sống trọn vẹn đức tin Kitô hữu.

Thêm nữa, gia đình Kitô hữu tham gia vào đời sống Giáo hội qua việc tham dự các hội đoàn, sinh hoạt giáo xứ và các hoạt động cộng đồng. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình không chỉ củng cố đức tin mà còn sống mầu nhiệm hiệp thông một cách cụ thể và sống động. Sự tham gia này giúp làm phong phú đời sống Giáo hội và gắn kết các thành phần Dân Chúa.

3. Gia đình – Trường học đức tin và đào luyện nhân cách Kitô hữu

Gia đình là nơi các thế hệ học cách yêu thương, sống đức tin và hình thành nhân cách. Gia đình có trách nhiệm dạy con cái biết sống công bằng, yêu thương và tôn trọng. Đây là nền tảng để trẻ em phát triển không chỉ trong môi trường gia đình mà còn trong xã hội.

Tha thứ và hòa giải là nền tảng cốt lõi trong đời sống gia đình Kitô hữu, nơi các vết thương được chữa lành và tình yêu được tái sinh. Qua lòng tha thứ và sự bao dung, gia đình không chỉ vượt qua những căng thẳng thực tế, hay xung đột mà còn được củng cố như một cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô. Nhờ đó, gia đình trở thành môi trường thiêng liêng, giúp mỗi thành viên lớn lên trong đức tin và trưởng thành về nhân cách.

Cha mẹ là những nhân chứng sống động của đức tin và luân lý, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống thiêng liêng và nhân cách của con

¹⁴ FC, số 51.



cái. “Cha mẹ là nhân chứng đầu tiên của Chúa Kitô cho con cái”.¹⁵ Bằng đời sống gương mẫu, cha mẹ không chỉ giáo dục mà còn truyền cảm hứng, giúp con cái gắn bó với Chúa và sống đúng tinh thần Kitô giáo.

Tóm lại, gia đình là Hội Thánh tại gia, nơi phản ánh tình yêu, đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội. Qua việc sống đức tin, thực thi bác ái và loan báo Tin Mừng, gia đình không chỉ trở thành cộng đoàn yêu thương mà còn là ánh sáng soi dẫn giữa đêm tối dăm trường của thế giới. Sứ mạng của gia đình Kitô hữu là làm cho Chúa Kitô hiện diện trong đời sống thường ngày, để từ đó xây dựng một xã hội công bằng, yêu thương và tràn đầy hy vọng.

Hỏi tâm

1. Tôi làm gì để gia đình mình thực sự trở thành “Hội Thánh tại gia,” nơi tình yêu, hy vọng và đức tin được củng cố và lan tỏa?
2. Khi gặp những thách đố hoặc mâu thuẫn gia đình, tôi đã nhận ra dấu chỉ của Chúa Kitô Phục Sinh như thế nào để tiếp tục xây dựng gia đình trên nền tảng yêu thương và tha thứ?
3. Gia đình tôi đã sống chứng tá Kitô giáo như thế nào qua tình yêu, sự hòa giải và bác ái để mang ánh sáng Tin Mừng đến cho cộng đồng xung quanh?

BÀI II

NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN TẠI GIA ĐÌNH

Lm Anton Hà Văn Minh

Gia đình Kitô hữu đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng đức tin cho con cái, bởi gia đình Kitô hữu chính là “Hội Thánh Tại Gia”¹⁶, vì thế gia đình Kitô hữu đảm nhận những trách vụ như Giáo Hội. Gia đình Kitô hữu hoà nhập vào đời sống Giáo hội, một cộng đoàn thuộc dân tư tế. “Do bí tích Hôn Phối, trong đó nó được bén rễ và từ đó mà nó được lập nên, gia đình Kitô hữu được liên lý sinh động nhờ Chúa Giêsu, được Ngài mời gọi và lôi cuốn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa bằng các phương tiện của đời sống bí tích,

¹⁵FC, số 53.

¹⁶ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio, ban hành ngày 22-11-1981, tại Roma, số 21

của việc dâng hiến đời mình và của kinh nguyện"¹⁷. Vì thế Gia đình Kitô Hữu không chỉ là một cấu trúc tự nhiên do sự kết hợp của hai vợ chồng, nhưng đó còn là một cấu trúc bí tích, nơi đó diễn tả tình yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh và lời đáp trả tình yêu của Hội Thánh dành cho Đức Kitô, do đó việc kết hợp giữa hai vợ chồng trong cấu trúc bí tích không chỉ đơn giản là việc kết hợp do bởi tình yêu nam nữ, nhưng còn là một cuộc kết hợp xây dựng trên nền tảng đức tin. Cho nên Gia đình Kitô hữu như là một "Hội Thánh tại gia" có trách nhiệm nuôi dưỡng đức tin và thông truyền đức tin cho con cái.

Trong Tông huấn Gia đình tín hữu (Familiaris Consortio), Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã minh định: "Các đôi bạn Kitô hữu hành động trong tinh thần hiệp thông và cộng tác với các phần tử khác của Hội Thánh, những người này cũng đang hoạt động vì ích lợi của các gia đình, bằng cách làm cho các ơn và các tác vụ của họ được phát sinh hoa quả. Họ chu toàn việc tông đồ này trước hết trong gia đình riêng của họ, bằng cách làm chứng qua một đời sống đúng theo luật Chúa dưới mọi khía cạnh, bằng việc đào tạo về mặt giáo lý Kitô giáo cho con cái, giúp chúng trưởng thành trong đức tin, giáo dục đức khiết tịnh, chuẩn bị cho chúng vào đời, săn sóc để chúng tránh những nguy hiểm về ý thức hệ và luân lý mà chúng đang bị đe dọa, giúp chúng hội nhập cách tiệm tiến và hữu trách vào cộng đồng Hội Thánh và cộng đồng dân sự, giúp đỡ và góp ý cho chúng trong khi chọn lựa ơn gọi, giúp đỡ lẫn nhau giữa các phần tử trong gia đình để cùng được lớn lên về mặt nhân bản và Ki-tô giáo và nhiều điều khác nữa"¹⁸.

Giáo Hội mong muốn cha mẹ công giáo luôn ý thức công việc quan trọng nhất của cha mẹ là dạy đức tin cho con cái mình. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo nêu rõ: "Vai trò của cha mẹ trong giáo dục quan trọng đến mức hầu như không thể cung cấp một sự thay thế thích hợp nào"¹⁹. Quả thật, sống trong một thời đại tục hóa, nhiều cha mẹ đã có cái nhìn sai lạc về việc giáo dục đức tin cho con cái. Thư chung 2007 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về

¹⁷ Nt số 55.

¹⁸ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio , số 71.

¹⁹ Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo số 2221.



“Giáo Dục Kitô Giáo” đã đưa ra những tiêu cực về quan điểm giáo dục con cái của nhiều bậc cha mẹ ngày nay:

- Do ảnh hưởng của não trạng duy kinh tế, mãi mê với công ăn việc làm, không còn quan tâm đến các cuộc sum họp đầm ấm gia đình. Các bậc cha mẹ này nghĩ rằng, chỉ cần cung cấp tiền bạc cho con cái, sắm sửa đầy đủ các tiện nghi như xe cộ, truyền hình, computer, internet, điện thoại di động... cho con cái là đủ rồi

- Nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến việc giáo dục con cái trên nền tảng kinh tế, hơn là trao cho chúng phẩm cách làm người.

- Nhiều bậc cha mẹ rơi vào con đường thích phô trương, nên thay vì hướng dẫn con cái sống “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, thì lại nỗ lực trau chuốt cho con của mình trở thành hoa hậu, ca sĩ, bắt con đi du học mà đầu nó không có khả năng.

Theo luật Chúa Kitô: Cha mẹ là thầy dạy đầu tiên của con cái. Chính cha mẹ trao ban cho con cái phẩm cách sống. Bởi vậy trước tiên cha mẹ phải giáo dục cho con cái có một lương tâm ngay lành. Chính lương tâm này làm nên phẩm cách của con cái. Bởi chính tiếng nói lương tâm ngay lành “kêu gọi con người yêu mến và thi hành điều thiện cũng như tránh điều ác”²⁰. Giáo hội luôn khẳng định: “Cha mẹ, với tư cách tham gia trong chức làm cha của Thiên Chúa, có trách nhiệm đầu tiên đối với việc giáo dục con cái mình và là những sứ giả đầu tiên về đức tin cho con cái. Cha mẹ có nhiệm vụ yêu thương và tôn trọng con cái mình như những nhân vị và những người con Thiên Chúa... cách riêng, cha mẹ có sứ vụ giáo dục con cái mình trong đức tin Kitô giáo”²¹.

Cha mẹ cần phải bảo vệ tâm hồn con cái chúng ta. Đó là lý do tại sao mọi hành động của cha mẹ đều quan trọng. Đức tin của cha mẹ quan trọng, bởi chính nhờ đó con cái nhìn thấy vẻ đẹp của đạo Công giáo, và tạo cơ hội cho con cái giữ lòng trung thành trong đời sống đức tin. Để giúp Gia đình là nơi nuôi dưỡng đức tin, sau đây là những thực hành đạo đức giúp cha mẹ xây dựng nền tảng cần thiết để củng cố đức tin của gia đình và của con cái

1- Đọc Kinh Thánh mỗi ngày

²⁰ Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1776.

²¹ Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, bản toát yếu, số 350.



Hãy đọc một đoạn Kinh Thánh ngắn mỗi ngày, vì Kinh Thánh có sức mạnh để nuôi dưỡng đức tin. Cha mẹ nên có một kế hoạch khích lệ các thành viên gia đình đọc các Thánh Vịnh hoặc các cuốn Phúc Âm, và nên tạo thói quen đọc kinh tối hàng ngày với Lời Chúa. Chính khi kín múc Lời Chúa, Gia đình thánh hóa chính mình và làm cho gia đình trở thành cộng đoàn loan báo Tin Mừng. Qua việc đọc kinh Thánh mỗi ngày, cha mẹ làm cho Gia đình của mình trở thành Giáo Hội tại gia, bởi vì qua Lời Chúa, "Gia đình diễn tả và thực hiện bản chất hiệp thông và đặc tính gia đình của Giáo Hội như đại gia đình của Thiên Chúa. Mọi thành phần trong gia đình, tùy theo vai trò riêng, thực thi chức tư tế chung của bí tích rửa tội, vừa góp phần làm cho gia đình trở thành một cộng đoàn của ân sủng và cầu nguyện, một trường huấn luyện những nhân đức nhân bản và Kitô, một nơi rao giảng đầu tiên đức tin cho con cái."²²

Cũng chính khi Lời Chúa hằng ngày được cất lên, Gia đình sẽ kín múc được niềm vui, sự an ủi, nhờ đó đức tin càng được củng cố, như Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương, đã nói đến tác động của Lời Chúa trong đời sống gia đình: "Lời Chúa không phải là một loạt các ý nghĩa trừu tượng, mà đúng hơn là nguồn an ủi và sự đồng hành đối với mọi gia đình đang kinh qua khủng hoảng hay đau khổ, và Lời Chúa chỉ cho họ thấy mục tiêu cuộc hành trình của họ, khi Thiên Chúa 'lau khô mọi nước mắt khỏi mắt họ, và chết chóc không còn nữa, cũng không còn tang chế, khóc than hay đau đớn nữa'"²³

Đức tin không là một công thức được tuyên xưng, nhưng trước tiên phải là một cuộc gặp gỡ các vị với Chúa Giêsu, qua cuộc gặp này chúng ta tìm thấy được ý nghĩa đích thật của cuộc sống, tìm thấy được bình an và hạnh phúc, và đây cũng là điều mà mỗi gia đình Kitô giáo chúng ta đều khao khát, vì thế để có thể thỏa mãn lòng khao khát này chúng ta chỉ có thể tìm thấy nơi Lời Chúa, chính Lời Chúa tạo chúng ta cơ hội gặp gỡ được Đức Kitô. Đức Bênêđictô XVI đã khẳng định: "Đức tin đến từ điều nghe được, và điều nghe được đến từ lời Chúa Kitô. Trọn lịch sử cứu rỗi đã lần hồi chứng

²² Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng trong Thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình tại Valencia ngày 9-7-2006. Nguồn: www.archivioradiovaticana.va.

²³ Đức Phanxicô, Tông Huấn Gaudium Evangelii, số 22



minh cho mỗi liên kết sâu xa giữa lời Chúa và đức tin, một đức tin vốn phát xuất từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Như thế, đức tin mang dáng dấp một cuộc gặp gỡ với Đấng ta tín thác trọn đời ta cho Người. Chúa Giêsu Kitô vẫn hiện diện trong lịch sử hôm nay, trong nhiệm thể Người là Giáo Hội; vì thế, hành vi đức tin của ta cùng một lúc vừa có tính bản thân vừa có tính Giáo Hội”.²⁴

Vì thế, Lời Chúa cần phải được củng cố và đào sâu trong gia đình “bằng cách bảo đảm cho mỗi gia đình có một quyển Kinh Thánh. Đặc biệt cần thiết là việc nghe Lời Chúa phải trở nên một sự gặp gỡ ban sự sống”²⁵.

2- Đọc hạnh các thánh

Ngày nay phương tiện truyền thông phát triển mạnh, nhưng hầu như các gia đình công giáo giáo bỏ quên một điều quan trọng ảnh hưởng đến việc nuôi dưỡng đức tin con cái trong gia đình, đó là cha mẹ quên không khích lệ con cái đọc hạnh các thánh. Khi tạo điều kiện cho con cái đọc về cuộc đời các vị thánh, cha mẹ mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho con cái mình, một thế giới thú vị tràn đầy lòng dũng cảm, tình yêu, lòng trắc ẩn, lòng thương xót và những việc làm tốt. Cha mẹ cho con mình noi theo những con người tuyệt vời, dạy chúng cách vượt qua những trở ngại và giúp chúng thấy tầm quan trọng của việc sống một cuộc sống xoay quanh Chúa.

Người Kitô hữu là gì? Người Kitô hữu là những người mang Chúa Kitô, nhờ đó họ sở hữu sự sống đời đời, điều Chúa Giêsu đã hứa cho những ai bước theo Người. Các Thánh là những Kitô hữu hoàn hảo nhất, vì các ngài đã được thánh hóa đến mức cao nhất qua những cuộc chiến đấu để giữ được đức tin tinh tuyền vào Đức Kitô đã sống lại và sống mãi mãi, và cái chết không có quyền lực gì đối với các ngài. Cuộc sống của các ngài hoàn toàn là cuộc sống của Chúa Kitô; và tư tưởng của các ngài hoàn toàn là tư tưởng của Chúa Kitô; và nhận thức của các ngài là nhận thức của Chúa Kitô.

Đây là một điều tuyệt vời mà Thánh Justinô đã nói: khi chúng ta đọc cuộc đời của các thánh, chúng ta đang đọc cuộc đời của Chúa

²⁴ Đức Bênêđictô XVI, Tông Huấn Verbum Domini, ban hành ngày 30-9-2010, số 25

²⁵ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư novo millennio inuente, ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2001, số 39

Giêsu Kitô. Điều này tự nó nên đủ để thuyết phục chúng ta về tầm quan trọng của việc làm đầy tâm hồn chúng ta bằng cuộc đời của các thánh. Qua các thánh chúng ta nhận ra rằng cuộc đời của Chúa Kitô trên dương thế không kết thúc khi Người về trời. Cuộc sống của Chúa vẫn tiếp tục đến ngày nay trong Giáo hội và được thấy rõ ràng nhất trong cuộc đời của các thánh. Qua việc đọc hạnh các thánh, đức tin được củng cố và làm tăng thêm lòng mến yêu.

Hạnh các thánh không là những trang lịch sử khô khan với những con số và sự kiện của một cuộc đời, nhưng là những chứng tích sống động, làm toát lên vẻ đẹp của một con người bình thường, có khi là tội lỗi, nhưng đã can đảm tìm đến vẻ đẹp của cuộc sống nơi con người Đức Giê-su Kitô. Trong cuộc đời của các thánh, chúng ta thấy những chiêm ngôn hoàn hảo nhất của phúc âm được thực hành, và những đức hạnh anh hùng nhất trở thành đối tượng của các giác quan của chúng ta, như thể đang phủ lên thân thể mình trong bộ trang phục hấp dẫn nhất. Hơn nữa, qua việc đọc hạnh các thánh, chúng ta được dạy cho biết các phương thế để đạt đức hạnh, và nhận ra những vực thẳm và cạm bẫy trong đời để né tránh, cũng như những con đường đầy mê hoặc dẫn đưa nhiều người lầm đường lạc lối, các thánh, những con người tầm thường như chúng ta, sẽ chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn, mời gọi và khuyến khích chúng ta vui vẻ bước đi vui vẻ theo bước chân của những người đã đi trước chúng ta.

Vì thế, để nuôi dưỡng đức tin cho con cái, không có bài học nào mang lại hiệu quả cho bằng gương của các thánh nhân, những con người có khi tội lỗi như một Augustino, những con người cao sang như thánh nữ Elisabeth hoàng hậu, hoặc thấp hèn như Thánh Martino de Porres, những gương sáng của các thánh nữ, cũng gương anh hùng của các thánh tử đạo... là những động lực thúc đẩy cho mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận được ân sủng của Chúa và lòng thương xót vô cùng của Ngài, để từ đó không một ai thất vọng về chính mình, và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân với sự giúp của ân sủng để đạt tới sự thánh thiện theo đúng bản chất của người Kitô hữu.

3- Câu nguyện chung với gia đình

Những giờ kinh tối trong gia đình chính là phương thế hữu hiệu cho việc giáo dục đức tin cho con cái. Thế nhưng phương thế này



đang bị các gia đình công giáo lãng quên và thay vào đó là những phương tiện giải trí: phim ảnh, truyền hình, computer... Bởi đó, để củng cố đức tin cho con cái, cần phải tái lập lại những giờ kinh tối trong gia đình, Những lời kinh đơn sơ cùng đọc với cha với mẹ, người con cảm nhận được sự hiệp thông trong mái ấm gia đình. Chính trong giây phút, này các thành viên trong gia đình sẽ khám phá ra gia đình là mái ấm chứ không là quán trọ. Và điều quan trọng hơn hết, qua việc quy tụ này sự hiện diện của Chúa như là bảo chứng cho sự hiệp nhất trong gia đình. Chính Chúa đã hứa điều đó, ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Chúa, thì Chúa sẽ hiện diện giữa họ. Sự hiện diện của Chúa cũng có nghĩa là sự hiện diện của an bình và hạnh phúc, của yêu thương và hòa thuận, của thứ tha và cảm thông. Những giờ kinh tối trong gia đình là những lời tuyên xưng đức tin, Đức Bênêđictô XVI đã xác quyết: "Ngôn ngữ của đức tin được học thuộc trong mái ấm gia đình, nơi mà đức tin được lớn lên và được củng cố qua lời cầu nguyện và việc thực hành đạo"²⁶.

Cha mẹ hãy tập thói quen cho con cái đọc kinh chung trong gia đình, đọc một chuỗi Mân Côi, một chục kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, hay đọc Kinh Lạy Cha đơn giản trước khi đi ngủ, đây là cách thể thánh hóa gia đình, và làm cho gia đình trở thành cộng đoàn cầu nguyện, nhờ đó đức tin con cái được củng cố giữa một thế giới tục hóa này. Giây phút cầu nguyện trong gia đình cũng là cơ hội để đưa con cái ra khỏi thế giới ồn ào, đi vào một không gian cầu nguyện hướng về Thiên Chúa tình yêu, nhờ đó tâm hồn con cái tìm được sự bình an

Kinh nghiệm hàng ngàn năm của Giáo hội chứng minh rằng, hình thức đạo đức trong gia đình đã mang lại những kết quả phong phú của đời sống đức tin. Từ kinh nghiệm này và dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Giáo hội tin rằng, việc thực hành kinh tối gia đình qua hình thức lòng đạo đức bình dân mãi luôn mang lại sự đóng góp lớn lao cho việc thể hiện đức tin trong đời sống giữa thế giới tục hóa hôm nay. Quả thật chính đức tin đã mang lại những thói quen đạo đức. Việc qui tụ gia đình lần chuỗi mân côi, hay lần chuỗi lòng Chúa Thương xót, hoặc những thực hành cầu nguyện

²⁶ Đức Bênêđictô XVI, Diễn văn bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần V tại Valencia, Tây Ban Nha, 9.7.2006.

mang hình thức lòng đạo đức bình dân khác rất phù hợp với vai trò làm cha mẹ trong việc thông truyền đức tin cho con cái. Qua việc đọc kinh trong gia đình, cha mẹ trao ban cho con cái tinh thần kiên vững, đơn sơ của lòng đạo đức bình dân, và thể hiện cuộc sống tương giao với Thiên Chúa không chỉ trong hình thức Phụng vụ, nhưng còn cả trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày.

4- Cùng nhau thực hiện các công việc bác ái Kitô giáo

Một trong những công việc thúc đẩy đức tin con cái tăng triển chính là công việc bác ái. Thật vậy, dạy con cái về đức tin Công giáo là bước đầu tiên tuyệt vời, nhưng giúp chúng sống theo đức tin đó là một phần quan trọng. Cho người đói ăn và thăm người bệnh, kẻ cô nhi, người già đơn côi là những việc mà tất cả các gia đình có thể làm cùng nhau, việc thăm người tù không chỉ có nghĩa là những người ở trong nhà tù mà có thể là người già trong viện dưỡng lão hoặc người không có cách nào để ra khỏi nhà. Kết bạn với những người đó hay đơn giản là ngồi nói chuyện với họ đều mang lại niềm vui lớn cho cuộc sống của họ. Và trong khi phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư có thể là một cách tuyệt vời để sống công việc thương xót này. Những điều tốt mà chúng ta có thể làm khi phục vụ người khác là cách thể biểu lộ đức tin cách sống động

Trong việc nuôi dưỡng đức tin cho con cái, Cha mẹ cũng không quên dạy cho con cái biết rằng thế giới của chúng ta đầy đầy những người thất vọng, buồn bã và những người không biết Chúa. Giống như Chúa Kitô đã truyền lệnh cho các tông đồ của Ngài đi rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng truyền cho chúng ta mệnh lệnh tương tự. Càng giúp con cái biết nhiều về Tin Mừng, con cái chúng ta càng có thể nói minh bạch hơn về đức tin của mình và về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Và những bài học chúng ta dạy con cái về việc tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng, dù đó là anh chị em, bạn bè hay một đứa trẻ khác ở trường, chúng sẽ càng trưởng thành thành những con người mạnh mẽ, học cách buông bỏ cơn giận dữ, hoặc biết dẹp bỏ cơn bực tức đối với tha nhân.

Nói tóm lại Gia đình là môi trường giáo dục con cái không thể thay thế. Con cái sẽ trưởng thành nhờ mái trường gia đình, nơi đó chúng học được cách cầu nguyện, tiếp cận Lời Chúa qua cha mẹ. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng "một cuộc sống gia



đình lành mạnh có thể nuôi dưỡng những khuynh hướng nội tâm vốn là sự chuẩn bị thực sự cho một đức tin sống động và duy trì sự hỗ trợ cho đức tin đó trong suốt cuộc đời”²⁷. Công việc của cha mẹ là chuẩn bị cho con cái chúng ta sống một cuộc sống trung thành với Giáo hội, một cuộc sống tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô và với mong muốn chia sẻ ánh sáng của Ngài với người khác, và làm cho gia đình thực sự trở thành một Giáo hội tại gia.

BÀI III

GẮN KẾT VÀ DƯỠNG NUÔI TÌNH THÂN

Lm Toma Vũ Ngọc Tín, SJ

Là cộng đoàn nhỏ nhất trong xã hội và Giáo hội, gia đình mang trong mình sứ mạng thiêng liêng, trở thành nơi nuôi dưỡng đức tin, tình yêu và sự hiệp thông. Trong thế giới đầy thách đố từ sự suy thoái đạo đức và những cám dỗ từ văn hóa hiện đại, gia đình Kitô hữu được mời gọi gắn kết tình thân sâu xa hơn trong tình yêu và tương quan thiêng liêng để thực hiện vai trò là Hội Thánh tại gia. Gia đình là cộng đoàn thân mật của sự sống và tình yêu.²⁸

Sự gắn kết và dưỡng nuôi tình thân không chỉ củng cố thực lực nội bộ gia đình, mà còn tạo động lực để gia đình tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng và phục vụ cộng đoàn. Qua đời sống cầu nguyện, thực thi bác ái và sống Lời Chúa, gia đình trở thành chứng nhân sống động về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trong cộng đồng nhân loại.

Củng cố sự hiệp thông

Gia đình là nơi tình yêu được thể hiện qua sự hiệp thông và chia sẻ, nơi các thế hệ gặp gỡ nhau để cùng nhau sống trọn vẹn nhân cách và sứ mạng của mình.²⁹ Tình yêu giữa các thành viên chính là nền tảng vững chắc, làm cho gia đình trở nên dấu chỉ sống động của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ có thể bền vững khi gia đình biết thực hành tha thứ và hòa giải. Tha thứ là chìa khóa chữa lành những vết

²⁷ Sách Giáo lý hội Thánh Công giáo số 2225.

²⁸ *Familiaris Consortio*, số 17.

²⁹ FC, số 43.

thương trong gia đình, bởi không ai là hoàn hảo; vì vậy, tha thứ là điều kiện thiết yếu để gia đình phát triển và sống hiệp nhất trong Chúa Kitô.³⁰ Đồng thời, sự hòa giải không chỉ củng cố tình yêu mà còn làm cho mỗi thành viên cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mỗi quan hệ gia đình.

Bên cạnh đó, lắng nghe và chia sẻ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thành viên. Lắng nghe không chỉ là hành động, mà còn là biểu hiện cụ thể của tình yêu, giúp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn người khác.³¹ Khi mỗi thành viên sẵn sàng chia sẻ những suy tư, khó khăn và niềm vui, họ sẽ làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa họ và gia đình, tạo nên một môi trường đầy sự cảm thông và hiệp nhất.

Tham gia đời sống Giáo hội

Gia đình Kitô hữu không chỉ sống đức tin cho riêng mình mà còn được mời gọi tích cực tham gia vào đời sống Giáo hội, góp phần xây dựng cộng đoàn và lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Các hội đoàn gia đình trong giáo xứ là môi trường lý tưởng để củng cố đức tin và chia sẻ kinh nghiệm sống đạo. Gia đình không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là chủ thể của sứ mạng Giáo hội, đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi đời sống đức tin và gắn bó với cộng đoàn.³²

Sự hiện diện tích cực của thành viên gia đình trong các hội đoàn, giúp gia đình không ngừng thăng tiến trong hành trình thiêng liêng, đồng thời kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng Giáo hội. Bên cạnh đó, gia đình Kitô hữu được mời gọi tham gia vào các hoạt động truyền giáo và phục vụ, thể hiện tình yêu và lòng bác ái qua những hành động cụ thể. Gia đình chính là nhân tố chính trong công cuộc loan báo Tin Mừng, không chỉ bằng lời nói mà qua chính đời sống yêu thương và hy sinh.³³ Những hành động phục vụ cộng đồng, dù nhỏ bé, cũng góp phần làm sáng danh Chúa và giúp gia đình thực hiện sứ mạng Kitô hữu một cách trọn vẹn.

³⁰ FC, số 21.

³¹ *Amoris Laetitia*, số 136.

³² FC, số 72.

³³ AL, số 200.



Ngoài ra, gia đình Kitô giáo cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc hỗ trợ những gia đình khác đang gặp khó khăn. Đồng hành với các gia đình yếu thế và nâng đỡ họ vượt qua khủng hoảng chính là một trong những phương cách để sống tinh thần bác ái và liên đới mà Giáo hội mời gọi. Cộng đoàn Giáo hội, với vai trò là điểm tựa, cần trở thành nơi an ủi và hỗ trợ cho những gia đình đang phải đối mặt với thử thách, giúp họ tìm lại niềm hy vọng và bình an trong Chúa Kitô.

Phát triển các giá trị thiêng liêng trong gia đình

Gia đình Kitô hữu là nơi nuôi dưỡng và phát triển các giá trị thiêng liêng, giúp đời sống đức tin và tình yêu giữa các thành viên thêm sâu sắc và vững bền. Đời sống cầu nguyện chung là nền tảng để gia đình duy trì sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, nơi mọi thành viên gặp gỡ Thiên Chúa và củng cố tình yêu qua sự hiện diện của Ngài.³⁴ Khi cùng nhau cầu nguyện, thành viên gia đình không chỉ bày tỏ niềm tin mà còn tìm thấy sức mạnh thiêng liêng để vượt qua những thử thách và làm phong phú thêm mối dây yêu thương giữa các thành viên.

Cùng với cầu nguyện, việc học hỏi và sống Lời Chúa là ánh sáng dẫn đường, giúp gia đình sống đúng theo ý muốn của Thiên Chúa và vượt qua mọi khó khăn với đức tin. Khi dành thời gian suy niệm và thực hành Lời Chúa, gia đình không chỉ được củng cố trong đời sống đức tin, mà còn khám phá ý nghĩa sâu xa của ơn gọi và sứ mạng của gia đình Kitô hữu. Đồng thời, gia đình không chỉ là một cộng đoàn yêu thương khép kín mà còn được mời gọi truyền đạt các giá trị Kitô giáo đến xã hội, sống và lan tỏa Tin Mừng đến những nơi cần tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa.

Qua đời sống gương mẫu và tình yêu thương, gia đình Kitô hữu trở thành ánh sáng dẫn đường, mang hy vọng đến những nơi tối tăm trong xã hội. Nhờ cầu nguyện, Lời Chúa và đời sống chứng tá, gia đình Kitô hữu thực sự trở thành Hội Thánh tại gia, nơi tình yêu và ân sủng Thiên Chúa được lan tỏa đến mọi người.

Tóm lại, gắn kết và dưỡng nuôi tình thân không chỉ là một hành trình nội tâm, mà còn là sứ mạng mang tính phổ quát của mọi gia

³⁴ FC, số 60.

đình Kitô hữu. Trong một thế giới đầy biến động, gia đình Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng, nơi lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn. Với sự đồng hành của Giáo hội và ân sủng của Thiên Chúa, mỗi gia đình có thể trở nên một Hội Thánh tại gia, đóng góp vào sự canh tân đời sống đức tin và xã hội.

Hỏi tâm

1. Tôi thực hành lòng tha thứ và hòa giải như thế nào trong gia đình để chữa lành các vết thương và củng cố tình thân giữa các thành viên trong gia đình?
2. Gia đình tôi duy trì giờ kinh gia đình ra sao để nuôi dưỡng đức tin và sự hiệp nhất trong gia đình?
3. Gia đình tôi tham gia vào đời sống giáo xứ hoặc thực thi bác ái với những gia đình yếu thế như thế nào để thể hiện tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa?

BÀI IV

YÊU THƯƠNG, TÔN TRỌNG & THA THỨ

Lm Toma Vũ Ngọc Tín SJ

Gia đình là món quà cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, nơi mỗi thành viên được yêu thương, chăm sóc và trưởng thành trong tình hiệp nhất. Đối với người Kitô hữu, gia đình không chỉ là một tổ ấm, mà còn là Hội Thánh tại gia, nơi phản ánh tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, để xây dựng một gia đình bền vững và đầy tràn phúc lành, cần có sự hiện diện của ba giá trị cốt lõi: yêu thương, tôn trọng và tha thứ. Những giá trị này không chỉ làm nên nền tảng vững chắc cho đời sống gia đình, mà còn giúp gia đình Kitô hữu trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi các giá trị truyền thống bị thách thức và gia đình phải đối mặt với nhiều khó khăn, việc sống trọn vẹn yêu thương, tôn trọng và tha thứ càng trở nên cần thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết.



Tình yêu – nền tảng đời sống gia đình

Tình yêu là nền tảng căn bản của gia đình Kitô hữu, nơi phản ánh tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tình yêu này không chỉ dừng lại ở cảm xúc thoáng qua, mà còn được thể hiện qua sự hiến dâng và hy sinh cho nhau. Tình yêu không chỉ là cảm xúc hay lời nói, phải được thể hiện bằng việc làm, là sự hiến dâng và hy sinh.³⁵ Trong gia đình, tình yêu là cội nguồn tạo nên mối dây liên kết bền chặt giữa các thành viên, làm cho gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.

Tình yêu trong gia đình được biểu lộ qua những hành động cụ thể, dù nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Những việc làm như: lắng nghe, chăm sóc, hay tha thứ giúp tình yêu gia đình trở nên sống động và cùng nhau vượt qua thách đố trong đời sống. Tình yêu là nguồn sức mạnh để gia đình đối diện với khủng hoảng, vượt qua khó khăn và sống trong bình an. Chính nhờ tình yêu, gia đình Kitô hữu không chỉ bền vững mà còn trở thành chứng nhân của Tin Mừng, lan tỏa ánh sáng và niềm hy vọng Kitô giáo.

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái về tình yêu qua gương sáng của mình. Con cái học được cách yêu thương, kiên nhẫn và hy sinh từ sự chăm sóc và dạy bảo của cha mẹ. Đây không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một sứ mạng thiêng liêng của các bậc phụ huynh. Chính qua đời sống yêu thương của cha mẹ, con cái nhận biết và áp dụng thực hành tình yêu trong mọi khía cạnh của cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội đầy tình bác ái và công bằng.

Sự tôn trọng – Chất keo gắn kết gia đình

Tôn trọng là nền tảng giúp gia đình duy trì sự hòa hợp và ổn định. Khi mỗi thành viên được nhìn nhận như một hình ảnh của Thiên Chúa, giá trị và vai trò của họ sẽ được thừa nhận và bảo vệ. Điều này góp phần kiến tạo nên một môi trường sống an toàn và tích cực, nơi mọi người được khích lệ để phát triển toàn diện. Sự tôn trọng trong gia đình chính là cách mỗi thành viên thực thi các giá trị nhân bản và đức tin trong đời sống hàng ngày.

³⁵ Amoris Laetitia, số 94.

Tôn trọng cũng là chìa khóa để xây dựng sự đồng thuận và an bình trong gia đình. Khi các thành viên lắng nghe và thấu hiểu ý kiến, cảm xúc của nhau, căng thẳng hay xung đột sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Lắng nghe và thấu hiểu là cách để nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc hơn.³⁶ Nhờ đó, gia đình không chỉ giữ được sự hòa thuận mà còn làm vững vàng thêm mỗi dây liên kết yêu thương.

Giáo dục trẻ em về sự tôn trọng cần được thực hiện ngay từ những năm đầu đời. Cha mẹ không chỉ là những người thầy đầu tiên dạy con cái bằng lời nói, mà còn qua chính gương sáng của mình. Khi được học nhận biết những phương thế tôn trọng và yêu thương, trẻ em sẽ lớn lên với nhân cách tốt đẹp, biết cách đối xử công bằng và trân trọng giá trị của mọi người xung quanh.

Tha thứ – Con đường dẫn đến hòa giải

Tha thứ là biểu hiện cao cả của tình yêu gia đình, giúp chữa lành những vết thương và tái lập sự hiệp nhất. Trong cuộc sống gia đình, không tránh khỏi những lúc bất đồng hay tổn thương nhau. Tuy nhiên, tha thứ chính là chìa khóa giúp vượt qua mọi khủng hoảng và xây dựng tình yêu bền vững hơn: "Biết tha thứ và cảm nhận mình được thứ tha là một kinh nghiệm căn bản trong cuộc sống gia đình."³⁷

Tha thứ giúp chữa lành vết thương, mà hòa giải lại là bước đầu tiên để khôi phục các mối quan hệ bị tổn thương trong gia đình. Điều này đòi hỏi mỗi người phải có lòng khiêm nhường và chân thành trong việc nhận lỗi và xin tha thứ. Các gia đình Kitô hữu cũng được mời gọi thực hành Bí tích Hòa giải, nơi họ sống tinh thần hòa giải với Chúa và với nhau, để làm mới lại mối tương quan gia đình trong tình yêu và ân sủng.

Cha mẹ có trách nhiệm dạy con cái về giá trị và sức mạnh của sự tha thứ. Khi cha mẹ làm gương trong việc tha thứ, con cái sẽ học được cách giải quyết xung đột trong tinh thần hòa bình và xây dựng. Tha thứ không chỉ là một hành động, mà còn là thái độ sống

³⁶ AL, số 137.

³⁷ AL, số 236.



cần được nuôi dưỡng hằng ngày, giúp gia đình sống trong bình an và trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng trần thế.

Tóm lại, tình yêu, tôn trọng và tha thứ là ba giá trị cốt lõi làm nên nền tảng gia đình Kitô hữu. Khi các gia đình sống trọn vẹn những giá trị này, họ không chỉ xây dựng một tổ ấm bền vững, mà còn trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Chính trong đời sống gia đình, ánh sáng của Chúa Kitô được lan tỏa, mang niềm hy vọng và bình an đến cộng đồng xung quanh. Nhờ ơn Chúa, gia đình Kitô hữu sẽ thực sự trở thành Hội Thánh tại gia, nơi tình yêu được gieo mầm và dưỡng nuôi cho lớn lên mỗi ngày.

Hồi tâm

1. Tôi thể hiện tình yêu trong gia đình mình như thế nào qua những hành động cụ thể để xây dựng tình thân và mối dây liên kết bền chặt trong gia đình mình?
2. Tôi có luôn lắng nghe, thấu hiểu và nhìn nhận giá trị của mỗi thành viên trong gia đình như hình ảnh của Thiên Chúa?
3. Tôi thực hành tha thứ và giúp chữa lành những vết thương trong gia đình mình như thế nào để tái lập sự hòa hợp và yêu thương?

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Tháng 01/2025

CẦU CHO VIỆC GIÁO DỤC NHỮNG NGƯỜI DI DÂN

Xin cho quyền giáo dục của những người di dân, những người tỵ nạn và những nạn nhân của chiến tranh luôn được tôn trọng và bảo đảm, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

DIỄN ĐÀN**CUNG CHÚC CHÚA XUÂN**

Trần Thiên Thu

**Ngày Mừng Một Chung Lời Tạ Ơn Chúa
Lúc Đón Xuân Hiệp Nhất Niềm Kính Tin**

Tết là thời gian khởi đầu mùa Xuân, mùa đầu tiên trong bốn mùa, cũng là khởi đầu một năm mới. Chữ Tết được phát âm từ chữ "tiết". Hai chữ "nguyên đán" có gốc chữ Hán: NGUYÊN là "sự khởi đầu", ĐÁN là "buổi sáng sớm". Phát âm đúng phải là "Tiết Nguyên Đán", rồi người ta đọc là "Tết Nguyên Đán". Người Trung Hoa gọi là "Xuân Tiết". Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm Lịch, Tết Cổ Truyền, hoặc đơn giản chỉ gọi là Tết. Vui Tết thì phải có sự Bình An thực sự.

Tết là dịp tốt để nhớ đến nhau, thăm viếng nhau, cầu chúc điều tốt lành cho nhau – gọi là "tết nhau". Với các Kitô hữu, người quan trọng nhất chúng ta phải tết là Thiên Chúa. Trong một dịp Tết, Thánh Faustina đã tâm sự với Thiên Chúa: *"Lạy Chúa, con CẢM TẠ CHÚA TRƯỚC về MỌI THỨ mà lòng nhân từ của Chúa sẽ BAN CHO con. Con CẢM TẠ NGÀI về những SỰ THUẬN LỢI và ÁN SỦNG tuôn đổ trên con MỖI NGÀY như sương mai lặng lẽ, con không thể cảm thấy, không con mắt nào có thể thấy, và chỉ có Ngài và con biết. Con CẢM TẠ NGÀI VỀ MỌI ĐIỀU ĐÓ"* (Nhật Ký Thánh Faustina, 1449). Tâm nguyện thật đẹp, tươi màu sắc thánh đức. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết tâm nguyện với Thiên Chúa như vậy!

Thiên Chúa là Chúa Xuân tuyệt đối. Cung Chúc Chúa Xuân là điều chúng ta phải thực hiện, dù chúng ta chẳng thêm gì cho Ngài nhưng chính lời cung chúc và cảm tạ đó lại đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Và lại, chính Thiên Chúa đã tuyên phán: *"Này đây Ta sáng tạo TRỜI MỚI ĐẤT MỚI, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo*

Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng" (Is 65:17-18). Năm mới là một dạng "trời mới đất mới" mà Thiên Chúa tiếp tục cho chúng ta tận hưởng, dù có thể nào thì chúng ta vẫn phải biết cảm tạ Ngài về hồng ân này. Có nhiều người, ngay cả người thân của chúng ta, năm ngoái còn đó mà năm nay không còn được đón năm mới như chúng ta trong giây phút đầu Xuân này nữa. Dĩ nhiên họ có "trời mới đất mới" khác rồi.

Chính Thiên Chúa giải thích: *"Vì Giêrusalem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yếu và người già tuổi thọ không tròn; vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyên rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái"* (Is 65:18-21).

Đó là miền đất hứa được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc, cuộc đời trần gian ngày nay không như vậy, nhưng vẫn theo quy luật của Chúa: *"Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chẳng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khổ nhọc, cuộc đời thối thoát, chúng con đã khuất rồi"* (Tv 90:10).

Tất cả là hồng ân, dù sao chúng ta vẫn phải tạ ơn Chúa: *"Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con"* (Tv 30:2). Không chỉ vậy, chúng ta còn phải nói cho người khác biết về lòng thương xót của Ngài: *"Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo"* (Tv 30:5-6).

Không ai lại không cần lòng thương xót của Ngài, vì ai cũng là tội nhân, ngay cả người công chính cũng phạm tội mỗi ngày 7 lần (x. Cn 24:16). Vì thế, chúng ta phải không ngừng kêu xin Ngài, kêu xin ngay từ giây phút đầu năm mới: *"Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng. Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, XIN TẠ ƠN NGÀI MÃI MÃI NGÀN THU"* (Tv 30:11-13). Quả thật, "ngày nào có cái khổ của ngày đó" (Mt 6:34). Đời là thế, trần gian là vậy! Nhưng với tầm nhìn đức tin, cái KHỔ lại là cái

PHÚC. Chúa Giêsu đã dùng Thập Giá để tới vinh quang, cái Chết không là chấm hết hoặc bị triệt, mà cái Chết hóa “ngưỡng cửa” bước vào Sự Sống vĩnh hằng. Vâng, cái giá lạnh mùa Đông để chuẩn bị cho mùa Xuân ấm áp, tươi đẹp. Thật kỳ diệu!

Năm mới. Ai cũng muốn mọi thứ đều mới, cả ngoại tại và nội tại. Người Đan Mạch đón năm mới bằng cách mang đĩa đến đập vào cửa nhà hàng xóm. Chủ nhà không tức giận mà còn rất vui, vì họ quan niệm rằng nhiều mảnh vỡ chén đĩa trước cửa nghĩa là gia chủ có nhiều bạn trung thành. Người Philippines đón năm mới bằng cách mặc trang phục có những “chấm tròn”, thực phẩm và trái cây hình tròn cũng xuất hiện trên bàn ăn của họ. Người Philippines quan niệm rằng chấm tròn sẽ mang lại sự phát triển thịnh vượng trong năm mới. Có thể chúng ta thấy kỳ cục, nhưng họ lại hạnh phúc. Nói chung, mọi phong tục tập quán đều muốn thể hiện sự mới mẻ của năm mới.

Thánh Gioan cũng có thị kiến về những cái mới: *"Tôi thấy TRỜI MỚI ĐẤT MỚI, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biến cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như TÂN NƯƠNG TRANG ĐIỂM ĐỂ ĐÓN TÂN LANG"* (Kh 21:1-2). Có lẽ chẳng ai đẹp như tân nương và tân lang trong ngày cưới, vì họ mới cả thể lý lẫn tâm hồn – họ vui vì hạnh phúc, tức là họ “mới” hơn trước rất nhiều.

Thánh Gioan cho biết từ cái mới này tới cái mới khác. Từ phía ngai có tiếng hô to: *"Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất"* (Kh 21:3-4). Vùng “trời mới, đất mới” của Thiên Chúa thật kỳ diệu, khôn tả. Cái mới thì thường khiến người ta thấy lạ – Việt ngữ nói ghép chung: Mới lạ. Cái lạ có thể là cái rất kỳ lạ.

Cái mới lạ của Thiên Chúa vượt ngoài tầm hiểu của chúng ta. Thật vậy, Đấng ngự trên ngai nói với Thánh Gioan: *"Này đây Ta đổi mới mọi sự. Ngươi hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Xong cả rồi! Ta là ANPHA và ÔMÊGA, là KHỞI NGUYÊN và TẬN CÙNG. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi*

NGUỒN NƯỚC TRƯỜNG SINH, mà không phải trả tiền” (Kh 21:5-6). Nước trường sinh là nước hằng sống, chính nước này sẽ biến người ta nên mới hoàn toàn, cả hồn và xác. Đổi mới bên ngoài là điều cần, nhưng đổi mới bên trong còn cần hơn. Làm sao đổi mới? Đây là bí quyết đổi mới: *"Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo"* (1Ga 2:5).

Ai tuân giữ lời Đức Kitô là người hoàn hảo. Lời Ngài nhiều lắm, nhưng tóm lại chỉ là yêu thương, tức là biết thương xót. Luật Yêu là Thiên Luật, ngắn gọn lắm!

Trình thuật Mt 5:43-48 cho biết: Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ: *"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính"*. Thiên Chúa chí minh và chí công, không thiên vị bất kỳ ai (x. Gl 2:6; Cv 10:34). Là con cái Ngài, chúng ta không thể sống khác. Thánh Giacôbê nói: *"Anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì ĐỪNG ĐỐI XỬ THIÊN TƯ"* (Gc 2:1). Và Thánh Giacôbê giải thích: *"Nếu anh em đối xử thiên tư thì anh em PHẠM MỘT TỘI và BỊ LỄ LUẬT KẾT ÁN là kẻ vi phạm"* (Gc 2:9). Thật lạ, vì hoàn toàn khác, không như chúng ta tưởng!

Chính Chúa Giêsu cũng đã giải thích cặn kẽ và cụ thể: *"Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?"*. Quá đối chí lý! Chắc chắn không ai có thể biện hộ được gì. Đầu năm, đầu tháng, tết nhất mà nhắc tới vấn đề này thì thật là... "ngại" hết sức, cảm thấy "lùng bùng lỗ tai" lắm, thế nhưng phải vậy thôi. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Thà mất lòng trước mà được lòng sau. Đầu năm có xác định rạch ròi thì cả năm cứ thế mà xuôi theo. Thế mới là đổi mới, mới từ trong ra ngoài, nhờ đó mà cuộc sống khả dĩ tươi màu như sắc Mai vàng ngày Xuân.

Cuối cùng, Chúa Giêsu vừa mời gọi vừa khuyến cáo, và cũng vừa “bật mí” cho chúng ta cách đổi mới: *"Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện"* (Mt 5:48). Hoàn thiện là đổi mới, chúng ta không đổi mới theo kiểu của mình mà theo kiểu của Thiên Chúa Cha. Quyết tâm đổi mới là lời Chúc Xuân tốt đẹp kính dâng lên Thiên Chúa trong ngày Tết cổ truyền này. Chính nhờ vậy mà chúng ta chắc chắn được Ngài ban cho sự bình an đích thực – bình an cả tâm hồn và thể lý.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh, Đấng khởi đầu sự sống nơi chúng con, xin giúp chúng con biết đổi mới mỗi ngày một hơn theo đúng Thánh Ý Ngài. Chúng con xin phó thác trọn năm mới này cho Ngài, xin nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, để mọi sự tốt đẹp từ khởi sự cho đến hoàn thành vì vinh danh Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

CÂU ĐỐI TẾT

**NĂM MỚI YÊU THƯƠNG TRÀN PHÚC LỘC
GIA ĐÌNH ĐỨC HẠNH TỎA HƯƠNG THƠM**

**XUÂN ĐẾN GIA ĐÌNH VUI PHỤC VỤ
TẾT VỀ ĐẠI TỘC SỐNG YÊU THƯƠNG**

**NĂM MỚI CẦU MONG XUÂN HẠNH PHÚC
GIA ĐÌNH NGUYỆN ƯỚC TẾT AN KHANG**

**TÂN NIÊN VĨNH CỬU TÌNH YÊU CHÚA
VẠN ĐẠI TRƯỜNG XUÂN CỨU ĐỘ CON**

**TẾT ĐẾN CHÚA BAN NGÀN PHÚC LỘC
XUÂN VỀ CON NHẬN VẠN HỒNG ÂN**

**MẾN CHÚA TÌNH YÊU XUÂN BÁO ĐÁP
YÊU NGƯỜI NGHĨA HIẾU TẾT ĐẾN ƠN**

LM Đam Khuất Dũng, SSS



CHUYỆN TẤT NIÊN

Viễn Đông



Chuyện tất niên là chuyện... tất nhiên!

Tất niên là kết thúc một năm. Phàm cái gì có khởi đầu thì cũng có kết thúc. Các tổ chức, công ty, hội đoàn,... cũng luôn tổ chức buổi tất niên để báo cáo hoặc tường trình với cấp trên về mọi ưu khuyết điểm để “rút kinh nghiệm”. Tuy nhiên, phần báo cáo và rút kinh nghiệm thường “bị” coi là phần phụ, tiệc tùng và quà cáp mới là phần chính!

Phong hoa, phong tục, phong thư

Người ta thích nhất “phong bì” mà thôi

Chuyện ăn nhậu ngày nay trở thành “truyền thống”, không biết có phải là “phú quý sinh lễ nghĩa” hay không. Tiệc tùng đủ kiểu, ăn uống thì ít mà “dzô dzô” thì nhiều, người ta còn có kiểu nói “văn hoa” là “mẹ bông con” – tức là “uống ly bia kèm ly rượu”.

Uống ở bàn mình chưa “đã”, ngồi chưa đầy 5 phút đã xách ly đi “giao lưu” hoặc “gây chiến” ở bàn khác, với đủ lý do để “dzô”. Ta lôi kéo người rồi người lại lôi kéo ta, không say không về, mà say rồi thì... hết về. Thấm hơi men rồi thì tăng bốc nhau lên tận mây xanh, và cũng không loại trừ “khẩu chiến” hoặc “ẩu đả”, thậm chí có thể xảy ra án mạng như chơi!

Rượu có thể là tốt nếu biết tự kiềm chế và liệu sức mình, nhưng rượu cũng là “độc dược” nếu lạm dụng nó. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy quan tài rồi thì hối hận đã muộn. Uống hết nổi mà có “đệ tử Lưu Linh” vẫn cố bịt mũi, bặm môi, rồi khè như rắn hổ mang, và thế mới là... yêng hùng! Có chàng “cho chó ăn chè” xong lại “dzô” tiếp, rồi nói tiếng “Đan Mạch” như Tây nói chuyện.

Rượu vào, lời ra. Đó là... tất nhiên, và thế mới là... tất niên. Hết chuyện Đông sang chuyện Tây, hết chuyện nhà ra chuyện người. Lạ thay cái “văn hóa... nhậu”! Từ ngày ông Táo về Trời dâng sớ tâu

Ngọc Hoàng về thế sự thì tiệc tất niên bắt đầu lên "cao trào", người ta đua nhau làm tiệc tất niên.

Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp hằng năm, thời điểm cuối năm, người ta cúng ông Táo – hoặc ông Công. Ông Táo là "thần bếp", là "chuyên gia lửa củi", nhưng ông lại được coi là vị thần. Không chỉ vậy, ông còn có trọng trách là báo cáo cho Ngọc Hoàng biết rõ mọi chuyện, cả tích cực lẫn tiêu cực, đã xảy ra dưới trần gian trong năm qua.

Ông Táo phải chuẩn bị một tờ sớ, gọi là Sớ Táo Quân, ghi đủ các sự kiện trần gian, rồi đứng hẹn ông khăn gói về trời bằng cách cưỡi cá chép trực chỉ Thiên giới từ sáng sớm. Nếu ngày nay ông Táo về trời thì chắc hẳn ông không thèm đi máy bay mà phải đi phi thuyền con thoi cho... "oai", để các tiên nữ và thiên nhân trên Thiên giới "lé mắt" chơi. Vậy mới "xứng mặt" Táo Quân!

Đời sống người Công giáo cũng có chuyện tất niên. Không chỉ tất niên bình thường vào dịp cuối năm mà còn rất nhiều dạng "tất niên" khác để báo cáo, cả chung và riêng.

Xa nhất là "tất niên" cuộc đời, tức là khi chúng ta từ giã cõi đời để ra trước mặt Chúa và chịu phán xét. Đó là **tất niên cuộc đời**, là cuộc cánh chung của đời mình. Bài "sớ cuộc đời" không được viết ra nhưng tất cả đã được Chúa "thu âm" và "ghi hình" đầy đủ, không thiếu và không thừa một dấu chấm hoặc dấu phết nào, nghĩa là chúng ta không thể biện minh hoặc chối cãi: **Mỗi lần chúng ta làm hoặc không làm điều gì cho một trong những người bé nhỏ nhất là chúng ta đã làm hoặc không làm cho chính Chúa** (x. Mt 25:31-46).

Gần hơn là việc xưng tội hằng tháng hoặc các dịp đặc biệt (lễ, tết, thêm sức, kết hôn, khăn dòng, chịu chức,...). Mỗi lần xưng tội là mỗi lần chúng ta chịu phán xét, người biện hộ duy nhất là "luật sư lương tâm", nhưng thường thì **vị luật sư lương tâm chân chính** sẽ kết tội chúng ta, vì thế chúng ta mới "tâm phục, khẩu phục" mà chịu ăn năn sám hối. Đó là **tất niên giai đoạn**.

Gần nhất là mỗi đêm, trước khi đi ngủ, chúng ta tự đặt mình trước "thẩm phán công minh" là Thiên Chúa mà tự phán xét mình về những động thái, ngôn ngữ và cử chỉ của mình trong ngày. Đó



là **tất niên thường nhật**. Chúa giàu Lòng Thương Xót, Ngài chỉ chờ chúng ta thân thưa: "*Xin xót thương con là kẻ tội lỗi*" (Lc 18:13), rồi van nài tiếp: "*Xin thương dẫn con về, xin đừng hận con nữa*" (Tv 84:5).

Cái gì TỐT thì luôn ĐẸP, nhưng cái gì ĐẸP thì chưa hẳn là TỐT. Thói quen tạo nên truyền thống, mà thói quen cũng có cái tốt đẹp và cái không tốt đẹp, tức là tục lệ hoặc hủ tục. Tuy nhiên, đôi khi cái truyền thống của dân tộc này là tốt với họ, mà lại có thể là xấu với dân tộc khác. Ví dụ: Tục lệ "vỗ béo" các cô gái ở Mauritania (Tây Phi), ai mập là đẹp và ai "có bụng" là hấp dẫn. Vì vậy, các cô gái trẻ áp dụng chế độ ăn uống tới 16.000 calo/ngày – gấp 4 lần tiêu chuẩn ăn uống của một người đàn ông lực lưỡng – để chuẩn bị hôn nhân. Càng béo càng đẹp, nghĩa là càng có cơ hội "lên xe hoa". Với họ là tục lệ, là truyền thống, nhưng với các dân tộc khác lại là hủ tục. Một nghịch lý tất yếu!

Về truyền thống cũng nên lưu tâm: "*Đừng dựa vào truyền thống mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa*" (x. Mt 15:3) và "*đừng vì kính mến Chúa mà chống đối kẻ khác*" (Châm ngôn Pháp). Ai cũng nói mình khôn, nhưng ai khôn hay dại thì "hạ hồi phân giải", hãy nghe thánh Phaolô phân tích: "*Kẻ ngu si không tìm được giận dữ, người khôn khéo biết nén nhục nuốt sâu*" (Cn 12:16).

Cuối cùng, **tất niên cuộc đời** là quan trọng nhất. Lúc đó, "các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính Người sẽ đứng ra xét xử" (Tv 50:6), "chiên" và "dê" được phân định rạch ròi, chỉ có "ai sống đời hoàn hảo mới được Chúa cho hưởng ơn cứu độ" (x. Tv 50:23), thậm chí "kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót" (Mt 20:16).

Quả thật, **tất niên cuộc đời** thực sự "đáng sợ" và cực kỳ quan trọng đối với mọi người, không trừ ai! Chính Chúa Giêsu đã nói: "*Hãy coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến*" (Mc 13:33).

Lạy Thiên Chúa, khi dự tất niên đời thường, chúng con nghĩ đến buổi "tất niên cuộc đời" của chúng con. Xin giúp chúng con biết chuẩn bị chu đáo cho các buổi "tất niên" trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.

SỐNG NĂM THÁNH THẾ NÀO?



Ngày 25/12 vừa qua, tại Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc Năm Thánh 2025. Mỗi người giáo dân chúng ta sẽ cùng tham gia với Hội Thánh sống Năm Thánh. **Nhưng Sống Năm Thánh thế nào?** Xin

giới thiệu bản lược ghi lời Đức Tổng GIUSE NGUYỄN NĂNG trả lời phỏng vấn của Vatican News để mỗi người chúng ta thực thi Sống Năm Thánh đúng theo tinh thần của Giáo hội:

"... Hiện nay Giáo hội Việt Nam có rất nhiều dịp mừng Năm Thánh, các Dòng tu, Giáo xứ tổ chức mừng Năm Thánh nhân 20, 25, 30, 40... 70 năm thành lập. Năm nay nhiều giáo xứ mừng 70 năm. Năm Thánh quá nhiều có lẽ làm chúng ta coi thường. Năm Thánh không phải chỉ dừng lại nơi việc quy tụ cử hành Thánh lễ, đọc kinh Lạy cha, kinh Tin kính và lãnh ơn toàn xá là xong Năm Thánh, điều Đức Thánh Cha Phanxico mong muốn phải là một biến cố của đời sống Đức tin của mỗi người chúng ta, Năm Thánh là dịp nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Nhìn lại quá khứ để tạ ơn Chúa, chấn chỉnh đời sống của mình, cá nhân, tập thể, cộng đoàn và đồng thời hướng tới tương lai. Để sống Năm Thánh không chỉ là lãnh ơn toàn xá. Nhiều người vẫn nghĩ đến việc lãnh ơn toàn xá là xong. Không phải như vậy. Năm Thánh là dịp để chúng ta canh tân Đời sống Đức Tin, Năm Thánh với chủ đề: **"Những người lữ hành của niềm hy vọng"** nên chúng ta phải tập sống niềm hy vọng, tập sống niềm tin vào Thiên Chúa là cha quan phòng. Đức Thánh Cha nói sở dĩ Ngài mở Năm Thánh này vì thế giới đang có quá nhiều đau khổ do chiến tranh, hận thù, người nghèo, bị áp bức, di dân, bị loại trừ... tuy nhiên chúng ta không ngã lòng mà phải luôn hy vọng, chúng ta phải là những người gieo rắc niềm hy vọng. Một trong những trọng tâm của Năm Thánh, theo Đức Tổng, là cố gắng học và tập sống niềm hy vọng, ngay cả khi không có gì, không còn gì để hy vọng vì Chúa luôn có chương trình tốt nhất cho chúng ta.

Tập sống hy vọng trước những tình trạng đau khổ. Trước những biến cố đau thương người ta dễ phản ứng tiêu cực: là phản ứng đối kháng, đau khổ xảy tới tôi không chấp nhận, đối kháng nó dẫn đến không giải quyết được gì hết. Cách nữa là nhẫn nhịn chịu đựng, không đối kháng và từ từ rơi vào thất vọng. Đang khi đó với người tín hữu chúng ta là phản ứng Đức tin, phản ứng của những người TIN VÀO CHÚA, đó là phản ứng tích cực. Đứng trước cái xấu, một sự ác, chúng ta phải làm điều tốt, tích cực chứ không buông xuôi, chống lại. Chống lại thì cái xấu đẻ ra cái xấu. Nếu chúng ta làm điều tốt thì không xảy cái xấu được. Thánh Phaolô đã dạy "*Anh em hãy lấy THIÊN MÀ THẮNG ÁC*", đó là tích cực. Muốn thắng ác thì phải làm điều thiện. Chúng ta là những người tin vào niềm hy vọng, hy vọng vào Thiên Chúa quyền năng, chúng ta phải làm như vậy. Anh đánh tôi, tôi đánh lại, không có ích lợi gì và tiếp tục thế giới này cứ chiến tranh mãi. Anh đánh tôi, tôi không đánh lại, tôi kệ, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa cũng không giải quyết được gì hết. Nhưng anh đánh tôi, tôi vẫn cười với anh, tôi vẫn tốt với anh, đó là những con người của niềm hy vọng, "*Nếu anh em chỉ chào hỏi những người chào hỏi anh em, anh em có hơn gì người khác đâu*". Chúa đã nói như vậy. Anh chơi xấu tôi, tôi vẫn tốt với anh, đó là những con người của niềm hy vọng. Chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp bằng những phản ứng tích cực của chúng ta. Khi chúng ta rơi vào những phản ứng tiêu cực, sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết, nó chỉ làm cho thế giới ngày càng tồi tệ hơn. Cho nên chúng ta phải tập sống tích cực, sống niềm hy vọng cho dù là trước mắt không có kết quả. Chúng ta còn phải là chứng nhân của niềm hy vọng làm cho anh chị em đang trong hoàn cảnh đau khổ, đau thương họ cảm nghiệm được niềm hy vọng từ nơi chúng ta, như có câu trong sách Gióp: "*Tôi sẽ trở thành mắt cho người mù, trở thành tay chân cho người què quặt...*", chúng ta cũng phải làm sao để trở thành dụng cụ của Lòng thương xót Chúa cho anh chị em của chúng ta, cho những người đói, tàn tật, bị bỏ rơi để họ biết hy vọng là cái gì? Hãy làm những gì cụ thể để gieo rắc niềm hy vọng, khơi dậy niềm hy vọng nơi anh chị em chúng ta. Đó chính là lý do của Đức Thánh Cha Phanxicô khi Ngài mở Năm Thánh này".

ĐỒ CÔNG MINH (Lược ghi)

THÁNH CA VỚI NGÀY TẾT

Phanxa Minh

Tham dự Thánh lễ những ngày đầu năm mới Tết Nguyên Đán, người tín hữu chúng ta có dịp cùng với ca đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời ca rao chúc tụng Người qua những bài Thánh Ca nguyện cầu. Những bài Thánh Ca giúp mỗi người dâng lời cảm tạ, nâng tâm hồn lên cùng Chúa. Thánh Augustino đã từng nói: "*Hát Thánh Ca (Sốt sắng) là cầu nguyện 02 lần*". Cảm nghiệm từ những bài Thánh Ca mùa Xuân sau đây giúp chúng ta cùng suy tư về Tết với người Việt Nam Công Giáo.

1- Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn, lời cảm mến chúc khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian (Thánh ca Xuân Hy vọng – Nguyên Kha).

Tết cũng là thời khắc thể hiện niềm tin tôn giáo diễn ra khá đậm nét. Việt Nam là một đất nước đa văn hóa và đa tôn giáo. Tuy thuộc nhiều tôn giáo khác nhau nhưng cùng có chung một niềm tin vào Đấng Tối Cao (Trời), Đấng đó đang an bài mọi sự, đang điều hành mọi sự và cũng đang ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi con người. Người Việt Nam luôn xác tín rằng "*Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên*". Nếu Trời không thương giúp thì dù có cố gắng hết sức, cũng chỉ luống công thôi. Do đó, ngay từ trước Giao thừa, rất đông những người Việt Nam Công giáo đến các nhà thờ để dự thánh lễ và "*Mừng Tuổi Chúa*", cảm tạ ơn Chúa đã ban cho một năm nữa, xin Chúa chúc lành và ban cho năm mới được bình yên, được "*VẠN SỰ NHƯ Ý CHÚA*". Sau khi mừng tuổi Chúa, nhiều nơi còn tổ chức "*Hái Lộc Lời Chúa*" chính là những câu Thánh Kinh được chọn lọc, được trích dẫn và được rút thăm coi như điều mà Chúa muốn mỗi người phải sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Những tín đồ của các tôn giáo khác thì ngay từ sáng sớm mừng Một đã rủ nhau đến chùa, đến các thánh thất để cầu lộc, cầu phúc, cầu an..., xin mọi sự may lành và hoặc cho được tai qua, nạn khỏi.

2- Ngày xuân dâng lời nguyện xin, cầu cho ông bà tổ tiên. Mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ con, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta được dựng nên, được



hường xuân yêu thương bình yên, hãy hướng lòng lên nhớ về tổ tiên (Thánh ca Ngày Xuân thảo hiếu - Nguyễn Duy).

Tết được coi là thời khắc để tỏ bày lòng hiếu thảo, tôn kính, mến yêu đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, đặc biệt với những người thân yêu đã khuất. Người giàu cũng như người nghèo, trong nhà đều có bàn thờ gia tiên được đặt nơi trang trọng nhất và dễ thấy nhất. Nơi đây thường được trưng bày, có khi các bài vị, gia phả của dòng tộc hoặc ít ra là các hình chụp chân dung ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đã qua đời. Trong những ngày đầu năm, bàn thờ gia tiên luôn được thắp sáng như một cách kêu gọi và nhắc nhở con cháu luôn nhớ đến cội nguồn của mình, nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục và nhớ đến công lao của những bậc tiền bối để con cháu và mọi người cầu nguyện cho các ngài. Theo tục lệ cổ truyền, vào chiều 29 hoặc 30 Tết, người Việt thường có thói quen "rước ông bà về ăn Tết" với cháu con. Người Công giáo thì thường quy tụ rất đông tại các nhà Chờ Phục Sinh (Nhà hài cốt) viếng linh cốt tổ tiên, ông bà, đến các nhà thờ để dự thánh lễ hoặc cầu Thánh Thể tạ ơn cuối năm, tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã thương ban.

3- Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây, muôn hoa dâng hương ngát thơm, chim tung bay trong nắng vàng, bao lời chúc xuân vang lừng. Những giây phút đầu năm đoàn con đến quỳ đây, dâng câu ca vang khắp nơi, tung hô uy danh Chúa Trời đã cho mùa xuân nở tươi.

Năm tháng qua mau với bao là những lỗi lầm. Đoàn con nay đợi trông tình Chúa thương, rửa cho nên sạch trong như nắng hồng (Mừng Xuân mới - Kim Long).

4- Xin chúc cha (anh) một mùa xuân hạnh phúc.

Xin chúc (em) cha một mùa xuân hy vọng.

Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm.

Và chúc mọi người một năm mới bình an.

Nắng xuân lung linh lung linh và gió xuân rung rinh rung rinh. Ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh xinh. Đó đây chim non ca vang chen tiếng cười nhịp lòng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng (Chúc Xuân – Nguyễn Duy).

Tết còn là những ngày của tình thân ái, tình bạn bè và tình làng nghĩa xóm. Người Việt Nam tránh không làm việc, không lao động, ngoài việc để nghỉ ngơi, còn là dành thời gian để đi thăm viếng nhau và tiếp đón khách đến nhà. Ngay từ sáng sớm, tại nhà thờ, giáo dân dâng lễ đầu năm, sau lễ *Chúc Mừng Năm Mới* quý cha, quý chức và cộng đoàn. Tại gia đình, con cái, cháu chắt mừng tuổi ông bà, cha mẹ; con cái được cha mẹ dẫn đi thăm vú bố, chú bác cô dì. Trước khi đi, đứa nào cũng được dạy cho một đôi câu chúc Tết để mong có được nhiều tiền "lì xì". Việc viếng thăm nhau trong những ngày đầu Xuân mới quả là một tập tục quá đẹp của người Việt Nam. Trong những ngày này, người ta đã bỏ qua cho nhau hết những điều buồn phiền, mất lòng nhau, xí xóa chuyện cũ để sống thuận hòa, chân thành xin lỗi nhau nếu có gì phiền lòng trong năm cũ. Nếu vì lý do xa cách, không viếng thăm được, người Việt cũng không quên nhau qua việc gửi thiệp chúc Xuân qua mạng internet để cầu chúc bằng hữu mọi sự tốt đẹp và may lành.

Tóm lại, Tết NGUYỄN ĐÁN Việt Nam mình không chỉ là những ngày lễ hội để vui chơi, nhưng còn là dịp để cảm nghiệm, để tìm hiểu, để sống cách có ý nghĩa những truyền thống đã có từ rất lâu đời, và nhất là để cầu nguyện thật nhiều cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho Giáo hội Việt Nam thân yêu.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính lễ Thánh Tôma Aquinô, 28/01.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

ĐỨC CHA TÔMA AQUINÔ VŨ ĐÌNH HIỆU
Giám Mục Giáo phận Bùi Chu

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha.

CỬA THÁNH MỞ - NIỀM VUI CHÚA RA ĐỜI

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Đêm nay là đêm vui nhất không chỉ riêng Giáo Hội Công giáo mà còn cho toàn thể nhân loại. Đêm nay thật linh thiêng, vì có tin từ Trời xuống lúc nửa đêm cho các mục đồng: *"Đây ta mang đến cho các người một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các người"* (Lc 2, 12). Đêm nay, Giáo hội lặp lại lời Sứ Thần loan báo cho thể nhân loại, cho mọi người và từng người ở thời đại chúng ta.

Tin mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh

Lời của Sứ Thần báo cho các mục đồng tuy xa xưa những vẫn luôn mới mẻ trong đêm nay, làm chúng ta sống lại bầu khí linh thiêng của Đêm Thánh, Đêm mà cách đây 2024 năm tại Bêlem, Con Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại đã thân hành xuống thế, giáng sinh làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, và cư ngụ giữa chúng ta. Đây là cuộc hòa mình của Thiên Chúa vào trong lịch sử nhân loại: *"Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên"* (Tv 84, 11).

"Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta". Đại tin vui được loan báo vang vọng trong đêm đen. Làm sao không mừng được, bởi vì Hài Nhi giáng sinh làm người là một Quà Tặng được Thiên Chúa Cha gửi trực tiếp đến cho các mục đồng trong cánh đồng Belem, cho dân vùng Giuđa lẫn vua Hêrôđê, cho các nhà đạo sĩ từ phương xa vất vả tìm đến, cho Mẹ Maria, Thánh Giuse và cho thế giới. Thiên Chúa đang trực tiếp chỉ tay vào mỗi người chúng ta và nói với chúng ta: Hài Nhi Giêsu là Quà Tặng cho con đó.

Tin mừng Chúa sinh ra đời là tin vui trọng đại cho toàn thể giới, niềm vui ấy là chính Chúa Giêsu, *"Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta"* (). Nhân loại đón nhận niềm vui Giêsu mà Chúa Cha ban tặng: *"Nào chúng ta hãy đến Belem"* để đón lấy Hài Nhi Giêsu, Đấng Cứu Thế. Người là Quà Tặng của Cha trên trời gửi tặng mỗi chúng ta trong hoàn cảnh của mình.

Mừng vì Cửa Năm Thánh mở ra

Việc mở Cửa Năm Thánh vào ngày trước Lễ Đêm Giáng sinh cho thấy Năm Thánh là một trong những khoảnh khắc quan trọng, tượng trưng cho một con đường, một sự canh tân thiêng liêng, và lời mời gọi đón nhận cuộc sống mới được ban cho chúng ta qua chiêm ngắm Hải Nhi, Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Quả thật, Chúa Giêsu sinh xuống làm người để đưa con người ra khỏi bóng đêm tội lỗi. Giải thoát con người khỏi mọi hình thức nô lệ, mở mắt cho người mù, giải phóng những người bị áp bức (x. Lc 4, 18-19). Sứ vụ Cứu Thế của Người đã mở rộng ý nghĩa Năm Toàn xá giải quyết mọi hình thức áp bức con người, trở thành một dịp ân sủng để giải thoát những ai đang bị giam cầm của tội lỗi, cam chịu và tuyệt vọng. Năm Thánh là lời mời gọi chữa lành khỏi cái mù nội tâm ngăn cản chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và người khác, giúp chúng ta những Người Hành Hương Hy Vọng, gặp gỡ Chúa, trong hy vọng chứa chan.

Đối diện với những điều không chắc chắn của cuộc sống, con người khao khát vượt qua sự ngờ vực, hoài nghi và tuyệt vọng. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, đáp lại nỗi khao khát nội tâm này, mời gọi chúng ta tái khám phá niềm vui có Chúa ở cùng. Cuộc gặp gỡ này đổi mới chính cuộc sống. "Có thể thấy rõ rằng đời sống Kitô hữu là một *con đường* cần những *khoảnh khắc mạnh mẽ* để nuôi dưỡng và củng cố niềm hy vọng như người bạn đồng hành không thể thay thế, cho ta thoáng thấy mục tiêu là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu" (*Hy vọng không làm thất vọng*, n. 5).

Bước vào Năm Thánh với niềm hy vọng

Cửa Năm Thánh lệ thường đã mở với chủ đề: "*Những Người Hành Hương Hy Vọng*". Chúa Cha đã yêu thương nhân loại đến nỗi trao tặng Người Con Một, Người Con ấy là Ân Sủng của Thiên Chúa, là Tình Yêu đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người (x. Tt 2, 11), là Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Cuộc giáng sinh diệu kỳ của Con Một Chúa đã đánh dấu bước điểm khởi đầu mới của lịch sử.

Trong đêm cực thánh này, Chúa Kitô đã từ trời cao sinh xuống giữa chúng ta. Ngôi Lời nằm khóc trong máng cỏ, được gọi là



Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ "*bởi vì Người sẽ cứu dân Người khỏi mọi tội lỗi*" (Mt 1, 21). Quả thật, khi chiêm ngắm liên li dung mạo của Chúa Giêsu, chúng ta khám phá được rằng, tình yêu của Thiên Chúa là chung kết và tối thượng, nghĩa là ở ngay từ một Hải Nhi bé bỏng đã mang đến cho chúng ta một tình yêu không bao giờ với cạn, khi chấp nhận bước vào cuộc đời này trong một thân phận không thể thấp hèn hơn được nữa, để những ai trong Đêm Giáng Sinh dù không có một mái nhà, dù đang đau khổ vì tình yêu bị phản bội, khổ đau vì bị con cái hắt hủi thì nhìn vào mái ấm gia đình ở nơi hang đá vẫn cảm thấy trong cuộc đời này có ai đó đồng cảm và thông cảm được với mình.

Lạy Chúa Hải Nhi, Tình Yêu của Chúa Cha, Hoàng tử của Hòa Bình, Đấng Cứu Chuộc, đã giáng sinh vì chúng con. Trong giai đoạn đầu của Năm Thánh chúng con vừa bước vào, xin Chúa hãy đổ trên chúng con Thánh Thần của Chúa, ngõ hầu ân sủng của Mầu Nhiệm Nhập Thể khơi dậy nơi mỗi tín hữu niềm hy vọng, tích cực dẫn thân sống quảng đại hơn, phù hợp với sự sống mới do bí tích Rửa tội trao ban. Xin hãy đồng hành với Giáo hội Chúa trên con đường đang mở ra dẫn đưa Giáo hội bước đi trong Năm Thánh! Amen.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Thánh Tôma Aquinô, 28/01 và Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo, 21/01.

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng**

**Anh TÔMA AQUINÔ NGUYỄN VĂN LƯỢNG,
CĐ LCTX Gp Bắc Ninh**

**Chị ANÊ LÊ THỊ KIM OANH,
CĐ LCTX Gp Kontum**

Nguyện xin sự nhiệt thành và can đảm của các Thánh nhân, luôn là tấm gương soi rọi quý Anh/Chị trên bước đường phục vụ Giáo Hội.

CHÚNG NHÂN TRỞ LẠI

"Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu" (Pl 3, 13 – 14).



Là vị tông đồ không thuộc Nhóm Mười Hai, nhưng Thánh Phaolô được nhắc đến như cột trụ của Giáo hội sơ khai và mãi là nòng cốt của Giáo hội trên đường lữ hành Đức tin. Cuộc trở lại phi thường của "vị tông đồ dân ngoại" không chỉ nói lên tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn đưa thánh nhân trở về, mà còn cho thấy nỗ lực đáp trả nồng nhiệt của Ngài, khi minh chứng cho Đức Kitô Phục Sinh.

1. Trở lại nhờ ánh sáng tình yêu Chúa

Mầu nhiệm tình yêu Phục Sinh đã thực sự lan toả sau cuộc trở dậy vinh hiển của Đức Kitô. Nó có giá trị biến đổi bao tâm hồn đang trong cảnh nô lệ sự dữ, biết mau mắn trở về nhận lãnh và sống hồng ân cứu độ.

Thánh Phaolô được mời gọi đón nhận ánh sáng tình yêu Phục sinh một cách sung mãn nhất. Chính thánh nhân đã công khai bày tỏ suy nghĩ về ơn gọi của mình: "*Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm và gọi tôi đến phục vụ Người... Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng... Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được thương xót, là vì Đức Giêsu muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống muôn đời*" (1Tm 1, 12.15 – 17).

Biển cô Damas như một nét son thắm nhất trong cuộc đời Thánh Phao-lô. Nó toát lộ gương mặt đại lượng đầy yêu thương của một Thiên Chúa đang đến sát con người để nâng họ dậy từ cơn mê của những lầm tưởng thế gian.

Việc Thánh Phaolô được biến đổi đã tôn thêm vẻ đẹp của tình yêu Thập giá. Nếu trên Thánh giá, Đức Kitô đã xin Chúa Cha tha

thứ cho những kẻ làm hại mình; thì trong sự kiện Damas, chính Ngài đã khoan thứ đến cùng trước kẻ đang ra tay truy bách thân mình hầu nhiệm của Ngài. Điều này chỉ có thể lý giải bởi tình yêu của Đức Kitô có sức cảm hoá và vực dậy tất cả những gì tưởng chừng đã mất.

Thánh Phaolô đã thực sự bị chinh phục bởi "*luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống*" (Cv 22, 6b). Đó là ánh sáng đến từ Đấng Phục Sinh – Ánh sáng của tin vui cứu độ phổ quát. Phaolô là chứng nhân cho tin vui ấy.

2. Chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh

Nhờ tác động bởi tình yêu Chúa, Phaolô đã được hoàn toàn biến đổi con người cũ để trở nên chứng nhân nhiệt thành, trung kiên cho Đức Kitô Phục Sinh. Lời thân thưa của ngài với "*Đấng đang nói*" (Cv 22, 9) bao hàm một thái độ sẵn sàng đáp trả cách trọn vẹn: "*Lạy Chúa, con phải làm gì?*" (Cv 22, 10).

Đức Kitô trở thành trung tâm cuộc sống và lời rao giảng của Thánh Phaolô. Chúng ta nghiệm thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt các Thư Phaolô, "*đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta*" (Rm 1, 3). Phục Sinh là sự kiện đỉnh cao trong các huấn giáo đức tin của Phaolô. "*Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh*" (1Cr 15, 3-4).

L luận chứng thuyết phục về cuộc Phục sinh mà Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta thấy tầm trí tuệ cao sâu nơi Ngài, đã đặt nền tảng cho khoa thần học. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cảm nghiệm thái độ nội tâm xác tín triệt để của thánh nhân vào cuộc Phục Sinh của Đức Kitô. "*Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thật sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy...*" (1Cr 15, 14 – 15).

Thánh Phaolô ý thức được cuộc trở lại nơi mình là hệ quả của cuộc Phục sinh của Đức Kitô, được khởi đi từ Thập giá. Do vậy, thánh nhân đã không ngừng gắn kết mật thiết đời chứng nhân của

mình với sự đau khổ của Thập giá. *"Đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi: thập giá Đức Kitô là vinh quang duy nhất của tôi"; "Với Đức Kitô, tôi đã bị đóng đinh; không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi"* (Gl 2, 19 -20).

3. Con đường hoán cải và sự trở lại của chúng ta

Cuộc trở lại của Thánh Phaolô đã mở ra con đường hoán cải.

Con đường này được khởi đi từ việc nhận diện "mầu nhiệm Đức Kitô hiện diện và sống động trong Hội Thánh. Đức Giêsu hiện diện trong Hội Thánh và qua Hội Thánh... Khám phá đầu tiên của kẻ trở lại chính là sự hiện diện của Đức Kitô trong Hội thánh Người" (Enzo Lodi, Chư Thánh Theo Lịch Roma I, Bản dịch của các linh mục Hạt Xóm Chiếu).

Kinh nghiệm về sự hoán cải của Thánh Phaolô hướng chúng ta lên Thập giá của Đức Kitô và cuộc Phục Sinh của Người. Ở đó, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng của Sự Thật – Tình Thương, không ngừng "chiếu xuống" mỗi người chúng ta và giữa lòng Hội Thánh.

Sống theo gương Thánh Phaolô, chúng ta sẽ lạc quan trên hành trình tìm Chúa. Đó là con đường lâu dài và thử thách, để từ đó, ta có thể khám phá Thiên Chúa và ý định của Ngài qua những dấu chỉ trên bản thân và cộng đồng. Vấn đề là, ta hãy để cho Thiên Chúa hành động và mau mắn đáp trả tích cực lời mời gọi sống đời chứng nhân Tin Mừng.

Con đường hoán cải chỉ có thể kết nở hoa thiêng đẹp đẽ, khi chúng ta vui vẻ chấp nhận bước đi trên hành trình của Thập giá, biết đón nhận Thập giá làm *"vinh quang duy nhất"* như Thánh Phaolô.

Một khi đã gắn bó với Đức Kitô, chúng ta biết đặt Ngài làm mục tiêu tối hậu trong cuộc chinh phục tâm linh. Biết sống cho giây phút hiện tại bằng niềm tin tuyệt đối: Thiên Chúa sẽ hành động! Như lời Thánh Phaolô đã chia sẻ: *"Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu"* (Pl 3, 13 – 14).

J.B. Nguyễn Quốc Tuấn



TÂM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM

(*Gioakim Trương Đình Giai* chuyển ngữ bản gốc tiếng Tây Ban Nha **La importancia de volver al corazón** của tác giả ALESSANDRO DI BUSSOLO, đăng tải ngày 25 tháng 10 năm 2024 - OSSEVATORE ROMANO).

“Dilexit nos”, Thông điệp thứ tư của Đức Phanxicô, tiếp nối truyền thống và sự liên quan của tư tưởng “về tình yêu nhân bản và thiêng liêng của con người”. Trái Tim Đức Giêsu Kitô”, mời gọi chúng ta đổi mới lòng sùng kính đích thực của chúng ta để không quên sự dịu dàng của đức tin, niềm vui được phục vụ và lòng nhiệt thành của sứ mạng: bởi vì Trái Tim Đức Giêsu thôi thúc chúng ta yêu thương và sai chúng ta đi đến anh em của chúng ta. “Người đã yêu thương chúng ta”, Thánh Phaolô nói đề cập đến Đức Kitô (Rm 8, 37), để làm cho chúng ta khám phá ra rằng không gì “có thể tách rời chúng ta” khỏi tình yêu này (Rm 8, 39). Thông điệp thứ tư của Đức Thánh Cha Phanxicô khởi đầu như thế, được đặt tựa đề khởi đi từ phần mở đầu “Dilexit nos” và dành riêng cho tình yêu nhân bản và thiêng liêng của Trái tim Đức Giêsu Kitô: “Trái tim rộng mở của Người đi trước chúng ta và chờ đợi chúng ta vô điều kiện, không đòi hỏi bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để yêu thương chúng ta và cống hiến cho chúng ta tình bạn của Người: Người đã yêu thương chúng ta trước (x. *1 Ga 4:10*). Nhờ Đức Giêsu ‘chúng ta đã biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta’ (*1Ga 4, 16*)” (1).

Tình yêu của Đức Kitô được thể hiện nơi Thánh Tâm của Người

Đức Giáo Hoàng viết, trong một xã hội mà người ta nhìn thấy sự gia tăng của “nhiều hình thức tôn giáo khác nhau mà không quy chiếu đến mối tương quan cá vị với Thiên Chúa tình yêu” (87), trong khi Kitô giáo thường quên mất “sự dịu dàng” của đức tin, niềm vui của sự tận tâm phục vụ, lòng nhiệt thành truyền giáo từ người này sang người khác” (88), Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất một sự đào sâu mới tình yêu của Đức Kitô được thể hiện trong Thánh Tâm của Người và mời gọi chúng ta canh tân lòng sùng kính

đích thực của mình, nhắc nhở rằng trong Trái Tim Đức Kitô “chúng ta có thể tìm thấy toàn bộ Tin Mừng” (89): chính trong Trái Tim Người là nơi “cuối cùng chúng ta nhận ra chính mình và học cách yêu thương” (30).

Thế giới dường như đã mất đi trái tim của mình, Đức Phanxicô giải thích rằng, bằng cách tìm kiếm tình yêu của Đức Kitô, “chúng ta có khả năng dệt nên những mối dây huynh đệ, nhận ra phẩm giá của mỗi con người và cùng nhau chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”, như ngài mời gọi chúng ta làm trong các thông điệp xã hội *Laudato si' và Fratelli tutti* (217). Và trước Trái Tim Đức Kitô, hãy cầu xin Chúa “một lần nữa tỏ lòng thương xót vùng đất bị thương tích này” và đổ xuống trên đó “những kho tàng ánh sáng và tình yêu của Người”, để thế giới “vẫn tồn tại được giữa chiến tranh, những sự mất cân bằng kinh tế xã hội”, chủ nghĩa tiêu dùng và việc sử dụng công nghệ chống lại con người, phục hồi điều quan trọng và cần thiết nhất: trái tim” (31). Khi công bố việc chuẩn bị tài liệu vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 5 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng nó sẽ giúp suy niệm về các khía cạnh “tình yêu của Chúa vốn có thể soi sáng con đường đổi mới Giáo hội; mà còn có thể nói điều gì đó có ý nghĩa với một thế giới dường như đã mất đi trái tim. Và điều này trong khi kỷ niệm 350 năm ngày Thánh Tâm Đức Giêsu hiện ra lần đầu tiên với Thánh nữ Magarita Maria Alacoque vào năm 1673, sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2025.

Tâm quan trọng của việc trở về trái tim

Mở ra với phần giới thiệu ngắn gọn và được chia thành năm phần các chương, Thông điệp về việc tôn sùng Thánh Tâm Đức Giêsu thu thập, như đã được công bố vào tháng 6, “những suy tư quý giá của các văn bản huấn quyền trước đây và một lịch sử lâu dài trở về với Kinh Thánh, được đề xuất một lần nữa ngày hôm nay, cho toàn thể Giáo hội” việc tôn sùng này chứa đầy vẻ đẹp thiêng liêng.

Chương đầu tiên, “Tâm quan trọng của trái tim”, giải thích lý do tại sao cần phải “trở về với trái tim” trong một thế giới mà chúng ta bị cám dỗ “trở thành những người tiêu dùng vô độ và làm nô lệ cho các mối dây nợ chằng chịt của thị trường” (2). Nó làm được điều



đó bằng cách phân tích điều mà chúng ta hiểu được bằng “trái tim”: Kinh thánh nói về nó như là cốt lõi “nằm sau mọi vẻ bề ngoài” (4), một nơi mà “không hệ trọng điều gì được thể hiện ở bên ngoài hay điều gì ẩn giấu, ở đó chúng ta là chính mình” (6). Những câu hỏi quan trọng đưa đến trái tim: tôi muốn cuộc đời mình, những lựa chọn hay hành động của mình có ý nghĩa gì, tôi là ai trước mặt Chúa (8). Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng việc đánh mất đi giá trị của trái tim hiện nay xuất phát từ “chủ nghĩa duy lý Hy Lạp và tiền Kitô giáo, chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật hậu Kitô giáo”, do đó trong tư tưởng triết học vĩ đại, người ta chuộng những khái niệm như “lý trí, ý chí hay tự do” hơn. Và khi không tìm được chỗ đứng cho trái tim, “cũng không phát triển rộng rãi ngay cả ý tưởng về một trung tâm cá nhân” có thể thống nhất mọi sự, cụ thể là tình yêu (10). Mặt khác, đối với Đức Thánh Cha, chúng ta phải thừa nhận rằng “Tôi là trái tim của tôi, bởi vì nó là điều phân biệt tôi, tạo hình nên tôi về căn tính thiêng liêng của tôi và đặt tôi hiệp thông với người khác” (14).

Thế giới có thể thay đổi khởi đi từ trái tim.

Chính trái tim “kết hợp các mảnh vỡ” và tạo nên “bất kỳ mối dây liên kết đích thực nào, bởi vì một mối tương quan không được xây dựng bằng trái tim thì không thể vượt qua sự phân mảnh của chủ nghĩa cá nhân” (17). Linh đạo của các vị thánh như Ignatius Loyola (chấp nhận tình bạn của Chúa là chuyện của trái tim) và Thánh John Henry Newman (Đức Thánh Cha Phanxicô viết, Chúa cứu chúng ta bằng cách nói với trái tim chúng ta từ Thánh Tâm của Ngài) dạy chúng ta, rằng “Trước Thánh Tâm Đức Giêsu hằng sống và hiện diện, tâm trí chúng ta, được Chúa Thánh Thần soi sáng, hiểu được lời Đức Giêsu” (27). Và điều này tạo nên những hậu quả xã hội, bởi vì thế giới có thể thay đổi “từ trái tim” (28).

(Còn tiếp)

Quý vị có nhu cầu hiệp thông cầu nguyện, xin email về longthuongxotgp@gmail.com hoặc longthuongxotgp@yahoo.com để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

BÀN VỀ CHỮ TÌNH CHỮ NGHĨA TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU



Trong cuộc sống đời thường, chúng ta dễ dàng nghe nhiều đôi vợ chồng than thở rằng bây giờ họ sống với nhau vì *nghĩa* hơn là vì *tình*. Chữ "tình" đối với họ không còn ý nghĩa gì nữa, mà trái lại cuộc sống hôn nhân với họ giờ chỉ còn có chút "nghĩa" nào đó mà thôi. Chữ "Nghĩa" được coi là một sự ràng buộc bất đắc dĩ, như ta thường nói "Bỏ thì thương, vương thì tội!" Hôn nhân giờ đây chỉ là gánh nặng cho đôi bạn. Như người xưa từng nói "*Gái có chồng như gông đeo cổ / Trai có vợ như rợ buộc chân*"... Đối với những ai ở trong hoàn cảnh này thì hôn nhân quả thực là một gánh nặng đau đớn, một sự nhàm chán nặng nề và một sự ràng buộc ray rứt... đến nỗi có người đã nhận định: "*Người ta mơ mộng khi yêu nhau và thức tỉnh khi lấy nhau*" (Poppée).

Theo các chuyên gia về hôn nhân gia đình thì một khi cuộc hôn nhân không còn trọn nghĩa vẹn tình nữa thì cho dù có sống với nhau nhiều năm tháng đi chăng nữa thì cũng sẽ đến ngày phải "tan đàn xẻ nghé". Tình trạng ly hôn ngày nay được nói đến rất nhiều, chẳng hạn đối với đôi vợ chồng trẻ thì người ta gọi đó là "Ly hôn xanh", còn đối với các cặp trung niên hay lão niên thì đó là "Ly hôn xám". Như một nhà thơ đã mô tả ngắn gọn như sau:

*"Anh đi đường anh, tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thể thôi.
Đã quyết không mong xum họp mãi,
Bạn lòng chi nữa lúc chia phôi?"*

(Thơ Thế Lữ)

Được biết, theo thống kê hàng năm, số vụ ly hôn càng ngày càng tăng không kể tuổi tác, trình độ văn hóa, giai cấp giàu nghèo vv. Chuyện ly hôn không của riêng ai, nó trở nên phổ biến khiến cho cả xã hội phải lên tiếng báo động. Tác giả bài viết có tựa "*Gia đình trẻ Việt ngày càng thiếu sự gắn bó và bền vững*" trên trang thanhnien.vn ngày 26-9-2022 đã cho biết như sau:

“Thống kê của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới vào năm 2018, trung bình cả nước ta có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm tỷ lệ 30% tổng số cặp đôi. Điều này đồng nghĩa với việc *cứ 10 cặp đôi kết hôn thì có đến 3 cặp ly hôn*. Trong số các cặp đôi ly hôn, 70% số vụ thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18-30, 60% ly hôn sau từ 1-5 năm chung sống, nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài ngày”.

Tác giả bài báo cho biết tiếp: “Thống kê cũng cho thấy tỷ lệ ly hôn tập trung cao tại những thành phố lớn. Đơn cử tại TP.HCM, bình quân cứ 2,7 cặp kết hôn thì có 1 cặp ly hôn (chiếm hơn 35%). Độ tuổi ly hôn dưới 35 chiếm 30%. Trung bình mỗi tháng, TP.HCM có từ 80-100 vụ ly hôn tại mỗi quận, huyện”.

Riêng về các nguyên nhân gây ra các vụ ly hôn của các đôi vợ chồng, tác giả bài viết trên đã nêu cụ thể: “Thực tế, thống kê của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến khủng hoảng hôn nhân. Trong đó, 27,7% là mâu thuẫn về lối sống, 25,9% đến từ ngoại tình, yếu tố kinh tế chiếm 13%, bạo lực gia đình chiếm 6,7%, sức khỏe chiếm 2,2% và sống xa nhau nhiều ngày chiếm 1,3%. Tất cả những khủng hoảng kể trên đều dẫn đến kết cục ly hôn khi không thể tìm được hướng giải quyết”. [1]

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa thì việc hai vợ chồng quyết định ly hôn (hay ly thân) cũng nói lên một điều chính yếu này, đó là họ không còn tình còn nghĩa gì với nhau nữa, dù cho đời sống hôn nhân đã kéo dài cả mấy chục năm và nhiều trường hợp hai người đã có con đàn cháu đống! Một nhà xã hội học, cũng là chuyên gia tâm lý đã nhận định như sau: “Kẻ thù lớn nhất của hôn nhân chính là sự nhàm chán. Càng ở với nhau lâu mà hai bên không nỗ lực vun đắp thì sẽ nhàm chán thôi, mà nhàm chán thì tình yêu sẽ mất đi. Đây là tính tất yếu của mọi mối quan hệ. Tình cảm không phải là bất biến, tình cảm là một thứ có thể thay đổi. Nếu người ta không nuôi dưỡng, họ sẽ mất tình cảm ấy”.

Sau đây, qua bài viết này, tôi mạn phép đề cập chi tiết hơn đến *chữ tình chữ nghĩa trong hôn nhân* để từ đó khẳng định rằng hôn nhân sẽ không hạnh phúc và bền vững nếu chỉ có tình mà thiếu nghĩa, hoặc chỉ có nghĩa mà vắng tình. Vì rằng cả hai yếu

tổ tình và nghĩa sẽ được coi như chất keo sơn giúp gắn chặt hôn nhân như bóng với hình.

1.- ChỮ TÌNH trong đời sống hôn nhân

Trước hết, chúng ta bàn đến chữ Tình trong đời sống hôn nhân. Một danh nhân đã nói: *"Không có tình thì không có gia đình"* (Lord Byron). Điều đó rất chính xác, nó cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng và thiết yếu của tình yêu trong đời sống lứa đôi.

Thánh Au-gus-ti-nô đã từng nói *"Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm"* (Ama et fac quod vis). Ngôn ngữ La-tinh có câu *"Tình yêu chiến thắng tất cả"* (Amor vincit omnia). Điều đó chứng tỏ là tình yêu là yếu tố hàng đầu, quyết định hạnh phúc vợ chồng và sự bền vững của đời sống hôn nhân. Bởi vậy khi trao nhẫn cưới cho nhau trong lúc cử hành Bí tích Hôn phối, đôi bạn đã khẳng định như sau: *"Anh/em ..., nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy của anh/em. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần"*.

Một khi tình yêu và lòng chung thủy đã được xác tín và tuyên bố công khai như vậy, thì từ lúc này đôi bạn phải trung thành với cam kết của mình dù cuộc đời có thay đổi thế nào đi nữa. Đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong Tông huấn những bổn phận gia đình Ki-tô hữu (FC) đã nhấn mạnh như sau: *"Đối với đôi bạn Kitô hữu, ơn bí tích là một ơn gọi và đồng thời cũng là một lệnh truyền phải trung thành mãi mãi, bất chấp các thử thách và khó khăn với một lòng quảng đại tuân theo ý Chúa: 'Điều Thiên Chúa đã phối hợp thì người ta không được phân ly' (Mt 19, 6)"* (FC số 20).

Cũng trong Tông huấn này, Đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô nhấn nhủ tiếp: *"Chỉ có một tinh thần hi sinh cao cả mới giúp gìn giữ được và kiện toàn được sự hiệp thông trong gia đình. Thực vậy, sự hiệp thông này đòi hỏi mọi người và mỗi người biết quảng đại và mau mắn mở lòng ra để thông cảm, bao dung, tha thứ cho nhau và hòa giải với nhau. Không gia đình nào mà không biết rằng sự ích kỷ, những bất hòa, những căng thẳng, những xung đột đã làm hại cho sự hiệp thông gia đình biết chừng nào, và đôi khi còn có thể làm tiêu tan sự hiệp thông ấy: chính từ đó mà phát xuất muôn hình thức chia rẽ khác nhau trong đời sống gia đình"* (FC số 21).



Riêng thánh Phao-lô, ngài đã có những lời khuyên thiết thực sau:

"Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhân nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau" (Cl 3, 12-13); "Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ..." (Cl 3, 18-19).

"Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc Hội thánh, thân thể của Người. Và như Hội thánh tùng phục Đức Ki-tô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy" (Eph 5, 21-33).

Một đặc điểm nổi bật trong hôn nhân Ki-tô hữu, đó là sự hy sinh vì người yêu và tình yêu vợ chồng dành cho nhau dẫu theo tình yêu Thiên Chúa yêu nhân loại và tình yêu Đức Ki-tô dành cho Hội thánh. Chúng ta biết rằng, hy sinh có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là chết (ngừng mọi hoạt động của cơ thể), nghĩa thứ hai là chịu thiệt hại, mất mát quyền lợi về vật chất, tinh thần hoặc một bộ phận nào đó trên cơ thể nhằm một mục tiêu cao cả hoặc một lý tưởng tốt đẹp (Theo Wikipedia).

Sự hy sinh trong tình yêu Ki-tô hữu luôn hàm chứa sự đau khổ, mất mát, thiệt thòi. Thực vậy, tình yêu trong hôn nhân đòi hỏi đôi bạn phải hy sinh hết mình vì bạn đời của mình và vì hạnh phúc gia đình. Đó là cách chứng minh tình yêu cụ thể nhất. Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su đã nói: *"Yêu là hy sinh, chưa hy sinh thì chưa gọi là yêu"*. Hy sinh cũng là điều kiện để bảo tồn và gia tăng sự hiệp thông, hiệp nhất trong gia đình.

Người ta thường nói ví von rằng hoa hồng nào mà chẳng có gai. Cuộc tình nào mà chẳng có nước mắt và đau khổ. Hôn nhân đích thực không phải là thiên đàng của những mộng mơ viễn tưởng mà trái lại đó là một trường đào tạo, một cuộc chiến đấu cam go của những anh hùng. Như có người đã nói: *"Hôn nhân không phải là luống hồng mà là bãi chiến trường"* (Danh ngôn).

Thực vậy, khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình là chúng ta chấp nhận đi vào con đường khổ giá, con đường mà Chúa Giêsu đã mời gọi mọi môn đệ cùng đi với Ngài. Tác giả D. Wahrheit trong cuốn sách tựa đề "*Cắm nang hạnh phúc gia đình Ki-tô*" đã chia sẻ như sau: "*Ngày thành hôn trước mặt Giáo hội, hai người nam nữ nên vợ nên chồng. Bí tích hôn phối đưa hai người lên đường, hé mở cho họ thấy sự thánh thiện mà tay trong tay họ cùng nhau đạt tới. Cuộc lễ long trọng trong nhà thờ mới chỉ là một khởi hành. Đức tin không là một cây đuốc thần để họ làm phép lạ. Họ chỉ biết rằng, con đường mà trên đó họ cùng nắm tay tiến bước với Chúa Kitô là một con đường hẹp. Con đường ấy được trải đầy những thập giá mà họ phải vác lấy từng ngày...*"

Như vậy, nếu phải chiến đấu, phải nỗ lực để có được một tình yêu chân chính trong một cuộc hôn nhân bền vững, thì ta phải dõi theo những gì mà Chúa đã dạy. Ngài đã nói: "*Không có tình thương lớn hơn tình thương của người hi sinh mạng sống mình cho bạn hữu*" (Ga 15,13). Sự đau khổ và sự chết của Đức Ki-tô đã giải thích cho ta hiểu rằng vì yêu và vì hạnh phúc của chúng ta, Ngài đã hi sinh đến chết (x. Ga 10, 17; Pl 2, 8). Đó là một Tình Yêu đích thực, tình yêu có sức mạnh cứu chuộc, thăng hoa và biến đổi.

(Còn tiếp)

CÂU ĐỐI TẾT

**TẾT ĐẾN NGUYỆN CẦU TÀI LỘC ĐẾN
XUÂN VỀ MONG ƯỚC PHƯỚC LÀNH VỀ**

**CHÚC TẾT THÀNH CÔNG MỌI ƯỚC NGUYỆN
MỪNG XUÂN ĐẠI THẮNG NHIỀU MAY LÀNH**

**XUÂN ĐẾN GIA ĐÌNH VUI HIỆP NHẤT
TẾT VỀ XỨ ĐẠO SỐNG YÊU THƯƠNG**

LM Đam Khuất Dũng, SSS



Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng	02
✠ Sống Lời Chúa	03
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (Bài 108)	11
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin CDLCTX TGP Sài Gòn	15
◆ Tin HHLCTX GP Xuân Lộc	17
✠ Các bài Thường huấn dành cho giáo dân	20
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Cung chúc Chúa xuân	37
◆ Chuyện tất niên	42
◆ Sống năm Thánh thế nào	45
◆ Thánh ca với ngày tết	47
◆ Cửa Thánh mở - niềm vui Chúa ra đời	50
◆ Chứng nhân trở lại	53
◆ Tâm quan trọng của việc trở về với trái tim	56
◆ Bàn về chữ tình chữ nghĩa trong đời sống hôn nhân...	59

Tạp San LCTX LGP



10.000 \$

