

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LIÊN GIÁO PHẬN**



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

12/2024

Con thấy dưới mắt Chúa những điều nhỏ mọn nhất nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa cũng mang một giá trị vĩ đại (NK 340).

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯỚNG

LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 12/2024

LM. Ernest Nguyễn Văn Hường

Tháng 11 vừa qua, Hội Nghị LCTX Liên Giáo phận lần thứ VII, Tổ chức tại Trung tâm LCTX GP Xuân Lộc, thuộc giáo xứ Suối Cát, từ 6 – 8/11/ 2024. Đây là hội nghị được tổ chức hàng năm theo đề nghị của ban điều hành Liên Giáo phận để có dịp hâm nóng lại tâm hồn của những người có lòng yêu mến Lòng Chúa Thương Xót theo sự hướng dẫn của Giáo hội.

Tuy mỗi năm tổ chức nhưng Giáo hội Việt Nam có ba Tổng Giáo phận nên cứ khoảng ba năm thì mới trở lại Tổng Giáo phận cũ. Đồng thời trong Tổng Giáo Phận cũng có xứ này xứ kia (không phải cứ mỗi một xứ) theo tinh thần tự nguyện nên cho tới lúc này việc tổ chức cũng thuận lợi.

Khi đến mỗi Tổng Giáo Phận, các thành viên mới sống được tinh thần “Hiệp nhất trong đa dạng”. Mỗi Địa phận có cách tổ chức khác nhau, tên gọi khác nhau nhưng điều chính yếu vẫn là qui tụ chung quanh Đức Giêsu, Đấng giàu Lòng Thương xót và chung quanh Đức Giám mục Địa phận và dĩ nhiên Đức Giám mục địa phận cắt đặt cha Linh hướng cho cộng đoàn (hay Hiệp hội...).

Trong những lần họp chung, các cha linh hướng thấy cần thống nhất kinh đọc trong nhóm vì tuy hình thức tổ chức khác nhau nhưng kinh đọc phải giống nhau để có thể đọc chung được... Chính vì thế các cha tìm cách thống nhất các kinh đọc qua các lần họp và rất mừng là trong kỳ họp vừa rồi, cộng đoàn chúng ta đã hình thành cuốn kinh để sử dụng. Dĩ nhiên cuốn kinh này đã được Giáo quyền chuẩn nhận theo đúng thủ tục của Giáo hội nên chúng ta có thể an tâm sử dụng. Công việc của chúng ta còn tiếp tục và chúng ta rất vui mừng vì nhóm Lòng Chúa Thương Xót đã phát triển trong những năm qua.





BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C

Ý NGHĨA MÙA VỌNG: Vọng là hướng về, là chờ đợi. Mùa Vọng là thời gian để chúng ta hướng lòng về ngày Chúa đến, đồng thời chờ đợi Chúa đến. Chúa đến để khai mạc một thời đại mới, thời đại hết sức tốt đẹp hơn, tràn đầy hạnh phúc.

Chúa đến thế gian này hai lần, lần thứ nhất đã đến rồi, và lần thứ nhì chưa đến nhưng chắc chắn sẽ đến. Vì thế, mùa Vọng có hai ý nghĩa:

- Thứ nhất: chuẩn bị đón mừng kỷ niệm biến cố Chúa đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm.

- Thứ hai: chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai. Lần này, chúng ta không biết sẽ xảy ra vào lúc nào. Có thể còn lâu, nhưng cũng có thể đến nơi rồi. Ngài nói Ngài sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm.

CHỜ ĐỢI "TRỜI MỚI ĐẤT MỚI", MỘT KỶ NGUYÊN TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN

Mùa Vọng là thời gian thuận lợi để Giáo Hội nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị và sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Chúa đến để khai mở một kỷ nguyên mới: "*Này đây, Ta sẽ sáng tạo trời mới đất mới*" (Is 65, 17a; x. 66, 22), nghĩa là một kỷ nguyên thanh bình, hạnh phúc, được ngôn sứ Isaia diễn tả như sau: "*Sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, và sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển*" (Isaia 11, 6-9). Kỷ nguyên này không còn chiến tranh, bất công, hận thù, không còn nước mắt, đau khổ. Mọi người đều thỏa mãn, an vui, hạnh phúc.



Vì thế, ngày Chúa đến là một ngày hết sức vui mừng cho những người sống tốt lành, khiêm nhường, yêu thương người khác. Nhưng ngày đó cũng là ngày hết sức khủng khiếp cho những kẻ không yêu thương người chung quanh, những kẻ lãnh đạm trước những đau khổ của người khác, những kẻ sống bất lương, kiêu căng, gây tội ác, tạo bất công.

NGÀY ĐÓ CÓ THỂ SẮP ĐẾN

Kinh Thánh cho biết những điềm sẽ xảy ra báo trước ngày ấy: các ngôn sứ giả, chiến tranh, đói kém, động đất, lụt lội, các thứ dịch tễ, tai họa... (x. Mt 24, 4-8), các tội ác, tình trạng đạo đức giảm sút, lòng người ra khô khan nguội lạnh, tôn giáo thì đa số vụ hình thức mà lơ là điều cốt lõi là mến Chúa yêu người đích thật... Những điềm báo trước đó ngày càng thể hiện rõ rệt trong thời đại chúng ta. Vì thế, ta biết ngày Chúa đến không còn xa lắm, nó có thể sắp đến, đến một cách bất chợt.

Ngày ấy là ngày Chúa phán xét, nên điều hết sức quan trọng là vào ngày ấy, chúng ta phải là người trong sạch, tốt lành, không có gì đáng chê trách trước mặt Chúa, nhất là về lòng yêu thương và cách xử sự đối với mọi người. Khi phán xét, Ngài phán xét ta chủ yếu về điều ấy.

HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG

Vì ta không biết ngày nào Ngài đến, nên khôn ngoan nhất là lúc nào ta cũng nên sẵn sàng. Chuẩn bị như thế nào? Đức Kitô khuyên ta: "*Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn*".

- Tỉnh thức là luôn luôn tỉnh táo ý thức rằng ngày ấy có thể đến bất kỳ lúc nào, nên lúc nào cũng sẵn sàng như thể Chúa sẽ đến vào ngay ngày mai, hay chốc lát nữa. Thái độ sẵn sàng đó chắc chắn không làm ta thiệt hại, mà giúp ta sống khôn ngoan, hạnh phúc hơn. Hình ảnh hay nhất minh họa sự tỉnh thức là thái độ của người canh kẻ trộm, không dám ngủ thiếp đi một phút nào.

- Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, mà là tâm trạng luôn hướng về Chúa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Cầu nguyện là hợp nhất với Thiên Chúa trong tâm tình yêu thương, nhất là trong ý hướng và hành động. Hãy luôn luôn muốn và thực hiện những điều Chúa muốn.

Có như vậy, chúng ta mới "đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người".

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM C

CÁCH DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA NGÀY HÔM NAY



Nếu chúng ta muốn đón Chúa – dù Ngài đến bằng cách nào chẳng nữa – thì chúng ta cũng phải chuẩn bị, phải dọn đường cho Ngài đến với chúng ta. Ngôn sứ Ba-rúc cũng như Gioan Tiễn Hô đều nhắc lại lời Kinh Thánh dạy chúng ta cách dọn đường cho Chúa: *"Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nong có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa".* Và *"Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi, phải san cho phẳng".*

Cách nói đầy hình tượng của Thánh Kinh thật đơn sơ dễ hiểu: Công việc dọn đường cho Chúa của chúng ta là chấn chỉnh đời sống, là điều chỉnh tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Đó chính là ý nghĩa của từ *"metanoia"*, nghĩa là hoán cải, thay đổi, trở lại, không chỉ trong hành động vi phạm các nguyên tắc luân lý, mà cả trong lời nói và suy nghĩ, não trạng, trong hiểu biết của chúng ta nữa.

Ngày nay việc chuẩn bị đón Chúa trong Mùa Vọng dễ bị *"nhiều"* bởi những cách chuẩn bị bề ngoài và nặng tính thương mại. Hang Đá, Máng Cỏ đủ kiểu đủ màu, đèn hoa rực rỡ, cờ xí tung bay... đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng là những hình ảnh rất xa lạ với cảnh Bê-lem đích thực. Tệ hơn nữa, có không ít người lại bị nhiễm cách người đời mừng Lễ Thiên Chúa giáng trần, bằng những hàng hóa *"de luxe"* (sang trọng) và những bữa tiệc linh đình, phung phí, thậm chí tội lỗi nữa.

Vì thế, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn Kitô hữu hãy tự kiểm điểm một cách chân thành và khiêm tốn:

1/ Sự hiểu biết của tôi về Thiên Chúa, về Giáo Hội, về cách sống Đạo... và rao giảng Tin Mừng đã tạm đủ và phù hợp với Tin Mừng và Giáo Huấn của Giáo Hội chưa? Tôi phải làm gì để có được một hiểu biết đầy đủ hơn về Thiên Chúa, về Giáo Hội, về cách sống Đạo, về cách rao giảng Tin Mừng?

2/ Cách suy nghĩ, cách đánh giá con người và sự việc của tôi dựa vào Phúc Âm và Giáo Huấn của Giáo Hội hay dựa vào dư luận và thói thường của thế gian?

3/ Mọi hành động của tôi (làm ăn, buôn bán, việc đạo, việc đời...) nhằm mục đích làm đẹp lòng Thiên Chúa và sinh ích sinh lợi (vật chất, tinh thần, tâm linh) cho bản thân tôi và những người chung quanh (gia đình, bạn bè, lối xóm, khu vực... xã hội) hay chỉ nhằm thỏa mãn lòng ích kỷ và các dục vọng xấu trong tôi?

Chắc chắn khi thành thật trả lời các câu hỏi trên mỗi người, mỗi cộng đoàn chúng ta sẽ thấy "*thung lũng*" phải lập đây, "*núi đồi*" phải san bằng, "*đường quanh co*" cần phải uốn ngay trong tư tưởng, lời nói, hành động thường ngày của mình.

LẠC QUAN

Biết bao người bi quan với cuộc đời và với thế giới. Chúng ta đã nghe quá nhiều những nhận định chán chường, như: Đời là bể khổ; đời là con đường đi vào ngõ cụt; tha nhân là hỏa ngục v.v.

Nhưng Lời Chúa hôm nay khác hẳn: "*Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của Ngài*" (bài đọc 1); Ngay cả những người đang "*ngheñ ngào ra đi gieo giống*" cũng có thể mong chờ "*mùa gặt mai sau khắp khởi mừng*" (Đáp ca); "*Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó cho tới chỗ hoàn thành*" (bài đọc 2); "*Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa*" (Tin Mừng).

Người đời bi quan là vì họ không có đức tin. Kitô hữu thì phải lạc quan vì có đức tin. Ánh sáng đức tin giúp chúng ta thoát khỏi kiểu nhìn những biển cố một giới hạn và cục bộ, nhưng mở rộng tới tầm nhìn toàn diện lịch sử diễn tiến theo chương trình của Thiên Chúa.

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG, NĂM C

"CHÚA ĐÃ ĐẾN GẦN": "Chúa đã đến gần". Câu này nghĩa là gì?

- Phải chăng là đã gần đến lễ Giáng sinh? Hôm nay vào tuần thứ ba Mùa Vọng rồi. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Hiểu như vậy là hơi hợt quá.

- Phải chăng là Chúa đã ở ngay cửa lòng chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở cửa thì Ngài bước vào? Đúng vậy. Việc quan trọng nhất phải làm không phải là dọn dẹp bên ngoài mà là mở rộng cửa lòng để đón Chúa.

- Và còn một nghĩa rất đặc biệt nữa: "Chúa đã đến gần" nghĩa là Chúa ở ngay trong những người gần cạnh chúng ta, ở ngay trong công việc chúng ta đang làm, ở ngay trong hoàn cảnh chúng ta đang sống. Ăn thua là chúng ta có nhận ra Chúa đang ở rất gần chúng ta hay không?

SÁM HỐI - HY VỌNG: Cuộc đối thoại độc đáo giữa một người tân tòng và một người chưa có niềm tin như sau:

- Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao?

- Vâng, nói đúng hơn là tôi theo Đức Kitô.

- Vậy xin hỏi anh, ông ta sinh ra trong quốc gia nào?

- Rất tiếc là tôi đã quên mất chi tiết này.

- Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi?

- Tôi cũng không nhớ rõ nên chẳng dám nói.

- Vậy ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài?

- Tôi không biết!

- Quả thật, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thật sự đi theo ông Kitô!

- Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết quá ít về Đức Kitô. Thế nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này: Ba năm trước, tôi là người nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu lút cổ. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối, khi trở về nhà, vợ con tôi đều tức giận và buồn tủi.

Thế mà, bây giờ tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ, gia đình tôi đã tìm lại hạnh phúc, các con tôi trông ngóng, chờ tôi về sau giờ tan sở.

Những điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi. Và đó là tất cả những gì tôi biết về Người.



Khi lãnh phép rửa sám hối của Gioan, dân chúng hỏi ông: "*Chúng tôi phải làm gì?*" (Lc 3, 10). Qua câu hỏi ấy, chúng ta thấy sám hối mang chiều kích cộng đoàn, sẵn sàng đổi mới bằng hành động cụ thể.

Các Thánh thường nói: "*Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?*" Đó là một thái độ sẵn sàng làm theo ý Chúa. Có được tâm tình ấy quả không dễ dàng. Nhưng nói được như Đức Maria mới thực là cao quý: "*Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Ngài nói*" (Lc 1, 38).

Người tân tòng trong câu chuyện trên đây, sau khi được đổi mới hoàn toàn, ông đã nói: "*Những điều này không ai khác hơn, chính là Đức Kitô đã làm cho tôi*". Như vậy:

- Sám hối không chỉ là quay trở về với quá khứ, mà còn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

- Sám hối không chỉ có tính cách cá nhân, mà còn mang tính liên đới trong cộng đoàn.

- Sám hối không chỉ là 1 cảm xúc mông lung, nhưng chính là một quyết tâm hành động.

- Sám hối không chỉ là hướng tới đời sống thánh thiện, mà là trở về với một Đấng Thánh: Chúa Giêsu Kitô.

Vì thế, sám hối chính là dành cho Chúa Kitô cơ hội để Người thanh tẩy tâm can, thay đổi con người, nhất là để Người biến những tâm tình và ước muốn của chúng ta nên giống những tâm tình và ước muốn của Người.

- Thay vì sám hối bên ngoài, Chúa Kitô muốn chúng ta thật sự hướng lòng về Người.

- Thay vì kiêu căng tự mãn, Chúa Kitô muốn chúng ta thực sự khiêm tốn để nên giống Người.

- Thay vì nô lệ cho của cải, tiền bạc, Chúa Kitô muốn chúng ta hãy ra khỏi nỗi bận tâm về mình mà nhường cơm sẻ áo cho anh em.

Mùa Vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù con người có sa ngã, phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của Người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, con người vẫn mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa, nên mỗi người đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu thương. Mùa Vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác và hy vọng nơi Người.



CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C

Khi Đức Maria đến thăm bà Ê-li-sa-bét, thì Ngài cũng đem Chúa đến cho bà ấy. Nhờ Đức Maria mang Chúa đến, nên không chỉ bà Ê-li-sa-bét vui mừng, mà hài nhi trong bụng bà cũng vui mừng theo, đến nỗi phải "*nhảy lên*" trong bụng mẹ.

Đến thăm không chỉ là một phương cách biểu lộ tình yêu, nói lên sự quan tâm, mà còn là một dịp thuận lợi để đem Chúa đến cho người mình thăm viếng. Nhờ ta đem Chúa đến, mà niềm vui của người được thăm tăng lên gấp bội, và họ nhận lãnh được Thánh Thần nhờ sự hiện diện của Chúa do ta mang đến. Chính Thánh Thần của Chúa trong ta sẽ thánh hóa, biến đổi họ nên tốt lành, thánh thiện, chứ không phải ta.

Đem Chúa đến cho người mình thăm viếng, không có nghĩa là mình nói thật nhiều thật hay về Chúa cho họ nghe. Rất nhiều người nói về Chúa rất nhiều rất hay, nhưng thật sự không mang Chúa trong mình. Chúa là tình thương, mình chỉ mang Chúa đến cho họ khi chính mình yêu thương họ thật sự bằng một tình yêu chân thực. Đức Maria có nói gì về Chúa với bà Ê-li-sa-bét đâu! Mình chỉ mang Chúa đến cho họ, khi mình đến với họ với ý muốn làm hiện thân của Chúa.

Thiên Chúa vì yêu thương nhân loại vô cùng nên Ngài đã đến với con người trong lịch sử cách đây 2000 năm, để cứu độ và đem hạnh phúc đến cho mọi người, cho từng người. Khi còn tại thế, Ngài đã đến thăm nhiều người, săn sóc nhiều người, cải hóa nhiều người, biểu lộ tình yêu thương cho nhiều người. Nhưng vì nhập thể làm người, Ngài bị giới hạn trong không gian và thời gian, Ngài chỉ sống tại thế có 33 năm, chỉ quanh quẩn trong đất nước Do Thái, và chỉ có thể tiếp xúc được với một số rất ít người. Nhưng tình yêu vô biên phổ quát của Ngài khiến Ngài muốn tiếp xúc với tất cả mọi người trên trần gian, để phục vụ, săn sóc họ, từng người một. Ngài không thể làm điều đó bằng chính thân xác của Ngài. Vì thế, Ngài muốn nhờ chính chúng ta làm điều ấy. Ngài muốn trở thành chính bản thân chúng ta để làm những công việc ấy, và chúng ta có thể giúp Ngài được toại nguyện ý đó.



Ngài muốn dùng chính bản thân chúng ta để thăm viếng những người chúng ta quen biết, yêu thương. Ngài muốn an ủi, vỗ về, khuyến khích, khuyên lơn, cảnh tỉnh họ bằng miệng lưỡi của ta. Ngài muốn săn sóc, làm việc phục vụ họ bằng chính bàn tay của ta. Ngài muốn yêu thương họ bằng chính trái tim của ta. Ngài muốn quan tâm tới họ bằng chính tâm trí của ta. Qua ta, Ngài muốn biểu lộ tình thương vô biên của Ngài cho họ. Muốn thế, Ngài mong muốn ta trở thành hiện thân của yêu thương, thứ yêu thương bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói. Ta có là hiện thân của tình thương, thì ta mới trở nên hiện thân của Ngài. Và chính lúc ấy, ý muốn của Ngài là yêu thương phục vụ họ mới được thỏa mãn hoàn toàn.

Vấn đề là ta có muốn trở nên hiện thân của Ngài hay không. Ngài không bao giờ muốn ép buộc ta, thúc bách ta, nhưng luôn luôn mời gọi ta. Ta có nghe thấy tiếng Ngài mời gọi không? Nếu có, hãy đáp lại lời mời ấy một cách quảng đại. Đó là cách chứng tỏ cụ thể nhất rằng ta yêu mến Ngài. Yêu mến Ngài thì phải yêu thương giống như Ngài, chứ không phải yêu Ngài bằng cách dâng lên Ngài thật nhiều thánh lễ, đọc thật nhiều kinh kệ, và quỳ hàng giờ trước nhà tạm. Nếu ta yêu Ngài thật sự, thì hãy yêu Ngài, phục vụ Ngài trong những người anh chị em gần gũi ta.

Ngài đã chẳng từng nói: *"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi!"* (Mt 7, 21). Mà ý muốn của Thiên Chúa là: *"Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"* (Ga 13, 34). Về việc dâng quá nhiều lễ tế, đọc kinh kệ quá nhiều mà thiếu lòng yêu thương nhau, Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Isaia để nói lên sự chán ngấy của Ngài: *"Ngăn ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bò mập, Ta đã ngấy (...) Thôi đừng đem những lễ vật vô ích ấy đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta chịu không nổi những ngày đầu tháng, những ngày sabát, ngày đại lễ, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạc linh đình (...) Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn, vì tay các ngươi đầy những máu..."* (Is 1, 11-15). Chỉ có tình yêu đích thực mới làm Chúa hài lòng!

LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM C



Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy người đào, chôn, lăn, khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn, khóc. Bà mẹ thấy thế, nói: "chỗ này không phải chỗ con ta ở". Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước cách buôn bán đảo điên. Bà mẹ thấy thế, lại nói: "Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở". Bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học.

Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói: "Chỗ này là chỗ con ta ở đây".

Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ: "Người ta giết lợn làm gì thế". Bà mẹ nói đùa: "Để cho con ăn đấy". Nói xong, bà nghĩ lại, hồi rằng: "Ta nói lỡ mồm rồi. Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao!". Rồi bà đi mua thịt lợn, đem về cho con ăn thật.

Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung, mà nói rằng: "Con đang đi học, mà bỏ học, thì cũng như mẹ đang dệt tấm vải này mà cắt đứt như vậy". Từ hôm đó, thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng là nhờ công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao?

Thánh Gia Thất là mẫu gương giáo dục tuyệt vời cho các gia đình cũng như cho các cộng đồng tu viện.

Thánh Gia Thất là trường huấn luyện cho Chúa Giêsu, chuẩn bị ngày lãnh nhận sứ mạng Chúa Cha giao phó.

Thánh gia thất là chuẩn mực chính xác nhất cho các người cha, người mẹ và con cái trong gia đình.

Giuse đích thực là một người cha: Sáng ngời trong đức tin mạnh mẽ, nêu cao niềm phó thác cậy trông và tận tình chăm lo cho trẻ Giêsu cùng mẹ thánh Người. Người làm chủ gia đình với tinh thần đầy trách nhiệm, và siêng năng cần cù lao động, trong làng quê nghèo Nadarét.

Maria chính là người mẹ: Gương mẫu trong đời sống nội tâm, và sâu lắng trong tâm tình cầu nguyện. Mẹ chính là người nội trợ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, và chăm sóc dạy dỗ con trẻ Giêsu.

Chúa Giêsu là người con thảo hiếu: "Hằng vâng phục cha mẹ" Giuse và Maria, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan và nhân đức, nhất là luôn lo việc "bổn phận ở nhà Cha".

Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có thuận hoà, thì xã hội mới an vui. Lễ Thánh Gia chính là lễ của mọi gia đình. Noi gương Thánh Gia Thất, các gia đình chúng ta luôn sống có trật tự trên dưới, liên đới trong tình hiệp thông, và chăm lo cho nhau trong tình yêu thương đầm ấm.

Con Thiên Chúa chỉ ra giảng đạo có ba năm, nhưng đã phải chuẩn bị ở mái trường Nadarét suốt ba mươi năm. Nadarét là trường dạy cầu nguyện, dạy lao động, dạy yêu thương. Nadarét là một vùng quê hẻo lánh, nhưng lại mang một mái ấm tình thương. Mái ấm Nadarét rất đời bình thường, nhưng cũng lại rất khác thường.

Một mái ấm luôn chan hoà bầu khí yêu thương và đạo hạnh.

Một mái ấm luôn ngập tràn tiếng cười vui vì hạnh phúc.

Một mái ấm mà các thành viên luôn để ý quan tâm cho nhau

Muốn có hạnh phúc trong mái ấm gia đình, trước tiên phải có Chúa hiện diện.

Mái ấm Nadarét luôn hạnh phúc vì lúc nào cũng có Chúa ở giữa Giuse và Maria. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều mời được Chúa đến ở trong gia đình thì chính Người sẽ là dây liên kết để chúng ta yêu thương nhau, là sức mạnh để chúng ta vượt thắng mọi sóng gió, là mẫu gương để chúng ta nhân nhịn và tha thứ cho nhau.

Muốn có hạnh phúc trong mái ấm gia đình, mỗi người chúng ta cũng hãy sống cho đúng cương vị của mình là cha, là mẹ, là chồng là vợ, là con cái. Thánh Phaolô khuyên: "Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng hãy thương yêu vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự. Vì đó là đẹp lòng Chúa" (Cl 3, 21).

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 107

TÌM HIỂU TỔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

Trong “Hướng dẫn 7” của chương trình Tiếng Đức Tin *VOF I-2024*, sự tham gia của các ca đoàn, các ban nhóm, các đoàn hội... được đặc biệt đề cao.¹ Những thể thức “cộng đồng” đã sớm được thêm vào nhờ có lời ngỏ khích lệ của cha hạt trưởng. Bởi lẽ, đó vẫn chính là mục đích tạo “sân chơi văn hóa lành mạnh, hoa trái đức tin sốt sắng”, cũng vẫn chính là những người yêu âm nhạc, thích kể chuyện...²

... muốn diễn tả đức tin bằng tâm tình cầu nguyện, muốn diễn tả tâm tình cầu nguyện bằng lời ca tiếng hát hoặc câu chuyện kể về đức tin, muốn ca hát và kể chuyện để cùng nhau sống đạo, khám phá những hoa trái đức tin quý báu, đồng thời góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng.³

Theo đó mới hay *VOF I-2024* đã và đang linh hoạt thích ứng các thể lệ, điều kiện... sao cho thật phù hợp với mục đích: “Anh em hãy đi... loan báo Tin Mừng...” (*Mc 16,15*); và với khẩu hiệu “Tiếng Đức Tin giữa sân chơ dân... kết thân người người... tươi cười hân hoan...”. Thế cũng có nghĩa là chương trình Tiếng Đức Tin rất cần thấm đẫm lòng Chúa xót thương, thuật lại những công trình của Chúa trong cuộc đời mình... vì Chúa là “Đấng Từ Bi và Nhân Ái”.

Vâng, Tiếng Đức Tin *VOF I-2024* mong được “... chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, (mong...) chạy hết chặng đường, (và rất mong) kiên vững đức tin” (*Tm 4,7*).

¹ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1221201277165...>

² X. “Hướng dẫn 1” (<https://www.facebook.com/photo...>).

³ Khẩu hiệu của chương trình: “Tiếng Đức Tin giữa sân chơ dân... kết thân người người... tươi cười hân hoan...”.



Misericordiae vultus 23,4-6

Như chúng ta đã biết, các trang Cựu ước thấm đẫm lòng xót thương, bởi vì các trang này thuật lại những công trình Chúa đã thực hiện cho dân Ngài vào những thời điểm gay go nhất trong lịch sử của dân. (APV 23,4) Trong số những danh xưng đặc quyền mà Hội giáo dành cho Đấng Tạo Hóa có danh xưng “Đấng Từ Bi và Nhân Ái”. (APV 23,5) Danh xưng này thường có trên môi miệng của những người Hội giáo tín trung, cảm thấy chính mình được lòng thương xót đồng hành và nâng đỡ trong sự yếu đuối hằng ngày của họ. (APV 23,6)

Chút suy tư

Không chỉ lấy cảm hứng từ *Mác-cô* 16,15 và khẩu hiệu của chương trình, *VOFI-2024* còn bám sát tinh thần của thánh Phao-lô: “Tôi đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin”.⁴

Thật là đẹp biết bao... khi đường hướng cơ bản của chương trình chủ trương rõ ràng rằng, hành trình cuộc thi kéo dài tám tháng “từ 01-10-2024 đến 01-6-2025” là một cuộc đồng hành... với những “chặng đường chia sẻ đức tin”... không chỉ của các thí sinh với các huấn luyện viên, mà còn là một nỗ lực cùng nhau “sống đức tin” của toàn thể các thành viên liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp trong toàn bộ hệ thống *VOFI-2024*!⁵

Thật vậy, hành trình tám tháng không chỉ được xem là quãng thời gian “thích hợp”, và là dịp tốt để luyện “ca hát”, tập “kể chuyện” mà còn là dịp thuận tiện để luyện tập và thực hành việc “sống đạo”; nghĩa là, sống đức tin khi luyện tập “hát các ca khúc hay và có ý nghĩa tích cực theo tinh thần của Tin-Cậy-Mến”, sống đức tin lúc tập luyện “kể các câu chuyện sâu sắc, cảm động, chinh phục lòng người theo tinh thần Tin Mừng”.⁶ Có thể nói lịch trình các ngày lễ và sự kiện trong hành trình tám tháng của cuộc thi *VOFI-*

⁴ *Tm* 4,7.

⁵ X. “Hướng dẫn 1” (<https://www.facebook.com/photo...>).

⁶ X. “Hướng dẫn 2” (<https://www.facebook.com/photo...>).

2024 đều được BTC và các vị hữu trách lên kế hoạch chu đáo, chăm chút kỹ lưỡng cho từng bước vận hành.⁷

Để Tiếng Đức Tin là sống đức tin thì Tiếng Đức Tin cần thấm đẫm lòng Chúa xót thương. Lời ca tiếng hát, câu chuyện đức tin kể ra từ chính cuộc đời mình phải phản ánh “những công trình Chúa đã thực hiện”;⁸ phải được cảm nghiệm (*touched*) và giúp người khác cảm nghiệm (*touching*) cách sống động Đấng Tạo Hóa là “Đấng Từ Bi và Nhân Ái”.⁹ Vâng, “Tôi đã chiến đấu trong trận đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin”.¹⁰ Chẳng vậy mà rồi đây, khi căn cứ vào nội dung các văn bản hướng dẫn cuộc thi Tiếng Đức Tin VOF I-2024 và các bài dự thi của các thí sinh, Hội đồng VOF I-2024 sẽ xét duyệt và ân cần đưa ra sự tuyển chọn vào Vòng 2 “Lắng nghe” (05-01-2025) các thí sinh với lời ca tiếng hát, và những câu chuyện kể “*touched* và *touching*”.

Với “Quyền thích ứng linh hoạt các thể lệ, điều kiện... sao cho thật phù hợp với mục đích đã nêu”,¹¹ chương trình còn đặc biệt khích lệ các thí sinh và các thành viên khác của VOFI-2024 hãy tích cực hơn nữa “... nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính...”.¹² Bước vào Vòng 2, VOFI-2024 và các thí sinh sẽ có thêm thời gian đồng hành cùng nhau, “lắng nghe” nhau nhiều hơn, tích cực dẫn thân hơn vào “sân chơi văn hóa lành mạnh, hoa trái đức tin sốt sắng”: (1) say mê ca hát, cách riêng

⁷ Năm vòng chuyển động, một cao điểm “Tình tâm”, một *gala* “Trao giải” đều có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, VOF I-2024 đã thống nhất các hình thức tổ chức (từ đơn giản đến trang trọng, bậc I, II) để làm nổi bật nội dung định hướng của chương trình, làm sáng tỏ mục đích đã nêu, và giúp làm hiện thực những ý nghĩa của khẩu hiệu VOF I-2024... trong tầm nhìn thời đại “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” (x. Thư mục vụ năm 2025 của Hội đồng GMVN) (Hướng dẫn 4).

⁸ APV 23,4.

⁹ APV 23,5-6.

¹⁰ Tm 4,7.

¹¹ X. “Hướng dẫn 1”, số 2.

¹² “*For through the Spirit, by faith, we await the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love*” (Gal 5,5-6)

những ca khúc “thánh nhạc vào đời”, (2) sốt sắng kể lại những câu chuyện sống đạo, những câu chuyện nổi bật về Tin-Cậy-Mến. Theo đó, các thí sinh sẽ có dịp được mời tham gia thể hiện tại các *talkshows* (tùy vào sự thuận tiện về thời gian của thí sinh và những người liên hệ).

Câu hỏi gợi ý

1. Theo bạn, tại sao những trang sách Cựu ước cũng được xem là thấm đẫm lòng Chúa xót thương? Thế còn chuẩn mực để các bài trình bày của các thí sinh chương trình Tiếng Đức Tin *VOFI-2024* là gì? Tại sao gọi tâm trạng của ai đó “được cảm nghiệm” là *touched* (*experienced*) và “giúp ai đó cảm nghiệm” là *touching* (*experiencing*)?
2. Có bao giờ bạn được cảm nghiệm cách sống động về Đấng Tạo Hóa là “Đấng Từ Bi và Nhân Ái”? Và câu trả lời có thể là đã từng, thậm chí rất nhiều lần! Vậy lần nào trong số những lần như thế là đáng nhớ nhất? Hãy kể ra. Hy vọng câu chuyện bạn kể sẽ đạt giải cao nếu bạn đã hoặc sẽ đăng ký tham gia chương trình Tiếng Đức Tin *VOFI-2024* đang vận hành. Đăng ký sớm đi thôi. Không muộn đâu!
3. Có phải khi cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót “đồng hành và nâng đỡ mình trong sự yếu đuối”, con người cảm thấy rất hạnh phúc (*touched*)? Bạn có thể diễn tả ra bằng tâm tình cầu nguyện, bằng lời ca tiếng hát, bằng câu chuyện kể về đức tin để loan báo Tin Vui, Tin Mừng (*touching*). Hãy mau tham gia chương trình Tiếng Đức Tin nhé bởi đó là mục đích của *VOFI-2024*... nhằm tạo ra “sân chơi văn hóa lành mạnh, hoa trái đức tin sốt sắng”.¹³

11-11-2024, GTHH

¹³ X. “Hướng dẫn 1” (<https://www.facebook.com/photo...>).

TIN TỨC – SINH HOẠT

TIN HỘI NGHỊ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN LẦN VII

Theo thông lệ, hàng năm cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Liên Giáo phận có những ngày hội thảo để nhìn lại một năm sinh hoạt tại CĐ LCTX các giáo xứ, giáo phận; đồng thời cũng là dịp học tập, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm loan truyền LCTX cho các hội viên. Do đó, Hội nghị LCTX LGP lần VII đã được tổ chức tại Trung tâm Hành hương (TTHH) giáo xứ Suối Cát, hạt Gia Ray, GP Xuân Lộc trong 3 ngày, từ 6 đến 8 tháng 11 năm 2024.

Tham dự Hội nghị LCTX LGP lần VII có 102 đại biểu đại diện cho 13 CĐ LCTX các giáo phận, trong đó có 17 Cha linh hướng và 85 quý Đại diện Ban điều hành.

Từ 9g00 ngày 6/11, TTHH giáo xứ Suối Cát đã long trọng đón tiếp quý Đại biểu về dự đại hội. Sau khi nhận phòng nghỉ, thẻ đại biểu, lúc 15g30, đại diện quý Cha linh hướng và Ban Đại diện CĐ LCTX các giáo phận đến chào Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chính tòa GP Xuân Lộc.

19g00, Thánh lễ đồng tế khai mạc hội nghị diễn ra tại nhà nguyện Trung tâm Hành hương, do Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng Linh hướng CĐ LCTX GP Sài Gòn kiêm Trưởng Ban Liên lạc LCTX Liên GP làm chủ tế.

Tiếp theo, lúc 20g00 cùng ngày, quý Cha và quý Trưởng Ban điều hành có cuộc họp đầu tiên để thông qua chương trình cho Hội nghị. Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng cũng thông báo, trong năm qua, quý Cha các Giáo phận cùng Ban Điều hành LGP đã hoàn tất sách "Các giờ kinh LCTX" chung cho CĐ LCTX LGP.

8g00 ngày 7/11, Hội nghị LCTX LGP lần VII được khai mạc tại hội trường nhà MV giáo xứ Suối Cát. Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng có lời khai mạc thông qua nội dung các vấn đề ưu tiên được bàn thảo, chia sẻ trong hội nghị. Hội nghị tập trung vào chủ đề chính "Cùng nhau loan báo Tin Mừng", do HĐGM VN đề ra cho Giáo hội Việt Nam năm 2025, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.

Điểm khác biệt với những hội nghị lần trước, đại hội năm nay tập trung nhiều hơn vào phần học tập, dành suốt ngày 7/11 cho phần chia sẻ của cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ và cha Phanxicô X. Nguyễn Văn Việt, Phó Ban Liên lạc LCTX LGP.

Với đề tài “Căn tính truyền giáo của Giáo hội” và “Đức tin qua lời nói việc làm” được cha Tôma Vũ Ngọc Tín - SJ chia sẻ. Hội nghị cảm nhận chiều sâu các ý tưởng cha giảng phòng trình bày. Căn tính truyền giáo gắn kết với linh đạo sống LCTX, Yêu – Dâng – Cây Trồng vào Đức Chúa giàu lòng trắc ẩn.

Tiếp theo, cha FX Nguyễn Văn Việt trình bày tại Hội nghị hai đề tài: “Nỗ lực hợp tác truyền giáo” và “Nuôi dưỡng tinh thần Tông đồ”, thể hiện qua loan báo LTX và sống LTX. Cha Fx phân tích và chỉ dẫn cụ thể để Hội nghị hiểu hơn về nội dung sách Kinh Nguyên LCTX của Liên GP vừa được chuẩn nhận và bắt đầu áp dụng.

Nội dung các đề tài quý Cha giảng phòng đem đến cho hội nghị rất thực tế, gần gũi với đời sống đức tin, chắc chắn sẽ làm gia tăng thêm sự hiểu biết về vai trò, trách nhiệm của hội viên LCTX, từ đó thêm phần yêu mến và tin tưởng vào LCTX.

Ngày 8/11, Hội nghị dành trọn buổi sáng cho phần báo cáo hoạt động của các Giáo phận trong năm 2024. Hội nghị ghi nhận các điểm nổi trội sau:

- Việc Tông đồ - Bác ái: Thăm hỏi, động viên những người ốm đau bệnh tật, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại những trại phong cùi, nhà khiếm thị hoặc nhà tình thương... Thăm hỏi gia đình tang quyến, phúng viếng, đọc kinh cầu nguyện, xin lễ cho những linh hồn thành viên mới qua đời. Sốt sáng duy trì giờ kinh LCTX vào 3h00 chiều hoặc những giờ kinh thuận tiện.

- Thuận lợi của hầu hết các Giáo phận là đều được Đức cha, quý cha đặc trách quan tâm. Các thành viên trong Ban Điều hành nhiệt tình, hăng say trong công việc.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn có Giáo phận chưa được Đức cha chấp nhận, một số quý cha chưa quan tâm, ủng hộ. Ban Điều hành trình độ, sức khoẻ hạn chế, thành viên đa số lớn tuổi. Một số giáo phận có địa bàn rộng, quản lý, đi lại gặp nhiều khó khăn...

Phương hướng phát triển: Hầu hết các Giáo phận đều cố gắng phấn đấu phát triển Cộng đoàn, gia tăng số thành viên và quan tâm hơn nữa về nhiều vấn đề khác.

ĐÚC KẾT HỘI NGHỊ

- Suốt 3 ngày, quý Cha Linh hướng thay nhau giúp Hội nghị các giờ kinh phụng vụ Sáng - Trưa - Chiều. BDH chủ sự giờ kinh LCTX lúc 15g00. Cha Giuse Bùi Văn Phương, LH LCTX GP Thái Bình chủ sự phiên Châu bế mạc, giúp Hội nghị thêm lòng kết hiệp sốt sắng với Chúa Thương Xót.

- Thống nhất chung, Hội nghị LCTX liên GP kỳ tới sẽ tổ chức tại GP Thái Bình thuộc Giáo tỉnh Hà Nội vào dịp 22/10/2025, Bốn mạng Cộng đoàn LCTX GP Thái Bình.

- Đặc biệt Hội nghị dành buổi chiều 8/11 cùng hiệp thông tạ ơn, sẻ chia với Hiệp hội LCTX GP Xuân Lộc trong ngày Đại hội mừng bốn mạng HHLCTX GP. Hội nghị kính cảm ơn Quý cha LH và BDH Hiệp hội LCTX GP Xuân Lộc đã đón tiếp và tạo điều kiện thật tốt và thuận lợi để Hội nghị LCTX Liên GP lần VII có được hoa trái thiết thực như mong đợi.

- Hội nghị rất mong được quý Đức cha, quý Cha các giáo phận hỗ trợ để Cộng đoàn LCTX ngày thêm vững mạnh hơn, lan tỏa LCTX giữa môi trường sống.

- Hội nghị kết thúc phần họp hội vào lúc 11g30 cùng ngày. Chia tay trong niềm biết ơn lưu luyến sau Đại lễ kính LCTX thật trang trọng lúc 18g.

BTT CB LCTX TGP Sài Gòn

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 12/2024 CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHẬN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ, Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00:

Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).

- Ngày 06/12/2024; **Chủ Tế: LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Chánh xứ Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sài Gòn.
- Ngày 13/12/2024; **Chủ Tế: LM Giuse Phạm Văn Trọng**, Đại Chủng Viện Th. Giuse SG
- Ngày 20/12/2024; **Chủ Tế: LM Giuse Đặng Chí Lĩnh**, Trung Tâm Mục Vụ Tgp Sài Gòn.
- Ngày 27/12/2024; **Chủ Tế: LM Phêrô Mai Quốc Anh**, SSS, Gx. Khiết Tâm, H Thủ Đức.

CÁC GIÁO HẠT:

- **HẠT CHÍ HÒA: Nhà thờ Khiết Tâm** (28, Long Hưng, P.7 Q. Tân Bình) lúc 17g00, ngày 03/12/2024 (thứ ba ĐT). **Chủ tế: LM Phêrô Nguyễn Văn Giáo**, Chánh xứ Gx. Khiết Tâm, Linh hướng CĐ LCTX hạt Chí Hòa.
- **HẠT XÓM MỚI: Nhà thờ Thạch Đà** (384, Phạm Văn Chiêu, P.9, quận Gò Vấp), lúc 15g00, ngày 03/12/2024 (thứ ba ĐT). **Chủ Tế: LM Giuse Trần Thanh Công**, Chánh xứ Gx. Thạch Đà.
- **HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà thờ Thánh Phaolô 3** (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, Q. 3) lúc 17g30, ngày 05/12/2024 (thứ năm ĐT). **Chủ Tế: LM Michael Phạm Trường Trinh**, Chánh xứ Gx. Phaolô 3, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.
- **HẠT GÒ VẤP: Nhà thờ Thánh Giuse** (36, Nguyễn Du, P.7, Gò Vấp) lúc: 17g00, ngày 12/12/2024. Chủ Tế: **LM Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc**, Chánh xứ Thánh Giuse, Linh hướng CĐ LCTX hạt Gò Vấp
- **HẠT GIA ĐỊNH: Nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang** (195/29, XVNT, P.17, Bình Thạnh) lúc: 17g30, ngày 18/12/2024. **Chủ Tế: LM Giuse Cao Văn Ninh**, SDD, Chánh xứ Thánh Nguyễn Duy Khang.
- **HẠT HÓC MÔN: Nhà thờ Trung Mỹ Tây** (40/4, Trung Mỹ Tây 4, xã Trung Mỹ Tây, H. Hóc Môn), lúc 15g00 ngày 07/12/2024 (thứ bảy ĐT). **Chủ Tế: LM Đaminh Nguyễn Trung Kiên**, Chánh xứ Gx. Trung Mỹ Tây, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.

- **HẠT SÀI GÒN - CHỢ QUÁN: Nhà thờ Chợ Quán** (120, Trần Bình Trọng, P.2, Q.5) lúc 15g00, ngày 25/12/2024. **Chủ Tể: LM Gabriel Trịnh Công Chánh**, Chánh xứ Gx. Chợ Quán, Linh hướng CĐ LCTX hạt Sài Gòn – Chợ Quán.
 - **HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương** (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú) lúc 15g00 ngày 3/12/2024. **Chủ tể: LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CDLCTX hạt Tân Sơn Nhì.
 - **HẠT THỦ ĐỨC: Nhà thờ Thủ Đức** (51 Võ Văn Ngân P. Linh Chiểu, TP Thủ Đức) lúc 17g00 ngày 13/12/2024. **Chủ tể: LM Gioan B. Bùi Bá Tam Quan**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Thủ Đức
- Trước Thánh Lễ, có giờ Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót và cầu nguyện theo các ý người xin.

DANH SÁCH AN NHÂN THÁNG 10/2024

DANH SÁCH XIN BẰNG AN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:

HẠT XÓM MỚI:

1. Lh. Giuse Ngô Văn Bảo, Giáo xứ Hà Nội.
2. Giuse Ngô Văn Ngọc, Giáo xứ Hà Nội.
3. Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng, Giáo xứ Hà Nội.
4. Lh. Giuse Lê Thanh Nhã, Australia.
5. Stêphanô Hoàng Thái Hạ, Giáo xứ Lạng Sơn.
6. Têrêsa Nguyễn Thị Y, Giáo xứ Hợp An.

HẠT TÂN SƠN NHÌ:

1. Anna Maria Lê Ngọc Liêm, Giáo xứ Thiên Ân.
2. Giuse Lê Đình Quân & Maria Trần Thị Kim Nhung, Giáo xứ Thiên Ân.
3. Đaminh Huỳnh Văn Quý & Maria Nguyễn Thị Kim Nhung, Giáo xứ Tân Phú.
4. Giuse Phạm Ngọc Triều & Têrêsa. M Nguyễn Thị Oan, Giáo xứ Tân Phú (100 usd)

HẠT HÓC MÔN:

1. Lh. Giuse Nguyễn Vũ Phúc, Giáo xứ Bùi Môn

2. Lh. Gioan. B Vũ Hải Bắc, Giáo xứ Bùi Môn

ÂN NHÂN GIÚP CÁC EM NGƯỜI DÂN TỘC GP. BAN MÊ THUỘT:

1. Anh/Chị Hoàng Phượng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp: 4.000.000 đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Ân nhân.



TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (11/2024) (Xin xem hình nơi trang bìa)

I-Về hội nghị LTX liên giáo phận tổ chức tại Gx Suối Cát, Trung tâm LCTX giáo phận Xuân Lộc

Cha Đặc trách và Ban Phục Vụ HHLCTX GPXL xin chân thành cảm ơn Quý Cha Linh Hướng, Quý Ban Điều Hành, Quý Đại Biểu CĐLCTX Liên Giáo Phận, đã tin tưởng và cho chúng con được vinh dự tổ chức đăng cai Hội Nghị lần này. Xét về chuyên môn, chúng con thấy mình còn nhiều thiếu sót nên rất mong được sự góp ý của Quý Cha và Quý Chức để nếu được điểm phúc lần sau, chúng con sẽ phục vụ tốt hơn.

Chúng con kính chúc Quý Cha, Quý Ban Điều Hành, Quý Đại Biểu và Gia Đình dồi dào sức khỏe, hồn an xác mạnh, và luôn có tinh thần hăng say loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa!

II-Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Faustina và 9 Năm Hình Thành Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Xuân Lộc

Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương xót và mừng Bổn mạng HH LCTX được cử hành vào chiều Thứ Sáu, 08/11/2024, tại Trung Tâm Lòng Chúa Thương xót của Giáo phận Xuân Lộc, Giáo xứ Suối Cát.

"Chúng ta cùng họp nhau nơi đây để mừng kính Lễ Thánh Faustina, Quan thầy của Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót (HH LCTX) Giáo phận Xuân Lộc, đồng thời cũng kỷ niệm 9 năm thành lập Hiệp hội của Giáo phận. Chúng ta cùng dâng lời ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ...cũng như thay mặt

cho các giáo phận, giáo xứ để khẩn nài Lòng Chúa Thương xót cho Giáo Hội tại Việt Nam”.

Đó là những hướng ý và mời gọi của Đức Cha chủ tế với cộng đoàn đang tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương xót và mừng Bổn mạng HH LCTX được cử hành vào chiều Thứ Sáu, 08/11/2024, tại Trung Tâm Kính Lòng Chúa Thương xót của Giáo phận Xuân Lộc, Giáo xứ Suối Cát.

Như truyền thống đạo đức vào những ngày thứ Sáu đầu tháng, và đặc biệt trong ngày hôm nay, hàng ngàn hội viên của HH LCTX cùng với các khách hành hương, tu sĩ nam nữ đã hành hương về Trung Tâm Kính Lòng Chúa Thương xót của Giáo phận Xuân Lộc để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân từ Lòng Chúa Thương xót đã đổ xuống trên Giáo phận, và từng gia đình, mỗi người. Niềm vui của lời tạ ơn Thiên Chúa còn hân hoan hơn nữa khi HH LCTX Giáo phận mừng Kính Lễ Bổn Mạng và mừng 9 năm hình thành HH LCTX của Giáo phận.

Trước Thánh Lễ, các hội viên và khách hành hương đã dành thời gian để cùng nhau lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót trong tâm tình tạ ơn, chúc tụng và cầu xin theo ý nguyện chung và riêng của từng người.

Sau giờ lần chuỗi, để giúp cộng đoàn và mỗi hội viên của HH LCTX sống tinh thần hiệp hành hương về Năm Thánh 2025, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc đã chia sẻ về chủ đề Năm Thánh của Giáo Hội Hoàn vũ “Đức Trông cậy không làm thất vọng”. Với hình ảnh con người hành hương, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các con cái trong Giáo Hội lãnh nhận ơn sủng Năm Thánh qua việc hành hương trong cầu nguyện, hy sinh, kết hợp với Chúa cùng với việc hòa giải. “Hành hương trong hy vọng” là ý tưởng tiếp theo mà Đức Cha Phụ tá chia sẻ với cộng đoàn đang tham dự. “Hy vọng” chính là “trông cậy”, một trong ba nhân đức của người tín hữu (Tin-Cậy-Mến). Hy vọng hay trông cậy mà con người hướng về chỉ có thể kín múc được nơi chính Chúa mà thôi. “Chỉ nơi tình yêu của Thiên Chúa, niềm hy vọng của chúng ta mới bảo đảm và mới vững bền”. Để rồi, những hoa trái của niềm hy vọng, qua những dấu chỉ mà Đức Thánh Cha nhắc đến trong Sắc chỉ *“Spes non confundit, hy vọng*



không làm thất vọng”: hòa bình - đối nghịch lại với những chiến tranh ở nhiều cấp độ; sự nhiệt thành đối với cuộc sống và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống - ngược lại với việc nhiều người không còn tha thiết việc truyền sinh; cùng với những “những dấu hiệu hy vọng hữu hình” cho các tù nhân, bệnh nhân và nhiệt huyết của người trẻ...

Ngày mừng lễ, hành hương đi đến đỉnh cao là Thánh Lễ do Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo, Nguyên Giám mục Giáo phận, chủ tế Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse, có Đức Cha Phụ tá Đa Minh, Cha Đặc trách HH LCTX Giáo Phận, quý Cha Đặc trách Hiệp hội Giáo hạt và quý Cha.

Giảng trong Thánh Lễ với cộng đoàn đông đảo đang tham dự, Đức Cha Giuse tập trung đến chủ đề của ngày hành hương “Trở nên sứ giả Lòng Thương xót”. Như một điều ấp ủ, khát khao, Đức Cha diễn đạt điều ngài muốn truyền đạt với cộng đoàn bằng một lối nói nhấn mạnh “Chúng ta không chỉ trở nên chứng nhân nhưng còn phải trở nên hiện thân của Lòng Chúa Thương xót”. Đi từ những câu chuyện đời thường của con người với lòng thương xót dành cho nhau, Đức Cha dẫn đến trình thuật tuyệt vời về lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại trong Tin Mừng Gioan (19, 31-37) mà cộng đoàn vừa lắng nghe. Khi trình thuật “Nước và máu chảy ra” (Ga 19, 34), Gioan đã dùng những biểu tượng ấy để nói lên tình yêu của Chúa dành cho nhân loại bao la, sâu thẳm dường bao, bởi vì “Ngài cho hết, không giữ lại điều gì. Một tình yêu trọn vẹn”. Và cũng nơi Thiên Chúa, một tình yêu hôn ước với lòng thương xót bao la dành cho con người, cho các tội nhân... như Tiên tri Hô-sê diễn tả. Một Thiên Chúa, vì tình yêu, đã muốn đồng hóa với con người. Cũng chính Thiên Chúa ấy đã cúi xuống, nâng con người lên, “thần linh hóa bản tính loài người” nơi họ, cho họ được tham dự đời sống thần linh của Người. Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắc lại lời mời gọi, khát khao từng người hãy trở nên hiện thân của lòng thương xót mà Chúa đã dành cho họ. “Dù làm bất cứ điều gì, dù nói điều gì, hãy lan tỏa Lòng Chúa Thương xót đến cho mọi người”.

Thánh Lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong sự sốt mến của mỗi người khi họ dâng của lễ đời mình lên Thiên Chúa trong hiến tế của Chúa Giêsu đang hiện tại hóa nơi bàn thờ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HH LCTX của Giáo phận đã kính dâng lời tri ân lên Đức Cha Giuse, Đức Cha Phụ tá Đa Minh, cũng như với Đức Cha Chánh Giáo phận và Đức Cha Cố Đa Minh, các mục tử đã, đang quan tâm và yêu thương đối với HH LCTX Giáo phận, cũng như đối với từng hội viên nói riêng. Lời tri ân của mọi hội viên của HH cũng dâng lên Cha Đặc trách HH LCTX Giáo phận cũng như quý Cha Đặc trách Giáo Hạt và quý Cha đồng tế trong Thánh Lễ.

Chương trình ngày hành hương, mừng kính Bốn Mạng của HH LCTX Giáo phận cũng như mừng 9 năm thành lập hiệp hội quả là cơ hội để mỗi người cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên con người luôn vĩ đại dường bao.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Ảnh: MVTT Hạt Gia Ray

III-Chương trình hành hương kính LCTX tháng 12/2024

14g30' – 17g30', Thứ Sáu, ngày 06.12.2024 Tại giáo xứ Suối Cát

Giáo hạt Phương Lâm phụ trách

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ phục Trắng)

Chủ đề:

-Câu cho chương trình Mục Vụ năm 2025 của giáo phận: HÀNH HƯƠNG trong HY VỌNG nhờ LỜI CHÚA và THÁNH THỂ

-Hướng về Năm Thánh 2025 - Cùng Mẹ Maria sống tinh thần Mùa Vọng, dọn lòng đón Chúa ngự đến.

Chương trình tổng quát (chiều):

14g00'- 14g30': Đón tiếp

14g30'- 15g00': Lần chuỗi Thương Xót

15g00'- 15g40': Chia sẻ chủ đề (cha đặc trách hạt Phương Lâm)

15g40'- 16g00': Giải lao, chuẩn bị đoàn rước

16g00'- 17g30': Thánh lễ (Đức Cha chủ sự)

- Kết thúc.

Đặc trách HHLCTX-Gp. XL

Lm Giuse Trần Phú Sơn

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN DÀNH CHO GIÁO DÂN THÁNG 11-2024

CHỦ ĐỀ: **GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI**

BÀI I

ĐỌC DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Trong một thế giới đầy biến động, Giáo Hội không thể chỉ đứng ngoài quan sát mà phải đảm nhận sứ mệnh đồng hành và đọc hiểu các dấu chỉ thời đại. Công đồng Vatican II, trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng (*Gaudium et Spes*), nhấn mạnh rằng: “Niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo hoặc đau khổ theo bất kỳ cách nào, đây là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi lo lắng của những người theo Chúa Kitô”.¹⁴ Nói cách khác, Giáo Hội thực thi sứ mạng của mình ở giữa lòng thế giới, lắng nghe và đáp lại khát vọng và nhu cầu của con người.

Thế giới ngày nay đối diện với các thách thức chưa từng có, từ những biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa đến các vấn đề đạo đức và xã hội. Những chuyển biến này không chỉ làm thay đổi lối sống từng cá nhân mà còn tác động đến toàn bộ cơ cấu xã hội. Đứng trước thực trạng đó, Giáo Hội cần nhạy bén nhận diện và phản hồi các dấu chỉ thời đại để thực thi sứ mạng đồng hành với gia đình nhân loại và củng cố đức tin cộng đoàn tín hữu.

Như thế, đọc các dấu chỉ thời đại không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để Giáo Hội mang Tin Mừng đến gần mọi người hơn. Mỗi thách thức mà xã hội đối diện, như bất bình đẳng hay vấn đề môi trường, đều là cơ hội để Giáo Hội loan báo Tin Mừng qua những giá trị mà Giáo Hội ôm ấp, chuyển trao. Giáo Hội được mời gọi trở thành nguồn ánh sáng, lan tỏa niềm hy vọng và lòng nhân ái cho nhân loại giữa những bất ổn của thời đại.

Thế giới đang thay đổi: thách thức và cơ hội

¹⁴ *Gaudium et Spes*, số 1.



Xã hội hiện đại đang trải qua những biến đổi to lớn, trong đó sự phát triển công nghệ, phân cực xã hội và khủng hoảng về giá trị tạo ra cả thách thức lẫn cơ hội cho Giáo Hội. Trong Hiến chế “Vui mừng và Hy vọng”, Giáo Hội khẳng định sự liên kết chặt chẽ của mình với gia đình nhân loại, đồng hành với mọi người trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa và hy vọng.

Những vấn đề xã hội như nghèo đói, bất bình đẳng và ô nhiễm môi trường là những dấu chỉ cần sự hiện diện của Giáo Hội để làm chứng cho công lý và cố võ tình bác ái. Giáo Hội không chỉ quan sát thế giới, nhưng còn nhập cuộc, phản ánh tinh thần Tin Mừng qua những hành động cụ thể để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của mọi người, nhất là những người bị tổn thương và yếu thế.

Qua việc nhìn nhận và phản hồi các dấu chỉ thời đại, Giáo Hội minh chứng rằng, sứ mệnh của mình không chỉ là giảng dạy đức tin mà còn liên đới và trợ giúp mọi người trên bước đường tìm kiếm hy vọng và định hướng sống. Mỗi khó khăn trong xã hội là một lời mời gọi Giáo Hội tiến bước, để trở thành nhịp cầu nối kết giữa Thiên Chúa và nhân loại, là nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa được biểu hiện sống động và cụ thể.

Giáo Hội thấu hiểu thời đại: đối thoại và đồng hành

Giáo Hội không chỉ là cộng đoàn đức tin mà còn là một tổ chức gắn kết chặt chẽ với xã hội. Giáo Hội là người bạn đồng hành của nhân loại, đặc biệt là với những ai chịu tổn thương và yếu thế. Để thấu hiểu và đáp ứng các dấu chỉ thời đại, Giáo Hội mở lòng và đối thoại chân thành với mọi thành phần xã hội, lắng nghe và giải đáp những khát khao sâu xa nơi tâm khảm con người.

Thêm vào đó, việc đối thoại giữa Giáo Hội và xã hội không dừng lại ở việc giảng dạy, mà còn là một sự chia sẻ và đồng hành trong hoàn cảnh sống thực tế. Qua việc tiếp cận và chăm sóc con người hiện đại, Giáo Hội thực hiện lời mời gọi yêu thương và giúp mọi người hiểu rõ hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho họ.

Trách nhiệm của Giáo Hội trong việc đọc dấu chỉ thời đại còn đòi hỏi mọi thành phần Dân Chúa phải tham gia vào sứ mạng thiêng liêng này. Từ các mục tử đến giáo dân, tất cả đều cần sống tinh thần phục vụ và đối thoại, để qua đó, Giáo Hội có thể thực sự trở



thành nơi nương tựa cho tất cả những ai đang tìm kiếm niềm hy vọng trong cuộc sống.

Cộng đoàn Kitô hữu: phản chiếu tình yêu Thiên Chúa

Giữa bối cảnh xã hội đầy biến động, Giáo Hội trở thành nơi nương tựa cho mọi người. Nhờ đó, Giáo Hội không chỉ thực thi nhiệm vụ đồng hành mà còn sống trọn vẹn với nỗi đau và niềm vui của nhân loại, mang lại hy vọng và sự an ủi cho tất cả. Giáo Hội cũng được mời gọi để phản ánh tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua các mối liên hệ và hành động thiết thực trong cộng đồng. Mỗi tín hữu, trong vai trò là một thành viên của Giáo Hội, trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa qua những nghĩa cử yêu thương và lòng bao dung với tha nhân.

Qua các hoạt động bác ái và đồng hành, cộng đoàn Kitô hữu có thể trở thành hình ảnh sống động của lòng thương xót Thiên Chúa. Đây là một lời mời gọi không dành riêng cho các tín hữu mà còn mở rộng đến tất cả những ai tìm kiếm sự bình an và tương lai đầy hy vọng. Cộng đoàn Kitô hữu, qua đời sống yêu thương và chia sẻ, giúp thế giới cảm nhận được sức mạnh của niềm tin cậy mến chúng ta đặt để nơi Thiên Chúa.

Nói tóm lại, đọc các dấu chỉ thời đại là trách nhiệm không thể thiếu của Giáo Hội, giúp Giáo Hội đồng hành và đáp ứng kịp thời những biến đổi của thế giới. Mỗi Kitô hữu, qua cầu nguyện và hành động, được mời gọi tham gia vào sứ mệnh này, để mang ánh sáng Tin Mừng đến mọi nơi. Việc đọc dấu chỉ thời đại là một hành trình thiêng liêng, là cách thức để Giáo Hội và mỗi tín hữu thực sự sống đức tin của mình, và trở nên tác nhân đáng tin cậy và tích cực trên hành trình hướng đến tương lai đầy hy vọng.

BÀI II

GIÁO DÂN THAM GIA VÀO CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI

Lm Anton Hà Văn Minh

Trong thông điệp *Populorum Progressio*, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã kêu gọi: “chúng tôi khẩn khoản kêu gọi tất cả con cái chúng tôi. Bởi vì trong những nước kém mở mang cũng như trong những nước khác, giáo dân có bốn phận phải cải thiện đời sống xã

hội của mình. Nếu vai trò của hàng Giáo phẩm là giảng dạy và giải thích, với thẩm quyền, các nguyên tắc luân lý phải theo trong lãnh vực này, thì phần của các giáo dân, là nhờ những sáng kiến tự do của họ và không vòng tay ngồi đợi mệnh lệnh và chỉ thị, đưa tinh thần Chúa Kitô vào trong náo trạo và phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đồng mình sống” (số 81)¹⁵

Thật vậy người Giáo dân không thể thờ ơ trước khát vọng của con người hôm nay về cuộc sống, nói như Thánh Giáo hoàng Phaolo VI “Giáo hội sống giữa loài người, nên phải tìm hiểu những dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy theo ánh sáng của phúc âm. Những khát vọng đẹp đẽ nhất của con người cũng là của Giáo hội, nên Giáo hội đau buồn khi thấy những khát vọng ấy không được toại nguyện. Vì thế nên Giáo hội muốn giúp họ đạt tới sự phát triển đầy đủ của họ, đề nghị với họ điều mà Giáo hội có được, là một cái nhìn toàn diện về con người và nhân loại” (số 13). Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người giáo dân phải mang lấy trong mình khát vọng về một cuộc sống đẹp đẽ, và dùng hết khả năng để làm sao cho khát vọng đó được thực hiện. Công đồng Vat. II đã nói:

“Giáo dân, do chính ơn gọi đặc biệt của mình, có bốn phận tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa bằng cách dẫn thân vào các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần thế, nghĩa là giữa tất cả và từng nghề nghiệp cũng như công việc trần thế, trong môi trường thông thường của cuộc sống gia đình và xã hội, tất cả những điều đó như thế dệt thành cuộc sống của họ. Trong khung cảnh đó, họ đã được Thiên Chúa mời gọi để nhờ việc chu toàn những bổn phận riêng của mình và được tinh thần Tin Mừng hướng dẫn, họ trở nên như nắm men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong, và như thế, họ làm cho người khác nhận biết Đức Kitô, đặc biệt bằng chứng từ đời sống tỏa sáng đức tin, cậy, mến. Như vậy, họ có một phương thức đặc biệt để soi chiếu và đặt định các thực tại trần thế luôn gắn liền với cuộc sống, sao cho các thực tại ấy không ngừng trở nên như Đức Kitô muốn và

¹⁵ Thánh Giáo hoàng Phaolo VI, Thông điệp Populorum progressio, ban hành ngày 26-3-1967, tại Roma



luôn phát triển để nên lời ca ngợi Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc" (LG số 31).

Vì vậy, việc tham gia vào các vấn đề đương đại người giáo dân thực thi sứ vụ của mình đã nhận lãnh qua Bí tích Rửa tội và thêm sức, đó là làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành để cho con người. Bởi tham gia như thế người giáo dân nói lên rằng: "Giáo Hội bày tỏ cho thế giới biết rằng, sự hợp nhất bên ngoài trong lãnh vực xã hội bắt nguồn từ sự hợp nhất trong trí não và con tim, nghĩa là từ đức tin và đức mến, vốn là cơ sở cho sự hợp nhất bất khả phân ly của Giáo Hội trong Chúa Thánh Thần. Nguồn sức mạnh mà Giáo Hội có thể chuyển thông cho xã hội nhân loại ngày nay, dựa trên chính đức tin và đức mến, được thể hiện trong cuộc sống chứ không phải dựa vào thế lực nào khác bên ngoài với những phương thế hoàn toàn nhân loại" (GS số 42).

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong tông huấn' *Christifideles laici*' đã đề xuất "ba hướng hành động dành cho Giáo dân: 1. Vượt qua sự rạn nứt giữa Phúc âm và cuộc sống của chính mình để đạt được sự hiệp nhất được Phúc âm truyền cảm hứng. 2. Cam kết với lòng can đảm và sự sáng tạo trong nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội. 3. Làm công việc của mình cách trung thành với năng lực chuyên môn của mình, vì đây là con đường dẫn đến sự thánh hóa của chính họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhấn mạnh: "Khi đón nhận và loan báo Tin Mừng trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội trở thành một cộng đồng được Phúc-âm-hóa và ra đi Phúc-âm-hóa, do đó Giáo Hội trở thành *đầy tớ của mọi người*. Trong lòng Giáo Hội, người giáo dân tham gia vào sứ vụ phục vụ con người và xã hội. Chắc chắn mục đích cuối cùng của Giáo Hội là Nước Thiên Chúa... Nhưng Nước Thiên Chúa là nguồn mạch của sự giải phóng hoàn toàn và ơn cứu độ trọn vẹn cho con người: Giáo Hội tiến bước với con người, liên đới toàn diện và mật thiết với lịch sử của con người"¹⁶

Hai vấn đề đương đại mà người giáo dân cần tham gia tích cực để gieo niềm hy vọng trong ánh sáng của Tin Mừng

¹⁶ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, Tông huấn *Christifideles Laici* Kitô-Hữu Giáo Dân, ban hành ngày 30-12-1988, tại Roma, số 36.

1- Bảo vệ môi sinh

vào ngày 4-10-2023, nhân dịp lễ thánh Phanxico Assisie, Đức thánh cha Phanxico ban hành tông huấn Laudate Deum, như một hành động thúc dục mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy giơ tay ra cứu lấy trái đất, ngài viết "Tôi mong muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em trên hành tinh đau khổ của chúng ta những mối quan tâm sâu sắc của tôi liên quan đến việc bảo vệ Ngôi nhà chung. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận thấy rằng, chúng ta không có đủ phản ứng, trong khi thế giới quanh ta đang sụp đổ và có lẽ đang tiến đến điểm tan vỡ. Ngoài khả năng này, không còn nghi ngờ gì nữa, tác động của biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gây tổn hại đến cuộc sống và gia đình của nhiều người. Chúng ta sẽ cảm nhận được tác động của nó trong các lĩnh vực sức khỏe, nguồn công ăn việc làm, khả năng tiếp cận các nguồn lực, nhà ở, di cư bắt buộc, v.v..."¹⁷.

Giáo Hội, tuy là một cộng đoàn được Chúa qui tụ, mang đặc tính màu nhiệm, nhưng Giáo Hội cũng là một cộng đoàn hữu hình, đang sống trên trái đất và cùng mang lấy "niềm ui và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ"¹⁸. Vì thế Giáo Hội cũng có trách nhiệm giơ tay ra để cứu lấy trái đất theo đúng bản chất của mình, không chỉ có thế, Giáo Hội còn phải nỗ lực kiến tạo cho mình một không gian xanh sạch đẹp ngay chính trong sự hiện hữu của mình.

Trả lại màu xanh cho trái đất là trách nhiệm của chúng ta, bởi "Từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của nó cho nhân loại quản lý chung"¹⁹. "Thiên Chúa đã yêu cầu chúng ta cai trị trái đất nhân danh Người, bằng cách trông trọng và chăm sóc nó như một khu vườn, khu vườn của mọi người. Trong khi 'canh

¹⁷ Đức Phanxicô, Thông điệp Laudate Deum (Hãy ngợi khen Chúa), ban hành ngày 4-10-2023, tại Roma, số 2.

¹⁸ Hiến Chế Lumen Gentium số 1

¹⁹ Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2402.



tác' có nghĩa là cày xới hoặc làm việc [...], 'canh giữ' có nghĩa là bảo vệ [và] giữ gìn. Chúng ta nhận được từ công trình sáng tạo và đến lượt chúng ta cho đi. Mỗi cộng đồng có thể nhận lấy từ sự tốt lành của trái đất những gì họ cần cho sự tồn tại của chính mình, nhưng họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ nó".²⁰

Vì thế mỗi một tín hữu cần được giáo dục về lòng yêu mến thiên nhiên, và cần được hướng dẫn để thay đổi những thói quen, đặc biệt thói quen hưởng thụ ích kỷ, làm sao mỗi một tín hữu hình thành một thói quen biết bảo vệ môi sinh qua các sinh hoạt hàng ngày. Đức Phanxicô nhấn nhủ: "các gia đình phải nỗ lực nhằm giảm ô nhiễm, giảm rác thải, tiêu dùng điều độ đã tạo ra một văn hóa mới. Thực tế đơn giản về việc thay đổi thói quen cá nhân, gia đình và cộng đồng đã làm dấy lên mối lo ngại về các thành phần chính trị đã không đảm nhận phần trách nhiệm của họ, họ phần nộ trước sự vô tư của những người có quyền lực. Vì thế, chúng tôi nhận thấy, dù điều này không có tác động đáng chú ý về lượng, thì nó vẫn giúp chúng ta đưa ra các quá trình chuyển đổi lớn vận hành từ sâu thẳm xã hội"²¹. Để thay đổi một thói quen hưởng thụ ích kỷ đến một thói quen hưởng thụ có trách nhiệm với môi sinh, mỗi người kitô hữu cần phải củng cố đức tin của mình, bởi chỉ có đức tin mới có thể giúp chúng ta nhìn thấy sự hiện của Chúa trong các công trình do tay Ngài tạo dựng. Nói như Đức Phanxicô: "Chúng ta cần phải nhìn vào các thành phố của chúng ta với một cái nhìn chiêm niệm, một cái nhìn đức tin thấy Thiên Chúa cư ngụ trong các ngôi nhà, các đường phố, các công viên. Sự hiện diện của Thiên Chúa nâng đỡ các cố gắng của các cá nhân và tập thể để tìm được sự khích lệ và ý nghĩa trong đời họ"²² Ngài còn minh định rằng: "Đối với các Kitô hữu, niềm tin vào một Thiên Chúa, Đấng là sự hiệp thông Ba Ngôi, gợi lên trong chúng ta suy nghĩ về tất cả thực tại chứa đựng trong nội tâm của Người là một dấu chứng rõ ràng cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Con người có thể nhận ra vinh quang của

²⁰ Đức Phanxicô, bài giáo lý hàng tuần vào thư tư ngày 26/8/2023

²¹ Đức Phanxicô, Thông điệp Laudete Deum (Hãy ngợi khen Chúa) số 71.

²² Đức Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), ban hành ngày 24-11-2013, tại Roma, số 71.

Thiên Chúa Ba Ngôi trong thiên nhiên"²³, thánh Bonaventura cũng đã dạy: "mỗi thụ tạo mang trong mình một cấu trúc rõ ràng về Ba Ngôi"²⁴.

Hành động cứu trái đất phải khởi sự từ một trái tim đầy ắp yêu thương, một tình yêu được Thiên Chúa khởi xướng ngay trong công trình tạo dựng của Ngài. Thiên Chúa tạo dựng muôn loài từ tình yêu của Ngài, Ngài đã gắn kết muôn loài với nhau cách mật thiết, và con người được ban cho trí thông minh để cai quản muôn loài trong trật tự của tình yêu. "Con người có khả năng nhận thức về mình, làm chủ mình, tự do để ban phát và bước vào liên hệ với những người khác"²⁵, và thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II nhắc nhở rằng, tình yêu hoàn toàn đặc biệt mà Đấng Sáng Tạo dành cho từng con người, đã trao cho họ phẩm giá cao sang vô cùng²⁶

2-Chăm lo người nghèo

Công đồng Vat.II đã nói: "Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ (GS số 1), điều đó trở thành trọng tâm học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo: Ưu tiên cho người nghèo.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã minh định: Giáo Hội đặc biệt đề cao lòng thương xót đối với người nghèo đói, bệnh tật, cũng như những công cuộc mệnh danh là từ thiện và tương trợ để xoa dịu mọi nỗi thống khổ của nhân loại. *Đức ái đối với người thân cận*, dưới hình thức cổ xưa và luôn mới mẻ của các công việc từ thiện nhằm giúp đỡ thể xác lẫn tinh thần, đức ái ấy luôn bày tỏ nội dung trực tiếp nhất, phổ biến và thông thường nhất của việc đem đạo

²³ Đức Phanxicô, Thông điệp Laudato si (chúc tụng Chúa), số 239

²⁴ Quaest. Disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2 concl

²⁵ Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo 357

²⁶X. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bài diên văn trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Osnabrück (Đức) với người khuyết tật, 16 tháng 11 năm 1980: Insegnamenti 3/2 (1980), 1232



vào đời, là hoạt động tạo nên sự dẫn thân chuyên biệt của giáo dân²⁷.

Phục vụ cho người nghèo không là một công việc thuần túy xã hội, nhưng chủ yếu phạm trù mang yếu tố thần học Thiên Chúa tỏ "lòng thương xót của Người trước tiên" cho những người nghèo. Sự ưu ái này của Thiên Chúa có những hệ quả cho đời sống đức tin của người Kitô hữu, vì chúng ta được kêu gọi để có "tâm tình như Chúa Giêsu Kitô" (Pl 2:5). Được gợi hứng bởi điều này, Hội Thánh đã có sự chọn lựa vì người nghèo, được hiểu như là một "hình thức đặc biệt của vị trí hàng đầu trong việc thực thi bác ái Kitô giáo mà toàn thể truyền thống của Hội Thánh luôn làm chứng"²⁸.

Qua việc phục vụ cho người nghèo người Kitô hữu gặp gỡ Đức Kitô, người nghèo là những người mang Tin Mừng mà cả cộng đoàn cần được nghe. Giáo hội có điều gì đó để học hỏi và tiếp nhận từ "Chúng ta được kêu gọi tìm thấy Đức Kitô nơi họ, lên tiếng bênh vực mục đích của họ, nhưng đồng thời cũng là bạn của họ, nghe họ, nói với họ và ôm ấp sự khôn ngoan mẫu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta thông qua họ"²⁹.

Vì vậy, khi người giáo dân tham gia vào các vấn đề đương đại chính là dẫn thân trong việc thăng tiến con người, đó được xem như là thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình. Giáo hội cố gắng việc dân thân nhằm thăng tiến con người qua những hành động nhằm bảo vệ phẩm giá con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Đặc biệt "khi tìm cách thăng tiến nhân phẩm, Giáo Hội bày tỏ một tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo và những kẻ không có tiếng nói, bởi vì Chúa đã đồng hóa với họ một cách đặc biệt. Tình yêu không loại trừ ai, nhưng có một ưu tiên phục vụ mà toàn thể truyền thống Kitô giáo minh chứng. Tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo đó, cùng với những quyết định mà nó gợi hứng trong ta, không thể không ôm ấp đám đông những người đói khát, thiếu thốn, những người vô gia cư, những kẻ không

²⁷ Thánh Giáo hoàng Phaolô II, Tông huấn *Christifideles Laici* Kitô-Hữu Giáo Dân, ban hành ngày 30-12-1988, tại Roma, số 41.

²⁸ Đức Phanxicô, *Niềm Vui Của Tin Mừng (Evangelii Gaudium)* Ban hành ngày 30/12/1988, tại Roma, số 198

²⁹ Nt, số 198

được chăm sóc thuốc men và, trên hết, những kẻ không hy vọng có được một tương lai tốt đẹp hơn"³⁰. Vì khi tỏ tình liên đới với kẻ nghèo chúng ta làm cho lương dân dễ tin hơn, "nếu chính các Kitô hữu sống giản dị, theo gương Đức Giêsu. Sự đơn giản trong cách sống, đức tin sâu xa và tình yêu không giả dối đối với mọi người, nhất là người nghèo và bị loại trừ, là những dấu chỉ sáng chói của Tin Mừng bằng hành động"³¹.

Giáo Hội sẽ mãi là mùa xuân khi người Giáo dân nhiệt tình dẫn thân trong việc loan báo Tin Mừng cho thế giới qua sự đóng góp của mình vào các vấn đề đương đại. Toàn thể giáo dân là nguồn dự trữ năng lượng quyết định to lớn trong mọi thời đại.... Ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, giáo dân được kêu gọi cống hiến hết mình nhờ những năng lượng mà họ kín múc từ Giáo Hội. Quả thật người giáo dân trong sứ mệnh của Giáo hội cần phải khám phá trong ơn gọi của mình, họ có một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, người giáo dân cần ý thức trách nhiệm mang ánh sáng Tin Mừng đến cho thế giới từ chính nơi mình sinh sống, đó phải là phải là mục tiêu của đạo đức xã hội Kitô giáo. Đối với giáo dân, họ phải là "linh hồn của thế giới". Sự hiện diện của người giáo dân trong cộng đồng xã hội là phương tiện đưa Giáo hội xuống với cuộc sống hàng ngày và làm cho những mối quan tâm của mọi người nơi họ tìm được lời giải đáp trong ánh sáng của Tin Mừng. Qua người giáo dân Giáo hội hiện thân bằng xương bằng thịt trong hoàn cảnh sống của con người.

Tài Liệu Làm Việc (Instrumentum Laboris) Cho Khoá Họp Thứ Nhất Của Đại Hội Thượng Hội Đồng Giám Mục (Tháng 10.2023) đã đưa ra những chỉ dẫn cho sự cộng tác của người giáo dân vào các vấn đề đương đại:

a) Trong một Giáo hội hiệp hành, người nghèo, theo nghĩa trước hết là những người sống trong điều kiện nghèo nàn về vật chất và bị xã hội loại trừ, chiếm một vị trí trung tâm. Họ là những người đón nhận sự chăm sóc, nhưng trên hết, họ là những người mang

³⁰ Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, Tông huấn "Giáo Hội tại Á châu", ban hành ngày 6/11/1999 tại New Delhi, Ấn độ, số 34.

³¹ Nt.



Tin Mừng mà cả cộng đoàn cần được nghe. Giáo hội có điều gì đó để học hỏi và tiếp nhận từ họ. Một Giáo hội hiệp hành nhìn nhận và trân trọng vai trò trung tâm của họ.

b) Việc quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta kêu gọi hành động chung. Giải pháp cho nhiều vấn đề, như sự biến đổi khí hậu, đòi hỏi sự dẫn thân của toàn thể gia đình nhân loại. Việc cùng nhau làm việc để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta tạo ra một bối cảnh cho sự gặp gỡ và hợp tác với thành viên của các Giáo hội và các Cộng đoàn Giáo hội khác, với tín đồ của các tôn giáo khác, và với mọi người thiện chí. Sự dẫn thân này đòi hỏi chúng ta phải hành động đồng thời trên nhiều bình diện: công việc huấn giáo và mục vụ, việc thúc đẩy những lối sống tốt hơn, việc quản lý tài sản của Giáo hội (bất động sản và tài chính).

e) "Mỗi cá nhân Kitô hữu và mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành khí cụ của Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo. Điều này hàm ý sẵn sàng đứng về phía những người bị gạt bỏ nhất trong các cuộc tranh luận công khai, góp tiếng nói bênh vực họ cũng như tố cáo các tình huống bất công và phân biệt đối xử, đồng thời tìm cách tránh thỏa hiệp với những kẻ gây ra sự bất công."³²

BÀI III

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO TINH THẦN TIN MỪNG

Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Ở giữa lòng thế giới đầy biến động, Giáo Hội được mời gọi nhận diện các vấn đề và thách thức mà cộng đồng nhân loại đang đối diện theo tinh thần Tin Mừng,³³ và góp phần giải quyết các vấn đề, đáp lại các thách thức ấy. Mỗi tín hữu cần tham gia tích cực hơn vào đời sống xã hội, cầu nguyện và hành động nhằm đáp lại những thách đố mà nhân loại và sứ mạng của Giáo Hội đang đối diện.

³² Nguồn: giaophandanang.org/tai-lieu-lam-viec-instrumentum-laboris-cho-khoa-hop-thu-nhat-cua-dai-hoi-thuong-hoi-dong-giam-muc-thang-10-2023.html

³³ Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 4.

Cách cụ thể, các thách đố này được diễn tả qua ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha uỷ thác cho toàn thể Giáo Hội, cách riêng là Mạng Lưới Cầu Nguyện của ngài, trong đó có Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể (ở Việt Nam là Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam).³⁴ Cầu nguyện và hành động nhằm đáp lại thách đố của thời đại là một đường lối thiết thực để mỗi người tín hữu sống niềm hy vọng và tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống bản thân và cộng đồng.

Công lý và tình thương

Giáo Hội đối diện với các thách thức và vấn đề cần giải quyết theo tinh thần Tin Mừng bằng tình thương và công lý. Vì thế, khi dẫn thân vào đời sống xã hội, các tín hữu được mời gọi không chỉ cầu nguyện cho thế giới tốt đẹp hơn, mà còn dẫn thân cổ vũ công lý và hoà bình, trở thành những nhịp cầu nối kết yêu thương và vun đắp niềm hy vọng cho mọi người.

Đối diện với các thách đố trong đời, mỗi tín hữu được mời gọi nhìn ngắm thế giới qua lăng kính đức tin, tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới, hướng đến các giá trị Tin Mừng. Việc giải quyết những khó khăn không chỉ dựa vào lý trí mà còn dựa vào Tin Mừng, với động lực xuất phát từ con tim được thanh luyện và dưỡng nuôi bởi Lời Chúa. Điều này đòi hỏi lòng can đảm, khiêm tốn và cởi mở, để lắng nghe, nhận định và đối thoại, thấu hiểu nỗi đau của tha nhân và sẵn sàng hy sinh vì Tin Mừng và vì công ích. Khi việc giải quyết vấn đề đặt nền trên tình thương và công lý, các Kitô hữu có thể mang lại những giải pháp bền vững và giá trị, góp phần xây dựng tình liên đới và hiệp thông giữa một thế giới chia rẽ và phân cực ngày nay.

Đối với các vấn đề toàn cầu như bất công xã hội, biến đổi khí hậu, và khủng hoảng nhân đạo, Giáo Hội mời gọi các tín hữu phải hành động, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu dành cho mọi thụ tạo của Thiên Chúa. Bằng cách cầu nguyện và sống các giá

³⁴ The challenges that confront humanity and the mission of the Church:

<https://www.popesprayer.va/the-challenges-facing-humanity-and-assists-the-mission-of-the-church/>



trị Tin Mừng, mỗi Kitô hữu có thể biến đổi những thách thức thành cơ hội để làm chứng cho quyền năng và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Cầu nguyện và hành động

Cầu nguyện và hành động phải song hành với nhau để mang lại sự thay đổi thực sự cho xã hội. Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha đóng vai trò quan trọng trong việc cổ vũ các tín hữu không chỉ cầu nguyện mà còn hành động theo các ý cầu nguyện hàng tháng. Khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, Giáo Hội khuyến khích từng người xây dựng hòa bình ngay trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng của mình. Như vậy, lời cầu nguyện sẽ trở thành động lực giúp mỗi người dẫn thân, chuyển hóa thế giới bằng chính đời sống Kitô hữu của mình.

Các Kitô hữu được kêu gọi không chỉ sống đạo đức và nhân ái mà còn trở thành ánh sáng giữa thế giới. Mỗi tháng, khi Đức Thánh Cha mời gọi Giáo Hội cầu nguyện theo ý chỉ của ngài, một thách thức của nhân loại hoặc sứ mạng của Giáo Hội, các tín hữu được mời gọi không chỉ cầu nguyện, mà còn hồi tâm nhận định và dẫn thân hành động cụ thể, biến lời cầu nguyện thành sự đồng hành thiết thực với những người đang chịu bất công và khổ đau.

Chẳng hạn như, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này là, cầu nguyện cho các cha mẹ đã mất con. Trong tinh thần cầu nguyện và hành động, như Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu Của Đức Thánh Cha cổ vũ, các tín hữu trước hết được mời gọi cầu nguyện cho các bậc cha mẹ đã mất con, để họ được cộng đồng nâng đỡ và được Chúa Thánh Thần an ủi; kế đến, được mời gọi trở nên sự nâng đỡ và hỗ trợ thiết thực, có những sáng kiến thực tế, khi nhìn vào cộng đồng của mình trong thực tế, và nhận ra những người cha mẹ đã mất con, tham gia vào các hoạt động nâng đỡ và hỗ trợ những người chịu mất mát lớn lao này. Từ việc đồng hành an ủi, lắng nghe, đến việc giúp đỡ về tinh thần và vật chất, mỗi người đều có thể đóng góp vào việc xoa dịu nỗi đau, giúp các bậc cha mẹ tìm thấy sự bình an trong Chúa. Bằng cách này, lời cầu nguyện không dừng lại như một thực hành thiêng liêng, mà còn lan tỏa đến mọi khía cạnh của cuộc sống qua việc dẫn thân hành động.

Sức mạnh của cầu nguyện

Trong một thế giới đầy thách thức, cầu nguyện và hành động là con đường sống đức tin cách thiết thực và cụ thể trong đời sống thường ngày của mọi Kitô hữu. Ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha không chỉ là một lời nhắc nhở về những vấn đề đương đại mà còn là lời mời gọi hành động với niềm tin, tình yêu và tinh thần phục vụ. Cầu nguyện gắn liền với hành động để dẫn thân vào đời sống xã hội, đó không chỉ là con đường thánh hoá bản thân, Tin Mừng hoá đời sống, mà còn qua đó, các tín hữu hiệp lực biến đổi môi trường sống theo Tin Mừng.

Mỗi Kitô hữu được kêu gọi đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái, diễn tả sống động tình yêu Thiên Chúa cách cụ thể. Với sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng, Giáo Hội mời gọi mọi người tín hữu sống đức tin cách sống động và lan toả đời sống đức tin vào các thực tại trần thế. Giải quyết các thách thức xã hội theo tinh thần Kitô giáo là sứ mạng của mỗi Kitô hữu, cầu nguyện và dẫn thân hành động. Mỗi tín hữu, qua cầu nguyện và hành động, được kêu gọi sống đức tin không chỉ qua lời nói mà còn qua những nghĩa cử cụ thể, là cách thiết thực để loan báo Tin Mừng đến từng góc khuất của đời sống xã hội.

Mỗi Kitô hữu, được Đức Thánh Cha mời gọi qua các ý cầu nguyện hàng tháng, đều có thể trở thành tác nhân của sự thay đổi tích cực trong thế giới. Sự kết hợp giữa cầu nguyện và hành động là chìa khóa để chúng ta giải quyết các thách thức theo quan điểm Kitô giáo, truyền tải thông điệp yêu thương và hòa bình đến mọi người xung quanh. Cầu nguyện theo ý chỉ hàng tháng của Đức Thánh Cha là dịp để người tín hữu hướng đến những vấn đề cụ thể và ý thức về trách nhiệm của mình trong việc góp phần đổi diện và giải quyết những vấn đề ấy. Bằng cách này, mỗi Kitô hữu không chỉ đóng góp cho sự biến đổi cá nhân mà còn tham gia vào sứ mạng lớn lao của Giáo Hội trong việc xây dựng một xã hội công bình và nhân ái. Sự hòa quyện giữa cầu nguyện và hành động không chỉ củng cố đức tin của mỗi người mà còn góp phần xây dựng Giáo Hội, nơi công lý và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn hiện diện.



BÀI IV

CỔ VỖ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH

Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Trong một thế giới đầy mâu thuẫn, bất công và xung đột, Giáo Hội được kêu gọi không chỉ rao giảng Tin Mừng mà còn tích cực cổ vũ công lý và hòa bình. Giáo Hội quan tâm toàn thể nhân loại, đặc biệt là người nghèo và người chịu đau khổ, trong khi thực thi sứ mạng đặc thù của mình giữa lòng thế giới: “Niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo hoặc đau khổ theo bất kỳ cách nào, đây là niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và nỗi lo lắng của những người theo Chúa Kitô”³⁵. Giáo Hội hướng đến công lý và hoà bình cách cụ thể khi đứng bên những con người đau khổ và chịu thiệt thòi, giúp họ cảm nghiệm tình thương và được tôn trọng hợp với nhân phẩm. Chỉ khi đặt nền tảng trên tình yêu, lòng bác ái, đời sống nhân loại mới có thể có công lý đích thực. Công lý không thể tách rời khỏi tình yêu, và hòa bình chỉ có thể đạt được khi mọi người biết tha thứ, cảm thông và liên đới. Cổ vũ công lý và hòa bình là sứ mạng của toàn Giáo Hội, và mỗi Kitô hữu được mời gọi sống đức tin thực thi công lý và qua đó, góp phần kiến tạo hoà bình.

Tình yêu và lòng thương xót

Công lý và hòa bình đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót, hai trong số những giá trị Kitô giáo cốt lõi. Công lý không chỉ là sự phân xử công bằng mà còn là bác ái và cảm thông đối với mọi người, đặc biệt là những ai chịu thiệt thòi trong xã hội. Công lý không thể tách rời khỏi bác ái, tình yêu và lòng bao dung. Chỉ khi đặt tình yêu làm nền tảng, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của công lý và có thể vượt qua sự tổn thương và thù hận, để xây dựng hòa bình. Nhãn quan này đòi hỏi mỗi tín hữu phải sẵn sàng đối diện với các thách thức bằng lòng nhân ái và sự cảm thông, vì đòi hỏi của luật bác ái và vì mọi người đều là anh em, con một Cha trên trời.

³⁵ Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, số 1.

Hành trình cố võ công lý và hòa bình của Giáo Hội là hành trình hướng tới việc làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên sống động và hiện thực trong mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Khi mỗi tín hữu thể hiện lòng thương xót và sự bao dung, họ trở thành chứng nhân của Đức Kitô, mang lại hy vọng cho những ai đang chịu đựng bất công và giúp họ cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Đó là con đường sống đức tin qua hành động thiết thực khi các Kitô hữu dẫn thân vào đời sống xã hội, và làm cho lời cầu nguyện trở nên sống động và cụ thể trong đời sống thường ngày.

Cầu nguyện và hành động vì công lý và hòa bình

Mỗi ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha là lời mời gọi Giáo Hội hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề xã hội. Cầu nguyện phải đi đôi với hành động, và qua đó, các tín hữu có thể đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng hơn. Chẳng hạn như, khi cầu nguyện cho hòa bình, mỗi Kitô hữu được mời gọi hành động để xây dựng hòa bình ngay trong cộng đồng, gia đình và nơi làm việc của mình, làm cho lời cầu nguyện trở thành những bước đi cụ thể trong hành trình kiến tạo hòa bình của Giáo Hội.

Trong việc cố võ công lý, Giáo Hội không chỉ mời gọi cầu nguyện mà còn khuyến khích tín hữu tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm hỗ trợ người nghèo, bảo vệ quyền lợi của người bị áp bức và bảo vệ môi trường. Bằng cách sống theo tinh thần Tin Mừng và thực thi ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha, mỗi Kitô hữu trở thành tác nhân của sự thay đổi, đưa tình yêu Thiên Chúa đến với những người đang cần, đưa ánh sáng Tin Mừng vào những góc khuất còn nhiều bóng tối, bóng mờ trong thực tế đời sống. Đó là một phần thi hành thực tế của các tín hữu trong sứ mạng “đọc dấu chỉ thời đại” mà Công đồng Vaticano II mời gọi.

Sự hiệp nhất của các Kitô hữu trong lời cầu nguyện và hành động là sức mạnh đưa Giáo Hội đi xa hơn trong sứ mệnh cố võ công lý và hòa bình. Khi mọi người cùng hướng về các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha và sống các giá trị Tin Mừng, Giáo Hội không chỉ trở thành ánh sáng và muối cho đời, mà còn trở thành nơi nương tựa cho những ai đang khao khát một xã hội công bằng và an bình.



Cổ võ công lý và hòa bình

Để xây dựng một thế giới hoà bình và công bằng, các tín hữu không chỉ cần cầu nguyện mà còn cần hành động. Ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha là lời nhắc nhở để mỗi Kitô hữu sống Tin Mừng qua hành động thiết thực, làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của những người xung quanh. Hành động thực tế cụ thể hoá lòng ước ao vốn đã được chuyển hoá thành lời cầu xin, đó là một năng động thiêng liêng giúp Giáo Hội đồng hành với anh chị em đồng loại qua từng chi thể của mình, qua đó, Giáo Hội loan báo Tin Mừng và giúp nhân loại nhận ra viễn cảnh công lý và hoà bình của mình trong lòng xót thương của Thiên Chúa.

Mỗi Kitô hữu, qua sự hướng dẫn của Giáo Hội, được mời gọi trở thành sứ giả của công lý và hòa bình, làm chứng cho lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi hành động vì công bằng và hòa bình phản chiếu lòng xót thương mà Thiên Chúa dành cho thế giới, là nguồn hy vọng cho những người đang đối diện với đau khổ và bất công. Chỉ khi sống theo tinh thần Tin Mừng, chúng ta mới thực sự hiểu và lan tỏa ý nghĩa của công lý và hòa bình trong đời sống xã hội.

Cổ võ công lý và hòa bình là hành trình của đức tin, tình yêu và hy vọng. Mỗi người Kitô hữu được mời gọi hiện thực hoá lòng ước ao đã diễn tả qua cầu nguyện, thành hành động, để Giáo Hội trở thành chứng nhân sống động của Đức Kitô trong thế giới. Đó là cách mỗi người tín hữu chúng ta thực hiện sứ mạng thiêng liêng của mình và cùng với Giáo Hội chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng đến mọi người xung quanh.

Giáo Hội, trong từng thời đại, luôn phải đối diện với những thử thách xã hội đương thời, nhưng tinh thần Tin Mừng luôn mãi là kim chỉ nam hướng dẫn mỗi bước chân. Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn những vấn đề hay thách thức và nhân loại và Giáo Hội đang đối diện. Chớ gì mỗi Kitô hữu đều có thể trở thành một mắt xích trong sứ mạng chung của Giáo Hội, qua đó biến lời cầu nguyện thành sức mạnh và động lực thực tế để xây dựng một thế giới hòa bình, đầy tình yêu và lòng bao dung.

DIỄN ĐÀN

ĐẠI HỖ TÍN

Trần Thiên Thu

Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời Cao Thẳm Hạnh Phúc Thiệt Nhân Dưới Đất Thái An



Đó là lời ca đoàn hợp xướng hoan ca trong đêm Con Thiên Chúa giáng trần (Lc 2:14). Niềm vui trào dâng tràn ngập đất trời, chan hòa lòng người. Không ai có thể bất động mà không hân hoan như Thánh Vịnh gia mời gọi: *"Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người"* (Tv 96:1-3).

Không chỉ mời gọi mọi người, Thánh Vịnh gia còn kêu gọi cả muôn loài cùng thể hiện niềm vui sướng đó: *"Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ. Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người"* (Tv 96:11-13). Niềm vui mừng rộn rã thật chính đáng, bởi vì Đấng Cứu Thế giáng sinh cho chúng ta, Ngài chính là Đức Kitô – Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta.

Từ thuở xưa, ngôn sứ Isaia đã cho biết: *"Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Người là Cỗ Vắn kỳ diệu"* (Is 9:6). Một sự thật minh nhiên, một chân lý tỏ

tường. Đã là sự thật thì không thể chối cãi, vì sự thật mãi mãi là sự thật, và chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta (x. Ga 8:32). Ngôn sứ Isaia vừa thông báo vừa mời gọi: *"Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất: Hãy nói với thiếu nữ Sion: Kìa ơn cứu độ người đang tới. Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên, và thành tích đi ngay trước mặt"* (Is 62:11).

Tại sao chỉ nói với thiếu nữ Sion mà không nói với nam giới Sion? Thiết tưởng, nữ giới là phái yếu, thường bị áp bức, bị khinh miệt,... Và họ có thể đại diện cho những người hèn mọn, thấp cổ bé miệng, bị chà đạp nhân phẩm, bị tước đoạt nhân quyền, bị miệt thị nhân vị,... Họ cũng chính là chúng ta, những người bị tội lỗi đè đầu, bị thói hư tật xấu kiểm soát, bị xã hội ruồng bỏ, bị ác nhân áp bức, bị ghen ghét, bị bách hại,...

Thực sự Thiên Chúa đã đến hơn hai ngàn năm qua rồi. Lễ Giáng Sinh chỉ là kỷ niệm đại sự kiện Con Chúa làm người mà thôi. Vấn đề là chúng ta có để Chúa đến trong linh hồn chúng ta hằng ngày, mọi nơi và mọi lúc, hay không. Nếu chúng ta "cho phép" Chúa vĩnh cư nơi hang-đá-tâm-hồn thì chúng ta sẽ được gọi là "dân thánh," là "những người được Đức Chúa cứu chuộc", được gọi là "cô gái đặt chồng", là "thành không bị bỏ" (Is 62:12). Thật đại phúc nếu ai được như vậy!

Chúa Giêsu là Ánh Sáng đến phá tan bóng tối, Ngài là Hòa Bình đến dập tắt chiến tranh, Ngài là Công Lý đến triệt tiêu áp bức, Ngài là Tình Yêu đến phá bỏ hận thù. Ngài tự hạ để nâng chúng ta lên cao, Ngài chấp nhận nghèo khó để chúng ta giàu có, Ngài chịu bơ vơ để chúng ta sum họp,... phàm ngôn không thể diễn tả hết. Muôn đời tạ ơn Chúa Hải Đồng!

Lời hứa từ ngàn xưa được thực hiện, mọi lời tiên tri đã ứng nghiệm, tất cả đã được nên trọn: *"Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này"* (Tt 2:11-12). Tại sao phải như vậy? Thánh Phaolô giải thích: *"Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã*

tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hằng say làm việc thiện” (Tt 2:13-14).

Vâng, không còn hạnh phúc nào lớn hơn nữa rồi. Nguyễn xin tất cả vì vinh danh Chúa mà thôi. Thánh Luca cho biết: *"Thời ấy, hoàng đế Augútô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít – tức là Belem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh Con Trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2:1-7).*

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Hãi hùng là cái chắc, vì các mục đồng là những con nhà nghèo, học hành không nhiều nên họ rất chân chất, mộc mạc. Đang đêm ngon giấc mà họ thấy ánh sáng chiếu sáng chói cả mắt, lại đang ngái ngủ, tất nhiên họ thấy sợ hãi. Nhưng sứ thần trấn an: *"Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một TIN MỪNG TRONG ĐÀI, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2:10-11).*

Họ nghe nhưng hẳn là không hiểu gì, và rất ngạc nhiên. Lúc đó, nhìn họ chắc là thấy “tội nghiệp” lắm! Sứ thần nói với họ: *"Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2:12).* Ôi, dấu hiệu “lạ” vậy mà họ không hề thắc mắc, rồi họ mau mắn kéo nhau đến gặp “trẻ sơ sinh bọc trong tã” ấy. Và họ đã thấy y chang như sứ thần đã mách bảo. Thật diễm phúc cho họ vì họ là những người đầu tiên được thấy Đấng Cứu Thế. Xin hợp lời với muôn vàn thiên binh hợp và sứ thần để cùng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa: *"Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2:14).*



Đêm Giáng Sinh là là Đêm Thánh, đêm lịch sử, đêm ánh sáng, đêm muôn ánh sao, đêm giao hòa tình người, đêm nối kết đất trời, đêm khởi đầu niềm hy vọng mới, nhân loại vui mừng được thoát khỏi vùng-bóng-tối để bước vào Miền-Ánh-Sáng, vì chính Con Thiên Chúa là Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, (Ga 1:14) Ngài là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Is 7:14 và Mt 1:23).

Đối với phàm nhân – và tội nhân, đó là niềm hạnh phúc quá lớn, vì từ giây phút Ngôi Hai giáng trần, chúng ta không còn bị réo là “Đồ Bị Ruồng Bỏ”, là “Phận Bạc Duyên Đơn”, mà được gọi triu mến là “Ái Khanh” và được ca tụng là “Duyên Thắm Chỉ Hồng” (Is 62:4). Thật tuyệt vời, và không còn niềm vui nào lớn hơn nữa.

Trong đêm kính mừng Con Chúa giáng sinh, có thể trên bầu trời Việt Nam không nhiều ánh sao, nhưng trong bầu trời tâm hồn của mỗi tín nhân – nhất là nơi những người thiện tâm, vẫn có rất nhiều ánh sao lung linh chiếu tỏa ân sủng của Chúa Hải Đồng. Mỗi tín nhân có trách nhiệm phải chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng Giáng Sinh tới tha nhân – đặc biệt là với những người nghèo khổ, hèn mọn, những người chịu đựng bất công, áp bức,...

Hang đá vật chất chỉ cho vui mắt, đôi khi làm mờ nhạt sự thánh thiện, chính Hang Đá Tâm Hồn Tĩnh Lặng và Thánh Thiện mới thực sự là nơi Chúa Hải Đồng muốn ngự vào mãi mãi... Thật vậy, chính Đức Mẹ đã dạy Thánh Faustina rằng khi đón Chúa giáng sinh, hãy giữ thinh lặng để cho Ngài nghỉ ngơi.

Lạy Thiên Chúa, chúng con cảm tạ và tôn thờ Ngài, xin chiếu Ánh Đức Tin dẫn đường chúng con đến với Chúa Giêsu nơi các “hang đá” cuộc đời này, xin giúp chúng con nhận biết Ngài qua tha nhân – nhất là nơi những con người hèn mọn, xin biến đổi chúng con nên những chứng nhân tình yêu, biết xây dựng Văn Minh Tình Thương và Văn Minh Sự Sống giữa thế gian này. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

LỄ GIÁNG SINH

Viễn Đông (chuyển ngữ từ soon.org.uk)



Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 là điều quan trọng nhất trong năm. Tại sao? Lễ Giáng Sinh có ý nghĩa đích thực nào đối với chúng ta ngày nay? Có sứ điệp Giáng Sinh đích thực?

1. TÂY PHƯƠNG MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Từ tháng 11, người ta không thể quên rằng lễ Giáng Sinh sắp tới. Những ánh đèn màu lấp lánh khắp nơi, cùng với những dây kim tuyến và tuyết giả trên các cửa nhà,...

Tại các cửa tiệm và nhiều gia đình, cây Giáng Sinh được trưng bày và được trang trí bằng đèn điện, các gói quà, dây kim tuyến, ... Các trung tâm mua sắm tập nập người ra vào tới khuya. Khắp nơi vang lên những bài ca Giáng Sinh truyền thống của Kitô giáo, các đoàn từ thiện cũng rủ nhau đi tới các vùng sâu vùng xa, ... Các công ty và cơ sở sản xuất cũng thường tổ chức những bữa tiệc mừng Giáng Sinh khoảng một tuần trước lễ Giáng Sinh. Nửa đêm Giáng Sinh, người ta còn có dạ tiệc giáng sinh – quen gọi theo Pháp ngữ là Réveillons (rê-vây-dông).

Tới giữa tháng 12, đa số các gia đình đều có cây Giáng Sinh và được trang hoàng lộng lẫy. Ngày nay, càng ngày càng có nhiều người Mỹ theo truyền thống mừng Giáng Sinh.

Tại nhiều quốc gia, đa số người ta gửi thiệp Giáng Sinh cho bạn bè và gia đình qua đường bưu điện. Những tấm thiệp này sẽ được treo trên tường nhà hoặc cây Giáng Sinh trong gia đình. Giáng Sinh năm 2012, trong vòng 3 tuần trước lễ Giáng Sinh, mỗi ngày bưu điện Anh quốc chuyển khoảng 100 triệu thiệp Giáng Sinh. Một con số kỷ lục.

2. THIỆP GIÁNG SINH

Thói quen gửi thiệp Giáng Sinh được bắt đầu tại Anh quốc từ năm 1840, thường là tự làm. Khi công nghệ ấn loát phát triển, thiệp Giáng Sinh được sản xuất hàng loạt từ khoảng năm 1860. Càng ngày thói quen gửi thiệp Giáng Sinh càng được lan rộng.



Theo truyền thống, thiệp Giáng Sinh có hình Đức Maria, Đức Giuse và Chúa Hài Đồng, hoặc diễn tả các phần khác trong câu chuyện Giáng Sinh. Ngày nay, hình ảnh thường vui nhộn hơn, hình mùa Đông, ông già Nôen, hoặc những cảnh lãng mạn của cuộc sống trong quá khứ.

Ông già có bao quà là “Ông già Nôen” (Father Christmas, Santa Claus), Ông trở thành “khuôn mặt của Giáng Sinh.” Ở đâu cũng thấy bức hình một ông già có râu trắng dài, áo đỏ viền trắng, và bao đồ chơi. Trẻ em tin rằng Ông già Nôen cho chúng những món quà vào đêm Giáng Sinh (hoặc ngày 6 tháng 12, lễ Thánh Nicholas), nhiều trẻ em (có em tới 7 hoặc 8 tuổi) vẫn tin có Ông già Nôen thật. Tại đa số các quốc gia, người ta nói rằng Ông sống gần Bắc Cực, Ông đến bằng cách bay ngang bầu trời khi Ông ngồi trên chiếc xe tuyết có những con tuần lộc kéo. Ông đến từng nhà vào lúc nửa đêm qua đường ống khói và đặt quà vào những chiếc vớ hoặc túi gần giường của trẻ em hoặc đặt quà ở Cây Nôen.

Ông già Nô-en dựa trên một nhân vật có thật, đó là Thánh Nicôla, được gọi bằng tên “Santa Claus” do tiếng Hà Lan là “Sinterklaas.” Thánh Nicôla là vị lãnh đạo Kitô giáo ở Myra (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ) hồi thế kỷ IV. Ngài rất nhút nhát, muốn trao tiền cho người nghèo nhưng không muốn họ biết. Người ta nói rằng một ngày nọ, ngài leo lên mái nhà và thả tiền xuống qua ống khói. Tiền rơi vào chiếc vớ của của một bé gái đang treo để hong khô ở gần lò sưởi. Đó là cách giải thích Ông già Nôen đi qua đường ống khói để bỏ quà vào những chiếc vớ của trẻ em. Thánh Nicôla là người yêu thương người nghèo và là thánh bảo trợ trẻ em.

3. NGÀY TẶNG QUÀ

Tại các nước nói tiếng Anh, ngày sau lễ Giáng Sinh là Ngày Tặng Quà (Boxing Day, ngày 26-12). Từ này xuất xứ từ tục lệ từ thời Trung cổ: Các nhà thờ mở “thùng từ thiện” (alms boxes, để mọi người bỏ tiền vào) và được phân phát cho người nghèo trong vùng vào ngày sau lễ Giáng Sinh. Truyền thống này còn giữ tới ngày nay – những món quà nhỏ thường được trao cho giới lao động nghèo.

Ngày nay, tại Tây phương, không nhiều người nghĩ đến ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng Sinh. Đa số dân Anh hoặc Âu châu không đến nhà thờ, kể cả lễ Giáng Sinh. Họ quen đưa nhau mua sắm quà cáp

cho lễ này. Ở Anh, các cửa tiệm mở cho tới đêm vọng Giáng Sinh, thường mở lại vào Ngày Tặng Quà và bán hạ giá.

4. MƠ ƯỚC GIÁNG SINH

Nhiều người hy vọng nhận quà vào dịp Giáng Sinh. Chúa Thánh Thần mơ ước trở lại thời tuổi thơ (hoặc thời gian hạnh phúc nào đó trong quá khứ), khi cuộc đời còn đơn giản và thú vị, trước khi có những sự rắc rối của cuộc đời làm người lớn. Chúng ta cảm thấy rằng phía sau sự vui vẻ và các vật trang trí kia phải có "tin nhắn" nào đó, chẳng hạn là "chìa khóa" cho cuộc sống, niềm hy vọng hoặc hạnh phúc.

5. LỄ GIÁNG SINH BẮT ĐẦU KHI NÀO?



Từ khoảng năm 400, các Kitô hữu đã mừng lễ Giáng Sinh. Tại Tây phương ngày nay, ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh bị quên lãng. Giáng Sinh trở thành ngày nghỉ không mang ý nghĩa tôn giáo nữa! Càng ngày càng có nhiều trẻ em tin vào Ông già Nô-en hơn là tin vào Chúa Giêsu. Lễ Giáng Sinh là dịp người ta ăn uống, nhậu nhẹt, vui chơi, quà cáp,... hơn là hoạt động tâm linh. Buồn thay!

Tuy nhiên, câu chuyện Chúa Giáng Sinh là có thật, có thể tìm thấy xác thực trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Phúc Âm theo Thánh sử Matthêu và Luca, chương 1 và 2. Chúa Giêsu giáng sinh tại Belem (gần Giêrusalem), trong cảnh nghèo hèn, xung quanh chỉ có những thú vật.

6. KẾ HOẠCH CỦA CHÚA?

Các Kitô hữu tin rằng đó là Ý Chúa. Chúa Giêsu đến thế gian khiêm nhường như một người nghèo hèn, chứ không giàu sang hoặc oai phong như một quốc vương. Ngôn sứ Mikha đã nói: *"Phần người, hỡi Bêlem Épratha, người nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi người, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa."* (Mk 5:1)

The prophet Isaia nói: *"Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cỗ Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng"*

mãnh, Người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.”(Is 9:5) Lời tiên tri đó được tiên báo hàng trăm năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh.

Ngay đêm đó, các mục đồng là những người đầu tiên được thiên sứ báo tin vui. Mối nghe, họ thấy sợ hãi. Nhưng thiên thần trấn an và họ đã đến thờ lạy Vương Nhi Giêsu.

7. CÁC NHÀ THÔNG THÁI

Chúng ta quen gọi là các đạo sĩ hoặc vua, thực ra họ là những nhà thông thái đến từ Iran hoặc Ả Rập Saudi. Sau khi Chúa Giêsu giáng sinh, họ thấy ngôi sao lạ và nhận biết có “người lạ” vừa sinh ra. Họ là những người học cao, hiểu rộng, như ngày nay chúng ta có thể gọi là triết gia hoặc khoa học gia. Họ lên đường đi tìm, đem theo các lễ vật: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng: tặng phẩm phù hợp với Vua. Nhũ hương: đốt để tôn thờ Thiên Chúa. Mộc dược: dùng để ướp xác chết.

Vua Hêrôđê là ác vương của vùng đó, nghe các nhà thông thái nói vậy, ông ta mưu mô, thậm chí cho giết các trẻ em, nhưng vẫn không giết được Hài Nhi Giêsu.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Thánh Emmanuel (25/12), Thánh Gioan Tông đồ (27/12).

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

ĐỨC CHA EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN, GM GP BÀ RỊA.

ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN, GM GP XUÂN LỘC.

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Quý Đức Cha.

NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ

Gioakim Trương Đình Giai chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Bồ Đào Nha **Propostas concretas** đăng tải ngày 17 tháng 10 năm 2024 – **OSSEVATORE ROMANO**

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

Nhiều đề xuất cụ thể, dựa trên những kinh nghiệm đa dạng và được chia sẻ một cách hoàn toàn minh bạch, chống lại mọi hình thức lạm dụng và trách nhiệm lớn hơn của giáo dân, phụ nữ và giới trẻ nói riêng. Đây là những đường hướng then chốt xuất hiện trong các tiến trình làm việc của Thượng Hội đồng và đã được công bố, vào sáng ngày 15 tháng 10, tại cuộc họp báo dành cho các nhà báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh.

Sheila Pires, thư ký của Ủy ban Thông tin, bắt đầu bằng việc tổng kết “các công việc - hội nghị chung lần thứ chín, được tổ chức với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô - và của cả sáng Thứ Bảy và chiều Thứ Sáu”, dành riêng cho phần “các hành trình” của tài liệu làm việc, liên quan đến các chủ đề: “tiến trình đưa ra quyết định”, “tính minh bạch, giải trình, đánh giá”.

Đặc biệt, “điều rất quan trọng là phải nghe - Sheila Pires tường trình - về những vấn đề này, kinh nghiệm của Trung Quốc, bán đảo Ả Rập, Amazon, quần đảo Seychelles và Sahel”. Và những kinh nghiệm này đã nêu bật chính xác “các vấn đề chẳng hạn như khó khăn trong việc tìm kiếm sự hòa hợp giữa các truyền thống Kitô giáo và các nghi lễ địa phương hoặc với các quy tắc dân sự địa phương liên quan đến hôn nhân”. Điều này cũng xảy ra bởi vì, như hội nghị đã nói, “Giáo hội trong quá khứ đã không lưu tâm đến tính đa dạng và bổ sung giữa các nền văn hóa”. Đồng thời, “các ý tưởng và đề xuất đã được đưa ra dựa trên các thực tại hiện thời, chẳng hạn như Hội nghị Giáo hội Amazon, trong nội bộ, cho phép các thực tại khác nhau thể hiện, hoặc kinh nghiệm của Giáo hội Châu Phi, cho thấy sức sống to lớn như thế nào”.

Sheila Pires nhận xét, trong một số bài tham luận, “người ta nói nhiều về tầm quan trọng của việc để trẻ em dẫn thân vào đời sống của Giáo hội, không chỉ dành cho trẻ em mà còn với trẻ em”. Các



điểm khác được đề cập là việc đánh giá cao các giáo lý viên, tầm quan trọng “của việc lắng nghe người trẻ bởi vì, đôi khi, các chủ đề và đề tài đã được quyết định trong khi người trẻ, ngược lại, quan tâm đến điều gì khác”. Hơn nữa, “người ta cũng nói đến việc đưa các trường Công giáo vào quá trình truyền giáo và đào tạo, vì chúng đại diện cho một nguồn lực quan trọng đối với Giáo hội. Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới – điều này đã được nhấn mạnh – Nhà nước đã tiếp quản các trường học này và áp đặt các chương trình nghịch lại giáo huấn của Giáo hội”.

Sheila Pires nhận xét: “Một bài tham luận về tình trạng bạo lực mà các nữ tu phải gánh chịu, kể cả trong việc đào tạo, đã được nhiệt liệt tán thưởng: không chỉ lạm dụng tình dục mà còn lạm dụng quyền lực, lương tâm và tâm linh”. “Người ta nói rằng có những nữ tu làm việc chăm chỉ, đặc biệt là để tiếp cận những người dễ bị tổn thương nhất, nhưng cũng chính những phụ nữ này, khi phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng khác, lại không thể bày tỏ mối bận tâm của mình” và “do thái độ gia trưởng” của xã hội, họ thường phải giữ mãi im lặng”. Về vấn đề này, người ta đã đề xuất “đưa vào các thủ tục và hệ thống trong các giáo phận và các Hội đồng Giám mục để giải quyết những vấn đề này”. Và “một đề xuất khác là xem xét lại các chính sách hợp đồng, để đảm bảo phẩm giá cho các phụ nữ thánh hiến, cũng như cho các giáo dân nói chung”.

Vấn về phụ nữ, Sheila Pires kết luận trong các bài tham luận rằng “người ta nhận thấy trong hầu hết các chủng viện thiếu sự hiện diện của nữ tu sĩ hoặc nữ giáo dân trong việc đào tạo linh mục, cũng như thiếu sự hiện diện của giáo dân. các chuyên gia. Ngược lại, sự tham gia của phụ nữ - đã được nhấn mạnh - là “căn bản”, bởi vì họ có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy, họ đảm bảo một sự đào tạo quân bình, và phong phú hóa chương trình tổng quát cho các linh mục tương lai”.

Trong bài tham luận tại cuộc họp, Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ truyền thông và Chủ tịch Ủy ban thông tin, đã lấy lại “chủ đề về sự hiện diện nhiều hơn của giáo dân và phụ nữ: trong ba hội nghị chung sau cùng này, đã có không gian rộng rãi” cho chủ đề các tiến trình đưa ra quyết định, các tiến trình được gọi là tiến trình

đưa ra quyết định và thực hiện quyết định». Về vấn đề này, ngài nói người ta đã nhắc lại nhiều lần, “sự cần thiết phải thành lập các hội đồng giáo dân, có thẩm quyền và kinh nghiệm, để tránh tình trạng quá tải chức năng đối với những người giữ các vai trò trách nhiệm”. Và người ta cũng nhấn mạnh “tâm quan trọng của việc thành lập các hội đồng hoặc, trong mọi trường hợp, các cơ quan có thể hỗ trợ các giám mục hoặc những người hữu trách”.

Từ quan điểm này, Paolo Ruffini tường trình, người ta đã nói trong một số bài tham luận rằng nhiều quyết định sai lầm trong quá khứ liên quan đến các trường hợp lạm dụng trẻ em trong Giáo hội đã được đưa ra bởi các giám mục có lẽ bị cô lập hoặc bị áp lực. Vì vậy, người ta đã đề xuất thành lập các ủy ban tư vấn trong các giáo phận mà giám mục có thể sử dụng, không chỉ để tăng cường sự bảo trợ và ngăn ngừa, mà còn trong những trường hợp cần tái hòa nhập hoặc phục hồi uy tín của các linh mục bị buộc tội, nhưng sau đó được tuyên phán vô tội. Trên thực tế, trong Hội nghị đã nói, “khi một người được coi là vô tội họ phản kháng rất nhiều”. Nhưng “với sự giúp đỡ của một hội đồng gồm các nhà tâm lý học, cha mẹ của các trẻ em bị lạm dụng, các đại diện xã hội, các trợ lý, việc khôi phục uy tín và sự công bằng cho một linh mục vô tội có lẽ sẽ dễ dàng hơn”.

“Theo cùng một hướng – ngài tổng trưởng tiếp tục - người ta nhắc lại rằng tính minh bạch là một yếu tố căn bản trong Giáo hội hiệp hành, đặc biệt là trong các lĩnh vực giám hộ và tài chính. Tính minh bạch này, được nhấn mạnh trong các bài tham luận khác, phải luôn được cân bằng với tính bảo mật, việc tôn trọng tính cách riêng tư và các thông tin nhạy cảm”.

Paolo Ruffini nói rằng trong quá trình làm việc, người ta cũng nói về chủ đề trách nhiệm, tập trung vào “ý nghĩa của việc giải trình: người ta nói rằng tất cả chúng ta đều đồng ý với sự cần thiết phải giải trình, nhưng chúng ta tự hỏi mình phải giải trình với ai, với thế giới, với dư luận, với các nhà báo?” Trên thực tế, đôi khi “các chương trình mục vụ của chúng ta và các tiêu chí để trở thành Giáo hội được quy định bởi những đòi hỏi không hẳn là những đòi hỏi của Tin Mừng”. Do đó, “ưu tiên trước hết là giải trình trước Thiên Chúa, trước cộng đoàn, để không rơi vào bẫy phải giải trình, chính

xác là trước các đòi hỏi không phải của Tin Mừng”. Và, Paolo Ruffini nói thêm, điều cần thiết là “phải giải trình với Giáo hội, chứ không phải đối với bất kỳ bối cảnh nào của nhân loại, theo các nguyên tắc của Tin Mừng. Chúng ta không phải là một hội đồng hành chánh mà là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, dân thánh của Thiên Chúa”. Và sau đó, ngài tiếp tục, “phải giải trình trước những thành viên nghèo nhất, yếu đuối nhất của Chúa Kitô, những người phán xét chúng ta dựa trên cách sống của chúng ta”. Hơn nữa, người ta đề nghị coi trọng “các thực tại hiệp hành đã tồn tại trong các giáo phận, giáo xứ, Hội đồng Giám mục” và “người ta cũng nói rằng nên học hỏi từ các Giáo hội mới, chẳng hạn như các Giáo hội ở Châu Phi, và không áp đặt lên họ thực tại của các Giáo hội ở phương Tây” nhiều khi ở trong thời điểm chết. Và sau đó “đề xuất được đưa ra là bắt buộc phải có các Thượng hội đồng giáo phận”.

Ngài tổng trưởng tường trình rằng người ta cũng đề cập đến “các tấm gương của đời sống thánh hiến, vốn đã thử nghiệm các hình thức hiệp hành trong nhiều năm: về điểm này, sự phân định của các tu sĩ tử đạo ở Tibhirine đã được trích dẫn, những người đã quyết định ở lại Algeria trong một thời gian dài” bối cảnh đau khổ, bạo lực và dâng hiến đời mình để không chỉ và không quá nhiều vâng phục bề trên, mà còn sau khi đã hoàn thành một cuộc hành trình nội tâm theo đường lối hiệp hành.

Hơn nữa, ngài nói, về chủ đề thực tại hóa khả dĩ Giáo luật, người ta nói rằng Bộ Giáo luật không phải là một “công cụ hạn chế đáng buồn”, mà là một “cách diễn đạt đức tin Công giáo”. “Tôn trọng luật pháp của Giáo hội là cách tốt nhất để chống lại chủ nghĩa giáo quyền – điều này đã được tuyên bố - và luật pháp là lá chắn bảo vệ những người yếu đuối nhất”.

Paolo Ruffini nói “cũng rất thú vị tham luận về kinh nghiệm mục vụ của một Giáo hội Châu Phi mà cách đây vài năm đã bắt đầu tổ chức các buổi họp mặt ngày Chúa nhật mà không có linh mục, vắng mặt do sự rộng lớn của các giáo xứ hoặc khoảng cách giữa một làng và khác. Đây là những cuộc họp mặt trong đó các tín hữu quy tụ do các giáo lý viên hoặc giáo dân có ảnh hưởng chuyên trách để nghe lời Chúa và rước lễ”.

Ngài kết luận: Một lần nữa, lời kêu gọi tránh mọi hình thức giáo sĩ trị được lặp lại. «Người ta đã nói trong một số bài tham luận phương thuốc là sự gắn gũi giữa các giám mục, với các linh mục, với Thiên Chúa, với dân chúng. Các mối tương quan năng động và không bao giờ tĩnh mang lại sự tham gia trực tiếp vào các tiến trình đưa ra quyết định. Đặc biệt, về điểm này, người ta nói rằng ngay cả từ “tham vấn” trong Giáo hội cũng có nghĩa là nghĩa vụ phải lắng nghe và lưu tâm”. Hơn nữa, «trong nhiều bài tham luận, người ta cũng nhấn mạnh rằng khi đưa ra quyết định, cần phải giải thích động cơ tại sao những người hữu trách lại quyết định hành động ngược lại với quan điểm chung, nêu bật những điểm mạnh và điểm yếu trong tiến trình đưa ra quyết định». Và chính xác là “về điểm cuối cùng này, cụ thể là trong một bài tham luận, công thức của Thánh Cypriano đã được nhắc lại: “Không có gì mà không có trách nhiệm cá nhân của Giám mục, không có gì mà không có lời khuyên của các linh mục, không có gì mà không có sự đồng ý của dân Chúa”.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ trong ngày lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê (3/12), Thánh Gioan Tông đồ (27/12).

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

LM. PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN VIỆT, GP Vĩnh Long

LM. PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THƯƠNG,
Tổng Linh giám CĐ LCTX Tgp Huế

LM GIOAN VŨ DUY NGŨ, Linh hướng CĐ LCTX Miền Kontum

Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Quý Cha.



Mùa Vọng với ý thức THAM GIA

Fx Đỗ Công Minh

Đề tài thường huấn tháng 11/2024 của Ủy ban Giáo dân tập trung vào chủ đề: "*Giáo hội trong thế giới hiện đại*", Linh Mục Antôn Hà Văn Minh, Thư ký Ủy Ban Giáo dân trong bài viết mới đây trên trang web Hội đồng Giám Mục Việt Nam, nhân Mùa Vọng 2024 cho rằng hai vấn đề đương đại mà người giáo dân cần và có thể tham gia tích cực để gieo niềm hy vọng trong ánh sáng của Tin Mừng đó là *Bảo vệ môi sinh và Chăm lo người nghèo*.

1/Về Bảo vệ môi sinh:

Chúng ta còn nhớ ngày 18-6-2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành thông điệp Laudato Si về bảo vệ môi sinh, Ngài nhấn mạnh: "'Ngôi nhà chung' của chúng ta đang đổ nát, và gây tổn thương đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo nhất trong chúng ta". Và vào ngày 4-10-2023, nhân dịp lễ thánh Phanxico Assisi Đức Thánh cha Phanxico lại ban hành tông huấn Laudate Deum, như một hành động thúc giục mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy giơ tay ra cứu lấy trái đất, ngài viết: "*Tôi mong muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em trên hành tinh đau khổ của chúng ta những mối quan tâm sâu sắc của tôi liên quan đến việc bảo vệ Ngôi nhà chung. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi nhận thấy rằng, chúng ta không có đủ phản ứng, trong khi thế giới quanh ta đang sụp đổ và có lẽ đang tiến đến điểm tan vỡ...*"

Đây là mối quan tâm của vị cha chung của Giáo hội Công Giáo toàn cầu. Riêng tại Tổng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Đức Tổng Giám Mục NGUYỄN NĂNG đã cho thành lập Ban Mục vụ Môi Trường do linh mục Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, là Trưởng Ban. Từ đầu năm 2014, Ban đã có những hoạt động thiết thực đẩy mạnh việc truyền thông đến các giáo xứ qua việc đưa nội dung giáo dục môi trường vào chương trình Giáo lý thiếu nhi: "*vì môi trường này không chỉ tác động đến các em thiếu nhi mà còn tác động vào nhiều đối tượng khác như cha xứ, phụ huynh, các thầy, các sơ... Từ đó lan tỏa nhanh, tạo nên ý thức, thành thói quen bảo vệ môi trường trong mỗi người*" - Lm Vinh Sơn chia sẻ.

Kết hợp với việc tuyên truyền, cộng đoàn tại các giáo xứ thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn để về lâu dài bà con giáo dân duy trì được thói quen phân loại rác thải trước khi đem đi đổ, để cùng chung tay thực hiện bảo vệ môi trường theo chủ trương của nhà nước. Hiện tại nhà thờ đang bước đầu quá trình phủ xanh cơ sở bằng việc trồng cây xanh tạo bóng mát ở những vị trí phù hợp, các thùng rác phân loại tại nguồn cũng đã được sử dụng trong nhà thờ.

Tại Quận Tân Bình, mô hình "*Không gian Xanh-Sạch-Đẹp, thân thiện với môi trường tại các cơ sở tôn giáo*" được các giáo xứ, dòng tu trong Quận tích cực hưởng ứng, mô hình đã phát huy và duy trì không gian xanh thông qua việc trang trí cây xanh tại các khuôn viên nhà thờ, nhà Dòng. Hoạt động này còn nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường góp phần tạo cảnh quan xanh mát, trong lành và văn minh, từ đó lan tỏa đến cộng đồng giáo dân. Tại Quận 10, Giáo xứ Tổng Viết Bường, hàng tuần cứ sáng thứ bảy, các ca đoàn giáo xứ và bạn trẻ tới nhà thờ làm vệ sinh, quét dọn khuôn viên. Cha chánh xứ từ đầu năm phát động trước mỗi nhà giáo dân trồng cây xanh trong sân hay trong chậu, tạo bóng mát, phủ xanh nhà mình. Công việc này thật dễ dàng cho mỗi người tín hữu. Nhà thờ Giáo xứ Thăng Long, Quận 11 khánh thành Vườn hoa nhà thờ, hoa viên Cây Xanh. Trong sinh hoạt hàng tuần, các Linh mục chánh xứ thường xuyên nhắc nhở các bậc phụ huynh giáo dục con cái mình thực hành những điều đã học trong chương trình Giáo lý cho thiếu nhi về tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt, không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng bao ny lông trong sinh hoạt gia đình... Tất cả những điều đó không chỉ là thực hiện nếp sống mới, bảo vệ môi trường mà chính là thực thi Giáo huấn của Giáo hội. Thực thi Lời dạy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "*Trả lại màu xanh cho trái đất là trách nhiệm của chúng ta, bởi 'Từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của nó cho nhân loại quản lý chung'. Mỗi cộng đồng có thể nhận lấy từ sự tốt lành của trái đất những gì họ cần cho sự tồn tại của chính mình, nhưng họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ nó*".

2/ Chăm lo người nghèo



Công đồng Vaticanno II đã nói: "*Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ*" (GS số 1), điều đó trở thành trọng tâm học thuyết xã hội của Giáo Hội Công giáo: ưu tiên cho người nghèo.

Bên cạnh việc gia tăng lời cầu nguyện trong suốt Mùa Vọng này với ý chỉ mong chờ Ngày Chúa đến, chúng ta cũng không quên cầu nguyện và tiếp tục chia sẻ cho những đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Mỗi người, mỗi gia đình cùng bàn bạc giữa ông bà, cha mẹ, con cháu trong gia đình trong những ngày của Mùa Vọng này chia sẻ với đồng bào khó khăn, nghèo khổ bằng cách tiết kiệm phần ăn uống, chi tiêu. Hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết để đóng góp vào quỹ bác ái từ thiện theo lời kêu gọi của Tòa Giám mục, hay của các cơ quan, đoàn thể Công Giáo... Thông thường, người giáo dân chúng ta không thể đóng góp một lần bằng một số tiền lớn, nhưng có thể đóng góp thành nhiều đợt, hàng tuần, hàng tháng.

Những lời kinh cầu nguyện, những ngày tĩnh tâm chuẩn bị cho ngày Chúa đến, những máng cỏ, hang đá trong Mùa Giáng Sinh này sẽ được thêm sống động bởi những hy sinh, những san sẻ giúp người kém may mắn ngay tại nơi mình cư ngụ trong giáo xứ, trong, xóm giềng.

Hiện nay, tại nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận TPHCM chăm lo cho người nghèo hàng tháng, đó là những nghĩa cử cao đẹp. Nhiều giáo xứ, hội đoàn, nhận bảo trợ hàng tháng cho các gia đình khó khăn, cho các cháu mồ côi cha (mẹ) vì COVID. Những hộp cơm từ thiện miễn phí, những bữa cơm 2000, hay tô hủ tiếu 0 đồng mở ra tại các khuôn viên nhà thờ Tân Việt, Nam Hòa (Quận Tân Bình), Vườn Xoài, Mai Khôi (Quận 3), Mạc Ty Nho (Quận 1)... giúp những người lao động nghèo, nên chẳng sẽ trở thành rộng khắp. Từng người giáo dân chúng ta không trực tiếp đứng ra làm mà cùng góp phần với giáo xứ, cộng đoàn chăm lo cho người nghèo qua việc bỏ ổng, đóng góp tiết kiệm, chia sẻ. Thật đáng quý thay cho tình bác ái kitô giáo hôm nay.

Mùa Vọng, mùa của những tiếng Vọng lên trời: "*Trời cao hãy đổ sương xuống*" nhưng cũng là của Tiếng Vọng, niềm Hy vọng để từng người đáp ứng lời mời gọi của Hội Thánh đang vọng lên: "*Hãy cứu lấy trái đất, hãy trả lại màu xanh cho trái đất và hãy nâng đỡ những người nghèo đang ở bên chúng ta mỗi ngày*". Đó chính là thiết thực Mừng Chúa Giêsu Hài đồng, Ngài đã Giáng sinh trong thân phận người nghèo vậy.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12), lễ Thánh Lucia (13/12), lễ Thánh Gioan Tông đồ (27/12) và lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục (3/12).

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

CHỊ MARIA TRẦN THỊ THU, CĐ LCTX GP Ban Mê Thuật

CHỊ MARIA PHẠM THỊ HẢI, CĐ LCTX GP Ban Mê Thuật

CHỊ LUCIA VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT, CĐ LCTX GP KonTum

CHỊ LUCIA PHAN THỊ HOÀNG, CĐ LCTX GP Phan Thiết

ANH GIOAN PHAN HỮU SỸ, CĐ LCTX GP Thái Bình

ANH GIOAN NGUYỄN QUANG TUYÊN, CĐ LCTX GP Thái Bình

ANH PHANXICÔ XAVIÊ ĐỖ CÔNG MINH, CTV Tập san TLHT LCTX

Chúc quý Anh, Chị luôn sống theo mẫu gương khiêm nhường và thánh thiện của Thánh nhân.

BẠN CÓ MUỐN TRỞ NÊN NGƯỜI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT?

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, SJ

(Tiếp theo và hết)

Phần đầu của kinh Mười Bốn Mỗi là thương xác bảy mỗi tương hợp với đoạn Thánh Kinh cuộc phán xét chung (x. Mt 25, 31-36), với mỗi thứ bảy chôn xác kẻ chết do Giáo Phụ Lactantius (tk.3) bố túc. Mỗi thứ bảy này liên hệ đến hình ảnh của Tobia trong Cựu Ước: *"Cơm bánh của tôi, tôi cho người đói khát; quần áo của tôi, tôi cho kẻ trần truồng; nếu thấy ai trong số đồng bào tôi chết và bị quăng thây ra phía sau tường thành Ninivê, thì tôi chôn cất người đó"* (Tb 1, 17).^[5]

Với thương xác bảy mỗi này, tín hữu được mời gọi chú ý và cảm thông với những người rơi vào những hoàn cảnh bất hạnh. Cũng như khi thực thi tinh thần thương xác bảy mỗi này, tín hữu bước ra khỏi cái tôi chai cứng và mù tối của mình, để hướng về người gặp khổ đau, và với tất cả thân xác và tinh thần giúp đỡ họ. Tinh thần của thương xác bảy mỗi cũng tương hợp với tinh thần của Cựu Ước mà người Do Thái luôn chú ý tới: *"Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao: mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm? Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?"* (Is 58, 6-7).

Như thế, khi sống tinh thần xót thương và bác ái, thì trái tim chai cứng sẽ rời bỏ chốn an toàn và ích kỷ, để lên đường gặp gỡ những người bất hạnh đang đối diện với chúng ta trên đường. Khi chúng ta sống tinh thần xót thương và bác ái, thì chúng ta đang đón nhận lời nhắc nhở của Vị Cha Chung: *"Chính Chúa Kitô đang hiện diện trong mỗi 'con người bé nhỏ' này. Thân xác Ngài trở thành hữu hình trong xác thịt của những người bị tra tấn, những người bị chà đạp, những người bị đánh đòn, những người bị suy dinh dưỡng, và những người bị lưu đày... để được thừa nhận, vượt ve, và chăm sóc*

bởi chúng ta. Chúng ta đừng quên những lời của thánh Gioan Thánh Giá: khi chúng ta là đời, chúng ta sẽ được phán xét trên cơ sở của tình yêu”(Tông sắc về năm Thánh lòng thương xót của Thiên Chúa, số 15).

Phần thứ hai là thương linh hồn 7 mối.

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người

Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội

Thứ năm: Tha kẻ dễ ta

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Lòng thương xót đi vào toàn bộ cuộc sống của con người, cụ thể đặng tới nhu cầu thể chất và tinh thần. Phần thương linh hồn bảy mối thu hút sự chú ý của chúng ta về sự nghèo nàn về trí tuệ và tinh thần mà nhiều người trong thời đại chúng ta đang đi tìm kiếm. Họ gặp nhiều đau khổ tinh thần, họ đứng trước những ngõ cụt của cuộc sống, họ cần có người lắng nghe, họ ao ước được chia sẻ, họ mong sao có được sự gần gũi cảm thông, và nếu được họ cũng chờ đợi những lời khuyên hữu ích.

Như thế, ít nhiều ta đã nhận ra giá trị của tinh thần sống XÓT THƯƠNG NHƯ CHÚA XÓT THƯƠNG.

Tóm lại, lòng thương xót có chiều rộng và chiều sâu như thế nào, và lòng thương xót có ý nghĩa gì cụ thể đối với người Kitô hữu, cũng như lòng thương xót cần được thực thi ra sao, thánh nữ Faustina đã diễn tả cách sâu sắc trong lời cầu nguyện viết vào năm 1937:

Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để đôi mắt con luôn nhân từ, và con không nghi ngờ hay kết án bất cứ ai qua dáng vẻ bề ngoài của họ, xin giúp con cảm nhận được những gì đẹp đẽ trong tâm hồn của anh chị em bên cạnh và luôn sẵn sàng nâng đỡ họ.



Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để đôi tai con luôn nhân từ, và con luôn chú ý đến nhu cầu của anh chị em bên cạnh, và đôi tai con không “dửng dưng” trước những nỗi đau và kêu than của anh chị em bên cạnh.

Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để miệng lưỡi con luôn nhân từ, và con không bao giờ nói xấu anh chị em bên cạnh, ngược lại mỗi lời con nói ra là lời an ủi và tha thứ cho mọi người.

Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để đôi tay con luôn nhân từ và tràn đầy những việc tốt lành, và đối với anh chị em bên cạnh con chỉ làm những điều tốt đẹp cho họ, phần con thì sẵn sàng đón nhận những gì khó khăn và lao nhọc.

Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để đôi chân con luôn nhân từ, và con luôn sẵn sàng đến và giúp đỡ anh chị em bên cạnh, và luôn làm chủ được sự nhọc nhằn và mệt mỏi của bản thân. Sự nghỉ ngơi đích thật của con nằm ở trong sự phục vụ anh chị em bên cạnh.

Lạy Chúa xin giúp đỡ con, để trái tim con luôn nhân từ, nhờ đó con luôn cảm nhận được những khổ đau của anh chị em bên cạnh, và trái tim con không từ chối bất cứ ai, cũng như con luôn có thái độ dịu dàng và đúng đắn với những người mà con biết rằng, họ có thể lạm dụng những tình cảm của con; phần con xin được ẩn náu trong trái tim nhân từ của Chúa Giê-su. Với những khổ đau của bản thân, con xin được giữ riêng cho mình. Lạy Chúa, xin cho lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện trong con.

Chính Chúa đã lệnh truyền cho con, là con cần phải thực thi ba mức độ của lòng thương xót. Mức độ thứ nhất là: Hành động thương xót và nhân từ – trong mỗi một hành động. Thứ hai: Lời nói thương xót và nhân từ – những gì con không thực hiện được bằng hành động, thì xin giúp con thực hiện bằng lời nói. Thứ ba: Cầu nguyện – Nếu con không thể thực thi lòng thương xót qua hành động và lời nói được, xin giúp con thực thi trong cầu nguyện. Lời cầu nguyện của con vươn tới những nơi, mà bản thân con với thân xác này không thể vươn tới được. Lạy Chúa Giê-su của con, xin thánh hoá con trong Chúa, vì Chúa có thể làm được mọi sự”.[\[6\]](#)

Để kết.

"Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng Thương Xót"(Lc 6, 36).

Đứng ở góc phố trên đường đời, bạn và tôi nghe Lời mời gọi của Chúa, ta đáp lời thế nào? Ta có muốn trở nên người của Lòng Xót Thương hay không?

Mong sao Lời mời gọi của Chúa Giêsu không chỉ đến được với đôi tai của chúng ta, mà thấm vào tâm hồn chúng ta, để nhờ đó bạn và tôi có thể trở thành những người con của Lòng Thương Xót.

Để bước vào hành trình trở nên người của Lòng Thương Xót, mời bạn cùng tôi cầu nguyện với lời của một vị thánh của dân tộc Armenia, thánh Nerses the Gracious:

"Lạy Chúa là Đấng rất mực nhân từ, xin thương xót tất cả những ai tin tưởng vào Chúa; những người thân yêu của con và những người xa lạ với con; những người con biết và những người con chưa biết; những người sống và những người đã qua đời;

Xin tha thứ cho những kẻ thù của con và những người ghét bỏ con, cho những sai trái mà họ đã làm với con; và xin giải thoát họ khỏi ác tâm mà họ gây ra cho con, để họ cũng trở nên xứng đáng với lòng thương xót của Chúa.

Xin thương xót các thụ tạo của Chúa, và con đây, một tội nhân vô vàn lỗi phạm". (Thánh Nerses the Gracious. I Confess with Faith, The 24 Prayers, XXIII).

Nguồn: <https://dongten.net/>

[5] X. BOPP K., từ ngữ Werke der Barmherzigkeit, trong Lexikon fuer Theologie und Kirche, 10. Band, Herder Verlag, Freiburg 2001, c.1099.

[6] Trích dẫn bởi KASPER W., Barmherzigkeit, t. 144-145.

Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng	02
✠ Sống Lời Chúa	03
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (Bài 107)	13
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin Hội nghị LCTX Liên GP lần VII	17
◆ Tin CĐLCTX TGP Sài Gòn	20
◆ Tin HHLCTX GP Xuân Lộc	22
✠ Các bài Thường huấn dành cho giáo dân	26
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Đại hỷ tín	43
◆ Lễ Giáng Sinh	47
◆ Những đề xuất cụ thể	51
◆ Mùa Vọng với ý thức tham gia	56
◆ Bạn có muốn trở nên người của LTX (tt và hết)	60

TS LCTX



9 000 \$

