

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
LIÊN GIÁO PHẬN**



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

10/2023

Đừng nản lòng khi nài xin ơn tha thứ vì Ta luôn luôn sẵn lòng thứ tha cho con. Mỗi lần con nài xin ơn tha thứ là con tán dương Lòng Thương Xót của Ta (NK 247).

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯƠNG

LÁ THƯ LINH HƯƠNG THÁNG 10/2023

LM. Ernest Nguyễn Văn Hương

Ngày 12/9 cả nước xôn xao vì vụ cháy lớn làm nhiều người chết tại chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ Hà Nội. Nguyên nhân vụ cháy hình như xuất phát từ khu để xe máy tầng một, sau đó lan lên các tầng chung cư. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Vụ cháy lớn vì ngôi nhà cháy rộng hơn 200 m², được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chia làm 45 phòng trọ và đều kín phòng.

Thời điểm cháy, cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ vì đã 23h đêm. Đồng thời do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đậu bên ngoài cách đó khoảng vài trăm mét.

Sau vụ cháy người ta tìm cách quy trách nhiệm cho người xây dựng chung cư mini. Chắc là cũng tìm sẽ ra nguyên nhân trực tiếp gây cháy nổ nơi chứa xe đầy xăng. Dù trách nhiệm gì thì trên 50 người cũng đã qua đời và trách nhiệm lớn nhất cũng là nơi cá nhân của từng người khi mua, khi sống trong chung cư như thế. Người ta kể chuyện một gia đình thoát nạn vì có kỹ năng đối phó với cháy nổ. Trong nhà luôn có nước, luôn có vật dụng ngăn khói lan tỏa và giúp tránh hít phải khói độc.



Đó là bài học muôn thuở của cuộc sống chúng ta mà đôi khi chúng ta quên. Cuộc sống chúng ta đòi phải chuẩn bị đón những bất ngờ không ai muốn. Bất ngờ đó có khi là cháy nổ, có khi là thất nghiệp, có khi là thương tật hay bệnh tật... Cuộc sống của chúng ta không hề dễ dàng. Người nào mất cảnh giác, người đó có thể mất mạng sống: mất sự sống ở trần gian và cũng có khi mất sự sống đời đời vì chết trong tình trạng mắc tội trọng hay thù nghịch với Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta.



BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A

ĐƯỜNG LỐI LẠ LÙNG CỦA THIÊN CHÚA

Những bài đọc hôm nay trình bày đường lối hành xử của Thiên Chúa, rất khác với suy nghĩ của loài người:

- Cảnh cáo phạt người công chính và khuyến khích thưởng người gian ác (bài đọc I)

- Phê phán những người "đạo đức" như biệt phái, luật sĩ, tư tế, và đề cao những người tội lỗi như bọn thu thuế và gái điếm (bài Tin Mừng).

Không phải vì Thiên Chúa muốn làm ngược với loài người mà vì Ngài quan tâm tới những giá trị thực:

- Giá trị thực của một đời người không nằm ở quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, mà hệ tại hiện tại người đó có quyết tâm sống công chính hay không.

- Giá trị thực của con người không do những lời tốt đẹp người đó nói ra, mà do hành động của người đó.

Vì Thiên Chúa theo một đường lối như thế cho nên Ngài đã ưu ái những người một thời nổi tiếng tội lỗi như Giakêu, Mađalêna, tên trộm lành...

Phần chúng ta, đã biết đường lối của Chúa là như thế thì chúng ta phải làm sao?

- Đừng nghĩ rằng mình đang thuộc hàng "công chính" để rồi ngủ mê trong ảo tưởng đạo đức về mình.

- Cũng đừng cho rằng mình thuộc hạng "thu thuế và gái điếm" để rồi buông xuôi cho dòng đời lồi cuồn.

THÀNH KIẾN

Bài đọc I cho thấy Thiên Chúa hành xử rất sáng suốt và hợp lý



khi Ngài không có thành kiến đối với quá khứ của con người: người có quá khứ tội lỗi nhưng biết sửa đổi thì Ngài khen ngợi, kẻ có quá khứ đạo đức nhưng đang hướng theo con đường tội lỗi thì Ngài vẫn trách mắng.

Thực ra, con người không phải là một món đồ một khi đã được đúc khuôn thế nào thì mãi mãi vẫn là thế ấy. Con người là một tác phẩm đang được thực hiện: hôm qua khác hôm nay, và ngày mai sẽ còn khác nữa.

Thiên Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội để sửa đổi và hoàn chỉnh. Tại sao chúng ta không cho chính mình những cơ hội ấy? Tại sao chúng ta không cho người khác những cơ hội ấy?

MÀNH SUY TƯ

- Có hai tiếng người ta thường nói nhiều nhất, đó là "Vâng" và "Không". Nhưng giá trị của chúng không tùy vào lúc chúng vừa được nói ra, mà tùy theo sau đó người ta có thực hiện hay không. Nói "vâng" mà không làm đâu có giá trị bằng nói "không" mà lại làm.

- Lời hứa không tạo nên uy tín cho con người; lời nói tốt không thể thay thế cho những việc làm tốt.

- Con người chúng ta có thể thay đổi từ "vâng" sang "không"

và từ "không" sang "vâng". Vì thế, cả hai người con trong dụ ngôn này đều có thể là bài học cho chúng ta: nếu chúng ta giống người con thứ nhất đã lỡ nói "không" với Chúa bấy lâu nay thì bây giờ chúng ta có thể nói lại "xin vâng"; còn nếu chúng ta giống người con thứ hai đã thưa "xin vâng" thì đừng để cho mình bị thay đổi mà sửa lại thành "không".

- Trong lịch sử Giáo Hội, rất nhiều vị thánh lớn đã từng là những kẻ tội lỗi ban đầu đã nói "không" với Chúa nhưng về sau đã sửa đổi và thưa "xin vâng". Thánh Augustinô là một thí dụ điển hình.

CHUYỆN VUI MINH HỌA

Cha sở bảo ông chủ tịch Hội Đồng Giáo Xứ tìm cho đủ 10 người đến cầu nguyện bên giường một người hấp hối.

Khi mọi người đã tụ họp đông đủ bên giường bệnh. Có người rỉ vào tai cha sở:

- Thưa Cha, trong đám này có mấy thằng chuyên môn trộm cắp.

- Càng tốt chứ sao, bởi vì trong trường hợp Thánh Phêrô không chịu mở cửa thiên đàng thì mình nhờ họ mở khóa dùm.



CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Vườn nho mà Đức Giêsu tái lập là Nước Trời. Những thợ làm vườn nho ban đầu là dân Do Thái, cách riêng là các lãnh tụ tôn giáo Do Thái.

Lẽ ra dân Do Thái phải biết ơn Chúa khi gọi họ vào Nước Trời, và đáp lại họ phải có một cuộc sống tốt, như một phần hoa lợi nộp cho Thiên Chúa là chủ vườn nho. Nhưng chẳng những họ không làm thế, mà còn giết các sứ giả của Thiên Chúa, cuối cùng giết luôn Đức Giêsu, Con duy nhất của Thiên Chúa.

Vì thế, Thiên Chúa quyết định trao Nước Trời cho một dân mới là Giáo Hội.

"BẠN CÓ GÌ MÀ BẠN ĐÃ KHÔNG NHẬN LÃNH?"

Trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã đặt một câu hỏi rất cơ bản khiến mọi người chúng ta phải suy nghĩ: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?" (1Cr 4, 7).

- Sự sống: do Chúa trực tiếp ban

- Sức khoẻ: cũng thế



- Trí khôn, một số khả năng: cũng thế

- Tiền bạc, tài sản: do Chúa ban qua trung gian cha mẹ, thân nhân.

Tóm lại, tất cả đều do Chúa ban. Ta đúng là một vườn nho được Chúa chăm sóc chu đáo ân cần.

Chúa chờ gì nơi ta?

- Chúa muốn ta nhận biết tất cả là bởi Ngài –

Thế mà rất thường xuyên chúng ta coi những thứ đó là của riêng của chúng ta. Như thế, chúng ta cũng giống như những tá điền kia muốn chiếm đoạt vườn nho của chủ.

- Chúa cho chúng ta hưởng dùng tất cả những thứ đó, miễn là ta góp lại một phần nhỏ cho Chúa như là phần hoa lợi – Nhưng chúng ta chỉ biết sử dụng tất cả những thứ đó cho riêng mình. Không có phần nào cho tha nhân, không có phần nào cho Giáo Hội, không có phần nào cho xã hội.

"XIN CHO CON BIẾT NHẬN MÀ CŨNG BIẾT CHO"

"Xin cho con biết nhận mà cũng biết cho", một câu hát rất

hay. Nó vừa là một lời cầu nguyện mà cũng vừa là một lời nhắc nhở.

"Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?". Phải, tất cả những gì ta đang có đều là do ta lãnh nhận từ tay Chúa, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng không chỉ nhận, ta còn phải biết cho, bởi vì, trên căn bản, ta nhận không phải chỉ cho riêng mình mà còn cho người khác nữa.

Thảm cảnh ngày nay là có nhiều người túng thiếu bên cạnh những người dư thừa, nhiều người kém cỏi bên cạnh những người giỏi giang.

Phải chi những người thừa thái và những người giỏi giang đó ý thức rằng những gì họ nhận lãnh cũng là nhận lãnh cho những người khác, và từ đó họ biết chia sẻ cho những người khác, thì thảm cảnh kia đâu còn.

Nhận lãnh cho nhiều người mà chỉ sử dụng cho riêng mình, đó là gian lận, là trộm cắp, là biển thủ, là tội!

Bài đọc I hôm nay có một câu than rất chua xót của Chúa: "Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho của Ta mà Ta đã không làm!"

Câu chuyện có thực sau đây giúp ta phần nào hiểu được cảm thụ của Chúa:

Hai vợ chồng kia có 4 đứa con và hết mực yêu thương chăm sóc chúng. Dù không giàu có, nhưng vì muốn con cái mình có được tất cả những gì tốt nhất, họ đã làm tất cả những gì họ làm được: ngoài giờ làm việc chính thức ở sở làm, họ còn đi làm thêm vào ngày Chúa nhật và các buổi tối; vay tiền để mua một ngôi nhà rộng rãi để mỗi đứa có một phòng riêng tiện cho việc học; không ngại gởi con vào những trường tốt nhất mặc dù học phí rất cao; không bao giờ dám bỏ tiền đi du lịch, thậm chí không dám đi ăn cơm tiệm và đến các rạp hát để giải trí...

Thế rồi các đứa con dần dần lớn lên, đỗ đạt, lập gia đình, có việc làm tốt. Nhưng cũng dần dần từng đứa từng đứa ra riêng. Đứa nào cũng chỉ lo cho cuộc sống riêng của gia đình chúng, không hề nhớ đến mẹ cha. Bây giờ hai vợ chồng già sống hiu quạnh trong căn nhà cũ. Họ đã than thở với một người đến thăm:

- Chẳng có việc gì có thể làm cho chúng nó mà chúng tôi đã không làm. Thế mà bây giờ chẳng có việc gì chúng nó phải làm cho chúng tôi mà chúng nó chịu làm!



CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A

ĐIỀU TRƯỚC MẮT CHE KHUẤT ĐIỀU Ở XA

Hạnh phúc Nước Trời, hay - nói cho dễ hiểu - hạnh phúc thiên đàng là thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất, vững bền nhất, hơn tất cả mọi thứ hạnh phúc ở trần gian. Ai cũng biết thế.

Tuy nhiên, loài người chúng ta có một cái tật, là bị những cái trước mắt che khuất nên không nhìn thấy cái ở xa, giống như tật cận thị.

Cái trước mắt mà chúng ta thấy hằng ngày là hạnh phúc mà trần gian mang lại qua việc làm ăn, buôn bán. Nói cách khác, trước mắt phải lo làm ăn để có một cuộc sống bảo đảm về vật chất; thiên đàng thì còn xa, sau này từ từ lo.

Suy nghĩ như thế có phần đúng, vì ta phải sống thực tế với hiện tại. Nhưng cũng có phần sai khi chỉ biết hiện tại mà không hề nghĩ tới tương lai.

Điều sai lớn nhất mà bài Tin Mừng này vạch ra là chẳng những ưu tiên lo cho hiện tại,

mà còn "không đếm xỉa gì" đến bữa tiệc Nước Trời, thậm chí còn nhục mạ và hành hạ những sứ giả mà Thiên Chúa sai đến mời ta dự tiệc của Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay gọi cho chúng ta một số điều để suy nghĩ:

- Chúa không hề trách vì chúng ta lo cho cuộc sống vật chất. Nhưng lo đến nỗi quên hẳn cuộc sống mai sau thì sẽ đáng trách. "Tiên vàn chúng con hãy tìm

Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, mọi sự khác Ngài sẽ lo cho chúng con".

- Vì chúng ta dễ quên hạnh phúc mai sau, nên nhiều lần và nhiều cách Thiên Chúa sai người này người nọ đến nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có khó chịu với những người ấy, xua đuổi họ, nhục mạ họ và ngược đãi họ không?

TẠI SAO HỌ ĐÃ CHỐI TỪ?

Trong đoạn Tin Mừng này, thánh Mát-thêu ghi lại hai lý do: "người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán". Thánh Luca thì ghi



rõ hơn, tới 3 lý do: "Người thứ nhất nói: tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây; người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được" (Lc 14, 18-19).

3 lý do trong Luca có thể gom thành 2 loại là làm ăn (thăm đất và thử bò) và thụ hưởng (cưới vợ). Thực ra hai điều ấy không cấp bách đến nỗi phải lập tức làm ngay để đành từ chối lời mời ưu ái của nhà vua. Tuy nhiên, đó là hai nguyên do khiến nhiều người chối từ lời mời của Thiên Chúa. Ta có thể rút ra hai khuyến cáo:

- Quá mê làm ăn có thể kéo ta xa Chúa.

- Quá lo thụ hưởng cũng có thể kéo ta xa Chúa.

Chúng ta hãy lưu ý rằng hai hạng người từ chối dự tiệc cưới là những ông chủ trại và những thương gia. Họ không đến vì còn phải lo đi thăm trại và đi buôn bán. Còn những người mau mắn đến dự tiệc là những kẻ ở các ngã đường. Họ nghèo, họ đang đói cho nên được mời ăn tiệc là đến ngay.

Người no đủ không thích ăn tiệc bằng người đói khát.

Bởi thế, Đức Giêsu đã nói rất chí lý: "Khốn cho các người là

những kẻ no đủ... Phúc cho chúng con là những người đói khát".

Y PHỤC TIỆC CƯỚI

Phần cuối dụ ngôn này làm người đọc thắc mắc và khó chịu: những người đang ở ngoài đường đột nhiên được mời vào dự tiệc cưới thì làm sao có sẵn áo lễ mà mặc. Thế mà ông vua lại bắt một người không có áo lễ tống giam vào ngục.

Nên nhớ đây là dụ ngôn, nghĩa là các chi tiết ám chỉ đến một ý nghĩa nào đó. Nếu bữa tiệc cưới là hình ảnh của Nước Trời, thì chiếc áo cưới tượng trưng cho nếp sống phù hợp với Nước Trời. Tự nhiên được mời vào Nước Trời đã là một hồng phúc, cho nên để đáp lại thì phải có một nếp sống phù hợp với Nước Trời.

Chiếc áo tượng trưng cho cách sống. Chúng ta hãy suy nghĩ về chiếc áo/cách sống hiện tại của chúng ta: Nó có tốt hơn, đẹp hơn chiếc áo/cách sống của những người không được ở trong phòng tiệc không?

Chiếc áo tốt đẹp nhất của người dự tiệc Thiên Chúa chính là sống như Đức Kitô, như lời Thánh Phaolô nói: "Anh em hãy mặc lấy con người mới" (Ep 4, 24), "Hãy mặc lấy Đức Kitô" (Gl 3, 27).

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A

BỔN PHẬN CÔNG DÂN

"Có được phép nộp thuế cho Xêda không?" Có nhiều từ trong câu hỏi này cần được giải thích thêm cho rõ:

- Thuế: không phải chỉ có ý nói tới việc đóng thuế, mà còn bao gồm tất cả những gì thuộc bổn phận công dân như: yêu nước, góp phần xây dựng đất nước, tuân thủ luật pháp, tòng phục chính quyền...

- Xêda: đối với hoàn cảnh lịch sử riêng thời Đức Giêsu thì Xêda chỉ chính quyền đang đô hộ đất nước Do Thái. Còn đối với hoàn cảnh chung của mọi thời thì chữ Xêda này nên được hiểu theo nghĩa rộng, chỉ chính quyền cách chung.

- Có được phép không: Động từ "được phép" ở thể thụ động, gián tiếp muốn hỏi Thiên Chúa có cho phép không.

Như thế ý nghĩa của câu hỏi này là: Theo ý Thiên Chúa thì người tín hữu có bổn phận gì đối với đất nước và chính quyền không?

Câu trả lời của Đức Giêsu "Của Xêda hãy trả cho Xêda" là nền tảng giáo lý về bổn phận công dân: người tín hữu của Chúa cũng là công dân của một đất nước, cho nên phải chu toàn mọi bổn phận công dân một cách đầy đủ và gương mẫu.

Không phải vì là thần dân của Vua Giêsu và là công dân của Nước Trời mà người tín hữu không còn bổn phận gì đối với đất nước và chính quyền trần gian, bởi vì Nước Trời mà Vua Giêsu thành lập "không thuộc thế gian này" cho nên cũng không chống lại nước và chính quyền trần gian.

Chính Đức Giêsu đã làm gương chu toàn bổn phận công dân: cha mẹ Ngài đã vâng lệnh



hoàng đế để về quê quán khai tên (Lc 2, 3-5); Đức Giêsu bảo Phêrô đóng thuế cho ông và cho Ngài (Mt 17, 24-27).

LỢI RIÊNG VÀ ÍCH CHUNG

Người Việt nam nói chung và người tín hữu Việt nam nói riêng có một thiếu sót rất lớn, đó là không tích cực đóng góp cho lợi ích chung.

Những thể hiện: trốn thuế, gian lận để giảm thuế, ăn cắp của chung, không quan tâm giữ gìn tài sản chung của xã hội, ngại đóng góp để bảo trì hoặc tu sửa nhà thờ, không nhiệt tình góp "tiền rồ" trong các thánh lễ...

Thiếu sót ấy có lẽ phát xuất từ một cách suy nghĩ rằng mình không có bổn phận gì đối với việc chung và ích chung. Từ suy nghĩ ấy, mỗi lần bỏ ra chút ít gì cho ích chung thì cho rằng đó là một việc thi ơn, một việc từ thiện.

Suy nghĩ ấy hoàn toàn sai. Góp phần cho ích chung không phải là việc tùy ý mà là bổn phận, không phải là bố thí mà là công bằng, bởi vì mình được thụ hưởng ích chung cho nên theo công bằng mình phải đóng góp vào đó.

Những công dân và tín hữu có trình độ suy nghĩ trưởng thành ở một số nước khác đều rất ý thức bổn phận này: đối với đất nước, họ quan tâm đóng thuế đầy đủ; đối với Giáo Hội, mỗi lần dự lễ họ đều góp "tiền rồ", thậm chí có người ít đi lễ mà cũng gởi tiền góp vào quỹ xứ đạo...

"CỦA THIÊN CHÚA TRẢ CHO THIÊN CHÚA"

Vế thứ hai trong câu Đức Giêsu trả lời là một lời nhắc nhở cho những kẻ muốn gài bẫy Ngài. Họ đều là tín đồ Do Thái giáo nhưng họ mãi mê lo chuyện chính trị, kẻ thì phò theo chính quyền Rôma, người thì chống lại. Họ lại còn muốn lôi Đức Giêsu vào vòng tranh chấp chính trị của họ nữa. Đang khi đó thì họ rất thờ ơ với bổn phận đối với Thiên Chúa. Bởi thế Đức Giêsu nhắc: việc chính trị thì cứ lo, nhưng đừng quên bổn phận đối với Thiên Chúa.

Ta thường nghe nói "tốt đời đẹp đạo". Xét cho cùng, một người tín hữu có "đẹp đạo" trước thì mới dễ "tốt đời" sau, bởi vì chính "đạo" vừa dạy vừa giúp ta cách sống tốt ở "đời".

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, NĂM A

MỘT TỪ TÓM TẮT TẤT CẢ PHÚC ÂM: YÊU MẾN

Khi nói đến yêu, tôi vốn thích dùng động từ Yêu mến, nó có tính cách chủ động và tích cực, hơn là dùng từ tình yêu, một từ rất đẹp nhưng cũng rất dễ bị phê phán.

Làm sao có thể là tín hữu mà lại không yêu mến? Làm sao có thể nhận biết Thiên Chúa của chúng ta nếu Người không phải là Đấng yêu mến chúng ta?

Như vậy thì có nhiều cách yêu mến không? Chắc hẳn là có rồi. Nên trong vấn đề này, tôi vẫn theo gót nhà sư phạm trứ danh là thánh Augustinô. Ngài phân biệt ba trình độ trong hành vi yêu mến:

Trình độ thứ nhất, thấp nhất, không có ý nói là xấu nhất: thích được yêu (aimer être aimé). Bạn hãy nói cho tôi hay có ai mà không thích điều đó không? Phải là con người hư hỏng mới dám nói ngược lại.

Mọi người đều như vậy thôi... Nhưng cuộc sống cũng đã dạy cho ta rằng tình yêu còn phải là cái gì khác hơn là niềm khoái chí (tự tôn kia).



Trình độ thứ hai: thích yêu (aimer aimer). Ta hãy tạm dịch ở đây là: lấy làm vui khi yêu mến người khác. Ở bậc này người ta có ra khỏi mình một chút, có quảng đại, có vị tha.

Chúa ơi, thật vui và đẹp biết bao khi làm được một việc thiện, khi xả thân, và đôi khi đi tới chỗ đóng vai con chim bồ nông tự để cho con rĩa thịt mình.

Ngay ở điểm này, ai lại không muốn nhận khen thưởng chứ? Bạn hãy nói cho tôi hay bạn có đủ can đảm để đi thăm một bệnh nhân nào đó, đi uỷ lạo một cảnh khốn này, chẳng tìm thấy được ở đó một điều gì khích lệ chẳng? Nhưng bạn hãy coi chừng! Tất cả thái quá trong lãnh vực này – quảng đại thái

quá – có lẽ là một hình thức tự tôn tự đại của lòng yêu mến chính mình đó thôi.

Còn trình độ thứ ba: Yêu (aimer), có thể thôi! Yêu mến người khác vì chính họ, không phải vì ta làm điều tốt cho họ, không phải vì làm cho nhân đức của ta lớn lên. Không phải thế, bởi lẽ xét cho cùng, người ta không yêu mến vì... Ta yêu là yêu thôi. Đó mới là đỉnh cao của "tình cho không biểu không".

Hãy nhìn nhận điều này: ta chẳng mấy khi đạt tới trình độ đó. Chỉ có một Vị đã hiến thân chỉ vì yêu mà thôi, một Đức Giêsu ấy muốn lấy bản tính nhân loại của ta, một Đức Giêsu ấy mới ban cho ta Thần linh tình yêu khi Người tắt thở, một Đức Giêsu ấy mới có thể sáng nghĩ ra nhân vật Samaritanô nhân lành yêu thương mà không đòi đáp trả và hình dung ra một người cha đang mở rộng vòng tay đón nhận đứa con đi hoang trở về.

Nếu phải cần đến một từ để tóm tắt cả Phúc âm, đó là: **Yêu mến**.

(H. Denis. trích dịch bởi Fiches dominicales, năm A, trang 334-336)

NHỮNG CHỮ ĐI SAU CHỮ "YÊU"

Xem kỹ bản văn Tin Mừng, theo sau động từ yêu mến Chúa là những chữ "hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn"; đi sau động từ yêu thương kẻ khác là những chữ "như chính mình người".

"Hết" là tất cả. Ngoài ra, trong ngôn ngữ Do Thái, người ta thường dùng một từ chỉ một phần để nói đến toàn thể: "lòng" cũng có nghĩa là cả con người, "linh hồn" và "trí khôn" cũng thế. Do đó câu nói trên có nghĩa là: "Hãy yêu mến Chúa với tất cả con người của mình, tất cả con người của mình, tất cả con người của mình". Một kiểu nói mạnh lặp lại tới ba lần. Cũng có thể hiểu là: "Hãy yêu mến Chúa với tất cả mọi chiều kích, mọi lãnh vực, mọi khả năng của mình".

"Như chính mình" nghĩa là không còn phân biệt chủ thể và đối tượng gì nữa. Hay nói cách khác cho dễ hiểu, không phân biệt tôi và anh, tôi và chị hoặc tôi và nó gì nữa. Chỉ còn là một thôi.

Tóm lại, những chữ đi sau động từ "yêu" nhằm diễn tả một tình yêu không biên giới, cả biên giới với Chúa lẫn biên giới với người khác. Tất cả đều yêu nhau. Cuộc sống chỉ là yêu.

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 93

TÌM HIỂU TÔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

Với chuyến hành hương Mông Cổ của đoàn Việt Nam chào đón Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô (31/8-04/9-2023), có biết bao là sự kiện “độc đáo, đầy tin yêu, hy vọng...” trong cái nhìn loan báo Tin Mừng cho muôn dân mà phàm một Ki-tô hữu trưởng thành nào cũng giả thiết đều phải ý thức, hay chí ít phải biết đến, hoặc công khai hoặc âm thầm... thuộc sứ mệnh truyền giáo hoặc đơn giản là sứ vụ sống Tin-Cậy-Mến theo bậc sống của mình.¹ Còn với ngôn ngữ *slogan*, đó chính là *Hoping together* (Hy vọng cùng nhau). Vì thế, hòa vào tâm tình tin yêu hy vọng tràn đầy ấy, không ít người trong đoàn Việt Nam đã cảm thấy ngân vang âm hưởng ấm áp của những ca từ trong một bài hát khá quen thuộc: “Hy vọng đã vươn lên...”.



HOPING TOGETHER

APOSTOLIC JOURNEY OF POPE FRANCIS TO MONGOLIA
ULAAANBAATAR, 31 AUGUST - 4 SEPTEMBER 2023

Quả là không thể nào quên những sự kiện “độc đáo, đầy tin yêu, hy vọng...” như: (1) đức thánh cha Phan-xi-cô là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Mông Cổ; (2) Tòa thánh Vatican và Mông Cổ có

¹ X. Mc 16,14-20.

mỗi tương quan lịch sử lâu dài; (3) Đức Mẹ Thiên quốc “Từ bãi rác đến Nhà thờ Chính tòa”; (4) Cuộc gặp gỡ liên tôn độc đáo; (5) “*Ciao, Ni hao, Viva Il Papa*, Chào mừng Đức Thánh Cha...”; và (6) Khánh thành Nhà Thương xót ở Ulaanbaatar. Vâng, rõ ràng như “người hành hương mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới”, đức giáo hoàng được sắm vai Thầy Giê-su đến với muôn dân... và lần này là Mông Cổ.² Thật vậy, không chỉ như “Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền...”, lòng thương xót của Thiên Chúa vô cùng bao la hơn... không đối nghịch với công lý nhưng thực thi đường lối Chúa... và luôn hướng đến muôn dân.³

Misericordiae vultus, số 21,1-3

21. Lòng thương xót không đối nghịch với công lý nhưng thực thi đường lối Chúa vươn đến các tội nhân, cho tội nhân cơ hội mới để nhìn lại chính mình, để hoán cải và tin tưởng. (APV 21,1) Kinh nghiệm của ngôn sứ Hô-xê có thể giúp chúng ta hiểu cách thức mà lòng thương xót trỗi vượt trên công lý. (APV 21,2) Thời đại vị ngôn sứ này sống là một trong những thời kỳ bi đát nhất trong lịch sử dân Do-thái. (APV 21,3)

Chút suy tư

Vâng, với bài diễn văn của đức thánh cha Phan-xi-cô trong buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ vào sáng thứ Bảy ngày 02-9-2023, người ta nhận thấy nhiều “dấu chỉ hy vọng”.

Hy vọng không chỉ là quan hệ ngoại giao hiện đại giữa Mông Cổ và Tòa Thánh mà đức thánh cha đến dịp này để đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày ký kết một lá thư nhằm tăng cường quan hệ song phương... mà còn là “đúng 777 năm trước, ngay giữa cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 1246, tu huynh Giovanni di Pian del Carpine, đặc phái viên giáo hoàng, đã đến thăm Guyug, hoàng đế Mông Cổ,

² Đức hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, mô tả đức giáo hoàng trong chuyến tông du đến Mông Cổ như “người hành hương mang lại niềm hy vọng cho toàn thế giới” (x. Vatican News, 31-8-2023).

³ X. APV 21,1.

và trình bày bức thư chính thức của đức giáo hoàng I-nô-xen-tê IV cho Đại Hãn. Ngay sau đó, một bức thư trả lời, mang dấu ấn của Đại Hãn, bằng chữ viết Mông Cổ truyền thống, đã được soạn thảo và dịch sang nhiều thứ tiếng...”.⁴ Thế đấy, một dấu hiệu hy vọng của tình bạn lâu đời... đã hình thành, nổi bật, nay đang phát triển và được canh tân mở rộng trong hy vọng.

Thật vậy, “Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền... / ... / Hy vọng đã vươn lên trong nhà hoang trên ruộng cấy / Hy vọng đã vươn lên bên nương buồn dòng sông vắng / Hy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến / Hy vọng đã vươn dậy như triều dâng cho buồm căng xuôi trường giang / Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày / Hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối / Hy vọng đã vươn lên chân nhịp nhàn còn đi tới / Hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh trong lòng tôi...”.⁵ Nghĩa là, như lòng thương xót của Thiên Chúa không hề đối nghịch với công lý nhưng thực thi đường lối giàu lòng xót thương mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho con người... thì các dấu chỉ hy vọng của các Kitô hữu cũng phải mô phỏng theo như vậy... trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau... để có thể cùng nhau hy vọng, cùng nhau hướng về Trời Cao. Thật vậy, khẩu hiệu “Cùng nhau hy vọng”...

... thể hiện khá rõ tiềm năng bầm sinh của hành trình mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hợp tác theo đuổi lợi ích chung. Giáo hội Công giáo, với tư cách là một tổ chức lâu đời hiện diện ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, là hiện thân của một truyền thống tinh thần cao quý và hiệu quả đã góp phần vào sự phát triển của toàn thể các quốc gia trong nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, từ khoa học đến văn học, từ nghệ thuật đến đời sống chính trị, xã hội. Tôi chắc chắn rằng người Công giáo Mông Cổ sẽ tiếp tục sẵn sàng cống hiến sự đóng góp của họ cho việc xây dựng một xã hội thịnh vượng và an ninh, trong đối thoại và hợp tác với

⁴ Phan-xi-cô, *Diễn văn đọc trong buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ* (02-9-2023).

⁵ Nguyễn Đức Quang, *Hy vọng đã vươn lên*.

tất cả những người khác đang sinh sống trên mảnh đất vĩ đại dưới bầu trời này.⁶

Gợi ý thảo luận

1. Theo bạn, đâu là những sự kiện “độc đáo, tin yêu, hy vọng...” trong cái nhìn lo âu báo Tin Mừng cho muôn dân mà phạm một Ki-tô hữu trưởng thành nào cũng giả thiết đều phải ý thức, hay chí ít phải biết đến, hoặc công khai hoặc âm thầm... với sứ mệnh truyền giáo hoặc đơn giản là sứ vụ sống Tin-Cậy-Mến theo bậc sống của mình? Khẩu hiệu *Hoping together* (Hy vọng cùng nhau) có ý nghĩa gì cụ thể đối với bạn... trong thời đại của lòng Chúa xót thương hiện nay?
2. Thế còn “Lòng thương xót không đối nghịch với công lý nhưng thực thi đường lối Chúa vươn đến các tội nhân, cho tội nhân cơ hội mới để nhìn lại chính mình, để hoán cải và tin tưởng. (APV 21,1) Kinh nghiệm của ngôn sứ Hô-xê có thể giúp chúng ta hiểu cách thức mà lòng thương xót trỗi vượt trên công lý. (APV 21,2) Thời đại vị ngôn sứ này sống là một trong những thời kỳ bi đát nhất trong lịch sử dân Do-thái. (APV 21,3)” có những dấu chứng nào của “độc đáo, tin yêu, hy vọng...” không? Như thế nào?
3. Hòa vào tâm tình tin yêu hy vọng tràn đầy ấy, với bài diễn văn của đức thánh cha Phan-xi-cô trong buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ vào sáng thứ Bảy ngày 02-9-2023, bạn có cảm nhận ra sao và muốn nói gì về tình yêu xót thương? Thế nào là “một dấu hiệu hy vọng của tình bạn lâu đời... nay đang phát triển và được canh tân trong hy vọng” trong trường hợp cụ thể này? Hy vọng đã và đang vươn lên... ?

11-9-2023, GTHH

⁶ Phan-xi-cô, *Diễn văn đọc trong buổi gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn ở Mông Cổ* (02-9-2023).

TIN TỨC – SINH HOẠT

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 10/2023 CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHẬN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ, Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).

- Ngày 06/10/2023; **Chủ Tế: LM. Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Chánh xứ Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sài Gòn.
- Ngày 13/10/2023; **Chủ Tế: LM. Đaminh Trần Dũng, SSS.**
- Ngày 20/10/2023; **Chủ Tế: LM. Giuse Đặng Chí Lĩnh**, TTMV Tgp Sài Gòn.
- Ngày 27/10/2023; **Chủ Tế: LM. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD.**

CÁC GIÁO HẠT:

- **HẠT CHÍ HÒA:** Nhà Thờ Khiết Tâm (28, đường Long Hưng, P.7 Q. Tân Bình) lúc 17g00, ngày 03/10/2023 (thứ ba ĐT). **Chủ tế: LM. Phêrô Nguyễn Văn Giáo**, Chánh xứ Gx Khiết Tâm, Linh hướng CĐ LCTX hạt Chí Hòa.

- **HẠT GIA ĐÌNH:** Nhà Thờ Bình Lợi (24/1 Bình Lợi, P. 13; Q. Bình Thạnh) lúc 17g00, ngày 05/10/2023. **Chủ Tế: LM. Giuse Maria Lương Đức Nguyễn**, Chánh xứ Gx Bình Lợi.

- **HẠT HỌC MÔN:** Nhà Thờ Trung Mỹ Tây (40/4, Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, H. Hóc Môn) lúc 15g00, ngày 07/10/2023 (thứ bảy ĐT). **Chủ Tế: LM Đaminh Nguyễn Trung Kiên**, Chánh Xứ Gx Trung Mỹ Tây, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.

- **HẠT SÀI GÒN-CHỢ QUÁN:** Nhà Thờ Chợ Quán (120, Trần Bình Trọng, P.2, Q.5) lúc 15g00, ngày 25/10/2023. **Chủ Tế: LM.**

Gabriel Trịnh Công Chánh, Chánh xứ Gx Chợ Quán, Linh hướng
CĐ LCTX hạt SG-CQ.

- **HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà thờ Thánh Phaolô 3** (262/14, Lê Văn
Sỹ, P.14, Q. 3), lúc 17g00, ngày 05/10/2023 (thứ Năm đầu tháng).
Chủ Tế: **LM Michael Phạm Trường Trinh**, Chánh xứ Phaolô 3,
Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.

- **HẠT TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương** (162 Tân Hương,
P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 03/10/2023 (thứ Ba đầu
tháng). Chủ tế: **LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CĐLCTX
hạt Tân Sơn Nhì.

- **XÓM MỚI: Nhà thờ Gx Nữ Vương Hòa Bình** (1416, Lê Đức
Thọ, P.13, Q. Gò Vấp) lúc 15g30, ngày 05/10/2023 (thứ năm ĐT).
Chủ Tế: LM. Ignatio Nguyễn Quốc Bảo, Chánh xứ Gx Nữ
Vương Hòa Bình.

Trước Thánh Lễ, có giờ Cầu nguyện Tôn sùng LCTX.

DANH SÁCH AN NHÂN THÁNG 08/2023

DANH SÁCH XIN BẰNG AN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN

HẠT XÓM MỚI:

1.Lh. Antôn Nguyễn Huy, USA.

HẠT HỌC MÔN:

1.Lh. Giuse Nguyễn Tuấn Thanh, Giáo xứ Bùi Môn.

**ÂN NHÂN HỖ TRỢ BỮA ĂN CHO CÁC EM HỌC GIÁO LÝ
(Giáo xứ Tận Hiệp, Hạt Bình Long, Gp. Phú Cường và Dòng
Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. BMT):**

1. Xứ đoàn Từ Đức, hạt Thủ Đức: 1.700.000đ.

2. CĐ LCTX hạt Gia Định: 15.200.000đ.

3. BCH CĐ LCTX Tgp SG: 14.800.000đ.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ BÁC ÁI CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:

1.Xứ đoàn Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 200.000đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ. Lòng Chúa Thương
Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyên xin Thiên
Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng
đại của Quý Vị.



TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (09/2023) *(Xin xem hình ở trang bìa)*

1- Ngày hành hương đầu tháng 9 của HHLCTX giáo hạt Biên Hòa

Tháng 9 về, hội viên HHLCTX Giáo hạt Biên Hòa, Giáo phận Xuân Lộc lại háo hức chờ đợi để quy tụ về Gx Suối Cát là Trung tâm hành hương LCTX Giáo phận, gặp gỡ, sinh hoạt và nhất là được nghe những lời nói thân thương của Đức Cha Giuse, Đức cha của Lòng thương xót cùng những lời giáo huấn, chia sẻ của quý Cha Đặc trách.

Từ rất sớm, các hội viên đã có mặt tại Gx Suối Cát. Sau khi hôn Thánh tích Thánh Faustina và giờ kinh lần chuỗi LCTX, cha Phaolo Đặc trách HHLCTX Giáo hạt Biên Hòa chia sẻ về ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc và bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà Đức Thánh Cha Phanxico thiết lập năm 2015 với thông điệp Laudato Si. Thiên Chúa đã sáng tạo công trình của Người thật tốt đẹp và trao cho con người quyền tự do khai thác, chăm lo, gìn giữ để sống hạnh phúc với môi trường ấy, nhưng con người ngày càng ích kỷ, dừng dừng khai thác tận diệt và đã dẫn đến thảm họa về môi trường. Phần kết thúc, Cha kêu gọi những hành động cụ thể như khi sử dụng chai nước, khăn mặt,... mỗi người có ý thức bỏ đúng nơi quy định, nhất là trong và ngoài khuôn viên Thánh đường cũng như những nơi mà mình đi qua.

Thánh lễ kính LCTX sắp bắt đầu thì một cơn mưa nặng hạt đã trút xuống làm mát dịu những cái nóng của mùa hè. Đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, ai cũng muốn được Đức Cha đặt tay trên đầu và ban phép lành gợi nhớ hình ảnh đám đông muốn được sờ chạm Chúa Giêsu để được Ngài chữa lành. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha nhắc nhở: Hãy tạo nên môi trường nhân sinh và môi trường thiên nhiên trong lành. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên môi trường sống thì Ngài cũng muốn con cái Ngài hãy chăm sóc và bảo vệ để con người được hưởng hạnh phúc.

Sau phần lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HHLCTX giáo hạt Biên Hòa gửi lời cảm ơn đến Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tham dự. Trong lời huấn từ, một lần nữa Đức Cha kêu

mời mọi người cùng cộng tác xây dựng và bảo vệ môi trường. Đức cha kêu gọi mọi người đều là con cái của Chúa cùng cộng tác để tạo nên môi trường nhân sinh tốt đẹp cùng môi trường thiêng liêng trong lành, tránh những thái độ và hành động thiếu ý thức làm ô nhiễm môi trường xung quanh để giúp thấy được tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày hành hương thật ý nghĩa để chúng con được gắn kết, yêu thương và bày tỏ Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với mọi người.

Bài viết: Ban Phục Vụ HHLCTX hạt Biên Hòa.

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Suối Cát (hình 1- 4)

2- Bài chia sẻ chủ đề Ngày hành hương đầu tháng 9 của HHLCTX giáo hạt Biên Hòa

CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG

Ngày 1.9.2023, theo niên lịch phụng vụ hướng dẫn: cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng. Chúng ta hãy tìm về nguồn Kinh Thánh để qua đó, lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta.

Bài trích sách Sáng Thế: St 1, 1-8.27-28-2, 3

Đất trở sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất". Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.

Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy giầy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời". Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và

chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại". Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất".

Lời Chúa cho chúng ta biết trời đất, vũ trụ chúng ta đang sống trong đó, là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Lúc khởi đầu từ hư vô, Thiên Chúa đã dùng lời và quyền năng của Ngài để dựng nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, trong đó Thiên Chúa ban cho ánh sáng và bóng tối để phân biệt ngày và đêm. Thiên Chúa còn làm ra một cái vòm để phân rẽ nước với nước, đất với trời, cho vào đó cây cối, muông thú và sản vật. Thiên Chúa thấy mọi sự điều tốt đẹp. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa còn ban phúc lành cho họ, và phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất".

Như vậy, Thiên Chúa đã giao cho con người quyền làm chủ và có bốn phận trách nhiệm để bảo vệ môi trường, trái đất công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta cần hiểu rằng môi trường, trái đất, ngôi nhà chung ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sức khỏe của mỗi người. Nếu ngôi nhà chung sạch sẽ, đẹp đẽ thì con người được hưởng nhờ, còn nếu ngôi nhà chung đó bẩn thỉu, bị ô nhiễm, thậm chí bị đầu độc, thì sức khỏe của con người sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng.

Xin trình bày một vài hiện tượng gây nên ô nhiễm môi trường, trái đất mà chúng ta thấy được, sau đó gợi lên một số nguyên nhân rồi từ đó đưa ra một số giải pháp để bảo vệ.



I. Hiện tượng ô nhiễm môi trường trái đất, công trình tạo dựng của Thiên Chúa:

Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là 1 quá trình tự nhiên hay nhân tạo tích lũy chất nào đó vượt quá khả năng làm sạch của môi trường (sức chịu tải của môi trường).

Có nhiều loại ô nhiễm khác nhau: Ô nhiễm không khí, Ô nhiễm đất, Ô nhiễm nguồn nước, Ô nhiễm ánh sáng, Ô nhiễm tiếng ồn, Ô nhiễm nhiệt, Ô nhiễm tầm nhìn... Có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện của ô nhiễm môi trường, trái đất như:

Trên đất liền, ở các đô thị và khu công nghiệp, đất đai và không khí đang bị ô nhiễm bởi sản xuất, bởi khí thải của xăng dầu trong kỹ nghệ sản xuất, khói xe/tàu lưu thông trên đường và khí thải từ tủ lạnh, máy điều hòa trong các gia đình.

Đất trồng trọt bị sỏi mòn và trở nên hoang tàn do cây cối lớn bị chặt và những thảm cỏ, bụi cây bị mất đi, khiến cho tầng đất mặt màu mỡ bị mưa gió cuốn trôi.

Đất rừng bị tàn phá để khai thác mỏ, để xây dựng đường xá/thủy điện, để chăn nuôi/trồng cỏ, để cung cấp gỗ chủ yếu cho những nhu cầu xa xỉ phẩm của của con người... dẫn đến tình trạng nhiều loại thú, chim chóc, cây trồng không còn đất sống, dần bị tuyệt chủng, cũng như lượng khí cac-bon thải ra môi trường không được hấp thụ vì thiếu cây xanh.

Hơn nữa, ở sông ngòi, đại dương, những nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng và ngày càng tăng do những chất độc của thuốc trừ sâu, phân hóa học được dùng trong nông nghiệp, trồng trọt... rác thải ra từ kỹ nghệ sản xuất, từ khu dân cư, đô thị, và khiến cho các nguồn thủy sản bị hủy diệt, cạn kiệt, và sự sống của con người, muông thú... cũng bị đe dọa.

Ô nhiễm môi trường trái đất làm biến đổi khí hậu nhanh chóng, nhiệt độ nước sông/biển tăng lên, làm tan băng tuyết, nước biển dâng lên, tiến trình sa mạc hóa diễn ra nhanh... và làm tăng nhanh hiệu ứng nhà kính.

Gần đây, thảm họa cháy rừng tại Hawaii, nước Mỹ vừa qua đã làm cho hơn 2.200 công trình đã bị phá hủy và 500 công trình khác bị hư hại, và hơn 100 người chết và ít nhất 1.000 người hiện vẫn mất tích.

Cuối tháng 7 vừa qua, ở Việt Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, làm 3 viên cảnh sát giao thông và 1 người dân thiệt mạng. Điều đáng chú ý là ngay phía trên nơi sạt lở là "một đồi sầu riêng, không có cây rừng bao phủ.

II. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu từ đâu?

Từ những biểu hiện của ô nhiễm môi trường, chúng ta nhận ra những yếu tố gần-xa đã và đang tác động đến môi trường/trái đất. Những yếu tố tác động đó phần lớn và chính yếu đến từ con người với những cơ cấu xã hội, thể chế, và cấu trúc phát triển khác nhau.

- Sự bùng nổ dân số:

Có người cho rằng gốc rễ của vấn đề ô nhiễm môi trường là sự bùng nổ dân số. Theo họ, dân số quá đông không những đòi hỏi cần nhiều lương thực mà cũng tiêu thụ nguồn năng lượng, tài nguyên, khí thải do con người thải ra hàng ngày làm ô nhiễm bầu khí quyển, nước thải, rác công nghiệp cũng tăng không ngừng theo tốc độ tăng dân số. Ngoài ra, các vấn đề giao thông chen chúc, nên thiếu nhà ở,... đều gắn với dân số. Tất cả những vấn đề đó đều trở thành sức ép rất lớn đối với môi trường.

- Ý thức của người dân:

Bên cạnh đó, sự thiếu ý thức nghiêm trọng và thờ ơ của người dân cũng là vấn đề quan trọng tác động đến môi trường. Nhiều người cho rằng những việc mình làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Một số người lại cho rằng việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm của nhà nước, của các cấp và chính quyền...; trong khi số khác lại nghĩ rằng việc môi trường đã bị ô nhiễm thì có làm gì cũng "chẳng ăn thua", và ô nhiễm môi trường cũng không ảnh hưởng đến mình nhiều. Chính những suy nghĩ này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giáo dục cũng như tư duy của việc bảo vệ môi trường của các thế hệ trẻ về sau.

Quan sát tại các chương trình lớn nơi công cộng, trường học ở Việt Nam, nhiều người sau khi sinh hoạt vui chơi xong rời đi đã để lại nhiều rác đủ loại... mặc dù tại các nơi ấy có treo nhiều tấm biển, khẩu hiệu không xả rác bừa bãi nơi công cộng. Tình trạng đó dẫn đến việc rất khó để hình thành ý thức tốt cho cộng đồng, cho thế hệ trẻ về việc bảo vệ môi trường. Việc phá hoại môi trường của một

người chỉ ảnh hưởng nhỏ, nhưng nếu nhiều người cũng có những hành động nhỏ như vậy thì nó sẽ trở thành vấn đề rất lớn. Một tờ giấy, một vỏ hộp sữa, túi ni lông... tuy nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày sẽ gây ô nhiễm, rác thải đọng lại sẽ gây ra tình trạng cống thoát nước bị kẹt mỗi khi mưa lớn hay thủy triều lên.

- Khủng hoảng niềm tin:

Thế nhưng, nhìn ở mức độ sâu xa hơn, chúng ta nhận ra rằng những biểu hiện của khủng hoảng môi trường với những yếu tố tác động kể trên chỉ là “những triệu chứng” của một “căn bệnh nan y” đang xảy ra đối với môi trường /trái đất này. Chính khủng hoảng niềm tin - biểu hiện qua thái độ dửng dưng, lãnh đạm của nhiều người đối với những nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu luân lý và tôn giáo của họ, tức dửng dưng với những giá trị vượt trên vật chất, để chạy theo một lối sống hưởng thụ của cải vật chất và khoái lạc - là “nguyên nhân sâu xa” của khủng hoảng môi trường, trái đất. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định: “Khi con người quay lưng lại với những kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, con người gây ra một sự rối loạn, và sự rối loạn này dẫn đến những hậu quả nơi nhân loại” (*Sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới 1990, "Hòa bình với Thiên Chúa Đấng Sáng Tạo, hòa bình với vạn vật"*).

Thái độ dửng dưng với những nhu cầu thiêng liêng như thế đã dẫn họ đến tình trạng mất đi cảm thức mình là một thành phần của thế giới, của cộng đoàn trái đất này, bởi vì con người, trước hết, đã đi lệch hướng khỏi nền tảng nguyên thủy là Đấng Tạo Hóa; từ đó dẫn đến mất đi sự tôn trọng quà tặng của Thiên Chúa là trái đất này. Các Giám Mục Ý đã nhận ra tình trạng dửng dưng, lãnh đạm này và đã nhấn mạnh: “Khủng hoảng không chỉ tỏ lộ trên việc sử dụng những nguồn tài nguyên của trái đất nhưng còn là một cuộc khủng hoảng những giá trị thiêng liêng. Văn hóa của chúng ta đã quá thiên về vật chất và đã dửng dưng, bỏ quên chiều kích thiêng liêng của đời sống” (*Nancy G Wright và Donal Kill, Ecological Healing: A Christian Vision Chữa lành môi trường: một viễn ảnh Kitô Giáo*).

III. “Chữa lành” trái đất/ môi trường: một hành động khẩn cấp của tất cả mọi người.

Trước vấn đề khủng hoảng môi trường trái đất, xã hội và Giáo Hội đã quan tâm, có những giải pháp, hành động cụ thể cho những vấn đề môi trường.

1. Quan tâm của xã hội

Từ 1972 cho đến nay, cứ mỗi 10 năm một lần, "Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Trái Đất" (*Earth Summit*) được tổ chức để các nhà lãnh đạo trên thế giới nhận định về tình trạng môi trường của thế giới và tìm ra những giải pháp cụ thể cho vấn đề. Nhiều cuộc hội nghị khác thuộc những lãnh vực khác nhau của môi trường cũng được tổ chức ở cấp độ địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.

2. Quan tâm của Giáo Hội Công Giáo

Đối diện với vấn đề khủng hoảng môi trường, Giáo Hội Công Giáo cũng có những nỗ lực quan tâm đến môi trường. Cụ thể, Giáo Hội đã khám phá, suy tư về một thần học sáng tạo mới dưới những hình thức, đề tài khác nhau có thể đáp ứng phù hợp cho vấn đề khủng hoảng môi trường hôm nay.

Cách đây 8 năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô Xaviê đã ban hành thông điệp *Laudato Si* (2015) về chăm sóc ngôi nhà chung. Qua đó, Ngài mời gọi mọi người hãy cùng nhau cam kết, ngừng phá hủy môi trường thiên nhiên, tôn trọng quyền sống của thiên nhiên.

Vậy thì chúng ta phải làm gì để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha chung tay bảo vệ môi trường sinh thái toàn diện và cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại, là Mẹ Đất của chúng ta?

Trước hết, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Tiếp đến, chúng ta nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường sống và ý thức trách nhiệm trước cộng đồng. Chúng ta cố gắng tôn trọng đất đai và thế giới này mà Đức Giê-su đang hiện diện như là trung tâm của thế giới.

- Trong đời sống thường ngày, chúng ta cần xây dựng một lối sống đậm nét "giảm thiểu và sửa chữa, tái chế và sử dụng lại" để thay thế cho lối sống hoang phí/xa xỉ (dùng một lần và ném bỏ đi).

- Chúng ta cần tổ chức, cổ vũ, khuyến khích tham gia vào các hoạt động chung của giáo xứ cử hành liên quan đến việc bảo vệ môi trường.



- Việc quan tâm của cá nhân đối với môi trường là một trong những cách thể tốt nhất để giải quyết vấn đề môi trường. Hãy ý thức không xả rác ra môi trường, nếu thấy rác hãy lượm bỏ vào thùng rác. Sau các buổi sinh hoạt, hãy cùng nhau làm cho khuôn viên nhà thờ sạch đẹp bằng việc chung tay dọn rác.

Thay cho lời kết, xin trích lại nơi đây tư tưởng của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, trong lá thư Mục Tử Tổng Giáo Phận Sài Gòn, với chủ đề: "*Trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ môi trường sống*" - 28.5.2009. Ngài viết rằng: Môi trường thiên nhiên là quà tặng của Đấng Tạo Hóa và là tài nguyên thiên nhiên dành cho hết mọi người. Quà tặng và tài nguyên thiên nhiên này được dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho một ai hay một thiểu số nào, cũng không chỉ dành riêng cho thế hệ hiện tại mà còn cho cả thế hệ tương lai. Do đó, mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tôn trọng, gìn giữ và bảo vệ môi trường sống của mình và cũng là của mọi người trong cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay.

Trình bày: Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong

Đặc trách HH LCTX Hại Biên Hòa

3- Ngày họp của quý Ban Phục Vụ HHLCTX các giáo hạt

Biên Bản Họp Định Kỳ Quý II: Ngày 06/09/2023

Hôm nay ngày 06/09/2023, nhận lời mời của Cha Giuse, Đặc trách HHLCTX GPXL, Quý Cha Đặc trách, BPV các giáo hạt, BTV Gx Suối Cát cùng về tham dự buổi họp định kỳ Quý II năm 2023, với nội dung như sau:

*I Báo cáo tổng kết số Hội Viên và các giáo xứ có HHLCTX, các sinh hoạt và việc bác ái của các giáo hạt

*II Triển khai về việc sinh hoạt của HHLCTX GP XL trong thời gian sắp tới

*III Hướng tới chuẩn bị cho ngày lễ truyền thống 10/11 của HHLCTX GPXL

Sau khi lắng nghe sự hướng dẫn của cha đặc trách GP và sự đồng thuận của Quý cha đặc trách các giáo hạt, sự đóng góp ý kiến của Quý chức BPV Các Giáo Hạt, Hội Nghị tổng kết như sau:

*1- Về việc báo cáo số hội viên:

Tổng số hội viên trên toàn GP là 24.458 hv với 206 Gx/280 Gx. tham gia vào HHLCTX (Thống kê sơ bộ)

*2- Về việc bác ái: Số tiền dành cho các việc bác ái như giúp quà người nghèo các dịp lễ tết, đi từ thiện các cơ sở, các nơi... là 2.078.345.000 đồng trên toàn giáo phận (thống kê sơ bộ)

*3- Về việc có nên tổ chức thêm ngày lễ hành hương chung kính LCTX vào CN II Phục Sinh, Quý cha và hội nghị cùng thống nhất vẫn giữ nguyên như cũ, không tổ chức thêm.

*4- Về ngày Lễ Truyền Thống, Hội Nghị cùng thống nhất sẽ tổ chức vào ngày 10/11/2023 vào buổi chiều, từ 14h – 17h30 như thường lệ. Chương trình chi tiết trong phụng vụ, Cha Đặc trách GP sẽ thông báo sau.

Hội nghị khép lại lúc 10h15 cùng ngày. Sau đó quý cha cùng quý BPV châu Tạ ơn tại nhà nguyện.

11h Quý Cha Và Quý BPV chia sẻ buổi cơm trưa tại hội trường giáo xứ.

12h Kết thúc. Ra về trong niềm hân hoan và bình an của Chúa
Suối Cát ngày 06/09/2023

Thư ký HH. LCTX – Gp. XL
Giuse Nguyễn Văn Thảo

Hình ảnh: Ban Truyền Thông Suối Cát (hình 5- 8)

4- Chương trình hành hương kính LCTX tháng 10 năm 2023 tại Gx Suối Cát.

Chương trình Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
Tại Gx. Suối Cát, thứ Sáu, ngày 06/10/2023
Giáo hạt Long Thành & Phước Lý phụ trách

Chủ đề:

ĐẾN VỚI MẸ MARIA,
MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT QUA VIỆC LẦN HẠT MÂN CÔI.

"Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ"
(Lc 1, 28).

Chương trình tổng quát (chiều):

14g00'- 14g30': Đón tiếp

14g30'- 15g00': Lần chuỗi LCTX

15g00'- 15g40': Học hỏi về chủ đề tháng 10 (Cha đặc trách hạt Long Thành).

15g40'- 16g00': Giải lao, chuẩn bị đoàn rước

16g00'- 17g30: Thánh lễ (Đức Cha chủ sự)

- Kết thúc.

Lm. Giuse Trần Phú Sơn

Đặc trách HH. LCTX – Gp. XL

TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MIỀN GIA LAI GIÁO PHẬN KONTUM *(Xin xem hình ở trang bìa)*

Cộng đoàn LCTX Miền Gia Lai đã tổ chức Thánh lễ tại Giáo xứ Hiếu Nghĩa, thuộc Hạt Pleiku, Giáo phận Kon Tum, vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Trên hai mươi Giáo xứ đã đến hiệp thông cùng với Xứ Đoàn Hiếu Nghĩa, Miền Gia Lai để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận Kon Tum, đặc biệt cầu nguyện cho buổi họp mặt Cộng Đoàn LCTX Liên Giáo Phận sắp tới, tổ chức tại giáo phận Bắc Ninh từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2023.

Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Antôn Võ Văn Hải, Phó xứ Hiếu Nghĩa Chủ tế, Cha Micae Trần Phúc Ca, Linh hướng CĐ LCTX Miền Gia Lai, giảng Lễ, Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, Phó Linh hướng và cha Giacôbê Nguyễn Hoàng Long. Sau bài giảng Lễ, Cha Linh hướng Micae đã cử hành nghi thức ra mắt Tân Ban chấp hành Xứ Đoàn Hiếu Nghĩa và trao quy chế CĐ LCTX cho Tân Ban chấp hành:

- Trưởng Ban Chấp hành: Bà Catarina Nguyễn Thị Kiều Phương.
- Phó Ban Chấp hành: Bà Maria Đinh Thị Hoàng Hương
- Thư ký: Bà Maria Đinh Thị Hoài Phương
- Thủ quỹ: Bà Maria Đinh Thị Hoàng Nguyên

Và cha kết thúc phần ra mắt Tân Ban Chấp hành bằng lời cầu nguyện "Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em trên con đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân".

Thánh lễ kết thúc lúc 16g.

Hình ảnh và bài viết: Anre văn Mùi

DIỄN ĐÀN

BÀI HỌC TÂM LINH CỦA THÁNH TÊRÊSA AVILA

TRÂM THIÊN THU

(chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)



Phụng Vụ tháng Mười có hai vị thánh kỳ diệu, gợi cảm hứng và đáng yêu nhất, những người thực sự yêu thương chúng ta và muốn chúng ta yêu mến các ngài: Thánh Têrêsa Lisieux và Thánh Têrêsa Avila.

Chúng ta mừng lễ Thánh Têrêsa Lisieux ngày 1 tháng Mười. Chúng ta mừng lễ Thánh Têrêsa Avila ngày 15 tháng Mười. Hai vị có đặc điểm gì chung? Cả hai đều là phụ nữ, đều thuộc số ít phụ nữ Tiến sĩ Giáo hội, đều là những nhà chiêm niệm tuyệt vời, đều là nữ tu Dòng Cát Minh, nhưng quan trọng nhất là cả hai đều đã, đang và sẽ là những người yêu vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Thế.

Trong bài viết ngắn này, chúng tôi muốn tri ân Thánh Têrêsa Avila và nêu bật 10 đóng góp to lớn của bà cho Giáo hội Công giáo và như một kiểu mẫu về sự thánh thiện mà tất cả chúng ta đều được kêu gọi đạt tới. Hãy nhớ những lời Chúa Giêsu Kitô trong bối cảnh của Bài Giảng Trên Núi: "*Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.*" (Mt. 5:48)

Trở nên thánh thiện, đạt đến sự thánh thiện của cuộc sống, không phải là điều kiện, ước muốn cũng không phải là điều mà chỉ một nhóm chọn lọc được kêu gọi, mà là tất cả. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta thách thức chúng ta bằng những lời này: "*Nên thánh không là đặc ân của một số ít người, nhưng là bổn phận của tất cả mọi người.*" Bây giờ hãy nhìn lên Thánh Têrêsa Avila, bà sẽ hướng chúng ta đến Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cứu Độ và Người Bạn Trung Thành của chúng ta.

1. CẦU NGUYỆN

Một trong những điểm nổi bật chính về tầm cao tâm linh của Thánh Têrêsa Avila là tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Mặc dù đã đấu tranh nhiều năm, bà vẫn dạy chúng ta chân lý tâm linh cơ bản nhưng không thể thiếu này: Kiên trì cầu nguyện! Hãy suy ngẫm và ghi nhớ lời khôn ngoan bất hủ của bà: *"Chúng ta phải có quyết tâm kiên định để không bao giờ từ bỏ cầu nguyện."*

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sự thật rất quan trọng này trong dụ ngôn "Bà Góa và Quan Tòa Bất Chính." (Lc 18:1-8) Nhờ kiên trì và cương quyết, bà góa này đã nhận được sự trợ giúp của quan tòa. Thánh Têrêsa nhấn mạnh rằng chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc trong việc cầu nguyện. Không khí với phổi thể nào thì lời cầu nguyện với linh hồn cũng vậy. Phổi khỏe mạnh cần không khí tinh khiết và liên tục, linh hồn khỏe mạnh phải thường xuyên thở bằng lời cầu nguyện – dưỡng khí của linh hồn!

2. ĐỊNH NGHĨA CẦU NGUYỆN

Thánh Tôma Aquinô cho chúng ta lời khuyên đơn giản nhưng rất chắc chắn: *"Hãy xác định chủ đề trước khi bắt đầu nói về nó."* Bằng cách này, bạn có thể tránh được nhiều lầm lẫn. Thánh Têrêsa Avila cho chúng ta một trong những định nghĩa cổ điển về cầu nguyện trong lịch sử Công giáo: *"Cầu nguyện không gì khác hơn là dành thời gian dài ở một mình với người tôi biết rất yêu tôi."*

Tóm tắt ngắn gọn: Hai người bạn yêu nhau. Chính Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ là bạn – vì vậy, bạn cũng được mời gọi làm bạn với Chúa Giêsu.

3. YÊU MẾN CHÚA GIÊSU

Thánh Têrêsa Avila cho chúng ta một gợi ý để cầu nguyện phát triển. Nữ Tiến sĩ Giáo hội nói rằng bà đã được nhiều ân sủng khi suy ngẫm về nhân tính của Chúa Giêsu. Dành thời gian cho Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, và kết hiệp với Ngài là con đường chắc chắn để trưởng thành trong việc cầu nguyện. Hãy thử xem!

Thánh Inhaxiô Loyola, trong tài liệu Linh Thao nhấn mạnh việc cầu xin ân sủng này: *"Hiểu biết sâu sắc về Chúa Giêsu giúp chúng ta yêu Ngài nồng nhiệt hơn và theo Ngài bền chặt hơn."*

4. YÊU MẾN CHÚA GIÊSU CHỊU ĐAU KHỔ

Dường như đó là mẫu số chung của nhiều vị thánh như Thánh Pio Năm Dấu, Thánh Catarina Siena, Thánh Faustina và Têrêsa Avila, đó là lời mời gọi chiêm niệm tình yêu của Chúa Giêsu qua cuộc khổ nạn đau thương của Ngài. Đối với Têrêsa Avila, bà có một trải nghiệm thần bí về Cuộc Khổ Nạn. Bà nhìn thấy Chúa Giêsu đội vòng gai, điều đó khiến bà dành tình yêu lớn lao hơn cho Chúa Giêsu.

5. CHÚA THÁNH THẦN – THẦY DẠY CẦU NGUYỆN

Một lần nọ, thánh nữ thực sự đang gặp khó khăn trong việc cầu nguyện và bà đã nói chuyện với một linh mục Dòng Tên để xin lời khuyên về cách vượt qua cuộc đấu tranh của mình. Lời khuyên của linh mục rất đơn giản nhưng đã thay đổi cuộc đời bà. Linh mục nhất quyết cầu xin Chúa Thánh Thần. Từ thời điểm đó, theo lời khuyên tuyệt vời này là trông cậy vào Chúa Thánh Thần, đời sống cầu nguyện của bà được cải thiện rõ rệt.

Thánh Phaolô nhắc lại cùng một điểm: *"Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả."* (Rm 8:26) Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt vì Ngài là Thầy dạy cầu nguyện.

6. LINH HƯỚNG

Để đạt được sự phát triển không ngừng trong đời sống tâm linh, chúng ta phải có một số hình thức hướng dẫn tâm linh. Tất cả chúng ta đều trải qua sự mù quáng tâm linh. Ma quỷ có thể trá hình hoặc ngụy trang thành một thiên thần ánh sáng. Chúng ta càng lên cao trong đời sống tâm linh thì những thủ đoạn và cám dỗ của ma quỷ càng tinh vi hơn: *"Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế."* (1 Pr 5:8-9)

Trong suốt cuộc đời, Thánh Têrêsa Avila đã nhờ đến một số vị linh hướng, và một số vị đã được tuyên thánh: Gioan Thánh Giá (Dòng Cát Minh), Phanxicô Borgia (Dòng Tên), Phêrô Alcantara



(Dòng Phanxicô), và Jerome Gracian – học giả và thần học gia nổi tiếng Dòng Đa Minh. Tất cả chúng ta không thể có ba vị thánh được tuyên thánh và một nhà thần học Đa Minh lỗi lạc hướng dẫn chúng ta, nhưng tất cả chúng ta có thể và phải tìm ra một số hình thức hướng dẫn tâm linh đỉnh kỳ. Thánh Gioan Thánh Giá nói thẳng: *"Ai là người hướng dẫn chính mình thì có một môn đệ ngược ngược."*

7. ĐỔI THOẠI VÀ CẢI CÁCH

Một điểm nổi bật chính trong cuộc đời Thánh Têrêsa Avila là toàn bộ khái niệm về sự chuyển đổi hoặc cải cách. Với Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Têrêsa Avila là khí cụ chính mà Thiên Chúa chọn để cải tổ Dòng Cát Minh. Tuy nhiên, bà nhận thức sâu sắc sự thật này: để hoán cải người khác, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình – điều này bà đã thực hiện suốt đời.

Đây là những lời đầu tiên của Chúa Giêsu khi rao giảng: *"Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."* (Mc 1:15) Xin cho chúng ta không ngừng nỗ lực hoán cải sâu sắc hơn tấm lòng qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Têrêsa Avila.

8. KIỆT TÁC TÂM LINH

Không nghi ngờ gì nữa, một trong những đóng góp lớn cho Giáo hội cũng như cho thế giới, nói chung, là các kiệt tác tâm linh của Thánh Têrêsa Avila. Một trong những chủ đề cơ bản của bà là tầm quan trọng của việc cầu nguyện, cố gắng ngày càng phát triển sâu hơn trong việc cầu nguyện cho đến khi đạt tới sự kết hợp thần bí với Chúa Giêsu.

Bất kỳ ai coi trọng đời sống cầu nguyện của mình đều nên biết về các tác phẩm của Têrêsa Avila và dành thời gian đọc một số tác phẩm của bà. Các tác phẩm kinh điển của bà: Cuộc Đời của Bà, Con Đường Hoàn Thiện, Lâu Đài Nội Tâm, Nền Tảng. Ngoài những sách này, bà còn viết nhiều bức thư đầy cảm hứng. Bạn muốn nên thánh? Hãy đọc các bài viết của các thánh, đặc biệt là các Tiến sĩ Giáo hội!

9. NHỊP CẦU THẬP GIÁ TỚI THIÊN ĐÀNG

Chúa Giêsu nói: *"Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta."* (Mt 16:24) Một mẫu số chung khác trong cuộc đời của các thánh là thực tại của thập giá. Thánh Louis de Montfort sẽ chúc lành cho bạn bè của ngài thế này: *"Cầu Chúa phù hộ cho bạn và ban cho bạn nhiều thập giá nhỏ!"*

Thánh Têrêsa Avila đã sống với một người bạn không thay đổi – Thập Giá của Chúa Giêsu. Sức khỏe của bà luôn rất mong manh, bà đã suýt chết khi còn rất trẻ. Hơn nữa, để thực hiện cuộc cải cách Dòng Cát Minh, Thánh Têrêsa Avila đã phải chịu các cuộc tấn công và bắt bớ liên tục từ nhiều nữ tu trong tu viện, những người ưa thích một lối sống thoải mái hơn, từ các linh mục Dòng Cát Minh và từ các giáo sĩ khác. Thay vì nản lòng và thất vọng, bà vui vẻ tin cậy nơi Chúa hơn nữa – dù sao thì đó cũng là việc của Ngài.

10. ĐỨC MẸ MARIA VÀ ĐỨC THÁNH GIUSE

Trong suốt đời tu, Thánh Têrêsa Avila yêu mến Đức Trinh Nữ Maria – như thường thấy trong cuộc đời của các thánh, và hy vọng của đời bạn. Danh hiệu của lòng sùng kính Đức Mẹ cụ thể của bà là Đức Mẹ Núi Cát Minh – Camêlô. Với lòng yêu mến Đức Mẹ, đừng bao giờ quên đeo Áo Đức Bà Camêlô. Đây là dấu hiệu bên ngoài của sự dâng mình cho Mẹ Maria.

Hơn nữa, Thánh Têrêsa Avila đã nuôi dưỡng một tình yêu dịu dàng và hiếu thảo đối với Thánh Giuse. Bà cho rằng sự bình phục của bà sau cơn bệnh gần như kết thúc cuộc đời bà là nhờ sự cầu bầu mạnh mẽ của Thánh Giuse. Ngoài ra, mỗi tu viện mới mà bà thành lập đều mang tên San Jose – Thánh Giuse.

Xin thánh nữ vĩ đại Tiến sĩ Giáo hội và Tiến sĩ Cầu nguyện, Thánh Têrêsa Avila, là nguồn cảm hứng không ngừng cho bạn trong cuộc hành hương tâm linh về Thiên Đàng. Xin thánh nữ khuyến khích bạn cầu nguyện nhiều hơn và sâu hơn, đi đến sự hoán cải sâu sắc hơn trong tâm hồn, và cuối yêu Chúa Giêsu là chính trung tâm và mùa xuân tốt đẹp của đời bạn!

Lm. ED BROOM, OMV



CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG VỚI KINH MÂN CÔI.

Fx Đỗ Công Minh

LTS: Tháng 10, Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ Maria. Nhân Tháng Mân côi, chúng ta tìm hiểu về tâm tình của các Đức Giáo Hoàng với tràng chuỗi Mân Côi và lòng yêu mến Đức MARIA qua tràng chuỗi Mân Côi.

Vào thế kỷ 13, các tu sĩ dùng chuỗi Mân Côi để giúp những người thất học hiểu về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa, và liên kết với việc đọc 150 Thánh vịnh! **Đức Giáo Hoàng Sixtô IV** đã chính thức châu phê. Việc đọc 150 kinh Kính mừng để tôn vinh Mẹ Maria tự như một vòng hoa hồng dâng kính Mẹ; giông giống như cầu nguyện bằng 150 thánh vịnh...

Vào thế kỷ 16, một nhà thần học dòng Đaminh tên là Antonio Ghislieri, người sau này đã trở thành vị **Giáo hoàng Piô V**, đã sắp xếp chuỗi Mân côi vào 15 mầu nhiệm và chọn ngày 7 tháng 10 từ năm 1571 để mừng lễ Đức Mẹ Mân côi.

Từ năm 1571 tất cả các vị Giáo hoàng không ngừng khuyến khích và cổ vũ các Kitô hữu siêng năng lần chuỗi Mân côi. Như vào tháng 9 năm 1893, trong Tông thư Laetitia sanctae (Niềm Vui Thánh), **Đức Lêô XIII** công bố rằng những ai năng lần chuỗi Mân côi, sẽ không những lãnh nhận được ơn ích cho cá nhân mà còn cho cả Giáo hội và xã hội đang bước vào buổi bình minh Cách mạng công nghiệp, gây nên một ảnh hưởng sâu sắc cho mọi tầng lớp xã hội.

Đức Giáo Hoàng Piô XI vào năm 1937, hai năm trước khi cuộc thế chiến thứ hai bùng nổ, trong Tông thư về "Những sự dữ thời đại" (Ingravescentibus malis,) hay còn được gọi là Tông thư về Phép Lần Hạt Mân Côi, Đức Giáo Hoàng đã quan sát rằng dân chúng bước vào thế kỷ XX với những niềm kiêu căng, cao ngạo, khinh thường, nếu không muốn nói là chê bai những người lành thánh vẫn luôn coi việc tôn kính tràng chuỗi Mân côi là một việc đạo đức thiêng liêng... Tin tưởng qua việc lần chuỗi họ sẽ được Đức Mẹ chăm nom và bảo vệ. Đức Piô XI còn nói thêm: Tràng chuỗi Mân côi không chỉ giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù của Thiên Chúa và Tôn giáo, mà còn là một công cụ tốt cho công cuộc

truyền giáo và giúp ta rèn luyện đời sống thiêng liêng cho tâm hồn của chúng ta.

Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã cam kết sẽ lần chuỗi Mân cô hàng ngày. Ngài nói một ngày không lần chuỗi giống như một bầu trời không có mặt trời, hay giống như một khu vườn mà không có hoa! Vào năm 1961, Thánh Giáo hoàng công bố một Tông thư mang tên “Lòng sùng kính phép Mân Cô” (Il religioso convegno), Ngài đã phát động 24 giờ Lần Chuỗi (Mân Cô) để cầu nguyện cho những trẻ em được sinh ra trong 24 giờ, đặc biệt khi suy niệm tới mầu nhiệm thứ ba của mùa Vui, suy tới Chúa Giêsu giáng sinh mà dâng tất cả các trẻ em sơ sinh trong ngày hoặc đêm cho Chúa và Mẹ Maria gìn giữ...

Sau Công đồng Vatican 2, **Thánh Giáo hoàng Phaolô VI** đã công bố một tông huấn mang tên là Lòng tôn sùng Đức Maria (Marialis Cultus), trong đó Thánh Giáo hoàng cổ súy và khuyến khích việc phục hồi lại truyền thống của lòng tôn sùng phép thánh Mân cô. Thánh Giáo hoàng cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kinh Mân cô, ngoài việc khen ngợi và cầu nguyện, Kinh Mân cô còn giúp chúng ta suy niệm tới các mầu nhiệm của Chúa... Vì như Thánh Giáo Hoàng nói: Không có suy niệm các mầu nhiệm về Chúa, thì lần chuỗi Mân cô cách máy móc, như xác không có hồn... nên Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đề xướng các gia đình hãy lần chuỗi Mân cô hàng ngày...

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người đã hết lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mọi sự của con là của Mẹ (Totus Tuus) là phương châm giám mục của Ngài). Trong suốt 27 năm triều đại Giáo hoàng của Ngài, Ngài đã nhiều lần khuyến khích đọc kinh Mân cô.

Năm 2002, Ngài đã công bố một Tông Thư trọn vẹn nói về Kinh Mân cô Kính Đức Trinh nữ Maria, (Rosarium Virginis Mariae). Trong đó, ngài mô tả chuỗi Mân cô như một lời cầu nguyện có chiều sâu xoáy vào Phúc âm Tin Mừng, và qua đó, các tín hữu nhận được nhiều hồng ân dồi dào, được trao ban từ chính bàn tay của Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Chính trong Tông thư này, Ngài công bố thêm năm mầu nhiệm sự sáng vào tràng chuỗi Mân cô và mở ra một năm thánh về Kinh Mân Cô được bắt đầu từ tháng 10 năm 2002



đến hết tháng 10 năm 2003; trong năm thánh này, Thánh Giáo hoàng mời gọi các tín hữu hãy chiêm ngưỡng Đức Maria qua chính diện mạo của Chúa Kitô.

Đức **Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI** cũng cùng một tâm tình và quyết tâm làm sống lại lòng sùng mộ kinh Mân côi: Kinh Mân Côi không phải là một việc thực hành đạo đức cổ kính lỗi thời như nhiều người nghĩ! Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI đã nhấn mạnh điều này, khi kết thúc lời cầu nguyện của Ngài tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào ngày 3 tháng 5 năm 2008. Thay vào đó, Ngài công bố chuỗi Mân côi đang mang lại một mùa xuân mới cho Giáo hội với những dấu hiệu nhiều người tuổi trẻ có một tình yêu hăng nồng dành cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Giữa một thế giới đang chia rẽ và phát tán đi nhiều ngã thì lời cầu kinh Mân Côi lại giúp chúng ta tập trung vào Chúa Kitô như là một trọng tâm chính yếu của niềm tin yêu của chúng ta...

Trong một buổi triều yết vào tháng 5 năm 2006, Đức Benedict XVI đã mời gọi các tín hữu hãy bồi đắp lòng sùng mộ kinh Mân Côi. Ngài mời gọi các cặp vợ chồng trẻ: Cha ao ước các bạn có thể tận dụng việc đọc kinh Mân côi trong gia đình như một khoảnh khắc làm thăng tiến tâm linh dưới cái nhìn đầy trìu mến của Đức Trinh Nữ Maria. Nói chuyện với các bệnh nhân, Đức nguyên Giáo hoàng mời gọi họ hãy tin tưởng vào Đức Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi và trao phó mọi sự cho Mẹ...

Tháng 10 năm 2018, **Đức Giáo Hoàng Phanxicô** đã khẩn xin tất cả các tín hữu hãy lần chuỗi Mân côi hàng ngày, để Đức Trinh Nữ Maria giúp Giáo hội vượt qua được một giai đoạn đen tối của những tội lạm dụng tình dục, quyền lực và lương tâm của nhiều linh mục tu sĩ đang đẩy lên những phần nộ, phân rẽ trong Giáo hội...

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2023 vừa qua, trong tháng dành riêng cho Đức Maria, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý ba khía cạnh của Kinh Mân Côi sẽ thúc đẩy chúng ta cầu nguyện thường xuyên.

Đầu tiên, ngài nói rằng: "*Kinh Mân Côi là một bản tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu độ của chúng ta*". Trong nhiều thế kỷ, đức tin Kitô giáo đã được truyền bá đến nhiều nơi trên thế giới nhờ Kinh Mân Côi, một kinh nguyện hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh. Khi không

thể tiếp cận với báo in hoặc cuốn Kinh Thánh có sẵn, Kinh Mân Côi trở thành phương tiện chính để truyền đạt bản chất của Kitô giáo.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng cũng lưu ý, "*Kinh Mân Côi là vũ khí mạnh mẽ chống lại sự dữ*". Quyền năng chống lại Satan của Kinh Mân Côi là điều mà nhiều vị thánh đã ghi nhận, trong đó có Cha Thánh Piô và Thánh Gioan Bosco.

Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nói, đó là "*Một phương tiện hữu hiệu để đạt được bình an thực sự trong tâm hồn chúng ta*". Kinh Mân Côi là một kiểu mẫu của việc cầu nguyện khi kết hợp thành công cả thể xác lẫn linh hồn và làm lay động nhiều giác quan.

(Tham khảo Thanh Quảng sdb)

CÁC ĐGH NÓI VỀ KINH MÂN CÔI

"Kinh Mân Côi là hình thức cầu nguyện tuyệt vời nhất. Nó là phương thuốc cho mọi tệ nạn của chúng ta, là gốc rễ của mọi phước lành. Không có cách cầu nguyện nào tuyệt vời hơn" (Đức Giáo Hoàng Lêô XIII).

"Kinh Mân Côi là kinh đẹp nhất và phong phú nhất trong tất cả những lời cầu nguyện chuyển đến Đấng Trung Gian của mọi ân sủng; Đó là lời cầu nguyện hầu như chạm đến toàn bộ trái tim của Mẹ Thiên Chúa. Hãy đọc kinh đó mỗi ngày!" (Đức Giáo Hoàng Piô X).

Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện "thích hợp nhất để nuôi dưỡng lòng đạo đức rộng rãi và mọi nhân đức" (Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XV).

"Một vũ khí mạnh mẽ để xua đuổi ma quỷ" (Đức Giáo Hoàng Piô XI).

"Không có phương tiện nào chắc chắn hơn để xin phúc lành của Thiên Chúa trên gia đình ... hơn việc đọc Kinh Mân Côi hàng ngày" (Đức Giáo Hoàng Piô XII).

"Kinh Mân Côi là vinh quang của Giáo hội Rôma Có vị trí của riêng mình ... sau Thánh lễ và các Bí tích" (Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII).

"Chuỗi Mân Côi là một phương tiện được Đức Trinh Nữ ban cho để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và suy gẫm về cuộc đời của Người, để luôn yêu mến và theo Người một cách trung thành hơn" (Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI).



7 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ ĐỨC MẸ FATIMA NHƯNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN

Năm 2017 đánh dấu 100 năm kỷ niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ chăn cừu làng Fatima (Bồ Đào Nha) là Lúcia dos Santos, Francisco Marto và Jacinta Marto.



Đức Mẹ đã hiện ra 6 lần từ ngày 13/5 tới ngày 13/10/1917.

Hẳn chúng ta đã biết về Phép lạ Mặt trời trong lần Đức Mẹ hiện ra ngày 13/10 với sự chứng kiến của ít nhất 70.000 người. Chúng ta cũng biết Đức Maria đã nhận mình là Đức Mẹ Mân Côi, và kêu gọi mọi người cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hòa bình thế giới.

Tuy nhiên có những điều thú vị về Đức Mẹ Fatima nhưng ít được biết đến hoặc bị lãng quên, giống như 7 sự kiện dưới đây (Bản gốc tiếng Anh có 10 sự kiện nhưng chúng tôi xin phép được chọn và dịch các sự kiện dưới đây).

Điều 1. Trong lần hiện ra thứ hai vào ngày 13/6/1917, Đức Mẹ đã ra một chỉ thị cho riêng Lucia: **“Ta muốn con đến đây vào ngày 13 của tháng tới, để đọc kinh Mân Côi mỗi ngày, và để học cách đọc. Sau đó, ta sẽ nói cho con những gì ta muốn”.**

Đề nghị đó có vẻ bất thường bởi ở tầm 10 tuổi, các bé gái ở đây không được học đọc. Trong quyển sách, “Fatima cho ngày nay” (Fatima for Today), cha Andrew Apostoli giải thích. Sứ mệnh của Lucia là truyền bá thông điệp Fatima cho toàn thế giới, việc “Lucia phải học cách đọc và viết là quan trọng nhất”.

Các tác phẩm của sơ Lucia gồm Calls from the Message of Fatima (Tiếng gọi từ Fatima), Fatima in Lucia’s Own Words I, Fatima in Lucia’s Own Words II (Fatima theo lời của Lucia – phần II).

Điều 2. Hai em họ của Lucia – Francisco Marto 8 tuổi và Jacinta Marto 7 tuổi – thì không cần học đọc. Bởi bà đã xin Đức Mẹ cho hai người em này sớm hưởng thiên đàng.

Đức Mẹ nói với Lucia, “Ta sẽ sớm đưa Jacinta và Francisco đi, nhưng con phải ở lại một thời gian. Vì Chúa Giêsu muốn con làm cho ta được biết đến và yêu mến trên thế giới” với lòng sùng kính Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Francisco qua đời năm 1919, ở tuổi 11. Em ra đi an bình dù rất đau đớn bởi mắc dịch cúm vào năm 1918.

Điều 3. Jacinta cũng mắc cùng bệnh cúm với Francisco. Dù chỉ 9 tuổi, cô bé sẵn sàng chịu rất nhiều đau khổ. Tại sao?

Lucia kể lại trong quyển “First Memoir”, Đức Trinh Nữ đã hiện ra. Jacinta nói: “Mẹ hỏi tôi rằng tôi có muốn nhiều tội nhân được hoán cải không. Tôi nói có. Mẹ nói rằng tôi sẽ được chuyển đến một bệnh viện, nơi tôi phải chịu nhiều đau khổ để cho các tội nhân được hoán cải, để đền bù cho tội phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, và đến tình yêu của Chúa Giêsu”.

Điều đó đã xảy ra ở tất cả các chi tiết Đức Mẹ của chúng tôi tiết lộ cho cô. Jacinta qua đời ngày 20/2/1920 tại bệnh viện ở Lisbon, chỉ vài tuần sau ngày sinh nhật thứ 10 của cô.

Điều 4. Xác của Jacinta không bị phân hủy. Thi thể của cô đã được rắc vôi khi chôn, vì luật pháp thời đó quy định bất cứ ai chết vì đại dịch cúm chủng Tây Ban Nha, đều phải làm như vậy.

Tuy nhiên, khi ngôi mộ của cô được khai quật ngày 13/9/1935, nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy xác không bị phân hủy. Cô đã được cải táng để chôn bên cạnh người anh trai là Francisco ở nghĩa trang Fatima.

Điều 5. Trong lần hiện ra thứ ba ngày 13/7, Đức Mẹ đã cho các trẻ nhỏ xem thị kiến về hỏa ngục. Đức Mẹ nói: “Chiến tranh sẽ kết thúc; nhưng nếu con người không ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ nổ ra dưới triều đại giáo hoàng của Đức Piô XI”.

Chúng ta biết Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc ngày 11/11/1918, một năm sau khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Cuộc chiến “tồi tệ hơn” mà Đức Mẹ ám chỉ đó là Chiến tranh thế giới lần II.



Đó là lời tiên tri, bởi năm Mẹ hiện ra là 1917, khi ấy Đức Benedict XV là giáo hoàng.

Đến 5 năm sau, ngày 6/2/1922, mới có Đức Giáo hoàng lấy danh xưng Piô XI. Ngài trị vì cho đến khi qua đời 10/2/1939. Chiến tranh thế giới lần hai cũng nổ ra vào năm 1939.

Đức Piô XI đã không sợ hãi và lên tiếng chống lại chủ nghĩa phát xít, phát xít Đức quốc xã trong thông điệp Mit Brennender Sorge.

Điều 6. Francisco và Jacinta nằm trong số những Chân Phước trẻ nhất, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Fatima và tuyên chân phước cho họ ngày 13/5/2000.

Điều 7. Đức Mẹ nói sẽ trở lại 7 lần trong lần đầu hiện ra ngày 13/5. Mẹ nói: "Ta muốn các con trở về đây vào ngày 13 mỗi tháng trong 6 tháng tới, vào cùng một giờ. Sau đó ta sẽ nói cho các con biết ta là ai. Và ta sẽ trở lại đây 7 lần".

Có nhiều tranh cãi về lần trở lại thứ 7. "Một số người nghĩ đó có thể là có một phép lạ khác".

Trong quyển tiểu sử A Pathway under the Gaze of Mary (2013) [Con đường nhỏ dưới ánh nhìn Mẹ Maria], do một nữ tu Cát Minh Coimbra từng sống với sơ Lucia nhiều năm, viết lại.

Đó là ngày 15/6/1921, khi Lucia chuẩn bị rời khỏi Fatima để đến một nơi mà giám mục muốn gửi bà đi. Biết rằng có thể mình sẽ không bao giờ được nhìn lại nơi này hay gặp gia đình, Lucia đã đến cây sồi nơi Đức Mẹ hiện ra năm 1917, quỳ xuống và cầu nguyện trong nỗi đau đớn khủng khiếp.

Quyển tiểu sử viết "Một lần nữa Mẹ lại đến Trái đất; và con lại cảm nhận được bàn tay giúp đỡ cùng tình mẫu tử của mẹ trên vai. Con ngước lên và thấy Mẹ, chính là Mẹ Diễm phúc đang nắm tay và chỉ con thấy con đường. Đôi môi Mẹ nói những lời dịu ngọt, ánh sáng và an bình phục hồi trong tâm hồn con. 'Ta đã ở đây với con lần thứ bảy. Đi đi, hay đi theo con đường mà vị Giám Mục muốn con đi, đây là ý muốn của Thiên Chúa'".

Đức Thiện lược dịch từ National Catholic Register

THÁNH SỬ LUCA, TÁC GIẢ TIN MỪNG

Lm. Giuse Đinh Tất Quý



Theo các nhà Kinh Thánh học, thánh Luca đã hiến cho chúng ta **hai tác phẩm**: một là cuốn Tin Mừng thứ ba và hai là sách Tông Đồ Công Vụ.

Qua các tông đồ, nhất là Mẹ Maria và thánh Phaolô, thánh Luca đã ghi lại tiểu sử của Chúa Giêsu bằng những nét đặc sắc. Ngài đã **hết lòng ca tụng ơn cứu độ và lòng từ bi** của Thiên Chúa. Qua những truyện như: Người con phung phá, người Samaritanô nhân hậu, ông Giakêu, người trộm lành... chúng ta thấy được phần nào chủ ý của thánh nhân khi ngài muốn trình bày cho chúng ta thấy một cách cụ thể về lòng từ bi của Thiên Chúa.

Tin Mừng thánh Luca cũng là Tin Mừng về **đời sống cầu nguyện**. Ngài đặt trước mắt chúng ta gương cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi Chúa chịu phép rửa, trước khi chọn môn đệ, trước khi biến hình sáng láng, lúc hấp hối trong vườn Giếtsimani và cả trên thánh giá.

Tin Mừng của ngài là Tin Mừng **cho những người bị áp bức**. Không Tin Mừng nào làm cho chúng ta có thể thấy được một sự lưu tâm đáng yêu mà Chúa dành cho những người thu thuế và tội lỗi như trong Tin Mừng thánh Luca: Chúa đến để tìm kiếm những gì đã mất.. một người nữ ngoại tình, một người thu thuế thống hối, một tên trộm ăn năn... Không một Tin Mừng nào diễn tả được tấm lòng tha thiết của Chúa dành cho những người bơ vơ nghèo đói cho bằng dưới ngòi bút điêu luyện của Luca.

Tin mừng của thánh Luca là Tin Mừng của **niềm vui** vì ngay từ đầu, và bàng bạc trong Tin Mừng của ngài, có rất nhiều chỗ nói về niềm vui như loan báo tin vui cho Zacharia, truyền tin cho Maria. Những niềm vui liên tục khi Thánh Gioan chào đời, lúc Chúa giáng sinh... Những niềm vui trong chương 15 khi tìm thấy con chiên lạc, tìm được đồng tiền mất, gặp lại người con hoang và niềm

vui hân hoan của các tông đồ khi trở lại Giêrusalem. Đúng như Harnack đã nói: “Có những nét vui tươi, can trường và chiến thắng âm vang trong toàn bộ cuốn Tin Mừng của Thánh Luca từ trang đầu cho tới trang chót”.

Tin Mừng của thánh Luca còn được gọi là Tin Mừng của những **người phụ nữ** bởi vì không Tin Mừng nào vai trò của người phụ nữ được nhắc tới với một lòng kính trọng như Tin Mừng của thánh Luca. Những câu chuyện về những người phụ nữ đặc biệt như những chị em phụ nữ đi theo phục vụ Chúa Giêsu và tông đồ đoàn chỉ có thể tìm thấy trong Tin Mừng của thánh Luca.

Sau hết, khi trình bày, thánh Luca như cố ý cho chúng ta thấy những **điều kiện cần thiết** để tin theo Chúa cũng như để được gia nhập Nước Trời. Những điều kiện đó là đức tin, lòng khiêm nhường, thống hối, dám chấp nhận những khó khăn, biết sống bác ái và kiên trung trong đau khổ.

Cũng như Tin Mừng, cuốn **Tông Đồ Công Vụ** của thánh Luca là một bằng chứng sống động về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống truyền giáo của các tông đồ và đời sống của Giáo Hội lúc sơ khai. Đây cũng là cuốn lịch sử đầu tiên của Giáo hội.

Đọc sách Công vụ, chúng ta không thể không cảm thấy một nguồn vui thanh cao và sống động được bùng phát lên từ sự nhận biết Thiên Chúa của các tín hữu đầu tiên, và rồi kết quả sau đó là một cuộc sống được định hướng bằng tình bác ái chân thực, bằng tinh thần hy sinh xả kỷ, cũng như bằng bầu khí cầu nguyện, bằng sự hiệp nhất cao độ, lòng hợp lòng, với một đức tin, và một tình yêu duy nhất để hình thành nên những cộng đoàn thánh thiện giữa các tông đồ và những người tin Chúa của Giáo hội sơ khai.

Mặc dầu lịch sử không cho chúng ta những tài liệu chính xác về gia thế và đời sống của thánh Luca, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng: thánh Luca thuộc gia đình nề nếp và giàu sang tại Antiokia. Khi còn bé, Ngài được giáo dục chu đáo về cả đức tính, văn hóa và nghề nghiệp. Ngài theo học các khoa cổ điển của nền văn minh Hy Lạp và chuyên nghề lương y. Từ buổi đầu, thánh Luca vẫn chưa biết Chúa. Cho đến một ngày kia thánh Phaolô đến Troa giảng đạo Chúa Giêsu. Luca vào nghe và sau khi suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận và nhận thấy giáo thuyết thánh Phaolô giảng rất thâm trầm hợp lý,

Ngài liền tin theo. Ngài chịu phép rửa tội và theo làm môn đệ thánh Phaolô, ngày đêm học hỏi Kinh Thánh và làm thư ký cho thánh Tông đồ. Quãng năm 49, nghĩa là khi khởi sự truyền giáo lần thứ hai, thánh Phaolô cùng mang thánh Luca đi theo. Nhưng rồi hai thầy trò lại chia lìa nhau một thời gian. Có lẽ kỳ này thánh Luca trở về sinh quán làm nghề lương y. Đến sau hai thầy trò lại gặp nhau tại Philipphê. Từ đây thánh Luca cùng đi giảng đạo với thánh Phaolô. Nhưng đến khi thánh Phaolô bị người La Mã bắt cầm tù, thì thánh Luca cũng từ giã để đô, và chúng ta không biết gì về quãng cuối đời của Ngài nữa.

Đọc Tin Mừng thứ ba và Công vụ tông đồ, chúng ta thấy thánh Luca rất lỗi lạc về văn chương Hy Lạp. Ngài quả là một nhà văn học kỳ tài, luôn thay đổi từ ngữ và dùng những danh từ thích hợp với đặc tính văn chương của người Hy Lạp thời bấy giờ. Thánh nhân tỏ ra rất nghệ thuật trong việc bố cục câu chuyện thế nào cho rõ ràng, hấp dẫn, gợi nhiều ý tưởng và tâm tình, chẳng hạn dụ ngôn người con phung phá, và câu chuyện hai người du khách trên đường Emmau phải là hai kiệt tác văn chương, có nhiều giá trị nghệ thuật không kém gì những áng văn hay nhất của người Hy Lạp thời ấy.

Hơn thế, thánh Luca còn là một **người rất sành tâm lý**. Thánh nhân đã mặc cho mỗi nhân vật trong Tin Mừng cũng như trong các dụ ngôn những tâm tình, cử điệu và lời lẽ phù hợp với địa vị riêng của họ. Phải chăng nhờ tài nghệ này, thánh Luca đã đề cao đến chữ trọn hảo địa vị Cứu thế của Chúa Giêsu: Chúa nhân lành tự trời đến với loài người lầm than tội lỗi. Chúa tự hiến mình trên thập giá để tẩy xóa mọi tội trần và thông ban ơn sủng đời sống mới cho các tâm hồn.

Với một sự hiểu biết sâu xa về sứ mệnh Cứu thế của Chúa như vậy, hẳn thánh Luca đã nhiệt thành với nhiệm vụ phổ biến Tin Mừng cứu thế không kém gì thánh Phaolô. Nhưng Ngài giảng đạo tại đâu và chết như thế nào thì theo một tài liệu tìm thấy ở Constantinople, thánh Luca đã giảng đạo tại Achaie và Beotie. Và sau cùng làm giám mục thành Thèbes. Trong bài thực hành cuốn chú giải Tin Mừng thánh Matthêu, Thánh Hiêrônimô nói rõ thánh Luca đã viết Tin Mừng thứ ba tại Achaie và Beotie, sau cùng thánh



Gaudence de Brescia quả quyết thánh Luca cùng chịu tử đạo với thánh Andrê tại Patras một tỉnh nhỏ thuộc vùng Achaie.

Ngày nay thánh Luca là quan thầy của **các lương y và bác sĩ**. Ngài cũng là bổn mạng các **nhà họa sĩ**, vì theo một truyền thuyết thì thánh nhân đã họa bức ảnh chân dung Đức Mẹ đầu tiên mà nay chúng ta quen gọi là ảnh “Đức Mẹ hằng cứu giúp”.

Ngay từ đầu, Giáo hội vẫn kính lễ thánh Luca vào ngày 18.10 mỗi năm.

Kính xin thánh Luca thánh sử phù trợ cho chúng ta được lòng tin mạnh mẽ và hăng hái như người để chúng ta đem tin lành cứu độ đến cho những người còn chưa nhận biết Chúa.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Thánh Têrêsa Hải Đồng Giêsu – Tiến sĩ, 1/10/2023 và Thánh Phanxico Ass, 4/10/2023.

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng**

**CHỊ TÊRÊSA LÊ THỊ THẮNG, CĐ LCTX Gp Thanh Hóa
CHỊ TÊRÊSA NGUYỄN THÚY HIỀN, CĐ LCTX Gp Bùi Chu
CHỊ TÊRÊSA HUỲNH THỊ THANH, CĐ LCTX Tgp Huế
CHỊ TÊRÊSA LÊ THỊ ĐÔNG, Hội LCTX Gp Phan Thiết
ANH PHANXICO ASS NGUYỄN NINH, LCTX Gp Phan Thiết**

Nguyện xin sự đơn sơ và thánh thiện của Thánh nhân, luôn là tấm gương soi rọi quý Anh, Chị trên bước đường phục vụ Giáo Hội.

NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ NÊN TIN VÀO TIỀN ĐỊNH KHÔNG?

Cô Abigail đến từ thành phố College Station, bang Texas, đang nghe trên Radio Red Sea, bạn đang trò chuyện với Karlo Broussard. Câu hỏi của bạn là gì?

Xin chào, tôi đang tự hỏi liệu anh có thể giải thích giúp tôi quan điểm của đạo Công giáo về tiền định, bởi vì tôi có đọc bài viết của thánh Louie de Montfort, và dường như thánh nhân muốn nói rằng chúng ta được tiền định sẵn.

Được rồi. Abigail, cô vừa hỏi một câu hỏi mà từ trước đến nay các nhà thần học vẫn còn đang tranh luận và suy nghĩ nát óc trong nhiều thế kỷ qua, được chứ? Chúng ta bắt đầu nhé.

Một phút quý giá tóm tắt nền thần học hàng thế kỷ. Abigail à, tôi nghĩ câu trả lời thỏa đáng nhất đã được tìm thấy trong đoạn 600 sách giáo lý Giáo hội Công Giáo. Hiện nay Giáo lý Công Giáo bắt đầu thừa nhận và xác tín rằng tất cả những khoảnh khắc thời gian đều hiện hữu cách trực tiếp trước mắt Thiên Chúa. Vì vậy Thiên Chúa có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, và tương lai cùng một lúc. Giáo lý công nhận, khẳng định những gì mà Thánh Kinh đã dạy, “kế hoạch đời đời về ‘tiền định’ của Thiên Chúa”. Được chứ?

Vì vậy chúng ta phải thừa nhận rằng Thiên Chúa quả thật có một kế hoạch định sẵn cho lịch sử thế giới và toàn nhân loại.

Nhưng Abigail à, chúng ta cũng phải biết rằng, Thiên Chúa cũng đã gồm chứa trong kế hoạch của Ngài sự đáp trả tự do của mỗi người trước ân sủng của Ngài.

Vì vậy chúng ta phải luôn nhớ một thực tế là: kế hoạch tiền định của Chúa và sự tự do của con người sẽ luôn được kết hợp cùng với ân sủng của Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa sẽ luôn liên kết với những lựa chọn tự do ấy. Và như giáo lý kết luận, vì mục đích hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Chúa cho phép một số hành vi phát sinh do sự mù quáng, đúng không?

Cụ thể là tội lỗi. Chúa cho phép con người tự do lựa chọn và phạm tội vì mục đích hoàn thành kế hoạch của Ngài, kế hoạch cứu



độ được định sẵn, đi đến đỉnh điểm là cuộc tái lâm của Chúa Ki-tô và thiết lập Thiên Đàng Mới và một Trái Đất Mới.

Vì vậy điều giáo lý dạy là cung cấp cho chúng ta các thông tin trong những điều mà chúng ta có thể làm; trong Kế hoạch tiền định của Thiên Chúa, Ngài đã biết tất cả từ trước và cho đến muôn đời sau bởi vì đối với Ngài mọi khoảnh khắc đều hiện ra trước mắt Ngài trong từng giây từng phút, cùng một lúc kế hoạch tiền định đó luôn liên kết với ý chí tự do của chúng ta.

Và mới đây tôi có viết một bài báo nhưng tôi không nhớ nó là ấn bản nào, à tôi nhớ rồi, nó là ấn bản vừa rồi, trong tạp chí Catholic Answers tôi có viết một bài, và tôi nghĩ đề tài này có liên quan; chủ yếu, chúng ta vẫn có ước muốn tự do cho dù Chúa luôn biết những gì chúng ta đang làm và thậm chí Ngài biết cả tương lai của chúng ta vậy chúng ta vẫn có thể có ước muốn tự do chẳng?

Và chìa khóa để hiểu điều này là lời giải thích Thiên Chúa không biết trước những chọn lựa trong tương lai của chúng ta, nhưng thực tế Ngài BIẾT chúng; vì sự lựa chọn của chúng ta vào ngày mai đang hiện ra trước mắt Ngài. Ngài nhìn thấy chúng như tôi đang thấy anh, Cy ạ, ngay lúc anh đang ngồi trước tôi đây; nhưng điều đó không tước đi sự tự do của anh trong việc ngồi xuống, đúng không? Anh có quyền đứng lên.

Nhưng việc tôi biết là anh đang ngồi ngay lúc này là một hiểu biết không hề sai, nhưng anh vẫn có sự tự do đó. Vì thế, Chúa cũng vậy Ngài thấy hết những lựa chọn của chúng ta trong kế hoạch tiền định này, hiện ra trực tiếp trước mắt Ngài, Ngài nhìn thấy chúng ngay ở khoảnh khắc hiện tại, nhưng đồng thời không phủ quyết quyền tự do của chúng ta.

Bây giờ, Abigail này, tôi nói cũng khá nhiều rồi, tôi hi vọng chỉ ít cô đã có thể bắt đầu hiểu rõ hơn vấn đề này. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

Không có gì. Xin cảm ơn.

Chuyển ngữ: Thanh Uyên

Hiệu đính: Minh Vương

Phụ đề: Thiên Kính, S.J.

NHẬN DIỆN CHÚA GIÊSU

Viễn Đông chuyển ngữ

(Tiếp theo và hết)

6. LOẠI CHÚA NÀO?

Ý tưởng cho rằng chúng ta có phần của Thiên Chúa, và chúng ta có hạt giống của thiên tính, không chỉ là ý nghĩa khả dĩ đối với từ ngữ và hành động của Chúa Giêsu. Các ý tưởng như vậy là sửa chữa và xa lạ với giáo huấn của Ngài, xa lạ với niềm tin đã được bày tỏ của Ngài, và xa lạ với sự hiểu biết của các môn đệ về giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu dạy rằng Ngài là Thiên Chúa theo cách người Do thái hiểu về Thiên Chúa và cách phác họa chân dung Ngài trong Kinh thánh Do thái cổ, không theo cách phong trào thời đại mới hiểu về Thiên Chúa.

Cả Chúa Giêsu và những người nghe Ngài đều không bị loại bỏ vì bộ phim "Star Wars" – Chiến Tranh Các Vì Sao. Và do đó, khi họ nói về Thiên Chúa, họ không nói về các lực vũ trụ. Chỉ là lịch sử dở khi tái định nghĩa Chúa Giêsu có ý nghĩa gì do khái niệm về Thiên Chúa.

Nhưng nếu Chúa Giêsu không là Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể gọi Ngài là nhà luân lý vĩ đại không? C. S. Lewis tranh luận: *"Tôi cố gắng ngăn cản bất kỳ ai nói điều ngu xuẩn rằng người ta thường nói về Ngài: Tôi sẵn sàng chấp nhận Giêsu là thầy dạy luân lý vĩ đại, nhưng tôi không chấp nhận Ngài tuyên bố là Thiên Chúa."* Đó là điều chúng ta không được nói.

Trên hành trình tìm chân lý, Lewis biết mình không thể thấy theo cả 2 cách với việc nhận dạng Chúa Giêsu hoặc việc Chúa Giêsu tuyên bố là Thiên Chúa mặc xác phàm, hoặc các tuyên bố của Ngài sai. Nếu họ sai, Chúa Giêsu không thể là luân lý vĩ đại. Hoặc Ngài nói dối hoặc Ngài bị tâm thần với một Thiên Chúa phức tạp.

7. CHÚA GIÊSU NÓI DỐI?

Một trong các tác phẩm chính trị có uy thế và bán chạy đã được Niccolò Machiavelli viết năm 1532. Trong tác phẩm kinh điển "The Prince" (Hoàng Tử), Machiavelli tôn vinh quyền lực, sự thành công,



hình ảnh và năng lực còn hơn cả sự trung thành, sự chân thật và niềm tin. Theo Machiavelli, nói dối cũng được nếu điều đó hoàn tất một kết cuộc chính trị.

Chúa Giêsu Kitô có xây dựng toàn bộ sứ vụ của Ngài bằng lối nói dối chỉ để đạt được quyền lực, danh tiếng hoặc thành công? Thật ra các đối thủ Do thái của Chúa Giêsu luôn cố gắng chứng minh Ngài là kẻ xảo trá và lừa dối. Họ thường hỏi dồn Ngài để gài bẫy và khiến Ngài tự mâu thuẫn, nhưng Ngài luôn trả lời bằng sự kiên định sắc sảo.

Vấn đề chúng ta phải giải quyết là điều gì có thể thúc đẩy Chúa Giêsu sống suốt đời là người nói dối? Ngài dạy rằng Thiên Chúa chống lại việc nói dối và giả hình, vậy Ngài không thể làm vậy để làm vui lòng Cha. Chắc chắn Ngài không nói dối vì lợi ích của những người theo Ngài. Chúng ta chỉ còn hai cách giải thích hợp lý – mỗi cách đều là vấn nạn.

8. LỢI ÍCH

Nhiều người nói dối vì tư lợi. Thật vậy, động cơ của hầu hết các lời nói dối là vì tư lợi. Chúa Giêsu hy vọng đạt được gì từ việc nói dối tông tích của mình? Quyền lực có thể là đáp án hiển nhiên nhất. Nếu người ta tin Ngài là Thiên Chúa, Ngài sẽ có uy quyền. Đó là lý do nhiều nhà lãnh đạo tuyên bố mình có “nguồn gốc” từ trời, như Xê-da đã làm. Một số vua chúa cũng tự xưng hoặc được tôn là Thiên hoàng, Thiên tử, Thiên vương,...

Cọ xát với cách giải thích này là Chúa Giêsu đã không nỗ lực đi vào hướng của quyền lực, nhưng Ngài nghiêm trị những người lạm quyền và tìm cách dùng quyền. Ngài chọn cách đến với những người bị ruồng bỏ (gái điếm và phong cùi), cô thân yếu thế, nghèo hèn, và tạo một mạng lưới những người không chút quyền lực. Cách này chỉ có thể diễn tả là kỳ lạ, những điều Chúa Giêsu đã nói và làm đều tránh xa quyền lực.

Nếu quyền lực là động lực của Chúa Giêsu thì Ngài đã tránh thập giá bằng mọi cách. Trong vài trường hợp, Ngài nói với các môn đệ rằng thập giá là thiên mệnh và sứ mệnh của Ngài. Chết trên thập giá đem lại sức mạnh bằng cách nào?

Dĩ nhiên, cái chết đem mọi thứ vào sự tập trung riêng. Khi nhiều vị tử đạo chết vì đức tin, một số ít vẫn dám chết vì giả dối. Chắc hẳn các niềm hy vọng vì tư lợi của Chúa Giêsu đã chấm dứt trên thập giá. Nhưng, cho tới hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn không phủ nhận Ngài là Con Một Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng thuật ngữ "Con Người" và "Con Thiên Chúa" để xác định Ngài vừa là phàm nhân vừa là Thiên Chúa.

9. DI SẢN

Vậy nếu Chúa Giêsu nói dối vì tư lợi, có thể các tuyên bố của Ngài bị bóp méo để lưu truyền lại. Nhưng viễn cảnh bị đánh đập tan da nát thịt và bị đóng đinh vào thập giá sẽ làm giảm nhiệt huyết của hầu hết các "siêu sao." Ở đây có một yếu tố khác. Nếu Chúa Giêsu phủ nhận tuyên bố là Con Thiên Chúa, Ngài không bao giờ bị kết án tử. Chính vì tuyên bố là Thiên Chúa và không chịu rút lại mà Ngài bị đóng đinh trên thập giá.

Nếu việc nâng cao tính khả tín và danh tiếng lịch sử của Ngài là những điều thúc đẩy Chúa Giêsu nói dối, người ta phải giải thích cách mà một thợ mộc từ làng quê nghèo ở Judea lại có thể trù liệu các sự kiện sẽ làm tên tuổi Ngài lừng lẫy khắp thế giới. Làm sao Ngài biết sứ điệp của Ngài sẽ còn mãi? Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bỏ trốn và Phêrô đã chối Ngài. Không công thức nào chính xác đối với việc đưa ra một di sản tôn giáo.

Các sử gia có cho rằng Chúa Giêsu nói dối? Các học giả đã xem xét kỹ lưỡng cách sống và ngôn từ của Chúa Giêsu để xem có chứng cứ nào về sự thiếu sót trong con người luân lý của Ngài hay không. Thật vậy, ngay cả những người hoài nghi nhất cũng choáng ngợp vì sự thuần khiết về đạo đức và luân lý của Chúa Giêsu. Một trong số người hoài nghi và đối kháng là triết gia John Stuart Mill (1806-1873) viết về Chúa Giêsu: *"Về đời sống và lời nói của Giêsu, có dấu hiệu của nguồn gốc cá nhân kết hợp với sự thấu hiểu sâu sắc trong chính con người thiên tài siêu phàm mà chúng ta khả dĩ hãnh diện. Khi thiên tài xuất chúng này kết hợp với các phẩm chất của các nhà cải cách luân lý vĩ đại nhất và hiến thân cho sứ vụ thì con người đó hiện diện trên trái đất, tôn giáo không thể được coi là đã chọn lựa sai khi mô tả con người này là người đại diện lý tưởng và là người hướng dẫn nhân loại".*

Theo sử gia Philip Schaff, không có chứng cứ nào cho thấy Chúa Giêsu đã nói dối, cả trong lịch sử giáo hội và lịch sử đời. Schaff nói: *"Theo nghĩa thông thường về lô-gích học, và kinh nghiệm, làm sao một người lừa bịp, ích kỷ và dối bại lại sáng tạo và kiên quyết duy trì tính cách thuần túy và quý giá nhất của chân lý và thực tế từ đầu tới cuối"*.

Nói dối là ngược với những gì Chúa Giêsu đã dạy, sống và chết. Đối với một số học giả, điều đó vô lý. Nhưng, để phủ nhận tuyên bố của Chúa Giêsu, người ta phải lý giải. Nếu tuyên bố của Chúa Giêsu không thật, và Ngài không nói dối, có lẽ Ngài đã tự lừa dối.

10. CHÚA GIÊSU BỊ TÂM THẦN?

Albert Schweitzer đoạt giải Nobel năm 1952 về nỗ lực nhân bản, ông có cái nhìn riêng về Chúa Giêsu. Ông kết luận rằng sự mất trí là nguyên nhân Chúa Giêsu tuyên bố là Thiên Chúa. Nói cách khác, Chúa Giêsu sai về tuyên bố của mình nhưng không chủ ý nói dối. Theo lý thuyết này, Chúa Giêsu bị ảo tưởng khi tin mình là Đấng Thiên Sai.

C. S. Lewis cẩn trọng cân nhắc ý kiến này và suy diễn sự mất trí trong tuyên bố của Chúa Giêsu. Ông nói rằng ai tuyên bố là Thiên Chúa thì không là thầy dạy luân lý vĩ đại, người đó hoặc bị tâm thần hoặc là ma quỷ.

Ngay cả những người hoài nghi nhất của Thiên Chúa giáo cũng hiếm khi thắc mắc về tinh thần tráng kiện của Chúa Giêsu. Nhà cải cách xã hội William Channing (1780-1842) nhận mình không theo Thiên Chúa giáo, ông nhận xét về Chúa Giêsu: *"Sự cáo buộc về sự nhiệt tâm ngông cuồng và lừa đảo là điều cuối cùng gán cho Chúa Giêsu. Chúng ta tìm đâu ra dấu vết đó trong lịch sử? Chúng ta có phát hiện những điều đó trong giáo huấn của Ngài"*.

Dù cuộc đời ông đầy vô luân và hoài nghi cá nhân, triết gia người Pháp Jean-Jacque Rousseau (1712-1778) vẫn chân nhận tính cách siêu việt của Chúa Giêsu và sự hiện hữu của trí tuệ. Ông viết: *"Khi Plato mô tả người công chính tưởng tượng của mình, ông đã nhận sự trừng phạt của sai lầm, nhưng đáng nhận các phần thưởng cao quý nhất của nhân đức, ông đã mô tả đúng đặc tính của Chúa Giêsu Kitô. Nếu sự sống và sự chết của Socrates là sự sống và sự*

chết của một triết gia thì sự sống và sự chết của Chúa Giêsu Kitô là sự sống và sự chết của Thiên Chúa”.

Schaff đặt vấn đề mà chúng ta phải tự vấn: *"Một người thông thái như vậy – hoàn toàn lành mạnh, khỏe mạnh, luôn sẵn sàng và tự hữu – có thể bị ảo tưởng nghiêm trọng liên quan đặc điểm và sứ vụ của Ngài không".* Vậy Chúa Giêsu nói dối, bị tâm thần hay đúng là Con Thiên Chúa? Jefferson có thể đúng khi cho rằng Chúa Giêsu "là một thầy dạy luân lý tốt" mà lại từ chối thiên tính của Ngài sao? Những người nghe Chúa Giêsu nói, cả người tin và không tin, không bao giờ coi Ngài chỉ là một thầy dạy luân lý tốt. Chúa Giêsu tạo 3 hệ quả ban đầu ở những người gặp Ngài là ghen ghét, khiếp sợ và sùng bái.

Ngày nay, hơn 2.000 năm sau, Chúa Giêsu vẫn là người tạo phân cực nhất thế giới. Nhưng đó không là luân lý, đạo đức hoặc di sản của Ngài khả dĩ tạo lửa say mê. Sứ điệp Chúa Giêsu đem đến thế gian là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta vì một mục đích – và mục đích đó được gói ghém trong Con Ngài.

Các tuyên bố của Chúa Giêsu buộc chúng ta phải lựa chọn. Như Lewis nói, chúng ta không thể đặt Chúa Giêsu vào phạm trù chỉ là nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại hoặc thầy dạy luân lý tốt. Vị cựu giáo sư ĐH Oxford này và những người hoài nghi thách thức chúng ta tìm hiểu Chúa Giêsu: *"Bạn phải lựa chọn, con người này hoặc là phạm nhân hoặc là Con Thiên Chúa, hoặc là người điên hoặc là điều gì đó tệ hại hơn. Bạn có thể không cho rằng Ngài nói vì khờ dại, bạn có thể sỉ vả Ngài và giết Ngài như một kẻ ác, hoặc bạn có thể phủ phục dưới chân Ngài và gọi Ngài là Thiên Chúa. Nhưng hãy để chúng tôi không nói lời vô nghĩa về việc Ngài là thầy dạy luân lý vĩ đại. Ngài không bỏ ngỏ điều đó đối với chúng ta, Ngài không có ý làm vậy".*

Lewis giải thích lý do ông kết luận rằng Chúa Giêsu Kitô đã tuyên bố chính xác Ngài là ai. Ông tìm hiểu kỹ lưỡng về cuộc đời và những lời của Chúa Giêsu, và ông đã trở thành một Kitô hữu.

11. CHÚA GIÊSU THỰC SỰ SỐNG LẠI TỪ CỖ CHẾT?

Vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta: *"Chúa Giêsu Kitô thực sự là ai?".* Ngài chỉ là một người khác thường hay là Thiên Chúa mặc



xác phàm như Phaolô, Gioan và các môn đệ khác đã tin? Mục sở thị Chúa Giêsu nói và làm vì họ tin Ngài đã sống lại từ cõi chết sau khi bị tử hình trên thập giá. Nếu họ sai thì giáo hội được thành lập trên sự giả dối. Nhưng nếu họ đúng, một phép lạ vĩ đại như vậy

đã chứng minh những gì Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa, về chính Ngài và về chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta có phải nhìn nhận sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô chỉ qua đức tin, hay là có chứng cứ lịch sử vững chắc? Một số người hoài nghi đã điều tra hồ sơ lịch sử để chứng minh sự sống lại là sai. Họ đã phát hiện được gì?

12. CHÚA GIÊSU NÓI ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU KHI CHÚNG TA CHẾT?

Nếu Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi chết thì Ngài phải biết những gì ở bên kia thế giới. Chúa Giêsu nói gì về ý nghĩa cuộc sống và tương lai của chúng ta? Có nhiều cách đối với Thiên Chúa hoặc Chúa Giêsu có tuyên bố Ngài là con đường duy nhất?

Hãy nhìn vào vấn đề “Chúa Giêsu có thích hợp với thời nay hay không?” Chúa Giêsu có thể trả lời các vấn đề lớn của cuộc sống như “Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây?” và “Tôi sẽ đi đâu?” hay không? Những ngôi Thánh Đường và những hình Thánh Giá (Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo) đã khiến một số người tin rằng Chúa Giêsu không thể trả lời, và cho rằng Chúa Giêsu đã bỏ mặc chúng ta đối đầu với một thế giới hỗn độn và đầy đau khổ. Nhưng thật ra Chúa Giêsu đã tuyên bố về cuộc sống và mục đích của chúng ta trên trái đất là cần được kiểm nghiệm trước khi chúng ta “viết đặt điều” cho Ngài là vô tâm hoặc bất lực!

Quý vị có nhu cầu hiệp thông cầu nguyện, xin email về longthuongxotgp@gmail.com hoặc longthuongxotgp@yahoo.com để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

ĐỨC THÁNH CHA KỲ VỌNG NHIỀU VÀO VIỆC GẶP GỠ GIỚI TRẺ

(**Gioakim Trương Đình Giai** chuyển dịch từ nguyên tiếng Tây Ban Nha “**El Papa tiene grandes expectativas por el encuentro con los jóvenes**” của tác giả **Massimiliano Menichetti**, đăng trên Đài phát thánh Vatican ngày 01/8/2023).

(Tiếp theo và hết)

Các khủng hoảng mà thế giới đang trải qua thật nhiều vô kể: chiến tranh, nghèo đói, dừng dưng, bỏ rơi, ích kỷ, chủ nghĩa thế tục... Các bạn trẻ có thể vượt qua các thách đố này không?

Vâng, và tôi tin rằng dấu chỉ đến với chúng ta trong Sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ nhân dịp ĐHGTTG, nơi ngài giới thiệu Đức Trinh Nữ, sau Truyền tin, đã nhanh chóng chỗi dậy và lên đường (Lc 1, 39) để gặp người chị họ Êlisabét, để giúp đỡ chị mình trong những lúc chị ấy cần. Ở đây, Đức Trinh Nữ chỉ cho chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, con đường của sự gần gũi và gặp gỡ. Và tôi tin rằng những người trẻ, chính xác khi họ tuân theo những điều này những con đường gần gũi và gặp gỡ này, bản thân họ có khả năng đối mặt và giúp giải quyết và vượt qua nhiều thách đố của xã hội chúng ta.

Tôi có trong đầu những chứng tá của biết bao nhiêu bạn trẻ mà, giống như Đức Trinh nữ Maria, không ngại bỏ đi những sự thoải mái của mình để trở nên gần gũi với những người cần giúp đỡ, họ không khép mình mà chọn sử dụng tài năng, năng khiếu, khả năng của mình, những gì họ đã nhận được cho người khác và tìm kiếm, ngang qua các lựa chọn, những lựa chọn có thể xem ra khá hạn chế, nhỏ hơn nhiều, để phát triển điều thiện trên thế giới. Tôi tin rằng đây là sự đóng góp mà các bạn trẻ có thể thực hiện trước những thách thức lớn lao của thời đại chúng ta.

Chặng đường Fatima đã được thêm vào ĐHGTTG. Chuyến viếng thăm Đền Đức Mẹ của chúng ta có ý nghĩa gì?

Đây là một chuyến viếng thăm quan trọng, trong đó Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ bị bệnh và sẽ lần hạt Mân Côi với họ. Một khoảnh khắc mãnh liệt. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Cha muốn nhắc lại sứ điệp của Đức Trinh Nữ gửi cho ba trẻ mục đồng khi Mẹ hiện ra vào năm 1917 xa xôi. Đó là những lời an ủi, là những lời hy vọng trong một thế giới có chiến tranh, không khác mấy so với thực tế của chúng ta đang sống hôm nay. Và Đức Trinh Nữ đã mời gọi các tiểu mục đồng, và thông qua họ, mọi người, cầu nguyện và đặc biệt đọc Kinh Mân Côi với lòng tin tưởng tuyệt đối để có được hòa bình trên thế giới.

Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô, người luôn mang trong tim mình bi kịch của những người tham gia vào các cuộc xung đột, với chuyến viếng thăm Thánh địa Fatima trong dịp ĐHGTTG này, xin chúng ta đừng nản lòng và hãy kiên trì cầu nguyện và đặc biệt đọc kinh Mân côi.

ĐHGTTG có thể và nên là một khoảnh khắc lắng nghe. Ngài nghĩ gì có thể được phát sinh từ cuộc gặp gỡ này?

Ở đây có ơn Chúa hành động trong tâm hồn con người và tâm hồn người trẻ, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng có ba khoảnh khắc gặp gỡ dường như rất quan trọng đối với tôi. Đầu tiên là lắng nghe Thiên Chúa, tiếng gọi của Người. Một khoảnh khắc đặc biệt quan trọng theo nghĩa này là việc Canh thức, buổi cử hành chiều Thứ Bảy, trong đó chúng ta cũng trải nghiệm thời gian cầu Thánh Thể. Gặp gỡ Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, và để cho mình được gặp thấy Người hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, có nghĩa là sẵn sàng lắng nghe Lời của Người: sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ có thể thực sự thay đổi cuộc đời của nhiều bạn trẻ.

Khoảnh khắc lắng nghe thứ hai là lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng có khả năng giao tiếp và đồng cảm với các bạn trẻ đến mức độ ngài có khả năng nói chuyện với họ, đưa ra những lời nói có thể đánh động họ, linh hứng họ, khuyến khích họ cống hiến những gì tốt nhất của bản thân mình. Ngay cả cuộc gặp gỡ với Người Kế Vị Thánh Phêrô, với tư cách là chứng nhân và thầy dạy đức tin, cũng có thể trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời của các bạn trẻ tuổi.

Và khoảnh khắc thứ ba là khi các bạn trẻ gặp gỡ và lắng nghe nhau: mỗi Ngày Giới trẻ Thế giới cũng là một cơ hội để gặp gỡ, như tôi đã nói, với các bạn trẻ từ các quốc gia khác, để khám phá cách các bạn đồng trang lứa trải nghiệm sự đa dạng của họ và cách họ có thể làm phong phú lẫn nhau. Nói gì với nhiều người trẻ sẽ không ở Lisbon, ngay cả khi họ muốn? Vâng, chúng tôi biết rằng trong khi Ngày Giới trẻ Thế giới được tổ chức tại Lisbon thì cũng sẽ có các sự kiện ở đó và có thể theo dõi ĐHGTTG qua các phương tiện truyền thông. Đối với những người không thể – vì nhiều lý do – đến Lisbon, tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp nhất về mặt thiêng liêng với Đức Thánh Cha và các bạn đồng hành của ngài đang ở Bồ Đào Nha và mạnh mẽ sống trải nghiệm này, ngay cả khi ở xa, cầu nguyện với họ và cho họ, cho những người đang ở Lisbon. Và như vậy, cầu mong sao họ cũng cảm thấy mình là một phần sống động của ĐHGTTG này! Tôi muốn kết luận bằng cách nói rằng, như Đức Thánh Cha đã nói, Ngày Giới trẻ Thế giới không phải là "pháo hoa", tức là những khoảnh khắc của sự nhiệt tình, có lẽ là sự nhiệt tình lớn lao, tuy nhiên không đủ nếu vẫn khép kín trong chính chúng, nhưng điều đó phải được tích hợp vào mục vụ giới trẻ thông thường. Do đó, trước mỗi ĐHGTTG, phải có một công việc mục vụ từ phía các giáo phận và giáo xứ, được kêu gọi để chuẩn bị cho các cuộc họp thế giới, công việc này sau đó phải được tiếp tục. Tôi tin rằng tại thời điểm này, tất cả các bạn trẻ tuổi, ngay cả những người không thể có mặt trực tiếp tại Lisbon, nên cảm thấy mình được tham gia và đóng vai chính theo một cách đầy đủ.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

Tháng 10/2023

CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI

Xin cho Thượng Hội Đồng Thế Giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại, ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới.



NGƯỜI KITÔ HỮU

TRƯỚC VẤN NẠN THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Aug. Trần Cao Khải

(Tiếp theo)

IV.- KI-TÔ HỮU VÀ VIỆC THAM GIA MẠNG XÃ HỘI

Như trên đã nói, số người dùng mạng xã hội trên thế giới hiện chiếm tỷ lệ khá cao và càng ngày có chiều hướng gia tăng (thống kê tháng 1.2021, số người sử dụng mạng xã hội trên toàn thế giới đã là 4,2 tỷ người, nghĩa là 53,6% dân số thế giới 7,8 tỷ). Tất nhiên trong số đó bao gồm không ít Ki-tô hữu chúng ta theo xu thế chung cũng say mê và tham gia mạng xã hội. Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, có nhiều tín hữu đã nghiêm túc tự đặt câu hỏi cho mình: *"Là người Công giáo, tôi có được tham gia mạng xã hội không? Nếu tham gia thì tôi có tội gì không?..."*

1. Các Đức Giáo hoàng nói gì về truyền thông và mạng xã hội

Vào lễ Thánh Phanxicô Salêsiô 24-1-2013, Đức Giáo hoàng Bênêđictô đã gửi sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 47 với nội dung đề cập đến mạng xã hội. Ngài nói: *"Các mạng xã hội kỹ thuật số đang tạo nên một 'agora' (quảng trường) mới, một không gian công cộng mở, nơi đó con người chia sẻ các ý tưởng, thông tin, ý kiến, tạo ra những mối tương quan và hình thái cộng đồng mới."* Vì là một 'quảng trường mới' đã được mở ra cho toàn nhân loại, nên tất nhiên, mạng xã hội cần phải được Giáo hội lưu ý. Do đó, Đức Bênêđictô đã muốn xem xét thật kỹ việc phát triển các mạng xã hội và vai trò của các tín hữu trên mạng xã hội hôm nay.

Đức Giáo hoàng nhận định rằng: *"Các mạng xã hội phát sinh từ những khát vọng sâu xa trong lòng người vì chúng mời gọi mọi người tham gia vào việc xây dựng "các mối tương quan và kết bạn, tìm lời giải đáp cho những vấn nạn và tiêu khiển, rèn luyện trí tuệ cũng như chia sẻ kiến thức và các bí quyết. Khi liên kết những người có chung những nhu cầu cơ bản, các mạng xã hội trở thành một yếu tố dặt nên xã hội."*

Đức Giáo hoàng cũng cho rằng: *"Các mạng xã hội sẽ góp phần thúc đẩy những hình thức đối thoại và tranh luận, củng cố những*

mỗi dây liên kết hiệp thông giữa con người với nhau, xây dựng được tình bạn nhân loại, với điều kiện người ta phải biết sử dụng những phương tiện này trong tinh thần trách nhiệm, tôn trọng sự thật và quan tâm bảo vệ bí mật đời tư; những người đang sử dụng mạng xã hội cần phải cố gắng tỏ ra đáng tin cậy, vì ở đây người ta không chỉ chia sẻ các ý nghĩ và thông tin mà còn thực sự thông truyền chính bản thân mình.” [15]

LM George Nwachukwu trong bài viết tựa “*Giáo hội và mạng xã hội: ứng dụng mạng xã hội vào sứ mạng loan báo Tin Mừng*” trên trang WHĐ ngày 13-11-2022 đã viết như sau: Ngày nay, các mạng xã hội và các phương tiện đi kèm trong việc truyền tải thông tin đang phát triển nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể nắm bắt. Vào Ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 36 năm 2002, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đặc biệt nhắc đi nhắc lại về internet khi ngài nói: “*Giáo hội tiếp cận phương tiện mới mẻ này với thái độ thực tiễn và tin tưởng. Cũng như những phương tiện truyền thông khác, đây là một phương tiện chứ không phải là cùng đích tự thân. Internet có thể ban tặng những cơ hội tuyệt vời để loan báo Tin Mừng nếu nó được sử dụng cách thành thạo và khi ta ý thức rõ đến mặt mạnh và mặt yếu của nó.*”

Tác giả bài viết chia sẻ tiếp: Sau khi suy xét việc sử dụng các mạng xã hội, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “*Khi sử dụng các công nghệ hiện đại và các mạng xã hội, điều quan trọng là phải biết cách đối thoại và phân định để biểu lộ một sự hiện diện đầy lắng nghe, thân tình và khích lệ. Các con đừng sợ! Hãy để mình hiện diện theo cách này, hãy biểu lộ bản sắc Kitô hữu của mình khi các con trở thành công dân của thế giới kỹ thuật số. Một Giáo hội bước theo con đường này là một Giáo hội học được cách đi cùng với tất cả mọi người.*” [16]

Ngoài ra, trong bài phát biểu trước Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội vào ngày 27-6-2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã kêu gọi: “*... Nhiệm vụ của các mục tử là giảng dạy và hướng dẫn các tín hữu để họ đạt đến ơn cứu độ và sự hoàn thiện của bản thân, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Với sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông này, nhiệm vụ của các vị mục tử sẽ đạt hiệu quả hơn. Hơn nữa, các tín hữu phải cố gắng làm cho tinh thần Kitô giáo thấm đượm vào những phương*



tiên truyền thông này, để chúng có thể hoàn toàn đáp ứng những kỳ vọng lớn lao của nhân loại và đúng theo ý định của Thiên Chúa.” [17]

2. Các Đức Giáo hoàng dùng mạng xã hội

Thật là bất ngờ khi chúng ta biết rằng cả Đức Giáo hoàng Bê-nê-đích-tô XVI và Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đều đã sử dụng mạng Twitter rất sớm và rất hiệu quả. Tác giả Thảo Nguyên, trong bài “*Đức Giáo Hoàng và mạng xã hội*” đăng trên cgvdt.vn ngày 18-12-2015 đã cho biết như sau: [18]

Kể từ thời Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, mạng xã hội đã trở thành một phương tiện quen thuộc để Tòa Thánh mở rộng vòng tay với cộng đồng. Các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo đã không “làm ngơ” mạng xã hội khi nó ngày càng trở nên quen thuộc với các “công dân mạng”. Tác giả bài báo cho biết tiếp:

Ngày 12.12.2012, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã chính thức gia nhập mạng Twitter với tên truy cập là *Benedict XVI*, để cập nhật tình trạng cũng như những thông điệp của mình tới giáo dân. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký để theo dõi các thông điệp của Đức Giáo hoàng bằng nhiều thứ tiếng thông qua địa chỉ @Pontifex. Từ đó, Tòa Thánh đã trở thành thành viên “*tích cực*” của truyền thông xã hội. Trong thông điệp đưa ra trong ngày Truyền thông Thế giới 24.1.2013, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đánh giá: “*Mạng Xã Hội chính là cánh cửa của sự thật và đức tin, không gian mới cho việc chia sẻ Tin Mừng và hy vọng*”. Sự kiện Đức Giáo hoàng tham gia Twitter được xem là phương thức để kết nối hiệu quả hơn với giới trẻ. Twitter của ngài lúc đó thu hút khoảng 2,5 triệu người đăng ký theo dõi.

Ngày 17.3.2013, trang này đã hoạt động trở lại với tin nhắn Twitter đầu tiên của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài gửi thông điệp ban phép lành đến mọi người: “*Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Giáo hoàng Phanxicô*”. Tài khoản Twitter của Đức Giáo hoàng @Pontifex hiện có 9 ngôn ngữ, kể cả tiếng Ả Rập. Theo một nghiên cứu năm 2015 từ Twiplomacy, tài khoản Twitter của Đức Giáo hoàng có trên 25 triệu người theo dõi bằng các ngôn ngữ khác nhau, bỏ xa các nhà lãnh đạo thế giới hay những ngôi sao hàng

đầu có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Tài khoản @Pontifex trong phiên bản tiếng Anh của ngài đạt mức trung bình khoảng 8.200 lượt chia sẻ với mỗi câu tweet của Đức Phan-xi-cô”...

Đặc biệt, tin tức cũng cho hay vào **ngày 20-1-2019** trong bài huấn dụ lúc đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã ra mắt một ứng dụng di động và nền tảng trực tuyến mới, để ngài chia sẻ những ý cầu nguyện của mình, đồng thời mọi người trên khắp thế giới có thể dùng nó để chia sẻ ý cầu nguyện của họ. Sau đó, mọi người có thể “*click vào để cùng cầu nguyện*” với nhau. Linh mục Dòng Tên Federic Fornos, giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, cho biết: Chỉ trong ba ngày đầu tiên, đã có 167.000 người tải ứng dụng “Nhấp để cầu nguyện”. Và nút “click để cầu nguyện” trên các ý cầu nguyện cá nhân đã được click hơn 1 triệu lần chỉ trong ba ngày - từ ngày 20 đến ngày 22-1-2019. Cộng đồng cầu nguyện trực tuyến trên điện thoại còn tham gia nhiều hơn nữa vào các tài khoản của Đức Giáo hoàng nơi hai mạng xã hội Twitter và Instagram.

Như vậy ta có thể thấy rằng chính các vị chủ chăn đứng đầu Hội thánh cũng tham gia mạng xã hội một cách tích cực và có hiệu quả. Riêng tại VN chúng ta, hiện chưa có thống kê có bao nhiêu Ki-tô hữu sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Zalo, Youtube, Twitter... và cũng chưa có một cuộc khảo sát nhằm thăm dò ý kiến của họ thế nào đối với mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng. Chúng ta tin rằng số người Công giáo sử dụng mạng xã hội, đặc biệt Facebook, Zalo và Youtube không phải là ít và trong số họ có người đã có nhận thức tốt, đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội.

(Còn tiếp 1 kỳ)

Nguồn: dcvphanxicoxavie.com

[15]LM Vũ Hữu Hiền – Giáo hội, người trẻ và mạng xã hội – Bài đã dẫn

[16]<https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-hoi-va-mang-xa-hoi-ung-dung-mang-xa-hoi-va-o-su-mang-loan-bao-tin-mung-46786>

[17]LM George Nwachukwu - Giáo hội và mạng xã hội: ứng dụng mạng xã hội vào sứ mạng loan báo Tin Mừng – Bài đã dẫn (nguồn hdgmvietnam.com ngày 13-11-2022)

[18]http://www.cgvdv.vn/cong-giao-the-gioi/duc-giao-hoang-va-mang-xa-hoi_a2405

PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ CHẨN ĐOÁN



Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quy, xảy ra khi nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn. Đây được xem là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất, nguy cơ tử vong cao nếu không sớm nhận biết triệu chứng

tai biến và can thiệp kịp thời.

Tỷ lệ người bị tai biến mạch máu não (đột quy) đang có xu hướng trẻ hóa. Theo thông tin từ Tổ chức Đột Quy Mỹ, khoảng 15% bệnh nhân bị đột quy trong độ tuổi khoảng từ 18 tới 45 tuổi. Tại Việt Nam, tỷ lệ người trẻ bị tai biến mạch máu não chiếm khoảng 25% các ca đột quy. Vậy nguyên nhân tai biến mạch máu não là gì và vì sao căn bệnh này ngày càng trẻ hóa? Dấu hiệu tai biến hay triệu chứng tai biến ra sao và bệnh có thể tầm soát được hay không?

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO LÀ GÌ?

Tai biến mạch máu não được xem là yếu tố nguy cơ gây tử vong cao hàng thứ 2 tại Việt Nam và thuộc top 10 thế giới, theo thống kê hàng năm của WHO. Bệnh trở thành mối đe dọa nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng con người.

Tai biến mạch máu não là tình trạng mạch máu não (động mạch, mao mạch hoặc tĩnh mạch) bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột mà không do chấn thương sọ não.

Khi các mao mạch vỡ, tắc nghẽn thì các tế bào não sẽ thiếu hụt oxy và dưỡng chất nên bắt đầu chết dần. Thời gian càng lâu thì các tế bào não chết đi càng nhiều, khiến người bệnh gặp tổn thương

nặng, thậm chí gây tử vong. Nếu may mắn được cứu sống thì người bệnh cũng dễ gặp những biến chứng nghiêm trọng như tê liệt tay chân, liệt nửa người, không thể giao tiếp,...

Có nhiều cách để phân loại tai biến mạch máu não. Trong đó, cách thường gặp nhất là chia thành 2 nhóm: Tai biến mạch máu não do thiếu máu não và tai biến mạch máu não do xuất huyết não.

Thiếu máu não

Có đến khoảng 80% các ca bệnh tai biến mạch máu não là do thiếu máu cục bộ ở não. Hậu quả là lưu lượng máu lên não bị giảm hoặc tắc khiến không có đủ máu nuôi tế bào não, làm cho các tế bào não bị hoại tử. Trong thời gian 4 tiếng kể từ khi người bệnh có những triệu chứng tai biến đầu tiên, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.

Xuất huyết não

Dạng tai biến mạch máu não thứ 2 là xuất huyết não, với tỷ lệ chiếm 20% trên tổng số ca bệnh. Xuất huyết não là tình trạng máu tràn vào mô não, gây phù não và tăng áp lực các mô xung quanh não. Lúc này, các tế bào não sẽ dần chết đi và gây vỡ mạch não.

Chỉ trong vài phút thì người bệnh bị tai biến mạch máu não do xuất huyết não có thể tử vong, đòi hỏi phải cấp cứu nhanh và kịp thời. Chính vì vậy, tỷ lệ người bệnh tử vong do xuất huyết não thường cao hơn rất nhiều so với các trường hợp khác.

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Tai biến mạch máu não được chia thành 3 giai đoạn tiến triển chính, bao gồm:

Giai đoạn khởi đầu

Đây là giai đoạn đầu tiên của bệnh, chưa xảy ra những biểu hiện không nghiêm trọng hoặc không quá đặc trưng, khiến chúng ta dễ nhầm lẫn với các bệnh khác hoặc bỏ qua dấu hiệu bệnh.

Giai đoạn quyết định

Sau giai đoạn khởi đầu, tai biến mạch máu não sẽ chuyển qua giai đoạn nặng hơn. Nếu can thiệp ở giai đoạn này thì người bệnh



vẫn có khả năng sống sót tuy nhiên sẽ có biến chứng nghiêm trọng như rối loạn thực vật, hôn mê, liệt nửa người,...

Giai đoạn tiến triển

Giai đoạn tiến triển chính là giai đoạn cuối cùng của một người bị tai biến mạch máu não, cũng chính là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu bỏ qua giai đoạn này thì người bị tai biến sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Các trường hợp cấp cứu, can thiệp trong giai đoạn này cũng khó khăn hơn và tỷ lệ thành công thấp hơn.

DẤU HIỆU TAI BIẾN

Làm sao để nhận biết sớm một người bị tai biến mạch máu não? Càng sớm nhận biết các dấu hiệu đột quỵ để can thiệp sẽ giúp hiệu quả can thiệp cao hơn, ít để lại biến chứng. Theo đó, triệu chứng tai biến mạch máu não từ nhẹ đến nặng bao gồm:

- Đau đầu, hoa mắt chóng mặt, khó chịu mệt mỏi
- Méo một bên miệng hoặc một bên mặt
- ù tai, thị lực giảm sút, mắt mờ không nhìn thấy rõ
- Loạn ngôn, không biết mình nói gì, gặp khó khăn trong việc nói chuyện và phát âm rõ chữ
- Tê tay chân, không thể cử động hoặc nhấc tay cao qua khỏi đầu
- Mất thăng bằng
- Nhịp tim đập nhanh
- Sốt cao, hôn mê sâu

NGUYÊN NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

ta
Tâm Anh Hospital



Nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não thường sẽ khác nhau tùy theo loại tai biến mà người bệnh mắc phải. Cụ thể:

Tai biến hay đột quỵ do thiếu máu cục bộ

Người bị tai biến mạch máu não do thiếu máu cục bộ thường do có máu đông chặn dòng

chảy của máu cũng như oxy đi nuôi các tế bào não. Nguyên nhân gây nên tình trạng này là do các chất béo bám thành mạch, nằm ở động mạch và ngăn dòng chảy của máu. Tình trạng này được gọi là xơ vữa động mạch. Vì thế, có thể nói xơ vữa động mạch là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai biến do thiếu máu cục bộ.

Ngoài ra, tuổi tác cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến tai biến mạch máu não. Động mạch của chúng ta thường có xu hướng hẹp hơn khi chúng ta già đi, khiến nguy cơ bị thiếu máu lên não cao hơn.

Đột quy do xuất huyết não

Nguyên nhân chính của tình trạng tai biến mạch máu não do xuất huyết não là do huyết áp cao khiến các mạch máu trong hộp sọ vỡ ra và chảy máu vào xung quanh não.

NGUY CƠ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Những người dễ bị tai biến mạch máu não hay có nguy cơ cao bị tai biến thường thuộc các nhóm sau đây:

- Thừa cân, béo phì
- Nghiện thuốc lá, thường xuyên hút thuốc
- Uống quá nhiều rượu, bia và đồ uống có cồn
- Ít vận động, tập thể dục
- Thường lo lắng, căng thẳng, bị rối loạn lo âu kéo dài
- Huyết áp cao (tăng huyết áp)
- Mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh lý tim mạch
- Ăn đồ có hàm lượng chất béo, dầu mỡ cao
- Nam giới và phụ nữ khi bước qua tuổi trung niên
- Tiền sử gia đình có người từng bị tai biến

(Còn tiếp 1 kỳ)

Nguồn: <https://tamanhhospital.vn/tai-bien-mach-mau-nao/>



Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng	02
✠ Sống Lời Chúa	03
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (Bài 92)	13
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin CDLCTX TGP Sài Gòn	17
◆ Tin HHLCTX GP Xuân Lộc	19
◆ Tin CDLCTX Miền Gia Lai, GP Kon Tum	28
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Bài học tâm linh của Thánh Têrêsa Avila	29
◆ Các ĐGH với kinh Mân Côi	34
◆ 7 điều thú vị về Đức Mẹ Fatima	38
◆ Thánh sử Luca, tác giả Tin mừng	41
◆ Người Công giáo có nên tin vào tiền định không?	45
◆ Nhận diện CGS (tt và hết)	47
◆ ĐTC kỳ vọng nhiều vào việc gặp gỡ giới trẻ	53
◆ Người Kitô hữu trước vấn nạn tham gia mạng xã hội (tt)	56
✠ Phòng mạch miễn phí:	
◆ Tai biến mạch máu não	60