

## **CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN**



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão,  
Q. 1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

**04/2021**

**Ta cần phải kiên trì trong cầu nguyện và thường thì phần  
rỗi chúng ta tùy thuộc vào lời cầu nguyện khó khăn ấy (NK  
157).**

**(Lưu hành nội bộ)**



## LÁ THƯ LINH HƯỚNG

### LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 4/2021

LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng



Sáng thứ sáu 5/3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến viếng thăm Iraq kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến tông du thứ 33 của ngài tại nước ngoài. Khẩu hiệu chuyến viếng thăm Iraq là “Tất cả anh chị em đều là anh chị em của

nhau”. Đức Thánh Cha đã làm một chuyện chấn động thế giới. Đặc biệt hơn, vào đầu ngày thứ 2 của chuyến tông du, Đức Thánh Cha tới thành phố Najaf thăm Đại Ayatollah Sayyid Al-Sistani là người lãnh đạo của Hội giáo Shiite Iraq. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, “cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 45 phút, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cộng tác và tình thân hữu giữa các cộng đồng tôn giáo, để ngang qua việc vun đắp sự tôn trọng và đối thoại lẫn nhau, các cộng đồng tôn giáo có thể đóng góp vào lợi ích chung của Iraq, của khu vực, và của toàn thể nhân loại”.

Thành phố Najaf có khoảng 1,3 triệu dân, nằm ở miền trung Iraq, cách thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía nam, cách thành cổ Babylon 30km, và cách thành Ur, quê hương của tổ phụ Abraham, 400km về phía bắc. Thành phố này có trung tâm tôn giáo chính của Hội giáo Shiite, là địa điểm hành hương của các tín đồ Hội giáo Shiite từ khắp nơi trên thế giới, là nơi có lăng mộ của một trong những nhân vật được tôn kính nhất Hội giáo, Ali ibn Abi Talib, còn được gọi là Imam Alī, là người anh em họ và là con rể của tiên tri Muhammad, và cũng là người đầu tiên cải sang Hội giáo. Lăng mộ của Imam đầu tiên của Shiite, nằm bên trong Đền thờ Hội giáo Imam Alī, được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi.

Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết thêm: “Cuộc gặp gỡ là cơ hội để Đức Thánh Cha cảm ơn Đại Ayatollah Al-Sistani vì, cùng với cộng đồng Shiite, trước tình trạng bạo lực và nhiều khó khăn trong những năm gần đây, ngài đã lên tiếng bênh vực những người yếu nhất và chịu bách hại nhất, bằng việc khẳng định sự thánh thiêng của sự sống con người và tầm quan trọng sự hiệp nhất của nhân dân Iraq.

Như thế khi đến thăm vị Đại Ayatollah Sayyid Al-Sistani, người lãnh đạo của Hồi giáo Shiite tại Iraq, Đức Giáo Hoàng đã muốn đưa ra một sứ điệp Hòa bình cho các tôn giáo. Sứ điệp này diễn tả ước mong của người Công giáo ngày nay: mọi người được mời gọi sống huynh đệ với nhau. Nếu mỗi người sống theo kiểu mắt thế mắt rằng thế rằng thì tất cả chúng ta là những người mù và đây là thách đố lớn của người Công giáo khi sống trong một nơi mà người Công giáo bị đối xử thù nghịch, tàn bạo. Tuy nhiên, khi nhìn về Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta sẽ “thấy” được Ánh sáng đến từ cạnh sườn bị đâm thấu của Chúa. Ánh sáng đó mời gọi chúng ta tiến bước.

### **NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHẬN ƠN TOÀN XÁ**

Ơn Toàn xá được ban với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha) cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi, sẽ tham dự Năm đặc biệt về thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa Ân giải Tối cao chỉ định:



### **8 cách để nhận được Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Giuse**

1. Nguyện gắm 30 phút về Thánh cả
2. Tham dự một ngày tĩnh tâm có bài suy niệm về Thánh Giuse.
3. Hy sinh hãm mình hay làm việc bác ái yêu thương.
4. Đọc kinh Mân Côi trong gia đình.
5. Phó dâng ngày và công ăn việc làm cho Thánh Giuse.
6. Cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị bách hại.
7. Đọc kinh được chuẩn nhận, làm các việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse.
8. Hãy đến cầu nguyện, phó thác cuộc đời và những đau đớn bệnh tật cho Thánh Giuse.







BBT tổng hợp (theo caimon.org)

## ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH, NĂM B

### HAI CÁCH NHÌN

Trước ngôi mồ trống của Đức Giêsu, có hai cái nhìn, dẫn đến hai cái thấy khác nhau:

- Cái nhìn của bà Maria Magdala là cái nhìn tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi tình cảm: chỉ mới nhìn tảng đá đã lăn khỏi mộ, tình cảm của bà bị tác động ngay khiến bà không còn thấy thêm điều gì khác mà chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất: *"Người ta đã đem Chúa ra khỏi mộ!"*. Cái nhìn tình cảm này không giúp thấy được sự thật mà chỉ làm cho bà buồn rầu, lo lắng, khóc lóc.

- Cái nhìn của người môn đệ Chúa yêu được đức tin hướng dẫn: Ông nghe nói tảng đá đã lăn khỏi mộ, ông chạy đến nơi để xem và xem xét rất kỹ.

Ông cúi xuống nhìn vào trong, quan sát những tấm khăn liệm và dừng lại để suy nghĩ. Rồi ông nhớ lại những lời Thánh Kinh mà Đức Giêsu đã dạy. Cái nhìn này giúp ông thấy được sự thật: Đức Giêsu đã sống lại. Cái nhìn đức tin này đem lại cho ông niềm vui: *"Ông đã thấy và đã tin"*.

Có thể so sánh cái nhìn đức tin giống như người ta nhìn các sự vật trong đêm tối bằng ánh sáng của tia hồng ngoại, nên có thể thấy được những điều mà mắt thường không trông thấy.

Theo định nghĩa, "Tín hữu" là người tin. Vì thế tín hữu vừa có cái nhìn tự nhiên như mọi người, vừa phải có

cái nhìn đức tin. Ai biết nhìn sự việc bằng đức tin thì sẽ thấy mọi sự rất thanh thản và lạc quan.



Chẳng hạn Thánh Phaolô trong lúc đang ngồi tù và sắp bị đem ra xử, ông nghĩ đến hai tình huống có thể xảy ra: một là bị xử tử, hai là được tự do. Bằng cái nhìn đức tin, ông đã thấy sống hay chết đều tốt cả: *"Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi"* (Pl 1, 21). Còn thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu sau khi đã nhìn lại mọi sự việc xảy đến trong đời mình bằng cặp mắt đức tin, đã kết luận *"Tất cả là hồng ân"*.

Đức Giêsu phục sinh đã chiếu một luồng sáng mới lên tất cả mọi sự. Thiết tưởng, việc đầu tiên mà chúng ta cần cố gắng và cũng là ơn đầu tiên mà chúng ta cần xin trong mùa Phục sinh là biết nhìn mọi sự bằng cặp mắt đức tin. Có như thế, trong tất cả mọi sự chúng ta mới đều có thể lạc quan cất lên tiếng hát đặc trưng của Mùa Phục vụ này: Halleluia!

### **TIN LÀ THỂ NÀO?**

Đức tin của các tín hữu thường chỉ có một chiều kích, đó là chiều kích của trí óc: tin có Thiên Chúa; tin rằng Ngài đã tạo dựng mọi sự, Ngài biết mọi sự và điều hành mọi sự...

Đức tin của các tín hữu thường hướng tới đời sau: tin

rằng mình sẽ được ở với Thiên Chúa sau khi từ giã cõi đời này.

Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay buộc ta phải điều chỉnh lại đức tin ấy: phải có thêm chiều kích hiện sinh nữa: Không chỉ tin bằng trí óc mà còn bằng cả cuộc sống. Không chỉ nhắm tới cuộc sống mai sau, mà phải nghĩ tới cuộc sống hiện tại. Thánh Phaolô dạy: *"Sự sống mới của anh em hiên đang tiềm tàng với Đức Kitô"*.

### **LÀM CHỨNG LÀ THỂ NÀO?**

Chỉ có các tông đồ là những "chứng nhân" đúng nghĩa: các ngài đã cùng sống với Đức Giêsu, đã thấy Ngài chết và thấy Ngài sống lại. Việc làm chứng của các ngài dựa trên điều các ngài đã thấy.

Nhưng lời chứng xuất phát từ cảm nghiệm cũng có giá trị, nhiều khi lại còn có sức thuyết phục hơn. Chúng ta có thể làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh theo cách thứ hai này: sống làm sao cho người ta biết chúng ta đang sống một cuộc sống mới, chúng ta hạnh phúc, chúng ta tự do, chúng ta vui mừng trong cuộc sống mới đó, và trong bất cứ hoàn cảnh nào lòng chúng ta cũng tràn trề hy vọng

## ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, NĂM B

Đoạn Tin Mừng (Ga 20, 19-30) tường thuật hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với các tông đồ cách nhau 8 ngày:

- Trong lần hiện ra thứ nhất, Đức Giêsu cho các ông thấy tay và cạnh sườn Ngài (tức là thấy những vết thương Ngài đã chịu trong cuộc chịu nạn). Khi thấy những dấu chứng đó, các tông đồ đã tin rằng người đang ở trước mặt họ là Thầy họ nên họ vui mừng. Sau đó, Đức Giêsu ban Thánh Thần cho các ông và sai các ông đi (nhưng chưa nói là đi đâu và đi để làm gì). Nhưng lần đó không có mặt Tôma. Khi Tôma trở về và được các tông đồ kia thuật lại thì ông không tin. Ông đòi điều kiện là phải thấy (chẳng những thấy mà còn sờ) những thương tích của Đức Giêsu thì mới tin.

- 8 ngày sau, Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai. Lần này có mặt Tôma. Đức Giêsu bảo riêng Tôma hãy đưa tay ông ra chạm trực tiếp vào các vết

thương của Ngài. Nhưng khi đó Tôma không còn bảo lưu yêu cầu thấy của mình nữa. Ông tuyên xưng đức tin ngay. Ông gọi Đức Giêsu là "Chúa" và là "Thiên Chúa". Tôma đã vươn tới mức độ cao của đức tin: tin mà không cần thấy.

Như thế đoạn Tin Mừng này trình bày hai mức độ tin: mức độ thấp là tin vì thấy, nghĩa là tin dựa vào bằng chứng; mức độ cao là tin mà không cần thấy, nghĩa là tin không dựa trên bằng chứng mà dựa trên tình yêu.

Đức Giêsu đánh giá mức độ thứ hai là cao hơn, và kêu gọi chúng ta – qua lời nói với Tôma - hãy cố vươn lên mức độ cao ấy: *"Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Nhưng phúc cho kẻ nào không thấy mà tin"*.

Tin là chấp nhận bấp bênh, là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng không thể sống mà không tin. Người ta không thể nói: "Có thấy mới tin". Trên đời





này có biết bao điều chúng ta không thấy mà vẫn tin. Chẳng ai thấy rõ lòng dạ con người, nhưng họ vẫn tin vào tình yêu, tình vợ chồng, tình bạn, tình làng xóm... Người ta cũng không thể nói: "Tôi chỉ tin vào Chúa nếu có bằng chứng". Paul Misraki nói: "Nếu bạn chỉ đợi có bằng chứng mới tin, thì đức tin đã trở thành khoa học rồi".

Khủng hoảng lớn nhất của thế giới ngày nay là khủng hoảng niềm tin. Người tín hữu Kitô luôn được mời gọi hãy giữ vững niềm tin.

- Tin vào Thiên Chúa và tin vào con người.

- Tin vào thế giới do Người tạo nên.

- Tin vào cuộc đời mà Người gửi ta đến.

- Tin vào vẻ đẹp và hạnh phúc Người tặng ban.

*"Phúc cho ai không thấy mà tin"* (Ga 20, 28). Người tín hữu Kitô là những người không thấy mà tin. Họ không thấy Chúa bằng con mắt thường, nhưng họ thấy Người bằng con mắt đức tin. Họ không thấy Chúa bằng giác quan, nhưng họ thấy Người với cả trái tim. Thiên Chúa muốn cho giác quan chúng ta ra tầm tối, để niềm tin được ăn rễ sâu trong Người.

Miguel de Unamuno viết: "Tôi tin vào Thiên Chúa như tin vào một người bạn, vì tôi cảm nhận được hơi thở tình yêu của Người, cảm nhận được bàn tay vô hình và khả giác của Người tác động đến tôi".

Nhà sinh vật học Jean Henry Fabre sau 87 năm khảo sát và suy tư đã phải thốt lên: "Tôi không thể nói rằng tôi tin vào Thiên Chúa, mà là tôi trông thấy Người". Thấy Chúa là Cha rất nhân từ hằng yêu thương chăm sóc con người, và thấy mọi người là anh em với nhau. Cha Michel Quoist viết: "Tin Chúa, không phải là hướng mắt về Người để chiêm ngưỡng, nhưng đồng thời cũng là nhìn vào trần gian với ánh mắt của Đức Kitô".

#### Mảnh suy tư

- Điều cốt yếu thường không nhìn thấy được.

- Thế giới hữu hình chỉ là một phần của thế giới rộng lớn hơn bao gồm nhiều điều vô hình.

- Nhiều khi thị giác, thính giác và xúc giác lại là trở ngại cho cảm xúc và suy nghĩ.

- Đôi khi cần phải tin thì mới thấy được.

- Tối quá người ta không thấy, nhưng sáng quá người ta cũng chẳng thấy.



## CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM B

Hai môn đệ Emmau đã theo Đức Giêsu bấy lâu nay, họ nghĩ rằng họ "biết" Ngài. Theo cái "biết" ấy thì Ngài chỉ là "một tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ" và họ "hy vọng Ngài sẽ cứu Israel".

Nhưng khi Đức Giêsu bị giết, họ mới ý thức rằng cái "biết" đó chỉ là cái họ "tưởng" chứ không phải là "biết" thật.

Đức Giêsu giúp họ "biết" thực sự, nhờ việc Ngài giảng giải Lời Sách Thánh và nhờ việc Bẻ bánh.

Khi đã "biết" Đức Giêsu, hai ông vội vã trở lại Giêrusalem để loan báo cho các môn đệ khác "biết" nữa.

Nhiều người lầm tưởng rằng nếu "biết" giáo lý, "biết" lề luật, "biết" Thánh Kinh thì cũng bảo đảm được phần rồi. Bài Tin Mừng hôm nay xóa tan ngộ nhận ấy, cái "biết" có thể mang đến ơn cứu độ là cái "biết" do suy gẫm sách Thánh và kết hợp với Đức Giêsu Thánh thể. Bài trích thư thứ nhất Thánh Gioan



cho thấy thêm một điều kiện nữa: không chỉ biết Chúa mà còn phải tuân giữ các giới răn của Ngài nữa thì mới được cứu độ.

### Những cảm nghiệm Emmau

Vào chính ngày Đức Giêsu sống lại, có hai môn đệ chán nản rời Giêrusalem để về làng Emmau. Thánh Luca cho biết tên một

người, đó là Clêôpát. Còn người kia thì Luca không nói tên. Chắc hẳn không phải vì ông không biết, nhưng có lẽ vì người thứ hai ấy chính là Luca, hoặc cũng có thể vì một lý do gì khác. Ch. Perrot đã đoán lý do khác ấy là: *"Người bạn của Clêôpát không được nêu rõ tên nhưng lại mang tên của mọi tín hữu"*. Nghĩa là, theo suy đoán của Ch. Perrot, Thánh Luca cố ý không nêu tên người môn đệ kia vì muốn coi người ấy là đại biểu của mọi tín hữu. Nói cách khác, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể trải qua những cảm nghiệm của người môn đệ ấy.

Vậy chúng ta hãy đi vào tâm trạng của người môn đệ ấy, và



chia sẻ những cảm nghiệm của ông.

1. *"Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản nên không nhận ra Ngài":* Đây là cảm nghiệm thứ nhất, cảm nghiệm về tình trạng của Đức Giêsu phục sinh. Ngài luôn hiện diện bên cạnh chúng ta và luôn cùng đi với chúng ta. Chỉ có điều là cặp mắt xác thịt của chúng ta không thấy được Ngài, giống như có một bức màn ngăn cách giữa chúng ta với Ngài. Đến một lúc nào đó, nếu Ngài muốn, thì Ngài bỏ bức màn ấy xuống, khi đó không còn gì ngăn cản nữa thì chúng ta sẽ thấy được Ngài. Đối với hai môn đệ Emmau, đó là lúc ở trong lữ quán, *"mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài"*.

2. Vậy nhờ cái gì mà tấm màn ngăn cách chúng ta với Đức Giêsu phục sinh được cất đi để chúng ta nhận ra Ngài? Cảm nghiệm của hai môn đệ Emmau cho thấy nhờ hai điều:

a/ Điều thứ nhất là nhờ suy gẫm Sách Thánh: *"Ngài giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Ngài trong tất cả Sách Thánh"*. Sau này hai ông nhớ lại cảm giác lúc đó: *"Đọc đường khi Ngài nói chuyện và giải thích*

*Sách Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy lên đó sao?"*.

b/ Điều thứ hai là Bí tích Thánh Thể: *"Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài"*.

Sách Thánh đã làm cho những cõi lòng lạnh giá chán chường bùng cháy lên, Bí tích Thánh Thể khiến cho bức màn ngăn cản cặp mắt xác thịt hạ xuống.

Thực ra chúng ta đã nhiều lần đọc Sách Thánh và tham dự Bí tích Thánh Thể. Nhưng tại sao khi đọc Sách Thánh lòng chúng ta không "cháy bùng lên", và khi tham dự Thánh Lễ mắt chúng ta không "mở ra"? Thưa vì chúng ta đọc Sách Thánh như đọc **về** Đức Giêsu chứ không phải đọc **với** Đức Giêsu như hai môn đệ Emmau; và chúng ta dâng Thánh Lễ như dâng lên **cho** Ngài chứ không phải cùng dâng **với** Ngài.

Chúng ta có thể làm mọi việc **với** Ngài, bởi vì Đức Giêsu phục sinh luôn hiện diện bên cạnh chúng ta và luôn cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Ngày xưa đối với hai môn đệ Emmau cũng thế và ngày nay cũng vẫn thế.

## CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM B

Đức Giêsu xưng mình là mục tử tốt lành. Ngài cũng phân biệt mục tử tốt lành và người chăn chiên thuê:

- Những đặc tính của Người mục tử tốt lành: a/ thí mạng sống vì chiên; b/ biết các con chiên và được các con chiên biết; c/ muốn quy tụ những con chiên khác ở ngoài vào đàn chiên mình, để rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên.

- Kẻ chăn chiên thuê chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Hắn ưu tiên lo cho bản thân nên khi gặp nguy hiểm thì bỏ mặc đàn chiên để chạy trốn.

### MỤC TỬ TỐT LÀNH

Dưới thời bạo Chúa Nêrô bắt đạo, Rôma ngập tràn máu lửa, biết bao tín hữu đã chết dưới tay ông vua điên loạn, bạo tàn.

Giáo hội non trẻ do Đức Giêsu thiết lập như sắp rã rời tan tác. Phêrô là con chim đầu đàn, là trụ cột của Giáo hội. Các tín hữu tha thiết xin Phêrô trốn khỏi Rôma, để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên. Người anh cả một thoáng phân vân, chần chừ. Quả thật

đoàn chiên đang nao núng vì sợ thiếu vắng đầu đàn, sao có thể giữ vững niềm tin? Thầy đã chẳng khuyên khi người ta bắt bố chúng con ở thành này, thì hãy trốn sang thành khác sao? Phêrô xách bị gậy đi trốn. Đụng Thầy ở cổng thành, Phêrô hỏi:

- Thưa Thầy, Thầy đi đâu? (Quo vadis, Domine?)

- Nếu con bỏ các Kitô hữu của Thầy thì Thầy sẽ quay lại để chịu đóng đinh cho họ một lần nữa.

Phêrô hiểu ngay lời Thầy, quay trở lại Rôma để an ủi khích lệ đoàn chiên, và để chịu đóng đinh thập giá như Thầy.

"*Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì đoàn chiên*" (Ga 10, 11). Đức Giêsu ví mình như một mục tử tốt lành khác với người chăn thuê, vì người đã dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Cái chết của Người không bất ngờ, cũng không đầu hàng bạo lực, nhưng là một cái chết tự hiến. Đức Giêsu chết để nói nên lời yêu



thương. Một tình yêu tốt đỉnh, yêu cho đến cùng. Thánh Gioan viết: *"Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình"* (Ga 15, 13).

Chính tình yêu đã tạo nên mỗi dây găng bó giữa chủ chiên và từng con chiên, khiến Người nói: *"Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta"* (Ga 10, 14-15). Đó là sự hiểu biết nhau sâu xa, sự trân quý giữa mục tử và đoàn chiên.

Đức Giêsu là mục tử duy nhất, tối cao và gương mẫu. Các mục tử khác chỉ là phụ tá giúp chăn dắt đoàn chiên của Người. Mọi mục tử phải noi gương Người, dám chết cho đoàn chiên được sống. Phêrô là người mục tử đầu tiên. Phêrô có thể trốn bắt bớ, tù tội, chết chóc. Nhưng chính khi đổ máu, Phêrô đã giữ vững đoàn chiên. Cái chết của Phêrô đã có sức thuyết phục hơn bất cứ lời rao giảng nào: *"Thầy làm vững đức tin của con. Rồi đến lượt con, con sẽ làm vững đức tin của anh em con"*. Các mục tử tiếp bước Phêrô vui lòng nằm xuống để nên nhân chứng, và củng cố niềm tin cho các anh em.

Dụ ngôn người *"Mục tử tốt lành"* cho thấy tình yêu sâu sắc của Thiên Chúa.

- Người yêu thương mỗi người một cách cá biệt, không yêu cách chung chung.

- Người yêu thương vô điều kiện, ngay cả khi chúng ta lầm đường lạc lối.

- Người yêu thương bằng tình yêu vui mừng, chứ không la rầy khiển trách khi tìm thấy chiên lạc.

Ngày nay, Đức Giêsu vẫn cần những vị mục tử tốt lành lo cho đoàn chiên trên thế giới. Người rất cần các bạn trẻ hiến thân cho sứ mạng mục tử này. Người mời gọi chúng ta hãy nhìn bằng trái tim yêu thương, để thấy những cơn đói Lời Chúa, đói tình thương, đói của ăn, đói ý nghĩa cuộc sống. Người kêu gọi chúng ta hãy tha thiết xin Cha cho nhiều mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, vô vị lợi hơn, và thánh đức hơn. Những mục tử sẵn lòng âm thầm chết từng ngày cho đoàn chiên.

*Lạy Chúa, xin gửi đến cho chúng con những mục tử có trái tim của Chúa: luôn say mê Thiên Chúa và yêu thương con người, có tình bạn thân thiết với Chúa, dám hy sinh cho đoàn chiên, dẫn đưa chúng con về với Cha là nguồn hạnh phúc thật của chúng con. Amen* (Thiên Phúc, "Như Thầy đã yêu").

## HỌC HỎI LINH ĐẠO

### Bài 63

# TÌM HIỂU TÔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

### Dẫn vào

Với *Sứ điệp Mùa Chay 2021* “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem” (Mt 20,18), Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô mời gọi các tín hữu hãy “làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu”. Theo đó, (1) “Đức tin mời gọi chúng ta chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật trước Thiên Chúa và trước toàn thể anh chị em mình”;<sup>1</sup> (2) “Niềm hy vọng như ‘nước hằng sống’ cho phép chúng ta tiếp tục hành trình”;<sup>2</sup> (3) “Theo bước Chúa Kitô, trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người, tình yêu là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta”.<sup>3</sup>

Vâng, với đức tin vững vàng, đức cậy vững chắc, đức mến vững tâm, chúng ta hãy theo bước Chúa Ki-tô, bắt chước những hoạt động thương xót của Người, để sống như những môn đệ của Người,<sup>4</sup> không chỉ với các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót:<sup>5</sup> “vấn an những người nghi nan, khuyên dạy những người mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi những người ưu phiền, tha thứ cho những kẻ chống đối ta, nhẫn nhịn những kẻ làm mất lòng ta, đồng thời cầu nguyện cho người sống và kẻ chết”;<sup>6</sup> mà còn lưu tâm đặc

---

<sup>1</sup> Phanxicô, BDT-HĐGMVN, *Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô*, lấy 10-3-2021 (<https://hdgmvietnam...>)

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> X. APV 15,13.

<sup>5</sup> “*The Spiritual Works of Mercy have long been a part of the Christian tradition, appearing in the works of theologians and spiritual writers. (USCCA)*” (<https://www.usccb.org/beliefs...>).

<sup>6</sup> APV 15,15.



biệt đến cả những hoạt động thể lý của lòng thương xót:<sup>7</sup> “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng mặc quần áo, cho người lạ đỗ nhà, chữa lành người bệnh, viếng kẻ bị tù đầy, và chôn kẻ chết”.<sup>8</sup>

### ***Misericordiae vultus, số 15,13-15***

Chúa Giê-su giới thiệu với chúng ta những hoạt động của lòng thương xót trong lời Người rao giảng để chúng ta có thể nhận ra liệu mình có đang sống như những môn đệ của Người không. (APV 15,13) Chúng ta hãy khám phá lại những hoạt động thể lý của lòng thương xót: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng mặc quần áo, cho người lạ đỗ nhà, chữa lành người bệnh, viếng kẻ bị tù đầy, và chôn kẻ chết. (APV 15,14) Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót: vãn an những người nghi nan, khuyên dạy những người mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi những người ưu phiền, tha thứ cho những kẻ chống đối ta, nhẫn nhịn những kẻ làm mất lòng ta, đồng thời cầu nguyện cho người sống và kẻ chết. (APV 15,15)

### **Chút suy tư**

Thật vậy, nếu không thật sự chấp nhận sự thật và làm chứng cho sự thật, nếu không tiếp tục hành trình theo bước Chúa Ki-tô trong việc quan tâm và động lòng thương mọi người, chúng ta có thể đánh mất nhiều thứ. Tình yêu của chúng ta, nếu có, cũng không còn là biểu hiện cao nhất của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Câu chuyện về sự lương thiện sau đây có thể cho chúng ta một bài học nhiều ý nghĩa thâm thúy.

Mặc cho tính gian trá thường có của Hồ Ly, Cún Bông vẫn yêu quý Hồ Ly như bạn thân. Cả hai thường chơi với nhau bất chấp sự thật về tâm trạng chên nhau, khác nhau về quyền lợi, thậm chí có khi đối nghịch nhau cách rõ ràng. Thế rồi một ngày kia, cả hai gặp phải Thần Chết. Thần Chết bèn phán bảo: “Trong hai người, chỉ một

<sup>7</sup> “The Corporal Works of Mercy are found in the teachings of Jesus and give us a model for how we should treat all others, as if they were Christ in disguise.” (<https://www.usccb...>).

<sup>8</sup> APV 15,14.

đưa được sống, vậy hai người hãy “oẳn tù tì”<sup>9</sup> đi, đứa nào thua sẽ phải chết”. Thế là Cún Bông nhanh trí bàn với Hồ Ly hãy cùng nhau ra Búa, vì như vậy chúng sẽ hòa nhau, không ai phải chết.

Nhưng cuối cùng Hồ Ly đã phải chết! Ấy là bởi vì, khi Cún Bông ôm Hồ Ly đã chết và khóc thành lời rất “hiền lành”: “Đã nói là cả hai sẽ cùng ra Búa, tại sao trong khi ta ra Kéo thì người lại ra Bao?”

Nghĩa là, Cún Bông tự nguyện muốn thua để Hồ Ly được sống.

Vâng, những tưởng rằng Hồ Ly chắc chắn sẽ ra Búa nên Cún Bông tình nguyện ra Kéo.

Nhưng ranh mãnh thay, Hồ Ly lại ra Bao, với ý nghĩ rằng Cún Bông chắc chắn sẽ ra Búa.

Thế là, Cún Bông thắng!

## ĐỂ KẾT

Vậy ra, để có đức cậy vững chắc, đức tin cần có sự vững vàng với những việc làm xứng hợp của đức mến vững tâm. Chúng ta hãy cầu nguyện và bước theo Chúa Ki-tô, bắt chước những hoạt động thương xót của Người, để sống như những môn đệ của Người. Không bao giờ đóng vai “Hồ Ly” và có lẽ cũng đừng bao giờ quá ngây thơ như “Cún Bông”.

Hãy cụ thể với các hoạt động: “vấn an những người nghi nan, khuyên dạy những người mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi những người ưu phiền, tha thứ cho những kẻ chống đối ta, nhẫn nhịn những kẻ làm mất lòng ta, đồng thời cầu nguyện cho người sống và kẻ chết”;<sup>10</sup> và “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng mặc quần áo, cho người lạ đỗ nhà, chữa lành người bệnh, viếng kẻ bị tù đày, và chôn kẻ chết”.<sup>11</sup>

13-3-2021, GTHH

---

<sup>9</sup> Du nhập vào [miền Nam](#) Việt Nam từ những năm đầu [thập niên 1960](#), trò chơi “oẳn tù tì” (“one, two, three”, “một, hai, ba”, “kéo búa bao”, “kéo lá đấm”) mang tính đối nghịch, chủ yếu bằng bàn tay, giữa hai hoặc nhiều người cùng chơi. Trò chơi có những kết quả sau: (1) “kéo” (ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V) thắng “bao” (nguyên bàn tay xòe ra); còn (2) “bao” thắng “búa” (cả bàn tay nắm chặt lại); và (3) “búa” thắng “kéo”. Lý luận: (1) “kéo” cắt “bao”; (2) “bao” bọc “búa”; và (3) “búa” đập “kéo”. Trường hợp các người chơi ra tay giống nhau thì sẽ hòa.

<sup>10</sup> APV 15,15.

<sup>11</sup> APV 15,14.

## **TIN TỨC – SINH HOẠT**

### **TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN**

#### **THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 4/2021, CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT**

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm:

#### **TỔNG GIÁO PHẬN:**

**NHÀ THỜ HUYỆN SỸ** Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP.HCM; Lúc 15h Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ, 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).

- Ngày 02/04/2021: Thứ Sáu Tuần Thánh (Không cử hành Thánh Lễ).

- Ngày 09/04/2021: Chủ Tế: **LM. Micae Nguyễn Tiến Bình**, Giáo xứ Cầu Kho.

- Ngày 16/04/2021: Chủ Tế: **LM. Giuse Nguyễn Phát Tài**, Giáo xứ Tân Thông, Gp. Phú Cường.

- Ngày 23/04/2021: Chủ Tế: **LM. FX. Bảo Lộc**, Giám học TTMV Tgp Sài Gòn-Tp.HCM.

- Ngày 30/04/2021: Chủ Tế: **LM. Giuse Đặng Chí Lĩnh**, TTMV Tgp. Sài Gòn.

Trước Thánh Lễ, có giờ Cầu nguyện - Tôn Sùng LCTX.

#### **CÁC GIÁO HẠT:**

- **HẠT CHÍ HÒA:** Nhà Thờ **Khiết Tâm** (28, đường Long Hưng, P.7, Q. Tân Bình) lúc 17g00, ngày 06/04/2021 (thứ ba đầu tháng). Chủ tế: **LM. Phêrô Nguyễn Văn Giáo**, chánh xứ Gx Khiết Tâm, Linh hướng CĐ LCTX hạt Chí Hòa.

- **HẠT GIA ĐÌNH:** Nhà Thờ **Đức Mẹ Vô Nhiễm** (4B Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh) lúc 17g30, ngày 09/04/2021. Chủ tế: **LM. Giuse Đình Hoàng Năng**, chánh xứ Gx Đức Mẹ Vô Nhiễm.

- **HẠT HỌC MÔN:** Nhà Thờ **Bùi Môn** (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) lúc 15g00, ngày 11/04/2021 (CN II PS). Chủ Tế: **LM Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.

- **HẠT SÀI GÒN CHỢ QUÁN:** Nhà Thờ Chợ Quán (120, Trần Bình Trọng, P.2, Q.5) lúc 15g00, ngày 28/04/2021. Chủ Tế: **LM. Gabriel Trịnh Công Chánh**, Chánh xứ Chợ Quán, Linh hướng CĐ LCTX hạt SG-CQ.

- **HẠT TÂN ĐỊNH:** Nhà Thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, quận 3) lúc 17g, ngày 11/04/2021 (CN II PS). Chủ tế: **LM. Michael Phạm Trường Trinh**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.

- **HẠT TÂN SƠN NHÌ:** Nhà thờ Tân Hương (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú) lúc 15g00, ngày 06/04/2021 (thứ ba đầu tháng). Chủ tế: **LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CĐLCTX hạt Tân Sơn Nhì.

- **HẠT THỦ ĐỨC:** Nhà Thờ Thánh Nguyễn Duy Khang (32, đường 25, Kp 1, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) lúc 15g00, ngày 09/04/2021, Chủ Tế: **LM. Phêrô Lê Hoàng Chương**, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Linh hướng CĐLCTX hạt Thủ Đức

- **HẠT XÓM MỚI:** Nhà Thờ Hợp An (41/1, đường Phạm Văn Chiêu, P.15, Q. Gò Vấp) lúc 15g30, ngày 11/04/2021 (CN II PS). Chủ Tế: **LM. Maximô Ngô Vĩnh Hy**, Chánh xứ Gx Hợp An, Linh hướng CĐ LCTX hạt Xóm Mới.

Trước Thánh Lễ, có giờ Cầu nguyện Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót.

## **DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 2/2021**

### **DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:**

#### **HẠT XÓM MỚI:**

1. Têrêsa Hà Châu Hà, Giáo xứ Lam Sơn.
2. Lh. Giuse Nguyễn Đức Huy, Giáo xứ Hà Đông.
3. Maria Chu Thị Sáng, Giáo xứ Hà Nội.

#### **HẠT HÓC MÔN:**

1. Têrêsa Phạm Thu Thảo & Maria Phạm Xuân Dung, Gx Bùi Môn.
2. Giuse Đặng Đức Tuấn & Maria Lương Thị Thục, Gx Bùi Môn.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CĐ Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn, chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.





## TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC *(Xin xem hình ở trang bìa).*

**1-SINH HOẠT ĐỊNH KỲ THỨ SÁU NGÀY  
05/03/2021 CỦA HHLCTX GIÁO PHẬN XUÂN LỘC**  
(GH Xuân Lộc phụ trách).

Hôm nay ngày 05/03/2021, trong tâm tình mùa Chay thánh, và cũng theo sinh hoạt định kỳ của HHLCTX, đến lượt các hội viên HHLCTX Giáo hạt Xuân Lộc phụ trách sẽ cùng quy tụ và hành hương về Trung tâm kính Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Suối Cát. Tuy nhiên, do dịch bệnh còn phức tạp, vâng lời các đấng bậc và tuân theo các quy định của nhà nước không tập trung đông người, nên cuộc hành hương tổ chức đơn giản hơn nhưng vẫn có Đức Cha Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, dâng lễ kính LCTX, bên cạnh đó cũng có những hội viên các nơi sốt mến cùng tham dự với cộng đoàn dân chúa giáo xứ Suối Cát.

### - Giờ Thương Xót Vô Biên

Đúng 14h30, các hội viên và cộng đoàn giáo xứ Suối Cát đã tề tựu tại thánh đường và cùng dâng lên Chúa Giờ Thương Xót Vô Biên gồm chuỗi kinh Thương Xót và Ngắm Đàng Thánh Giá. Trong lúc này có quý cha giúp ban bí tích Hòa Giải. Sau Giờ Thương Xót Vô Biên, cộng đoàn giải lao.

### - Thánh Lễ

Với chủ đề: Nhân mùa Chay thánh, cầu xin thánh Giuse dẫn đưa con cái khô khan nguội lạnh trở về với Lòng Chúa Thương Xót

Lúc 16g, trong bầu khí thánh thiêng, tất cả các hội viên cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Suối Cát hân hoan hướng về đoàn đồng tế cung nghinh kiệu tượng Chúa Thương Xót trong tiếng kèn, tiếng trống của ban Kim Nhạc được thổi lên, làm cho đoàn rước và tâm hồn mỗi người tham dự thánh lễ thêm phần sốt sắng và hân hoan.

Với nụ cười trên môi, Đức Cha Giuse Đỉnh Đức Đạo ban phép lành cho các hội viên và cộng đoàn khi bước vào thánh đường. Trong phần nhập lễ kính thánh cả Giuse, Đức Cha mời gọi: Xin Đấng Bảo Trợ Giáo Hội thương ban cho tất cả những ý xin mà cha Đấng trách giáo phận đã nêu, và xin thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa ban cho

tất cả mọi người chúng ta, luôn vững tin vào lòng Chúa thương xót, cho dù chúng ta có tội lỗi, yếu hèn đến đâu, thì chúng ta vẫn được Chúa xót thương.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha diễn giải về cuộc đời thánh cả Giuse qua bài Tin Mừng của thánh Matthêu (Mt 1.16.18.21.24a). Đức cha nói: Chúng ta hãy khám phá ra ba điều cốt lõi mà thánh Matthêu đã diễn tả trong bài Tin Mừng:

1-Chúng ta được mời gọi noi gương thánh cả Giuse luôn có lòng bao dung, nhân từ và xót thương. Hãy tìm được bình an trong những lúc éo le và khó khăn nhất.

2-Chúng ta hãy noi gương thánh cả Giuse, luôn luôn lắng nghe và vâng phục thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời ngài. Vì vậy, mà thánh Giuse thường được gọi là tấm gương của sự thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe và tin thác cuộc đời mình cho Chúa cách tuyệt đối. Hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời tôi, vì Chúa luôn bên đỡ và tỏ lòng xót thương tôi!

3-Chúng ta cũng được mời gọi noi gương thánh cả Giuse, một cuộc đời chẳng những làm theo ý Chúa mà còn hạnh phúc vì được làm theo ý Chúa muốn. Dù có phải hy sinh hay đau khổ thì tôi cũng thấy hạnh phúc vì tôi đã thực hiện được thánh ý của Chúa.

Để kết thúc, Đức Cha nói, trong khi chúng ta đã xin thánh Giuse rất nhiều ơn, vậy hôm nay chúng ta hãy xin thánh Giuse ban cho tất cả chúng ta biết cảm nghiệm được niềm vui khi yêu Chúa. Vì chỉ khi có niềm vui khi yêu Chúa, chúng ta mới có thể thực thi thánh ý của Chúa được. Mà khi chúng ta đã thực thi thánh ý Chúa mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ được sự thư thái và bình an.

Sau hiệp lễ, Ông trưởng Ban Phục Vụ giáo hạt Xuân Lộc đại diện cộng đoàn dâng lời cảm ơn và cũng nhân đó chúc mừng Bổn mạng Đức cha và quý cha đồng tế bằng đóa hoa tươi thắm.

Sau đó, Đức Cha ban huấn từ: Nhân mùa Chay thánh, Đức Cha mong muốn tất cả các hội viên trong toàn giáo phận hãy khẩn nài thánh Giuse cách đặc biệt cho những anh chị em bằng nhiều hoàn cảnh khác nhau xa lìa giáo hội. Xin cho tất cả các anh chị em đó được ơn mở lòng mình ra để đón nhận được những giọt nước mắt và

ơn lành từ suối nguồn của Lòng Chúa Thương Xót, để tất cả các anh chị em đó tìm được niềm vui, hạnh phúc, bình an và ân sủng trong tâm hồn.

Sau cùng tất cả mọi người nhận phép lành cuối lễ và hân hoan ra về trong bài thánh ca **VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG**: Xin Cha thương dắt con về bến yên vui thiên đàng.

Suối Cát ngày 05/03/2021

**Giuse Nguyễn Văn Thảo**

Trưởng BPV GH XL

## **2-NGÀY HỌP CỦA HHLCTX GP XUÂN LỘC 11-03-2021**

### **Biên bản họp ngày 11/03/2021 của HHLCTX.GP Xuân Lộc**

Hôm nay ngày 11/03/2021, theo tinh thần Thủ Bản của HHLCTX về việc bầu chọn Ban Phục Vụ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, để chuẩn bị, cha Giuse Trần Phú Sơn, Đặc trách HHLCTX. GPXL có mời quý Cha Đặc trách và BPV cấp Giáo hạt về dự họp với nội dung như sau:

I\* Bàn về việc bầu chọn BPV các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

II\* Bàn về việc lễ tạ ơn 50 năm linh mục của Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo

#### **Chi tiết:**

I\* Theo sự hướng dẫn của cha Đặc trách GP, việc bầu cử các cấp sẽ được tiến hành vào những ngày sau Chúa Nhật lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (11/4/2021), lần lượt từ cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Sau khi có kết quả xin các đơn vị gửi danh sách của Ban Phục Vụ mới cho anh thư ký GP (Giuse Nguyễn Văn Thảo).

II\* Về việc mừng 50 năm linh mục Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, dự tính tổ chức tại giáo xứ Suối Cát thứ Sáu 09/04/2021.

Sau khi lấy ý kiến của quý Cha Đặc trách và BPV các hạt, hội nghị quyết định mời gọi các hội viên trên toàn giáo phận về tham dự đông đảo để cầu nguyện và tỏ lòng tri ân Đức Cha Giuse đã ưu ái đặc biệt cho HHLCTX. Các việc còn lại liên quan sẽ tuân theo sự hướng dẫn của Tòa Giám Mục, vì TGM sẽ đứng ra tổ chức thánh lễ đặc biệt này.

- Tiếp theo, Ông Trưởng Ban Hành Giáo giáo xứ Suối Cát giới thiệu qua về tiến trình chuẩn bị cho việc xây dựng nhà Mục Vụ tại giáo xứ Suối Cát.

- Kết thúc hội nghị.

Sau khi buổi hội nghị khép lại, Quý Cha và BPV lần chuỗi Thương Xót và châu tạ ơn tại nhà nguyện, tiếp đó dùng cơm trưa tại nhà xứ. Nhân dịp này, BPV/GP tặng quà chúc mừng bốn mạng cha Giuse Trần Phú Sơn, Đặc trách HHLCTX GP. XL.

- Hội nghị kết thúc lúc 12h ngày 11/03/2021.

**Ký duyệt**

**Suối Cát ngày 11/03/2021**

**Đặc trách**

**Thư ký**

**Lm. Giuse Trần Phú Sơn**

**Giuse Nguyễn Văn Thảo**

## **TIN CĐ LCTX MIỀN GIALAI**

Sau một thời gian tạm dừng sinh hoạt tôn giáo vì dịch Covid 19. Vào lúc 15giờ ngày 05 tháng 03 năm 2021, Thánh lễ luân phiên của CĐ LCTX miền Gia Lai được cử hành tại Giáo xứ Phú Thọ do cha linh hướng Phêrô Nguyễn Tương Lai chủ tế. Cha phó linh hướng Vinhson Nguyễn Văn Dương đồng tế và giảng lễ. Vì dịch bệnh Covid 19, đồng thời đang trong thời gian giãn cách xã hội, do đó số người tham dự thánh lễ cũng còn hạn chế. Tuy vậy, thánh lễ vẫn diễn ra tốt đẹp và sốt sắng, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, đã gìn giữ và ban bình an cho mỗi người chúng ta trong thời gian qua. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa thương cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, để chúng ta được an tâm thờ phượng Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa.

**Lm. Vinhson Nguyễn Văn Dương,**

Phó Linh hướng CĐ LCTX MiềnGiaLai



## Thông điệp của Đức Giáo hoàng nhân Ngày hòa bình thế giới lần thứ 54

### **VĂN HÓA QUAN TÂM NHƯ LÀ CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH**

**Gioakim Trương Đình Giai**

chuyển dịch từ nguyên bản Tây Ban Nha

*(Tiếp theo)*

\* Quan tâm thông qua sự liên đới.

Sự liên đới thể hiện cụ thể tình yêu đối với tha nhân, không phải như một tình cảm mơ hồ, mà là “quyết tâm kiên trì, bền bỉ phấn đấu vì lợi ích chung; nghĩa là, vì lợi ích của mỗi người và mọi người, để tất cả chúng ta thực sự có trách nhiệm đối với mọi người” [14]. Sự liên đới giúp chúng ta xem tha nhân - được hiểu như một con người hay theo nghĩa rộng hơn là một dân tộc hay một quốc gia - không phải là một thống kê, hay một phương tiện để khai thác và sau đó loại bỏ khi nó không còn hữu ích, mà như là người thân cận, bạn đồng hành của chúng ta, được kêu gọi tham gia, giống như chúng ta, vào bữa tiệc sự sống mà tất cả mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi như nhau.

\* Sự chăm sóc và bảo vệ của tạo hóa.

Thông điệp *Laudato si* ‘hoàn toàn xác nhận tính liên kết của tất cả thực tại được tạo ra và nhấn mạnh nhu cầu lắng nghe cùng lúc tiếng kêu của những người thiếu thốn và của tạo vật. Từ sự lắng nghe chăm chú và thường xuyên này, có thể xuất hiện sự chăm sóc hiệu quả đối với trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta và các người nghèo. Về vấn đề này, tôi muốn tái khẳng định rằng “cảm giác kết hợp mật thiết với các sinh vật khác của thiên nhiên không thể có thật nếu đồng thời trong tim không có sự âu yếm, cảm thông và mối bận tâm đến con người” [15]. “Hòa bình, công lý và bảo tồn tạo vật là ba chủ đề liên kết tuyệt đối, không thể tách rời nhau để được đối xử riêng lẻ nếu không có nguy cơ lại rơi vào chủ nghĩa giản lược” [16].

7. La bàn cho định hướng chung

Trong thời đại bị thống trị bởi văn hóa loại trừ, đối mặt với tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng trong và giữa các quốc gia [17], do đó, tôi muốn mời những người có trách nhiệm với các tổ chức và chính phủ quốc tế, khu vực kinh tế và khu vực khoa học của truyền thông xã hội và các cơ sở giáo dục để nắm bắt “la bàn” của các nguyên tắc nói trên, để đưa ra một hướng đi chung cho quá trình toàn cầu hóa, “một lộ trình thực sự của con người” [18]. Điều này cho phép đánh giá cao giá trị và phẩm giá của mỗi người, cùng nhau hành động và sự liên đới vì lợi ích chung, giảm bớt những người phải chịu cảnh đói nghèo, bệnh tật, nô lệ, phân biệt đối xử và xung đột. Thông qua chiếc la bàn này, tôi khuyến khích mọi người hãy trở thành những ngôn sứ và chứng nhân của nền văn hóa quan tâm, vượt qua bao bất bình đẳng xã hội. Và điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được với vai trò rộng lớn và mạnh mẽ của phụ nữ, trong gia đình và trong tất cả các lĩnh vực xã hội, chính trị và thể chế.

La bàn của các nguyên tắc xã hội, cần thiết để thúc đẩy văn hóa chăm sóc, cũng là chỉ dẫn cho mối tương quan giữa các quốc gia, cần được truyền cảm hứng từ tình huynh đệ, sự tôn trọng lẫn nhau, sự liên đới và tuân thủ luật pháp quốc tế. Về vấn đề này, cần phải khẳng định lại việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền căn bản của con người, không thể chuyển nhượng, phổ quát và không thể phân chia được [19].

Cũng cần đề cập đến việc tôn trọng luật nhân đạo, đặc biệt là vào thời điểm này khi các cuộc xung đột và chiến tranh nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Đáng buồn thay, nhiều vùng và cộng đồng không còn nhớ về một thời họ đã sống trong hòa bình và an toàn. Nhiều thành phố đã trở thành tâm điểm của sự bất an: cư dân của họ phải vật lộn để duy trì nhịp điệu bình thường vì họ bị tấn công và bắn phá bừa bãi bởi chất nổ, pháo và vũ khí hạng nhẹ. Trẻ em không được học. Đàn ông và phụ nữ không thể làm việc để hỗ trợ gia đình của họ. Nạn đói bắt nguồn từ nơi mà trước đây không ai biết đến nó. Mọi người buộc phải chạy trốn, không chỉ bỏ lại nhà cửa mà còn cả lịch sử gia đình và cội nguồn văn hóa.

Nguyên nhân của cuộc xung đột có rất nhiều, nhưng kết quả luôn giống nhau: sự tàn phá và khủng hoảng nhân đạo. Chúng ta phải dừng lại và tự hỏi: điều gì đã dẫn đến việc bình thường hóa các cuộc

xung đột trên thế giới? Và trên hết, làm thế nào chúng ta có thể hoán cải tâm hồn và thay đổi não trạng của chúng ta để thực sự tìm kiếm hòa bình trong tình sự liên đới và huynh đệ?

Có bao nhiêu việc lãng phí tài nguyên dành cho vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân [20], những nguồn lực có thể được sử dụng cho các ưu tiên cao hơn để đảm bảo sự an toàn cho con người, chẳng hạn như thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn diện con người, chiến đấu chống lại đói nghèo và thỏa mãn các nhu cầu về sức khỏe. Ngoài ra, điều này còn được thể hiện do các vấn đề toàn cầu như đại dịch Covid-19 hiện nay và biến đổi khí hậu. Quả là một quyết định dũng cảm khi "thành lập quỹ toàn cầu bằng số tiền được sử dụng trong vũ khí và các chi phí quân sự khác" để có thể dứt điểm nạn đói và trợ giúp sự phát triển của các nước nghèo nhất "[21].

*(Còn tiếp 1 kỳ)*

-----

[14] Thánh Gioan Phaolô II, Thông điệp. Sollicitudo rei socialis (30 tháng 12 năm 1987), 38.

[15] Thông điệp Laudato si '(24 tháng 5 năm 2015), 91.

[16] Hội đồng Giám mục Đa Minh, Thư Mục vụ về mối tương quan của con người với thiên nhiên (ngày 21 tháng 1 năm 1987); xem. Thông điệp. Laudato si '(24 tháng 5 năm 2015), 92.

[17] Xem Thông điệp Fratelli tutti (ngày 3 tháng 10 năm 2020), 125.

[18] Đã dẫn, 29.

[19] Xem thông điệp gửi các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế "Quyền con người trong thế giới đương đại: thành tựu, thiếu sót, phủ nhận", Rome, 10-11/12/2018.

[20] Xem Thông điệp gửi tới Hội nghị Liên hợp quốc về việc đàm phán một công cụ ràng buộc pháp lý về việc cấm vũ khí hạt nhân dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, ngày 23 tháng 3 năm 2017.

[21] Thông điệp video cho Ngày Lương thực Thế giới, ngày 16 tháng 10 năm 2020.

## DIỄN ĐÀN

# CHUYỆN TÌNH PHỤ

TRÂM THIÊN THU

**Đỉnh cao của lòng tha thứ là lời Chúa Giêsu xin tha thứ và bênh vực cho chính những kẻ thù ác: "*Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm*" (Lc 23:34).**



Đại văn hào Victor Hugo nói: "*Chết cho tình yêu là sống trong tình yêu*". Ông chỉ là một phạm nhân đầy tham-sân-si mà nhận thức được như vậy thì quả là tuyệt vời, và cũng... "ngược đời" quá!

Ai cũng muốn yêu và được yêu, không ai lại muốn bị phụ tình. Người phụ tình bị chê trách đã đành, nhưng đôi khi họ có thể được... khen là "cao cơ". Còn người bị tình phụ thì thường bị chê là yếu kém, là dở, là nhu nhược,... Không nhiều người khả dĩ hiểu thâm thúy như ông Victor Hugo.

### 1. TÌNH CUỒNG SI

Trong ca khúc "Vì Đó Là Em," nhạc sĩ Diệu Hương xác định: "*Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi, yêu em khi chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó, ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến trái tim ta đại buồn, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em*".

Ca từ chân thật, giản dị mà sâu sắc. Giai điệu cũng nhẹ nhàng hòa quyện với từng ca từ. Một ca khúc thật đẹp, dường như không thể bỏ từ nào hoặc thêm từ nào. Điệp ngữ "đó là em" và "không cần biết" cứ lặp đi lặp lại cho thấy đó là khối u tình nhưng cường độ yêu cực mạnh. Tình yêu chân thật là thế, CHO nhiều hơn NHẬN. Người

yêu thật lòng sẽ không so đo gì, “không cần biết” gì khác, chỉ cần biết “đó là em” – với phụ nữ thì “đó là anh”.

Khi yêu, không ai biết đường tình của mình có “mát mái, xuôi chèo” để “cặp bến bờ hạnh phúc” hay không. Nếu “lỡ” bị phụ tình mà vẫn yêu, vẫn nhớ mong, vẫn tương tư, thì người ta cho người đó là ảo vọng, là ngu xuẩn, là dại dột, “tâm thần,” là lụy tình,... Nếu vậy, Chúa Giêsu hẳn còn là người “siêu tâm thần,” “siêu” lụy tình, cực kỳ siêu đẳng về mọi thứ. Tại sao? Vì Ngài biết trước là chúng ta sẽ phụ tình Ngài: *"Gà chưa kịp gáy hai lần, con đã chối Thầy đến ba lần."* (Mc 14:72) hoặc: *"Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy"* (Ga 13:26). Ngài biết rõ cả trong tư tưởng của chúng ta, biết trước và biết rõ, thế mà trước khi tắt thở, Ngài vẫn nài xin Chúa Cha và biện hộ cho chúng ta, những-kẻ-phụ-tình: *"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm"* (Lc 23:34). Chúng ta thật là quá tệ!

Chúa Giêsu là Tình Yêu, (x. 1 Ga 4:8 và 16) là Tình Yêu của mọi tình yêu, là Sư Tổ của tình yêu, là hiện thân của Lòng Thương Xót. Ngài yêu tội-nhân-chúng-ta mà “không cần biết” gì khác, và Ngài chỉ nói với chúng ta một điều duy nhất: *"Vì đó là con."* Ngài yêu chúng ta hơn sông dài biển rộng, suốt ngày thâu đêm, qua thu buồn đông lạnh, Ngài không cần biết chúng ta tội lỗi xấu xa, Ngài vẫn yêu thương mà không hề ngại ngần, và mặc dù biết chúng ta đến rồi đi, hứa rồi quên, Ngài vẫn dành cho chúng ta khối cuồng si, chỉ vì đó là chúng ta – thụ tạo của Ngài. Thật là kỳ diệu quá!

## 2. XIN LỖI THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

Khi yêu nhau, người ta hứa với nhau đủ điều, sẵn sàng liều mình mà dám “bán trời không bán tự,” thậm chí còn dám “bắt chước” vua Hêrôđê cho gái cả nửa đất nước (x. Mc 6:23). Người ta hứa “thật lòng yêu nhau”, dù cho vật đổi sao dời nhưng cuối cùng chỉ còn lại lời “xin lỗi” mà thôi!

Người phụ tình đó chính là chúng ta, nhưng còn to gan hơn, bởi vì đã dám phụ tình Chúa, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Tội tà trời! Thế nhưng, liệu chúng ta đã có động thái hoặc một lời nào xin lỗi Chúa một cách chân thành chưa? Hay chúng ta coi việc tha thứ là bổn-phận-của-Chúa, là chuyện tất yếu, chúng ta không cần phải xin lỗi? Và có thể chúng ta ỷ lại vào Lòng Chúa Thương Xót, lợi dụng lòng tốt của, viện cớ là Chúa Giêsu đã nói: *"Lòng Thương Xót của Ta*



*lớn hơn cả tội lỗi của con và của nhân loại". Có lẽ không hề oan đối với chúng ta đâu. Ôi, lạy Thiên Chúa của con!*

Thứ Sáu Tuần Thánh, thời tiết thường oi ả, nắng nóng, như nhắc nhở chúng ta về "lòng chân thành xin lỗi Chúa". Tuần Thánh cũng thường trùng vào những ngày có trăng đẹp, ánh trăng lung linh kỳ ảo và dịu mát như nhắc nhở chúng ta về Mầu nhiệm Tình yêu của Thiên Chúa, về Lòng Thương Xót vô biên của Ngài.

Tình-yêu-cuồng-si của Đức Kitô biến Ngài hóa "yếu đuối" và "điên rồ" vì những-tội-nhân-chúng-ta. Tuy nhiên, Thánh Phaolô so sánh: *"Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người"*. (1Cr 1:25) Hiểu được như vậy nên Thánh Phaolô mong muốn: *"Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô!"* (Gl 6:14a). Thập giá là nhục hình, là đau khổ, là thua thiệt, thế mà lại có người hãnh diện, "lạ" thật!

"Lạ" cũng phải. "Khó hiểu" cũng đúng. Vì "nhờ Thập giá của Đức Kitô mà thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá" (x. Gl 6:14b). Nhờ Thập giá mà chúng ta được cứu độ, được hưởng Lòng Chúa Thương Xót: *"Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa. Ôi suối nguồn sự sống LTX vô biên của Chúa, xin bao phủ thế giới và trút hết cho chúng con"*.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi loài người không thể nào hiểu nổi, vì **"Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta"** (Ep 2:4). Giờ Thứ Chín, ba giờ chiều, Giờ Cứu Độ, Giờ Thương Xót: *"Lạy Chúa, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới"*.

Đức Kitô không cần biết chúng ta là ai, không cần biết chúng ta là gì, không cần biết chúng ta thế nào, Ngài chỉ cần một điều duy nhất là THƯƠNG XÓT và CỨU ĐỘ chúng ta. Thế thôi!

**Lạy Thiên Chúa, chúng con xin lỗi Ba Ngôi, đặc biệt xin lỗi Đức Giêsu Kitô, chúng con cũng xin lỗi Đức Mẹ Maria và Đức Thánh Giuse. Chúng con thành tâm ăn năn sám hối về mọi tội lỗi của chúng con, xin cứu độ chúng con và toàn thế giới. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.**

## ĐỈNH CAO CỦA MẦU NHIỆM CỨU ĐỘ LÀ TÌNH YÊU

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Trong cuộc sống, nơi các gia đình, nhất là văn phong của Việt Nam, chúng ta rất coi trọng bữa ăn. Nơi bữa ăn, niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, thường hay được chia sẻ. Có những bữa ăn để chia tay; có những bữa ăn để lên đường. Chia tay hoặc lên đường thường hay để lại nhiều kỷ niệm nơi người đi và kẻ ở!

Hôm nay, Đức Giêsu quy tụ các Tông đồ là những người thân tín với Ngài trong suốt chặng đường rong ruổi loan báo Tin Mừng. Ngài quy tụ họ, để trao lại cho họ một tặng phẩm thần linh là Bí tích Thánh Thể và truyền cho các ông hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ngài. Qua đó, như một sự hiện hữu sau khi chết, để khi còn sống, Đức Giêsu ở cùng với các ông thế nào, thì ít ngày nữa thôi, Ngài cũng hiện diện và ở lại với các ông cách vô hình nhưng trọn vẹn nơi Bí tích cao trọng là chính Thánh Thể Ngài. Mặt khác, qua bữa tiệc này, phần cuối cùng của bữa tiệc, Đức Giêsu hành động và trăng trối những lời tâm huyết để xây dựng cộng đoàn Giáo Hội đó là: "*Luật yêu thương*".

### Một tặng phẩm cao quý được trao tặng

Nếu trong cuộc sống, hai người yêu nhau, họ thường có những lời lẽ chân tình, ấm áp để thể hiện tình yêu của mình cho người mình yêu. Khi đi xa, người ta hay trao tặng cho nhau những kỷ vật trân quý, để dù xa mặt chứ lòng thì không. Qua món quà đó, với người đón nhận thì tặng vật đó không chỉ đơn thuần là một kỷ niệm, nhưng nó còn là sự hiện hữu của chính người tặng quà.

Cũng vậy, khi Đức Giêsu biết "*giờ*" của mình sắp trở về với Thiên Chúa Cha, nên Ngài đã yêu thương họ đến cùng khi trao ban chính thân mình làm của nuôi sống môn sinh.

Chiều hôm nay, chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Đây là Bí tích cao trọng nhất trong 7 Bí tích. Cao trọng bởi vì qua Bí tích này, Đức Giêsu hiến dâng thân mình làm của ăn của uống để nuôi sống nhân loại và ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài yêu thương và yêu hết mình. Yêu đến nỗi bằng lòng chịu chết để miễn sao người mình yêu được hạnh phúc.

Thật vậy, Ngài đã trao ban chính Thân Mình làm bảo vật, để mỗi khi các Tông đồ cũng như những người tin, cử hành và tưởng nhớ,



thì Ngài hiện diện cách trực tiếp nơi mầu nhiệm cử hành. Khi đó, Đức Giêsu trở nên đồng hình đồng dạng với người đón nhận, để từ đây, trong ta có Chúa và trong Chúa có ta. Ôi, còn gì cao quý và hạnh phúc cho bằng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa với Đấng là Thiên Chúa nhưng lại chia sẻ thân phận con người với chúng ta!

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha làm toát lên đặc tính kỳ diệu này: "*... như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con*" (Ga 17, 21). Giáo Hội tiếp diễn ý nghĩa hiệp thông với mọi thành phần khi đã liên kết với Đức Giêsu, qua Kinh Tiền Tụng Thánh Thể: "*Chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần*".

Qua Bí tích này, mỗi người được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa thông qua bản thể Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, đồng thời cũng được liên kết chặt chẽ với nhau trong cùng một thân thể.

### **Một dấu tích sống động được tiếp diễn**

Sau khi Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, ngài đã thiết lập Bí tích Truyền Chức liền sau đó như một sự liên hệ, liền mạch và mật thiết với nhau. Đúng thế, không thể có Thánh Thể nếu không có người cử hành Thánh Thể. Vì thế, Đức Giêsu đã trao ban thừa tác vụ đặc biệt cho các Tông đồ, để sau này, các ông sẽ đảm trách những việc làm như Đức Giêsu vừa làm cho đến ngày tận thế.

Thoạt mới nghe, chúng ta dễ tưởng lầm là Bí tích này chỉ có liên hệ hay dành riêng cho các linh mục? Nhưng không! Bí tích này liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn, bởi vì Bí tích này thuộc về nhóm Bí tích xây dựng cộng đoàn.

Thật thế, chức vụ linh mục không phải cho bản thân mình, vì các ngài không thể tha tội cho mình, các ngài cũng không thể ban phát các Bí tích cho mình. Vì thế, linh mục là của mọi người, cho mọi người và vì mọi người.

Nếu Đức Giêsu trước kia đã đến để cho con chiên được sống dồi dào, thì ngày nay các linh mục cũng được trao ban trách vụ như thế. Ôi huyền nhiệm và cao quý vô lường! Qua Bí tích Truyền Chức, Đức Giêsu hiện diện cách trực tiếp khi các linh mục cử hành phụng vụ trong vai trò đại diện cho Đức Giêsu là Đầu của thân thể. Và, như thế, mỗi người chúng ta luôn được các ngài chăm sóc, nên không bị

rơi vào tình cảnh bơ vơ, mồ côi vì không người chăn dắt. Các ngài sẽ thay mặt Chúa, thi hành việc của Chúa trong vai trò lãnh đạo, phục vụ và thánh hóa vì tình yêu.

### **Một lời trăng trối tâm huyết muôn đời nhớ mãi**

Cũng chiều hôm nay, mỗi chúng ta quây quần nơi đây, để nghe đọc lại di ngôn và lệnh truyền của Đức Giêsu về tình yêu. Lệnh truyền này mang tính cấp bách và quan trọng. Vì thế, đòi hỏi người môn đệ một sự bất khả từ, bởi lẽ, đây là điểm sáng, là cốt lõi, là bản chất thiết yếu của người mang danh Đức Kitô trong mình.

Thật vậy, Đức Giêsu không chỉ trao ban chính Thân Mình để nuôi sống nhân loại, mà Ngài còn dạy cho các Tông đồ bài học về tình yêu, để đưa các ông vào quỹ đạo của chính Ngài là *"yêu và yêu đến cùng"*.

Ngài nói: *"Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"* (Ga 13, 34). Yêu như Thầy là yêu như thế nào? Thừa yêu như Thầy chính là trở thành người tôi tớ phục vụ, là chấp nhận chết cho người khác được sống. Không những dạy các ông bằng lời, mà Ngài còn làm gương cho các ông noi theo. Vì thế, ngay lập tức, Ngài đứng lên, cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho từng Tông đồ trước sự ngỡ ngàng của các ông. Ngỡ ngàng là phải, vì hành vi rửa chân là việc làm của người nô lệ dành cho ông chủ. Nhưng hôm nay, Đức Giêsu đã làm đảo lộn vai trò và vị trí khi tự làm những việc dành cho người hầu hạ, và các Tông đồ trở nên những ông chủ.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Đức Giêsu nói tiếp: *"Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em"* (Ga 13, 14-15). Qua hành động rửa chân cho các Tông đồ, Đức Giêsu để lại cho các ông bài học về đức khiêm nhường và phục vụ. Tuy nhiên, để thực hiện được hai nhân đức này thì cần phải có tình yêu làm động lực.

Tình yêu thương được hiện lên như một ngọn hải đăng giữa biển khơi tăm tối, giúp cho mọi người nhận ra đường để đi và đi đến nơi an toàn. Vì thế Đức Giêsu đã dạy cho các ông biết trước viễn cảnh trong tương lai khi nói: *"... mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau"* (Ga 13, 35).

## **Sống linh đạo Thánh Thể và thực hiện lời trăng trối của Đức Giêsu**

Thánh Phaolô nói: "*Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết*" (1Cr 11, 26).

Là kitô hữu, chúng ta tin Chúa, yêu Chúa và đều mong muốn được ơn cứu độ, thì không có lẽ gì chúng ta không sống linh đạo Bí tích này.

Nếu muôn ngàn hạt lúa kết thành tấm bánh, bao trái nho ép thành chén rượu, tượng trưng cho sự hiệp nhất của con cái Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng phải hiệp nhất với nhau như vậy.

Muốn được như thế, tinh thần sống mẫu nhiệm tự hủy của hạt lúa, trái nho luôn mời gọi và thôi thúc chúng ta thi hành.

Trong đời sống gia đình, người chồng phải là người chồng mẫu mực, sẵn sàng hy sinh gánh vác vì tình yêu với vợ và các con. Người vợ hãy hết lòng lo cho con cái, chăm lo cho chồng và con tử tế. Con cái biết ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ... Làm được như thế, ấy là chúng ta đang thực hiện di ngôn của Đức Giêsu trong tinh thần hy sinh và phục vụ.

Nếu không yêu thương nhau, thì chẳng khác chi hạt lúa mì trở trội một mình, không sinh hoa trái. Nhưng yêu thương những người lân cận với mình thôi thì chưa đủ, mà phải yêu thương hết mọi người như Đức Giêsu đã yêu. Ngài đã không loại trừ Giuđa là kẻ rồi đây sẽ bán mình; không bỏ lại Phêrô là người sẽ thề sống thề chết không biết mình; không lên án và trách móc những người hại mình, mà: "*Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm*" (Lc 23, 34).

Mong sao sứ điệp Lời Chúa luôn ở bên tai, qua hành động và trong trái tim của chúng ta, để chúng ta yêu và yêu không giới hạn như Đức Giêsu.

**Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã để lại cho chúng con Bí tích kỳ diệu là chính Thánh Thể Chúa làm của ăn của uống cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, tin tưởng và mau mắn loan truyền cho tới khi Chúa đến trong vinh quang. Xin cũng cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng con được tình yêu làm căn cốt và thúc đẩy, để như Chúa, chúng con yêu rồi mới làm. Amen.**



## NĂM THÁNH GIUSE ĐÃ MỞ

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

**Năm Thánh Giuse đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mở. Chúng ta tận dụng thời gian quý báu này đến với Thánh Giuse, tìm hiểu về Ngài để yêu mến Ngài, nhất là xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho. Vậy, hãy đến cùng Giuse.**



### **KHẨN XIN SỰ CHUYỂN CẦU CỦA NGÀI**

Năm 2021 là một năm thật đặc biệt đối với Giáo hội hoàn vũ. Vì là Năm dành riêng để tưởng nhớ Thánh Giuse. Chúng ta biết cách đây 150 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1870, Đức Thánh Cha Piô IX đã ban hành sắc lệnh Quemadmodum Deus, đặt Thánh Giuse làm quan thầy cả và Hội Thánh. Trước đó, ngày 10 tháng 9 năm 1847, sắc lệnh của bộ Nghi lễ Inclytus Patriarcha Joseph (10/9/1847), mở rộng ra toàn thể Giáo hội lễ kính Thánh Giuse được cử hành vào thứ Tư tuần thứ ba sau lễ Phục sinh.

Ngày mừng 08 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố và khai mạc luôn Năm Thánh Giuse, truyền dạy cả Hội Thánh khẩn xin sự chuyển cầu của Ngài khi thế giới đang trong cơn gian nan khốn khó như lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tuyết... cụ thể là đại dịch Covid 19, đồng thời mời gọi chúng ta noi theo các nhân đức của Ngài có trái tim hiền hậu của một người cha.

Thế giới hôm nay vắng bóng người cha. Trẻ em mồ côi. Vì không cha. Vì người cha không đảm nhận trách nhiệm. Vì thiếu trái tim nhân hiền của người cha. Đức Thánh Cha mời gọi các người cha hãy noi gương Thánh Cả Giuse đảm nhận trách nhiệm. Đức Thánh Cha viết: *"Chúng ta không sinh ra là cha, nhưng trở thành người cha. Một người không trở thành cha đơn giản chỉ vì sinh ra một đứa con, nhưng vì đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa con ấy. Bất cứ khi nào một người nhận trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, thì một cách nào đó, họ trở thành cha của người ấy"* (x. Patris Corde, 7).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cố vũ lòng sùng kính đối với Thánh Giuse trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài, và kết thúc tông thư mới của mình bằng cách thúc giục người Công Giáo cầu nguyện với Thánh Giuse.

## **THẦN THỂ TRƯỚC TÒA CHÚA**

Nói đến sự trợ giúp của Thánh Giuse thì Thánh Têrêxa Avila cho chúng ta một kinh nghiệm tuyệt vời. Trong cuốn "Tự Thuật", thánh nữ đã viết như sau:

... Những ơn lành Chúa ban cho tôi, qua lời cầu bầu của Thánh Cả GIUSE thật vô số. Thánh Cả còn cứu tôi thoát nhiều hiểm nguy, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi thấy Chúa ban cho các vị thánh khác được quyền cứu giúp trong một số trường hợp. Nhưng đối với Thánh Cả GIUSE, tôi kinh nghiệm thấy Thánh Cả cứu giúp trong bất cứ trường hợp nào chúng ta kêu cầu Ngài. Khi trao ban cho Thánh Cả GIUSE quyền năng như thế, Chúa muốn dạy chúng ta hiểu rằng: *Nếu ngày xưa, trong cuộc đời dương thế, Chúa GIÊSU đã chấp nhận Thánh Cả GIUSE làm Cha nuôi, và sẵn sàng tuân phục Thánh Nhân, thì ngày nay trên Thiên Quốc, Chúa GIÊSU vẫn tiếp tục lắng nghe mọi lời Thánh Cả cầu xin.* Những người tôi khuyên nên khẩn cầu cùng Thánh Cả GIUSE, cũng có cùng kinh nghiệm như tôi. Và nhờ những ơn lành nhận lãnh, những người ấy càng tăng thêm lòng mộ mến Thánh Cả GIUSE.

... Hằng năm vào ngày lễ kính Thánh Cả GIUSE, 19-3, tôi thường mừng lễ này hết sức long trọng. Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy có lòng sùng kính Thánh Cả GIUSE, vì tôi đã từng kinh nghiệm rằng, Thiên Chúa nhận ban tất cả những ơn Thánh Cả GIUSE cầu xin cùng Ngài. Tôi chưa từng thấy ai thật lòng mộ mến Thánh Cả GIUSE mà lại không tấn tới trong đàng nhân đức. Các linh hồn được nhiều lợi ích khi phó thác cho Thánh Cả. *Từ nhiều năm nay, vào ngày lễ kính Thánh Cả GIUSE, 19-3, tôi xin ơn gì cùng Ngài, Thánh Cả đều nhận lời tôi cầu xin. Đôi khi những ơn tôi xin không đúng lắm, thì Thánh Cả tu chỉnh lại, có lợi hơn cho tôi.*

... Nếu ai không tin lời tôi nói đây, thì cứ tự thử đi, và kinh nghiệm sẽ chứng minh cho thấy rằng, phó thác và sùng kính Thánh Cả GIUSE, luôn luôn đạt được những điều may lành. Đặc biệt những người sống trong bậc chiêm niệm, cần phải mộ mến Thánh Cả GIUSE

hơn, vì tôi không biết làm sao người ta có thể nghĩ đến Đức MARIA, Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần, về những ngày Mẹ sống cạnh Con Trẻ GIÊSU nơi dương thế, mà lại không dâng lời cảm tạ Thánh Cả GIUSE đã hết lòng bảo trợ Hai Đấng. Ước gì những ai không tìm được vị thầy hướng dẫn trong việc suy ngẫm thì nên chọn Thánh Cả GIUSE làm Thầy hướng dẫn, và như thế họ sẽ không bị lạc đường. *Cầu mong chính tôi cũng không bị lầm lạc khi cao rao lòng sùng kính Thánh Cả GIUSE...* ("THÉRÈSE D'AVILA, Oeuvres Complètes", Desclée de Brouwer 1989, trang 39-42).

Vậy, hãy đến cùng Giuse như Đức Thánh Cha Phanxicô viết: "*Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá ra nơi Thánh Giuse một người không được chú ý, hiện diện hàng ngày, kín đáo và ẩn giấu một người chuyển cầu, hỗ trợ và hướng dẫn trong những lúc gian nan*" (Patris Corde).

### **ÔNG THÁNH GIUSE LÀ GƯƠNG TỐT LÀNH**

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng, hình ảnh của thánh Giuse là gương mẫu trong một thế giới "cần những người cha và từ chối những ông chủ", từ chối những người nhằm lẫn "quyền hành với sự độc tài, phục vụ với nô lệ, đối mặt với áp bức, bác ái với phúc lợi, sức mạnh với sự phá hủy".

Đức Thánh Cha nêu bật những nhân đức trổi vượt như: Thánh Giuse là người cha được các tín hữu yêu mến, một người cha dịu dàng, một người cha vâng lời Thiên Chúa, một người cha của sự đón tiếp, một người cha can đảm sáng tạo, một người cha lao động, một người cha luôn là bóng mát chở che. Đó là những lý do khiến Đức Thánh Cha Phanxicô công bố mở Năm Thánh Giuse (x. Patris Corde).

*(Còn tiếp)*

## **Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ**

**Tháng 4/2021**

**Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.**

## THÁNH GIUSE TRONG CUỘC ĐỜI

Fx Đỗ Công Minh

**Thánh Giuse được tường thuật quá ít trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, với một vài nét căn bản thôi, ta cũng có thể thấy được nơi Thánh Giuse một con người chân thật và liêm chính, chân thật với chính mình và liêm chính với tha nhân.**

Thánh Giuse là con người chân thật. Việc Thánh nhân chấp nhận thay đổi lựa chọn của mình cho thấy Ngài sống sự thống nhất giữa "xác tín bên trong" và "hành vi bên ngoài", chứ không phải chọn thái độ bảo vệ lập trường do tự ái, do sĩ diện, xuất phát từ việc muốn khẳng định mình bằng một thứ "mặt nạ xã hội".

Thánh Giuse là con người liêm chính. Ngài đã sống một đời sống mộc mạc, gắn liền với ơn gọi và sứ mệnh. Ngài thi hành sứ mạng làm chủ gia đình trong dáng vẻ chìm khuất, âm thầm, như một người nhỏ nhất trong Gia Đình Thánh, nếu như chỉ nhìn từ não trạng thể tục. Thánh Giuse là con người mà "cái là người" và "cái làm người" gắn chặt với nhau; hoặc theo kiểu nói của thế giới quảng cáo hiện nay, Thánh Giuse thực sự là một con người "sinh ra để bảo bọc Gia Đình Thánh".

Giống như Đức Mẹ, Thánh Giuse đảm nhận, đồng thời và thống nhất, trách nhiệm đời thường và sự sống đức tin; Ngài mang lại dòng dõi vua Đavít cho Đức Giêsu, Ngài sống với trách nhiệm "làm chồng" và "làm cha" cũng như "nên thánh" trong cùng một suy nghĩ, cùng một tâm tình và cùng một hành động. Thánh Giuse yêu mến Đức Giêsu như một đứa con và như Đấng Cứu Thế... Nhờ hồng ân của Chúa, vị thế ấy, vai trò ấy đã là một sự chân thật và liêm chính; và phải chăng đó cũng là sứ điệp khẩn thiết mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho con người thế kỷ XXI này qua chứng tá của Thánh Giuse? (W. cgvdt.vn).

Trong Năm Thánh Giuse, khi làm các việc bác ái, đạo đức được kể dưới đây, hoặc mừng kính Thánh Giuse trong một số ngày đặc biệt, các Kitô hữu có thể nhận được ơn toàn xá - được tha mọi hình phạt (do tội đã phạm), với điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ,

sạch tội và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.Ơn toàn xá này có thể dành cho bản thân mình hoặc cho các linh hồn trong luyện ngục.

## 1. Bác ái



Làm những việc bác ái dưới đây để nhận được ơn toàn xá trong Năm Thánh Giuse:

- Cầu xin Thánh Giuse chuyển cầu cho những người thất nghiệp tìm được việc làm xứng đáng.

- Đọc kinh cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị bách hại.

- Noi gương Thánh Giuse, thực hiện một hành vi thương xót nâng đỡ người khác về mặt thể xác, như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho kẻ vô gia cư có nơi ở, thăm tù nhân, thăm bệnh nhân và chôn cất người chết.

- Thực hiện hành vi thương xót nâng đỡ người khác về mặt tâm hồn, chẳng hạn như: an ủi kẻ đau buồn, tư vấn cho kẻ hoang mang, hướng dẫn kẻ ngu dốt, khuyên răn kẻ tội lỗi, kiên nhẫn chịu đựng những sai trái, tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, cầu nguyện cho người sống và người chết.

## 2. Đạo đức gia đình

Các thành viên trong gia đình lẫn hạt Mân Côi với nhau, hoặc ngay cả các cặp đính hôn lẫn chuỗi cùng nhau, cũng sẽ nhận được ơn toàn xá.

## 3. Đạo đức cá nhân

Các việc đạo đức cá nhân có thể làm để nhận được ơn toàn xá trong Năm Thánh Giuse:

- Tham dự khóa tĩnh tâm ít nhất một ngày, trong đó có suy niệm về Thánh Giuse.

- Phó thác công việc và hoạt động hằng ngày dưới sự bảo vệ của Thánh Giuse Thợ.

- Suy gẫm Kinh Lạy Cha ít là 30 phút để thêm lòng hiếu thảo với Chúa Cha.



- Người già, người bệnh và người hấp hối cầu nguyện với Thánh Giuse và dâng những đau đớn cho Chúa.

#### **4. Các ngày lễ đặc biệt**

Có 3 ngày lễ đặc biệt có thể nhận được ơn toàn xá trong Năm Thánh Giuse:

- Ngày 27-12: Cầu nguyện với Thánh Giuse vào Lễ Thánh Gia.
- Ngày 19-3: Mừng lễ Thánh Giuse bằng một việc đạo đức.
- Ngày 1-5: Mừng lễ Thánh Giuse Thợ bằng một việc đạo đức hoặc một lời kinh.

#### **5. Hằng tuần và hằng tháng**

Ngày trong tuần và trong tháng có thể nhận được ơn toàn xá của Năm Thánh Giuse là:

- Thứ Tư hằng tuần: Tôn vinh Thánh Giuse bằng một việc đạo đức hoặc đọc một kinh đã được chuẩn nhận vào thứ Tư - ngày truyền thống dành riêng cho Thánh Giuse.

- Ngày 19 hằng tháng: Đọc một kinh đã được chuẩn nhận để cầu xin cùng Thánh Giuse vào ngày 19 của bất kỳ tháng nào.

Nhờ những việc bác ái và đạo đức ấy, tất cả các tín hữu sẽ được Thánh Giuse giúp đỡ để dẫn thân sống đời yêu thương và được an ủi mà vượt bứt những nỗi khổ đau lớn lao đang hành hạ con người và xã hội trong thế giới hôm nay (Sắc lệnh do Đức Hồng y Mauro Piacenza ký).

**Tài liệu Học tập Lòng Chúa Thương Xót rất mong sự đóng góp về bài vở và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi thư từ, bài vở xin vui lòng gửi trước ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ email:**

**[longthuongxotgp@yahoo.com](mailto:longthuongxotgp@yahoo.com)**

**[longthuongxotgp@gmail.com](mailto:longthuongxotgp@gmail.com)**

**Xin dùng chữ Unicode**

## TRĂM LỐI ĐI CHỈ MONG MỘT ĐƯỜNG VỀ!

M. Anthony Vũ Ga, fmsr

*Đời là một cuộc ra đi không ngừng.*

Sinh ra là giã từ cái ấm êm của lòng mẹ để đi vào thế giới xa lạ. Lớn lên là từ bỏ tuổi thơ đầy mơ mộng để đi vào cuộc đời với biết bao bấp bênh và thử thách. Cuộc đời có bao giờ là một dòng sông êm ả, vì không ngừng phải trải qua biết bao đổi thay.



Ra đi bước vào cuộc đời với trăm ngàn lối đi mới, những lối đi mời mọc con người không ngừng vươn xa, đi mãi tới chân trời mới, để rồi lúc nào đó làm cho chính con người không biết mình đi đâu về đâu. Bởi trên muôn vàn lối đi ấy có biết bao thử thách mời gọi: danh, lợi, thú, ba ham muốn chi phối toàn bộ đời sống con người. Đó cũng chính là ba nguyên nhân gây nên biết bao khổ đau cho nhân thế. Kẻ được người thua cũng đều có thể phải đau khổ vì nó, đều cảm nghiệm rằng những bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu đều vì tiền, lạc thú, và quyền lực. Ở nơi này nơi kia trong xã hội, đang xảy ra những bất hòa, tranh chấp, có khi giết hại lẫn nhau và làm khổ cuộc đời nhau cũng chỉ vì tiền, vì tình và vì quyền. Ngay trong gia đình, con cái bỏ cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái, vợ chồng ruồng bỏ kết án nhau, anh em bạn hữu bất hoà với nhau cũng không thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Vì nó mà người ta chà đạp lên nhau, người ta làm khổ và làm hại lẫn nhau.

Trước muôn vàn lối đi mà con người đang lựa chọn cho chính mình, trong một khía cạnh nào đó cần có một cái mốc, cần có một sự hướng dẫn: một lối về cho những ai lầm đường lạc bước mất định hướng để nhận ra đường về. Thiết lập Mùa Chay, Giáo Hội muốn chỉ cho nhân loại một lối về, một bảng chỉ đường chính xác nhất là kinh

nghiệm sa mạc của Chúa Giêsu. Giáo Hội mời gọi ta vượt qua sa mạc của những thử thách ấy một cách can đảm và dứt khoát. Dứt khoát với nếp sống cũ khiến ta lê lết trong ích kỷ nhỏ nòi. Cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta phó thác tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Hãy trở về như người con Thử trong dụ ngôn người con hoang đàng (Lc 15). Nó đã dùng tự do để quyết định ra đi, và người cha tôn trọng quyết định đó. Tuy nhiên, ông vẫn ngóng chờ con. Tình thương trào dâng khiến bước chân cha vội vã. Vòng tay cha lớn quá, nụ hôn cha nồng nàn. Sám hối là trở về với tình cha, trở lại với tình yêu, sự sống. Nhưng trở về chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chẳng ai muốn nhận là mình đã đi lầm đường. Trở về với Chúa! Đôi khi quỳ trước mặt Chúa, ta chẳng biết nói gì, thưa gì với Chúa. Cầu nguyện không phải là mình nói thật nhiều với Chúa, hay là tìm những lời thật hay để nói với Chúa, nhưng điều quan yếu là biết dành một thời gian cho Chúa. Điều quan trọng không phải là cầu nguyện như thế nào, hay bao nhiêu lần mà là tấm lòng chúng ta dành cho Chúa như thế nào? Cầu nguyện vì lòng yêu mến Chúa hay chỉ là thói quen, qua lần chiếu lượt cho xong.

Có trăm ngàn lối đi xin kéo con một lối về là trở về với Cha mỗi ngày, và giúp con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng con đứng lên trong niềm vui vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội con gấp bội. Ước gì những vấp ngã sẽ khiến con lớn lên, thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng. Ước gì ta sống Mùa Chay với tấm lòng chân thành ước muốn sửa đổi bản thân. Từ bỏ thì đớn đau nhưng hạnh phúc thật tuyệt vời. Hạnh phúc lớn nhất không phải là tài sản vật chất, mà là khám phá ra mình có chỗ trong trái tim Cha nhân lành. Hãy hy vọng đi, chỉ cần biết trên đoạn đường dương thế vẫn còn có Cha bên cạnh nhất định ta sẽ vượt qua.

**Quý vị có nhu cầu hiệp thông cầu nguyện, xin email về**

**[longthuongxotgp@yahoo.com](mailto:longthuongxotgp@yahoo.com)**

**[longthuongxotgp@gmail.com](mailto:longthuongxotgp@gmail.com)**

**để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện**

# THIÊN CHÚA ĐANG ĐI VỚI CON NGƯỜI TRONG CON ĐẠI DỊCH

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Thiên Chúa không phán một lời từ trời cao để cứu con người. Chính Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người và ở với chúng ta. Ngài muốn đồng hành với cuộc sống của từng người. Đó là cách Thiên Chúa đã chọn để đem con người về với hạnh phúc. Nếu nhân loại đang phải chịu nhiều thách đố trong thời gian này, thì chính Thiên Chúa vẫn luôn chọn cách đồng hành để từ từ đưa con người về với nhau và với Thiên Chúa.

## 1. CON ĐƯỜNG EMMAU NĂM 2020



Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 phục sinh kể về một câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau. Đó là con đường nối giữa thành phố Giêrusalem nguy nga tráng lệ và ngôi làng nhỏ bé nghèo hèn. Số là hai môn đệ này nuôi giấc mộng đổi đời khi đi theo Đức Giêsu. Các ông có lý khi bỏ mọi sự để đi theo một Đức Giêsu nổi tiếng. Kể từ khi Đức Giêsu chết và được chôn trong lòng đất, giấc mộng của các ông cũng bị chôn vùi. Mộng vỡ mơ tan. Các ông không còn con đường nào khác là lui thủ đi về lại chốn xưa. Hẳn là các ông cũng không thiếu hoang mang, buồn phiền và lo lắng.

Tâm trạng của hai ông nếu chấp nối vào tâm trạng của mỗi người thời Covid-19 chắc cũng không khác nhau nhiều. Trước đại dịch, người ta mơ về một viễn tượng huy hoàng của biết bao dự án. Phát triển kinh tế đang tăng mạnh, mọi lãnh vực đời sống dường như khấm khá hơn xưa nhiều. Ai cũng tự tin để thực hiện ước mơ của mình. Công danh sự nghiệp hứa hẹn cho nhiều người. Bỗng dưng Covid-19 xuất hiện, mọi thứ bị đảo lộn và bức tranh kinh tế cũng phủ màu đen tối. Nhiều dự báo không mấy sáng sủa ở phía

trước. Nếu như hai môn đệ vỡ mộng vì thầy Giêsu đã chết, thì nhiều người thời nay cũng rơi vào cảnh khó khăn chông chặt vì Virus. Đây hẳn là con đường chông gai đòi người ta phải bước đi nặng nề.

Nếu cụ Nguyễn Du viết rằng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”, thì chúng ta cũng chẳng vui gì trong hoàn cảnh này. Hầu hết mang tâm trạng lo lắng. Nhất là những ai là nạn nhân trực tiếp của virus. Thật khó để vượt qua nỗi đau này. Chẳng thế mà nhiều dự báo cho rằng sau thời đại dịch, sẽ có nhiều khủng hoảng kéo theo: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, v.v... Đó thực sự là con đường gồ ghề khiến không ít người đuối sức. Nếu có mặt với hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa, họ cũng đã không vượt qua được những thất vọng ê chề.

## **2. Có lý do để hy vọng**

Trên con đường vô vọng đó, hai môn đệ gặp một vị khách bộ hành. Chúng ta biết đó là Đức Giêsu phục sinh, nhưng khi ấy các ông đâu biết gì. Đức Giêsu chọn cách đi cùng với họ. Dạo bước để từ từ tiếp chuyện. Ngài hỏi, các ông trả lời; Ngài lắng nghe, các ông hăng say kể; Ngài giải thích, các ông chưa hiểu gì; Ngài đi tiếp, các ông mời ở lại, vì trời đã xế chiều. Đó là tóm tắt ngắn gọn, nhưng thực tế câu chuyện của ba người này chắc đủ dài để cho thấy: Thiên Chúa luôn đồng hành với con người.

Trong câu chuyện trên, Đức Giêsu đang trao cho họ niềm vui Phục Sinh, khơi lên hy vọng trong lòng của họ. Ngài không nói ngay cho các ông rằng Ngài đã phục sinh. Ngài nhẹ nhàng đi cùng và muốn trò chuyện như những người bạn. Đó là con đường sự phạm của Đức Giêsu. Nhờ đó, mà “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất” (Lc 24, 30–31). Họ đã thấy và tin vào Chúa Phục Sinh. Lúc này, hai ông rộn ràng vui mừng trở về Giêrusalem để báo tin.

Kể ra chút chi tiết như thế để chúng ta thấy Thiên Chúa, qua Giáo Hội, cũng đang đi cùng với con người. Chưa bao giờ Giáo Hội muốn phớt lờ nỗi đau của con cái mình. Nhất là khi chúng ta gặp nạn, Thiên Chúa không bỏ rơi. Ngược lại, Ngài đến để ủi an, lắng nghe và chuyện trò. Tiếc là còn quá nhiều người chẳng tiếp chuyện



với Ngài. Kết quả là không ít người mất hy vọng vào cuộc sống. Ai có thể trao ban bình an và hy vọng lớn lao bằng Thiên Chúa? Thay vì chạy đi tìm hy vọng nơi tạo vật hoặc chính mình, hãy chạy đến Thiên Chúa. Nói đúng hơn, chính Thiên Chúa cũng đã muốn được đi cùng con người. Vấn đề còn lại là người ta có hoan hỷ tiếp chuyện với Chúa hay không mà thôi.



Là người Công Giáo, chúng ta có kinh nghiệm ít nhiều về Thiên Chúa đồng hành. Ngài đang hiện diện trong tâm hồn mỗi người, nơi Giáo Hội, Xã Hội và chính trong những biến cố đang diễn ra. Ngài đang khơi lên hy vọng cho từng người. Biết bao lần Thiên Chúa nói qua vị đại diện của Ngài trên trần gian là Đức Giáo Hoàng:

*"Niềm tin Phục Sinh nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ điều ấy với anh chị em. Đó là hy vọng về một giai đoạn tốt đẹp hơn, chúng ta có thể tốt hơn, và sau cùng là được giải thoát khỏi sự ác và khỏi đại dịch này. Đó là một hy vọng: hy vọng không làm chúng ta thất vọng; hy vọng không phải là ảo tưởng, nó là một hy vọng"[\[1\]](#).*

### 3. Cho Chúa một cơ hội



Hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa đã cho Đức Giêsu cùng dạo bước. Khi gần gũi Thiên Chúa, các ông thắp dẫn ngọn lửa hy vọng vào Đức Giêsu Phục Sinh. Lòng các ông sáng lên từ khi Đức Giêsu ngỏ lời với các ông. Đó là không gian của nguyện cầu, là nhịp cầu để Thiên Chúa bước vào trong tương quan của các ông. Hơn nữa, các ông còn mời Đức Giêsu vào nhà mình. Đó không chỉ là hành vi hiếu khách, nhưng các ông ít nhiều cảm thấy vị khách này có cái gì đó đặc biệt. Dọc đường trong câu chuyện, các ông bớt chán nản sầu não hơn.

Hôm nay cũng thế, trên đường đời của mỗi người còn đó biết bao thách đố. Thay vì oán trời trách đất, thở ngắn than dài, hãy cho Chúa một cơ hội bước vào nhà mình. Đã có nhiều người để Đức Giêsu chi phối đời họ; kết quả là cuộc sống họ được đổi thay. Cứ nhìn các vị thánh vốn hằng để Thiên Chúa đồng hành. Họ hạnh phúc dường bao! Thực ra trong bình an và nhất là trong giai đoạn khổ khó, ai để Thiên Chúa đồng hành, người ấy hẳn là tìm thấy ánh sáng từ nơi bóng tối. Thiên Chúa của chúng ta thì gần gũi. Gần kề con người, Thiên Chúa có thể trao ban cho chúng ta một con đường của sự sống và hy vọng. Đó là Tin Mừng Phục Sinh đã vực các môn đệ đứng lên loan báo cho muôn dân: Đức Giêsu đã chết và nay đã sống lại!



Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau luôn có tính thời sự. Đó không chỉ xảy ra cho hai ông, nhưng còn là câu chuyện của mỗi người. Nhất là trong hoàn cảnh lúc này, Đức Giêsu vẫn đang “hiện ra”, Ngài vẫn hỏi, vẫn lắng nghe và trò chuyện với mỗi người. Có khi nhiều người đi nhanh quá bỏ Thiên Chúa lại đằng sau, nhiều người sống vội nên quên mất bên mình còn Thiên Chúa, hoặc nhiều lúc người ta hoảng loạn quá cũng quên mất Thiên Chúa. Thật tốt khi đứng lại một chút để thấy Thiên Chúa đang ở đâu. Ngài đang gõ cửa! Mong sao mỗi người can đảm đón Ngài vào đường đời của mình. Khi đó, chắc chắn người con của Chúa sẽ vượt qua mọi khó khăn, kể cả trong và sau đại dịch virus cũng thế.

**Lạy Chúa Giêsu, mời Ngài ở lại với con, với gia đình chúng con, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Bóng đêm đang buông dần, chúng con cần Ngài đỡ nâng, trợ giúp và đồng hành. Amen.**

-----  
[1] Thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxicô trong dịp Tuần Thánh 2020.

## LỊCH SỬ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) mà Nữ tu Faustina Kowalska đã nhận từ Chúa Giêsu không chỉ hướng dẫn Chị phát triển cá nhân về đức tin mà còn phát triển điều thiện về con người.



Chúa Giêsu muốn có tấm hình vẽ y như Nt Faustina đã thấy, và linh ảnh này được tôn kính lần đầu tiên tại nguyện đường nhà dòng của Nt Faustina, rồi lan truyền khắp thế giới. Chúa Giêsu không chỉ yêu cầu Nt Faustina mà yêu cầu cả những người khác: *"Hãy khuyến khích các linh hồn lần chuỗi LTX mà Ta trao cho con"*.

Mặc khải về Lễ LTX cũng ứng nghiệm: *"Lễ LTX từ sâu thẳm nhân từ của Ta. Ta muốn lễ này được cử hành trọng thể vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Nhân loại sẽ không có hòa bình nếu không đến với mạch nguồn thương xót của Ta"*.

Các yêu cầu đó được Chúa Giêsu cho Nt Faustina biết trong những năm 1931 và 1938, có thể coi đó là bắt đầu Sứ Điệp LCTX và Lòng Sùng Kính LCTX theo cách thức mới.

Lm Michael Sopocko, vị linh hướng của Nt Faustina, Lm Joseph Andrasz (SJ – Dòng Tên), và những người khác – trong số đó có Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (MIC – The Marians of the Immaculate Conception), đã làm cho sứ điệp này bắt đầu lan truyền đi khắp thế giới.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng sứ điệp LTX được mặc khải cho Nt Faustina và thời đại chúng ta không là mặc khải mới lạ. Đó là lời nhắc mạnh mẽ về Thiên Chúa là ai và đã có ngay từ đầu. Sự thật mà

Thiên Chúa, với bản chất là yêu thương và thương xót, trao cho chúng ta qua niềm tin Do Thái giáo – Kitô giáo (Judeo-Christian faith) và chính mặc khải của Thiên Chúa. Tấm màn bí ẩn che giấu Thiên Chúa đã được chính Ngài vén lên.

Qua lòng nhân lành và tình yêu thương, Thiên Chúa đã muốn mặc khải chính Ngài cho chúng ta, các thụ tạo của Ngài, và cho chúng ta biết kế hoạch đời đời về sự cứu độ. Ngài đã thực hiện điều này một phần qua các Giáo Phụ thời Cựu Ước, Môsê và các Tiên Tri, rồi được thực hiện trọn vẹn qua Người Con của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Qua Đức Giêsu Kitô, Đấng do quyền năng Chúa Thánh Thần đã hóa thành nhục thể nơi cung lòng Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa vô hình đã trở thành hữu hình.

## 1. CHÚA GIÊSU MẶC KHẢI CHÚA CHA THƯƠNG XÓT



Cựu Ước thường xuyên nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Nhưng chính Chúa Giêsu, qua lời nói và hành động, đã mặc khải cho chúng ta theo cách khác thường, Thiên Chúa là Cha yêu thương, giàu lòng thương xót và vô cùng nhân

hậu. Qua tình yêu thương xót, Chúa Giêsu quan tâm người nghèo, người bị áp bức, người đau yếu và người tội lỗi, đặc biệt là Ngài tự nguyện chịu đau khổ vì tội lỗi của chúng ta, thay cho chúng ta, để chúng ta được giải thoát khỏi án tử và sự hủy diệt. Ngài thể hiện lòng đại lượng vô bờ bến về tình yêu thương và LTX đối với nhân loại. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Con Người, đồng bản thể với Chúa Cha, đã mặc khải Tình Yêu Thương và LTX của Thiên Chúa.

Sứ điệp yêu thương và LTX đặc biệt được thể hiện qua Phúc Âm. Qua Đức Giêsu Kitô, Tân Ước mặc khải rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta là vô hạn, tín thành, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và tình yêu của Ngài khi chúng ta tín thác vào Ngài và tìm kiếm LTX của Ngài. Thánh Ý Thiên Chúa là cứu độ chúng ta. Ngài làm tất cả vì chúng ta, nhưng vì Ngài cho chúng ta quyền tự do, Ngài mời gọi chúng ta chọn Ngài và thông phần sự sống thần tính của Ngài. Chúng ta trở nên những người thông phần



vào sự sống thần tính của Ngài khi chúng ta tin vào sự thật mặc khải về Ngài và tín thác vào Ngài, khi chúng ta yêu mến Ngài và sống theo lời Ngài, khi chúng ta tôn kính Ngài và tìm kiếm Vương Quốc của Ngài, khi chúng ta tiếp nhận Ngài qua bí tích Thánh Thể và tránh xa tội lỗi, khi chúng ta quan tâm và tha thứ lẫn nhau.

## 2. KẾT HIỆP VỚI ĐỨC MẸ

Năm 1941, ba năm sau khi Nt Faustina qua đời, việc sùng kính LCTX được Lm Giuse Jarzebowski (MIC) đưa từ Ba Lan sang Hoa Kỳ. Lúc đầu, Lm Jarzebowski đã nghi ngờ về ân sủng lớn lao được nhận bởi những người tín thác vào LCTX. Nhưng mùa xuân năm 1940, linh mục này hứa rằng nếu có thể phổ biến cho các tu sĩ Dòng Vô Nhiễm ở Hoa Kỳ, ngài sẽ dành phần đời còn lại để truyền bá sứ điệp và lòng sùng kính LCTX. Lm Michael Sopocko đã trao cho Lm Jarzebowski các tài liệu về LCTX mà ngài đã chuẩn bị. Với các tài liệu này và có vẻ có những chướng ngại khó vượt qua, Lm Jarzebowski bắt đầu lên đường.

Sau cuộc hành trình từ Ba Lan tới Lithuania, rồi từ Nga và Siberia tới Vladivostok, rồi tới Nhật, Lm Jarzebowski đã đặt chân lên đất Mỹ sau một năm. Trung thành với lời hứa, ngài bắt đầu phân phát thông tin về sứ điệp và lòng sùng kính LCTX nhờ sự giúp đỡ của các nữ tu Felician ở Michigan và Connecticut. Sau vài năm hoạt động, năm 1944 Lm Walter Pelczynski đã lập cơ sở "Tông Đò LCTX" trên Đồi Eden ở Stockbridge, MA, nay là Đền Thánh Quốc Gia LCTX và Trung Tâm Đức Mẹ Cứu Giúp, một nhà xuất bản tôn giáo trở thành trung tâm quốc tế về sứ điệp và lòng sùng kính LCTX. Năm 1953, có khoảng 25 triệu bản văn về LCTX đã được phân phối khắp thế giới.

## 3. BẮT ĐẦU LỆNH CẤM

Năm 1958 và 1959, lời tiên báo của Nt Faustina về sự cấm cách các hoạt động liên quan LCTX (NK, số 378) bắt đầu ứng nghiệm. Tòa Thánh nhận được các bản dịch sai lầm và khó hiểu của cuốn Nhật Ký Thánh Faustina, nên không thể phê chuẩn vì điều kiện chính trị lúc đó, và đã cấm phổ biến các sứ điệp và lòng sùng kính LCTX theo sách viết của Thánh Faustina.

Trong thời gian bị cấm, các tu sĩ Dòng Vô Nhiễm vẫn tiếp tục phổ biến việc sùng kính LCTX, nhưng vì vâng lời Tòa Thánh, họ đặt sứ



điệp và lòng sùng kính LCTX dựa vào Kinh Thánh, Phụng Vụ, giáo huấn của Giáo Hội, và mặc khải của Đức Mẹ tại Fatima.

#### **4. BÃI BỎ LỆNH CẤM**

Năm 1978, lệnh cấm được bãi bỏ hoàn toàn, nhờ sự can thiệp của ĐHY Karol Wojtyla, TGM Krakow. Qua nỗ lực của ngài, một quá trình xử lý thông tin liên quan cuộc đời và nhân đức của Nt Faustina được bắt đầu. Ngày 15-4-1978, Bộ Giáo lý và Đức tin đã xem lại nhiều tài liệu có từ năm 1959, và lệnh cấm được bãi bỏ. Sáu tháng sau, ĐHY Karol Wojtyla trở thành ĐGH Gioan Phaolô II.

Được giáo hoàng quan tâm và đề nghị, ĐGM Joseph F. Maguire, GP Springfield, MA, đã cố gắng làm cho LCTX được nhiều người biết đến, và Dòng Vô Nhiễm xin giải thích về thông báo năm 1978. Ngày 12-7-1979, họ nhận được hồi đáp của Bộ trưởng Bộ Giáo lý và Đức tin, nói rằng “nhân danh Thánh Bộ, không còn ngăn trở nào đối với việc chính thức truyền bá LCTX theo đề nghị của Nt Faustina”.

Năm 1979, được phép của giám mục giáo phận, Dòng Vô Nhiễm tiếp tục truyền bá LCTX theo mặc khải mà Nt Faustina nhận được. Giáo dân, linh mục và giám mục trên khắp thế giới vui mừng đón nhận, và lòng sùng kính LCTX phát triển mau chóng ngoài sức tưởng tượng.

#### **5. ĐGH GIOAN PHAOLÔ II**

Một trong các lý do về điều này là có sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha. Năm 1981, ngài công bố Tông Thư “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót”. Trong đó, ngài nói về Đức Kitô là “sự nhập thể của lòng thương xót – nguồn vô tận của lòng thương xót” (số 8). Ngài nhấn mạnh rằng “chương trình cứu độ của Đức Kitô, chương trình của lòng thương xót” phải trở thành “chương trình của Dân Chúa, chương trình của Giáo Hội” (số 8).

Qua tông thư này, ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội – đặc biệt là trong thời đại chúng ta – có “quyền lợi và nhiệm vụ tuyên xưng LCTX, giới thiệu LCTX, làm cho LCTX hiện hữu trong cuộc sống của mọi người, và van xin LTX của Thiên Chúa cho cả thế giới” (x. Tông Thư “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót”, 12-15.)

Sau một năm ban hành tông thư này, ĐGH Gioan Phaolô đến Đền Thánh LCTX ở Collevaleza, Ý. Đó là chuyến hành hương đầu tiên

của ngài ra ngoài thành Rôma. Hôm đó, ngài nhấn mạnh rằng việc truyền bá LCTX là “sứ vụ đặc biệt” của ngài.

## 6. TÔN PHONG CHÂN PHƯỚC

Ngày 18-4-1993, ĐGH Gioan Phaolô II tuyên chân phước cho Nt Faustina tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma. Đó là Chúa Nhật II Phục Sinh – ngày lễ tôn kính Lòng Chúa Thương Xót theo ý muốn của Đấng Cứu Độ Thương Xót đã mặc khải cho Thánh Faustina. Chính ĐGH Gioan Phaolô II đã tuyên chân phước cho Chị, và cũng là người đã khởi xướng quá trình thu thập thông tin trong án phong thánh cho Chị từ năm 1965, khi ngài còn là TGM của Krakow (Ba Lan). Sự kiện góp phần vào việc tuyên chân phước cho Chị là phép lạ chữa lành Maureen Digan. Lm Seraphim Michalenko vừa là nhân chứng về phép lạ vừa là phụ tá cáo thỉnh viên trong án phong thánh cho Chị.

Trong bài giảng, ĐGH Gioan Phaolô II nói: *"Xin kính chào Nt Faustina. Bắt đầu từ hôm nay, Giáo Hội tôn xưng Chị là Chân Phước. Hỡi CP Faustina, cuộc đời Chị kỳ diệu biết bao! Chị là người con nghèo hèn và giản dị của Mazovia, của người dân Ba Lan, được Đức Kitô chọn để nhắc mọi người nhớ tới mầu nhiệm vĩ đại của LCTX. Chị mang điều bí ẩn này trong lòng Chị, rồi bỏ thế giới này sau cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy đau khổ của Chị. Tuy nhiên, điều bí ẩn này đã trở thành lời tiên tri đối với thế giới"*.

Thánh Faustina cho biết: *"Tôi cảm thấy sứ vụ của tôi sẽ không kết thúc khi tôi chết, nhưng sẽ khởi đầu"* (NK số 281). Điều đó đã trở thành hiện thực! Sứ vụ của Chị tiếp tục và đang đơm hoa kết trái kỳ lạ. Thực sự kỳ lạ về cách sùng kính của Chị dành cho Chúa Giêsu thương xót lan truyền trong thế giới của chúng ta và chiếm được tâm hồn của nhiều người! Đây là dấu chỉ chắc chắn của thời đại chúng ta – thế kỷ 20. Sự cân bằng của thế kỷ này đang kết thúc, thêm vào các tiến bộ thường trôi vượt hơn kỷ nguyên trước, thể hiện sự thao thức không ngừng và lo sợ về tương lai. Nếu không có LCTX, thế giới có thể tìm được nơi trú ẩn và ánh sáng hy vọng hay không? Những người có đức tin hiểu rõ điều đó.

## 7. TÔN PHONG HIÊN THÁNH

Ngày 30-4-2000, ĐGH Gioan Phaolô II tuyên thánh cho Thánh nữ Faustina, sau khi công nhận phép lạ thứ hai là phép lạ chữa lành Lm Ronald Pytel, qua sự cầu bầu của CP Faustina. Hôm đó, ĐGH Gioan Phaolô II công bố rằng Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật kính LCTX trong Giáo Hội hoàn vũ.

Trong bài giảng, ngài nói: *"Hôm nay, tôi rất vui mừng giới thiệu cuộc đời chứng nhân của Nt Faustina Kowalska cho toàn thể Giáo Hội như tặng phẩm của Thiên Chúa dành cho thời đại chúng ta. Nhờ sự quan phòng của Chúa, cuộc đời ái nữ khiêm nhường của đất Ba Lan này hoàn toàn nối kết với lịch sử của thế kỷ 20, thế kỷ mà chúng ta vừa đi qua".*

Thật vậy, giữa Thế Chiến I và Thế Chiến II, Đức Kitô đã tín giao sứ điệp LTX cho Chị. Những người là nhân chứng và người tham dự vào các sự kiện của những năm đó cùng với những nỗi đau khổ kinh khiếp đã xảy ra cho hằng triệu người. Những người còn nhớ những điều đó thì biết rõ sứ điệp LCTX cần thiết như thế nào.

Chúa Giêsu nói với Nt Faustina: *"Nhân loại sẽ không có hòa bình nếu không tín thác vào Lòng Thương Xót của Ta"* (NK, số 300). Qua công việc của nữ tu người Ba Lan này, sứ điệp đó liên quan mãi mãi với thế kỷ 20, sứ điệp cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai và là cầu nối với thiên niên kỷ thứ ba. Đó không là sứ điệp mới nhưng có thể coi là tặng phẩm đặc biệt về sự soi sáng giúp chúng ta làm sống lại Tin Mừng Lễ Phục Sinh mạnh mẽ hơn, trao tặng nó như tia sáng cho mọi người trong thời đại chúng ta.

Những năm tới sẽ đem lại cho chúng ta điều gì? Chúng ta không thể biết, nhưng ánh sáng của LCTX sẽ soi đường cho chúng ta bước đi trong thiên niên kỷ thứ ba, đó cách Chúa Giêsu muốn trở lại thế giới này qua uy tín của Thánh Faustina.

Vào dịp kỷ niệm 70 năm mặc khải linh ảnh LCTX và 60 năm Dòng Vô Nhiễm truyền bá sứ điệp LCTX, ĐGH Gioan Phaolô II gửi một tông thư đặc biệt chúc lành và mời gọi làm tông đồ LCTX theo sự hướng dẫn của Đức Mẹ. Ngày nay, qua gợi hứng của Thánh GH Gioan Phaolô II, trách nhiệm của mỗi chúng ta là truyền bá sứ điệp LCTX.

**Viễn Đông** (chuyển ngữ từ TheDivineMercy.org)

## **BÍ TÍCH THÁNH THỂ, SỰ HIỆN DIỆN CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

**LM Vinh Sơn Trần Đình Hòa**

Đặc trách CDLCTX hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa

*(Tiếp theo và hết)*

### **3. Rước Thánh Thể, đón nhận lòng thương xót**

Thánh Thể được Chúa Giêsu lập ra không chỉ để chiêm ngắm lòng thương xót Chúa nhưng hơn cả là mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót ấy bằng việc kết hợp, nghĩa là rước lấy Thánh Thể. Như người mẹ vì thương con đã chăm chút từng bữa ăn ngon để con cái ăn ngon và được bổ dưỡng. Tình thương của người mẹ đã được biểu lộ qua việc nuôi nấng con cái mình thế nào thì Thiên Chúa cũng lo cho chúng ta còn hơn thế nữa. Lời mời gọi của Chúa Giêsu mỗi khi cử hành thánh lễ vẫn vang lên: Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy... Các con hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy... Lời mời gọi ấy giúp chúng ta liên tưởng đến những người mẹ nuôi con thơ, cứ từng bữa dỗ con ăn ngon từng muỗng thực phẩm bổ dưỡng.

Thức ăn mà Thiên Chúa ban cho con người không phải là thực phẩm bình thường, thực phẩm được tạo dựng trong vũ trụ này. Trái lại, thức ăn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là thực phẩm Thiên Linh, tặng phẩm huyền nhiệm và linh dược thần thiêng và siêu việt. Lương thực ấy chính là Con Một yêu dấu của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, chịu hiến tế vì chúng ta. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần, việc cử hành Thánh Thể của Giáo Hội có một biến thể đặc biệt: Bánh và rượu là sản phẩm lao công của con người trở thành Mình và Máu Chúa Kitô. Năm xưa, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời Thiên Chúa đã kết hợp nhiệm mầu với nhân tính trong lòng Trinh Nữ Maria thế nào thì hôm nay, cùng một tác động của Chúa Thánh Thần, qua lời truyền phép của thừa tác viên trong thánh lễ, Chúa Giêsu Kitô đã hiện diện nơi bí tích Thánh Thể cũng hết sức nhiệm mầu.

Thân xác con người phải ăn lương thực để duy trì và phát triển sự sống thể lý thế nào thì hành vi rước lễ cũng đem lại sự sống nhiệm

mầu cho đời sống thiêng liêng như vậy. Khi các tín hữu rước lấy Mình của Đấng Phục Sinh, "*Mình đã được sống động nhờ Thánh Thần và làm cho người ta được sống*" (x. PO 5), đời sống ân sủng đã lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy được gìn giữ, phát triển và canh tân. Để đời sống ân sủng tăng triển, người Kitô hữu phải được bí tích Thánh Thể là Bánh Thánh dành cho kẻ lữ hành trần thế, dưỡng nuôi cho đến giờ lâm tử; lúc ấy họ sẽ đón nhận như Cửa Ăn Đàng.

Như thức ăn vật chất phục hồi sức lực thể lý đã tiêu hao, Thánh Thể củng cố đức mến mà trong đời sống hằng ngày có xu hướng suy yếu đi. Đức mến sống động này có thể xóa đi các tội nhẹ (x. CD Trentô: DS 1638). Khi tự hiến cho chúng ta, Đức Kitô làm cho tình yêu chúng ta sống dậy, ban sức mạnh để chúng ta tự giải thoát khỏi những ràng buộc bất chính với thụ tạo và gấn bó chúng ta chặt chẽ với Người: "*Lạy Cha, vì yêu thương, Đức Ki-tô đã chết cho chúng con. Mỗi khi tưởng niệm cuộc tử nạn của Người trong thánh lễ, chúng con xin Cha cử Thánh Thần đến ban tình yêu cho chúng con. Chúng con khiêm tốn khẩn nguyện, nhờ tình yêu mà Đức Kitô đã chết vì chúng con, cho chúng con được lãnh nhận ơn Thánh Thần, để có thể xem thế gian như đã bị đóng đinh cho chúng con và chúng con cũng bị đóng đinh cho thế gian... Lạy Cha, vì tình yêu được lãnh nhận, xin cho chúng con chết đối với tội và chỉ sống cho Cha*" (Thánh Fulgence de Ruspe, Fab.28, 16-19.)

Đón rước Thánh Thể giúp chúng ta tránh xa tội lỗi. Nhờ tình yêu mà bí tích Thánh Thể khơi dậy trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội trọng. Càng tham dự vào sự sống Chúa Kitô, chúng ta càng sống mật thiết với Người; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng xa lìa Chúa, Đón rước Thánh Thể giúp tăng triển sự hiệp thông của chúng ta với Chúa Kitô. Hiệu quả chính yếu của việc rước lễ là được kết hiệp thâm sâu với Chúa Kitô. Chúa ở trong con và con được nên một với Chúa. Chính Chúa Giêsu đã phán: "*Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì luôn kết hiệp với Tôi, và Tôi luôn kết hiệp với người ấy*". Đời sống hiệp thông trong Chúa Kitô có nguồn gốc và nền tảng nơi bí tích Thánh Thể: "*Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Chúa Giêsu, và Người sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Người, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy*" (x. Ga 6, 57).



Tuy nhiên, khả năng sinh hiệu quả tốt đẹp cho hành vi đón nhận bí tích thánh thể đòi hỏi chúng ta không mắc tội trọng và đang sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội. Bởi vì, bí tích Thánh Thể không được thiết lập để tha các tội trọng, đó là chức năng của bí tích Giao Hòa. Bí tích Thánh Thể dành cho những người hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội.

Trong bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được mời gọi để tạo thành một thân thể duy nhất (x. 1Cr 12, 13). Bí tích Thánh Thể thực hiện ơn gọi này: *"Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể"* (1Cr 10, 16-17).

Như thế, Thánh Thể chính là Thần lương để nuôi sống đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Đón nhận Thánh Thể, chúng ta đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa biểu lộ một cách nhiệm mầu qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ sự kết hợp nhiệm mầu, mỗi tín hữu ngày càng lớn lên về đời sống ân sủng và được mời gọi trở nên chứng nhân lòng thương xót.

#### **4. Sống Thánh thể, sống chứng nhân lòng thương xót.**

Đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa cách nhưng không thì cũng phải cho nhưng không (x. Mt 10, 8). Đó là quy luật thiết yếu của Tin Mừng. Đó cũng là quy luật nhận và cho: nhận nhưng không thì cũng cho nhưng không. Đó cũng là quy luật của dòng chảy tự nhiên: đón nhận lòng thương xót nơi Thiên Chúa cách vô cùng và chảy tình thương đến anh chị em để cuộc đời mỗi người không bị tù túng như những ao tù vì những ích kỷ hẹp hòi nhưng trở nên những dòng suối của tình thương. Đón nhận Thánh thể là hồng ân vô giá được tặng ban cho các tín hữu không được phép giữ riêng cho mình và cần hướng đến hành vi chia sẻ Tin Mừng ấy cho tha nhân. Lời kết thúc Thánh Lễ: chúc anh chị em đi bình an là lời mời gọi ra đi đến với tha nhân và hăng say loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Thật vậy, trong tiệc thánh của Chúa, khi lãnh nhận Mình của Chúa Con, các tín hữu loan báo cho nhau Tin Mừng: Thiên Chúa đã ban cho họ những hồng ân đầu tiên của sự sống, như xưa kia thiên thần báo cho bà Ma-ri-a thành Mácdala: *"Chúa Ki-tô đã Phục Sinh"*.

Sống chứng nhân lòng thương xót là sống tinh thần sự hiệp nhất với nhau. Mọi sự chia rẽ đều trái với lòng thương xót Chúa. Trước mầu nhiệm cao cả này, thánh Âu-tinh đã thốt lên: *"Ôi bí tích tình yêu! Dầu chỉ hiệp nhất! Mỗi dây bác ái!"* (x. Tin Mừng Gio-an 26, 6, 13; x. SC 47). Càng đau khổ vì sự chia rẽ trong Hội Thánh vốn làm cho các Kitô hữu không thể tham dự Tiệc Thánh chung với nhau, chúng ta càng thấy Lời Chúa cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất trở nên khẩn thiết hơn. Để tránh bất hòa, chúng ta cần có cái nhìn trước mọi vấn đề theo chiều hướng tích cực hơn. Thay vì tìm cách soi mói những thói xấu của người khác, chúng hãy tìm những điều hay nơi tha nhân để học hỏi. Mỗi người là một món quà Chúa trao cho ta để thanh luyện, để thăng tiến chính mình. Bao nhiêu tai hại do lời nói gây ra một khi chúng được thúc đẩy bởi những cảm xúc của sự ghen tương và đố kỵ! Nói xấu người khác đặt chúng ta dưới thứ ánh sáng xấu xa, làm xói mòn uy tín của người khác và biến họ thành con mồi cho các ý tưởng ngẫu hứng của tin đồn. Để tránh khỏi bị xét đoán và lên án trong ngày phán xét, chúng ta cũng đừng đoán xét anh chị em mình. Vì khi ta xét đoán thế nào, thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và khi ta đong đẫu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đẫu ấy cho ta (x. Mt 7, 2).

Cuối cùng, Bí tích Thánh Thể đòi buộc chúng phải chăm sóc người nghèo. Để thực sự lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô đã phó nộp vì chúng ta, chúng ta phải nhận ra Người trong những người nghèo nàn nhất, những anh em của Người (x. Mt 25, 40). Thánh Gioan Kim Khẩu đã giảng thế này: *"Anh đã rước Máu Thánh Chúa, thế mà anh đã không nhận ra người anh em của mình. Anh đã hạ giá Bàn Tiệc Thánh, khi những người được Thiên Chúa coi là xứng đáng tham dự Tiệc Thánh, lại bị anh coi là không xứng đáng chia sẻ cơm áo với anh. Thiên Chúa đã giải thoát anh khỏi mọi tội lỗi và mời anh vào bàn tiệc, thế mà anh đã không tỏ ra nhân từ hơn chút nào"* (Thánh Gio-an Kim Khẩu, bài giảng về 1Cr 27, 4).

Chúng ta được mời gọi sống yêu thương như chính Chúa Giêsu đã yêu. Có biết bao những tình huống bấp bênh và đau đớn trên thế giới hiện nay! Hãy mở to mắt và nhìn rõ sự đau khổ của thế giới, và những vết thương của những anh chị em chúng ta là những người đang bị từ chối phẩm giá của họ, và để cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta bắt buộc phải chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ của

họ! Cầu Chúa cho mỗi người có thể đón nhận người nghèo và hỗ trợ họ để họ cảm nhận sự ấm áp và tình thương liên đới. Cầu Chúa cho mỗi người nghe được tiếng than thở và nhu cầu tối thiểu của người nghèo để chúng ta rộng tay giúp đỡ.

Ước mong, mọi người luôn dành thời gian để đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi cử hành Thánh Thể, chuẩn bị tâm hồn chu đáo và hăng say rước Thánh Thể và nhờ Thánh Thể nuôi dưỡng và thúc đẩy, chúng ta luôn thể hiện lòng thương xót của mình với tha nhân bằng những nghĩa cử cụ thể để qua đời sống chúng ta, nhiều người nhận ra Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

## **4 CÁCH ĐỂ BẮT CHƯỚC THÁNH GIUSE MỖI NGÀY**

### **1. LẮNG NGHE CHÚA THÁNH THẦN**

Trước tiên là nâng cao tâm trí hướng về trái tim Thánh Giuse và ngắm xem ngài đã ngoan ngoãn như thế nào trước những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Sau đó suy xét lại tâm hồn mình, cảm thấy mình bị sỉ nhục vì khả năng chịu đối kháng và khích lệ mình bước theo cách trung thành những thúc đẩy của ân sủng.

### **2. HIỆP NHẤT TRONG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ĐỘNG**

Tiếp đến là xem xét sự hoàn thiện mà Thánh Giuse đã kết hợp đời sống nội tâm với những công việc trong đời sống của ngài. Sau đó suy tư về cuộc sống của mình, bằng cách kiểm tra xem có những khuyết điểm nào không thể sửa đổi. Bằng cách thực hành này, cha Lalemant đã đạt được sự kết hiệp tuyệt vời với Thiên Chúa, và cha biết cách duy trì nó ngay cả trong những công việc vốn gây xao lãng nhiều nhất.

### **3. SÙNG KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA**

Thứ ba là kết hiệp về mặt thiêng liêng với Thánh Giuse với tư cách là vị hôn phu của Mẹ Thiên Chúa, và xem xét những hiểu biết đáng khâm phục mà thánh nhân đã có về sự đồng trinh và tình mẫu tử của Đức Maria, để khích lệ mình yêu mến Thánh cả vì tình yêu dành cho hiền thê thánh thiện của mình.

### **4. THỜ PHƯỢNG CHÚA KITÔ HÀI ĐỒNG**

Thứ tư là bắt chước thái độ thờ phượng sâu xa và tình phụ tử mà Thánh Giuse đã có đối với Hài nhi Giêsu: xin được phép kết hiệp với ngài trong việc thờ phượng, yêu mến và phục vụ Thiên Tử với lòng mến dịu dàng nhất và tôn thờ tối đa nhất.

Philip Kosloski/Aleteia

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

## CÁ THÁNG TƯ NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA ĐẦY THÚ VỊ

Lê Quyên

**Ngày cá tháng Tư, còn gọi là ngày nói đùa hay nói khoác là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và hài hước, là ngày mà theo phong tục cũ tại một số quốc gia, bạn bè thường hay bày trò đùa giỡn nhau, và nhằm ngày 1 tháng 4 dương lịch hàng năm.**

Cá tháng Tư dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn là phong tục truyền thống tại nhiều quốc gia kỷ niệm hàng năm vào đúng ngày 1 tháng 4, bằng cách tung nhiều tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa vô hại về rất nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. Tuy nhiên, tại một số nơi quy định khung thời gian cụ thể, chẳng hạn trò chơi này sẽ kết thúc vào buổi trưa. Còn nếu sau buổi trưa mà vẫn nói khoác, trêu đùa thì sẽ gặp những điều không may mắn.

Tuy ngày này đã khá phổ biến trên thế giới, nhưng nguồn gốc xuất hiện ra sao cũng đang là một ẩn số, và ở mỗi quốc gia lại có những nguồn gốc xuất hiện khác nhau. Dưới đây là nguồn gốc xuất hiện ngày cá tháng Tư được nhiều người thường nhắc đến trong ngày này nhất.

### 1. Nguồn gốc xuất hiện ngày cá tháng Tư



Nước Pháp được coi là quê hương của ngày Cá tháng Tư (hay còn gọi là ngày nói dối 1/4). Vào thế kỉ 16 ở Pháp, mùa lễ hội hàng năm bắt đầu vào ngày đầu tháng Tư. Vào thời gian đó, năm mới được tính bắt đầu từ ngày 1/4 vì ngày này được xem là đầu tiên của mùa xuân. Nhưng vào năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về ngày 1/1. Tuy nhiên, trên thực tế, do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, người ta truyền tin chủ yếu bằng cách chạy bộ nên không phải người dân nào cũng biết có sự thay đổi đó. Những người khác tuy biết vẫn không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Trò

ngoan cố này bị quy là "ngớ ngẩn" và trở thành trò cười cho thiên hạ.

Một số người khi biết được điều này đã lém lỉnh trêu đùa gọi ngày 1/4 năm đó là "ngày nói dối". Cũng từ đó, cái tên "Cá tháng Tư" hay "ngày nói dối" chính thức xuất hiện.

Cùng với thời gian, trò đùa vào ngày 1/4 trở thành truyền thống và lan từ Pháp sang Anh và Scotland (thế kỷ 18). Người Anh và người Pháp đưa tục lệ nói dối sang các thuộc địa ở Bắc Mỹ. Từ đó, ngày Cá tháng Tư trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều nước khác nhau.

## 2. Ý nghĩa ngày cá tháng Tư



Ngày cá tháng Tư là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn đối với những người tinh nghịch và có khiếu hài hước. Ngày 1/4 này được diễn ra trên nhiều nước. Theo phong tục trong ngày này, mọi người có thể tha hồ nói dối, và những lời nói đó hoàn toàn vô hại.

Cả năm chỉ có một ngày chúng ta được tha hồ nói dối và trêu đùa mọi người nhằm mang lại tiếng cười sáng khoái và niềm vui cho cuộc sống. Bên cạnh mang lại tiếng cười thì ở mỗi quốc gia, trò đùa trong ngày Cá tháng Tư lại mang một ý nghĩa riêng biệt.

## 3. Trên thế giới kỷ niệm cá tháng Tư ra sao?



Ở mỗi quốc gia lại có những cách tiếp nhận và kỉ niệm ngày này theo phong tục riêng của họ.

Như ở đất nước Mexico, kỷ niệm ngày nói dối vào ngày 28/12. Ngày này là một thời khắc buồn của đất nước này, bởi lễ vào đúng ngày đó, vua Herod ra lệnh thảm sát trẻ em vô tội. Vậy nên người

dân ở đây để quên đi cái thời khắc đau buồn đó thì đã chọn ngày này là ngày nói dối, những trò đùa trong ngày này thường mang tính chất nhẹ nhàng.



Còn ở đất nước Scotland có tới 2 ngày Cá tháng Tư. Trong hai ngày này, mọi người sẽ nghĩ ra trò đùa đó là trêu gẹo phần sau lưng của người khác và có tên gọi là "Ngày vượt đuôi". Sau này cũng dựa trên nền tảng từ trò đùa đó thì người dân lại phát triển thành một trò đùa mới mang tên "Hãy đá tôi một phát". Và những người là nạn nhân của trò đùa này thường bị gọi là "gowk" (kẻ ngốc).



Ở nước Anh ngày nay lại lấy ngày 1/4 là ngày nói dối, tiếng Anh gọi là "April Fool" cũng có nghĩa là fool – kẻ ngốc. Một nghiên cứu vào những năm 1950 của nhà nghiên cứu văn học dân gian Iona và Peter Opie, phát hiện ra rằng ở Anh, và ở các quốc gia có truyền thống bắt nguồn từ Vương quốc Anh, bao gồm Úc, các trò đùa chấm dứt vào buổi trưa. Một người mà đùa giỡn sau buổi trưa thì cũng tự là "kẻ ngốc".

Ở Pháp người ta cũng chọn ngày 1/4 hằng năm là ngày nói dối và những người là nạn nhân bị lừa trong ngày này gọi là Poissons D'Avril có nghĩa là "những con cá tháng Tư". Sau này ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng một chút từ nền văn hóa Pháp và cũng chọn ngày 1/4 hằng năm là ngày nói dối giống nước Pháp.

## TỬ THÂN

Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.

Tờ 100 đô lên tiếng trước:

- Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu rồi nhá.

Tờ 50 đô phụ họa:

- Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, Las Vegas, Reno, Pháp quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ là em đi hết cả rồi. Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.

Tờ 1 đô la bỗng oà lên khóc nức nở:

- Tử thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi ạ.

## **GIẢI ĐÁP THẮC MẮC**

### **SỰ LIÊN HỆ GIỮA CỰU VÀ TÂN ƯỚC**

(liên quan đến chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa)

**Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân**

**Giao ước (Covenant) là lời hứa của Thiên Chúa với con người về những gì Người sẽ làm nếu con người thực thi những điều được giao kết.**

Khi nói đến Cựu Ước (Old Testament) cũng là nói đến 46 Sách Thánh được công nhận là có ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, đã được viết trước Chúa Giáng Sinh (B.C) và Tân Ước (New Testament) với 27 Sách Thánh ra đời sau Chúa Giáng Sinh (A.D) và hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời.

Tất cả các Sách Thánh trên hợp lại thành bộ Thánh Kinh gồm 73 Sách Cựu và Tân Ước mà Giáo Hội đang đọc, học và truyền cho giáo hữu khắp nơi đọc và suy niệm lời Chúa nói với con người trước tiên qua các ngôn sứ, các tác giả con người khác; và sau hết qua chính Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, mà các Tông Đồ được ơn linh ứng đã viết lại những lời giảng dạy của Chúa qua bốn Phúc Âm và các Thư Mục Vụ cho các thế hệ sau đọc để biết giáo lý và Tin Mừng Cứu độ của Chúa để sống và thực hành hầu được cứu độ để vào hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau.

Như thế, Kinh Thánh Cựu và Tân Ước là tổng luận lịch sử sáng tạo và cứu độ con người của Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, "**Ngôi Lời có từ đầu**" và "**nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được tạo thành**" (Ga 1: 1, 3).

Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, là "**Đấng cứu độ chúng ta và muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý**" (1 Tm 2: 4).

Vì thế, sau khi tạo dựng con người (Adam và Eva), Thiên Chúa đã ban cho họ ý muốn tự do (free will) và tôn trọng cho họ được sử dụng đặc ân này để hoặc sống theo đường lối của Chúa để được chúc phúc, hay khước từ Người để sống theo ý riêng và làm những gì

trái nghịch với ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, khiến mang tai họa cho mình và cho người khác.

Chính vì sử dụng ý muốn tự do nói trên mà Adam và Eva đã sa ngã khi nghe lời xúi giục của con rắn - tức quỷ Satan - để ăn trái cấm khiến cho **"tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên cái chết; như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người vì một người đã phạm tội"** (Rm 5: 12).

Nhưng vì Thiên Chúa là tình thương, nên Người có **"nỗi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời"** (Tv 30 (29): 6), cho nên Thiên Chúa đã sai Con Một Người là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian làm Con Người, sinh bởi Đức trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, để thi hành chương trình cứu chuộc loài người đáng phải phạt và chết vì tội lỗi.

Về sứ mệnh của Chúa Kitô đến trần gian sau này, ngôn sứ Isa-ia, (sống vào khoảng năm 770 B.C) được ơn linh ứng của Chúa Thánh Thần, đã tiên báo như sau:

**"Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, bằng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm..."** (Is 61: 1).

Lời loan báo trên đã ứng nghiệm trong Tin Mừng Thánh Luca nói về việc Chúa Giêsu vào Hội đường trong ngày Sa-bat và người ta đã trao cho Ngài cuốn sách của ngôn sứ Isa-ia có ghi những lời trên đây. Chúa đọc xong và tuyên bố với mọi người có mặt trong Hội đường: **"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"** (Lc 4: 21).

Ngôn sứ Isa-ia cũng tiên báo sự xuất hiện của Chúa Cứu Thế Giêsu: **"Từ gốc tổ Gie-se sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn..."** (Is 11: 1-2).

Không những tiên báo về Đấng Cứu Thế sẽ ra đời, ngôn sứ I-sa-ia còn nói rõ thêm về Mẹ Người là một Trinh nữ: **"Vì vậy chính Chúa Thượng sẽ ban cho các người một dấu: Đây đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nuel"** (Is 7: 14).

Lời tiên báo trên đã ứng nghiệm khi sứ thần hiện ra với Thánh Giuse trong giấc mơ để truyền cho Giuse không được từ bỏ bạn mình là Maria đang có thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Sứ thần đã nhắc lại lời tiên báo trên của ngôn sứ Isaia: **"này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emma-nuel, nghĩa là 'Thiên Chúa ở cùng chúng ta'"** (Mt 1: 23).

Chưa hết, ngôn sứ I-saia còn nói đến những đau khổ mà Chúa Kitô - Người Tôi Trung của Thiên Chúa - sẽ phải chịu để đền tội thay cho nhân loại: **"Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, gíơ má cho người ta giạt râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc, phỉ nhổ"** (Is 50: 6).

Hay rõ hơn nữa: **"Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã bị sửa trị để chúng ta được bình an, đã mang thương tích cho chúng ta được chữa lành"** (Is 53: 5).

Không những Cựu Ước tiên báo về sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô, mà chính Chúa cũng trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước để dạy các Tông Đồ: **"Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm"** (Lc 24: 44).

Lại nữa, khi Chúa ăn chay cầu nguyện trong rừng vắng, quỷ đã đến cám dỗ Chúa hãy biến đá ra bánh mà ăn, Chúa Giêsu đã trả lời thách đố của quỷ: **"Đã có lời chép rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh"** (Lc 4: 4).

Lời chép trên được ghi trong Sách Đệ Nhị Luật của ông Mô-sê như sau: **"... anh (em) hãy nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra"** (Đnl 8: 3).

Mặt khác, liên quan đến sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của Chúa Cứu Thế Giêsu, Kinh Thánh Cựu Ước đã dùng hình ảnh con **"rắn đông"** được ông Mô- sê vâng lệnh Thiên Chúa cho treo trên cây cột để ai bị rắn độc cắn trong sa mạc nhìn lên sẽ được chữa lành (Ds 21: 4-9).

Con rắn đồng treo trên cây cột kia chính là hình ảnh Chúa Kitô sẽ bị treo sau này trên thập giá để những ai tin và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Người sẽ được cứu độ để vào Nước Trời hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa mai này, sau khi kết thúc hành trình đức tin, đức cậy, đức mến trên trần thế này.

Lại nữa, phép lạ bánh **man-na** từ trời rơi xuống cho dân Do Thái ăn mỗi ngày trong thời gian sống trong hoang địa, chờ ngày vào Đất Hứa, cũng là dấu chỉ tiên báo việc Chúa Kitô ban chính mình máu Người làm của ăn của uống nuôi nhân loại khỏi phải chết đời đời như Chúa đã hứa: **"Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết"** (Ga 6: 54).

Sau nữa, trong thời Cựu Ước, sau khi dẫn Dân Do Thái vượt qua Biển đỏ an toàn, ông Mô-sê đã lên Núi Sinai gặp Thiên Chúa và lãnh nhận các Thánh Chỉ của Người cho dân phải tuân theo để được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Ông đã mang các Thánh Chỉ hay các Điều Răn của Thiên Chúa xuống và đã thiết lập bàn thờ để tế lễ Chúa. Ông đã giết một con bò, lấy phân nửa máu tươi trên bàn thờ còn phân nửa kia ông đã tưới lên dân và nói: **"Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em dựa trên những lời này"** (Xh 24: 8).

Thêm vào đó, Thiên Chúa cũng nói với dân Do Thái qua miệng ông Mô-sê: **"Vậy giờ đây, nếu các người thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các người sẽ là sở hữu riêng của Ta"** (Xh 19: 5).

Đó là Giao Ước Thiên Chúa đã ký với Dân Do Thái qua trung gian của ông Mô-sê.

Theo đó, nếu dân trung thành thực thi các Thánh Chỉ của Thiên Chúa thì họ sẽ được chúc phúc như ông Mô-sê đã nói với họ:

**"Anh em sẽ lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, không đi trệch bên phải bên trái. Anh em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em để anh em được sống, được hạnh phúc và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu"** (Đnl 5: 32-33).

*(Còn tiếp 1 kỳ)*



## **PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ**

### **MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM LÚC GIAO MÙA VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG**

**Giao mùa là thời điểm dịch cúm, sốt xuất huyết, tiêu chảy, viêm đường hô hấp... bùng phát. Vì thế, cần trang bị cho bố mẹ kiến thức để có những biện pháp phòng bệnh đúng cách cho trẻ.**



#### **1. Cảm cúm**

Trẻ khi mắc cảm cúm có thể sốt, nghẹt mũi, đau họng, ho, hắt hơi, nhức mỏi toàn thân.

Phòng tránh:

- Cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi, nhất là các vị trí quan trọng như bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu.

- Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhiều người, nhất là với những người có biểu hiện bị cúm.

- Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp ra từ tủ lạnh, kem, đá.

- Tăng cường dinh dưỡng và vitamin C, cho trẻ uống nước đầy đủ để giúp trẻ có sức đề kháng. Với trẻ trên 6 tháng tuổi, có thể tiêm phòng cúm cho bé mỗi năm một lần.

#### **2. Sốt phát ban**

Sốt phát ban thường gây ra bởi vi rút sởi hoặc vi rút Rubella. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Biểu hiện của bệnh là mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi, đau họng, viêm kết mạc mắt, niêm mạc vòm họng, có thể xuất hiện những chấm xuất huyết nhỏ. Ở vị trí gần hai bên cổ, sau tai của bé sẽ xuất hiện hai hạch sưng to và đau. Da trẻ sẽ xuất hiện những nốt đỏ nhỏ li ti ở vùng mặt rồi sau đó lan nhanh ra toàn thân và chân tay. Trẻ bị sốt, nổi ban đỏ khắp người, nhiều nhất ở thân mình và tứ chi.

Phòng tránh: Cần cho trẻ tiêm phòng Sởi và Rubella theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

### 3. Viêm tai

Viêm tai có nhiều khả năng xảy ra trong mùa đông hơn bất kỳ mùa nào khác. Những thay đổi về khí hậu, đặc biệt là khi không khí lạnh hơn, sẽ tăng khả năng trẻ bị viêm tai cấp tính. Trẻ sẽ thấy đau tai, khó nghe, chảy dịch ở tai, sốt cao, thậm chí là buồn nôn.

Phòng tránh:

- Để trẻ tránh xa môi trường có khói thuốc lá hoặc bị ô nhiễm. Giữ ấm cho trẻ nhỏ, tránh để trẻ tiếp xúc với trẻ bị bệnh. Đặt trẻ ngồi cao khi bú bình, không cho ngậm bình sữa khi ngủ để tránh sữa chảy vào tai.

- Giữ vệ sinh cho trẻ, nhất là bàn tay, mũi, họng. Dùng tăm bông thấm sạch tai nếu tai trẻ bị dính nước, có thể dùng tăm bông thấm nước muối sinh lý vệ sinh tai, mũi cho trẻ, nhưng sau đó phải dùng tăm bông sạch thấm khô tai để tránh việc tích tụ nước gây viêm nhiễm.



### 4. Viêm đường hô hấp

Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, các loại vi rút dễ dàng xâm nhập vào cơ thể trẻ và phá vỡ hệ thống đề kháng chưa hoàn chỉnh của trẻ, nhất là hệ hô hấp làm cho trẻ bị viêm phế quản, viêm đường hô hấp, viêm phổi.

Bệnh lây truyền qua đường miệng, nước bọt, tiếp xúc tay và các đồ dùng để ăn uống. Trẻ có thể sốt cao đột ngột, đau đầu, lạnh toàn thân, đau toàn thân; đau họng, ho, mệt mỏi; chán ăn, khó thở, tiêu chảy nhẹ...

Phòng tránh:

Thường xuyên rửa tay sạch sẽ cho trẻ bằng xà phòng. Giữ ấm cơ thể cho trẻ và hạn chế đưa trẻ đến chỗ đông người. Đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường. Tránh cho trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. Không nên cho trẻ đi bơi ở những bể bơi công cộng hoặc những khu vui chơi giải trí dưới nước.

## 5. Sốt xuất huyết

Đây là bệnh do muỗi truyền, có thể xuất hiện quanh năm. Trẻ sốt cao đột ngột và liên tục (39-40 độ C) trong vòng 2-4 ngày, có thể xuất hiện dấu xuất huyết dưới da, ở niêm mạc miệng, đi tiểu ra máu... Nếu nghi ngờ trẻ bị sốt xuất huyết cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra.

Phòng tránh:

- Mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày. Không để trẻ ở nơi thiếu ánh sáng, ẩm thấp để tránh muỗi đốt.

- Đậy kín lu, vại, hồ, bể chứa nước, không tạo nơi cho muỗi đẻ và hàng tuần nên cọ rửa với bàn chải để trứng muỗi rơi ra.

- Dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, sạch thoáng, không treo quần áo làm chỗ cho muỗi trú đậu, loại bỏ các vật chứa nước đọng (gáo dừa, lon, đồ hộp, ly, chén, chai lọ vỡ, vỏ xe...). Thay nước bình hoa mỗi ngày.

## 6. Viêm tiểu phế quản

Viêm tiểu phế quản là tình trạng sưng và chất nhầy tích tụ trong đường dẫn khí phổi nhỏ nhất. Bệnh xảy ra do một loại vi rút phát triển mạnh vào mùa thu đông, có ảnh hưởng đến trẻ em, chủ yếu dưới hai tuổi. Vi rút thường lây lan từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi và họng của người mang vi rút. Cha mẹ không nên chủ quan khi thấy trẻ có những dấu hiệu như ho, chảy nước mũi trong, sốt vừa hoặc cao. Khi trẻ có dấu hiệu nặng như khó thở, bú ít, tím tái, có biến chứng cần cho trẻ nhập viện để điều trị.

Phòng tránh:

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ, không hôn trẻ.

- Nếu trẻ bị sổ mũi, nên thường xuyên hút và rửa mũi bằng dung dịch sinh lý nhằm ngăn chặn vi rút xâm nhập xuống khí phế quản.

- Không cho trẻ tiếp cận với những người đang bị sổ mũi hoặc dùng chung đồ dùng của trẻ khác.

*Tổng hợp Internet*

# Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng tháng 4/2021	02
✠ Sống Lời Chúa	03
✠ <b>Học Hỏi Linh Đạo</b>	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (B 63)	11
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin CĐ LCTX TGP Sài Gòn	15
◆ Tin HH LCTX GP Xuân Lộc	17
◆ Tin CĐ LCTX Miền Gia Lai	20
◆ Thông điệp của ĐGH nhân ngày Hòa bình thế giới (tt)	21
✠ <b>DIỄN ĐÀN:</b>	
◆ Chuyện tình phụ	24
◆ Đỉnh cao màu nhiệm cứu độ là tình yêu	27
◆ Năm Thánh Giuse đã mở	31
◆ Thánh Giuse trong cuộc đời	34
◆ Trăm lối đi chỉ mong một đường về	37
◆ Thiên Chúa đang đi với con người trong đại dịch	39
◆ Lịch sử LCTX	43
◆ Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện của LCTX (tt và hết)	49
◆ Cá tháng 4, nguồn gốc và ý nghĩa	54
✠ Giải đáp thắc mắc:	
◆ Sự liên hệ giữa Cựu và Tân Ước	57
✠ Phòng mạch miễn phí :	
◆ Một số bệnh thường gặp lúc giao mùa	61