

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão,
Q. 1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

03/2020

**Khi con vâng lời, Ta cất đi sự yếu đuối của con và
thay sức mạnh của Ta vào đó (NK 381).**

(Lưu hành nội bộ)

LÁ THƯ LINH HƯỚNG

LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 3/2020

Trong phần kết của Thư chung Hội đồng Giám Mục Việt Nam vừa qua, nói về đoạn Phúc Âm kể lại chuyện Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Đoạn Phúc Âm này là đề tài học hỏi của những người muốn đồng hành thiêng liêng với người khác. Đồng hành ở đây là nói về đồng hành trong đức tin.

Thư chung viết: "Khi chiêm ngắm hai người trẻ trong hành trình Emmaus, Đức Thánh Cha Phanxicô viết như sau: "Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ... Người bước vào trong đêm tối của họ. Khi lắng nghe Người, họ cảm thấy lòng ấm lên và trí sáng ra; khi Người bẻ bánh, mắt họ mở ra. Chính họ chọn đi trở lại ngay lập tức con đường vừa đi, để về với cộng đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh" (Tông huấn *Chúa Kitô đang sống*, số 237).

Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên con đường của họ, trong sự chọn lựa của họ về hướng đi. Người không áp đặt cho họ hướng đi khác, Người không lôi kéo họ về với chính Người. Đồng hành đức tin luôn tìm hiểu về chính người được đồng hành, biết những băn khoăn thao thức của họ trên con đường họ đi, biết những khó khăn của họ trong ơn gọi riêng mà Chúa đã gọi họ: ơn gọi gia đình, tu trì...

Chúa Giêsu khởi đi từ tìm hiểu tình trạng của họ, lắng nghe những thất vọng của họ và Người dùng Kinh Thánh để giải thích, để nâng đỡ, củng cố đức tin của những người đang thất vọng, chán nản. Người đồng hành phải là người mang đến cho người khác niềm hy vọng (hope) cũng có nghĩa là đức cậy: tin tưởng, hy vọng, trông cậy vào sự cứu giúp của Thiên Chúa. Như thế người đồng hành luôn đóng vai trò như Chúa Giêsu: mang lại bình an, niềm vui, hạnh phúc... mang lại ánh sáng là Chúa Giêsu cho người được đồng hành. Người đồng hành nhờ Chúa Giêsu là ánh sáng soi đường cho người đang bước đi trong tăm tối.

Chính vì thế mà Thư chung kêu gọi người trẻ đến với Chúa Giêsu: "Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với Người trong cầu nguyện, lắng nghe lời Người trong Sách Thánh, đón nhận sức sống của Người trong Thánh Thể, nhờ đó biết nhìn cuộc đời với cặp mắt mới và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các con".

Kết quả của việc đến với Chúa Giêsu hay nhận ra Chúa Giêsu đang đồng hành với mình chính là: Và họ nói cùng nhau: "Lòng chúng ta lại đã không cháy bừng bừng lúc dọc đường Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa Kinh thánh cho chúng ta đó sao?" (Lc 24, 32).



BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, NĂM A

NHÌN THẲNG VÀO THỰC TẠI CÁM DỖ

- Chúng ta đừng nuôi ảo tưởng về một thế giới mà mọi sự đều tốt lành. Thân phận con người là sống giữa thế gian mà trong đó thiện ác, lành dữ lẫn lộn.

- Chính vì thế, khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chính Chúa Thánh Thần đã dẫn Người vào sa mạc để đối diện với các cơn cám dỗ.

- Người ta sống tốt không phải bằng cách che mắt dấu mặt để khỏi nhìn thấy điều xấu, mà trái lại bằng cách nhìn thẳng vào điều xấu và chiến đấu để chiến thắng nó.

- Trong Mùa Chay, mỗi người hãy nhìn thẳng vào nội tâm mình. Không phải chỉ nhìn những mặt tốt, mà nhất là phải nhìn thẳng vào những mặt xấu, những thứ "tham, sân, si" đang âm thầm nhưng mãnh liệt khống chế mình.



- Và hãy nhìn vào cuộc chiến đấu của Đức Giêsu. Người đã thắng nhờ đâu? Nhờ làm theo Lời Thiên Chúa và thực hiện thánh ý Thiên Chúa.

TÁI LẬP BẬC THANG CÁC GIÁ TRỊ

- "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh...": Qua lời này, Chúa không bảo chúng ta đừng tìm cơm bánh, nhưng Ngài nhắc chúng ta đừng chỉ tìm cơm bánh.

- Bị quay cuồng trong cuộc sống vật chất, con người dễ bị cuốn hút theo vật chất: từ tình trạng quân bình dành mỗi quan tâm đồng đều cho những nhu cầu tinh thần và vật chất, chúng ta dần dần bị cám dỗ xén bớt phần tinh thần để vun đắp thêm cho phần vật chất, và cuối cùng chỉ còn có vật chất và vật chất.

- Những việc làm được Giáo Hội khuyến khích trong Mùa Chay cũng nhằm giúp chúng ta tái lập lại các bậc thang giá trị:



tự ý giảm bớt ăn uống, làm chủ những khuynh hướng của mình, quan tâm tìm hiểu ý Chúa và lắng nghe Lời Chúa hơn v.v.

CÁM DỠ CỦA ĐỨC GIÊSU VÀ CỦA CHÚNG TA

Một cuốn phim đã làm xôn xao dư luận một thời (khoảng năm 1989) là phim "Cơ cam dỗ cuối cùng của Đức Kitô" (The last temptation of Christ), phỏng theo quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis. Cuốn phim và quyển tiểu thuyết mô tả lúc Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Ngài đã ngất đi và thấy mình rời bỏ thập giá để trở lại cuộc sống bình thường. Ngài đi tìm lại nàng Mađalêna, cưới nàng làm vợ. Sau đó Ngài lại tìm đến với hai chị em Matta và Maria và cũng cưới luôn hai người này. Ngài có rất nhiều con và sống rất hạnh phúc.

Báo chí và các đài phát thanh đưa tin rằng khi cuốn phim được trình chiếu lần đầu, những người có đạo đã đập phá rạp chiếu bóng tan tành, đến nỗi lần chiếu sau phải chiếu ở một rạp đặc biệt được cô lập bởi chung quanh toàn là nước để khỏi bị đập phá lần nữa.

Thực ra cốt chuyện cũng chẳng có gì xúc phạm cho lắm. Tuy tác giả có nói Đức Giêsu rời

khỏi thập giá và cưới 3 người vợ, có nhiều con, nhưng đó chỉ là một cơn cám dỗ của Ngài mà thôi. Cuối cùng Ngài đã lắc đầu không theo cơn cám dỗ đó. Sau đó Ngài tỉnh lại vẫn thấy mình đang bị treo trên thập giá, và Ngài hô lớn một tiếng kêu chiến thắng "Thế là đã hoàn tất", rồi Ngài tắt thở, hoàn tất đời mình trong tâm tình luôn trung thành với Chúa Cha. Trong đoạn mở đầu quyển tiểu thuyết của mình, Nikos Kazantzakis đã trình bày rõ ý hướng của ông: Ông tin Đức Giêsu vừa là Chúa vừa là người. Và ông muốn nhìn Ngài dưới khía cạnh làm người, vì thế ông đã tưởng tượng những cơn cám dỗ và những cuộc chiến đấu vô cùng cam go mà con người Giêsu đã phải đương đầu và đã anh dũng chiến đấu như thế nào. Mục đích là để càng thấy rõ hơn Đức Giêsu chính là mẫu mực cho con người chúng ta, để chúng ta cảm phục Ngài hơn và để khuyến khích chúng ta can đảm hơn trong khi chiến đấu với những cơn cám dỗ của chính chúng ta. Tác giả đã thổ lộ: "Trong khi viết, tôi đã cảm động đến phát khóc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy máu của Chúa rơi từng giọt vào tim tôi với sự ngọt ngào như vậy, với nỗi đờn đau như vậy".



CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM A

HÀNH TRÌNH VÀ PHIÊU LƯU

Muốn đi theo tiếng Chúa gọi, Abraham đã phải bỏ quê hương và những người thân. Muốn đi theo Chúa, các môn đệ phải "từ bỏ mình và vác thập giá hàng ngày". Để đi loan báo Tin Mừng, các tông đồ phải chịu biết bao gian khổ.

Họ đã bỏ rất nhiều. Bù lại họ được gì? Abraham nhận được lời Chúa hứa ban cho một dòng dõi đông đảo, các môn đệ được Đức Giêsu cho thoáng thấy vinh quang ở cuối cuộc hành trình, và người tông đồ được hứa "tên các con được ghi trong sổ trời". Tin theo những lời hứa về một tương lai xa vời như thế đúng là phiêu lưu.

Thông thường, người khôn ngoan không nên phiêu lưu, thà giữ lấy cái hiện tại tuy bình thường nhưng chắc chắn, còn hơn bỏ nó để theo đuổi một tương lai chỉ mới có trong lời hứa. Nhưng đó là lối cư xử giữa loài người với nhau vì loài người thì rất khó tin. Nhưng đối với Thiên Chúa thì rất đáng phiêu lưu như vậy, vì đã có nhiều bằng chứng cho thấy lòng trung tín thực hiện lời hứa của Ngài. Hơn nữa, Ngài có kêu gọi chúng ta từ bỏ để phiêu lưu theo Ngài cũng

chỉ vì Ngài muốn đưa chúng ta trở về hạnh phúc thuở ban đầu mà thôi. Thực ra phiêu lưu theo Chúa không phải là phiêu lưu, chỉ cần có đức tin vào lòng trung tín của Chúa là có bảo đảm.

Rất nhiều người đã dám phiêu lưu như vậy: Abraham (2 lần: bỏ quê hương, giết con một), Đức Maria (khi thưa vâng với Thiên thần), các môn đệ (lập tức bỏ thuyền, bỏ lưới và gia đình để theo Đức Giêsu).

ĐỨC TIN LÊN ĐƯỜNG

Chuyện tổ phụ Abraham cho ta thấy được điều quan trọng: đức tin là một cuộc lên đường.

- Tại sao? Vì "đạo" là đường, con đường Thiên Chúa dẫn dắt để chúng ta từ tối tăm tới ánh sáng, từ cõi chết đến cõi sống. Trong Thánh Kinh, mỗi lần Chúa gọi ai thì Ngài đều bảo họ lên đường đi theo Ngài.

- Mà muốn lên đường thì phải từ bỏ, vì hành trang càng gọn nhẹ thì bước hành trình càng nhanh. Thiên Chúa đã bảo với Abraham: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha người".

- Hành trình đức tin luôn bao hàm ý nghĩa phiêu lưu: Abraham hành trình lên đường nhưng không biết mình sẽ đi tới đâu, ông chỉ biết mình đang đi theo

sự hướng dẫn của Thiên Chúa: "đến đất mà Ta sẽ chỉ cho người".

- Rất nhiều tín hữu chỉ lo gìn giữ những tín điều giáo lý và các lễ nghi. Đó chỉ là "giữ đạo" chứ không phải "sống đạo".

CUỘC BIẾN HÌNH VÀ CUỘC HẤP HỐI CỦA CHÚA

Linh mục Mark Link (trong quyển Sunday homilies, Year A) đã so sánh việc Đức Giêsu biến hình và việc Ngài hấp hối:

- Cả hai việc cùng diễn ra trên núi: biến hình trên núi Tabor, hấp hối trên núi Cây Dầu.

- Ở hai nơi, Đức Giêsu đều biến hình: trên núi Tabor Ngài biến từ hình dáng loài người thành hình dáng Thiên Chúa; trên núi Cây Dầu, từ hình dáng Thiên Chúa vinh quang thành hình dáng con người yếu đuối. - Hai việc biến hình đều xảy ra lúc Đức Giêsu đang cầu nguyện.

- Và cả hai biến cố này đều xảy ra trước mặt 3 nhân chứng Phêrô, Giacôbê và Gioan.

Dáng vẻ yếu đuối của Đức Giêsu là hình ảnh của Adam cũ, còn dáng vẻ uy nghi sáng láng là hình ảnh của Adam mới. Thân phận của chúng ta cũng thế: Có những lúc chúng ta sốt sắng ngất ngây, như Đức Giêsu trên núi Tabor. Khi ấy chúng ta cảm thấy mến Chúa yêu người quá;

chúng ta muốn ở mãi trong tình trạng ngây ngất đó; Nhưng rồi lại có những lúc chúng ta suy sụp trầm trọng, như đang ở núi Cây Dầu. Khi ấy, phần Adam cũ trong ta nổi dậy mãnh liệt. Chúng ta cảm thấy chán nản, không ai thương mình và mình cũng không muốn thương ai. Hình như Thiên Chúa cũng xa lánh mình.

Nhưng có một chi tiết quan trọng là Đức Giêsu đã luôn cầu nguyện trong cả hai biến cố đó. Chính sự cầu nguyện đã liên kết thống nhất 2 phương diện ngược hẳn nhau trong cùng một con người của Ngài.

Mark Link đã kết thúc bài suy gẫm của mình bằng lời kinh sau đây (dịch thoáng):

Lạy Thiên Chúa, xin cho con được nếm những giây phút ngất ngây như Đức Giêsu trên núi Tabor. Trong những lúc đó, xin cho con biết làm như Đức Giêsu xưa: con sẽ hướng về Chúa để cầu nguyện, và con sẽ được nghe lời Chúa nói "Con là con yêu dấu của Cha".

Lạy Thiên Chúa, khi con gặp những lúc suy sụp, xin cũng cho con biết làm như Đức Giêsu xưa: con cũng hướng về Chúa để cầu nguyện. Và khi đó con cũng được bàn tay Chúa an ủi, nâng đỡ và xoa dịu con. Amen.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM A

Các bài Tin Mừng theo thánh Gio-an của Chúa Nhật 3, 4 và 5 mùa Chay năm A, được lựa chọn để phù hợp với nghi thức tuyên xưng đức tin của các dự tòng, trước khi họ được rửa tội vào đêm Vọng Phục Sinh. Họ sẽ tuyên xưng Chúa Giêsu là nước hằng sống, là ánh sáng trần gian, là sự sống lại và sự sống. Tuy nhiên những chủ đề này cũng là cốt lõi của đức tin mà tất cả chúng ta nên ôn lại để sống tích cực hơn. Mùa Chay là thời gian thích hợp để chúng ta củng cố đức tin, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh là tột đỉnh của Năm Phụng vụ. Bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về ý nghĩa của nước, nước từ tảng đá chảy ra để cứu sống dân Ít-ra-en trong sa mạc và nhất là nước hằng sống Chúa Giêsu hứa ban cho người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp cũng như cho tất cả chúng ta.

Sau khi vượt qua Biển Đỏ, dân Ít-ra-en đóng trại ở nhiều nơi khác nhau. Tại Rơ-phi-đim, họ không có nước uống nên kêu trách ông Mô-sê. Ông đến kêu xin Chúa can thiệp và Người dạy ông dùng cây gậy

đã đập xuống sông Nin để đập vào một tảng đá. Ông làm theo lời Thiên Chúa và từ tảng đá, nước chảy ra cho dân chúng có nước uống. Tuy nhiên, phép lạ nước chảy ra từ tảng đá không phải chỉ nhằm cứu sống dân Ít-ra-en, mà nó còn trả lời cho nghi vấn của họ "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?". Có chứ, bởi vì chính Thiên Chúa đã hiện diện khi Người "đứng trên tảng đá ở núi Khô-rép" và ông Mô-sê dùng cây gậy quyền năng của Chúa đập trên tảng đá ấy. Dòng nước chảy ra từ tảng đá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa, Đấng yêu thương giải phóng dân Người khỏi Ai-cập và đưa vào Đất Hứa. Nhưng hơn thế nữa, thánh Phaolô còn coi tảng đá ấy là hình bóng báo trước tương lai khi ngài nói: "Họ (dân Ít-ra-en) cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ; tảng đá đây, chính là Đức Kitô".

Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp. Đây là giếng nước do tổ phụ Gia-cóp để lại cho con cháu ngài tới ngày nay. Giữa vùng



sa mạc khô cằn, nước giếng tổ phụ Gia-cóp thật quý giá vì đã nâng đỡ sự sống, từ chính ngài tới con cháu và đàn gia súc đều nhờ đó mà sống. Nhưng nay, Chúa Giêsu giới thiệu một thứ nước còn quý giá hơn nước giếng Gia-cóp gấp bội, vì như Chúa nói với người phụ nữ: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa". Khát khao hạnh phúc đời đời là cơn khát ai cũng có và không thứ nước trần gian nào có thể giúp người ta hết khát. Chỉ có Chúa Giêsu, Tảng Đá của Thiên Chúa hiện diện, mới là "mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời" trong tâm hồn những ai đón nhận Người. Thí dụ cụ thể là chính người phụ nữ Sa-ma-ri. Chúa Giêsu đã hiểu được cơn khát sự công chính và bình an trong tâm hồn bà. Vì thế hôm nay Chúa đem nước cứu độ đến cho bà. Chúa dùng đủ mọi cách, nào là gợi chuyện, lan man từ chuyện giếng tới chuyện chồng con của bà, thậm chí cả chuyện tranh luận về nơi chốn thờ phượng nữa. Điều tuyệt vời là qua mỗi chuyện, Chúa Giêsu lại giúp bà nhận biết rõ hơn Người là Đấng nào: đầu tiên đối với bà, Chúa là "người Do-thái", rồi là "ngôn sứ", sau cùng là "Đấng

Mê-si-a" (Đức Kitô). Nhưng tâm điểm của câu chuyện gặp gỡ vẫn là bà nhận biết Chúa Giêsu là Đấng ban nước hằng sống! Bởi vì sau khi nhận biết như thế, bà đã "để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: 'Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?'" Để vò nước lại, vì bà đã tìm được thứ nước đem lại sự sống đời đời và giúp bà thỏa cơn khát ơn cứu độ!

Sống sứ điệp Lời Chúa

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay chắc chắn không chỉ đánh động tâm hồn các anh chị em dự tòng, nhưng hết thảy chúng ta nữa. Chúa Giêsu là Tảng Đá của giao ước mới, từ đó một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Các anh chị em dự tòng đang khát Chúa! Còn chúng ta, có lẽ tốt nhất trong mùa Chay này, chúng ta hãy xem lại "cơn khát" của chúng ta là gì. Chúng ta đang khát gì? Tiền bạc, danh vọng? Bình an trong tâm hồn? Tình yêu Thiên Chúa? Giống như người phụ nữ Sa-ma-ri, chúng ta hãy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin cho con thứ nước ấy, để con hết khát". Chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng ta!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi



CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A

Con đường đi tới ánh sáng

Con đường đi tới ánh sáng của người mù gồm nhiều bước. Nhưng đáng chú ý là đó không chỉ là những bước đi của con người mà còn là những bước đi của Đức Giêsu: Ngài đi những bước trước, người mù bước theo, và bước sau cùng cũng là của Ngài:

- Bước 1 "Đức Giêsu nhìn thấy" (câu 1): Cuộc hành trình bắt đầu bằng cái nhìn này, cái nhìn của Chúa đi trước cái nhìn của con người.

- Bước 2 "Đức Giêsu thoa vào mắt người mù" (câu 7): sự tiếp xúc giữa Ngài với bệnh nhân chính là thần dược.

- Bước 3 "Ngài bảo: Hãy đi rửa ở hồ Silôê" (câu 7a): Đức Giêsu sai ta đi đến một nơi đã có sẵn từ lâu trước khi ta cần đến nó, và nơi này thực ra chỉ có năng lực cứu chữa nhờ Ngài mà thôi.

- Bước 4 "Người mù đi đến đó" (câu 7b): Bước đầu tiên của con người là sự vâng phục và phó thác. Đây là bước rất cần thiết.

- Bước 5 "Tôi đã nhìn thấy" (câu 11), "Ngài là một ngôn sứ" (câu 17): Liên theo sau hồng ân

nhận được là việc làm chứng cho Đấng mà ta tin, cho dù việc này dẫn đến cái giá phải trả là bị đuổi ra ngoài (câu 34).

- Bước 6 "Đức Giêsu đến gặp anh" (câu 35): Đến đây Đức Giêsu ban cho anh một thị giác còn quý hơn thị giác của cặp mắt anh, đó là thị giác của đức tin: anh tuyên xưng "Lạy Chúa, con tin".

Đó cũng là những bước mà chúng ta phải cùng đi với Đức Giêsu trên cuộc hành trình của chúng ta.

Những cái làm cho ta mù

Để thấy rõ, chỉ một đôi mắt sáng chưa đủ, bởi vì không chỉ có mỗi một thứ bệnh mù là mù đôi mắt, mà còn nhiều thứ bệnh mù khác do nhiều nguyên nhân khác:

Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân

Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.

Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.



Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.

Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.

Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.

Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.

Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án.

Những thứ thị giác

"Người phàm chỉ nhìn thấy ngoài mặt, còn Chúa thì thấy tận cõi lòng" (Bài đọc 1): Đối diện với người mù, các môn đệ chỉ thấy đây là một kẻ có tội nên bị phạt; các người pharisêu tìm đủ mọi ngõ ngách để trốn thoát khỏi phải nhìn nhận sự thật về người mù; dân chúng thì không thể tin nổi sự việc mà họ vừa nhìn thấy. Còn Đức Giêsu, Ngài nhìn thấu cõi lòng của từng hạng người kể trên. Ta hãy tìm hiểu kỹ hơn cái nhìn của Đức Giêsu.

- Một cái nhìn ưu ái: Ngài không nhìn người mù bằng ánh mắt bàng quan, mà nhìn với lòng thương xót.

- Một cái nhìn không bị che mờ bởi những thành kiến (như

các môn đệ), những hoài nghi (như dân chúng), những đổ kỵ (như pharisêu), những định chế xã hội xếp loại giai cấp con người.

- Một cái nhìn phát sinh hiệu quả: Ngài nhìn người mù và làm cho anh được thấy.

Chúng ta cần có cái nhìn của Chúa, như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2: "Anh em hãy xem xét điều gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, nhưng hãy vạch trần những việc ấy ra mới phải".

Mảnh suy tư:

Vào một đêm kia, có hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ai nấy đều bàn tán về nó.

Rất nhiều người đứng ngoài sân chờ nhiều tiếng đồng hồ để cuối cùng được nhìn ngắm nó trong một số phút ngắn ngủi.

Tôi tự hỏi : sao người ta lại quá chú ý đến sự biến mất của mặt trăng mà không chú ý đến sự xuất hiện của nó ?

Và tôi nhớ đến một lời của Emerson:

"Người ngu ngạc nhiên trước sự bất thường

Còn người khôn ngạc nhiên trước sự bình thường" (Flor MacCarthy)

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A

Sự sống của thể xác:

- Hầu hết những quan tâm của chúng ta đều là lo cho cuộc sống thể xác: ăn uống, tiền bạc, thuốc men, sung sướng. Và rất nhiều tội ta phạm cũng vì quá lo cho cuộc sống thể xác này.

- Thánh Phaolô nói sự sống thần khí quan trọng hơn sự sống thể xác; và chúng ta vẫn tuyên xưng "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại". Nhưng hình như ta không sống đúng theo niềm tin ấy. Nếu ta thực sự tin như thế thì:

Ta đâu có quá sợ chết.

Ta đâu có quá bám víu vào những thứ nuôi cuộc sống thân xác này.

- Đức Giêsu nói "Ai dám liều bỏ sự sống (thể xác) thì sẽ được sự sống đời đời".

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trước mồ Ladarô đáng ta bắt chước:

- Thông thường, thứ tự của lời ta cầu xin là: a/ Trình bày nhu cầu của mình; b/ Xin Chúa giúp; c/ Nếu được Chúa ban thì ta

cám ơn. Thứ tự lời Đức Giêsu cầu nguyện ngược hẳn lại: a/ Tạ ơn "Lạy Cha, con cảm tạ Cha" (c 41a); b/ Không cần trình bày yêu cầu (vì hiểu ngầm Chúa Cha đã biết); c/ Tin chắc lời xin của mình đã được nhậm lời "vì Cha đã nhậm lời Con" (c 41b).

- Tại sao? Đức Giêsu và Chúa Cha kết hợp mật thiết nên một: Đức Giêsu muốn cũng là Chúa Cha muốn, người xin cũng là người ban, nên chắc chắn lời xin sẽ được thực hiện.

- Chúng ta có được như thế không? Được, nếu như ta cũng kết hợp mật thiết với Đức Giêsu và qua Ngài với Chúa Cha, và do đó ta chỉ

muốn điều Chúa muốn.

Mùa Chay chuẩn bị cho chúng ta chia sẻ cuộc phục sinh của Đức Giêsu. Cuộc sống thần linh của chúng ta có thể đã chết hay chưa sống dồi dào. Ta hãy kết hợp với Đức Giêsu mà xin được phục sinh. Và hãy tin chắc ta sẽ được, miễn là ta thực sự muốn mình phục sinh.



Một người bạn đặc biệt

Đức Giêsu là bạn thân thiết của Ladarô. Điều này hiển nhiên vì chính Ngài đã khóc trước mồ Ladarô, và dân chúng hôm đó đã xác nhận như thế ("Kìa xem, ông ta thương Ladarô biết mấy").

Nhưng dù vậy, Ngài đã không làm gì để ngăn chặn Ladarô khỏi chết: "Sau khi được tin ông Ladarô lâm bệnh, Ngài còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở". Thái độ của Ngài đã khiến Matta phiền trách: "Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết". Chúng ta cũng giống Matta: khi gặp gian nan, thử thách, khổ đau, chúng ta bị cám dỗ phiền trách Chúa, thậm chí nói phạm tới Ngài.

Tuy nhiên, không ngăn chặn Ladarô khỏi chết không có nghĩa là để cho ông đi vào ngõ cụt, không có nghĩa là không cứu sống ông. Bài đọc I hôm nay cho thấy Thiên Chúa cũng hành xử như thế đối với dân Israel: Ngài không ngăn chặn những diễn biến tất nhiên phải đến theo logic lịch sử cứu độ: họ đã bất trung, đã băng hoại nên đất nước họ sụp đổ, họ phải đi lưu đày. Thế nhưng con đường đó không phải là con đường dẫn đến ngõ cụt mà là con đường

cứu độ: cuối cùng thì Israel đã được hồi hương và Ladarô được sống lại. Khoảng thời gian "chết" của Israel và của Ladarô chính là thời gian người ta học được rất nhiều bài học quý giá. Tác giả Tv 116 đã hiểu thế nên đã hát lên: "Quý thay trước mắt Yavê, cái chết của những ai thành tín với Ngài" (Tv 116, 15).

Giêsu là ai?

Là một nhà diễn thuyết hấp dẫn: "Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư" (Mc 1, 21).

Là một vĩ nhân đầy quyền phép: "Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì?... Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh" (Mc 1, 27).

Nhưng không phải chỉ có thế, bài Tin Mừng này cho ta biết thêm Ngài chính là sự sống: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết bao giờ" (câu 25-26). Sau khi tuyên bố như thế, Đức Giêsu hỏi Matta: "Con có tin như thế không?" (câu 27). Đó cũng chính là câu Ngài hỏi chúng ta.

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 50

TÌM HIỂU TỔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào:

Sáng ngày 09-01-2020, tại Tòa Tổng Giám mục TGP. Sài Gòn-TP. HCM, trong bài chia sẻ dịp tất niên với linh mục đoàn, Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Năng đã nhắc đến tính đồng đoàn (*collégialité*) trong Giáo hội.¹ Theo đó, những ý niệm như mẫu nhiệm Giáo hội, mẫu nhiệm hiệp thông, sứ mạng của Giáo hội, mối tương quan giữa Giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương, hiệp thông và phục vụ... chắc chắn vẫn cần phải được đào sâu, thấu hiểu và áp dụng cho thật đúng.²

Vì thế, trong bầu khí của những ngày tháng khởi đầu Năm mới 2020, năm “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”, hai tiếp đầu ngữ “*cum*” (cùng, với) và “*sub*” (dưới) – được giới thiệu cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng là giới trẻ – hẳn phải có một vị trí đặc biệt trong việc diễn tả các hoạt động mục vụ quản trị “đồng đoàn tính” của Giáo hội: hiệp thông, phục vụ, bác ái, giàu xót thương.³

Tinh thần này cũng được áp dụng trong *AsIPA*:⁴ “PK 1: Một phương cách tiếp cận Châu Á / Một cách thức Thánh hội tham gia / Một phương thể tiếp cận mục vụ / Một thể thức toàn diện ở Á Châu / Cùng làm chứng đối diện thực tế / Cùng làm chứng với đời tâm

¹ Theo *Từ điển Larousse*, thuật ngữ “*collégialité*” có nghĩa: (1) “*Caractère de ce qui est organisé en collège*”; (2) “*For-me d’organisation du pouvoir confiant la fonction exécutive à plusieurs personnes*”.

² X. Godfried Danneels, *Synthèse des réponses au question-naire préparatoire (Documentation Catholique, 1909)*, 33.

³ X. Jean Marie Tillard, *Dictionnaire critique de la théolo-gie* (Paris: PUF, 1998), 236-42.

⁴ *AsIPA: Asian Integral Pastoral Approach* (Tiếp cận mục vụ toàn diện tại Á Châu).

linh / Cùng làm chứng trách nhiệm san sẻ / Cùng làm chứng cách hiệp thông nhé... tiếp cận và tham gia. ĐK 1: Toàn diện nhé trách nhiệm hiệp nhất / Cùng làm chứng Tin Mừng Ki-tô / Thầy Giê-su sống lại thật hiển vinh".⁵ Thế cũng có nghĩa là, "Lòng thương xót chính là nền tảng của đời sống... các hoạt động mục vụ của Giáo hội phải được thể hiện trong nhân hậu... không... thể thiếu vắng lòng thương xót... trong cách thức Giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn... không ngừng có ước muốn tỏ bày lòng thương xót... cách thức tỏ bày và sống lòng xót thương..."

Misericordiae vultus, số 10,1-7

10. Mercy is the very foundation of the Church's life. (APV 10,1) All of her pastoral activity should be caught up in the tenderness she makes present to believers; nothing in her preaching and in her witness to the world can be lacking in mercy. (APV 10,2) The Church's very credibility is seen in how she shows merciful and com- passionate love. (APV 10,3) The Church "has an end-less desire to show mercy".⁶ (APV 10,4) Perhaps we have long since forgotten how to show and live the way of mercy. (APV 10,5) The temptation, on the one hand, to focus exclusively on justice made us forget that this is only the first, albeit necessary and indispensable step. (APV 10,6) But the Church needs to go beyond and strive for a higher and more important goal. (APV 10,7)

10. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. (APV 10,1) Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. (APV 10,2a) Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. (APV 10,2b) La crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. (APV 10,3) L'Église "vit un désir inépuisable d'offrir la

⁵ "PK 3: To deepen (our) understanding / Implement this vision too / Empower the lay persons / To renew and train leaders... / A new way of being Church / It's the Church through SCCs / Participate in the mission / Leaders in non-dominating... servant leadership. ĐK 3: AsIPA it's an approach / AsIPA is a method Asian and pastoral" (Ta, *Sỏi đá vẫn cần có nhau*, Tập 18, 26).

⁶ Apostolic Exhortation *Evangelii Gaudium*, 24.

miséricorde”.⁷ (APV 10,4) *Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde.* (APV 10,5) *D’une part, la tentation d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, nécessaire et indispensable, mais l’Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif.* (APV 10,6-7)

10. Lòng thương xót chính là nền tảng của đời sống Giáo hội. (APV 10,1) Tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo hội phải được thể hiện trong nhân hậu thực tiễn đối với các tín hữu; không có gì trong lời rao giảng và chứng cứ của Giáo hội đối với thế giới có thể thiếu vắng lòng thương xót. (APV 10,2) Chính sự khả tín của Giáo hội được nhận thấy trong cách thức Giáo hội thể hiện tình yêu thương xót và trắc ẩn. (APV 10,3) Giáo hội “không ngừng có ước muốn tỏ bày lòng thương xót”.⁸ (APV 10,4) Có lẽ đã lâu chúng ta lãng quên cách thức tỏ bày và sống lòng xót thương. (APV 10,5) Một mặt sự cảm dỗ tập trung thuần túy vào công lý khiến chúng ta quên đó mới chỉ là bước đầu, dấu cần thiết và không thể bỏ qua. (APV 10,6) Nhưng Giáo hội cần đi xa hơn thế và phải nỗ lực vươn đến mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn. (APV 10,7)

Để kết

Nói tóm lại, để các Ki-tô hữu có thể “đi xa hơn thế và phải nỗ lực vươn đến mục tiêu cao hơn và quan trọng hơn”, sự thấu hiểu và cảm nghiệm về lòng Chúa thương xót cần phải là hiện thực trong đời người Ki-tô hữu. Lời Chúa, lòng thương xót của Ngài, tính đồng đoàn trong Giáo hội... làm hình thành đời sống Giáo hội.⁹ “PK 2: Nhờ Lời Chúa chia sẻ trong nhóm / Một phương pháp với bảy bước đi / Từng bước đi vững vàng trong đời / Từng bước nhé Chúa cùng ta đi / Một điều bước xin Người ngự đến / Rồi chương sách số mục theo sau / Đọc thật rõ sáng tỏ chân thành / Tuân tự nhé tinh lạng cần thiết... / đánh động trong lương tâm. ĐK 2: Lời của Chúa chia

⁷ Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 24.

⁸ GE, số 24.

⁹ X. Khóa Thượng Hội Đồng Giám Mục (nhân kỷ niệm 20 năm ngày kết thúc Công đồng Va-ti-ca-nô II), *Báo cáo tổng kết (Documentation Catholique, 1909)*, 39.

sẽ như thế / Thì công tác thích hợp sẽ theo / Nào ta “xem... xét làm” hân hoan”.¹⁰ Thật vậy, điều chúng tôi đã thấy và...

... đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được thông hiệp với chúng tôi; mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Ki-tô Giê-su, Con của Người. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.¹¹

Như vậy, hiệp thông, phục vụ, bác ái, giàu xót thương... hãy là những chuẩn mực không thể thiếu trong hoạt động mục vụ. Cùng nhau chia sẻ trách nhiệm (*co-responsabilité*),¹² cùng nhau (“*cum*”) ta làm việc dưới (“*sub*”) sự hướng dẫn của vị bề trên: “PK 5: Làm việc khó có là gian khó / Làm việc khó có là gian truân / Làm việc khó có là gian khổ / Làm việc khó có là gian nan / Chịu sự khó mới là gian khó / Chịu sự khó mới là gian truân / Chịu sự khó mới là gian khổ / Chịu sự khó mới là gian khó mới là gian nan. ĐK 5A: Đời là thế thể thời phải thế / Đời chẳng khó nhưng cần kiên trung / Cần trung kiên rất cần kiên trung.”¹³

10-01-2020, GTHH

¹⁰ “PK 4: *To acquire (an) understanding / Communion of communities / To deepen experience / Christ-centered communities / Through Gospel we share our life / Through Gospel we pray for peace / It’s to move towards vision / Being Church we’re becoming... these SCCs. ĐK 4: It’s Gospel that we love most / It’s Gospel which leads our life / Then we live with the Bible*” (Ta, *Sỏi đá vẫn cần có nhau*, Tập 18, 27).

¹¹ *1 Ga 1,3-4*; x. Ratzinger, “Ecclesiology of communion” trong *The Ecclesiology of the Constitution on the Church, Vatican II, Lumen gentium* (Vatican: L’Osservatore Romano, 19/9/2001).

¹² Theo *Từ điển Larousse*, thuật ngữ “*co-responsabilité*” có nghĩa là “... *partagée entre plusieurs personnes*”.

¹³ “ĐK 5B: Đời dù có thế nào đi nữa / Đời dù khó chớ ngại hăng say / Cần hăng say sẽ gặp duyên may” (Ta, *Sỏi đá vẫn cần có nhau*, Tập 18, 28).

TIN TỨC – SINH HOẠT

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 3/2020, CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHÂN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ: Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ, 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót)

- Ngày 06/03/2020; Chủ Tế: **LM. Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sài Gòn.
- Ngày 13/03/2020; Chủ Tế: **LM. Phê rô Nguyễn Văn Giáo**, SOLT, Linh hướng PT Cursillô Tgp Sài Gòn.
- Ngày 20/03/2020; Chủ Tế: **LM. Nguyễn Phát Tài**, Chánh xứ Gx Tân Thông, Gp. Phú Cường.
- Ngày 27/03/2020; Chủ Tế: **LM. Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm**, SVD.

CÁC GIÁO HẠT:

- **HẠT CHÍ HÒA:** Nhà Thờ Thánh Vinhson 3 (154/333, Phạm Văn Hai, P.3, Tân Bình) lúc 16g00, ngày 11/03/2020. Chủ tế: **LM. Phanxicô Ass Trần Đức Huân**, chánh xứ Gx Vinhson 3.
- **HẠT GIA ĐỊNH:** Nhà thờ Bình Lợi (430 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh) lúc 17g30, ngày 10/03/2020. Chủ tế; **LM Gioan M. Phạm mạnh Cường**, Chánh xứ Gx Bình Lợi.
- **HẠT HÓC MÔN:** Nhà Thờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) lúc 15g00, ngày 07/03/2020 (thứ bảy ĐT), Chủ Tế: **LM Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.
- **HẠT TÂN ĐỊNH:** Nhà Thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, quận 3) lúc 17g, ngày 05/03/2020 (thứ năm ĐT). Chủ tế: **LM. Michael Phạm Trường Trinh**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.

- **HẠT TÂN SƠN NHÌ:** Nhà thờ Tân Hương (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 03/03/20120 (thứ Ba đầu tháng). Chủ tế: **LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CĐLCTX hạt Tân Sơn Nhì.
- **HẠT THỦ ĐỨC:** Nhà Thờ Thánh Nguyễn Duy Khang (32, đường 25, KP.1, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) lúc 15g, ngày 13/03/2020. Chủ tế: **LM. Phêrô Lê Hoàng Chương**, Chánh xứ Gx Th. Nguyễn Duy Khang, Linh hướng CĐ LCTX hạt Thủ Đức.
- **HẠT XÓM MỚI:** Nhà Thờ Tử Đình (20/233, đường Thống Nhất, P.15, Q. Gò Vấp), lúc 15g00, ngày 05/03/2020 (thứ năm ĐT). Chủ Tế: **LM. Giuse Trần Phước Thành**, Chánh xứ Gx. Tử Đình.

Trước Thánh Lễ có giờ Cầu nguyện, Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót

DANH SÁCH AN NHÂN THÁNG 12/2019 và 01/2020

DANH SÁCH XIN BẰNG AN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN

HẠT XÓM MỚI:

1. Lh. Maria Nguyễn Thị Thư, Giáo xứ Tử Đình.
2. Lh. Phêrô Chu Quang Trực, Giáo xứ Hà Đông.
3. Maria Hoàng Thị Lượ, Giáo xứ Bắc Dũng.
4. Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo xứ Bắc Dũng.
5. Lh. Gioan.B Nguyễn Văn Thuấn, Giáo xứ Bắc Dũng.
6. Lh. Maria Nguyễn Thị Toản, Giáo xứ Bắc Dũng.
7. Giuse Nguyễn Văn Hưởng, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
8. Maria Nguyễn Thị Ninh, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình.
9. Anna Maria Nguyễn Thị Hải, Giáo xứ Bắc Dũng.
10. Phêrô Nguyễn Văn Phương, Giáo xứ Bắc Dũng.
11. Maria Trần Thị Nguội, Giáo xứ Lam Sơn.
12. Lh. Anna Nguyễn Thị Dinh, Giáo xứ Hà Đông.
13. Giuse Nguyễn Viết Thùy, Giáo xứ Bắc Dũng.
14. Anna Nguyễn Thị Nghiêm, Giáo xứ Bắc Dũng.

HẠT HỌC MÔN:

1. Giuse Trần Minh Thức, Giáo xứ Bùi Môn.
2. Maria Trịnh Thị Lại, Giáo xứ Bùi Môn.

HẠT GÒ VẤP:

1. Phaolô Trần Nhượng, Giáo xứ Bến Cát.
2. Lh. Martha Trương Thị Đăng, Giáo xứ Bến Cát.

HẠT THỦ THIÊM:

1. Lh. Phêrô Phạm Văn Thọ, Giáo xứ Phú Hữu

ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ BÁC ÁI CD LCTX TGP SÀI GÒN:

1. Chị Maria Lê Thị Thịnh, BCH CD LCTX hạt Tân Định: 2.000.000đ.
2. CD LCTX Giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ: 2.000.000đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CD Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

TIN CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MIỀN GIA LAI

Thánh lễ Kính LCTX của CD LCTX Miền Gia Lai.

Kính mời quý ông bà anh chị em Tham dự thánh lễ Tạ ơn luân phiên đầu tháng, tại Giáo xứ Đức Bà Biển hồ, Hạt Chưpah, Pleiku, lúc 15g00, ngày 06/03/2020.

Chương trình:

- 14g00: Tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót.
- 15g Thánh lễ tạ ơn LCTX.

Chủ tế: cha Phêrô Nguyễn Tương Lai, Linh hướng CD LCTX Miền Gia Lai.

Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Dương, Phó Linh hướng CD LCTX Miền Gia Lai và cha Simon Nguyễn Tấn Đạt, Phó xứ gx Đức bà Biển hồ đồng tế.

CD LCTX Miền Gia Lai trân trọng



TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Chương trình sinh hoạt định kỳ- Thứ Sáu đầu tháng 07-02-2020 đã phải hủy bỏ do dịch cúm Corona.

Sau đây là nguyên văn Thư Chung của Tòa Giám Mục Xuân Lộc kêu gọi cầu nguyện và hướng dẫn những điều cần thiết để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Số : 03-2020/TC

Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**Kính gửi Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ,
các Chủng sinh và anh chị em giáo dân**

Giáo phận Xuân Lộc

Anh chị em rất thân mến,

Qua các thông tin đại chúng trong những ngày vừa qua, chúng ta được nghe nói nhiều về những nguy hiểm của dịch cúm Corona, đang gây âu lo cho cả thế giới. Ngày 31.01.2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do sự bùng phát và lây lan của virus Corona. Tại Việt Nam, ngày 01.02.2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công bố tình trạng dịch truyền nhiễm và đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong Thông báo ngày 02.02.2020 đã có những hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cầu nguyện xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, chữa lành những người đã bị nhiễm bệnh và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này;
- Trong các Thánh lễ, giáo dân rước lễ trên tay thay vì trên miệng;
- Người có triệu chứng sốt và ho không nên dự lễ, có thể rước lễ thiêng liêng;
- Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn.

Xin Anh Chị Em tuân theo các hướng dẫn của Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và các Cơ quan hữu trách của Nhà Nước.

Riêng với Giáo phận chúng ta, tôi đề nghị những điểm sau đây:

1-Tạm hoãn các chương trình chung trong tháng 02 như: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (Thứ Sáu đầu tháng, 07.02), Đại hội Giới Trẻ hạt Hòa Thanh (ngày 09.02), Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân (ngày 11.02), Thánh lễ hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (ngày 13.02), Lăn Chuối Mân Côi cầu nguyện cho các gia đình (tối 13.02), các Chương trình hành hương...

2-Thực hiện Tuần Tam nhật (từ Chúa nhật 09.02 đến thứ Ba 11.02) để cầu nguyện cho thế giới thoát cơn dịch bệnh nguy hiểm này, bằng những việc: cầu nguyện, sám hối - đền tội, hy sinh, hãm mình và thực thi bác ái.

Riêng thứ Ba, 11.02.2020, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức - ngày Cầu nguyện cho các bệnh nhân: ăn chay, kiêng thịt và cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân dịch virus Corona.

3-Từ khi nhận được Thư Chung này cho đến hết Tuần Tam Nhật, khi Phụng vụ cho phép, quý Cha có thể dâng lễ "Cầu cho Mọi Nhu cầu" (sách lễ Roma, trang 954-957).

Ban Phụng tự Giáo phận sẽ gửi đến các Giáo xứ, Hội Dòng bản hướng dẫn.

Với lòng tin tưởng, chúng ta chạy đến Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh, xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ra tay uy quyền giải thoát chúng ta khỏi thảm họa của dịch bệnh nguy hiểm này. Thiên Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc loài người và muôn vật nhờ Con Một Ngài là Đức Kitô Giêsu (x. Cl 1,16), với sức mạnh của Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng ta thoát khỏi tính tham lam, ích kỷ, đồng thời khơi lên trong mọi người lòng thương xót, sự quảng đại và hy sinh, để biết cùng nhau gìn giữ và chăm lo cho lợi ích chung của mọi người.

Xin Đức Mẹ, Đấng được các tín hữu tin tưởng kêu xin: "*Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn; Đức Bà yên ủi kẻ âu lo; Đức Bà bầu chữa kẻ có tội*" yên ủi và phù hộ mọi người trong cơn hoạn nạn này. Xin Thánh Cả Giuse, Quan Thầy Giáo phận gìn giữ và che chở con cái Giáo phận Xuân Lộc chúng ta và tất cả mọi người.

Thân mến chào anh chị em,

† **Giuse Đình Đức Đạo**
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chương trình Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
Tại Gx. Suối Cát, thứ Sáu, ngày 06/03/2020

Chủ đề: **CẦU XIN THÁNH GIUSE ĐƯA DẪN NHỮNG CON CÁI KHÔ KHAN NGUỘI LẠNH TRỞ VỀ VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.**

Chương trình tổng quát (chiều):

13g30' – 14g00': Đón tiếp

14g00' – 14g45': Giờ kinh

- Lần chuỗi Lòng Thương Xót

- Nghi thức cầu khẩn Thánh Giuse theo ý chủ đề.

14g45' – 15g00': Giải lao

15g00' – 15g45': Bài chia sẻ (Đức Cha Giáo phận)

15g45' – 15g55': Giải lao

16g00' – 17g30': Thánh lễ kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria (Đức Cha Giáo phận chủ sự)

- Kết thúc.

Ban Tổ Chức xin trân trọng kính mời

CỘNG ĐOÀN

Cố gắng và mau chân tiến về Gx. Suối Cát, Hạt Xuân Lộc tham dự buổi sinh hoạt theo định kỳ này.

Hãy cảm nghiệm và loan báo Lòng Thương Xót của Chúa cho anh chị em.

Nhờ sức mạnh của LÒNG THƯƠNG XÓT, chúng ta can đảm đến với anh chị em đang gặp khó khăn, đến với gia đình nghèo để trao ban Lòng Thương Xót.

Kính chúc quý vị sống đầy tràn ơn Chúa trong Lòng Thương Xót Chúa Giêsu.

LM. Giuse Trần Phú Sơn

DIỄN ĐÀN**THỰC HÀNH MÙA CHAY****LM ED BROOM, OMV**

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Thiên Chúa luôn tốt lành đến nỗi Ngài không ngừng ban dồi dào ân sủng cho chúng ta. Giáo Hội, Nhiệm Thể Đức Kitô, cũng luôn phân phát các ân sủng cho chúng ta. Đó là cách thể hiện đặc biệt theo chu kỳ Phụng Vụ của Giáo Hội, nhất là trong các mùa quan trọng – Mùa Vọng dẫn tới lễ Giáng Sinh, Mùa Chay dẫn tới đỉnh cao là Tuần Thánh và lễ Phục Sinh, trọng nhất trong các lễ trọng.



Việc gì cũng cần chuẩn bị, đặc biệt là Lễ Vượt Qua. Chúng ta miệt mài với nhiều hoạt động của gia đình, xã hội, và công việc, cho đến khi các mùa quan trọng này gõ cửa lòng chúng ta. Sách Khải Huyền cho biết: *"Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta"* (Kh 3:20). Thánh Augustinô giải thích ý tưởng này và nói rằng Chúa Giêsu là Lữ Khách đến gõ cửa, nếu chúng ta không mở cửa, Ngài sẽ đi và không trở lại nữa. Thiên Chúa không muốn điều đó xảy ra với chúng ta!

Do đó, chúng ta có 10 lời cầu đặc biệt với Chúa khi chúng ta kính nhớ tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng ta – Cuộc Khổ Nạn, Sự Chết và Phục Sinh. Nói cho ngay và nói thẳng ra là nếu chúng ta thực sự muốn sống Mùa Chay sinh ích lợi để chết cho tội lỗi, bí quyết chiến thắng là cầu nguyện liên lỉ, miệt mài và mạnh mẽ. Ước mong Mùa Chay này sẽ là Mùa Chay tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta!

I. CHIÊM NGƯỠNG CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH

Trong cuốn Linh Thao (Spiritual Exercises), Thánh Y Nhã khuyên chúng ta nên chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Trong Mùa

Chay, nên dành thời gian để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá vì yêu thương chúng ta – trong đó có bạn và tôi.

Hãy ghi nhớ lời Thánh Y Nhã: "*Chúa Giêsu chết cho cả nhân loại*". Và Ngài cũng chết cho bạn. Nếu bạn là người duy nhất trên thế gian này, Chúa Giêsu vẫn chịu đau khổ và chịu chết vì yêu thương bạn và để cứu lấy linh hồn bất tử của bạn. Trong con mắt của Thiên Chúa, bạn thực sự quý giá và linh hồn của bạn đáng giá biết bao!

II. ĐÀNG THÁNH GIÁ

Một cách khác là đi Đàng Thánh Giá, đặc biệt hữu ích trong Mùa Chay. Trong nhà thờ nào cũng có Đàng Thánh Giá. Hãy suy niệm và hướng mắt từng nơi trong 14 chặng Đàng Thánh Giá. Có vài cách thực hành:

1) Cùng nhau suy ngắm Đàng Thánh Giá theo một người hướng dẫn.

2) Đi Đàng Thánh Giá riêng một mình. Có thể dùng sách của Thánh Anphongsô Liguori.

3) Đơn giản là ngắm nhìn từng chặng Đàng Thánh Giá và thầm thì cầu nguyện theo cảm xúc lúc đó.

Chúa Giêsu yêu thương tất cả chúng ta, đến nỗi Ngài chấp nhận chịu đau khổ và chịu chết vì chúng ta.

III. BẢY NỖI ĐAU CỦA ĐỨC MẸ

Suy niệm về bảy nỗi đau của Đức Mẹ giúp chúng ta thêm yêu mến Chúa Giêsu. Đây là bảy nỗi đau của Đức Mẹ:

1. Lời tiên tri của ông Simêôn,
2. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập.
3. Lạc mất Con Trẻ ba ngày.
4. Gặp Chúa Giêsu trên đường tới Núi Sọ.
5. Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết.
6. Xác Chúa Giêsu được hạ xuống và đặt vào vòng tay Đức Mẹ (La Pieta).
7. Mai táng Chúa Giêsu.

IV. BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU

Một cách suy niệm hiệu quả là suy niệm về những lời cuối của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên Thập Giá. TGM Fulton Sheen viết và giảng nhiều lần về các lời này, nhất là trong Tuần Thánh. Đây là bảy lời cuối cùng của Chúa Giêsu nói ra từ trên Thánh Giá:

1. "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm."
2. "Tôi khát!"
3. "Thưa Mẹ, đây là con của Mẹ; Đây là Mẹ của con."
4. "Ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với tôi."
5. "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
6. "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha."
7. "Mọi sự đã hoàn tất."

V. SUY NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

Cả bốn Phúc Âm đều nói tới cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Hãy chìm sâu vào dòng suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ, bằng cách sử dụng Kinh Thánh. Qua các Phúc Âm, chúng ta có thể biết cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong các chương này: Mt 26-27, Mc 14-15, Lc 22-23, Ga 18-19. Có thể đọc và cầu nguyện theo các chương đó, chú ý các chi tiết khác nhau với nét riêng trong mỗi Phúc Âm.

VI. THÁNH VỊNH 22

Đọc và suy niệm với Tv 22 là cách tuyệt vời. Vượt qua bóng tối của sự hoài nghi, Thánh Vịnh này làm nổi bật các chi tiết về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mặc dù Thánh Vịnh này có từ hằng trăm năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Một lý do khác để tin Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha hằng hữu. Hãy đọc Thánh Vịnh này và bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang đứng dưới chân Thánh Giá cùng với Đức Mẹ, Thánh Gioan, và Thánh Mađalêna vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

VII. THÁNH LỄ

Thánh Lễ là phương cách hiệu quả mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa. Thật vậy, Thánh Lễ là Hy Lễ trên Đồi Can-vê xưa mà Chúa Giêsu hiến dâng lên Chúa Cha để cứu độ nhân loại nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nếu có thể, hãy cố gắng tham dự Thánh Lễ trong Mùa Chay, sốt sắng rước lễ với lòng sùng kính và yêu mến hết sức.

VIII. SUY NIỆM THEO PHIM

Một phương cách hữu hiệu khác là xem phim và suy niệm. Nên xem các phim như Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu, Phép Lạ Marcelino (1955), Mầu Nhiệm Mân Côi (Patrick Peyton). Tuy nhiên, hãy đeo cặp kính chiêm niệm và cố gắng suy niệm. Các hình ảnh, nhất là cảnh Chúa Giêsu chịu hành hạ, sẽ ghi sâu vào tâm trí chúng ta và có thể gợi lên cách chiêm ngưỡng, thúc giục chúng ta sống Mùa Chay có hiệu quả hơn.

IX. GIỜ THÁNH

Hãy rộng lòng với Chúa Giêsu, Đấng đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì yêu thương chúng ta. Nếu có thể, hãy cố gắng làm Giờ Thánh mỗi ngày trong Mùa Chay này. ĐHY Fulton Sheen gọi đó là Giờ Quyền Phép. Đó là cách tốt làm Giờ Thánh trước Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể – với cả linh hồn, thần tính và nhân tính. Hãy tìm một góc lặng để cầu nguyện ngay trong gia đình mình. Cách này giúp biến đổi cuộc đời bạn.

X. KINH MÂN CÔI – MÙA THƯƠNG

Trong cuốn *The Blessed Virgin Mary and the Rosary* – Đức Trinh Nữ Maria và Chuỗi Mân Côi, Thánh GH Gioan Phaolô II đề nghị chúng ta chiêm ngưỡng Tôn Nhan Chúa Giêsu qua cách nhìn của Đức Mẹ, đó là cách tốt để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chịu đóng đinh theo tầm nhìn của Đức Mẹ. Đây là các mầu nhiệm của Mùa Thương:

- 1) Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn Dầu.
- 2) Chúa Giêsu chịu đánh đập.
- 3) Chúa Giêsu đội vòng gai.
- 4) Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
- 5) Chúa Giêsu chịu đóng đinh và tắt thở.

Tóm lại, lời cầu nguyện và ước mong cháy bỏng của chúng ta sẽ là Mùa Chay lợi ích nhất để có thể tận hưởng niềm vui trong Lễ Phục Sinh cùng với Chúa Giêsu Kitô – Đấng phục sinh vinh quang, bằng cách nỗ lực sống tinh thần Mùa Chay. Cầu mong chúng ta dám chết cho tội và được sống lại với Đấng Phục Sinh – Chúa Giêsu Kitô.

THIÊN CHÚA CỦA CHÚNG TA LÀ THẾ ĐÓ!

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

Có một câu chuyện kể lại như sau: một bà già thường đến gõ phòng cha xứ, kể cho ngài nghe rằng: đêm qua Chúa mới hiện ra với bà.

Để làm bà nản lòng đừng đến nữa, cha xứ bảo: *"Lần sau nếu Chúa có hiện ra, bà hãy hỏi Người 'Cha xứ con có tội gì nặng nhất?' Sau đó tới kể cho tôi nghe"*. Mấy ngày sau, bà già không đến nữa. Cha xứ mừng thầm vì bà đã trúng kế của ngài. Nhưng một tuần sau đó, bà già trở lại.

- *"Thưa cha, tối hôm qua Chúa lại hiện ra với con"*.

- *"Thế bà có hỏi Ngài không?"*

- *"Thưa có chứ"*.

Cha xứ bắt đầu hỏi hốp:

- *"Bà hỏi thế nào?"*

- *"Thì con hỏi y như Cha đã bảo: 'Cha xứ con có tội gì nặng nhất?'"*

Cha xứ càng hỏi hốp thêm:

- *"VẬY Chúa có trả lời không?"*

- *"Có chứ"*.

Bây giờ thì cha xứ lo lắng thật sự:

- *"Chúa nói sao?"*

- *"Chúa nói: 'Ta đã quên hết rồi'"*.

Cha xứ thở phào nhẹ nhõm!!! (*Kể theo ĐHY. Fx. Nguyễn Văn Thuận*).

Vâng! Thiên Chúa của chúng ta là như vậy. Ngài yêu thương và sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm cho chúng ta. Tình yêu của Người là một tình yêu luôn đi bước trước và hướng tha. Vì thế, chúng ta không lạ gì khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn biểu lộ lòng thương xót của Ngài.



1. Thiên Chúa là Đấng Thương Xót



Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu nhiều lần và nhiều cách Ngài mạc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa cho các Tông đồ và dân chúng. Rõ nét nhất chính là nơi ba dụ ngôn: con chiên lạc, đồng

xu đánh mất và người cha nhân hậu (x. Lc 15, 1-32).

"Nơi các dụ ngôn này, chúng ta thấy toát lên một điều rõ rệt, đó là Thiên Chúa luôn sung sướng, vui mừng hân hoan khi thực hiện được một hành vi tha thứ, đây là điểm cốt lõi của Tin Mừng và của đức tin, vì lòng thương xót tỏ hiện như một sức mạnh vượt thắng tất cả, đong đầy trái tim bằng tình yêu thương và mang lại an ủi bằng ơn tha thứ" (x. Tông Sắc LTX., số 9).

Căn tính này thật rõ nét nơi hình ảnh người cha nhân hậu. Nơi người cha này, ông đã không màng chi đến tội lỗi của đứa con hư thân mất nết, ông cũng chẳng mong anh ta phải nói lên lời xin lỗi sau những tháng ngày sa đọa... Nhưng, với ông, ông chỉ canh cánh một điều là: mong sao nó trở về để tha thứ và yêu thương. Thế nên, khi thấy đứa con tội lỗi trở về trong thân hình tiều tụy thể lương, ngay lập tức, một loạt cử chỉ phi thường của tình yêu đã được ông hành động như: chạy ra, ôm hôn, truyền mang áo đẹp mặc cho cậu, xỏ vào tay, mang dép vào chân và mở tiệc ăn mừng (x. Lc 15, 20-23). Niềm vui tha thứ này diễn tả niềm vui Nước Trời, bởi lẽ, Thiên Chúa *"muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế"* (x. Mt. 9, 12-13), nên: *"Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối"* (Lc. 15, 10). Đây cũng là biểu hiện của sự thành công và quyền năng của Thiên Chúa khi lòng thương xót của Người đến được với đối tượng cần ơn tha thứ, vì: *"Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của Thiên Chúa, và đó là cách thức đặc biệt để Ngài bày tỏ sự toàn năng của Ngài"* (Thánh Tôma Aquinô, Summa Theologiae, II-II, q. 30, a. 4).

Chính vì lẽ đó, nên khi Đức Giêsu đến trần gian, Ngài đã sống và mạc khải cụ thể cách trung thành về lòng thương xót của Thiên

Chúa cho nhân loại qua chính cuộc đời, hành động, lời rao giảng và nhất là nơi cái chết trên thập giá, để qua đó, nhân loại hiểu được rằng: *"Thiên Chúa là Tình Yêu"*.

2. Sứ điệp cho Giáo Hội



Đức Giêsu muốn mặc khải cho Giáo Hội là hiền thê của Ngài biết rằng: *"Lòng thương xót là bản chất của Thiên Chúa. Chính lòng thương xót này đã nuôi dưỡng, chống đỡ và trở thành mục đích của Người"*.

Điều này đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc đến trong Tông Sắc về Lòng Thương Xót. Ngài viết: *"Trụ cột nâng đỡ đời sống Giáo Hội chính là lòng thương xót. Tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo Hội cần phải được thấm đẫm sự dịu dàng; không một sứ điệp và chứng từ nào của Giáo Hội trước thế giới lại có thể vắng bóng lòng thương xót. Tình yêu, thương xót và thông cảm chính là phương thế để củng cố tính cách đáng tin của Giáo Hội"*. Và ngài cảnh tỉnh: *"Có lẽ từ lâu chúng ta đã quên trình bày và sống theo lối đi của lòng thương xót. [...] Thật đáng buồn khi nhận ra trải nghiệm về tha thứ ngày càng trở nên hiếm thấy trong nền văn hóa ngày nay. Kể cả đôi khi từ ngữ này dường như cũng đang dần biến mất! Tuy nhiên, không có chứng từ của sự tha thứ, thì đời sống sẽ cằn cỗi không sinh hoa trái, như bị cô lập trong vùng hoang mạc trống vắng!"*. Và ngài mời gọi: *"Đã đến lúc Giáo Hội phải thực thi phận vụ hân hoan loan báo sự tha thứ. Đã đến lúc trở về với điều căn bản là mang lấy những yếu hèn và khó khăn của anh chị em chúng ta. Sự tha thứ là động lực làm bùng lên sức sống mới và truyền thêm can đảm để giữ vững niềm hy vọng cho tương lai"* (x. Tông Sắc LTX, số 10).

Lời mời gọi thực thi lòng thương xót dành cho Giáo Hội là hiền thê của Đức Giêsu, thì cũng là lời kêu mời dành riêng cho mỗi chúng ta.

3. Sống sứ điệp Lời Chúa

"*Hãy thương xót như Cha các con là Đấng đầy lòng thương xót*" (Lc 6, 36). Đây là: "*Luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh em gặp thấy trên đường đời. Lòng thương xót là con đường nối kết Thiên Chúa với con người, hướng lòng chúng ta về niềm hy vọng sẽ được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta*" (x. Tông Sắc LTX., số 2).

Qua các dụ ngôn về Lòng Thương Xót, là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình của Thiên Chúa, đó là quảng đại, tha thứ, nhân nại và yêu thương.

Vì: "*Nếu Chúa đã chà đạp và ném mọi tội lỗi chúng ta xuống lòng biển sâu*" (x. Mk 7, 18-19), thì đến lượt chúng ta, mỗi người cũng phải vứt bỏ tội lỗi của anh chị em mình sang một bên, để chỉ còn tình yêu và lòng tha thứ ngự trị nơi hành động, lời nói và tâm tưởng của ta.

Muốn làm được điều đó, chúng ta phải cảm nghiệm được sự vĩ đại của tình yêu mà Thiên Chúa đang dành cho mình, bởi lẽ: nhiều lúc, chúng ta cũng hoang đàng như người con thứ, cũng phung phí tiền bạc, thời giờ, sức khỏe vàƠn Thánh cách vô bổ; hay nhiều khi chúng ta cũng kiêu ngạo, tự phụ, để rồi khinh bỉ, rũ bỏ và loại trừ những người tội lỗi, không cho họ có cơ hội để trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa như người con cả... ấy thế mà Chúa vẫn thương. Đây là mầu nhiệm vĩ đại, vì Thiên Chúa của chúng ta là như thế. Ngài luôn quên hết mọi lỗi lầm của ta và chỉ mong một điều, đó là ơn tha thứ được đến với ta mãi mãi.

Mong sao, ngay trong giây phút này, mỗi người chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của người con thứ để thưa lên với Đấng Giàu Lòng Thương Xót rằng: "*Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì con là kẻ có tội*"; đồng thời tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa vì Ngài đã phán: "*Tội các người, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông*" (Is 1, 18), và hãy biết tha thứ như Thiên Chúa là Đấng hay Thương Xót để chúng ta cũng được Thiên Chúa xót thương. Amen.

ĐI QUA MÙA XUÂN

Maria Mỹ Ánh,

LCTX GX Hòa Bình

“Nhưng đối với các người là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh” (MI 3, 20).

Chưa có năm nào “Ăn Tết” lâu như thế! Từ Tết Nguyên Đán đến Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) vẫn chưa... hết Tết! Cả thế giới xôn xao, những Quốc Gia có đường biên giới với Trung Quốc đều hoảng loạn. Tết chẳng còn ý nghĩa gì khi Mùa Xuân thật sự không đến với một số thành phố của Trung Quốc, nhất là Vũ Hán.

Chúng ta có cảm giác như sống lại thời xa xưa trong Cựu Ước và nghe tiếng van nài của Tổ Phụ Abraham: “... *Nếu trong Thành có 10 người công chính thì Chúa có tha không...?*”. Có một số người vội vàng kết luận rằng: Chúa phạt TQ vì những điều vô đạo chính quyền này đã làm, người dân TQ đã làm, nếu phải kể e rằng không bút mực nào tả hết những **“sự đáng sợ”** họ đã đối xử với những người vô tội. Về mặt Tôn Giáo, nhất là người Ki-tô và các tôn giáo khác đã từng làm nên một đất nước Trung Hoa huyền bí, nhiều màu sắc, đã khiến mọi người đều háo hức tham quan những kỳ công của Tạo Hóa và của cả con người. Nhưng lòng tham và tính muốn thống trị từ những ngày lập quốc với cái tên Trung Quốc, là một đất nước trung tâm của thế giới. Mộng bành trướng đã tạo nên tên tuổi của Thành Cát Tư Hãn và các triều đại trước đó, luôn luôn có ý định thôn tính nước khác, khởi đầu là các nước lân bang. Việt Nam chúng ta 1000 năm bị Tàu đô hộ. Người VN đã bất khuất giành lại chủ quyền sau hàng ngàn năm bị nô lệ.

“Đức bất phối vị, ất hữu tai ương” (Đức không xứng với địa vị, ất sẽ gặp tai ương). Họ đã không xây dựng quốc gia của mình trên đá tảng là **ĐẠO** thì ất sẽ lung lay khi gặp vận nạn! **“Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo”** (người quân tử yêu mến tài vật, nhưng chỉ lấy những thứ hợp với Đạo). Còn người tham lam thì vợ mọi thứ! Còn chèn ép, dùng vũ lực để lấy cho bằng được, những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Họ có thể buôn bán người, để mổ lấy nội tạng, gái vị thành niên đưa vào nhà chứa, mua đi bán lại như một món

đồ rẻ tiền... Họ đập đổ nhà thờ, chùa chiền, đập bỏ tượng Thánh, bắt giam các Cha, các thầy... Họ muốn xây dựng cho họ một tôn giáo, mà giáo chủ là đảng họ tôn thờ, đem quốc ca vào Thánh lễ, sửa lời thánh ca thành lời ca tụng giáo chủ, bãi bỏ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời thay cho lời giáo chủ dạy... thì quả đến lúc không còn chịu đựng nổi!

Chúng ta được Chúa dạy: "*Vui với người vui, khóc cùng kẻ khóc*". Chúng ta đang tha thiết cầu nguyện cho Vũ Hán (VH). Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn còn mời gọi Lòng Chúa Thương Xót làm Tuần Cửu Nhật để cầu nguyện cho VH và toàn thế giới thoát khỏi nạn dịch Virus Corona- còn gọi là Virus Vũ Hán.

Có Chúa, ta sống thanh thản với lòng vị tha - cầu nguyện cho kẻ thù, yêu thương kẻ thù và những người đã từng làm khổ cho ta.

Mỗi ngày đều có tin xấu: **số người chết tăng, số người nhiễm tăng!** những thành phố sầm uất một thời, giờ như những thành phố ma, chỉ có kẻ chết và kẻ sắp chết, lòng tham con người phải dừng lại trước cái chết. Sĩ diện con người tự huỷ hoại hoặc là "vĩ đại", sĩ diện một đất nước muốn làm bá chủ thế giới phải rớt xuống, để lộ bên trong một con người độc ác, một đất nước đang run rẩy một cách kinh hoàng trước đại dịch mà ai cũng phải... đóng cửa để tìm sự an toàn cho thân dân của họ. Khi bị cô lập, bị giam cầm, bị đói khát và bị chết, họ mới thăm thía thân phận biết bao con người bị họ đày đọa, giết chết không vì một lý do chính đáng nào hết. Trong muôn vàn khó khăn và khủng khiếp ấy, có những con người đã hy sinh thầm lặng, đã chết oan ức như Bác Sĩ Lý Văn Lương, một lương y vì muốn báo cho thế giới biết sự nguy hiểm của con Virus chủng mới này mà đề phòng, thì đã bị bịt miệng một cách tức tưởi!

"Cỏ cây sống chết há ta thân

Em khóc hoài chi lẽ diệt sinh?

Thảng như con ngựa già vô dụng

Chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình" (Tô Thùy Yên)

Đành rằng có sinh có tử, nhưng tử như BS Lý quả là "oan khí trùng trùng" bay thấu Trời Xanh! Dù bây giờ cả thế giới đang nỗ lực chung sức để cứu vãn tình thế cho TQ.

*"Ví dầu các việc người làm, các việc ta làm cùng gom góp lại.
Mặt đất này đổi khác được bao nhiêu?"*

(Chiều trên Phá Tam Giang)

Nếu lòng người không thay đổi thì mong chi thay đổi bộ mặt thế giới. Thành Sodom bị hủy diệt vì quá tội lỗi. Chẳng lẽ không tìm ra được 10 người công chính như gia đình ông Lot sao? Chúa ơi! Tất cả chỉ là phù vân trước Đấng Tạo Dựng *"Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ, ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất"* (Kn 11, 22). Thân phận con người mong manh thế thì tìm cho mình được vinh thân phì da để làm gì? *"Nhờ máu Người đổ ra trên Thập Giá, Thiên Chúa đã đem bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời"* (Cl 1, 20b). Thiên Chúa đã gửi đến cho VH những người đầy lòng từ tâm, dù chỉ một giọt nước ở gần nhỏ vào biển lửa ở xa vẫn mong dập tắt được lửa ở xa ngàn dặm. Mọi người cùng chung tay giúp VH trong lúc này (Vợ chồng Bill Gate giúp 100 triệu USA) và những lời nguyện cầu tha thiết với Lòng Thương Xót của Chúa thì... phép lạ sẽ xảy ra với VH! như câu chuyện "hai con cá và năm chiếc bánh". Chúa đã cho một phép lạ!

"Hãy khóc cùng kẻ khóc", chia sẻ với những người cha người mẹ nhìn con nằm chết và được mang đi thiêu tập thể, lẫn lộn xương cốt người này với kẻ kia. Họ khóc cho người thân và cho cả chính họ cũng không thoát được cái chết. Có gia đình gạt nước mắt tiễn con đi vào tâm dịch, vì họ là Bác Sĩ phải đi cứu người! như BS Vương Vệ Quốc 66 tuổi ở Sơn Đông gạt lệ tiễn con gái BS Vương Đình 36 tuổi để cô đi VH. 17 năm trước, ông từ biệt mẹ già bị liệt, kéo valy đi chống dịch SARS. Ông đã may mắn trở về bình an. Nay ông đưa chiếc valy của mình với đầy đủ dụng cụ của một BS để con gái ông lên đường chống dịch Corona. Ông rút nước mắt tiễn con và những mong con ông sẽ đem valy về cho ông như khi xưa ông kéo valy về với mẹ!!! BS Cam Như Ý đang đi phép, không ai bắt cô trở lại làm việc lúc này, nhưng cô đã phải đạp xe đạp hai chặng đường 300 cây số trở lại bệnh viện ở VH (vì không có một phương tiện nào đến thành phố chết, như những Phim viễn tưởng mới chiếu, những bệnh nhân như những XÁC SỐNG, đi lơ đờ trong cảnh ghê rợn của chết chóc, đường phố vắng tanh, thê lương phủ kín

mọi nẻo đường)... còn rất nhiều những con người như thế thì chúng ta có quyền hy vọng Chúa sẽ không lập lại THÀNH SODOM lần thứ hai!

Tất cả lòng tốt của nhân loại lúc này, là lúc ta trả ơn cuộc đời "vì thật ra chính cuộc đời cho cuộc đời - trong khi các bạn, những kẻ xem mình là người cho, chỉ là người chúng. Mà hãy cùng với người cho vươn lên trên các tầng phẩm của họ như trên đôi cánh Thiên Thần" (Kahlil Gibran). Biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương, dù chỉ là lời cầu nguyện, dâng một chuỗi Lòng Thương Xót, một chuỗi Mân Côi, tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho TQ, chúng ta đích thực là một Ki-tô hữu! cầu mong Chúa đổ mọi ơn lành xuống những người dân đang nhiễm bệnh và khó vượt qua cái chết! và cả chúng ta nữa, những người đang khỏe mạnh, xin Chúa gìn giữ, chở che.

Thiên Chúa không giáng phạt, Thiên Chúa là Cha Đầy Lòng Xót Thương, Thiên Chúa không tư thù, không nhỏ nhen như người phàm. Tấm lòng của người Cha là tha thứ và bao dung con cái của mình, cho dù chúng không ngoan và tàn ác!

Một Mùa Xuân dài và chưa bao giờ đi hết Mùa Xuân đầy khốn khổ và lo âu đến thế! Mùa Hạ đến, nắng ấm sẽ làm hồi sinh, đẩy lùi sự âm u của cái chết:

*"... Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người" (Văn Cao)*

Để nhân loại nhận ra tình yêu của Thiên Chúa khi lâm cảnh khốn cùng! Để những NƯỚC LỚN thấy rằng: **Phải xây dựng văn minh tình thương!** Phải biết quý mạng sống con người như Đức Ki-tô yêu và sẵn sàng chết để cho nhân loại được sống! Phải xích lại gần nhau khi khốn khó thì Chúa sẽ cho mưa xuống trên những đám cháy của Úc, khi dân Úc và cả thế giới cầu nguyện cho họ!

Hãy kêu xin! hãy van nài Lòng Thương Xót của Chúa! Hãy tin và phó thác vào quyền năng của Người thì nhân loại sẽ được cứu khỏi đại dịch này.

LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG XÓT CHÚNG CON!

TÌNH NGƯỜI TRONG CƠN ĐẠI DỊCH

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Có lẽ một trong những hình ảnh và câu chuyện lan truyền trên các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây, gây xúc cảm cho người xem là về cậu bé 11 tuổi tên Andy Đào Nguyễn, đã trao toàn bộ số tiền 10 triệu đồng được lì xì dịp tết nguyên đán vừa qua cho mẹ mình mua thêm khẩu trang, phát miễn phí cho người dân qua lại trước cửa thẩm mỹ viện của bà trên đường Lý Tự Trọng; q.1; thành phố Hồ Chí Minh.



Em Đào Nguyễn chia sẻ: “Con muốn mọi người cùng hiểu mỗi nguy hại từ dịch cúm do virus corona. Tiền lì xì để dành cũng không có ý nghĩa gì khi dân mình bị nguy hại về sức khỏe”.

Trước đó, suốt trong ngày 1/2/2020, cậu bé cùng mẹ và các nhân viên thẩm mỹ viện đã tự nguyện phát miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Tổng số tiền hai mẹ con bỏ ra làm từ thiện lên đến 110 triệu đồng. Những nghĩa cử nói lên tình người trong cơn đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus

corona chủng mới, bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, lây lan nhiều quốc gia, cướp đi bao sinh mạng và đang đe dọa mạng sống bao người trên thế giới.

Trong cơn khốn khó hoành hành xã hội, đã có những hành vi cao cả quảng đại vì đồng bào đồng loại như hai mẹ con cậu bé Andy Đào Nguyễn. Mặc cho một số ít những cá nhân háms tiền trục lợi, thừa cơ ‘đục nước béo cò’, ém hàng nâng giá đáng bị lên án. Vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái đáng trân trọng. Cũng trong ngày 1/2/2020, một nữ dược sỹ tên Uông Thị Phương Dung, chủ một



siêu thị thuốc tây và thiết bị y tế trên đường Hải Thượng Lãng Ông; thành phố Hà Tĩnh đã cùng các nhân viên của mình phát miễn phí 5.000 chiếc khẩu trang cho người dân. Người nữ dược sỹ từ tâm này đã bỏ 15 triệu đồng

tiền túi, mua số khẩu trang trên. Trong vài ngày trước, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hầu như đã cạn kiệt khẩu trang phòng dịch virus corona khiến người dân nơi đây bất an.

Tình người trong cơn đại dịch vượt trên những kỳ thị tôn giáo phân biệt thể chế chính trị. Nhiều chính phủ và các tổ chức nhân đạo quốc tế đã khẩn trương hỗ trợ các phương tiện tối ưu giúp Trung Quốc sớm ngăn chặn đại dịch, chăm sóc và điều trị các bệnh nhân. Cảm kích trước những thiết bị y tế chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc phát biểu: “Tôi tin nhiều người sử dụng mạng Trung Quốc cũng cảm nhận được những hành động làm ấm lòng người của người dân Nhật Bản. Virus vô tình, người có tình. Dịch bệnh là nhất thời, tình bạn mới dài lâu”.

Hẳn nhiên giáo hội Công Giáo hoàn vũ không đứng ngoài cuộc. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào sáng Chúa Nhật 26 tháng 1 vừa qua, Đức giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho các bệnh nhân bị nhiễm virus corona đang lan rộng tại Trung Quốc. Còn các bệnh nhân đã qua đời, ngài chia sẻ: “Xin Chúa đón nhận các bệnh nhân đã qua đời vào trong cõi an bình. Xin an ủi gia đình họ và ban ơn giúp sức cho cộng đồng Trung Quốc đang hết sức nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh”. Thông qua nhà thuốc Vatican và các cộng đồng Kitô giáo Trung Quốc tại Ý, Đức giáo hoàng đã gửi tặng 600.000 khẩu trang y tế cho Trung Quốc.

Điều đáng ghi nhận nhất là tại quốc gia đang có những cuộc bách hại đạo Công giáo nghiêm trọng trước khi dịch bệnh xảy ra này, giáo hội Công giáo Trung Quốc là thành phần đi tiên phong trong việc chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Một nữ tu giám đốc một bệnh viện Công giáo thuộc hội dòng Hy Vọng Thánh ở giáo

phận Hiến Huyện, tỉnh Hà Bắc đã gửi đến hãng thông tấn Fides thuộc Vatican dòng tin: “Nguồn cung cấp dụng cụ y tế và thuốc men đang cạn dần. Các bác sỹ, y tá, nữ tu và giáo dân chúng tôi đang phải đối diện nguy cơ lây nhiễm virus corona. Là một giám đốc bệnh viện, tôi rất buồn và lo lắng. Nhưng là một nữ tu, tôi tin tưởng vào Đức Kitô, Chúa của chúng tôi và sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng tôi biết Đức Thánh Cha Phanxicô và các cộng đoàn Công giáo trên khắp thế giới đang cầu nguyện cho chúng tôi và ở cùng chúng tôi. Điều này mang lại cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh”.

Đối với các tín hữu Kitô giáo, phương thế giúp ngăn chặn một tai ương đang xảy ra cho cá nhân mình hoặc cho người khác hoặc cho một cộng đồng rộng lớn không gì hữu hiệu bằng việc cầu nguyện. Với tâm tình quan tâm và lo âu trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới, trong một thông báo đề ngày 02/02/2020, Ban thường vụ Hội đồng giám mục Việt Nam mời gọi các cộng đoàn tín hữu cầu nguyện, xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, xin Người chữa lành anh chị em bị nhiễm bệnh, và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm vì dịch bệnh này.

Riêng tại giáo phận Sài Gòn, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã có thư đề ngày 5 tháng 2 năm 2020, kính gửi: quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh và anh chị em trong gia đình tổng giáo phận. Với thư này, Đức cha Giuse mời gọi các tín hữu trong tổng giáo phận Sài Gòn làm tuần chín ngày kể từ ngày 9/2 đến 17/2 để cầu xin như ý chỉ trong thông báo của Ban thường vụ Hội đồng giám mục Việt Nam. Thư của vị chủ chăn giáo phận Sài Gòn còn mời gọi: “Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho cộng đồng nhân loại biết yêu thương nhau, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn, đừng vì tham lam ích kỷ mà trục lợi trên sự đau khổ của tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan để tìm ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ người dân trong sự thật và tình thương”.

Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện để tình thương tình người lan tỏa xoa dịu ủi an lẫn nhau trong cơn đại dịch.



MỘT SỐ VỊ THÁNH GIẢI THÍCH TẠI SAO NÊN SÙNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE



Thánh nữ Têrêsa Avila nguyên là một nữ tu dòng Kín Cát minh. Ngài có lòng sùng kính thánh Giuse cách đặc biệt và ngài cho biết rằng thánh Giuse không bao giờ từ chối điều gì ngài cầu xin vào ngày lễ kính thánh nhân, ngày 19 tháng 3. Không lâu sau khi

được tuyên khấn trở thành một nữ tu dòng Kín Cát minh, thánh Têrêsa bị mắc một chứng bệnh lạ. Khi bệnh trở nên nặng, thánh nữ rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt 4 ngày. Mọi người đã nghĩ rằng thánh Têrêsa sẽ không qua khỏi. Sau khi tỉnh lại, thánh nữ bị liệt và phải nằm trên giường suốt 3 năm. Nhưng khi ngài cầu nguyện cùng thánh Giuse thì được chữa khỏi chứng bệnh mãn tính.

Thánh Têrêsa không bao giờ quên ơn huệ này, ngài đã luôn kêu gọi mọi người để ý đến quyền năng khấn cầu đặc biệt của thánh Giuse. Theo thánh Têrêsa Avila, Chúa Giêsu đã vâng lời thánh Giuse khi còn ở dưới thế, trong mái nhà Nadarét và giờ đây, ở trên thiên quốc, Chúa vẫn lắng nghe những điều thánh Giuse yêu cầu. Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu tôn kính thánh Giuse, đặc biệt là chạy đến cùng thánh Cả trong những cơn nguy nan khốn khó. Sau đây là 10 lý do các thánh giải thích sự cần thiết sùng kính thánh Cả Giuse.

1. Thánh Giuse là một vị thánh. Thánh Grêgôriô Nadariên nói: *"Chúa đã làm cho thánh Giuse trở nên rạng ngời như được chiếu tỏa bởi ánh mặt trời, với tất cả ánh sáng và sự rực rỡ mà các thánh sở hữu"*.

2. Thánh Giuse vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Bernardô thành Clairvaux nói: "*Thánh Giuse được chọn giữa mọi người, để là người bảo vệ và canh giữ Đức Trinh nữ Mẹ Thiên Chúa; người bảo vệ và cha nuôi của Con Chúa, và là người cộng tác duy nhất trên trái đất và người tin tưởng vào sự bí mật của Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại*".

3. Thánh Giuse có thể giúp chúng ta mọi điều. Thánh Tôma Aquinô nói: "*một số vị thánh được đặc ân gia tăng sự bảo trợ của các ngài đối với chúng ta khi ban cho chúng ta những ơn đặc biệt trong một số trường hợp khi chúng ta cần. Nhưng thánh Cả Giuse có quyền trợ giúp chúng ta trong mọi lúc, mọi sự cần thiết và mọi công việc*".

4. Thánh Giuse giúp đỡ chúng ta cách đặc biệt trong việc sống các nhân đức. Thánh Têrêsa Avila cũng nói: "Ước rằng tôi có thể thuyết phục mọi người sùng kính vị thánh vinh hiển này, vì tôi biết bởi kinh nghiệm lâu dài của mình những ân phúc nào ngài có thể xin Chúa cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai thật sự sùng kính ngài và vinh danh ngài cách đặc biệt mà không tiến triển trên đường nhân đức: vì ngài giúp cách đặc biệt cho các linh hồn phó thác vào ngài.

5. Chúng ta đang chết... Thánh Anphongso nói: "Vì tất cả chúng ta phải chết, chúng ta nên trân trọng lòng tôn sùng đặc biệt với thánh Giuse để ngài xin cho chúng ta được chết lành. Vì nhiều lý do, mọi Kitô hữu xem thánh Giuse như đấng bầu cử cho người đang hấp hối. Trước hết vì Chúa Giêsu yêu thánh nhân không chỉ như người bạn nhưng như người cha và do đó thánh nhân là đấng trung gian hữu hiệu hơn mọi thánh khác. Sau là, thánh Giuse có quyền năng đặc biệt chống lại ma quỷ, những kẻ cám dỗ chúng ta gặp đôi khi chúng ta hấp hối. Và cuối cùng, sự trợ giúp mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria dành cho thánh Giuse giúp thánh nhân có quyền bảo đảm cho các tội tử ngài chết cách thánh thiện và bình an. Do đó, nếu chúng ta cầu khẩn thánh nhân vào giờ hấp hối thì ngài sẽ không chỉ giúp chúng ta nhưng sẽ giúp chúng ta nhận được sự trợ giúp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

6. Thánh Giuse bảo vệ kẻ trong sạch và yếu đuối. Thánh Têrêsa Hải đồng Giêsu nói: "Mỗi ngày tôi cầu nguyện với lời kinh bắt đầu



như thế này: ‘Thánh Giuse, là Cha và Đấng bảo vệ các trinh nữ’... vì vậy tôi cảm thấy tôi được bảo vệ và hoàn toàn an toàn trước các hiểm nguy.

7. Ngài dạy chúng ta sống như Kitô hữu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết: “Thánh Giuse kiên trì trong sứ mạng với lòng trung thành và tình yêu. Cho nên Giáo hội giới thiệu thánh nhân với chúng ta như gương mẫu tuyệt vời trong việc phục vụ Chúa Kitô và với kế hoạch cứu độ mầu nhiệm của Chúa. Và Giáo hội cầu khẩn ngài như quan thầy và đấng bảo trợ đặc biệt của toàn thể gia đình các tín hữu. Một cách đặc biệt, thánh Giuse được giới thiệu với chúng ta như vị thánh mà Chúa muốn trao phó cho sự bảo vệ quyền năng của ngài những người và sứ vụ của những ai được gọi là “cha” và “người bảo vệ” giữa các Kitô hữu” (Aleteia 19/03/2016).

Hồng Thủy

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, 19/3/2020.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN

Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH, TGM TGP Huế

ĐỨC CHA GIUSE VŨ VĂN THIÊN, TGM TGP Hà Nội

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN NĂNG, TGM TGP Sài Gòn

ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG, Giám mục GP Phan Thiết

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG, Giám mục GP Thanh Hóa

ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO, GIÁM MỤC GP Xuân Lộc

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC, Giám Mục GP Phú Cường

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Quý Đức Cha.

KHÓ NGHÈO

Phật Thích Ca đã xác quyết trong bài thuyết pháp đầu tiên tại Bénarét bằng câu: Vạn sự vô thường, vạn sự khổ. Nghĩa là mọi sự đổi thay không ngừng, nên mọi sự chỉ là khổ đau. Sinh, bệnh, lão, tử. Con người sinh ra để rồi ốm yếu, già lão và cuối cùng là chết chóc. Rõ thật đời là bể khổ mà mỗi người là một cánh bèo trôi dạt trên đó.

Năm trăm năm sau, Đức Kitô xuất hiện trên đất Palestin, đã tuyên bố trong bài giảng đầu tiên: Phúc cho ai có tâm hồn khó nghèo, vì Nước Trời là của họ.

Một người bị mang tiếng là bi quan yếm thế, còn người kia thì lại bị coi là không tưởng, lạc quan thái quá. Một bên coi đời là bể khổ, còn một bên lại nhìn thấy màu hồng trong cái thanh bạch trống trơn. Người ta đã tốn khá nhiều giấy mực và thời giờ cũng như sức lực để nghiên cứu, suy tư và bàn cãi về hai bài giảng đầu tiên của Đức Phật và của Chúa Giêsu. Đã có cả những luận án trình bày và so sánh về hai bài giảng đó. Tuy nhiên, chẳng mấy ai hiểu được chính xác nội dung ý nghĩa của hai bài giảng có tính cách tiên tri ấy. Vì thật ra, cả Đức Phật lẫn Chúa Giêsu, đều không chủ ý đề ra một lý thuyết về vấn đề hạnh phúc và đau khổ, mà chỉ chia sẻ cho anh em nhân loại của các Ngài chính kinh nghiệm sống của mình.

Kinh nghiệm của Đức Phật là kinh nghiệm của một người đã đạt tới chân như, vượt ra ngoài thế giới vô thường của những đam mê mù quáng, của sự phân chia đối kháng. Còn kinh nghiệm của Chúa Giêsu là kinh nghiệm của một người thấy được sự tồn tại trong cái mất, và sự sống trong cái chết. Đức Phật chỉ nói lên cái lý do, cái nguyên nhân làm cho người ta khổ, nhưng Ngài không bao giờ lên án cuộc đời, cho nó chỉ là bể khổ. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng muốn hạnh phúc thì phải là kẻ khổ rách áo ôm. Do đó, thánh Matthêu đã có lý khi thêm ba chữ "có tâm hồn" vào trong câu nói của Chúa, để xác định cho rõ cái nghèo nào mới thực sự đem lại hạnh phúc cho con người. Trong cuộc đời, xưa cũng như nay, vào thời con người còn ăn lông ở lỗ cũng như trong thời ở khách sạn năm sao, vẫn luôn diễn ra những cảnh trái khoáy và ngược đời: nhiều người có đủ điều kiện để hạnh phúc mà thực tế lại đau khổ

khôn lường. Còn những kẻ xem ra bản cùng tằm tối, lại tràn trề hạnh phúc.

Thực ra, ai cũng biết rằng nghèo không đương nhiên là khổ, đã đành rằng nghèo và khổ thường đi đôi với nhau. Trái lại, giàu có cũng không tất nhiên đem lại hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc chủ yếu ở tại cái Tâm. Bởi thế các bậc thánh nhân, bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhưng hầu như đều nhất trí trong việc đề cao đời sống tâm linh. Đó chính là lý do tại sao Chúa Giêsu đề cao tâm hồn nghèo khó, hiền hậu, dấn chấp nhận đau khổ, yêu thích sự chính trực, thương xót anh em đồng loại, trong sạch và xây dựng hoà bình.

Thực vậy, những đức tính trên đây là những đức tính người nghèo của Thiên Chúa, theo truyền thống Kinh Thánh. Người nghèo của Thiên Chúa không phải là người có đời sống vật chất khó khăn túng quẫn, mà là kẻ luôn tin tưởng phó thác nơi Chúa, biết sống cho Ngài và cho anh em đồng loại. Lấy Chúa làm gia nghiệp và luôn sống trong tình liên đới với anh em. Thực thi điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người.

Nói theo tư tưởng Đông phương, thì hạnh phúc chủ yếu ở chỗ thực hiện được sự hoà điệu giữa lòng mình với lòng trời, giữa lòng mình với lòng người, nghĩa là sống cho hợp lòng người và lấy lòng trăm họ làm lòng mình.

Trong tám mối phúc thật, Chúa Giêsu cho thấy hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào mối tương quan ba chiều giữa chúng ta với Thiên Chúa, và giữa chúng ta với anh em đồng loại.

Sưu tầm

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÁNG 3/2020

CẦU CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI TRUNG QUỐC

Xin cho Giáo hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

NHỮNG NGƯỜI CẬN TỬ KỂ LẠI TÌNH YÊU CỦA CHÚA

Những người có kinh nghiệm cận kề với cái chết thường mô tả họ có một cuộc gặp với Chúa. Bác sĩ Jeffrey Long khẳng định, “các mô tả về tình yêu của Chúa thường gặp nơi những người có kinh nghiệm cận tử (EMI)”, ông là một trong các chuyên gia lỗi lạc nhất về các hiện tượng này. Ông đưa ra và chú thích các lời chứng trong một nghiên cứu được thực hiện trên 400 bệnh nhân gần đây.

Cuối tháng 6 vừa qua, bác sĩ Long trả lời cho nhật báo Mỹ Washington Post: “Dù họ xem chết trong tai nạn giao thông, do quá liều ma túy, do tự tử nhưng cả ngàn người sau khi thoát chết từ một kinh nghiệm cận tử thường kể một kinh nghiệm lạ thường với tình yêu của Chúa”. Ông ghi lại: “Các nhà thần học đôi khi nói đây là sự ‘hiện diện nhưng không’ của Chúa, một nguyên tắc mà theo đó ơn sủng và đức ái của Chúa là vô tận và không bờ bến. Ý nghĩa này sát nhất với thực tế mà những người có kinh nghiệm cận tử gặp Chúa”.

Bác sĩ Jeffrey Long là tác giả của tập nghiên cứu đầy đủ nhất và chi tiết nhất về cận tử mà ông bắt đầu thực hiện từ năm 1998. Các kết quả này đã được công bố năm 2011 trong quyển sách “Cuộc sống sau cái chết: các bằng chứng”. Điểm đặc biệt, nhà ung thư học khẳng định: “Hiện nay, có nhiều bằng chứng khoa học về thực tế của các kinh nghiệm cận tử hơn là sự hiệu quả của một vài chữa trị của một vài bệnh ung thư”.

Một kinh nghiệm không tả được

Bác sĩ Long đưa ra trên trang báo Washington Post một vài kết luận liên hệ đến một nghiên cứu gần đây trên 400 người có kinh nghiệm cận tử của Trung tâm nghiên cứu Cận tử (Near Death Experience Research Foundation-NDERF), một trung tâm do ông thành lập năm 1998. Các bệnh nhân tham dự trả lời câu hỏi: “Trong suốt kinh nghiệm của quý vị, quý vị có nhận ra hay có những chỉ dẫn đặc biệt nào về tình yêu không?” 58,1% người tham dự trả lời có, 32,4% trả lời không và phần còn lại không chắc. Bác sĩ Long nêu ra một vài lời về các câu trả lời này:

“Không một con người nào có thể yêu thương với một cường độ mà tôi cảm nhận trong ánh sáng này. Đó là một cái gì siêu đỗi

minh hoàn toàn, hoàn toàn tha thứ mình. Không có gì có thể so sánh được. Giống như lần đầu tiên mình nhìn vào đôi mắt của con mình, nhưng được nhân lên một triệu lần. Một cái gì không tả được”.

“Tôi cảm nhận sự hiện diện của tình yêu ở thể trạng tinh tuyền. Thật rất khó để mô tả. Tất cả mang ý nghĩa: Chúa tồn tại, Chúa là tình yêu, chúng ta là tình yêu và tình yêu tạo dựng ra tất cả những gì tồn tại...”.

“Tôi biết tình yêu Chúa là tất cả và Chúa yêu thương tất cả con mình một cách sâu đậm và bằng nhau...”.

“Cuộc gặp của tôi hoàn toàn tập trung vào Chúa, vào quyền uy tối thượng và lòng thương xót của Ngài. Sứ điệp là: ‘Tình yêu thì lớn hơn là quyền lực của vũ trụ’”.

“Tôi biết tình yêu là điều duy nhất có thật, và hận thù, đau khổ, tất cả những chuyện tiêu cực không ở trong thứ bậc của mọi sự. Tôi hiểu, chỉ có chúng ta là nguồn gốc của những tư tưởng tiêu cực này”.

Một sứ điệp về ý nghĩa cuộc đời

Khái niệm về tình yêu bao gồm khía cạnh quan trọng của những kinh nghiệm cận tử, bác sĩ Jeffrey Long giải thích. Kinh nghiệm của một tình yêu sâu đậm này dính đến việc khẳng định của một đơn vị, một hiệp nhất giữa tất cả mọi con người và ngay cả với tất cả mọi sự.

Bác sĩ Jeffrey Long cho biết mình bị đánh động bởi sự nhất quán nổi bật và không đổi nơi các lời chứng. Theo ông, khía cạnh này không thể chỉ đơn giản giải thích bởi các tín ngưỡng mà những người tham dự đã có trước kinh nghiệm cận tử. Các người tham dự cuộc nghiên cứu này rất đa dạng, họ thuộc về nhiều tôn giáo khác nhau, kể cả những người theo thuyết bất khả tri hoặc vô thần.

Bác sĩ Long nhắc lại, các kinh nghiệm một tình yêu trọn vẹn và không điều kiện này đã thay đổi các đương sự một cách sâu đậm. Ông nhấn mạnh, họ không những đưa ra các chỉ dẫn về những gì xảy ra sau cái chết nhưng còn đưa ra những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống trần thế này. “Những người này mô tả cuộc gặp với cái chết của họ, nhưng sứ điệp thì lại nói về ý nghĩa của sự sống”, bác sĩ Jeffrey Long tóm lại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

NỖI LO SỢ KHÔNG TÊN

Chuyện kể rằng, một người nọ sau khi từ già cõi đời và được về bên Thượng Đế, anh ta mạo muội xin phép Thượng Đế cho anh ta được sống lại một vài giai đoạn trong đời anh ta.

Sau khi suy nghĩ và thấy anh này cũng có một đề nghị hơi lạ, Thượng Đế đã đồng ý. Anh ta xin tiếp, “Thưa Ngài, sau mỗi quãng đời, xin cho con được dừng lại và về gặp Ngài để hỏi một vài thắc mắc có được không?”. Thượng Đế cũng tỏ vẻ vui lòng ưng thuận. Vậy là người này trở lại kiếp người.

Anh ta làm lại một cậu học trò với bao bận rộn với việc học hành, nhưng cũng không ít vui chơi hồn nhiên giải trí. Nhưng khi phải vượt qua những kỳ thi, thì cậu học trò lại tỏ ra lo sợ. Cậu ta lo sợ bị thi rớt, sợ bị điểm thấp, sợ bị chúng bạn chê cười... Cậu ta xin dừng cuộc đời lại đó và đi hỏi Thượng Đế. “Thưa Ngài, tại sao con phải lo sợ những chuyện thi cử?”. “Con lo sợ chúng vì con đã nhìn cuộc đời của con như thể chỉ có chuyện thi cử mà quên đi những chuyện khác xung quanh con” Thượng Đế trả lời.

Anh ta trở lại dương thế và tiếp tục làm người. Giai đoạn này, anh ta có người yêu, lập gia đình, có con, và tưởng chừng như anh ta đã vượt qua những nỗi lo sợ của thời trẻ con. Thế nhưng, anh ta vẫn lo sợ. Anh sợ vợ anh phản bội, con anh không đủ sức khỏe, công việc làm ăn không ổn định. Anh dừng cuộc đời lại và đi hỏi thượng đế. “Thưa Ngài, dù biết rằng con đã không nhìn cuộc đời như trước đây nữa, nhưng sao con vẫn lo sợ?”. Thượng Đế đáp, “Con lo sợ vì con muốn sở hữu chúng vĩnh viễn; con không muốn bị mất chúng. Con nên nhớ, điều gì con càng muốn nắm giữ, thì con càng lo sợ chúng bị mất đi”.

Trở lại cuộc sống dương thế lần thứ ba, giờ đây ở tuổi cao niên, sau bao tháng ngày sợ hãi, lo lắng, ông già trông bình an và chấp nhận hơn. Ông không lo sợ bị mất vợ và lo lắng cho con cái như trước đây. Nhưng trong tâm thức ông, một nỗi lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh ông. Nỗi lo sợ của ông không còn là nỗi lo liên quan đến “cơm áo, gạo tiền” như trước đây, nhưng ông lại sợ bị lãng quên những công trạng của thời trai trẻ; ông lo những thành quả ông góp cho đời sẽ bị mất dấu tích. Kỳ lạ thay, ông lại lo không còn

được cảm nếm những nỗi lo sợ của thời học trò, của thời thiếu niên, của người thanh niên mà ông đã trải qua. Ông quá tò mò nên quay về hỏi Thượng Đế, “Thưa Ngài, tại sao những điều lúc trước làm con lo sợ, thì bây giờ con lại sợ không còn được cảm nếm những nỗi sợ ấy nữa?”. Thượng Đế đáp, “Con yêu! Chẳng nào con còn sống trong quá khứ, muốn quay trở lại quá khứ; và chẳng nào con còn lo nghĩ về tương lai, muốn làm chủ lấy tương lai, thì con còn sống trong sợ hãi. Cha không có quá khứ, Cha không có tương lai. Cha chỉ có hiện tại. Nơi nào không có hiện tại, nơi đó không có bình an”.

Quý bạn thân mến, mẩu chuyện tưởng tượng trên cho ta thấy rằng, đời con người xem chừng như cứ bị bao trùm hết nỗi lo sợ này đến nỗi lo sợ khác: Nỗi lo sợ của đứa trẻ mới bước vào đời, nỗi lo sợ của người thanh niên về tương lai, và nỗi lo sợ của vị cao niên về quá khứ của mình bị đánh mất. Vậy nỗi lo sợ ấy đến từ đâu, và lý do gì mà ta lo sợ?

Suy gẫm thấu đáo ta có thể nhận thức rằng, hoàn cảnh “đáng sợ” không thực sự đáng sợ như ta tưởng, nhưng điều làm ta lo sợ chính là ta lo sợ điều chưa xảy ra. Chúng ta thường sợ điều chưa xảy đến hơn là điều đã xảy đến. Nếu quý bạn có dịp trò chuyện với các bệnh nhân mang những căn bệnh nan y, thì có rất nhiều người cho rằng, điều đáng sợ của họ bây giờ không phải là căn bệnh họ đang mang, mà là những điều khác. Nỗi sợ của họ bây giờ không còn là căn bệnh nữa, nhưng là sợ bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị quên lãng, và biết bao nhiêu nỗi sợ không tên khác. Kỳ thực thay, dù ai trong chúng ta cũng đã không ít một lần bị bỏ rơi, cũng đã không ít có một lần kinh nghiệm cô đơn, và bị người đời quên lãng; biết là như thế và đã trải qua kinh nghiệm nhiều lần như thế trong đời rồi, nhưng con người vẫn lo sợ chúng; con người vẫn rỗi lên khi đối diện chúng.

Thưa bạn, bạn cũng như tôi đã trải nghiệm những lo sợ mà có lúc đã làm chúng ta mất ăn mất ngủ ở lứa tuổi học trò, ở tuổi xuân, ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất (người thân ra đi, bị tù đầy tra tấn...). Xét cho cùng, cuối cùng nỗi lo sợ này cũng chỉ có thể thôi, có phải không? Thế thì những nỗi sợ hôm nay – giây phút này – ngay lúc này, cũng chỉ là một phần của kiếp làm người của chúng ta mà thôi. Hãy nhìn chúng như là một phần đời của chúng ta để

giúp chúng ta nâng cao giá trị đời mình, chứ đừng để chúng trở thành nỗi ám ảnh bao trùm những vẻ đẹp của giây phút hiện tại.

Thưa bạn, hôm nay tôi mời gọi bạn hiểu sâu hơn ý nghĩa thực của giây phút hiện tại. Vì thực ra cuộc đời của bạn chỉ có hôm nay, giây phút này chứ không phải hôm qua hay ngày mai. Và dù bạn có lo sợ điều gì lớn lao đến mấy đi chăng nữa, mỗi ngày bạn cũng phải đi qua 1440 phút. Vậy bạn muốn sở hữu 1440 khoảnh khắc bình an, tự tại hay là 1440 nỗi âu lo, sợ hãi???

Br. Huynhquảng

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, 19/3/2020.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

LM GIUSE TRẦN PHÚ SƠN, Đặc trách HH. LCTX GP Xuân Lộc
LM GIUSE BẠCH KIM TRI, Linh hướng HỘI LCTX GP Phan Thiết
LM GIUSE TRẦN MINH SƠN, Đặc trách HỘI LCTX GP Bà Rịa
LM GIUSE VŨ NGỌC TOÀN, Phó LH CĐ.LCTX GP Ban Mê Thuật
LM GIUSE ĐỖ HIỆU, Linh hướng CĐ.LCTX Miền Kontum
LM GIUSE TRỊNH ĐỨC NGỌC, LH CĐ.LCTX GP Thanh Hóa
LM GIUSE NGUYỄN HOÀNG ÂN, LH CĐ.LCTX GP Bắc Ninh
LM. GIUSE ĐÌNH VĂN THÀNH, Phó LH CĐ LCTX GP Bắc Ninh
LM GIUSE LÊ ĐOÀI TÚC, Linh hướng CĐ LCTX GP Hưng Hóa
LM GIUSE TẠ HUY HOÀNG, Tổng Thư ký UB Giáo Dân-HĐGMVN
LM GIUSE ĐÀO NGUYỄN VŨ, LM Thừa Sai LTX
LM GIUSE ĐỖ VĂN THỤY, TSVN
LM GIUSE NGUYỄN PHÁT TÀI, Chánh xứ Gx Tân Thông
LM GIUSE PHẠM VĂN TRỌNG, ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
LM GIUSE NGUYỄN HỒNG PHÚC, MSV
LM GIUSE PHẠM VĂN BÌNH, OFM
TU SĨ JOS. VINC. NGỌC BIỂN, SSP

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Quý Cha.

THĂM NHÀ THỜ KIẾNG ORANGE

Fx Đỗ Công Minh

Những ngày cuối năm 2019, có dịp thăm người thân tại Hoa Kỳ, tôi cứ ao ước được dịp ghé nhà thờ chánh toà Giáo phận Orange nổi tiếng thế giới, nơi có đông đảo người Việt Nam mình định cư.

Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô (Christ Cathedral), thường gọi là Nhà Thờ Kiếng, tọa lạc tại số 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840, đã chính thức hoạt động, sau bảy năm chỉnh trang, chuyển đổi từ nhà thờ Tin Lành sang nhà thờ Công Giáo. Tôi ghé thăm quan nhà thờ hai lần. Lần đầu đi vào ngày thường, chỉ đủ thời gian nhìn ngắm công trình "*Tháp Hy Vọng*" đồ sộ, thăm thư viện, chiêm ngắm các tượng đài, chụp hình lưu niệm. Lần thứ hai, tôi được tham quan nội thất ngôi nhà thờ mới khánh thành, vào tháng 07/2019 còn thơm mùi sơn mới, nhờ vợ chồng anh chị Khải Trang, định cư nơi này đã được hơn ba năm hướng dẫn. Hôm ấy là Chúa nhật đầu tháng 11, sau ngày Lễ các Đấng, tham dự Thánh lễ cử hành lúc 13 giờ 15. Chúng tôi đến nơi đã thấy đông đảo bà con mình tập nập tiến vào nhà thờ, hai bãi xe phía đầu, phía hông đầy ắp xe. Bên phía trái nhà thờ ngày đó, có khu "chợ nhỏ", với những sạp hàng của một Dòng tu bên nhà (VN), bày bán đồ lưu niệm Phụng vụ, kinh sách, đĩa nhạc, đĩa Audio các bài giảng xin ủng hộ. Cũng có sạp bán các loại trái cây đặc sản của người giáo dân Việt trồng được mang đến bán gây quỹ từ thiện của một đoàn thể trong xứ. Ngôi Nhà thờ trông thật nguy nga với màu trắng sáng sang trọng. Toàn bộ khu vực được bao quanh bởi những hàng dừa, cây cọ châu Mỹ xanh mát, trông thật hài hòa an bình giữa một đô thị sầm uất.

Giáo phận Orange có nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam và là khu vực có đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ. Tại nhà thờ chánh toà mang Thánh hiệu Chúa Kitô, hàng tuần có Thánh lễ tiếng Việt vào 17 giờ 30 các ngày trong tuần. Chiều thứ bảy có Thánh lễ lúc 18 giờ 15 (Lễ Chúa nhật). Ngày Chúa nhật có các Thánh lễ vào 6 giờ 15 và 15 giờ 30. Riêng Thánh lễ lúc 13 giờ 15 hát bộ lễ bằng tiếng Latinh, ca trưởng là một người Mỹ, nhưng nghi thức phụng vụ cử hành hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Tại giáo xứ chính toà có hai linh mục phó xứ quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam là Cha Phạm

Christopher Tuấn và cha Trương Quyền. Ngoài ra còn có một Phó tế vĩnh viễn là Thầy Sáu Nguyễn Khiết. Cộng đoàn Việt Nam cũng có cơ cấu tổ chức như một xứ đạo bên nhà, có ban đại diện cộng đoàn, hiện nay ông Phạm Văn Ry là chủ tịch, có các lớp Giáo lý, các đoàn thể Công giáo tiến hành như Huynh đoàn Đa Minh, Hội Các bà mẹ Công Giáo, Legio Mariae, Phạt tạ Thánh Tâm, Thiếu nhi Thánh Thể... và các ca đoàn. Hàng tháng cũng có sinh hoạt riêng của mỗi đoàn thể.

Cộng đồng Công Giáo VN giáo phận Orange còn được ưu ái dành cho một phần đất trong khuôn viên nhà thờ, tới đây sẽ tiến hành xây dựng "*Linh đài Đức Mẹ La Vang*". Linh Đài này sẽ là nơi quy tụ của hàng triệu người khi họ đến kính viếng Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, một nơi có tầm vóc lịch sử, và sẽ là niềm hãnh diện về một di sản Đức Tin của người Công Giáo Việt Nam. Linh Đài được xây dựng trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa, nằm về hướng Đông Bắc và trong khu vực Công Trường Thánh Mẫu. Linh Đài là tụ điểm của Công Trường Thánh Mẫu trang trọng, và trong tương lai cũng sẽ có những linh đài khác ghi dấu Đức Mẹ hiện ra tại các địa điểm khác trên thế giới. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, Đức Giám Mục Vann, chánh tòa Giáo Phận Orange, đã chính thức chỉ định Đức Giám Mục phụ tá Thomas Nguyễn Thái Thành, làm đại diện phụ trách trông coi "*Dự Án Linh Đài Đức Mẹ La Vang*". Cộng đồng Công Giáo VN giáo phận Orange có khoảng 100.000 tín hữu.

Trong nhiều năm trước, giáo phận đã lên kế hoạch xây dựng một nhà thờ mới để có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt như các lễ truyền chức. Tuy nhiên, đề xuất này đưa ra một giá khá cao. Đến khi Nhà thờ Phalê của Mục sư Schuller bị phá sản vào năm 2010, giáo phận thay đề xuất xây mới nhà thờ bằng việc mua khu vực (campus) rộng lớn này ở thành phố Garden Grove. Diện tích của nhà thờ là 78,000 sq ft, nằm trên khoảng đất rộng 34 mẫu, có trung tâm văn hóa, hai phòng triển lãm, hội trường Arboretum văn phòng giáo phận, trường học, nghĩa trang, và tòa nhà mang tên "Tower of Hope," được xây năm 1968, cao 13 tầng. Tháp chuông nhà thờ cao khoảng 70 mét, nằm ngay bên cạnh.

Giáo Hội Công Giáo Orange County mua lại tòa nhà này với chi phí \$57.5 triệu và chi ra \$77 triệu để sửa đổi thành nhà thờ Chúa Kitô. Mặc dù chỉ thay đổi cấu trúc bên trong tòa nhà, nhưng dự án

đã tiêu hao 100,000 giờ lao động của 110 đội công nhân xây dựng, thi công liên tục từ Tháng Sáu 2017, đến Tháng Chín 2018. Bước vào bên trong tòa nhà, là một không gian rộng 46,000 foot vuông, lộng lẫy, uy nghi và tráng lệ. Trên trần nhà, 11,000 tấm panel hợp kim nhôm, có bốn cánh tự động đóng/mở từ 0 đến 45 độ, như cánh hoa vô cùng duyên dáng, che phủ khoảng 88,000 foot vuông kính và che đi hệ dàn thép khổng lồ. Dưới ánh sáng mặt trời, các tấm panel phản xạ, tạo ra những mảng màu sáng tối lấp lánh thật vi diệu. Theo các kỹ sư thiết kế, các tấm panel này không những tạo ra thẩm mỹ cho tòa nhà, mà còn giúp ngăn ngừa tia cực tím, che bớt ánh nắng mặt trời và giảm nhiệt bên trong. Mọi thứ còn thơm tho mùi của nội thất mới, nền gạch lát mới, các hàng ghế gỗ sồi mới, trần nhà mới. Điểm nổi bật, linh thiêng nhất trong không gian chính tòa là khu vực Bàn Thờ hoàn toàn bằng đá cẩm thạch.

Toàn cảnh khu vực Bàn Thờ, Ghế Giám Mục, Bục Giảng, tất cả làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối nhập cảng từ Ý. Bên cạnh bàn thờ, là một hàng ghế dài, trong đó có một chiếc ghế lớn nhất ở chính giữa, được gọi là "*Bishop's Chair*" (Ghế Giám Mục) cũng làm bằng đá cẩm thạch. Bên dưới bàn thờ có một hộp gỗ tuyết tùng, đựng các thánh tích từ những vị thánh và những người đã sống và chết vì đức tin của họ, trong đó có một vị người Việt, Thánh Linh Mục André Dũng-Lạc (1795-1839), được phong thánh năm 1988.

Một điểm nhấn nữa là cánh cửa lớn có tên là "*Bishop's Doors*" (Cửa Giám Mục) ở phía chính diện của tòa nhà. Cửa gồm hai cánh, kết cấu vững chãi, mỗi lần mở ra mất tới 45 giây, trên đó gắn một bức họa dài gần 20 foot, điêu khắc bằng đồng thau rất tinh tế, cầu kỳ. Bishop's Doors là cánh cửa dành cho các vị giám mục đi qua. Bức họa trên đó có nội dung nói về Adam và Eve trong kinh Cựu Ước. Cánh cửa chỉ mở khi có dịp lễ trọng đại. Bà Kim Porrazzo, phụ trách truyền thông của nhà thờ, giới thiệu: "*Toàn bộ khu Bàn Thờ, bao gồm hàng ghế giám mục, bục giảng kính thánh đều được làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối từ Verona, Ý, do Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, đích thân sang Ý để tuyển lựa. Kể cả khu giếng rửa tội hình bát giác, nằm ngay cửa phía Đông của tòa nhà, cũng làm bằng đá cẩm thạch quý hiếm*".

Toàn bộ nền nhà, cũng được lát một loại gạch làm bằng một loại đá cẩm thạch, cũng từ Ý. Trước kia, số ghế ngồi là gần 2,736 chỗ,

nay rút gọn lại còn 2,100 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế bằng gỗ sồi nâu, được sắp đặt theo hình bán nguyệt, tất cả hướng về phía trung tâm là Bàn Thờ.

Phía sau Bàn Thờ trên lầu một là vị trí dành cho Ca Đoàn đủ cho hơn 250 người. Ba lầu trên là vị trí lắp đặt 16,000 ống kim loại của cây đàn organ khổng lồ. “Phía trên bàn thờ là tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá nặng 1,000 pound, treo bằng sợi cáp ở độ cao 18 feet, được tôi luyện bằng thép đen từ thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska, vận chuyển về Orange County,” bà Kim Porrazzo cho biết thêm.

Hai bên tường trong sảnh chính, mỗi bên treo bảy bức điêu khắc bằng đồng thau mô tả 14 trạm thập tự giá trên con đường khổ nạn của Chúa Giêsu, được nhà điêu khắc nổi tiếng ở Boliva (một nước Nam Mỹ cạnh Chile và Peru), tên Pablo Eduardo, tạo ra. Ngay lối vào bên trong sảnh chính, có một bức họa lớn tên “Our Lady of Guadalupe” cao 10 feet, rộng 7 feet, được tạo ra một cách tỉ mỉ từ 55,000 miếng ghép nhỏ xíu bằng thủy tinh hoặc bằng vàng.

Đặc biệt, nhà thờ còn có một di sản đứng vào top 5 của thế giới, đó là cây đàn organ khổng lồ, tên Hazel Wright, được tạo ra từ 16,000 ống kim loại, được hình thành từ năm 1981. Giáo Phận Orange đã tháo dỡ các ống kim loại này, vận chuyển sang Ý để tân trang, sửa chữa. Sau đó, cây đàn được mang trở lại Orange County để lắp dựng thành ba tầng tháp bên trong tòa nhà. Dự án tân trang cây đàn organ này tiêu tốn \$2.9 triệu và mất cả năm trời để lắp dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.

Giáo phận đã tìm cách diễn tả truyền thống của cộng đoàn đa sắc tộc tại nhà thờ mới. Các thánh tích được đặt trong bàn thờ của nhà thờ là của các vị tử đạo từ Việt Nam, Mexico và Hàn Quốc, cùng với của Bắc Mỹ, đại diện cho các thành phần dân số nhập cư của Quận Cam.

Với những đặc điểm nổi bật và những con số đáng nể kể trên, Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orange xứng đáng là một kiệt tác nghệ thuật, là niềm tự hào của các giáo dân Orange County, trong đó có cộng đồng Công Giáo Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung.

GIỚI THIỆU 5 VỊ CHÂN PHƯỚC MỚI ĐƯỢC PHONG HIỂN THÁNH

(Tiếp theo)

3. Dulce Lopes Pontes



Dulce Lopes Pontes sinh ngày 26 tháng 5 năm 1914 tại São Salvador de Bahia, Brazil, được rửa tội với tên Maria Rita, là người con thứ hai trong số năm người con của ông Augustus và Dulce và bà Maria de Souza Brito Lópes Pontes. Mồ côi mẹ khi mới lên sáu tuổi, ngài được khoảng mười sáu tuổi, ngài đã bắt đầu bộc lộ phẩm chất đặc trưng của con người ngài suốt đời: Lòng bác ái.

Trong hăm, ngài đón trẻ em, người lớn và người già nghèo và chăm sóc họ. Ngài đã nhận được từ gia đình và hàng xóm, thực phẩm, quần áo, thuốc men và một số tiền nhỏ mà ngài dành cho họ, để giảm bớt đau khổ của họ. Trong khi theo học tại trường giáo quyền ở São Salvador da Bahia, ngài đã vào dòng ba Phan sinh. Sau đó, ngài tìm cách làm quen với bề trên giám tỉnh của các nữ thừa sai Vô nhiễm. Ngay khi tốt nghiệp, vào ngày 8 tháng 2 năm 1933, ngài gia nhập dòng này thuộc về đại gia đình Phan sinh. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1934, ngài khấn dòng và lấy tên là Dulce, để tưởng nhớ mẹ mình.

Năm 1935, ngài thành lập phong trào công nhân Kitô giáo đầu tiên của São Salvador: Hiệp hội công nhân San Francesco; năm 1937, ngài thành lập câu lạc bộ công nhân ở Bahia; Năm 1939, ngài khánh thành trường đại học Thánh Antonio, một trường công lập dành cho công nhân và trẻ em của công nhân, ở quận Massaranduba, São Salvador. Cũng trong năm đó, ngài bắt đầu tiếp đón người bệnh vào các tòa nhà bỏ hoang trong thành phố. Năm 1949, với sự cho phép của bề trên, ngài có thể chữa bảy mươi bệnh

nhân trong một nơi trú ẩn lấy lại được từ ngôi nhà bên cạnh nhà của dòng. Vào năm 1960, nhà tế bần xã hội Xơ Dulce được khánh thành, với một nội quy liên quan đến tất cả các nhà ngài thành lập và nhấn mạnh đặc tính Kitô giáo và nhân đạo độc nhất của chúng. Vào tháng 7 năm 1979, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Avelar Brandão Vilela đã mời Thánh Teresa Calcutta đến São Salvador để mở một ngôi nhà ở Alagados. Xơ Dulce nhân cơ hội gặp mẹ Têrêxa. Chính xác một năm sau đó có một cuộc gặp gỡ quan trọng khác, cuộc gặp với John Paul II. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1983, bệnh viện thánh Antôn mới được khánh thành, điều này được người dân ở Bahia xem như một phép lạ khác của Xơ Dulce.

Những tháng cuối đời ngài thường xuyên bị bệnh. Bệnh tình trở nên tồi tệ hơn vào tháng 11 năm 1990. Vào tháng 10 năm 1991, Đức Giáo hoàng Wojtyła trong hành trình tông đồ đến Brazil đã đi qua São Salvador và muốn đến gặp Xơ Dulce và xem các công trình của ngài. Đức Hồng Y Lucas Moreira Neves nói rằng ĐGH Gioan Phaolô II đã nhắc đến Xơ Dulce nhiều lần: "Đây là nỗi đau khổ của người vô tội. Tương tự với nỗi đau khổ của Chúa Giêsu". Ngài phải đối mặt với tất cả những đau khổ bị bỏ rơi trong Chúa. Lòng bác ái của ngài mang tính hiền mẫu, dịu dàng. Sự cống hiến của ngài cho người nghèo có nguồn gốc siêu nhiên và ngài đã múc lấy năng lượng và nguồn mạch từ Thiên Chúa để khởi đầu một hoạt động tuyệt vời phục vụ cho những người thấp hèn nhất.

Khác xa với bất kỳ chủ nghĩa bênh vực sự phân chia quyền hành đúng đắn nào trong xã hội (orizontalismo), với một tâm hồn Phan sinh thực sự, ngài trở nên nghèo với người nghèo vì tình yêu với Thiên Chúa, Người nghèo tốt độ. Không cố vũ sự chống đối giai cấp, ngài nhắc nhở những người giàu có về nhu cầu truyền giáo phải chia sẻ bánh ăn với người đói. Cuộc đời của ngài là một lời tuyên xưng về tính ưu việt của Thiên Chúa và sự vĩ đại của con người, con Thiên Chúa, ngay cả khi hình ảnh của họ dường như bị che khuất, xuống cấp và bị sỉ nhục.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 1992, ngài qua đời tại quê nhà. Trên toàn nước Brazil, ngài được gọi là "Mẹ của người nghèo" và "Thiên thần tốt lành của Bahia".

(Còn tiếp)



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

CHÚA DỰNG NÊN MA QUỶ HỒI NÀO?

LM. Phan Tấn Thành

Mỗi năm, vào đầu Chúa Nhật Mùa Chay, chúng ta nghe đọc bài Phúc âm nói về việc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ từ đâu tới vậy? Chúa dựng nên ma quỷ từ hồi nào, bởi vì khi sách Sáng thế nói tới việc tạo dựng trời đất, không thấy đã động tới ma quỷ?



Trước khi đi thẳng vào các câu hỏi vừa nêu, thiết tưởng chúng ta nên lưu ý về từ ngữ và hình thù của ma quỷ. Chúng ta mang trong đầu nhiều bức tranh vẽ ma quỷ như là một con thú đen đũi, có cánh có đuôi, thè cái lưỡi đỏ lòm, thấy mà tởm! Nhưng

trong tiếng Việt, có lẽ ma quỷ không xấu xí dữ dằn đến thế. Nếu tôi không lầm “ma” chỉ có nghĩa là hồn của người chết (cái thân ma). Từ đó chúng ta đi đưa đám ma. Còn tiếng “quỷ” có lẽ chỉ muốn nói tới tính cách nhanh nhẩu, ranh mãnh; nó có ý nghĩa xấu khi đi kèm với “quyệt” (quỷ quyệt). Dù sao, có lẽ cổ nhân không sợ hãi ma quỷ cho lắm. Chúng nó chỉ nghịch ngợm phá phách chơi, chứ không làm hại ai cả: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Đó là bàn về từ ngữ ở trong Việt ngữ, và tôi xin thú nhận là không được rành cho lắm. Bây giờ bước sang từ ngữ trong Kinh thánh. Trong tiếng Do thái của Cựu ước, Satan chỉ có nghĩa là người “tố cáo”, “đổi thù” (theo nghĩa chính trị hay quân sự). Khi dịch sang tiếng Hy-lạp, từ Satan được chuyển nghĩa là diabolos, có nghĩa là thù địch, người tố cáo, hay là người quấy rối, phân ly. Chúng ta nên lưu ý là trong Kinh thánh, không phải lúc nào Satan cũng có nghĩa xấu. Như vừa mới nói, Satan chỉ có nghĩa là người tố cáo hay là đối phương. Trong những bản văn cổ điển của Cựu ước, Satan không phải là đối thủ của Thiên Chúa mà chỉ là đối thủ của loài người. Thậm chí, có thể nói được là hẳn đóng vai trò công an mật vụ, đi dò xét công ăn

việc làm của người thế để về báo cáo với Thiên Chúa như chúng ta đọc thấy trong sách của ông Gióp (chương 1, câu 6-12; chương 3 câu 17), hay là sách Dakaria (chương 3, câu 1-3).

Ma quỷ cũng mang tên là Luxipher nữa, phải không?

Chúng ta phải phân biệt: Luxipher là một tên có trong Kinh thánh, nhưng không phải ám chỉ ma quỷ. Trong tiếng La-tinh, Lucifer có nghĩa là "người mang ánh sáng", và được dùng để dịch tiếng "Sao Mai" áp dụng cho vua Babylon, dựa theo sách Isaia (chương 14 câu 12). Về sau, các giáo phụ áp dụng cho tướng quỷ, khi giải thích sự sa ngã của nó, đó là vì thấy mình sáng láng (Lucifer: mang ánh sáng) cho nên đâm ra kiêu ngạo.

Bây giờ, xin cha đi thẳng vào câu hỏi: Chúa dựng nên Satan hồi nào vậy?

Xin lỗi, tôi chưa thể trả lời ngay được, bởi vì cần phải bổ túc thêm về vấn đề từ ngữ đã. Như đã nói, Satan tự nó chỉ có nghĩa là "đối thủ". Trong những tác phẩm cổ điển của Cựu ước, Satan chỉ có nghĩa là đối thủ của con người. Vào những thế kỷ cuối của thời Cựu ước và bước sang Tân ước thì Satan ám chỉ đối thủ của Thiên Chúa, và như vậy mang nghĩa xấu. Hẳn cảm dỗ con người phạm tội, chống lại Thiên Chúa. Satan trở thành biểu tượng của Sự Dữ. Và Đức Kitô đã đến đương đầu với nó, đập tan những ảnh hưởng ác ôn của nó, đặc biệt là tội lỗi và sự chết. Nhờ Thập giá và Phục sinh, Đức Kitô đã giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết, nghĩa là đã đập tan thế lực của Satan. Như vậy, khi muốn tìm hiểu nguồn gốc của Satan, cần phải xác định: chúng ta hiểu Satan theo nghĩa nào? Hiểu theo nghĩa là đối thủ của con người, hay là theo nghĩa đối thủ của cả Thiên Chúa nữa?

Nếu chỉ hiểu Satan theo nghĩa là đối thủ của con người, thì nó được tạo dựng từ hồi nào?

Chúng ta nên biết rằng Kinh thánh không phải là một pho bách khoa từ điển, trong đó chúng ta có thể lục lọi tìm thấy tất cả các chi tiết liên can tới mọi sự trên trời dưới đất này. Có thể ví Kinh thánh như là một cuốn chuyện tình, mối tình giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trọng tâm của Kinh thánh là mối tình đó; còn những chuyện khác thì không đếm xỉa tới. Vì thế, ai tò mò đi lật Kinh



thánh để tra cứu xem Thiên Chúa dựng lên Hòa bình lúc nào, và có loài sinh vật nào trên đó hay không, thì họ sẽ tốn thời giờ uổng công.

Từ tiền đề đó, chúng ta phải thú nhận rằng không thể biết được Satan đã được tạo dựng vào lúc nào, cũng như chúng ta không biết được các thiên thần đã được tạo dựng vào lúc nào. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng các tác giả Cựu ước có một quan niệm về Thiên Chúa hơi khác với chúng ta ngày nay. Thời xưa, bất cứ cái gì dù tốt dù xấu cũng là do Chúa làm hết: giặc giã, bệnh tật, dịch tễ, tất cả đều do Chúa gửi đến, để phạt con người. Vì thế không lạ gì mà kể cả Satan cũng do Chúa sai đến để thử thách dò xét con người, để xem chúng ta trung thành với Chúa đến đâu.

Còn nếu hiểu Satan theo nghĩa là đối thủ của chính Thiên Chúa, thì hẳn được dựng nên vào lúc nào?

Câu hỏi này vừa dễ vừa khó trả lời. Nó dễ trả lời theo nghĩa là Thiên Chúa không thể nào dựng nên một đối thủ của mình được. Thiên Chúa là sự Thiện tuyệt đối. Thiên Chúa không thể nào dựng nên sự Ác được. Nếu Thiên Chúa tốt lành mà lại dựng nên sự Ác thì chẳng khác nào tự hủy diệt mình. Nhưng mà đến đây, chúng ta lại thấy câu trả lời trở nên khó khăn. Nếu Satan không do Chúa tạo dựng thì do ai dựng nên? Lịch sử thần học đã ghi nhận ba câu trả lời khác nhau.

1/ Câu trả lời thứ nhất của phái nhị nguyên. Nhị nguyên có nghĩa là hai nguyên ủy. Ngay từ muôn thuở, đã có hai nguyên ủy Thiện với Ác đối lập với nhau. Ta gọi Thiên Chúa là nguyên ủy của sự Thiện; còn Satan là nguyên ủy của Sự Ác. Hai nguyên ủy ấy là đầu mối của mọi sự Thiện và Ác ở trên đời này. Loài người chúng ta là nạn nhân của cuộc giao tranh giữa hai lực lượng đó, và như tục ngữ đã nói: "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết". Thuyết nhị nguyên bắt đầu từ Ba Tư, và đã ảnh hưởng trên các thuyết Manikê thời các giáo phụ, thuyết Albigensê thời Trung cổ.

2/ Câu trả lời thứ hai thì chối phăng sự hiện hữu của Ma quỷ. Theo họ, ma quỷ chỉ là hình ảnh biểu tượng của sự dữ. Sự dữ không phải là một thực thể hiện hữu, nhưng nó nằm ở trong chính lòng dạ của con người. Chính con người phạm tội, và là đầu mối của mọi sự gian ác trên đời này: bóc lột, hận thù, chiến tranh, v.v...

Con người cần phải lãnh trách nhiệm của mình chứ không nên đổ tội cho ma quỷ, bởi chẳng có quỷ ma nào hết. Phải nhận rằng, thuyết này có phần đúng của nó, và các nhà chú giải Kinh thánh cũng gặp khó khăn khi đứng trước một vài đoạn Kinh thánh. Một thí dụ cụ thể là quyển sách ông Gióp. Ngày nay các nhà chú giải xếp nó vào loại sách Khôn ngoan, chứ không phải vào loại sách lịch sử. Nói khác đi, ông Gióp không phải là một nhân vật lịch sử, nhưng chỉ là một nhân vật điển hình suy tư về nguồn gốc đau khổ trên đời này. Tác phẩm không thuộc thể văn lịch sử, vì vậy mà vai trò của Satan xuất hiện ở những chương đầu cuốn sách cũng chỉ là nhân vật văn chương mà thôi.

3/ Học thuyết thứ ba cho rằng Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ. Thiên Chúa chỉ dựng nên các thiên thần tốt lành. Nhưng do sự sa ngã, các thiên thần đã trở thành ma quỷ. Đây là giáo huấn của Hội thánh, được định tín tại công đồng Lateranô IV (năm 1215), chống lại thuyết nhị nguyên của nhóm Albigensê. Công đồng không đi xa hơn. Thế nhưng, các nhà thần học cũng như nhân dân ưa tò mò, muốn biết thêm các thiên thần đã phạm tội gì vậy. Thời các giáo phụ, đã có người cho rằng họ phạm tội dâm dục, ra như đây là tội này khủng khiếp nhất trên đời này. Tuy nhiên, từ thế kỷ IV trở đi, các giáo phụ đều nhất trí rằng họ đã phạm tội kiêu ngạo. Nhưng mà kiêu ngạo như thế nào? Đến đây, các nhà thần học lại đưa ra nhiều ý kiến. Có người cho rằng Lucifer thấy mình sáng láng quá cho nên đâm ra kiêu ngạo, không chịu phục tùng Thiên Chúa, và đã lôi kéo một số đồng nghiệp theo mình. Trên đây, tôi đã nói là tên Lucifer được dùng trong Cựu ước để ám chỉ vua Babylon, chứ chẳng phải là tướng quỷ nào hết. Một ý kiến nữa thì cho rằng khi Thiên Chúa ngỏ ý cho Ngôi Hai xuống thế làm người, thì một số thiên thần đã nổi lên phản đối, bởi vì như vậy họ phải phụng thờ một con người, thuộc hàng thấp kém hơn họ.

Thực ra, tất cả đều là giả thuyết, chứ không dựa trên bằng cứ nào hết, và Giáo hội cũng chẳng tuyên bố gì về điều này. Thiết tưởng, có một điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ hơn, đó là: tại sao các thiên thần lại có thể sa ngã phạm tội được? Loài người chúng ta phạm tội là tại vì u mê dốt nát, không biết đâu là đường ngay nẻo chính, vì thế mà đâm ra làm bậy. Còn các thiên thần thông minh sáng suốt, đã biết rõ đâu là sự thực, đâu là hạnh phúc



chân chính, thế mà còn phạm tội được thì quả thực là lạ! Dù sao, đây là cả một mẫu nhiệm của tự do, mà Thiên Chúa đã muốn tôn trọng. Ngài tôn trọng ý chí tự do của thiên thần, cũng như Ngài tôn trọng ý chí tự do của con người, kể cả tự do khước từ Đấng đã dựng nên mình.

Tóm lại, Thiên Chúa không dựng nên ma quỷ, nhưng Ngài chỉ dựng nên thiên thần, và vì tội lỗi, họ trở thành ma quỷ. Nhưng chúng ta không thể nào biết được Thiên Chúa đã dựng nên các thiên thần lúc nào. Mặt khác, chúng ta cũng đừng trút tất cả trách nhiệm cho ma quỷ; đừng đổ tội cho ma quỷ về những hành vi xấu xa mà chúng ta đã làm. Không phải trăm tội tại quỷ đâu. Tội bắt nguồn ngay từ thâm tâm ích kỷ của chúng ta.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, 19.3.2020.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

Anh GIUSE NGUYỄN VĂN HẢI, Phó BPV HHLCTX GP Xuân Lộc

Anh GIUSE NGUYỄN VĂN THẢO, Thư ký BPV HHLCTX GP Xuân Lộc

Anh GIUSE MAI CÔNG SINH, Phó BCH CĐLCTX GP BAN MÊ THUẬT

Anh GIUSE NGUYỄN VĂN TÂN, Phó BĐH CĐLCTX GP THANH HÓA

Anh GIUSE NGUYỄN QUANG THỌ, Phó BĐH CĐLCTX GP THANH HÓA

Anh GIUSE NGUYỄN NGỌC ĐÀM, Trưởng BCH CĐLCTX GP BÙI CHU

Anh GIUSE TRẦN VĂN THÀNH, Phó BCH CĐLCTX TGP Sài Gòn

Anh GIUSE PHẠM ĐÌNH VINH, Trưởng BTT CĐLCTX TGP Sài Gòn

Chúc quý Anh luôn sống theo mẫu gương ÂM THÂM và KHIÊM NHƯỜNG của Thánh Cả, chu toàn trách vụ "QUẢN GIA" mà Chúa đã trao.

PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ

HƯỚNG DẪN NGĂN NGỪA CORONAVIRUS 2019 LÂY SANG NGƯỜI NHÀ VÀ CỘNG ĐỒNG

(Bài viết được dịch bởi Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hưng - Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec)

Corona là một họ virus lớn, với một số chủng gây bệnh ở người và một số khác xâm nhiễm các loài động vật, bao gồm lạc đà, mèo và dơi. Đôi khi virus corona từ động vật tiến hóa để lây sang người để rồi sau đó lây từ người sang người như trường hợp MERS và SARS. Hiện tại chủng virus corona gây dịch tại Vũ Hán (2019-nCoV) đã được chứng minh là có khả năng lây từ người sang người. Hướng dẫn tạm thời sau đây có thể giúp ngăn chặn vi-rút này lây lan giữa những người trong nhà và trong cộng đồng.

Hướng dẫn này dành cho:

- Những người khác đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV
- Người nhà hoặc người đang chăm sóc người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV
- Những người được xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV, không cần nhập viện và có thể được chăm sóc tại nhà
- Những người nghi nhiễm 2019-nCoV đang chờ kết quả xét nghiệm, không cần nhập viện và có thể được chăm sóc tại nhà

1. Phòng ngừa cho người tiếp xúc gần

Nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc bị nhiễm 2019-nCoV, bạn cần:

- Theo dõi sức khỏe của bạn bắt đầu từ ngày tiếp xúc gần lần đầu với người bệnh, liên tục trong 14 ngày kể từ lần tiếp xúc gần lần cuối. Theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng sau:
 - o **Sốt.** Đo thân nhiệt hai lần một ngày.

- Ho.
- Khó thở.
- Các triệu chứng ban đầu cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bạn bị sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào trong số trên, cần gọi ngay cho cơ sở y tế.

- Trước khi đến gặp bác sĩ, cần đảm bảo rằng bạn đã nói với nhân viên y tế về việc mình đã tiếp xúc gần với người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc bị nhiễm **virus corona**. Điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác.

- Nếu không mắc bất kỳ triệu chứng nào kể trên, bạn có thể tiếp tục các hoạt động thường nhật, như đi làm, đi học hoặc các khu vực công cộng khác.

2. Phòng ngừa cho người nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm hoặc bị nhiễm 2019-nCoV, không cần nhập viện và có thể được chăm sóc tại nhà

Bác sĩ và nhân viên y tế công cộng sẽ đánh giá xem bạn có thể được chăm sóc tại nhà hay không. Nếu thuộc diện cách ly tại nhà, nhân viên từ sở y tế địa phương hoặc tỉnh/thành phố sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn. Bạn cần làm theo các bước phòng ngừa dưới đây cho đến khi chuyên viên y tế xác nhận bạn có thể trở lại các hoạt động bình thường.

Ở nhà trừ khi phải đi khám chữa bệnh

Bạn chỉ nên hoạt động trong nhà, trừ khi đi khám chữa bệnh. Không nên đi làm, đi học, hoặc tới các khu vực công cộng, và không sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc taxi.

2.1. Tránh tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình

Càng nhiều càng tốt, bạn nên ở trong phòng riêng, tách biệt với những người khác trong gia đình. Ngoài ra, bạn nên sử dụng một phòng tắm riêng nếu có thể.

2.2. Gọi điện trước khi đi khám

Trước khi đi khám, hãy gọi cho cơ sở y tế để thông báo rằng bạn bị nhiễm hoặc nghi nhiễm 2019-nCoV. Điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác.

2.3. Đeo khẩu trang



Bạn cần đeo khẩu trang khi ở cùng phòng với người khác và khi đi khám chữa bệnh. Nếu vì một lý do bất khả kháng khiến bạn không thể đeo khẩu trang, hãy đảm bảo rằng người nhà bạn đeo khẩu trang khi ở cùng phòng với bạn.

2.4. Che miệng khi ho và hắt hơi

Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi bạn ho hoặc hắt hơi. Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác lót nylon và rửa tay ngay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

2.5. Rửa tay

Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, bạn có thể sử dụng nước rửa tay chứa cồn với hàm lượng ít nhất 60%. Tránh dùng tay không rửa sạch để chạm vào mắt, mũi và miệng.

2.6. Tránh dùng chung đồ gia dụng

Không được dùng chung bát đĩa, ly uống nước, cốc, dụng cụ ăn uống, khăn tắm, chăn, ga, gối, đệm hoặc các vật dụng khác với người khác trong nhà. Cần rửa kỹ bằng xà phòng và nước những vật dụng này sau khi sử dụng.

2.7. Theo dõi các triệu chứng của bạn

Thông báo cho cơ sở y tế ngay lập tức nếu bệnh của bạn diễn biến xấu đi (ví dụ, **khó thở**). Trước khi đi khám, hãy gọi cho cơ sở y tế để thông báo rằng bạn bị nhiễm hoặc nghi nhiễm 2019-nCoV. Điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác.



3. Phòng ngừa cho người nhà hoặc người đang chăm sóc

Nếu bạn đang sống cùng hoặc đang chăm sóc tại nhà cho người nghi nhiễm hoặc đã xác nhận bị nhiễm 2019-nCoV (sau đây gọi chung là người bệnh), bạn cần:

- Chắc chắn rằng mình hiểu và có thể giúp người bệnh tuân theo các hướng dẫn của nhân viên y tế. Bạn cần giúp đỡ người

bệnh các nhu cầu cơ bản trong nhà và hỗ trợ nhận hàng tạp hóa, đơn thuốc cũng như các nhu cầu cá nhân khác.

- Chỉ những người thật sự cần thiết cho việc chăm sóc người bệnh nên ở trong nhà.

- Các thành viên khác trong gia đình nên ở nơi khác. Nếu điều này là không thể, họ cần ở trong một phòng khác, hoặc tách biệt với người bệnh càng nhiều càng tốt. Sử dụng một phòng tắm riêng, nếu có.

- Hạn chế những khách không thực sự cần thiết tới nhà.

- Giữ người già và người bị **suy giảm miễn dịch** hoặc mắc bệnh mãn tính cách xa người bệnh.

- Đảm bảo thông khí tốt cho các không gian chung trong nhà, ví dụ bằng máy điều hòa không khí hoặc mở cửa sổ khi điều kiện thời tiết cho phép.



- Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, bạn có thể sử dụng nước rửa tay chứa cồn với hàm lượng ít nhất 60%. Tránh dùng tay không rửa sạch để chạm vào mắt, mũi và miệng.

- Đeo khẩu trang, mặc áo choàng và đi găng tay dùng một lần khi bạn chạm hoặc tiếp xúc với một trong những nguyên liệu sau của người bệnh: máu, dịch cơ thể và/hoặc dịch tiết, như mồ hôi, nước bọt, đờm, nước mũi, nôn, nước tiểu hoặc phân.

- Vứt bỏ khẩu trang, áo choàng và găng tay dùng một lần sau khi sử dụng. Cấm tái sử dụng.

- Rửa tay ngay sau khi tháo khẩu trang, áo choàng và găng tay.

- Tránh dùng chung đồ gia dụng. Bạn không được dùng chung bát đĩa, ly uống nước, cốc, dụng cụ ăn uống, khăn tắm, bộ đồ giường hoặc các vật dụng khác với người bệnh. Sau khi người bệnh sử dụng những vật dụng này, bạn phải rửa/giặt chúng thật kỹ.

- Lau sạch tất cả các bề mặt hay sờ vào, như quầy tính tiền, mặt bàn, tay nắm cửa, đồ đạc trong phòng tắm, nhà vệ sinh, điện thoại, bàn phím, máy tính bảng và tủ đầu giường mỗi ngày. Ngoài

ra, làm sạch bất kỳ bề mặt nào có thể có máu, dịch cơ thể và/hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên chúng.

- Đọc kỹ nhãn của sản phẩm tẩy rửa và làm theo các khuyến cáo trên nhãn sản phẩm. Nhãn ghi hướng dẫn về tính và hiệu quả của sản phẩm bao gồm các lưu ý khi sử dụng, ví dụ cần đeo găng tay hoặc tạp dề và đảm bảo thoáng khí tốt khi dùng.

- Sử dụng dung dịch thuốc tẩy pha loãng hoặc chất khử trùng trong gia đình có nhãn ghi rõ là được EPA chấp thuận. Để tạo ra dung dịch tẩy tại gia, cho 1 muỗng canh thuốc tẩy vào 1 lít (4 cốc) nước. Khi cần lượng lớn, có thể dùng tỷ lệ 1/4 chén thuốc tẩy vào 4 lít (16 cốc) nước.

- Giặt đồ thật kỹ.

- Ngay lập tức thu và giặt quần áo hoặc khăn trải giường có máu, dịch thể và/hoặc dịch tiết hoặc bài tiết trên chúng.

- Đi găng tay dùng một lần trong khi xử lý đồ bẩn. Rửa tay ngay sau khi tháo găng tay.

- Đọc và làm theo hướng dẫn ghi trên nhãn của bột giặt và chất tẩy quần áo. Nói chung, giặt và sấy khô với nhiệt độ cao nhất ghi trên nhãn quần áo.

- Đặt tất cả găng tay dùng một lần, áo choàng, khẩu trang và các vật dụng bẩn khác vào thùng chứa lót nilon trước khi xử lý chúng với chất thải gia đình khác. Rửa tay ngay sau khi làm việc này.

- Theo dõi triệu chứng người bệnh. Nếu người bệnh chuyển biến xấu hơn, hãy gọi cho cơ sở y tế để thông báo rằng người bệnh bị nhiễm hoặc nghi nhiễm 2019-nCoV. Điều này sẽ giúp cơ sở y tế chuẩn bị trước nhằm tránh lây nhiễm cho người khác.

- Những người chăm sóc và các thành viên trong gia đình không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc gần với người nghi nhiễm hoặc bị nhiễm 2019-nCoV, được coi là “người tiếp xúc gần” và phải được theo dõi sức khỏe. Thực hiện theo các bước phòng ngừa cho người tiếp xúc gần dưới đây.

- Thảo luận về bất kỳ câu hỏi nào với cơ sở y tế có thẩm quyền

Nguồn: Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)

Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng tháng 3/2020	02
✠ Sống Lời Chúa	03
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (B50)	13
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin CĐ LCTX TGP Sài Gòn	17
◆ Tin CĐ LCTX	19
◆ Tin HH LCTX GP Xuân Lộc	20
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Thực hành mùa Chay	23
◆ Thiên Chúa của chúng ta là thế đó	27
◆ Đi qua mùa xuân	31
◆ Tình người trong cơn đại dịch	35
◆ Một số vị Thánh giải thích...	38
◆ Khó nghèo	41
◆ Những người cận tử kể lại...	43
◆ Nỗi lo sợ không tên	45
◆ Thăm nhà thờ Kiếng ORANGE	48
◆ Giới thiệu 5 vị Chân phước (tt)	52
✠ Giải đáp thắc mắc:	
◆ Chúa dựng nên ma quỷ hồi nào?	54
✠ Phòng mạch miễn phí	
◆ Hướng dẫn ngăn ngừa Corona virus 2019	59

