

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

01/2020

Ta ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất bằng hành vi; thứ hai bằng ngôn từ; thứ ba bằng cầu nguyện (NK 742).

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯỚNG

TÒA GIÁM MỤC LẠNG SƠN THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHÂN VIỆC VIẾNG THĂM CỦA CHA GIUSE TRẦN ĐÌNH LONG



Thưa quý Cha trong Giáo phận.

Cha Giuse Trần Đình Long, trước đây là Quản nhiệm Giáo điểm Tin Mừng thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, nay qua Cha Tổng Đại diện Trần Đức Hạnh, xin đến viếng thăm và dâng Thánh Lễ vài nơi trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

Theo nguyên tắc, Cha Long là linh mục, theo tôi biết, Ngài không bị án hay vạ nào từ Giáo quyền, nên vẫn có thể dâng Thánh Lễ và giảng dạy công khai. Xin các Cha lấy lòng bác ái và tình huynh đệ mà tiếp đón Ngài, trong tinh thần Mùa Vọng.

Tuy nhiên, như quý Cha biết, hồ sơ về hoạt động tôn giáo của Ngài hiện nay đặc biệt tế nhị, xin quý Cha lưu ý những điều sau đây như hướng dẫn của Tòa Giám mục Lạng Sơn khi đón tiếp Ngài, để bảo đảm sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội.

1. Chỉ đón tiếp Cha Long với tư cách cá nhân Ngài chứ không phải là đón tiếp bất cứ tổ chức hội đoàn nào, dù là do Ngài thiết lập. Đoàn tùy tùng của Cha nếu có, các Cha không nên giao phó bất cứ vai trò nào trong cử hành.

2. Cha Long đến thăm và dâng Thánh Lễ tại giáo xứ nào, thì chỉ giáo dân trong giáo xứ đó tham dự, vào những giờ lễ bình thường của giáo xứ, không nên thông báo hay mời gọi giáo dân từ các giáo xứ, giáo phận khác tụ tập đông đảo.

3. Để nên dấu chỉ cho việc hiệp thông, xin các Cha xứ sở tại trực tiếp chủ tế các Thánh Lễ, mời Cha Long đồng tế và chia sẻ Tin Mừng với thời lượng thích hợp, thông thường là từ 10-15’.

4. Trong các Thánh Lễ, xin các Cha đừng quên xin giáo dân cầu nguyện cho Cha Long, để Ngài được bình an và sáng suốt, cho việc

cổ võ và suy tôn Lòng Thương Xót Chúa luôn được thực hiện đúng ý Hội Thánh và mưu ích cho các linh hồn.

5. Ngoài phụng vụ Thánh Lễ đúng quy pháp ra, không tổ chức bất cứ một sinh hoạt tôn giáo nào khác, dù ngoài Thánh Lễ, như chứng từ, chữa lành, quyên góp, phát quà... Nếu Cha Long tự nguyện biếu quà cho người nghèo, các Cha có thể nhận, nhưng chỉ phân phát vào một dịp khác.

6. Trong các Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Long, vì vấn đề truyền thông ngày nay rất phức tạp, xin các Cha yêu cầu mọi người tham dự, đặc biệt là đoàn tùy tùng của Cha, phải tắt nguồn tất cả điện thoại hay các thứ máy móc có thể quay phim, chụp hình và thu âm. Đích thân Cha xử cử một người uy tín trong giáo xứ làm việc này, chỉ để trình về TGM khi có yêu cầu, không chia sẻ với bất cứ ai.

Xin các Cha lưu ý và cẩn trọng chấp hành những hướng dẫn này, để giúp cho chuyến thăm viếng của Cha Long được tốt đẹp, và giữ sự bình an nề nếp trong Giáo phận.

Cám ơn các Cha.

+ **Giuse Châu Ngọc Tri**

Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính lễ Thánh Tôma Aquinô, ngày 28.1.2020.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN

Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

ĐỨC CHA TÔMA AQUINÔ VĨ ĐÌNH HIỆU,

Giám Mục Giáo phận Bùi Chu

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha.



BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH

Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ánh sáng huy hoàng hơn cả mặt trời.

Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân. Ngài mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. *"Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người".*

Bởi thế, ngay sau khi giáng sinh, tỏ mình ra cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, Chúa Giêsu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đại diện cho lương dân.

Vì Chúa muốn tỏ mình ra cho muôn dân, cho nên lương dân có quyền được biết Chúa, và những người đã biết Chúa có bổn phận giúp cho lương dân biết Chúa.

Lời Chúa hôm nay dùng một hình ảnh vừa rất đẹp vừa rất hay để dạy chúng ta cách giúp



cho người khác biết Chúa, đó là Ánh Sáng:

- Hãy đưa cao Tin Mừng như người ta nâng cao ngọn đuốc sáng để soi chiếu mọi vùng tăm tối.

- Cách sống của những người đã biết Chúa phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho những người chung quanh. Chúa Giêsu nói: *"Sự sáng*

của chúng con cũng hãy tỏa sáng trước mặt mọi người. Còn Thánh Phaolô thì nói: "Anh em hãy chiếu sáng như những tinh tú trên bầu trời".

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Hành trình của các đạo sĩ là hình ảnh minh họa cho hành trình của mọi kẻ tin:

a/ Hành trình khởi đầu bằng một điều gì đó lạ lùng khiến người ta chú ý (thí dụ ánh sao lạ đối với các đạo sĩ). Điều lạ lùng này mời gọi người ta từ bỏ nếp



sống đã quen để dẫn thân đi tìm một cái gì đó cao hơn, xa hơn, tốt đẹp hơn.

b/ Tiếp theo là những bước thăng trầm trong cuộc hành trình: có khi con đường rất bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề, có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc nó vụt biến mất.

c/ Nhưng miễn là người ta không nản lòng mà cứ kiên trì dẫn bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp được Chúa.

Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức tin tìm đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành trình của kẻ đã tin rồi nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi thân tình hơn.

LÊN ĐƯỜNG

Có những người tìm kiếm như các đạo sĩ, lên đường như Abraham. Cũng có những người ngồi một chỗ như Hêrôđê. Muốn biết ư? Ông đã có các chuyên viên. Muốn tiêu diệt đối phương ư? Ông có cả ngàn quân lính dưới quyền. Thiên Chúa hướng dẫn những ai muốn tìm Người cách lạ lùng. Người trốn thoát khỏi những kẻ muốn tìm bắt. Người không hung hãn chống lại những kẻ muốn huỷ diệt Người. Người tự xóa mình đi và biến mất.

Người ở đâu, Đức Giêsu ẩn dấu của thời đại? Trong làng quê heo hút nào, trong gia đình nghèo khó nào có ánh sáng Thiên Chúa mời ta nhận ra Người? *"Ta đói các người đã cho Ta ăn... Thực, Ta bảo các người: mỗi lần các người làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất là anh em Ta đây, là các người làm cho chính Ta"* (Mt 25, 35-40). Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng có lời kinh thánh: Ta đã không bị cám dỗ dùng lời Kinh Thánh để át giọng kẻ quấy rầy ư? Đức Giêsu đâu để cho ta đền bù. Nếu ta muốn nắm lấy Người để được an tâm, Người sẽ thoát khỏi tầm tay ta. Nếu ta chấp nhận lên đường tìm kiếm Người, ta sẽ như các đạo sĩ, được đầy tràn niềm vui và tìm thấy Người (...) Đọc kỹ Kinh Thánh thôi chưa đủ, còn phải để Kinh Thánh gợi hứng cho đời ta, để ta đem ra thực hành, để ta đặt mình dưới sự điều khiển của Kinh Thánh. Các luật sĩ và các thầy thượng tế biết lời sấm lăm chớ. Nhưng họ chỉ biết trưng dẫn thôi... Hêrôđê thì dùng Kinh Thánh để tìm cách giết Hài nhi... Còn các đạo sĩ, bản thân chẳng biết Kinh Thánh, chỉ được Hêrôđê chỉ dẫn, đã lên đường tìm kiếm Đức Giêsu và họ đã gặp Người...

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN, NĂM A LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Mặc dù kể chuyện Chúa Giêsu chịu phép rửa, nhưng Thánh Marcô không chú ý mô tả cảnh chịu phép rửa, mà lại chú trọng đến những người làm chứng cho Chúa Giêsu:

1. Chứng của Gioan Tẩy giả: Chúa Giêsu mặc dù đến sau Gioan nhưng trời vượt hơn Gioan, Gioan không xứng đáng làm đầy tớ cúi xuống cởi dây giày cho Ngài; mặc dù Chúa Giêsu nhận phép rửa Gioan, nhưng phép rửa trong Thánh Thần của Ngài cao trọng hơn phép rửa bằng nước của Gioan.

2. Chứng từ trời:

a/ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu để cho thấy Ngài là Vị Ngôn Sứ đầy tràn Thánh Thần;

b/ Tiếng Thiên Chúa từ trời phán xuống xác nhận Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Chúa Cha.

c/ Với việc Chúa Giêsu bắt đầu xuất hiện trước công chúng, "trời mở ra" để bắt đầu một kỷ nguyên mới.

MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ SỨ MẠNG

Hai tiếng "sứ mạng" nghe có vẻ nghiêm trọng quá. Nhưng thực ra mọi người, mọi sinh vật, mọi thụ tạo - nói chung là mọi "hiện hữu" - đều có một sứ mạng:

- Sứ mạng của mặt trời là sưởi ấm các sinh vật trên mặt đất

- Sứ mạng của cây lúa là nuôi sống con người

- Thậm chí những con vi sinh nhỏ bé đến nỗi mắt thường

không thấy được cũng có sứ mạng làm phân huỷ những chất thải.

Chúa Giêsu đã sinh ra trong trần gian với sứ mạng làm Đấng Messia mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngài đã chu toàn sứ mạng ấy một cách tuyệt hảo.



Mỗi người chúng ta cũng có sứ mạng. Vậy mỗi người hãy tự hỏi "Sứ mạng của tôi là gì đối với gia đình, đối với xã hội, đối với Giáo Hội, đối với anh chị em không cùng tín ngưỡng?".

Tôi được sinh ra trên đời là vì sứ mạng. Nếu tôi không chu toàn sứ mạng, hay tệ hơn nữa, nếu tôi không lưu tâm gì đến sứ mạng, thì sự hiện hữu của tôi là vô ích, chỉ là ăn hại. Chúa Giêsu đã nói "Nếu muối mà nhạt thì chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp dưới chân".

"CON YÊU DẤU"

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua phép rửa, chúng ta cũng trở thành con Thiên Chúa. Về phần Chúa Giêsu, Ngài đã được khen là "Con yêu dấu của Cha". Thế nào là một người "con yêu dấu"?

- Là biết ý của cha mình: Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để biết ý của Chúa Cha.

- Và luôn làm theo ý cha mình: Chúa Giêsu nói "Lương thực của Ta là làm theo ý của Cha Ta". Trong vườn Cây Dầu, sau khi tỏ cho Chúa Cha biết Ngài rất sợ chén đắng của cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói tiếp ngay "Nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy theo ý Cha".

Nếu chúng ta muốn trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Giêsu: luôn cầu nguyện, khi đã thấy được ý Chúa thì sẵn sàng bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa.

MÀNH SUY TƯ

Thanh tẩy không chỉ là xối nước lên trán, chỉ một lần trong đời.

Chúng ta được thanh tẩy bởi mọi chuyện xảy ra trong đời.

Chúng ta được thanh tẩy bởi những gian truân thử thách, vì dòng nước xoáy này rửa sạch chúng ta khỏi giả dối và vô dụng.

Chúng ta được thanh tẩy bởi những đau khổ, vì dòng nước âm u này giúp chúng ta khiêm tốn và biết cảm thông.

Chúng ta được thanh tẩy bởi niềm vui, vì dòng nước róc rách này cho ta cảm nghiệm sự tốt lành của cuộc sống.

Chúng ta được thanh tẩy bởi tình yêu, vì nhờ dòng nước líu lo này chúng ta sẽ tươi nở như cánh hoa dưới ánh mặt trời.

Bí tích Thanh Tẩy giống như trồng một cây non, nó sẽ tiếp tục lớn lên suốt trọn đời ta (Flor McCarthy).



CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Khi phải làm một chuyến hành trình dài, người ta cần có bạn đồng hành, để có bạn đường mà chia vui sẻ buồn, nói chuyện với nhau, và giúp đỡ nhau. Hai môn đệ hành trình Emmau nhờ đi chung với nhau nên đã san sẻ cho nhau nỗi buồn nặng trĩu sau những biến cố đau thương xảy ra tại Giêrusalem. Họ lại có được một bạn đồng hành nữa là Đức Giêsu phục sinh. Chính Người Bạn đồng hành này đã xóa tan mọi sầu lo của họ và làm cho niềm tin của họ sống lại.

Đời người trên dương thế là một cuộc hành trình dài thăm thẳm, không biết bao giờ mới xong, cũng không chắc sẽ đi đến đích hay không. Vậy mà có nhiều người cứ mãi độc hành: một mình tìm đường, một mình đi, một mình xoay trở trước những khó khăn... Thật là phiêu lưu!

Mùa thường niên của năm Phụng vụ cũng là một cuộc hành trình, nhưng không phải độc hành, mà là đồng hành với Chúa Giêsu: chúng ta cùng

với Ngài đi qua những chặng đường từ Nadarét đến Galilê để tới Giêrusalem; từ gian khổ đến vinh quang; từ chết đến sống lại. Có Ngài cùng đi với chúng ta, chúng ta không sợ lạc đường. Cùng đi với Ngài, cho dù nhiều lúc gặp khó khăn, chắc chắn chúng ta sẽ tới đích. Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta nghĩa là Ngài sẽ vui khi chúng ta vui, Ngài sẽ buồn khi chúng ta buồn; chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là ta sẽ được vui niềm vui của Ngài và buồn với nỗi buồn của Ngài. Đời ta không cô độc, buồn tẻ...

Tuy chỉ là "Mùa thường niên" không có những lễ trọng, nhưng nếu chúng ta sống mùa này như một người đồng hành với Chúa, cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

NGƯỜI CON VÀ NGƯỜI TÔI TỚ

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu với hai nét tương phản nhau: Ngài là Người Con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, và Ngài là Người Tôi Tớ khiêm



tổn thấp hèn.

Thực ra hai nét trên không đối chọi nhau mà làm nổi bật nhau và soi sáng cho nhau: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cao sang do cách Ngài sống như một Người Tôi Tớ; và Ngài là Người Tôi Tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là Con Thiên Chúa cao sang.

Nhìn Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một triết lý sống: sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường; và sống hoàn cảnh tầm thường với tâm hồn cao thượng.

Cùng sống với Chúa Giêsu qua những biến cố mỗi tuần trong Mùa thường niên này, chúng ta có thể thực hiện được triết lý sống tuyệt vời ấy.

CON CHIÊN GÁNH TỘI TRẦN GIAN

Thời Cựu Ước, trong ngày lễ Đền tội, người Do Thái bắt một con chiên đem đến cho Tư tế. Vị Tư Tế đọc một danh sách các thứ tội của dân và kêu gọi mọi người sám hối. Sau đó Tư Tế đặt tay trên đầu con dê, ngụ ý trút hết danh sách tội ấy lên đầu nó, rồi đuổi nó vào sa mạc. Con chiên ấy được gọi là con chiên gánh tội.

Khi Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu là "Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian", phải chăng Thánh Gioan

cũng có ý rằng Đức Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta nên từ nay loài người không còn tội gì nữa? Đơn giản và dễ dàng thế sao?

Quả thực Đức Giêsu đã gánh lấy tội trần gian. Việc này có nghĩa là nhờ Ngài mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không phải làm gì cả.

Cần phân biệt rõ giữa tội lỗi và thân phận tội lỗi. Đức Giêsu gánh lấy và tha thứ tội lỗi chúng ta, như con chiên đã mang tội lỗi dân Do Thái vào sa mạc. Nhưng thân phận tội lỗi của chúng ta vẫn còn. Và Đức Giêsu muốn giúp chúng ta cải thiện thân phận ấy, dĩ nhiên là với sự hợp tác của chúng ta.

- Ngài giúp chúng ta thế nào? Bằng cách đến với chúng ta, sống gần chúng ta, gieo vào mảnh đất tâm hồn chúng ta hạt giống sự tốt lành và thánh thiện của Ngài.

- Chúng ta hợp tác thế nào? Bằng cách tiếp nhận Ngài, sống với Ngài và để cho những hạt giống ấy lớn lên trong lòng mình.

Sự tha thứ của Chúa và bí tích Giải tội không phải là một thứ phù phép, mà là một trợ lực, một hạt giống.



CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Đối với dân thủ đô, Galilê chỉ là tỉnh lẻ. Đối với người mộ đạo sùng tín, miền Bắc thật đáng ngờ vực. Đó là miền hầu như thuộc ngoại bang, nơi hội tụ dân ngoại. Một dân cư pha tạp, nông dân và ngư dân có giọng nói nặng chịch vốn là đề tài phong phú cho các câu chuyện điệu cợt hằng ngày...

Trong khi những tín đồ chính thống ở kinh đô nghiêng ngả sự khinh khi, chiêm ngưỡng sự siêu việt của mình, chế diễu và tránh xa những người bị loại trừ ở phía Bắc, thì Đức Messia, Cứu Chúa, ánh sáng muôn dân, tới cư ngụ tại Capharnaum, bên bờ hồ. Xa khỏi kinh đô vĩnh hằng, khỏi thói ngạo mạn, tự tôn, và sự mù quáng của họ....

Chính trên bờ hồ chứ không phải trên các bậc cấp của đền thờ, giữa đám ngư phủ bận rộn chứ không phải nơi những vị tư tế chuyên lo phụng tự mà Đức Giêsu sẽ chọn các môn đệ của Người. Đúng là một nước cờ ngược lại mọi logic.

Chính những người ít khả năng nhất, ít được chuẩn bị nhất lại là những người đầu tiên nhận được ánh sáng và đi theo Đấng là "đường, sự thật và sự sống".

Ngay tức khắc, thành phần lao động đơn sơ chất phác nhưng có trái tim nhạy bén đã tin tưởng vào ngôn sứ... Những người tội lỗi bỗng nhiên bị chất vấn, đã cảm thấy ánh sáng mà ngay những kẻ rắc rối khó tính nhất cũng phải nhượng bộ... và họ đã đi theo

Người.

Cuộc phiêu lưu vĩ đại đã khởi đi từ một miền đất bị nguyền rủa. Thế giới mới đã ăn rễ sâu vào vùng đất nhơ uế nhưng cởi mở đón tiếp mọi bất ngờ của Thánh Thần, của Thiên Chúa... (F. Delectos, được trích bởi Fiches dominicales, trang 169-170).

CON ĐƯỜNG SÁNG

Cuộc đời chúng ta đầy dẫy bóng tối:

- Tội tăm về sự thật: cho dù có nhiều phương tiện truyền



thông, Nhưng khó mà biết sự thật.

- Tối tăm về tương giao: ngay cả những người sống cạnh nhau cũng chưa hiểu nhau.

- Tối tăm do tội lỗi, do mù quáng, do cố chấp hẹp hòi...

- Tối tăm do hoàn cảnh bên ngoài nhiều bất công, gian dối, thù hận...

Trong khung cảnh tối tăm ấy, chúng ta hãy nhớ những lời của Đức Giêsu: *"Ta là ánh sáng thế gian"* (Ga 9, 12); *"Hãy tin vào ánh sáng và các người sẽ trở thành con cái sự sáng"* (Ga 12, 36).

Nhưng tin vào ánh sáng là gì? Là tin vào mạc khải của Đức Giêsu, cũng như 4 môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ đã nghe tiếng gọi của Ngài, đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Ngài sẽ giải đáp cho tất cả những băn khoăn thắc mắc của chúng ta; Ngài sẽ cho ta biết ý nghĩa cuộc đời ta là gì; Ngài cho chúng ta biết chúng ta có một người Cha trên trời hết lòng yêu thương chúng ta; Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết sống yêu thương như thế nào; và cuối cùng Ngài sẽ dẫn chúng ta về nhà Cha trên trời.

CHUYỆN MINH HỌA: MANG ÁNH SÁNG ĐẾN CHỖ TỐI TẮM

Một ngày kia Mẹ Têrêsa Calcutta đến Melbourne, Australia. Mẹ đi thăm một người nghèo không ai biết đến. Ông sống trong một căn phòng rất tối tăm, đồ đạc dơ bẩn ngổn ngang. Phòng không có cửa sổ mà cũng chẳng có lấy một bóng đèn.

Mẹ Têrêsa bắt tay vào thu dọn đồ đạc. Ông gắt lên: "Cứ để yên mọi thứ cho tôi". Nhưng Mẹ cứ tiếp tục. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp, Mẹ Têrêsa tìm thấy một chiếc đèn trong một góc phòng. Đèn bám đầy bụi, chứng tỏ lâu lắm rồi không ai đụng đến. Mẹ lau chùi sạch sẽ rồi hỏi:

- Sao lâu nay ông không thắp đèn lên ?

- Thắp làm chi. Có ai đến thăm tôi đâu. Tôi đâu cần thấy mặt ai.

- Thế ông có hứa sẽ thắp đèn lên khi một nữ tu của tôi đến thăm ông không?

- Vâng, nếu tôi nghe có tiếng ai đến thì tôi sẽ thắp đèn lên.

Từ đó, mỗi ngày, hai nữ tu của Mẹ Têrêsa đều đến thăm ông và giúp đỡ ông. Một hôm ông nói với một trong hai nữ tu ấy:

- Bây giờ tự tôi đã biết thu dọn phòng tôi rồi. Nhưng xin làm ơn về nói với nữ tu đầu tiên rằng ngọn đèn mà Bà đã thắp lên đến nay vẫn sáng.



HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 49

TÌM HIỂU TỔNG CHIẾU DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG

(Tiếp theo)

Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào:

Trong bài phỏng vấn của Vatican News ngày 07-12-2019, Đức Cha Giu-se Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP. Sài Gòn-TP. HCM, đã trả lời cho câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm mục vụ “10 năm giám mục” của ngài tại Giáo phận Phát Diệm bằng cách nhắc đến những chia sẻ của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô: “giám mục có lúc là người đi trước nhưng cũng là người đi cùng và đi sau dân Chúa”.¹

Vì thế, cùng với khẩu hiệu “Hiệp thông và phục vụ” theo nhãn quan Công đồng Va-ti-ca-nô II của Đức Tổng, ta có thể nói những điều quan trọng trong nhiệm vụ “đi trước, đi sau, đi cùng” của thời nay tất cũng sẽ được thể hiện tại địa bàn tổng giáo phận.² Nghĩa là, “mùi chiên” sẽ bám vào người của vị “mục tử phục vụ” như dấu chỉ sự hiệp thông của thời đại tình yêu xót thương (*merciful love*):

“Dẫn chiên theo Thầy con có khi đi trước / Như một đoàn rước con dẫn chiên theo sau / Đi đúng đi mau... ra đồng cỏ xanh tốt / Chăm sóc ráo rớt để chiên được no lòng / Có khi đi vòng... trong đàn... con ở giữa / Vẻ như lần lửa để chăm sóc cho chiên / Sứ vụ thuận thiên con sắm vai bảo vệ / Hoan hỷ... cứ thế... con vui vẻ đi sau”.³ Dù là “đi trước”, “đi sau”, hay “đi cùng”, hoạt động mục vụ ấy chắc chắn luôn hướng đến công cuộc loan báo Tin Mừng, nhiệm vụ hàng đầu, sứ vụ duy nhất của Giáo hội. Vì thế, những “ưu tư và

¹ Vatican News, <http://vntaiwan.catholic.org> (07-12-2019).

² Theo Công đồng Va-ti-ca-nô II, khi (1) quy chiếu về phạm trù *societas*, xã hội trở thành mẫu nhiệm; (2) quy chiếu về phạm trù *societas perfecta*, xã hội hoàn hảo trở thành bí tích; (3) quy chiếu về phạm trù *societas inaequalis et hierarchica*, Giáo hội là Dân Thiên Chúa (x. Nguyễn Năng, *Cái mới trong cách nhìn của Vaticanô II về Giáo hội*, Vietcatholic 11 Sep 2009 18:03).

³ Ta, *Sỏi đá vẫn cần có nhau*, Tập 1 (TP. HCM: Nxb. Tôn Giáo, 2015), 900.

thúc đẩy việc Phúc âm hóa...” phải thăm đượm lòng Chúa xót thương là tiêu chuẩn cho tin-cậy-mến: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót”.⁴

Misericordiae vultus, số 9,20-29

*Above all, let us listen to the words of Jesus who made **mercy** an ideal of life and a criterion for the credibility of our faith: "Blessed are the **merciful**, for they shall obtain **mercy**" (Mt 5:7): the beatitude to which we should particularly aspire in this Holy Year. (APV 9,20) As we can see in Sacred Scripture, **mercy** is a key word that indicates God's action towards us. (APV 9,21) He does not limit himself merely to affirming his love, but makes it visible and tangible. (APV 9,22) Love, after all, can never be just an abstraction. (APV 9,23) By its very nature, it indicates something concrete: intentions, attitudes, and behaviours that are shown in daily living. (APV 9,24) The **mercy** of God is his loving concern for each one of us. (APV 9,25) He feels responsible; that is, he desires our wellbeing and he wants to see us happy, full of joy, and peaceful. (APV 9,26) This is the path which the **merciful** love of Christians must also travel. (APV 9,27) As the Father loves, so do his children. (APV 9,28) Just as he is **merciful**, so we are called to be **merciful** to each other. (APV 9,29)*

*Écoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la **miséricorde** comme idéal de vie, et comme critère de crédibilité de notre foi: "Heureux les **miséricordieux**, car ils obtiendront **miséricorde**" (Mt 5, 7). (APV 9,20a) C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier en cette Année Sainte. (APV 9,20b) Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l'Écriture, le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. (APV 9,21) Son amour n'est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. (APV 9,22) D'ailleurs, l'amour ne peut jamais être un mot abstrait. (APV 9,23) Par nature, il est vie concrète: intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans l'agir quotidien. (APV 9,24) La **miséricorde** de Dieu est sa responsabilité envers nous. (APV 9,25) Il se sent res-ponsable, c'est-à-dire qu'il veut*

⁴ Mt 5,7.



*notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. (APV 9,26) L'amour **miséricordieux** des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde. (APV 9,27) Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. (APV 9,28) Comme il est **miséricordieux**, ainsi sommes-nous appelés à être **misé-ricordieux** les uns envers les autres. (APV 9,29)*

Trên tất cả, chúng ta hãy lắng nghe những lời của Chúa Giê-su, Đấng đã khiến **lòng thương xót** thành lý tưởng của cuộc sống và thành tiêu chuẩn cho đức tin của chúng ta nên khả tín: "Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được **thương xót**" (Mt 5,7): mỗi phúc chúng ta nên ao ước cách đặc biệt trong Năm Thánh này. (APV 9,20) Như chúng ta có thể thấy trong Thánh kinh, **lòng thương xót** là từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. (APV 9,21) Ngài không hạn chế bản thân vào việc khẳng định tình yêu của Ngài, nhưng làm cho tình yêu ấy nên hữu hình và khả giác. (APV 9,22) Và lại, tình yêu không bao giờ có thể chỉ là sự trừu tượng. (APV 9,23) Do chính bản chất của sự việc, tình yêu cho thấy điều cụ thể: những ý định, thái độ, và hành vi được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. (APV 9,24) **Lòng thương xót** của Chúa là mối quan tâm từ ái của Ngài đối với mỗi người chúng ta. (APV 9,25) Ngài cảm nhận trách nhiệm; nghĩa là, Ngài muốn sự thiện hảo cho chúng ta và muốn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và an bình. (APV 9,26) Đây là con đường mà tình yêu xót thương của các Ki-tô hữu cũng phải thực hiện. (APV 9,27) Như Chúa Cha yêu thương, con cái của Ngài cũng phải thế. (APV 9,28) Như Chúa Cha đầy lòng thương xót, chúng ta cũng được mời gọi để xót thương nhau. (APV 9,29)

Để kết

Khi kiên định trả lời ba lần "có" đối với câu hỏi "Con có yêu mến Thầy không...", Thánh Phê-rô đã được Thầy Giê-su trao phó sứ vụ chăm sóc đàn chiên. Vậy ra, với điều kiện, phương thức... luôn hướng đến công cuộc loan báo Tin Mừng, mục vụ "đi trước, đi sau,

đi cùng” đàn chiên – trong dung môi lòng Chúa thương xót – rất cần sự kiên định của “Hiệp thông và phục vụ”:⁵

“Có yêu mến Thầy... con ơi có yêu mến... / Này con xin đến...
Thầy biết con mến Thầy / Không che chẳng đậy con trung thành
yêu mến / Sánh như ngọn nến cháy tiêu hao vì Thầy / Khi yêu mến
đầy khi vui lòng cố gắng / Tâm tình dâng tiến sẽ thuộc trọn về
Thầy / Đàn chiên Thầy đây con hãy chăn hãy dắt / Mở lòng để
mắt... tìm kiếm chiên lạc bầy”.⁶

Bởi lẽ, “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương
xót”⁷ là “tiêu chuẩn cho đức tin của chúng ta nên khả tín”
(APV 9,20); là những “từ khóa chỉ ra hành động của Thiên Chúa đối
với chúng ta” (APV 9,21). Thiên Chúa làm cho tình yêu nên “hữu
hình và khả giác” (APV 9,22). “Tình yêu cho thấy điều cụ thể...”
(APV 9,24), “mỗi quan tâm từ ái của Ngài đối với mỗi người chúng
ta” (APV 9,25). Ngài “muốn sự thiện hảo cho chúng ta và muốn
thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và an bình”
(APV 9,26). Thật vậy, “Như Chúa Cha đầy lòng thương xót, chúng
ta cũng được mời gọi để xót thương nhau” (APV 9,29).

11-12-2019

GTHH

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÁNG 1/2020

CẦU CHO VIỆC KIẾN TẠO HÒA BÌNH TRÊN THẾ GIỚI

**Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác
nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau
kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.**

⁵ Tình yêu xót thương (*merciful love*) với phương pháp mục vụ “đi trước, đi sau, đi cùng” cũng sẽ liên kết và đồng hành với các tín hữu theo định hướng “thống nhất trong điều chính, tương nhượng trong điều phụ, bác ái trong mọi sự” (x. CD, 92).

⁶ Ta, *Sỏi đá vẫn cần có nhau*, 899.

⁷ Mt 5,7.



TIN TỨC – SINH HOẠT

TIN CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 1/2020, CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHÂN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ: Số 1, Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ, 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót)

- Ngày 03/01/2020; Chủ Tế: **LM. Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Tổng Linh hướng CĐ LCTX Tgp Sài Gòn.
- Ngày 10/01/2020; Chủ Tế: **LM. Đaminh Trần Dũng**, SSS
- Ngày 17/01/2020; Chủ Tế: **LM. Nguyễn Phát Tài**, Chánh xứ Gx Tân Thông, Gp. Phú Cường.
- **Ngày 24/01/2020 (30 Tết):** Nghỉ Tết Nguyên Đán.
- Ngày 31/01/2020; Chủ Tế: **LM. Giuse Phạm Văn Trọng**, Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

CÁC GIÁO HẠT:

- **HẠT CHÍ HÒA:** Nhà Thờ Thánh Vinh Sơn 3 (154/333, Phạm Văn Hai, P.3, Tân Bình) lúc 16g00, ngày 08/01/2020. Chủ tế: **LM. Phanxicô Ass Trần Đức Huân**, chánh xứ Gx Vinh Sơn 3.
- **HẠT GIA ĐÌNH:** Nhà thờ Thanh Đa (801/67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh) lúc 17g30, ngày 09/01/2020. Chủ tế; **LM Phaolô Nguyễn Phong Phú**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Gia Định.
- **HẠT HỌC MÔN:** Nhà Thờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) lúc 15g00, ngày 04/01/2020 (thứ bảy ĐT), Chủ Tế: **LM Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Hóc Môn.
- **HẠT TÂN ĐỊNH:** Nhà Thờ Thánh Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, quận 3) lúc 17g, ngày 02/01/2020 (thứ năm ĐT). Chủ tế: **LM. Michael Phạm Trường Trinh**, Linh hướng CĐ LCTX hạt Tân Định.

- **HẠT TÂN SƠN NHÌ:** Nhà thờ Tân Hương (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 07/01/20120 (thứ Ba đầu tháng). Chủ tế: **LM. Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CĐLCTX hạt Tân Sơn Nhì.
- **HẠT THỦ ĐỨC:** Nhà Thờ Thánh Nguyễn Duy Khang (32, đường 25, KP.1, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) lúc 15g, ngày 10/01/2020. Chủ tế: **LM. Phêrô Lê Hoàng Chương**, Chánh xứ Gx Th. Nguyễn Duy Khang, Linh hướng CĐ LCTX hạt Thủ Đức.
- **HẠT XÓM MỚI:** Nhà Thờ Hoàng Mai (18/368, Lê Đức Thọ, P.15, Q. Gò Vấp) lúc 15g00, ngày 02/01/2020 (thứ năm ĐT). Chủ Tế: **LM. Vinhson Nguyễn Minh Huân**, Chánh xứ Gx. Hoàng Mai.

Trước Thánh Lễ có giờ Cầu nguyện, Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót

DANH SÁCH AN NHÂN THÁNG 11/2019

DANH SÁCH XIN BẰNG AN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN

HẠT XÓM MỚI:

1. Lh. Giuse TRần Thanh Hải, Giáo xứ Thạch Đà.
2. Lh. Maria Trần Thị Thoa, Giáo xứ Lạng Sơn.
3. Anna Phạm Thị Hồ, Giáo xứ Lạng Sơn.
4. Vincentê Đặng Văn Hiến, Giáo xứ Bắc Dũng.
5. Têrêsa Đặng Thị Nhiều, Giáo xứ Bắc Dũng.
6. Maria Nguyễn Thị Lệ Hằng, Giáo xứ Bắc Dũng.
7. Lh. Phêrô Nguyễn Văn Nghị, Giáo xứ Bắc Dũng.
8. Maria Dương Thị Ôn, Giáo xứ Thạch Đà.
9. Lh. Vincentê NGuyễn Tam Thập, Giáo xứ Lạng Sơn.
10. Lh. Anna Nguyễn Thị Ty, Giáo xứ Lạng Sơn.
11. Anna Nguyễn Thị Bích Liên, Giáo xứ Lạng Sơn.
12. Giuse Nguyễn Đình Đạo, Giáo xứ Lạng Sơn.
13. Phêrô Trần Văn Quân, Giáo xứ Tử Đình.
14. Giuse Phạm Văn Dậu, Giáo xứ Bắc Dũng.
15. Maria Nguyễn Thị Phấn, Giáo xứ Bắc Dũng.

HẠT TÂN ĐỊNH:

1. Giuse Lê Phúc Thái, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

2. Philômêna. M Trần Thị Dinh, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ BÁC ÁI CD LCTX TGP SÀI GÒN

1. Anh/chị Hoàng Phượng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp:
20.000.000 đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CD Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn Quý Ân nhân. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
HÂN HOAN CHÚC MỪNG**

TÂN BAN CHẤP HÀNH

**Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Miền GiaLai, Gp. Kontum
Nhiệm kỳ III (2020 – 2023)**

CHA LINH HƯỚNG PHÊRÔ NGUYỄN TƯƠNG LAI, SVD.

CHA PHÓ LINH HƯỚNG VINH SƠN NGUYỄN VĂN DƯƠNG.

- 01. Trưởng Ban Chấp hành: Ông Tôma Aquinô Thân Văn Mỹ.**
- 02. P. trưởng BCH (Nội vụ): Ông Phaolô Nguyễn Văn Cường.**
- 03. P. trưởng BCH (Ngoại vụ): Ông Anrê Trương Văn Mùi.**
- 04. Thư ký: Bà Maria Lê Thị Hào.**
- 05. Thủ quỹ: Bà Maria Ngô Thị Ái Lại.**
- 06. Ban Phụng Vụ: Bà M. Mađalêna Nguyễn Thị Thanh Thảo.**
- 07. Ban Tuyên Huấn: Ông Phêrô Nguyễn Hóa.**
- 08. Ban Phát Triển: Ông Anphongsô Nguyễn Trung Hậu.**
- 09. Ban Bác Ái: Bà Maria Nguyễn Thị Hồng.**
- 10. Ban Truyền Thông: Ông Phaolô Nguyễn Văn Hiếu.**

TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (12.2019) *(Xin xem hình ở trang bìa)*



Chủ đề: NGƯỜI TRẺ HƯỚNG ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN

Nếu ai đó đã từng nói người trẻ hôm nay rất vô cảm, lạnh lùng như những xác không hồn, họ lao đảo bước đi mà không biết tương lai... thì e rằng, lời nhận định như thế chưa đúng, bởi lẽ khi nhìn vào thực tế, cụ thể nơi các Đại Hội Giới Trẻ trong nước hay tầm quốc tế, người trẻ đang kéo cả thế giới vươn cao hơn. Họ nhiệt tình, năng động, vui tươi và thân thiện. Giữa một tập thể toàn những người xa lạ, từ các tỉnh thành khác nhau nhưng sao họ gần gũi, thân tình đến vậy! không ai dập được nụ cười rạng rỡ trên môi họ. Họ vẫn múa, vẫn nhảy, vẫn chăm chú theo dõi từng hoạt động và biến cố xảy ra, vẫn nhiệt tình hưởng ứng tất cả các chương trình và kỷ luật. Vậy đâu là điều hấp dẫn họ?

Chẳng phải đức tin, lòng mến và sự vâng phục Giáo hội đã thúc đẩy họ sao!

Người trẻ đang cần gì?

Người Trẻ Hướng Đến Sự Trưởng Thành Toàn Diện. Đây cũng là chủ đề năm mục vụ mới của Giáo phận Xuân Lộc (năm 2020). Vậy ngoài người trẻ, chúng ta còn đòi hỏi và hướng họ đến điểm nào?

Nếu người trẻ hôm nay đang bị nhấn chìm trong chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa duy lợi, chủ nghĩa tương đối để chỉ biết sống cho cái danh, cái lợi và cái thú của mình mà không quan tâm đến tha nhân, đến công ích, sự tương thân tương ái, sẽ chia không còn chỗ đứng trong trái tim người trẻ thì các tình nguyện viên, linh hoạt viên, các bạn phục vụ trong công tác ẩm thực, công tác vệ sinh lại là lời chứng hùng hồn cho tinh thần hy sinh, phục vụ vô vị lợi. Những công việc tưởng rằng cậu ấm cô chiêu không bao giờ đụng tay đến. Thế nhưng họ có thể làm được tất cả, không có chủ nghĩa cho riêng tư mà chỉ có đại nghĩa dẫn thân vào hoạt động.

Nếu người ta vẫn đánh giá người trẻ là những người sống buông thả, tự do. Họ thờ ơ lạnh nhạt đối với đời sống tôn giáo, họ tham dự các buổi phụng vụ một cách gượng ép cho qua lần chiếu lệ... thì khi tham dự nghi thức cử hành phụng vụ, chúng ta thấy, người trẻ đã làm sáng một đức tin vững vàng, một đời sống nội tâm sâu xa.

Đan xen giữa cuộc đời trần thế, lại có những hạt giống âm thầm làm nên vẻ đẹp cuộc đời. Đức tin, lòng mến, sự vâng phục Giáo hội của người trẻ được cụ thể hóa nơi hành động âm thầm, khiêm tốn, vui tươi.

Tuy nhiên, dù có những sa sút trầm trọng về đời sống đức tin nơi người trẻ, nhưng cũng còn có rất nhiều hy vọng nơi họ, có rất nhiều điểm đáng tự hào về người trẻ Công Giáo Việt Nam và thế giới.

Người trẻ không chỉ là tương lai của đất nước, nhưng người trẻ còn là hiện tại của đất nước. Hiện tại và tương lai của những người đây hứa hẹn ấy như một lời nhắc cho các bậc phụ huynh, những vị hữu trách: Hãy quan tâm và đồng hành với người trẻ nhiều hơn nữa. Hãy tạo cho người trẻ những sân chơi lành mạnh, thực sự "chất". Hãy dành cho họ những người đồng hành thực sự có "tâm" và có "tâm" để có thể đáp ứng những khát vọng sâu xa, chính đáng của người trẻ hôm nay.

Người Trẻ Hướng Đến Sự Trưởng Thành Toàn Diện. Cầu nguyện cho người trẻ không chỉ phát triển hay trưởng thành về mặt thể lý nhưng còn cầu nguyện cho các người trẻ phát triển về mặt tâm lý, sinh lý, đức tin, thiêng liêng, phân định, tương quan... bởi trưởng thành toàn diện góp phần hình thành con người kitô hữu thánh giữa đời.

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chương trình Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Tại Gx. Suối Cát, thứ Sáu, ngày 03/01/2020

Chủ đề:

GIA ĐÌNH VÀ GIỚI TRẺ

TRỞ NÊN KHÍ CỤ BÌNH AN CỦA CHÚA

Chương trình tổng quát (chiều):

13g30' – 14g00': Đón tiếp

14g00' – 14g45': Lần chuỗi Mân Côi

Lần chuỗi Lòng Thương Xót

14g45' – 15g00': Giải lao

15g00' – 15g45': Bài chia sẻ (Đức Cha Giuse)

15g45' – 15g55': Giải lao

16g00' – 17g30': Thánh lễ (Đức Cha Giuse chủ sự)

- Kết thúc.

Ban Tổ Chức xin trân trọng kính mời

CỘNG ĐOÀN

Cố gắng và mau chân tiến về Gx. Suối Cát, Hạt Xuân Lộc tham dự buổi sinh hoạt theo định kì này.

Hãy cảm nghiệm và loan báo Lòng Thương Xót của Chúa cho anh chị em.

Nhờ sức mạnh của LÒNG THƯƠNG XÓT, chúng ta can đảm đến với anh chị em đang gặp khó khăn, đến với mọi gia đình để trao ban Lòng Thương Xót.

Kính chúc quý vị sống đầy tràn ơn Chúa trong Lòng Thương Xót Chúa Giêsu.

Chuyển lời:

Con xin chuyển lời của Vị Cha Chung giáo phận:

Ngài tha thiết mời gọi mọi người hãy đến với Lòng Chúa Thương Xót.

Lời kêu gọi này không chỉ gửi đến cộng đoàn giáo dân hay mời những anh chị em tôn giáo bạn, mà vị cha chung còn gửi lời mời đến quý Cha Quản hạt, quý Cha Đặc trách, quý Cha trong giáo phận, và cụ thể quý Cha, quý Tu sỹ trong giáo hạt phụ trách ngày sinh hoạt tháng.

Trân trọng.

LM. Mart. Hoàng - Xuân Lộc



DIỄN ĐÀN

TÀN MẠN CHUYỆN CON CHUỘT

Trâm Thiên Thu

*Tiết đông giá lạnh đã qua,
Mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
Sơn hà nở rộ hoa tươi
và mùa ca hát vang trời về đây.*



Đó là “điệu lý” vang lên trong Dc 2:11-12. Đông qua nghĩa là Xuân tới – quy luật bất biến của Tạo Hóa – Thiên Chúa, Đấng dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình. Một ngày, một tuần, rồi một tháng, cứ nối nhau cho đầy một năm.

Cứ khởi đầu rồi kết thúc, những khoảng “mở – kết” đó được gọi là thời gian. Trong đó chia thành bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa mỗi vẻ. Nhưng thời gian là của Chúa: *“Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa; chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương; chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất, thời hạ tiết đông, cũng chính Ngài thiết lập.”* (Tv 74:16-17)

Tứ thời, bát tiết. Hết Đông rồi vào Xuân. Cái này đi, cái khác tới. Quy luật tất yếu: *“Bao lâu đất này còn thì mùa gieo mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đặp đổi”* (St 8:22). Mùa Xuân khởi đầu, Kỷ Hợi kết thúc cũng là lúc Canh Tý khởi đầu. Năm mới là ngày Tết, đó là dịp tốt, là cơ hội thuận tiện để người ta nghỉ ngơi và bày tỏ tình nghĩa với nhau, đặc biệt là dành thời gian cho Chúa nhiều hơn.

Chuột có vóc dáng nhỏ nhất nhưng lại đứng đầu danh sách 12 con giáp, và người ta thường gọi nó là “chú” – chú chuột. Kể cũng lạ, không biết có phải vì chuột nhỏ con mà người ta gọi là Tý? Năm 2020 là năm Canh Tý, khởi đầu một vòng 60 năm – gọi là “lục thập hoa giáp”. Cổ NS Y Vân viết ca khúc “Sáu Mươi Năm Cuộc Đời” với ý đó, chứ không có ý nói đời người chỉ “giới hạn” trong vòng 60 năm.

Canh là một trong mười Can, cũng gọi là Thiên Can. Canh ở vị trí thứ bảy – trước có Kỷ, sau có Tân. Các Thiên Can gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

Canh Tý là sự kết hợp thứ 37 trong hệ thống đánh số Thiên Can và Địa Chi của người Á Đông, đó là sự kết hợp của thiên can Canh (Kim dương) và địa chi Tý (Chuột). Năm 2020 là năm có con số “cân bằng” thật đẹp, tách đôi thành hai số giống nhau – 20 và 20. Con số đẹp thế này cũng khiến người ta dễ mê tín dị đoan, nhiều chuyện nhảm nhí lắm đây!

Năm nay có điều đặc biệt: gợi nhớ một sự kiện quan trọng đã xảy ra tại Mê Linh vào năm Canh Tý – năm 40, đó là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng – Trưng Trắc và Trưng Nhị. Chúng ta cũng không thể quên lời thề của hai bà ở dòng sông Hát: Một xin rửa sạch nước thù – Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng – Ba kéo oan ức lòng chồng – Bốn xin vón vẹn sở công lênh này. Và đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người dân Nước Việt về lòng ái quốc chân chính vì quê hương, vì dân tộc.

I. CHUỘT TRONG ĐỜI THƯỜNG

Dựa vào đặc điểm về kích thước, hình dạng, màu sắc, nơi sống,... người ta phân biệt các loại chuột bằng tên gọi như chuột đồng, chuột nhắt, chuột cống, chuột chù, chuột chũi, chuột bạch, chuột lang, chuột cảnh (nuôi chơi cho vui),... Ngày nay thậm chí có cả chuột ảo và “chuột chết” (chuột máy tính). Trong lĩnh vực nghiên cứu, có các tên chuột như Wistar Rat, Fisher Rat, Sprague Dawley Rat,...

Từ những chú chuột đồng hay phá hoại mùa màng đến những chú chuột nhà “chuyên ăn vụng” và phá phách nhiều đồ gia dụng khiến “khổ chủ” bực mình, chuột còn xuất hiện trên màn hình, đặc biệt là chú chuột Mickey và trong phim hoạt hình Tom và Jerry của Walt Disney. Ngoài ra, hình ảnh “Đám Cưới Chuột” trong tranh dân gian Đông Hồ đã trở thành quen thuộc với dân Việt từ lâu.

Hầu như ở đâu cũng thấy bóng dáng chuột. Có những con chuột ngang nhiên xuất hiện, nó có vẻ không sợ người ta nhưng lại rất sợ mèo. Ban đêm, chuột chạy rục rịch và cắn nhau chí chóc khiến người ta có thể cảm thấy bực mình hoặc mất ngủ. Chuột chạy ngang dọc, leo trèo thoăn thoắt. Chuột tỏ ra khá sành sỏi và tinh

ranh, bởi vì nó thường chọn các thực phẩm ngon nhất để ăn, không có món ngon thì nó mới tới nơi có đồ ăn thừa.

Ở thôn quê, chuột rủ nhau cắn phá lúa, bắp, khoai,... Không chỉ vậy, nó còn gặm phá các quần áo, đồ nhựa, đồ mây, tre,... Không phải là nó đói mà nó luôn phải gặm nhấm để bào mòn răng cửa, không cho răng dài quá mức.

SUY TƯ: Chuột có "biệt tài" gặm nhấm, cứ rỉ rả từng chút mà cái gì cũng hết. Người ta cũng "mưu mô" chẳng kém – nhất là trong lĩnh vực xấu xa, thường liên quan vật chất, như lợi dụng, ích kỷ, bòn rút, ăn chặn, tham nhũng, hối lộ, gian lận, lừa đảo,...

II. CHUỘT TRONG NGỤ NGÔN

1. ĐÔI BẠN – Chuột nhà và chuột đồng là đôi bạn thân. Chuột đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất sung sướng. Chuột nhà sống chui rúc trong cái hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi chủ nhà đi vắng, chuột nhà tha hồ thưởng thức đậu, gạo, phô-mai, mật ong,... Cuộc sống rất thoải mái.

Một hôm, chuột đồng mời chuột nhà đến chơi. Chuột nhà diện lễ phục về chốn đồng quê dự tiệc. Chuột đồng đãi khách bằng lúa thóc mà nó dự trữ được. Chuột nhà vừa ăn vừa bảo Chuột đồng: *"Bạn ơi, bạn sống như một con kiến tầm thường vậy. Còn chỗ tôi thì có nhiều thứ ngon. Bạn hãy lên thành phố hưởng thụ với tôi".*

Nghe vậy, chuột đồng theo chuột nhà lên thành phố sinh sống. Nó nghĩ tới tương lai xán lạn, thoải mái, sung sướng. Chắc là tuyệt vời lắm.

Trong bếp nhà chủ của chuột nhà, chuột đồng thấy có nhiều thứ: gạo, đậu, bánh, kẹo, còn có cả phô-mai, mật ong,... Ôi chao, nó thấy mà thèm chảy nước miếng. Không ngờ chuột nhà lại có lắm cái ăn như vậy, nó thăm ngưỡng mộ chuột nhà hết sức.

Trong lúc chúng đang chuẩn bị thưởng thức thì có tiếng người mở cửa bếp. Chuột nhà nhát gan, nghe thấy tiếng động liền chui tọt vào hang. Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, nó mới dám chui ra. Vừa định ăn miếng phô-mai thì lại có người mở cửa bếp. Chuột nhà lại vội vàng chạy trốn.

Lúc này, chuột đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc. Nó run run nói với chuột nhà: *"Thôi, tạm biệt bạn thân. Bạn cứ việc hưởng thụ*

những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa. Tôi về ăn thóc lúa, sống bình thường và yên ổn còn hơn”.

SUY TƯ – Cuộc sống của chúng ta cũng tương tự, chắc hẳn ai cũng chỉ muốn sống an bình, thanh thản, nhẹ lòng. Thật vậy, cuộc sống tuy đăm bạc, giản dị, nhưng luôn an tâm, vui vẻ và hạnh phúc, còn hơn là cuộc sống sung túc, giàu có, ăn ngon, mặc đẹp, nhưng luôn phải lo lắng, không ngừng hồi hộp, lo sợ,... Được bình an mới là hạnh phúc thực sự.

2. CÁI BẤY – Con chuột nhìn qua vết nứt ở vách tường và trông thấy vợ chồng bác nông dân đang mở một cái hộp. Nó nghĩ rằng có lẽ là có đồ ăn gì trong cái hộp đó. Thế nhưng sau đó, nó hốt hoảng phát hiện trong hộp có một cái bẫy. Nó bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên: *"Có cái bẫy chuột trong nhà!"*.

Chị gà mái đang bới đất gần đó nghe thấy thế ngẩng đầu lên và nói: *"Này chuột, đó là mối lo ngại ghê gớm đối với anh, nhưng nó chẳng có phiền hà gì với tôi, vì tôi không thể bị vướng vào cái bẫy chuột"*.

Chuột bèn quay sang nói với lợn: *"Anh lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà"*. Lợn ủn ỉn có vẻ thông cảm và trả lời: *"Tôi rất lấy làm tiếc cho cậu, tôi chả làm được gì, nhưng tôi hy vọng cậu không bị vướng vào bẫy đó"*.

Nghe vậy, chuột hốt hải chạy đến bên bác bò đang nhai cỏ gần đó. Nó kêu lên: *"Bác bò, bác bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!"* Bác bò vừa nhai cỏ vừa từ tốn trấn an: *"Bác rất hiểu sự lo âu của cháu, nhưng bác cũng chẳng giúp được gì"*.

Chuột chán nản đi vào nhà, lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy nguy hiểm của bác nông dân.

Vào một đêm nọ, có tiếng động vang lên trong nhà, dường như là tiếng bầy sập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem có bắt được con chuột nào hay không. Trong đêm tối loạng choạng, bà vợ bác nông dân đã bị con rắn độc cắn vào chân khi bà mon men tới gần cái bẫy. Thì ra cái bẫy chuột đã sập vào đuôi của một con rắn.

Bác nông dân vội vàng chở vợ tới bệnh viện. Khi trở về nhà, vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo gà có thể hạ sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị gà mái cắt tiết, làm thịt, để nấu

cháo cho vợ ăn. Thế nhưng, bệnh tình của vợ bác vẫn không giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin đã tới hỏi thăm. Để thết đãi họ, bác nông dân đã làm thịt con heo. Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ bò để làm thịt đãi khách.

SUY TƯ – Có lẽ người ta cứ tưởng cái bẫy chuột chỉ có hại đến con chuột, nhưng không phải thế, mà còn có bài học thâm thúy liên quan cuộc sống. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Thấy người khác gặp khó khăn, người ta thường vô cảm vì cho rằng không liên quan chi đến mình. Nhưng cuộc đời luôn có tính liên đới, không hàng dọc cũng hàng ngang, không chiều này cũng chiều nọ, trực tiếp hoặc gián tiếp. Cụ thể là vấn đề vệ sinh môi trường. Sự bẩn thỉu và sự vô trách nhiệm đều có hệ lụy với nhau.

3. CHUỘT VÀ CHỒN – Một con chuột nhắt đói bụng tìm cách chui vào một giỏ bắp. Mùi bắp thơm hấp dẫn quá nên nó quyết tâm vào cho bằng được. Nó phải cố lách thật mạnh mới có thể chui qua được cái khe hẹp giữa hai gờ miệng giỏ. Khi vào được bên trong, nó ngẫu nhiên cho thỏa thích, no đến mức bụng nó căng như quả bóng, căng to đến gấp ba lần so với cái khe hẹp ở miệng giỏ mà nó đã chui qua.

Khi đã thỏa mãn, no nê, nó lê bước đến miệng giỏ để tìm cách chui ra. Nhưng nó lách hết sức mà vẫn không sao ra được, bởi vì cái bụng nó to quá. Thế là nó ngồi xuống buồn bã than van, vừa khó chịu với cái dạ dày căng cứng vừa lo không biết làm sao thoát ra được. Thật là khổ sở!

Lúc đó có con chồn chạy đến. Nó hiểu được chuyện gì, rồi nó nói với chuột: *"Bạn ơi, tôi biết bạn đã làm gì. Bạn đã ngốn cho sướng miệng, và đấy chính là điều bạn mong muốn. Bây giờ bạn sẽ phải ở lại trong đó cho đến khi nào bạn lại cảm thấy đói như lúc bạn chui vào thì mới chui ra được. Thôi ngủ ngon để giữ sức khỏe nhé!"*

SUY TƯ – Tham thì thâm. Tham thực thì cực thân. Tiền nhân nói chẳng sai. Miếng ăn có thể làm cho người ta vinh hay nhục. Lĩnh vực nào cũng thế, dù vật chất hoặc tinh thần. Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Chết vì ăn là điều nhục nhã. Trọng thực thì trúng thực. Thà chết đói hơn chết no. Chiến tranh xảy ra cũng chỉ

vì miếng ăn – cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thậm chí mất hết cả tình nghĩa – kể cả tình thân ruột thịt.

4. BA CON CHUỘT – Có ba con chuột sống trong cùng một nhà. Đó là chuột trắng, chuột đen, chuột xám.

Ngày nọ, cả ba con phát hiện chủ nhà mua về một bình dầu và để trên bàn. Có món mới, lũ chuột vô cùng sung sướng, nhưng vì bàn quá cao, chúng phải phối hợp với nhau mới có thể tới được chỗ bình dầu.

Thế là ba con đều đưa ra ý kiến, chuột xám đứng trên chuột đen, chuột trắng đứng trên chuột xám, cứ như thế, thay nhau luân phiên, con nào cũng đều có cơ hội ăn được món dầu thơm béo ngậy trên bàn.

Cứ thế, kế hoạch diễn ra tốt đẹp, cả ba đều khoái khẩu với món dầu ngon. Rồi một hôm, chuột xám bất cẩn làm đổ bình dầu xuống, một tiếng “rầm” rất lớn. Cả ba hoảng sợ và cùng chạy về nơi trú ẩn.

Cả ba đều không chịu nhận lỗi, liên tục đổ lỗi cho nhau, con này bảo con kia đứng không vững nên mất cân bằng cả đám. Sau đó, chúng lại thống nhất với nhau làm theo cách cũ để tiếp tục ăn dầu cho thỏa mãn. Và cũng để xem lần này có xảy ra đổ vỡ thì sẽ là lỗi của con nào.

Nghĩ là làm, ba con lại tiếp tục trèo lên nhau để có thể ăn dầu. Vì không muốn nhận lỗi, không muốn mình là người sai, chỉ muốn đổ cho con khác, nên dù những con khác không đứng vững thì con còn lại cũng không thềm giữ. Bình dầu lại đổ xuống. Lần này chúng chẳng thềm chạy, cứ ở lại xem lỗi thuộc về ai.

Chủ nhà thấy lũ chuột lộng hành quá nên đưa mèo về nuôi để bắt chuột. Thế là lũ chuột không còn cơ hội để ăn dầu béo nữa.

SUY TƯ – Câu chuyện đơn giản nhưng thâm thúy. Tình trạng “đổ lỗi cho nhau” vẫn thường xảy ra ở các cơ quan, xí nghiệp, hội đoàn,... Không ai nhận mình sai, không ai chịu nhận lỗi, cứ đổ lỗi cho người khác, hoặc tìm cách bắt lỗi người khác. Đó là ích kỷ, hèn nhát, vô trách nhiệm. Vấn đề rắc rối cứ tiếp diễn, do đó mà công việc bế tắc, không xuôi xải, cả tập thể dần dần suy thoái...

III. CHUỘT TRONG KINH THÁNH



Chuột ít được nhắc tới trong Kinh Thánh. Cựu Ước đề cập vài lần, Tân Ước không đề cập lần nào. Trong các loài vật, chuột là loài ô uế, nghĩa là luật cấm đụng vào nó hoặc ăn thịt nó. Đây là một số câu Kinh Thánh đề cập loài chuột:

Lv 11:29-30 – *"Trong số các loài vật nhỏ lúc nhúc trên mặt đất, các người phải coi những loài này là ô uế: CHUỘT CHỮI, CHUỘT NHẮT, mọi thứ thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, cắc kè, kỳ nhông, thạch sùng."*

1 Sm 6:1-5 – Hòm Bia Đức Chúa ở trong lãnh thổ người Phi-li-tinh bảy tháng. Người Phi-li-tinh mời các tư tế và thầy bói đến và hỏi: *"Chúng tôi phải làm gì với Hòm Bia Đức Chúa? Xin cho chúng tôi biết phải trả Hòm Bia về chỗ cũ bằng cách nào."* Họ đáp: *"Nếu anh em trả lại Hòm Bia Thiên Chúa Ít-ra-en, thì đừng trả lại không, nhưng phải nộp cho Người một cửa lễ đền tội. Bây giờ anh em sẽ khỏi bệnh và sẽ biết tại sao tay của Người đã không tha anh em."* Người Phi-li-tinh hỏi: *"Cửa lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho Người là gì?"* Họ đáp: *"Năm cái khối u bằng vàng và năm CON CHUỘT bằng vàng, tính theo số các vương hầu người Phi-li-tinh, vì cũng một tai họa đã giáng xuống trên tất cả anh em và trên các vương hầu của anh em. Anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em, và hình ảnh các CON CHUỘT đang phá phách xứ sở, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Ít-ra-en. May ra Người sẽ nhẹ tay với anh em, với các thần của anh em và xứ sở anh em."*

1 Sm 6:11 – *"Chúng đặt Hòm Bia Đức Chúa lên xe, cùng với cái tráp đựng các CON CHUỘT bằng vàng và hình ảnh các khối u của chúng."*

1 Sm 6:17-18 – *"Đây là các u bấu bằng vàng người Phi-li-tinh đã nộp cho ĐỨC CHÚA làm lễ đền tội: một cho Át-đốt, một cho Ga-da, một cho Át-cơ-lôn, một cho Gát, một cho Éc-rôn. Ngoài ra còn có các con CHUỘT bằng vàng, tính theo số tất cả các thành người Phi-li-tinh thuộc về năm vương hầu, từ thành kiên cố cho đến làng bỏ ngỏ. Tảng đá lớn trên đó người ta đã đặt Hòm Bia Đức Chúa là bằng chứng cho đến ngày hôm nay, trong cánh đồng ông Giơ-hô-su-a người Bết Se-mét."*

Is 2:17-20 – *"Người phàm tự kiêu sẽ bị khuất phục, và con người ngạo nghễ rồi sẽ bị hạ xuống; ngày đó, chỉ một mình Đức Chúa*

được suy tôn. Các tà thần sẽ đồng loạt biến đi. Người ta sẽ chui vào hốc đá, vào khe đất, để tránh nỗi kinh hoàng Đức Chúa gây ra, tránh oai phong lẫm liệt của Người, khi Người đứng lên làm cho đất hải hùng. Ngày đó, con người sẽ ném cho CHUỘT CHU, cho dơi những tà thần bằng bạc, tà thần bằng vàng của họ mà họ đã làm ra để thờ.”

Is 66:17 – "Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và THỊT CHUỘT, đều sẽ chết cả lũ."

Lạy Thiên Chúa chí thánh, xin tẩy rửa chúng con để chúng con không còn ô uế, được trở nên thanh sạch trước Thánh Nhan Ngài. Xin thánh hóa chúng con để chúng con không còn hôi hám như loài chuột, và xin biến đổi chúng con để chúng con sống hữu ích chứ đừng gặm nhấm tha nhân vì thói tham lam ích kỷ. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính Lễ Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ ngày 28.1.2020

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN
Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng**

**Anh TÔMA AQUINÔ NGUYỄN THẾ QUYỀN,
Trưởng Ban Phục Vụ HH LCTX Gp XUÂN LỘC**

**Anh TÔMA AQUINÔ THÂN VĂN MỸ,
Trưởng BCH, CĐ LCTX MIỀN GIALAI, GP KONTUM**

Nguyện xin cho sự nhiệt thành và can đảm của các Thánh nhân, luôn là tấm gương soi rọi quý Anh trên bước đường phục vụ Giáo Hội.

NGÀY TẾT CHÚC NHAU ĐIỀU GÌ?

Gioakim Trương Đình Giai

Ngày Tết, ngày đầu Xuân, đặc biệt là thời khắc giao thừa, ngày đầu Năm Mới là những thời điểm đẹp nhất của một năm, vừa thiêng liêng, vừa ấm cúng. Đẹp vì thiên nhiên, đẹp vì con người đặc biệt vì không khí thiêng liêng. Người người hướng lòng về cõi thiên giới, Thiên Chúa, Trời Phật, thần linh, hướng đến ông bà tổ tiên thân nhân, đã chết hay còn sống, con người hướng lòng về nhau.

Dù có vất vả cả một năm, người ta cũng ráng dành dụm sắm sửa, chuẩn bị đón tết với hoa trái, áo quần mới, nhà cửa được làm mới, trang trí đẹp đẽ và đặc biệt là tìm mọi cách để gia đình được sum họp sau thời gian xa cách nhớ nhung. Là thời gian người ta dành để thăm viếng thân nhân bạn bè, ăn uống cùng nhau, gặp nhau chào chúc chuyện trò tay bắt mặt mừng. Ông bà cha mẹ nhận được lời chúc tết của con cháu, con cháu thì được lì xì vui vẻ. Và cùng nhau nâng ly chúc nhau sức khỏe và muôn điều tốt đẹp như khúc hát Ly rượu mừng "Mừng xuân nâng chén ta chúc nơi nơi...", với tâm hồn lâng lâng rộn ràng mang nhiều cảm giác...

Ngày Tết Việt Nam cho dù có thiếu gì thì cũng không thể thiếu những lời chúc nhau không chỉ trong thân nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bà con láng giềng mà có khi người ta còn chúc cả những người xa lạ, hay mới gặp lần đầu.

Chúng ta thử cùng nhau xem lại đâu là những lời mà người ta thường chúc nhau vào dịp tết nhất.

Chúng ta thường nghe và thường chúc nhau sức khỏe, làm ăn phát tài, thăng quan tiến chức, thành đạt, gia đạo yên vui, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Hoặc đối với người con độc thân thì sớm tìm được ý trung nhân, vợ chồng son thì sớm có con cho vui nhà vui cửa. Hoặc nếu là người có đạo thì có thể chúc nhau được tràn đầy ơn Chúa, bình an... đây là những lời chúc mà có lẽ chúng ta thường nhận và thường trao cho nhau nhất. Xét cho cùng, có ai trong chúng ta lại không muốn mình được sức khỏe, phát tài, thăng tiến thành đạt trong nghề nghiệp, gia đạo yên vui, muốn mọi sự

như ý. Đương nhiên người chúc chỉ muốn những điều tốt đẹp cho những người mình chúc thôi.

Nói cho cùng lời chúc cần thiết nhất đầy đủ nhất là lời chúc Hạnh phúc nhưng điều này lại quá mênh mông, thậm chí mơ hồ hay có khi mang tính chủ quan. Hạnh phúc theo quan niệm của đời thường có mọi sự cần có càng nhiều càng tốt. Nhưng trong thực tế thì chẳng ai được như vậy. Thường chỉ có cái này mà lại không có cái kia, hay có một số điều chứ không có tất cả, hay có ít có vừa mà thôi. Trong khi hạnh phúc đúng ra hệ tại ở việc là (être, to be) chứ không phải có (avoir, to have). Vì trong thực tế, chẳng có ai có đầy đủ và chưa nói khi có điều mình muốn thì lại thấy là thường, chẳng còn hạnh phúc nữa. Trong Phúc Âm thì không nói đến hạnh phúc (bonheur, happiness, felicità) mà nói chủ yếu đến các Mỗi Phúc (Béatitudes, Beatitudes, Beatitudini), đôi khi xem ra đối nghịch với hạnh phúc theo quan niệm đời thường, hay nói đến cái Phúc làm nền tảng cho các mỗi phúc đó là Phúc vì đã tin (Phúc cho Bà vì đã tin những Lời Chúa nói sẽ được thực hiện). Nhưng thực tế ngay cả các linh mục, các bậc tu trì, chẳng hề có ai dám nói mình cảm thấy mình hạnh phúc, có phúc khi gặp thử thách, bị bách hại. Ngay cả Đức Giêsu khi chịu khổ nạn, khi bị treo trên thánh giá, Người cũng buồn sầu, cảm thấy thất vọng như bị chính Chúa bỏ rơi. Ngay trong nhà đạo, chẳng thấy có ai lại chúc nhau theo tám mỗi phúc cả. Hạnh phúc theo nghĩa tuyệt đối hay các mỗi phúc mãi mãi vẫn là cái người ta hướng đến chứ chưa bao giờ thực sự có. Theo thánh Augustino, "hạnh phúc là có điều mình muốn và muốn điều đúng hay nên". Theo định nghĩa này, hạnh phúc vẫn thường ở ngoài tầm tay con người vì có được điều mình muốn đã khó rồi, huống gì còn phải muốn điều đúng, điều nên.

Nói cho cùng, ta có chúc nhau điều gì đi nữa, thì cũng chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Nhưng có lẽ ngày Tết chúng ta nên lưu tâm những điều sau trước khi gửi lời chúc đến cho ai đó:

Trước hết mình phải biết tình trạng hiện tại và những ước muốn của người đó, để chúng ta mới có thể gửi đến họ lời chúc phù hợp mà họ mong đợi, ít ra điều đó cũng mang đến hy vọng làm cho họ vui lòng. Còn nếu không, những lời chúc chung chung mà ta có thể chúc cho mọi người đó là: Sức khỏe, tiền bạc dồi dào, vui vẻ bình



an, công việc hài lòng trôi chảy, thành đạt, gia đạo yên vui hạnh phúc, đạt được ước mơ.

Điều thứ hai, chúng ta nên tránh một lời chúc mà vô số người thường dùng và thậm chí được in khắp mọi nơi vào dịp Tết đó là: Vạn sự như ý! Thật ra có ai mà không muốn mọi sự đều như ý mình đâu. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết rằng điều đó gần như chỉ là điều không tưởng. Vì ai trong chúng ta cũng biết rằng trong thực tế của cuộc đời, một vài điều xảy ra như ý mình đã là khó có thể xảy ra huống hồ gì là vạn sự hay mọi sự như ý. Bởi vì chúng không tùy thuộc vào bản thân mình và thuộc về những nhân tố ở ngoài ta. Thậm chí những điều tùy thuộc ở bản thân mình mà mình còn không hẳn thực hiện được thì huống hồ gì là thuộc về kẻ khác và nhiều yếu tố khác. Vậy khi chúng ta chúc nhau như thế là chẳng khác nào chúng ta gieo mầm mống bất hạnh cho người mình chúc khi làm cho họ nghĩ rằng họ chỉ hạnh phúc khi được mọi sự như ý và từ đó sẽ làm cho họ cảm thấy bất hạnh dài dài khi chẳng có gì hay rất ít điều làm cho họ vừa ý.

Một điều chúng ta cần thực sự quan tâm nữa để lời chúc chúng ta không chỉ là trên môi trên miệng mà là xuất phát từ con tim, đó là góp phần làm cho những lời cầu chúc của mình đối với người nhận được có thêm cơ may trở nên hiện thực bằng những việc bác ái cụ thể, lời nói, việc làm và ngay cả bằng việc cầu nguyện.

Và nói cho cùng mọi lời cầu chúc của chúng ta với tư cách là Kitô hữu đều phải hướng đến cùng đích của cuộc đời mình, hạnh phúc thật, chính là Nước Trời, Thiên Đàng, đó mới là Mùa Xuân thực sự là ngày Tết đích thực của tất cả chúng ta.

ĐÍNH CHÍNH

Trong TLHT số tháng 12/2019, có một số sai sót, xin được sửa lại như sau:

- Trang 49, hàng thứ ba từ dưới đếm lên: Xin đổi cụm từ “được ẩn giấu” thành “giấu mặt”.

- Trang 51, hàng thứ mười từ dưới đếm lên, xin thay từ “mẹ” bằng từ “hiền mẫu”; hàng thứ ba từ dưới đếm lên, xin bỏ từ “tôn giáo”.

TLHT xin cáo lỗi cùng Tác giả và Quý độc giả.

HÃY THỰC HÀNH BÁT PHÚC ĐỂ TRỞ NÊN PHÚC NHÂN

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Lẽ đất trời có khởi thủy phải có tận cùng, một năm có bắt đầu ắt phải có kết thúc, bắt đầu vào lúc giao thừa, cũng lại kết thúc vào lúc giao thừa. Và đây là giây phút thiêng liêng và tuyệt đẹp, trời đất giao hòa, âm dương đan dệt vào nhau, mỗi người đều cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc, nhưng cũng có một cái gì đó níu kéo lòng ta, chúng ta đang ở vào thời khắc cũ giao lại, mới đón lấy, năm cũ sang năm mới.

Trong giờ phút huyền nhiệm này, mở ra những ngày mới, giúp con người hy vọng, cậy trông và tín thác vào Đấng tác tạo cả đất trời, Đấng ấy là Cứu Chúa của chúng ta. Không gì thích hợp bằng việc chúng ta phải làm trước tiên là hướng tâm hồn lên Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc, để xin Ngài giáng phúc thi ân cho mọi người, mọi nhà, hầu tất cả được sống bình an và yêu thương trong sự quan phòng của Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót và thứ tha.

Lời Thánh vịnh 133, 3 mới đẹp làm sao: *"Cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả từ núi thánh Sion"* (Tv 133, 3). Lời nguyện dưới đây lôi kéo chúng ta về với Chúa, Đấng là Alpha và Ô Mêga, là Nguyên thủy và là Cùng đích: *"Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh danh thánh"* (Lời Ca nhập lễ).

Lời Môsê ngỏ với Aaron và các con ông Aaron như sợi dây lôi kéo phúc lành và bình an của Chúa xuống cho dân: *"Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em"*. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Chúa và Chúa sẽ chúc lành cho chúng (Ds 6n 22, 27). Tác giả Thánh Vịnh nói cho chúng ta biết lý do tại sao phải hướng lòng lên Chúa và van xin Ngài: *"Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời"* (Tv 120, 1-2). Nếu như khi xưa thánh Phaolô



đã khuyên tín hữu Thêxalônica, nay ngài cũng khuyên chúng ta: *"Hãy cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh"* (1Tx 5, 16).

Trước thềm năm mới, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những tâm tư và ước muốn. Ưu tư nhìn lại quá khứ, hy vọng hướng tới tương lai. Vậy giờ đây chúng ta có những tâm tình nào, ước muốn gì, chờ đợi gì và nhất là nói gì với Chúa? Chắc chắn một điều là ai cũng xin Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, rộng ban cho một năm mới phúc lộc dồi dào, và lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Chúa.

Về phương diện con người, điều đầu tiên trong năm mới chúng ta cầu chúc cho nhau đó là chúc được bình an, hạnh phúc, vui vẻ, may mắn, mà người có đạo còn chúc nhau được đầy niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa.

Về phía Thiên Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài yêu thương con người và hằng mong muốn con người được hạnh phúc, nên Ngài sẵn sàng chúc phúc cho chúng ta, chúng ta hãy tin tưởng vào Ngài. Ngài vui khi nhìn thấy chúng ta mạnh khỏe, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ nào mà không vui khi thấy con cái mình lớn lên, khôn ngoan, khoẻ mạnh? Huống chi là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta, không để chúng ta hư không đời, mà lại sinh ra ta cho ta được làm người... lại cho Ngôi Hai Xuống thế làm người để cứu độ, giải thoát ta khỏi mọi tội lỗi và sự dữ, cứu chúng ta khỏi án phạt đời đời. Lời Chúa trong Thánh lễ Giao thừa minh chứng rõ ràng rằng, Thiên Chúa muốn, chúng ta là những người hạnh phúc (x. Mt 5, 1-10).

Cứ vào giây phút linh thiêng Giao thừa năm cũ chuyển giao sang năm mới, chúng ta lại có dịp nghe đọc đoạn Tin Mừng nổi tiếng của thánh Matthêu, đầy ấn tượng và hết sức ngạc nhiên, là Bài Giảng Trên Núi hay còn gọi là Bát Phúc mà Chúa Giêsu đã công bố núi (x. 5, 1-12).

Bước sang năm mới, ai cũng mong ước những điều tốt đẹp mới từ con người đến cả tâm tư, để sống vui và hạnh phúc. Thì đây, với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu cung cấp chúng ta một mô hình sống nếu làm theo thì sẽ trở thành những người thực sự hạnh phúc.

Phải nói thật rằng, hạnh phúc chắc chắn là mục tiêu tất cả chúng ta tìm kiếm trong cuộc sống. Nếu hỏi người khác xem họ kiếm tìm hạnh phúc cho mình như thế nào, chắc sẽ có những câu trả lời rất khác nhau. Có người cho rằng, hạnh phúc ở trong gia đình, người khác cho rằng ở sức khỏe, nghề nghiệp, nhưng người khác lại tìm kiếm hạnh phúc nơi bạn bè, vui chơi và giải trí... người tiêu sài lại tìm kiếm hạnh phúc trong việc mua bán.

Tám Mỗi Phúc mà Chúa Giêsu trình bày, xem ra không giống với quan niệm về hạnh phúc của con người hôm nay. Cụ thể như: Phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, phúc cho những ai đau khổ, phúc cho những kẻ hiền lành, phúc cho những ai đói khát sự công chính, phúc cho những kẻ có lòng nhân từ, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai hoạt động cho hoà bình, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x. Mt 5, 3-10).

Sứ điệp của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn sống khiêm nhường, khao khát công chính, quan tâm đến tha nhân. Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta về mỗi phúc cuối cùng: “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5, 10). Thánh Basil nói rằng “hạnh phúc không phải do ước muốn, giàu có, quyền lực mang lại cho con người. Những thứ đó không làm cho chúng ta hạnh phúc”.

Thiên Chúa là nguồn mọi ơn phúc, và chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng có phúc tuyệt hảo, Ngài cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc đích thật nên đã vạch ra cho chúng ta con đường Tám Mỗi Phúc Thật để tất cả chúng ta đi theo mà trở thành phúc nhân.

Trước thềm năm mới, chúng ta hãy khẩn cầu các thánh là những người đã được xem là phúc nhân, đặc biệt xin Mẹ Maria, là ‘Đấng đầy ơn phúc’, giúp con cái Mẹ trở thành những phúc nhân trong năm mới, nhất là trước tòa Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ đến muôn thừa muôn đời! Amen.

KÍNH BÁO

Sau số báo tháng 1/2020, Tài liệu Học tập LCTX sẽ nghỉ một kỳ (tháng 2/2020 không có báo). Số kế tiếp tháng 3/2020, phát hành vào ngày 28/2/2020. Mong Quý độc giả thông cảm.



XIN CHÚA TƯƠI NÉT MẶT NHÌN ĐẾN CHÚNG TA

Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP

Trong một năm, giờ phút giao thừa có lẽ là giờ phút thiêng liêng nhất! Bởi vì đây là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời mà cha ông ta vẫn gọi với cụm từ rất thân thương: "Tống cựu - nghinh tân".

Trong giờ phút này, nhiều nơi có những phong tục, truyền thống, lễ hội diễn ra nhằm tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

Họ cũng thường cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong khoảng khắc này. Nào là: cầu chúc cho ông bà khỏe mạnh; cho anh chị hạnh phúc; cho con cháu ngoan hiền, cho công việc thuận lợi, cho hoa màu tốt tươi...

Sự mong ước đó được nhiều người thể hiện qua mâm ngũ quả như: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung hay qua những cành lộc tươi tốt, xum xuê hái được trong giờ khắc linh thiêng của đêm giao thừa.

Tuy nhiên, với người Công Giáo, niềm tin dạy cho chúng ta rằng: trong khi vui mừng đón mùa xuân đất trời, xuân tự nhiên, thì chúng ta còn có một niềm vui khác, đó là niềm vui tinh thần, niềm vui Tin Mừng, bởi vì qua mùa xuân hữu hạn, chúng ta được mời gọi hướng về Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

Vì thế, trong giờ phút này, chúng ta quy tụ quây quần bên nhau trong Thánh Đường, để nguyện xin Chúa chúc phúc, đồng thời cũng để bày tỏ niềm tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, vì chính người là Niềm Vui và là Mùa Xuân Vĩnh Cửu.

Con người là trọng tâm của lời chúc phúc

Tác giả Thánh Vịnh đã diễn tả sự chúc phúc và niềm phó thác ấy qua lời cầu nguyện: "*Cúi xin Đấng tạo thành trời đất xuống cho bạn muôn vàn phúc cả từ Núi Thánh Sion*" (Tv 134, 3). Trong sách Dân Số, tác giả cũng dẫn đưa con người về lời cầu nguyện hướng Thiên như vậy: "*Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và đủ lòng thương anh*

em! Nguyên Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6, 24-26).

Khi cất lên lời cầu nguyện với Thiên Chúa như thế, tác giả muốn đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của đời sống con người, bởi vì chính Người cũng đã coi con người là trọng tâm của công trình tạo dựng. Điều này đã được sách Dân Số chứng minh: *"Chúc như thế là đặt con cái Itraen dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng"* (Ds 6, 24-27).

Còn niềm vui, hạnh phúc nào hơn cho bằng khi con người được Thiên Chúa rủ thương chúc phúc. Người chăm sóc chúng ta như gà mẹ ấp ủ đàn con, như người cha yêu thương con cái, như người bạn đỡ nâng đồng hành, như người chồng ấp ủ thương yêu! (x. TSNTLTX, số 6).

Đứng trước hồng ân lớn lao đó, tác giả Thánh Vịnh một lần nữa không khỏi ngỡ ngàng thốt lên: *"Tôi ngược mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao?"* (Tv 121, 1), Nhưng ngay lập tức, tác giả đã xác định không chút do dự: *"Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời"* (Tv 121, 2).

Gợi lại một vài điểm như thế để thấy được rằng: Thiên Chúa là Đấng một dạ xót thương, Ngài luôn nhẫn nại và tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, bao bọc chúng ta bằng ân sủng và tình thương (x. Tv 103, 3-4; 146, 7-9); Vì thế, thánh Phaolô mời gọi: *"Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu"* (1Tx 5, 16-18). Và rồi thánh nhân cũng nhắc nhở: *"Anh em đừng dập tắt Thần Khí [...] Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa"* (1 Tx 5, 19-22).

Mùa xuân đích thực là chính Chúa

Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, có lẽ mọi người đều mong muốn năm mới được mọi sự tốt đẹp...! Tuy nhiên, với những người có niềm tin nơi Chúa, chúng ta phải hướng lời cầu nguyện nơi mình vào trọng tâm ơn cứu chuộc, đó là: mong sao cho mình được đi trong đường lối của Thiên Chúa, được lòng thương xót của Người ấp ủ, bảo vệ, xin Người thương cứu giúp ta khỏi lối chân trật bước,



giữ gìn ta khỏi mọi điều bất hạnh, ban cho sinh mệnh được an toàn (x. Tv 121, 3-8). Xin cho mình luôn được sự bình an của Chúa.

Như thế, hạnh phúc là điều con người luôn mong mỏi đợi trông. Nhưng như những gì đã chia sẻ, thì niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực của chúng ta khác hẳn với những người không có niềm tin. Vì thế, thật ý nghĩa khi trong đêm giao thừa này, chúng ta được nghe bài Tin Mừng nói về Tám Mối Phúc Thật. Tuy nhiên, Tám Mối Phúc này chỉ có những ai tin tưởng và khao khát đi tìm Mùa Xuân Vĩnh Cửu thì mới cảm thấy thuận tai và vui mừng, còn những ai không có niềm tin thì đây chính là tám mối họa, vì nó ngược đời, nghịch nhĩ!

Thật vậy, muốn được hạnh phúc đích thực, chúng ta phải sống khó nghèo theo tinh thần Tin Mừng, hiền lành, nhân hậu như Thiên Chúa, sầu khổ vì những tội lỗi đã phạm, khát khao những điều công chính, thương xót mọi người, sống trong sạch, xây dựng hòa bình và sẵn sàng làm chứng cho Chúa dù có phải đầu rơi máu đổ.

Tất cả những mối phúc đó, chúng ta cần phải có đức tin để không thấy cái ngược đời mà là thuận đời, không nghịch nhĩ mà thuận tai...

Mong sao, tết đến, xuân về, mỗi người chúng ta hãy đổi mới tinh thần và thể xác, hãy mặc lấy Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Đức Kitô, để Ngài là niềm vui đích thực của chúng ta. *"Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh chị em và đủ lòng thương anh chị em! Và Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta trong suốt Năm Mới này"*.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con xin cảm tạ Chúa đã yêu thương gìn giữ chúng con trong suốt năm qua, giờ đây. Chúng con xin dâng năm mới này lên cho Chúa, để xin Người ban bình an, niềm vui và hạnh phúc cho chúng con.

Xin cho mỗi người chúng con dù ăn, dù nói, làm việc hay nghỉ ngơi, luôn hướng về Mùa Xuân Vĩnh Cửu trên Thiên Quốc. Amen.

MÀU NHIỆM GIÁNG SINH, MÀU NHIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT

LM Vinh Sơn Trần Đình Hòa

Đặc trách CDLCTX hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa

Thiên Chúa chẳng ai thấy bao giờ, bởi Ngài là Đấng thiêng liêng. Tình thương của Thiên Chúa cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm (x.Tv 57, 11). Tình thương ấy vượt qua trí hiểu của loài người.

Nếu Thiên Chúa không tỏ bày ra bên ngoài, và không ban cho con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa, chắc chắn không một ai có thể tiếp cận được tình yêu ấy. Đặc biệt, qua màu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần, Thiên Chúa đã tỏ bày cách tỏ tường cho con người về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

1. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau vô cùng.

Chúng ta biết rằng, Ba Ngôi Thiên Chúa dù có ba ngôi vị riêng biệt, Chúa Cha là Chúa Cha, Đấng sáng tạo. Ngài không phải là Chúa Con, cũng chẳng phải là Chúa Thánh Thần. Chúa Con là Chúa Con, Đấng cứu chuộc nhân loại. Ngài không phải là Chúa Cha và cũng không phải là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Ngài là Đấng Thánh Hóa và ban sự sống. Ngài không phải là Chúa Cha và Chúa Con.

Tuy Ba Ngôi Thiên Chúa riêng biệt nhưng không khác biệt. Bởi lẽ, ba ngôi cùng một bản thể duy nhất là bản thể Thiên Chúa. Ba Ngôi cùng một quyền năng như nhau và Ba Ngôi cùng cộng tác với nhau trong mọi hoạt động. Mỗi ngôi vị có những hoạt động đặc thù, Chúa Cha sáng tạo, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần Thánh Hóa. Tuy nhiên, Ba Ngôi cùng hiệp nhất và cộng tác với nhau để mọi hoạt động đều ăn khớp và trở nên hoàn hảo.

Có một lý do đặc biệt hơn để chúng ta tiếp cận màu nhiệm một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị là các ngôi vị yêu thương nhau vô cùng, đến độ Thánh Gioan đã định nghĩa rằng Thiên Chúa là tình yêu (x.1Ga 4, 8). Chúa Cha là cội nguồn tình yêu. Chúa Con là hiện thân của tình yêu và Chúa Thánh Thần là tình yêu và là chân lý. Tình yêu đưa đến sự hiệp nhất nên một. Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa tròn đầy đến độ Ba Ngôi luôn ở trong nhau. Chúa Cha ở trong



Chúa Con và Chúa con ở trong Chúa Cha (x.Ga 17, 23) nhờ tác động nhiệm mầu của Chúa Thánh Thần. Mọi sự của Chúa Cha là của Chúa Con và mọi sự của Chúa Con là của Chúa Cha (x.Ga 17, 10). Sự hiệp nhất nên một của ba ngôi khẳng khít đến độ hễ ai không nghe lời Chúa Con là không nghe lời Chúa Cha, những ai không tin lời của Chúa Con nói là không tin vào Chúa Cha. Ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con (x.Ga 5, 23). Vì thế, ở đâu có Chúa Con, ở đấy có Chúa Cha. Ai xem thấy Chúa con, người ấy cũng xem thấy Chúa Cha bởi lẽ, Chúa Cha ở trong Chúa Con (x.Ga 14, 10) nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

2. Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người.

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau vô cùng, nhưng tình yêu ấy không gói trọn trong nội tại Ba Ngôi. Trái lại, tình yêu ấy lại trải rộng cách vô biên nơi thụ tạo, đặc biệt là đối với con người sau khi bất tuân. Thiên Chúa không muốn con người xa cách tình yêu Thiên Chúa. Khi con người xa Thiên Chúa, tức là con người xa tình yêu vô cùng của Ngài. Một khi con người xa tình yêu, là khi ấy con người xa dẫn hạnh phúc đích thực. Bởi lẽ hạnh phúc được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Thông thường chúng ta nghĩ rằng, hạnh phúc được đo bằng vật chất. Thực ra không phải như vậy. Hạnh phúc được đo bằng tình yêu mà tình yêu phải bắt nguồn từ chính Thiên Chúa bởi Thiên Chúa là tình yêu (x.1Ga 4, 8).

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau như thế, nhưng Ngài cũng muốn con người được sống trong tình yêu, nghĩa là được hiệp thông với Ngài. Vì thế, Thiên Chúa đã dùng một phương thể cực kì lạ lùng là cho Con Một của mình là Chúa Con mặc lấy bản tính con người. Ngôi Lời Thiên Chúa được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời và Ngôi Lời là Thiên Chúa thật. Giờ đây, Ngôi Lời chấp nhận mang lấy thân phận con người. Đấng là Thiên Chúa siêu việt, vượt trên không gian và thời gian, giờ đây sinh xuống nơi trần gian và chịu chi phối bởi quy luật của thời gian. Đấng vô tội, giờ đây chấp nhận mang thân phận con người chịu hệ lụy của tội.

Khi Chúa Cha trao ban Chúa Con làm thân phận con người, Chúa Cha đã trao chính mình cho nhân loại. Chúa Cha đã quên chính mình để trao ban cho tất cả nhân loại. Phải nói rằng, lòng thương

xót của Thiên Chúa là một phạm trù, một từ ngữ trừu tượng thì qua Ngôi Hai nhập thể, lòng thương xót ấy đã trở nên hữu hình. Lòng thương xót Chúa đã trở nên con người bằng xương bằng thịt và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lòng thương xót ấy qua hình ảnh của một Hài Nhi Giêsu mà chúng ta sắp mừng lễ Giáng Sinh.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận mỏng giòn của một Hài Nhi bé nhỏ. Mẫu nhiệm lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua đời sống của Hài Nhi Giêsu. Đấng đầu tiên nhận ra lòng thương xót ấy chính là Đức Maria. Lời kinh Magnificat mà Đức Maria thưa với Thiên Chúa: *"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người"* (Lc 1, 46-50). Thiên Chúa đã thương xót mẹ Maria nên đã chấp nhận một nữ tỳ hèn mọn làm Mẹ Đấng tối cao.

Kể đến, lòng thương xót ấy được biểu lộ qua người chị họ Đức Maria là bà Êlisabét. Cuộc viếng thăm của Đức Maria với người chị họ đã đem lại cho người chị họ và đứa con trong bụng người chị ấy. Bà Êlisabét và hài nhi trong lòng bà cũng mừng vui hớn hở. Niềm vui ấy được thốt lên thành lời: *"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm tôi"* (Lc 1, 43).

Lòng thương xót ấy cũng được bày tỏ cho những người nghèo khổ, lam lũ vất vả, cụ thể là những người chăn chiên. Trong đêm Chúa Giêsu sinh ra, niềm vui đón lòng thương xót của Chúa đã được thiên thần báo tin cho các mục đồng: *"Anh em đừng sợ. Nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương"* (Lc 2, 10-14).

Lòng thương xót ấy cũng được bày tỏ cho những anh em lương dân bằng những dấu chỉ thiên nhiên. Ánh sao lạ như là dấu chỉ của thiên nhiên báo trước một vĩ nhân đã sinh ra. Những ai khao khát

đi tìm chân, thiện, mỹ sẽ lên đường để tìm đến. Đại diện cho những người ấy là ba nhà đạo sĩ Đông Phương, họ đã thấy ánh sao lạ, đã lên đường và đã tìm thấy. Tin Mừng theo thánh Mathêu ghi nhận hành vi của ba nhà đạo sĩ: "*Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến*" (Mt 2,10-11).

3. Thể hiện lòng thương xót với Thiên Chúa.

Thiên Chúa thương xót con người, đó là chân lý. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta được mời gọi thương xót Thiên Chúa, hay một cách nói mạnh mẽ hơn, đó là chúng ta rủ lòng thương với Thiên Chúa khi chúng ta thể hiện lòng thương xót tha nhân. Có thể chúng ta khó hiểu điều này. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn kỹ vào mẫu nhiệm Ngôi Hai Giáng Sinh.

Quả vậy, Ngôi Hai Thiên Chúa là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo (x.Cl 1, 15). Ngôi Hai Thiên Chúa đã đảm nhận thân phận yếu hèn của phận người. Trước khi Ngôi Hai Thiên Chúa hoạt động công khai để tỏ bày tình thương cách tỏ tường cho nhân loại, Người đã mang thân phận mỏng manh của một Hài Nhi bé nhỏ. Hài Nhi ấy cần sự quảng đại thương xót của thánh Giuse, cần sự chăm sóc cần mẫn và đầy xót thương của Đức trinh nữ Maria.

Trong những ngày sống khó khăn tại Belem, Hài Nhi ấy cũng cần sự quảng đại dâng cúng của ba nhà đạo sĩ Phương Đông để có thể sống còn trong một thời gian khắc nghiệt.

Khi Ngôi Hai Thiên Chúa nhập Thể làm người, một cách nào đó Người đã ôm trọn nhân tính của con người vào trong thân thể của Người (x.GS 22) và đã ôm trọn nhân tính ấy trong Ngôi vị Thiên Chúa của Người. Do vậy, hễ ai đụng đến con người là đụng đến Ngôi Hai Thiên Chúa và như thế cũng đụng đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi mang thân phận con người, Đức Giêsu đã nên một với con người trong Ngôi vị của Người. Như sự kết duyên bền chặt giữa Thiên tính và nhân tính nơi Chúa Giêsu thế nào thì sự kết hợp bền chặt giữa Thiên Chúa và con người như vậy. Chính vì thế, khi chúng ta làm cho một trong những anh em bé mọn nơi anh chị em mình

là chúng ta làm cho chính Chúa và khi chúng ta không làm cho họ thì cũng không làm cho chính Chúa (x.Mt 25, 40-45).

Trong cuộc sống lữ hành này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những con người bé mọn. Những người ấy có thể là những trẻ em mồ côi, những trẻ em bất hạnh, những con người cơ nhỡ, những con người nghèo hèn, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, những người già neo đơn... Tất cả những người ấy đang cần đến lòng thương xót của mỗi người chúng ta.

Ngày hôm nay, nếu chúng ta không có lòng thương xót với tha nhân, chúng ta không thể đón nhận lòng xót thương của Thiên Chúa ở đời sau. Chúng ta hãy suy gẫm câu chuyện của nhà phú hộ trong Tin Mừng theo thánh Luca. Ông phú hộ đã từ chối bố thí những miếng bánh vụn rớt xuống từ bàn ăn dư thừa, điều mà ông dễ dàng làm được ở đời này nên ông cũng không được nhận những giọt nước mát ở đời sau từ tay Ladarô. Thiên Chúa xét xử chúng ta rất công bằng nhưng những ai có lòng xót thương tha nhân người ấy không sợ bị xét xử bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Giacôbê đã khẳng định điều ấy: *"Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử"* (Gc 2, 13).

Chớ gì, suy niệm mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng trần hôm nay, chúng ta nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa một cách sống động và cụ thể qua chính Hài Nhi Giêsu và chúng ta biết thể hiện lòng thương xót với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, hầu chúng ta nhận được lòng thương xót muôn đời của Thiên Chúa trong cuộc sống mai sau.

CHIA BUỒN

Được tin cụ ông Trần Văn Hanh, nhạc phụ anh Đa Minh Vũ Đình Quảng (CTV BTT CĐ LCTX TGP SG), đã từ trần lúc 22g30 ngày 4.12.2019, tại Hoa Kỳ. Hưởng thọ 86 tuổi.

Ban Chấp hành CĐ LCTX TGP SG chân thành chia sẻ niềm tiếc thương cùng Anh và Gia quyến. Nguyện cho hương hồn Cụ ông sớm về cõi phúc.

NHỮNG CẢNH ẸN CHÀO XUÂN

Ghi chép của **Fx Đỗ Công Minh**

Những ngày cuối năm 2019 này, từng cơn gió đông mang theo không khí lạnh tràn về thành phố vùng nhiệt đới, nhiệt độ trung bình giảm đáng kể, báo hiệu một Mùa xuân mới đang trở về trên quê hương Việt Nam. Sáng sớm những ngày đầu tháng 12 chỉ mới 20 độ C mà ngoài đường đã thấy bóng áo len, áo gió đủ màu, nhưng sánh sao được với cái rét đậm vùng cao nguyên. Xuân về trên thành phố năm nay hứa hẹn một cái Tết xôm tụ do đời sống kinh tế có phần ổn định, thời tiết Nam bộ không khắc nghiệt nên cây trái, hoa cảnh được mùa thi nhau khoe sắc thắm càng tô đậm những nét đẹp của mùa xuân. Với người Công Giáo trên thành phố, trước thềm xuân 2020, chúng ta vui mừng được đón tiếp Đức Tổng Giám Mục, vị chủ chăn thứ tư, kể từ khi thiết lập Giáo tỉnh Saigon, Thành Phố Hồ Chí Minh đến nay. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Giáo phận Phát Diệm được bổ nhiệm là Tổng Giám Mục cai quản Tổng Giáo phận. Ngài chính thức nhận tòa ngày 11/12/2019 vừa qua, khiến dân Chúa mùa xuân 2020 lại càng vui hơn, vì nhận được những lời chúc Xuân đầu năm của vị chủ chăn mới.

Theo truyền thống hướng đến những người kém may mắn vào dịp cuối năm khi gió Đông về. Năm nay cái Tết của dân tộc cận ngay sau ngày Lễ Giáng sinh vừa tròn một tháng (25/01), tại các giáo xứ, nhiều gia đình nghèo, người khuyết tật, đau yếu, già cả đều được các đoàn thể trong xứ lên lịch phối hợp tặng quà tết. Một số các đoàn thể các giáo xứ, cũng có những Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót các giáo hạt tổ chức đi thăm các trung tâm xã hội, các xứ, họ đạo nghèo tại các bản làng vùng cao nguyên hay các họ đạo vùng sâu miền Cửu Long sông nước, để chăm cho những gia đình khó khăn có được cái Tết, đón mùa Xuân mới trong ơn nghĩa Chúa.

Mỗi dịp xuân về cũng là dịp để các nhóm nhỏ thiện nguyện tổ chức cho các thành viên của mình hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn, ở những vùng sâu, vùng xa. Nơi mà nhiều người già, trẻ em không biết hay chưa hề có khái niệm thế nào là "Cây mùa xuân", chưa một lần trang trí đường ngõ chính, dù chỉ là một tấm băng rôn "CHÚC MỪNG NĂM MỚI", hay đơn giản là những

cành cây khô có gấn những bông hoa mai GIẢ, khi Tết sắp đến mà Đông lại ập về. Những trẻ thơ chưa hề biết đến những trò chơi dân gian, múa hát tập thể, chơi lô tô nhận quà, ném vòng, quay số, thềm một bộ đồ mới đón xuân... bà con các dân tộc thiểu số vất vả mà áo quần bảo hộ không đủ kín, hầu che "Nắng cháy da" khi ra đồng, vào rừng làm nông lâm nghiệp. Những nhóm bác ái từ thiện tình nguyện như thế có không ít trong thành phố này.

Những ngày chờ xuân, tôi có dịp ghé thăm nhà anh Phêrô Nguyễn Văn Huyền, Trưởng nhóm thiện nguyện Ca đoàn Thánh Tâm thuộc nhà thờ Trung ương Hiệp Hội Thánh Mẫu. Gặp được các bạn trẻ đang tất bật gấp ủi các bộ quần áo người lớn đã qua sử dụng, do ca viên nhận từ những ân nhân xa gần gửi đến giúp. Nhóm khác đang đưa vào bao nylon các bộ đồ học sinh, trẻ em còn mới do các bạn vận động từ những nhà may mặc sản xuất cho tiểu thương bán chợ, chuyển đến ủng hộ. Rồi còn các dụng cụ học tập, tập vở, hàng trăm bộ sách giáo khoa. Có cả những chiếc xe đạp đã được sửa chữa, thay sảm lốp mới, sẽ gửi cho quý cha giúp phân phối cho những em phải đi học xa... Hỏi thăm quá trình hình thành và hoạt động của nhóm, chị Đinh Thị Thủy, ca trưởng bồi hồi kể lại: *"Nói là Ca đoàn, nhưng thực tế có nhiều bạn trẻ không là ca viên cũng tham gia, số này còn đông hơn. Ca đoàn Thánh Tâm qui tụ cả các bà, các bác, anh chị lớn tuổi nhưng cũng vận động các con cháu, bạn bè của các cháu tham gia công tác xã hội. Được sự bảo trợ của Cha Đa-Minh Đinh Văn Vãng, chánh xứ Sao Mai, quản nhiệm nhà thờ Thánh Mẫu và cho phép vận động. Hàng năm cứ sau ngày lễ Chúa Giáng sinh, nhóm lên chương trình thăm và tổ chức hội xuân cho một giáo xứ hay giáo họ khó nghèo thuộc vùng xa. Năm nay là năm thứ 10, nhóm có những chuyến công tác này. Hoạt động này chủ yếu là thể hiện tinh thần bác ái từ thiện Công giáo một cách cụ thể, sao cho từ người cho đi, đến những người đón nhận, đều nhận ra được Lòng Chúa Thương Xót mình. Người có lòng, có của cải thì cảm tạ Chúa cho có điều kiện kinh tế để chia sẻ cho anh chị em, người khó khăn cũng cảm tạ Chúa vì có những ân nhân đã bớt phần chi tiêu, tiết kiệm gửi đến san sẻ cho cuộc sống nghèo của họ khi xuân về. Nhưng nhóm còn có một tâm nguyện khác nữa lớn hơn, là qua những lần tổ chức các chuyến công tác, ban điều hành ca đoàn muốn nhắc nhở, giáo dục ca viên*



và các bạn trẻ nâng cao đời sống Đức tin trong cuộc sống, biết nghĩ đến người khác, nhất là những người bất hạnh, nghèo khó, những trẻ em không có điều kiện học tập, vui chơi trong tuổi mà các em đáng lẽ phải được hưởng". Chị Thủy hiện có 2 người con trai lớn, cùng bạn các cháu, tham gia ca đoàn và nhóm thiện nguyện này.

Năm nay, theo chương trình, nhóm sẽ tổ chức chuyến đi bác ái tại Tỉnh Bình Phước. Xin giới thiệu thư của Ca đoàn kính gửi quý ân nhân xa gần: *"Được sự đồng ý của Cha Tổng Giám Huấn HHTM TGP Sài Gòn – Quản nhiệm nhà thờ Thánh Mẫu, ca đoàn Thánh Tâm chúng con tiếp nối chương trình làm công tác bác ái tổ chức Hội Xuân như những năm qua. Chúng con kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị ân nhân giúp tiền hoặc quà, nhằm đem lại niềm vui cho khoảng 600 em thiếu nhi nghèo người dân tộc S'Tiêng và M'Nông thuộc giáo họ Thọ Sơn – Bù Đăng được hưởng một cái Tết thắm đẫm tình người vào hai ngày 18 và 19 tháng 01 năm 2020 (Ngày 24 và 25 Tết). Xin quý vị rộng tay giúp đỡ để chuyến công tác bác ái đạt được kết quả tốt đẹp.*

Mọi chi tiết và giúp đỡ xin liên hệ: Anh Nguyễn Văn Huyền, Trưởng Ban Phục vụ Nhà Thờ Thánh Mẫu, Điện Thoại: 0908 226 455 (Quà tặng bằng hiện vật xin gửi trước ngày 15/01/2020)".

Rời nhà anh Huyền, tôi ghé thăm Chị Rosa Giang, trưởng nhóm thiện nguyện Chí Hòa, từng là một Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Vinh Sơn 6, dẫn tham quan "điểm tiếp nhận" của nhóm, đồng thời là nhà một thành viên, các bạn cũng đang "đóng hàng" cho chuyến công tác vào cuối năm này. Tại phòng khách, một bà đã ngoài 60, mẹ của cô giáo Lưu Ngọc, người phụ trách tiếp nhận, đang giúp nhóm của con tách gỡ các phù hiệu trên những chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt của một công ty bảo vệ gửi tặng cho nhóm đi làm từ thiện. Đây là hàng trăm bộ quần áo đồng phục còn tốt của một Công ty bảo vệ thanh lý cuối năm, sẽ được các thành viên giặt lại sạch sẽ, đóng gói gửi tặng bà con người dân tộc, dùng để sử dụng ra đồng canh tác. Bà tâm tình: "Tôi nay có tuổi, sức khỏe lại yếu, thấy các anh chị, con cháu làm bác ái từ thiện thật là đẹp lòng Chúa nên cũng khuyến khích cháu tham gia. Mình giúp được chút gì thì làm chút đó". Anh chị em vừa làm việc vừa trò chuyện rất rôm rả. Nhóm thiện nguyện với trên 30 thành viên, thuộc nhiều xứ đạo, ngành nghề khác nhau, cũng có những anh chị

em ngoài Công giáo, hoàn cảnh kinh tế cũng chỉ đủ ăn, nhưng tấm lòng thiện chí lại rất đồng tâm khi đến với đồng bào mình. Anh chị em đã từng tổ chức những chuyến công tác xã hội từ nhiều năm nay. Do sự tự nguyện của các thành viên, cộng với việc tổ chức các chuyến đi gọn nhẹ, hiệu quả, vui tươi nên được nhiều ân nhân trong thành phố, cả ở nước ngoài, có điều kiện về tài chánh, kinh tế tín nhiệm, ủng hộ (Do họ không có điều kiện về sức khỏe và thời gian cùng đi).

Hỏi về kỹ năng tổ chức, cô Ngọc cho biết: *"Để có một chuyến đi, việc đầu tiên của ban điều hành là tìm hiểu địa điểm công tác qua giới thiệu của các linh mục, hay quý tu sĩ. Nhóm cử người đi tiền trạm, trở về sẽ viết một bản tường trình về cuộc sống, hoàn cảnh, những khó khăn mà bà con đang gặp. Ý kiến của người phụ trách địa phương là linh mục quản xứ hay tu sĩ phụ trách cộng đoàn. Nhóm cũng không quên liên hệ với chính quyền địa phương để thông báo về kế hoạch tổ chức để được phối hợp giúp đỡ. Kế đến, nhóm họp bàn, lên kế hoạch vận động, dự thảo chương trình cho chuyến đi, phân công các thành viên lo từng khâu. Việc vận động tài chánh hay hiện vật nhận được đều được công khai minh bạch trên facebook của nhóm. Thực hiện chuyến đi, những thành viên tham dự đều tự đóng góp tiền xe và tiền ăn, không sử dụng vào số tiền quyên góp được. Sau mỗi chuyến đi đều có ghi lại hình ảnh, bảng công khai tài chính gửi cho các thành viên, các vị ân nhân. Bản tổng kết có xác nhận của địa phương nơi đến, nên được sự hoan nghênh ủng hộ của mọi người. Công việc chuẩn bị trước các chuyến công tác thường từ 2 đến 3 tháng. Nhóm tổ chức mỗi năm 2 lần".*

Những hoạt động thiện nguyện của các nhóm nhỏ hướng về những người nghèo, những người kém may mắn, khuyết tật như thế đang được nhân rộng trong mỗi Mùa xuân về. Họ như những cánh én chào Xuân mới. Quả thật Xuân đến đã sưởi ấm cho bao tâm hồn, **người cho đi cũng vui, người tiếp nhận càng vui.** Mùa đông đã trở nên ấm áp hơn. Thiên Chúa là mùa Xuân của nhân loại đang hiện diện trong bao trẻ thơ, nơi những đồng bào còn khó khăn cơ cực, chắc hẳn Ngài cũng rất vui lòng khi gió đông đang tràn về hôm nay. Xin gửi lời chúc Xuân của Thiên Chúa, Đấng giàu LÒNG THƯƠNG XÓT đến mọi người.



LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA ĐƯỢC BIỂU TỎ TRONG PHỤNG VỤ

Lm. Antôn Hà văn Minh

(Tiếp theo và hết)

Kết

Khi cử hành phụng vụ, Giáo Hội không chỉ dừng lại ở việc trình bày lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, nhưng Giáo Hội còn phải làm cho việc cử hành đạt tới cùng đích của phụng vụ, bởi "*Phụng vụ là chóp đỉnh mà mọi hoạt động của Hội Thánh vươn tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào tất cả sức mạnh của Hội Thánh*", [47] vì thế Giáo Hội phải làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa được hiện thực trong chính đời sống của mình. Giáo Hội không chỉ là người trình bày lòng thương xót Chúa, nhưng còn phải là dấu chỉ của lòng thương xót đó, Giáo Hội phải trở thành biển cả của việc hiện tại hóa lòng thương xót Chúa. Giáo Hội không chỉ trình bày lòng thương xót qua việc cử hành phụng vụ, nhưng "*còn được kêu gọi "có hành động thương xót" đối với kẻ khác: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương". Trong những lời này, Giáo Hội nhận ra một lời mời gọi phải hành động và Giáo Hội cố gắng thực hành lòng thương xót*"; [48] đặc biệt qua việc cử hành Thánh Thể Giáo Hội cử hành về lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày trong lịch sử cứu độ mà Giáo Hội phải hàm ơn, về niềm hy vọng mà Giáo Hội hướng tới, về việc Chúa đến, nhờ đó Giáo Hội được biến đổi; đồng thời trong việc cử hành này Giáo Hội trình bày những gì Giáo Hội là hay những gì Giáo Hội phải là: một cộng đoàn hiệp thông, chứng tá cho lòng thương xót của Thiên Chúa mà Đức Kitô loan báo, nỗ lực sống chứng tá này trong sứ mệnh phục vụ tha nhân qua hai hình thức: chứng tá bằng lời rao giảng và bằng hành động.

Việc cử hành phụng vụ không gì hơn là hiện tại hóa một tình yêu lớn lao vô vị lợi mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cử hành một tình yêu ngập tràn lòng thương xót, nơi Tình yêu không chỉ là hy sinh nhưng trước nhất phải là sáng tạo bắt nguồn từ lòng thương xót. Vì là lòng thương xót nên tình yêu luôn có những sáng kiến diệu kỳ. Vì yêu Thiên Chúa tạo dựng con người, vì yêu Thiên Chúa

cho Người Con duy nhất xuống thế cứu chuộc, vì yêu Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với con người. Lòng thương xót là thể đẩy, luôn làm nảy sinh những điều mới lạ để biểu tỏ tình yêu, và những sáng kiến của tình yêu luôn biểu lộ tính độc đáo của lòng thương xót, nguồn mạch tuôn trào sự sống và niềm vui. Chính trong lòng thương xót nơi tình yêu mà có sự hy sinh. Thường thì người ta hay nhắc đến hai chữ hy sinh khi nói đến tình yêu, nhưng như vậy chưa đủ, bởi có những hy sinh nhưng thiếu vắng yêu thương. Có những người hy sinh thời giờ, tiền bạc, sức lực cho người khác, nhưng tim họ lạnh căm, không có chút hơi ấm của nhịp đập yêu thương. Hy sinh chỉ thực sự mang trọn ý nghĩa khi nó được thực hiện bởi sáng kiến phát xuất từ tình yêu. Sáng kiến tình yêu thúc đẩy chúng ta hành động ngoài những tính toán theo logic của nhân loại. Người môn đệ Đức Kitô luôn được thúc đẩy yêu thương, cũng có nghĩa là luôn được thúc đẩy nảy sinh những sáng kiến để thực thi yêu thương trong các lãnh vực của cuộc sống nhân trần này. Những sáng kiến nhiều khi dám liều, dám hóa điên hóa dại với mục đích làm cho con người khám phá ra niềm vui của Tin Mừng, nhận ra Đức Kitô để kiến tạo một cộng đoàn sống trong tình huynh đệ đích thực, không kỳ thị phân chia, không phân cách bởi những vị thế trong xã hội, bởi tình trạng sang hèn, giàu nghèo.[49] Sáng kiến yêu thương này còn có thể *"khôi phục cuộc hành trình gặp gỡ con người tại nơi họ đang sống: trong những thành phố và các gia đình, tại nơi họ làm việc"*. Bởi *"bất cứ nơi đâu có con người, Giáo Hội đều được kêu gọi hãy đến với họ và mang cho họ niềm vui Tin Mừng, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa"*.[50]

[47] *Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo*, số 1074.

[48] Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, *Thông điệp Dives In Misericordia (Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót)*, Ngày 30-11-1980, số 14.

[49] Hà Văn Minh, *Linh mục – Hồng ân cho Nhân loại*, NXB Tôn Giáo, Hà Nội 2010, tr. 112.

[50] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, *Bài giảng khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót*, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Roma, 8.12.2015.

TẢN MẠN CHUYÊN NHÀ ĐẠO

"THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN CHƠI"

Giuse Nguyễn Bình An

Sau những ngày Tết Nguyên Đán, mọi người trở lại với công việc, các công ty xí nghiệp cửa hàng khai trương vào khoảng mùng 6, 8 Tết. Thế nhưng nhiều người cảm thấy hương vị Tết vẫn còn đâu đây, họ vẫn thong dong du lịch, hành hương, nhất là với những chị em buôn bán. Khỏi phải nói, quý bà quý chị buôn bán lên Facebook than trời than đất cho bầu khí chợ tháng giêng vắng vẻ như chùa bà Đanh, thưa thớt người mua kẻ bán. Có thể nói nhiều người rơi vào hội chứng buồn chán sau những ngày nghỉ Tết vui tươi, người ta cảm thấy những ngày sau tết dường như dài ra, người ta thường nói "ngày rộng tháng dài" là vậy, họ còn quan niệm "còn mồng là còn tết", thậm chí họ bảo "tháng giêng là tháng ăn chơi".

Nhân dịp tháng giêng âm lịch, chúng tôi lan man một chút cảm xúc của những ngày lễ hội đầu năm. Bởi người ta nói rằng tháng giêng là ngày rằm lớn nhất trong năm, người ta đi hành hương, chùa chiền cầu xin điều may lành ƠN phúc cho mình và gia đình. Vậy có chăng "tháng giêng là tháng ăn chơi", hay tháng giêng là mùa của lễ hội đầu năm.

Nhưng trước hết chúng ta cần biết, câu vè đó chỉ là để lên án những người lười biếng, kiếm cớ đủ thứ chuyện để vui chơi thong dong suốt năm.

Chúng tôi thấy trên mạng có câu vè như sau:

<i>"Tháng giêng là tháng ăn chơi</i>	<i>Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn</i>
<i>Tháng hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè</i>	<i>bè</i>
<i>Tháng Tư là tháng lè phè</i>	<i>Tháng Mười, Mười Một xôi chè</i>
<i>Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi</i>	<i>Tháng Chạp cá chép, cá mè vớt lên</i>
<i>Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi</i>	<i>Ông Táo về trên mình ren</i>
	<i>Ra Giêng ta lại rập rềnh vui chơi</i>

Vậy những kẻ lười biếng ăn chơi suốt mười hai tháng, còn thêm bài bạc nữa, ngày nào cũng là ngày Tết, ngày lễ hội, ngày vui, những kẻ không chịu làm việc để xây dựng cuộc sống mình. Bên cạnh đó, 12 tháng qua đi mà họ không “làm giàu” cho mình bằng tình yêu thương, trang bị thêm tri thức, nhân đức...

Là Kitô hữu, chúng ta làm việc để khám phá ra vẻ đẹp thiên nhiên, những công trình Thiên Chúa sáng tạo thật tuyệt diệu. Hơn nữa chúng ta còn có bốn phận học hỏi đời sống đức tin luôn vững vàng qua những sóng gió thử thách.

Tháng giêng dân văn phòng đâu đó vẫn còn bánh tét, bánh chưng, dưa hành củ kiệu, vẫn còn được các sếp lì xì, quý cô vẫn còn áo mới, kiểu tóc mới se sua đi làm. Hội chứng “à ơi” tháng giêng xâm nhập vào các trường học xí nghiệp, nó làm giảm tiến độ công việc, sản xuất trở nên ịch chậm chạp hơn.

Đặc biệt với các bạn trẻ, những bạn học sinh sinh viên đang ngồi ghế nhà trường, dù tháng giêng các bạn vẫn đi học đều đặn nhưng tâm trí các bạn để ở đâu đó, không tập trung học hành, chỉ mãi mê với những cuộc tình ảo trên mạng, say sưa nói chuyện tán qua tán lại trên Fb, Zalo. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy khó chịu với con cái mình. Khi bố mẹ cứ dạy bảo nhắc nhở, còn các bạn trẻ cứ ung dung liên tục lướt điện thoại, chẳng bao giờ quan tâm đến những gì bố mẹ ông bà dạy bảo.

Người ta nói: “Tương lai của bạn khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của bạn trong quá khứ”. Các bạn trẻ đã mất thời giờ với mạng xã hội, nhiều bạn còn đòi hỏi bố mẹ sắm xe cộ, bây giờ nhà có điều kiện thì sắm cho con chiếc ô tô chở bạn gái cuối tuần đi du lịch Vũng Tàu. Tất cả tiền bạc chi phí của các con do bố mẹ tài trợ hoàn toàn từ tiền học, tiền ăn, đi lại tiền túi tiêu vặt, có những chi phí “to lớn” khác. Nhiều bậc phụ huynh nêu trăn trở “Tại sao con cái vô tâm với mình, không bao giờ quan tâm đến ông bà cha mẹ anh chị em trong gia đình, đi học về chỉ ru rú trong phòng”. Xin thưa. Vì con cái chúng ta đã quen được phục vụ từ miếng ăn giấc ngủ, tất cả mọi sự được bố mẹ làm hết, các em không phải tự lo trang trải cuộc sống, chuyện gì cũng nhờ đến bố mẹ. Cho nên, các em chỉ biết đến bản thân, không bao giờ hiểu được công ơn bố mẹ, các em cũng không biết thương cảm bố mẹ đã hy sinh vất vả cho mình.



Tháng giêng chúng ta nhắc nhở nhau chịu khó làm việc lao động, đừng vui chơi quá đà. Chuyện chúng ta đi tham quan lễ hội cũng phải có tâm tình thành kính bên trong, còn người Công Giáo đi hành hương Đức Mẹ, đền thánh Các Thánh Tử Đạo thì phải rút ra những bài học cần thiết cho đời sống của mình, biết noi gương đời sống nhân đức của các ngài.

Báo chí năm nào cũng nói đến những lễ hội truyền thống ở niềm Bắc, những lễ hội hoành tráng, khoe khoang hình thức màu mè, mê tín dị đoan, tốn kém. Xem ra ai cũng thích thú cái bên ngoài của lễ hội chứ người ta không quan tâm đến nội dung, những lời thành tâm khẩn vái với các đẳng bậc thần linh. Lễ hội nhiều khi để người ta trục lợi kiếm chác làm giàu bất chính. Những người đi lễ chùa có cả những vị cán bộ nhà nước cấp tỉnh thành phố.

Chúng tôi xin trích lại nội dung bài báo, tựa đề bài báo nhẹ nhàng là những "hạt sạn" trong lễ hội Chùa Hương ở Huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội:

"Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn kết, sau khi chính thức khai hội chùa Hương (ngày 21/2/2018, tức mừng 6 Tết), Ban tổ chức lễ hội quy định không phát lộc, do đó không còn cảnh chen lấn, xô đẩy cướp lộc dẫn đến hỗn loạn như các năm trước.

Lượng du khách còn quá đông người dồn về cùng lúc, du khách có thể di chuyển một cách dễ dàng tại các con đường, lối lên đền, chùa trong khu vực chùa Hương.

Khảo sát tại chùa Hương, chúng tôi thấy vẫn nhiều những cảnh "nhức mắt". Mới đặt chân đến các cửa ngõ để vào chùa Hương đã có đội quân xe ôm đuổi theo các ô tô, xe máy hướng đường về chùa Hương để chèo kéo, mời chào khách đi đò và các dịch vụ ngủ nghỉ, ăn uống, gây mất an toàn giao thông.

Nhiều du khách cũng phản ánh rằng giá gửi xe máy, ô tô cao hơn ngày thường gấp nhiều lần, điều này khiến nhiều người du khách bức xúc.

Theo khảo sát tại nhiều điểm gửi xe ở khu vực Bến Đục, Suối Yến... giá vé gửi xe máy trong ngày là 20 nghìn đồng/xe, còn xe ô tô thì có giá 50 nghìn đến 60 nghìn đồng. Các cửa hàng ăn uống, dịch vụ ở khu vực lễ hội chùa Hương cũng tự ý nâng giá nhiều mặt hàng.

Năm nay, các đò ở chùa Hương được gắn biển số để Ban quản lý kiểm soát. Theo đó, giá vé cho tuyến chính đền Trình - Thiên Trù - Hương Tích là 130.000 đồng/khách.

Giá vé cáp treo là 160.000 đồng/vé khứ hồi, 100.000 đồng/vé 1 lượt đối với người lớn và 100.000 đồng/vé khứ hồi, 70.000 đồng/vé 1 lượt dành cho trẻ em.

Mặc dù Ban tổ chức đã niêm yết giá vé đi đò vào tham quan khu di tích chùa Hương, nhưng lợi dụng lúc đông khách, hoặc người tỉnh xa đến, nhiều người lái đò đã tự ý hét giá đi đò cao hơn so với giá niêm yết.

Hay nhiều lái đò "vòi" thêm tiền công chở đò ngoài mức giá quy định. Khi không vòi được, nhiều người lái đò buông ra những câu nói tục tĩu khiến du khách phẫn lòng. Đã vậy, các chủ đò chở quá số người quy định, không trang bị áo phao cứu sinh khiến nguy cơ xảy ra tai nạn trên sông nước rất cao.

Tại khu vực chùa Hương, du khách cũng không khỏi "nhức mắt" khi các hàng quán bày bán la liệt khắp nơi, thậm chí tràn ra cả lối đi.

Tại khu vực đền Trình, nhiều hàng ăn, quán nước bày bán tràn lan ở khu vực sân Đền, mặc dù Ban tổ chức đã cấm biển cấm bán hàng.

Điều đáng ngạc nhiên là sự việc diễn ra rất công khai, nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Ngoài ra nhiều du khách chưa có ý thức đã xả rác bừa bãi, nhiều khu, lượng rác quá lớn chất đầy các gốc cây, cột điện, nổi đầy suối Yến... khiến khung cảnh trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối. Mặc dù nhân viên vệ sinh làm việc dọn rác liên tục, nhưng không xuể.

Thêm vào đó, tình trạng bày bán thịt thú rừng cũng diễn ra khá phổ biến. Khi du khách vào các hàng quán hỏi thịt thú rừng như cây hương, cáo, hươu, chồn, nhím, nai... sẽ được các nhà hàng phục vụ ngay.

"Nơi thiêng liêng, cõi Phật mà người ta sát sinh, xẻ thịt, bày bán nhan nhản động vật, thú rừng... kiếm lợi nhuận từ việc sát sinh thú rừng như vậy là điều khó có thể chấp nhận được. Du khách chúng tôi cảm thấy rất nhức mắt, khó chịu nhưng không hiểu ban tổ chức nghĩ gì mà để tình trạng này tồn tại, không dẹp bỏ. Chúng tôi mong ngành chức năng của huyện Mỹ Đức nhanh chóng chấn chỉnh để trả lại sự tôn nghiêm và linh thiêng nơi cõi Phật..." - bà Nguyễn Thanh Huyền- một du khách trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội chia sẻ".

Tóm lại, chúng ta hãy đưa về tinh thần của lễ hội, cầu xin chú không mê tín dị đoan, thành khẩn cầu nguyện, không buôn thần bán thánh, cố gắng làm điều thiện, từ bỏ những tham lam ích kỷ, bỏ đi tính độc khoét hại dân nước, thủ đắc cho mình thật nhiều tiền bạc của cải.

Thay vì thánng giêng thánng buồn chán, thánng kêu than trời đất buồn bán ế ẩm, ta hãy xem đây là thánng khởi đầu của của hạnh phúc thành đạt trong sự nghiệp. Cần làm tất cả mọi việc với một cái tâm đầy nhiệt huyết hăng say, buồn bán làm ăn thật thà, chấp nhận thua lỗ, nhưng không bán rẻ lương tâm, không làm hàng gian hàng giả, hàng trôi nổi, hàng hóa làm sao nói như vậy, đừng lừa dối khách hàng, vì kiểu gì “người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm”.

Đồ ăn thức uống ở thành phố Sài gòn tất cả đều nhiễm bẩn, sử dụng hương liệu, có những chất gây ung thư, ai cũng sợ ăn uống ngoài đường phố dễ bệnh tật. Thế là trên các góc đường rộ lên hàng quán với cửa hiệu nhà làm “trà sữa mẹ làm” “nước mía ba làm”, có vậy người ta mới tin dùng. Tết đến, một chị bạn mình quen biết cũng lấy các kiểu mút về bán, nhưng chị rao bán trên mạng nhà em làm đó, an toàn lắm. Mình bình luận hỏi chị. “Có thật nhà làm không chị ơi, nhà chị có máy làm hả? Chị ấy khóa FB mình luôn. Như vậy chắc mọi người đã hiểu.

Mỗi ngày qua đi là một quà tặng của Thiên Chúa, làm sao chúng ta biết trân trọng và làm phát sinh những hoa trái tốt đẹp từ những nén bạc Chúa giao cho mình. Nén bạc đó là thời gian, là của cải vật chất, tài ăn nói khéo léo, hãy làm điều tốt để giúp người và giúp đời, đừng bo bo giữ riêng cho mình. Theo tinh thần chia sẻ của Tin Mừng, chúng ta phải có trách nhiệm với những anh chị em túng thiếu trước cửa nhà mình.

Những ngày vừa qua, chúng tôi nghe một bà kể chuyện đi hành hương La Vang. Bà chia sẻ với chúng tôi: “Hành hương đi đến gặp Đức Mẹ, đúng rồi, nhưng chúng ta cũng gặp tha nhân. Trên đường đi bà giúp đỡ nhà dòng này nhà dòng kia, các cơ sở mái ấm từ thiện, ăn uống đi lại không tốn kém bao nhiêu, nhưng tiền giúp đỡ chỗ nọ chỗ kia mới tốn hơn. Nhưng không sao, thế mới được phước lành của Đức Mẹ” Như vậy, đi hành hương chúng ta đừng bao giờ nghĩ đi gặp gỡ Thiên Chúa mà lại làm ngơ trước tha nhân. Hành hương cũng là đi đến với người khác, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của họ.

Nhiều người chủ trương rằng: Đức Mẹ giáo xứ không thiêng hay sao mà cứ phải đi hành hương Đức Mẹ chỗ này chỗ kia”, Đức Mẹ ở đâu cũng ban ơn cho chúng ta, nhưng với những người hành

hương là dâng những hy sinh khó nhọc đường xa cho Chúa và Đức Mẹ, thể hiện lòng sốt sắng yêu mến của mình, tập ra đi khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa, làm cho mình nhỏ bé khiêm nhường phục vụ, không tự cao tự đại.

Trở lại với “tháng giêng là tháng ăn chơi” nhắc ta đừng lười biếng, lười biếng trong bốn phận với gia đình của mình, biết lo cho các con, quan tâm đến người khác, giúp người khác cảm thấy hạnh phúc và bình an.

Mùa chay năm nay đến hơi trễ, chúng ta được thông thả hưởng hương vị tươi vui của Tết, một tháng nữa mới ăn chay hãm mình. Nhưng không sao cả, sống đời Kitô hữu là sống niềm vui mà, vui cả đời, vui trong hạnh phúc có Thiên Chúa luôn ở bên mình. Chúng ta luôn tâm niệm điều đó như thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu của ngài: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa” (Pl 4, 4).

Một gia đình mà ai cũng nghĩ đến nhau, mong muốn mang đến niềm vui cho nhau, gia đình đó sẽ hạnh phúc vững bền. Niềm vui trong Chúa sâu đậm chứ không chóng qua như niềm vui “trúng mảnh”.

*"Ngày nào trúng mảnh ngày đó huy hoàng
Ngày nào bẻ mảnh ngày đó điêu tàn"*

Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện kiểu như: Con rể nhậu say vác dao lê chém bố vợ. Đúng là hậu quả của việc “ăn chơi” theo nghĩa đen, đó chỉ là niềm vui tạm bợ trong cuộc đời. “Ăn chơi” phá nhà cửa như bài bạc đánh đề, rượu chè, đam mê sắc dục, không kiềm chế được, rượu vào trở nên bốc đồng, ngông cuồng.

Trong những ngày sau Tết, khu xóm chúng tôi lại có những “tụ” bầu cua tôm cá, ghi đề mời mọc mọi người. “Ăn chơi” theo kiểu đó chúng ta phải nói không ngay từ lời mời đầu tiên, đừng hy vọng “thua keo này ta bày keo khác” hay “gỡ gạc” được. Chỉ khi bán hết nhà cửa chúng ta mới “sáng mắt ra” hiểu mọi chuyện thì đã quá muộn. Lúc đó, con cái ra đường ở, “vợ chồng đường ai nấy đi”.

Xin Chúa giúp chúng ta biết tìm kiếm niềm vui lành mạnh, thánh thiện, biết từ bỏ những thói hư tật xấu, nhưng luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Ngài.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI TÔN TRỌNG SỰ THẬT NHƯ THẾ NÀO?

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân

Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. Nghĩa là chỉ nơi Ngài mới có chân lý hay sự thật, sự thiện hảo và tuyệt mỹ mà thôi.



Chúa Giêsu cũng đã nói rõ điều này với các môn đệ: "Thầy là đường là sự thật và là sự sống" (Ga 14:6). Như thế, tôn trọng sự thật, sống và hành động trong chân lý là bước đi theo Chúa Kitô, sống theo đường lối của Thiên Chúa là làm điều đẹp

lòng Chúa nhất vì nó thể hiện cách cụ thể ước muốn thuộc về Ngài là nguồn mạch mọi chân lý, công bình, yêu thương, nhân hậu, khoan dung và tha thứ.

Thế giới ngày nay điên đảo chỉ vì con người ở khắp nơi không biết tôn trọng sự thật, thích thề gian, dối trá, chà đạp công lý và bác ái để thi nhau làm những điều gian ác, xấu xa, không xứng đáng với nhân phẩm và địa vị của mình là "linh ư vạn vật" theo tinh thần văn hóa Đông Phương.

Ngạn ngữ Việt-Nam có câu: "cái lưỡi không xương trăm đường ngoắt ngoéo", hoặc "yêu nên tốt ghét nên xấu". Có nghĩa là chỉ vì tư lợi hay đố kỵ hiểm khích, mà người ta có thể dễ dàng đổi trắng thay đen, vo tròn, bóp méo sự thật để phục vụ cho lợi ích của riêng mình hay của phe nhóm của mình.

Đáng buồn thay là một số người có trách nhiệm và sứ mạng rao giảng chân lý, làm chứng cho sự thật, lại nhắm mắt, bịt tai trước những thực tế gian ác, dối trá, lừa đảo, bất công và bóc lột người của chế độ cai trị. Tệ hại hơn nữa là họ còn trơ trẽn uốn ba tấc lưỡi để ca tụng bản chất xảo trá, gian dối, phi luân và vô nhân đạo để cầu lợi hoặc muốn được tiến cử trong tham vọng uy quyền.

Nhưng họ quên một điều rất quan trọng là, dù nhìn dưới góc độ nào, thần học hay triết học mà kết quả lượng giá (evaluated) thực tiễn cho thấy không hề mang lại hay phục vụ cho lợi ích tinh thần và vật chất chính đáng của con người, thì mọi lý thuyết, chủ thuyết

hay học thuyết kia chỉ đáng quăng vào thùng rác mà thôi. Chúa nói: *"ai có tai nghe, thì nghe"* (Mt 13:43; Mc 4:23; Lc 8:8).

Chính vì không muốn hay không biết phân biệt làn ranh giữa sự thật và sự gian dối, sự thiện và sự dữ, cũng như không lấy sự thật làm thước đo cho mọi suy tư, quyết định và hành động nên không một ai có thể thuyết phục được người khác tin những hứa hẹn hoa mỹ về một thiên đường trần gian, dù hiểu theo cánh chung luận nào.

Riêng trong phạm vi tương giao giữa người với nhau, nếu không tôn trọng sự thật thì không ở đâu người ta có thể xây dựng được một liên hệ tốt đẹp, lâu bền để làm chung được việc gì hữu ích, vì chỉ có sự thật mới giải thoát con người khỏi *"mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha"* (1Pr 2:1).

Để tránh nguy cơ gian xảo đó, điều răn Thứ Tám của Chúa *"cấm tráo trở sự thật trong mọi giao tiếp với tha nhân. Lời truyền dạy luân lý này xuất phát từ ơn gọi của dân thánh là dân được chọn làm nhân chứng cho Thiên Chúa là Đấng chân thật và là chân lý"* (x. SGLGHCG, số 2464).

Sau đây là **các tội phạm đến chân lý** tức nghịch giới răn thứ tám cần phải tránh:

1- **Nói dối** là trực tiếp chối bỏ hay tráo trở sự thật về một sự kiện nào đó. Thí dụ, chối không nhận tội để khỏi bị phạt hay bồi thường thiệt hại cho người khác. Tùy hoàn cảnh và sự việc mà tội nói dối trở nên nặng hay nhẹ. Thí dụ, nói dối về phẩm chất của một món hàng để bán với giá cao, gây thiệt hại cho người tiêu thụ, thì lỗi đức công bằng và bác ái, đòi hỏi phải tôn trọng lợi ích tinh thần và thể lý của người khác như lợi ích của chính mình. Ngược lại, nếu nói dối về đời tư và lý lịch cá nhân để lường gạt tình và tiền của ai sẽ gây thiệt hại nặng cho người khác hơn là nói dối về phẩm chất món hàng v.v. Thí dụ: nói dối mình chưa có chồng hay vợ để lừa gạt người khác kết hôn. Trong trường hợp này, hôn phối sẽ không thành sự (valid) theo giáo luật vì gian dối.

2- **Làm chứng gian và bội thệ** (false witness and perjury): đây là *tội nặng* không những đối với luật pháp xã hội mà đặc biệt nghịch điều răn thứ tám của Chúa truyền dạy xưa kia: *"Người không được làm chứng gian hại người"* (Xh 20:16). Sau này, khi rao

giảng Tin Mừng Cứu Độ, Chúa Giêsu cũng đã căn dặn các môn đệ: *"Nhưng hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ"* (xMt 5:37).

Trong đời sống xã hội ở khắp nơi ngày nay, *làm chứng gian và bội thệ* có thể làm thiệt hại lớn lao cho người khác và ngăn cản thi hành công lý. Một phạm nhân có thể bị tù tội nhiều năm hay được trắng án vì lời chứng thực hay thề gian của nhân chứng. Vì thế, người bội thệ – hay thề gian – sẽ bị pháp luật trừng phạt đích đáng.

Trong Giáo Hội, làm chứng gian cũng gây trở ngại cho việc thành sự (validity) của bí tích. Thí dụ, *"chứng gian cho một người đã kết hôn để người này dối gạt kết hôn với người khác thì hôn phối không thành sự (invalid)"* (Giáo luật số 1098). Người chứng gian chắc chắn phạm tội lỗi giới răn Thứ Tám. Riêng ở Mỹ, khai gian (nói dối) để hưởng các trợ cấp xã hội như welfare, foodstamps, single parent, bồi thường tai nạn xe cộ... đều có tội phạm điều răn thứ tám và lỗi đức công bình. Ai giúp người khác khai gian, thề dối để kiếm lợi đều có tội nghịch điều răn thứ tám và phép công bình, đòi hỏi phải tôn trọng của công cũng như của riêng. Nghĩa là không thể nói: khai gian để lấy tiền của chánh phủ hay của công ty thì không có tội. Không có giáo lý nào dạy hay cho phép làm điều này.

Trường hợp không buộc phải nói sự thật:

Tuy nhiên, trong thực hành, luật đòi tôn trọng sự thật cũng không gạt bỏ thi hành đức bác ái Kitô Giáo trong một số trường hợp. Nghĩa là có những hoàn cảnh người ta không buộc phải nói sự thật cho người khác biết. Về điểm này, Giáo lý của Giáo Hội nói rõ như sau: *"Vì lợi ích và sự an toàn của tha nhân, sự tôn trọng cuộc sống riêng tư và công ích, đó là lý do đủ để không cho người ta biết điều họ muốn biết"* (x. SGLGHCG, số 2284).

Cụ thể áp dụng như sau:

1- **Liên quan đến bí tích hoà giải**, cha giải tội không được phép tiết lộ bất cứ điều gì nghe được từ hối nhân trong toà giải tội, dù đó là lời thú tội ngoại tình hay sát nhân. Nghĩa là không được dùng những điều nghe được trong toà giải tội để tố cáo hay làm hại ai vì bất cứ lý do nào. Đây là *ấn toà cáo giải* (seal of confessions) buộc mọi linh mục phải tuyệt đối giữ kín. Ai vi phạm sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết (x. Sđd, số 2490; giáo luật số 983 & 1388 triệt 1).

2- **Trong xã hội**, những người có bổn phận giữ gìn bí mật quốc phòng liên hệ đến an ninh quốc gia, những luật gia, tâm lý gia, tâm lý trị liệu (psychotherapist) đều không được phép tiết lộ những bí mật quân sự và nghề nghiệp đòi buộc phải giữ kín vì lợi ích của quốc gia hay của các thân chủ đã tin nhiệm tiết lộ cho mình. Các bác sĩ cũng không cần phải nói sự thật về bệnh tình cho bệnh nhân biết để tránh gây hoảng hốt và thất vọng cho họ (x. Sđd, số 2491).

3- Riêng về **đời tư của người khác**, dù biết sự xấu của ai thì vì đức bác ái, không được tố cáo cho người khác biết về sự xấu còn đang trong vòng kín đáo. Thí dụ, biết người nào đang ngoại tình với ai, nhưng chuyện này còn trong vòng kín ít người biết. Mình biết được, thì đức bác ái đòi buộc không được tố cáo thêm cho người khác biết khiến sự xấu trở thành công khai, gây thiệt hại nặng cho danh dự của người liên hệ. Nếu có, trong trường hợp này, chỉ nên cầu nguyện cho họ, và nếu thuận tiện, thì tìm cách kín đáo khuyên bảo họ theo tinh thần lời dạy của Chúa Giêsu về việc "sửa lỗi anh em" (Mt 18: 15-17) mà thôi.

Nói khác đi, không ai có bổn phận phải đi tố cáo cho người khác những gì hoàn toàn thuộc về đời tư của một cá nhân, một gia đình. Nhưng ngược lại, nếu cá nhân hay tập thể làm những điều xấu có hại cho lợi ích chung của nhiều người khác hay cho cả cộng đồng, thì vì công ích chung, lại buộc phải tố cáo sự xấu hay gian dối. Thí dụ, nếu biết rõ người nào đã có gia đình, nhưng đang tìm cách lấy người khác bằng cách nói dối là chưa hề kết hôn, hay người phối ngẫu đã chết, thì vì lợi ích của người đang bị dối gạt, và của người phối ngẫu đang bị phản bội kia, người biết có bổn phận phải tố cáo việc này với thẩm quyền có trách nhiệm. Cụ thể là trình sự việc cho linh mục đang giúp lo thủ tục kết hôn cho người kia biết để ngăn chặn kịp thời sự xấu, tai hại. Đây là việc bác ái, công bằng và lương tâm đòi buộc phải làm. Nếu không, sẽ có lỗi là dung túng hay cộng tác vào việc xấu đã biết.

Cũng vậy, khi biết rõ có kẻ làm hàng giả, pha chế đồ ăn với hoá chất có hại cho sức khoẻ của người tiêu thụ thì cũng buộc phải tố cáo để tránh cho công chúng khỏi bị thiệt hại do việc làm thiếu lương thiện nói trên gây ra.

Cũng thế, với những kẻ đang lường gạt phụ nữ dưới chiêu bài "*hôn nhân ngoại quốc*" hay tuyển mộ công nhân đi làm xa với

lương cao nhưng thực tế chỉ là mua bán những phụ nữ đáng thương này cho dịch vụ mãi dâm hay nô lệ tình dục rất tội lỗi và khốn nạn này, thì buộc phải lên tiếng tố cáo việc làm vô đạo này của lũ người vô luân, mất hết lương tri đó cho công luận biết để cứu nguy cho các nạn nhân. Đây là vấn đề lương tâm và đạo đức buộc phải làm, không thể bỏ qua được. Nếu không, sẽ có tội dung thứ hay cộng tác vào việc làm tội lỗi của kẻ khác. Cách riêng, các linh mục có bốn phận hướng dẫn cho giáo dân biết về vấn đề này vì lợi ích thiêng liêng của họ. Do đó, không nên chứng hôn cho những cặp muốn lấy nhau để được ra nước ngoài, chứ không vì yêu thương và muốn sống bí tích hôn phối thực sự.

Ngoài ra, nếu biết rõ ai không phải là tín hữu Công giáo, hoặc ai đang sống chung như vợ chồng mà chưa kết hôn trong Giáo Hội, nhưng cứ lên rước Mình Máu Thánh Chúa khi tham dự Thánh Lễ, thì người biết phải tố cáo việc này cho cha xứ nơi các đường sự đến dự thánh lễ để ngăn cản họ, vì theo giáo lý, giáo luật họ không được phép làm như vậy.

Cũng trong trường hợp tương tự, nếu biết kẻ sát nhân đang lẩn trốn ở đâu, nhất là biết có kẻ khủng bố đang dự định phá hoại, đặt bom ở chỗ nào, thì buộc phải tố cáo kín cho nhà chức trách biết để bắt và trừng trị những kẻ đó hầu tránh tai họa lớn cho nhiều người.

Nhưng nếu có người đang cầm dao hoặc súng đi tìm ai để sát hại, thì lại không được chỉ chỗ trốn của nạn nhân cho hung thủ. Nếu chỉ chỗ để nạn nhân phải thiệt mạng thì sẽ mắc tội cộng tác vào việc sát nhân. Không ai buộc phải ngay thẳng, nói thật trong trường hợp này, vì kẻ mưu sát là kẻ đang muốn làm sự dữ, nên tuyệt đối không ai được phép cộng tác vào việc độc dữ này vì bất cứ lý do gì.

Tóm lại, nói chung, phải tôn trọng sự thật vì Thiên Chúa là Đấng chân thật. Không được nói dối và thề gian để mưu tư lợi hay để làm hại ai. Tuy nhiên cũng có những trường hợp cho phép người ta không cần nói sự thật vì lợi ích chung hay riêng, như đã nói ở trên.

Mặt khác, cũng vì tôn trọng sự thật và để tránh những thiệt hại và lạm dụng của những người gian manh hay không hiểu rõ giáo lý, chúng ta cũng phải vì lương tâm mà lên tiếng tố cáo những sai trái của người khác trong các trường hợp cụ thể nói trên đây.

PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ

MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP SAU TẾT

Trong các dịp lễ tết, các trường hợp cấp cứu và tử vong thường tăng đột biến do tai nạn giao thông, nhưng cũng không ngoại trừ các trường hợp do bệnh tật mãn tính cũng như cấp tính phát sinh do hành vi sinh hoạt, ăn uống bất thường thiếu kiểm soát.



Sau tết thì thường các bệnh viện lại gia tăng bệnh nhân và dường như quá tải với các bệnh về đường ruột, tiêu hóa gan mật và đặc biệt là các biến chứng thường gặp của các bệnh mãn tính.

Rối loạn tiêu hóa

Việc ăn uống thất thường như: ăn quá nhiều, quá ít, không đúng bữa, nhiều mỡ, nhiều đạm... uống nhiều rượu bia đều là các tác nhân chính gây ra rối loạn tiêu hóa; với các triệu chứng thông thường là tiêu chảy, táo bón, sinh bụng và tình trạng chậm tiêu hóa; hấp thu thể hiện từ mức độ rối loạn về sự thèm ăn, đầy bụng, khó tiêu, đắng miệng, ăn không biết ngon; đến hội chứng kém hấp thu như: đi phân sống, trong phân có những thức ăn còn nguyên như chất mỡ, chất thịt...

Thông thường, sau Tết các triệu chứng về tiêu hóa mới bắt đầu xuất hiện, và khi đó nên đến bệnh viện để được thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán chính xác để có hướng xử lý đúng đắn. Những thuốc giúp tiêu hóa và hấp thu tốt thường là các enzyme tiêu hóa, các vitamin nhóm B, các acid amin. Bên cạnh đó, phải có chế độ vận động, luyện tập thân thể. Chú ý xoa bóp vùng bụng mỗi ngày và tạo một tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng.

Viêm gan và gan nhiễm mỡ

Viêm gan là căn bệnh thường gặp, rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bất luận là viêm gan do vi khuẩn, virus, do rượu bia, gan nhiễm mỡ... đều có thể phát triển thành viêm gan mãn tính hoặc xơ gan.

Gan nhiễm mỡ là biểu hiện đầu tiên của bệnh gan mà nguyên nhân có thể phân thành nhiều loại như gan nhiễm mỡ do dinh dưỡng, do hóa chất, do nội tiết, do vi sinh vật, do di truyền, do miễn dịch... Chính vì thế mà việc ăn uống với thành phần thức ăn không hợp lý như: nhiều chất béo, mỡ động vật, thức ăn có lượng đường quá cao cũng có khả năng chuyển hóa thành chất béo. Thời gian ăn uống vào dịp Tết thường không điều độ, có thể gây rối loạn sự cân bằng trong quá trình chuyển hóa chất béo. Đó là điều kiện phát sinh béo phì và gan nhiễm mỡ.

Viêm gan do rượu thường có các biểu hiện như: chán ăn, nôn, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần. Thường thì người uống rượu nhiều sau 1 - 2 tuần, xuất hiện một hay nhiều các triệu chứng nói trên. Bệnh diễn biến nặng nề sau thời gian uống rượu nhiều và liên tục, viêm gan do rượu có thể gây tử vong, đặc biệt với những người có tiền sử bệnh gan mật trước đó.

Việc phát hiện và điều trị sớm viêm gan, có thể ngăn ngừa được xơ gan, ung thư gan. Cho nên sau Tết nên đến các cơ sở y tế để khám và xét nghiệm để phòng ngừa bệnh lý này. Thức ăn dinh dưỡng hàng ngày cho bệnh nhân viêm gan thông thường như sau:

Thức ăn chính (cơm, bột, mì...): 200 - 400g (nữ khoảng 200g). Trứng gà: 1 quả. Sữa bò hoặc sữa đậu nành: 250 mg. Thịt nạc hoặc cá: 100 - 200g. Dầu thực vật: 50g. Rau xanh: 400g. Trái cây: 100g.

Bệnh về da và chăm sóc sắc đẹp sau Tết

Ngày Tết, chúng ta thường trang điểm với những loại trang sức, nước hoa... và đi lại nhiều nơi cùng bạn bè, người thân và đặc biệt với khí hậu nắng nóng của vùng nhiệt đới thì khi đi ra ngoài vào những ngày này, làn da của bạn đã phải "chịu đựng quá mức" nếu không được chăm sóc và xử lý kịp thời. Bệnh lý về da hay gặp nhất là viêm da do tiếp xúc thường đi kèm với hiện tượng sưng tấy, mẩn đỏ và ngứa nhưng nó chỉ xuất hiện ở chỗ da tiếp xúc với chất độc, chất gây dị ứng hoặc ánh nắng mặt trời... Bạn có thể tự phát hiện ra nguyên nhân gây viêm da như: do ánh nắng, thay đổi xà phòng, kem dưỡng da, mỹ phẩm hay do đồ trang sức mới, hoặc do nước hoa mới. Để phát hiện chính xác, bạn hãy thử loại bỏ những

nguyên nhân này rồi theo dõi xem bạn có tiếp tục viêm da nữa hay không.

Những ngày Tết, với biết bao sinh hoạt bất thường thức khuya, dậy sớm, ăn uống không hợp lý... đều là những tác nhân gây ra lão hóa làn da của bạn. Chúng ta cảm nhận thấy cơ thể đang dần lão hóa khi trên da xuất hiện nếp nhăn, các vết thâm, nám hay nguy cơ ung thư. Làn da có khỏe mạnh mới cho thấy cơ thể đang khỏe mạnh. Để tránh cho da khỏi các vết thâm đen hay các vết nhăn trên khuôn mặt thì chúng ta có thể bôi kem, tránh hút thuốc lá. Nhiều người cho rằng, uống nhiều nước là cách rất tốt để giữ da luôn ẩm và khỏe.

Sau đây là một số hiện tượng thường gặp do da bị lão hóa cùng với nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả.

- Các vết thâm nám dùng kem làm mờ.

- Mắt có "túi": là hiện tượng quanh mắt có túi mỡ gây sưng mắt. Nguyên nhân có thể do di truyền, do thiếu ngủ hoặc uống quá nhiều rượu bia.

- Vết thâm trên trán: do thường xuyên nhíu mày. Nếu dùng phương pháp lột mặt bằng chất tiêu đường thì sau một vài tháng vết nhăn sẽ giảm.

- Nếp nhăn trên mặt: hỗn hợp mỹ phẩm từ chất béo, chất tạo kem kết hợp sẽ làm giảm các nếp nhăn trên mặt.

ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH MÃN TÍNH

Trong không khí vui vẻ ngày Xuân, những bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, béo phì, viêm loét dạ dày, tá tràng... thường "quên" các nguyên tắc kiêng kỵ nên phát sinh các tai biến tăng đột biến tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Để phòng ngừa, người mắc các bệnh mãn tính này phải tuyệt đối giữ đúng nguyên tắc sinh hoạt, các kiêng cử vẫn thực hiện hàng ngày. Đặc biệt không nên uống rượu bia, hút thuốc lá, cần ngủ đủ và nghỉ ngơi ngay khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như: đau đầu, chóng mặt... Phải chuẩn bị một số thuốc thiết yếu như: thuốc hạ huyết áp, lợi tiểu, thuốc đái tháo đường, để xử lý kịp thời mọi bất trắc.

Sau Tết, người bệnh nên đi gặp thầy thuốc để kiểm tra lại và làm các xét nghiệm sinh hóa, cận lâm sàng để có hướng xử lý kịp thời.

BS. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN



Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng tháng 12/2019	
◆ Hướng dẫn của ĐGM GP Lạng Sơn - Cao bằng	02
✠ Sống Lời Chúa	04
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (B49)	12
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin CĐ LCTX TGP Sài Gòn	16
◆ Tin HH LCTX GP Xuân Lộc	19
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Tản mạn chuyện con chuột	22
◆ Ngày Tết chúc nhau điều gì?	30
◆ Hãy thực hành Bát phúc	33
◆ Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến chúng ta	36
◆ Mẫu nhiệm Giáng sinh, mẫu nhiệm LTX	39
◆ Những cánh én chào Xuân	44
◆ LTX của Thiên Chúa được biểu tỏ trong phụng vụ(tt &hết)	48
✠ Tản mạn chuyện nhà đạo: Tháng giêng là tháng ăn chơi	50
✠ Giải đáp thắc mắc:	
◆ Người CG phải tôn trọng sự thật thế nào	56
✠ Phòng mạch miễn phí	
◆ Một số bệnh thường gặp sau Tết	61

