

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LIÊN GIÁO PHẬN



Địa chỉ : **1 Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1; TPHCM**

Email : **longthuongxotgp@yahoo.com**

Website : **longchuathuongxot.vn**

Facebook : **facebook.com/thuongxotGP2008**

ĐT: **(028) 38.330.820**

5/2018

Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn (NK số 542).

(Lưu hành nội bộ)

LÁ THƯ LINH HƯƠNG

ĐỨC TIN TRONG VIỆC TÔN SÙNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

+ **Anphong Nguyễn Hữu Long**
Giám mục Phụ tá GP Hưng Hóa

Kính thưa cộng đoàn,

Có thể nói không nơi nào - kể cả ở Ba Lan, quê hương của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và thánh nữ Faustina, hai tông đồ của LCTX -, mà lòng sùng kính này được đẩy lên cao trào như ở Việt Nam. Đi đâu, ở đâu, tôi cũng thấy giáo dân Việt Nam rất nhiệt thành tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót. Nhiều người không lần chuỗi Mân Côi nữa, kể cả trong năm ngoài là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nhưng không bỏ sót một ngày nào mà không lần chuỗi Lòng Thương Xót. Nhiều nhà thờ, nhà nguyện được dâng kính LCTX. Tại giáo phận Hưng Hóa cũng có một Đền Thánh LCTX ở tỉnh Hòa Bình, mỗi năm đón tiếp hàng vạn người đến hành hương. Nghe nói tại giáo điểm Tin Mừng (Nhà Bè) nơi cha Trần Đình Long giảng thuyết về LCTX, mỗi ngày chứ không phải mỗi tuần, có hàng trăm, hàng ngàn người từ khắp nơi kéo về để cầu nguyện.

Hôm nay, được mời đến chia sẻ với cộng đoàn LCTX tổng giáo phận Saigon, tôi lấy làm vinh hạnh, vì đây là lần thứ hai tôi được đến hợp lời cầu nguyện, dâng lễ, và còn được nói chuyện với cộng đoàn.

Giờ đây, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn về **Lòng Chúa Thương Xót** và **Lòng Thương Xót Chúa**. Thoạt nghe thì nghĩ rằng giống nhau, nhưng thật ra khác nhau. Ta cần phân biệt để làm cho việc đạo đức này đúng ý nghĩa và mang lại hiệu quả tốt đẹp.

I. LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Trong cụm từ này, Chúa là chủ của lòng thương xót. Nói "Lòng Chúa thương xót" hay "Lòng thương xót của Chúa" đều đúng. Tự bản chất, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót (Dives in misericordia), như thánh vịnh 102: "*Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung*". Lòng thương xót của Chúa là một chủ đề lớn của Thánh Kinh. Tôi xin trích dẫn vài sự kiện:

Trong Cựu Ước:

- Ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội không vâng lời, thì dù kết án, Chúa vẫn tỏ lòng thương xót khoan dung, Ngài hứa sẽ cứu chuộc ông bà và con cháu.

- Dân Do Thái khi rong ruổi trong sa mạc đã kêu trách Môsê, xúc phạm Chúa. Chúa cho rắn độc cắn chết nhiều người. Nhưng khi dân hối lỗi thì Chúa bảo Môsê đúc con rắn đồng treo lên, ai bị cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì thoát chết.

- Đavít phạm tội gian dâm với vợ của Uria rồi lập kế giết ông này, cả hai tội đều nặng nề, nhưng khi Đavít hối hận thì Chúa tha ngay cho ông.

Trong Tân Ước:

- Người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị các Biệt Phái và Luật sĩ bắt ra làm bung xung hầu tìm cơ kết án Chúa, nhưng Chúa bênh vực chị, đảo ngược tình thế, khiến chẳng ai dám ném đá chị. Và Chúa bảo chị ta: *"Tôi cũng thế, tôi không kết án chị. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa"* (Ga 8, 10).

- Dụ ngôn "Đứa con hoang đàng", hay còn gọi là dụ ngôn "Người cha nhân hậu" tiêu biểu cho lòng thương xót của Chúa. Khi đứa con hoang hối hận trở về, hẳn chỉ mới thú tội rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha, không còn đáng được gọi là con của cha nữa", thì người cha đã tha thứ lỗi lầm, ôm hẳn vào lòng, trả lại địa vị làm con, đối xử còn nồng nàn hơn là với đứa con cả vẫn trung thành với ông (cf. Lc 8).

- Chúa để lại nhiều câu nói rất hay về lòng tha thứ, vốn là khía cạnh rõ nét nhất của lòng thương xót: *"Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha"* (Mt 6, 37); *"Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con"* (Mt 11, 4 - Kinh Lạy Cha); *"Thầy không nói là phải tha thứ bảy lần mà bảy mươi lần bảy"* (Mt 18, 21). *"Phúc cho ai có lòng thương xót, vì sẽ được Chúa xót thương"* (Mt 5, 7 - Tám Mối Phúc Thật).

- Ông Phêrô chối thầy ba lần, tội nặng quá cỡ. Nhưng Chúa không kết tội ông, nhìn ông bằng ánh mắt tha thứ. Cái nhìn đó xoáy vào tâm hồn ông, khiến ông khóc thảm thiết vì hối hận (Ga 18, 15-27).

- Lúc sắp chết, Chúa Giêsu cầu nguyện: *"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm"* (Lc 23, 34).



Ôi lòng tha thứ của Chúa lớn lao thế đấy! Không hận thù, không oán than, mà chỉ biết thương xót, tha thứ, khoan dung, nhân hậu.

Để được hưởng lòng thương xót của Chúa, ta phải làm gì?

1. Hãy đến với Chúa. Ai cũng muốn được tha thứ những lỗi lầm của mình, nhất là được Chúa tha tội. Chúa luôn tha thứ, không mệt mỏi, không giới hạn. Ta cảm nhận được cách rõ rệt nhất lòng tha thứ này nơi bí tích Sám Hối. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta đều cúi đầu dầm ngực thú nhận tội lỗi và xin Chúa thương xót tha tội cho. Muốn được hưởng lòng thương xót của Chúa, ta hãy đến với Ngài, bất kể tội lỗi nặng nề đến đâu! Không bao giờ đến với Chúa mà ta lại bị từ chối tha tội. Chúa đã nói qua miệng Ysaia rằng: *"Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông"* (Ys 1, 18). Chúa còn nói: *"Mọi tội lỗi đều được tha thứ, trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần"*. Tội đó là tội ngoan cố, bất kháng, không đến với Chúa để được tha thứ.

2. Đến với Chúa, nhưng đồng thời, chúng ta cần tránh một thái cực khác, là vụ lợi để được hưởng lòng thương xót của Chúa. Người Việt Nam nói chung, rất giàu tâm tình tôn giáo, rất nhạy bén với niềm tin tôn giáo, nhưng lại dễ nghiêng chiều về sự cầu khẩn có tính cách vụ lợi. Mở miệng là xin, hết ơn này đến ơn khác, nhiều khi xin những điều vô lý, không đúng, không đáng. Đạo công giáo dạy ta sống với Chúa trong tình Cha-con, yêu mến, tôn thờ Ngài, đạo dạy ta đến với Chúa như đứa con đến với cha, trong lòng mến, để được Ngài yêu thương, săn sóc, bảo vệ, dạy dỗ... chứ không phải đến để xin ơn này ơn nọ. Chúa bị xem như một ông chủ ngồi ôm cái thùng đựng các ơn, ai xin thì Chúa thò tay vào thùng lấy ra cho..., người được ơn như mình xin thì hớn hờ, vui mừng, bảo rằng Chúa thiêng lắm, xin gì được nấy, và người đó nghĩ rằng mình đã tin Chúa mạnh mẽ lắm; kẻ xin mà không được như ý thì trách móc, giận dỗi, và có khi bỏ đạo nữa! Nếu anh chị em đến với Lòng Chúa Thương Xót chỉ để xin ơn thì không đúng rồi đó. Tôi có cảm tưởng rất nhiều người tôn sùng lòng Chúa thương xót chỉ để được ơn này ơn nọ, chứ không thật sự có lòng mến Chúa cho đúng đắn.

Khi lòng Chúa thương xót chạm đến một người, thì nhất định người ấy sẽ biến đổi nên tốt. Điều này dẫn chúng ta đến điểm thứ hai: "Lòng Thương Xót Chúa".

(Còn tiếp 1 kỳ)





BBT tổng hợp

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM B

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói "*Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con*". Trong câu này, có 3 chữ then chốt, là: yêu thương, nhau, và như.

Chữ thứ nhất **yêu thương** thì chúng ta dễ hiểu, bởi vì Đức Giêsu luôn luôn dạy chúng ta phải sống yêu thương. Yêu thương là điều răn quan trọng nhất của Chúa, là điều răn gồm tóm tất cả mọi điều răn khác.

Chữ thứ hai: **nhau**. Yêu thương nhau là yêu thương ai? Đây không phải là câu Chúa nói với hai vợ chồng hay với một cặp tình nhân, người này yêu thương người kia và người kia yêu thương người này. Nhưng Chúa nói với tất cả

mọi người. Vì thế, ta không nên hiểu chữ nhau này theo nghĩa hẹp, chỉ nhắm đến lòng yêu thương đối với một ít người thân thiết với ta thôi, mà phải hiểu theo nghĩa rộng, chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người. Giới răn của Chúa là như vậy. Nhưng thực tế, chúng ta chỉ mở rộng con tim để yêu thương một số người rất ít thôi, có thể đếm trên đầu ngón tay, như: cha mẹ, anh chị em ruột, một vài bạn bè thân thiết, và người yêu của chúng ta. Chỉ thế thôi. Còn lại biết bao nhiêu người khác chúng ta chưa yêu thương, chúng ta không muốn yêu thương, và thậm chí chúng ta còn ghét nữa. Vì thế, vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể



yêu thương hết tất cả mọi người như giới răn Chúa đã dạy?

. Chữ thứ ba là chữ **như**. Đây là chữ quan trọng nhất trong câu. Nếu muốn yêu thương tất cả mọi người, thì chúng ta phải làm như Đức Giêsu đã làm. Vậy, Đức Giêsu đã làm như thế nào? Ta hãy đọc tiếp đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: *"Thầy không coi các con là tôi tớ, nhưng Thầy coi các con là bạn hữu của Thầy"*. Đức Giêsu là Chúa, là Thầy; còn các môn đệ là người, là đệ tử. Cho nên nếu Chúa muốn coi các ông là tôi tớ thì cũng được thôi. Nhưng không, Chúa không muốn coi họ là tôi tớ thấp hèn, mà muốn coi họ là bạn hữu ngang hàng với Chúa. Nghĩa là Chúa tôn trọng họ. Tình yêu của Chúa là tình yêu đi đôi với lòng tôn trọng. Vậy nếu chúng ta muốn có thể yêu thương tất cả mọi người thì chúng ta cũng phải tôn trọng tất cả mọi người, như Đức Giêsu đã yêu thương.

Đến đây chúng ta có thể rút ra những kết luận thực hành:

. Chúng ta đang thương một số người, như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, chồng vợ, người yêu của mình. Để cho những tình yêu thương ấy được bền vững, chúng ta hãy biết tôn trọng nhau. Dù những người đó

có điều gì trái ý ta, dù có điểm tính tình họ khác ta, ta cũng phải tôn trọng họ, bởi vì mọi người là một cá thể độc đáo không ai hoàn toàn giống ai. Ta không được bắt buộc ai phải giống như mình. Ta phải tôn trọng cái quyền họ có quyền khác với ta. Có thể mới tránh được những xung đột, sút mẻ trong tình yêu thương nhau.

. Và còn rất nhiều người mà chúng ta chưa yêu thương. Tuân giữ giới răn của Chúa, ta cũng phải cố gắng yêu thương họ. Muốn vậy, việc đầu tiên phải làm là ta phải dẹp bỏ mọi thành kiến, mọi kỳ thị, phải tôn trọng họ: tôn trọng những điểm khác biệt nơi họ, tôn trọng quyền tự do của họ, ngay cả khi họ có những khuyết điểm lỗi lầm ta vẫn phải tôn trọng con người của họ, bởi vì lỗi lầm là lỗi lầm, nhưng con người vẫn là con người, vẫn có nhân phẩm, và ta yêu thương là yêu thương chính con người đó, yêu thương chính nhân phẩm đó.

Đức Giêsu nói *"Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con"*. Theo Lời Chúa dạy, chúng ta hãy cố gắng yêu thương tất cả mọi người, và theo gương Chúa làm, chúng ta hãy cố gắng tôn trọng tất cả mọi người.

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM B LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

NHỮNG CÁCH GIẢNG ĐẠO

Ngày xưa, một đạo sĩ gọi 6 người đệ tử của mình lại và bảo họ hãy đi khắp nơi chiêu mộ môn đệ. Một thời gian sau, tất cả đều trở về.

- Người thứ nhất trở về với 500 môn đệ. Khi được hỏi bằng cách nào anh chiêu mộ được số môn đệ đông như thế, anh trả lời: "Con rao khắp mọi nơi nghèo nàn và hứa sẽ chu cấp mọi nhu cầu cần thiết cho ai theo đạo của chúng ta".

- Người thứ hai đem về 400 môn đệ. Anh nói: "Con hứa ai theo đạo thì sẽ được phúc thiên đàng".

- Người thứ ba đem về 300 môn đệ. Anh nói: "Con đe dọa rằng nếu ai không theo đạo thì sẽ bị phạt trong hỏa ngục. Thế nhưng người ta không tin lắm. Cho đến một hôm con đã nguyện rửa một con chó điên



khiến nó chết liền tại chỗ. Thấy thế những người này đã theo con".

- Người thứ tư đem về 200 môn đệ. Anh nói: "Con tìm đến những người đờn sơ ít học và dùng nhiều lý luận khiến họ say mê và đi theo".

- Người thứ năm đem về 100 môn đệ. Anh nói: "Đây là những người trẻ. Họ đang chờ một người lãnh đạo họ. Con đã thuyết

phục họ đi theo con và họ đã theo. Con nghĩ rằng nếu mình không chiêu mộ họ thì cũng có những messia giả đến chiêu dụ họ mà thôi".

- Người thứ sáu chỉ đem về 12 môn đệ. Anh giải thích: "Con không thể gieo những hạt giống ngay mà phải chờ, vì đang là mùa đông, phải đợi đến lúc tuyết tan thì đất mới mềm và gieo mới được. Thế là con chờ. Đang lúc chờ như thế, con kết

bạn với một số người. Con cố gắng sống cho họ thấy cách sống của đạo chúng ta. Và con cũng chia sẻ cuộc sống của họ. Đang khi chia sẻ cuộc sống như thế, con khám phá rằng họ rất coi trọng tự do đến nỗi nếu tước mất tự do của họ thì cũng là tước đi phẩm giá của họ. Con cũng học được nơi họ những điều tốt, chẳng hạn họ rất quảng đại và không sợ hy sinh. Con thành thật nói cho họ biết cái giá phải trả nếu muốn theo đạo chúng ta, nhưng con nhấn mạnh rằng nếu họ theo đạo chúng ta thì họ có thể làm được nhiều điều tốt cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Xem ra những điều con nói đã làm họ cảm động. Tuy nhiên khi đến lúc phải quyết định thì chỉ có 12 người này chịu theo con".

Vị đạo sĩ khen người thứ sáu này.

Năm người trước đã giảng đạo bằng cách khai thác sự yếu đuối và sợ hãi của người ta. Những cách đó thật quá dễ, nhưng lại xâm phạm đến tự do nên người ta có theo đạo cũng vì miễn cưỡng. Còn người thứ sáu thì biết kêu gọi thiện chí bằng cách kết bạn với người ta và thuyết phục họ bằng chính gương sống của mình. Cách này tuy chậm và khó nhưng kết quả sẽ vững chắc

và lâu bền (*Viết theo Flor McCarthy*)

CHÚNG TA LÀ DỤNG CỤ CHÚA DÙNG

"Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc", đó là mệnh lệnh của Chúa khi Ngài từ biệt chúng ta.

Bây giờ Ngài không còn có ai trên thế gian ngoài chúng ta.

Ngài không còn tay để nâng người sa ngã ngoài tay của chúng ta.

Ngài không còn chân để đi tìm kẻ hư mất ngoài chân của chúng ta.

Ngài không còn mắt để nhìn những giọt lệ khổ đau âm thầm ngoài mắt của chúng ta.

Ngài không còn lưỡi để an ủi kẻ buồn sầu ngoài lưỡi của chúng ta.

Ngài không còn trái tim để yêu thương những người không được yêu thương ngoài trái tim của chúng ta.

Lạy Chúa xin thương xót chúng con là những môn đệ nhút nhát và sợ sệt của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để làm chứng cho Chúa giữa thế gian, hầu Tin Mừng được rao giảng và người ta tìm được đường vào Nước của Chúa (*Flor McCarthy*).



LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

HIỆP NHẤT TRONG ĐA DẠNG

Giáo Hội ngày nay là một Giáo Hội đa dạng: đủ thứ linh đạo, đủ loại dòng tu, đủ cách làm tông đồ, quá nhiều hội nhóm, quá nhiều khuynh hướng, quá nhiều ý kiến... Có những kẻ bi quan đã cho rằng Giáo Hội đang trong thời kỳ khủng hoảng. Nhưng thực ra, sự đa dạng này thể hiện một sức sống phong phú.

Nhưng miễn là đa dạng đừng dẫn tới chia rẽ và chống đối phá hại nhau. Miễn sao đa dạng mà vẫn hiệp nhất.

Muốn được như vậy, chúng ta phải lưu ý tới những giáo huấn rất sâu sắc của Thánh Phaolô trong bài đọc II:

- Mỗi người, mỗi nhóm hãy ý thức rằng "đặc sủng" của mình là ơn ban của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là tài sản hay tài năng riêng của mình.

- Đừng khó chịu, trái lại hãy vui mừng khi thấy những người khác, nhóm khác cũng được ban cho những đặc sủng khác. Đó là dấu Chúa Thánh Thần yêu thương Giáo Hội.

- Tận dụng "đặc sủng" Chúa Thánh Thần ban để góp phần mình vào việc xây dựng Giáo Hội, đồng thời ý thức rằng đó chỉ là một phần nhỏ mình góp cho Giáo Hội nên vẫn tôn trọng phần góp của người khác và hy vọng Giáo

Hội được nhiều người khác góp phần xây dựng hơn nữa.

CHÚA THÁNH THẦN, ĐẮNG BỊ QUÊN LẮNG

Chúa TT là Đấng bị quên lãng. Đúng vậy, Thiên Chúa có Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng thường chúng ta chỉ nhớ tới Chúa Giêsu và Chúa Cha thôi, ít khi nhớ tới Chúa Thánh Thần (CTT).

Thế nhưng CTT lại là Đấng rất kỳ diệu, Ngài mà hoạt động nơi ai thì làm phát sinh biết bao điều kỳ diệu nơi người đó. Ngài mà hoạt động nơi nào thì cũng làm phát sinh biết bao điều kỳ diệu ở nơi đó. Bằng chứng là đoạn sách CvTđ mà chúng ta vừa nghe: CTT hoạt động nơi các tông đồ. Trước đó các tông đồ đã từng theo Chúa Giêsu 3 năm, đã từng nghe biết bao lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, đã từng thấy biết bao phép lạ của Chúa Giêsu. Nhưng con người của các ông hầu như chẳng chịu ảnh hưởng tốt nào cả: vẫn lo tranh dành quyền lợi, vẫn sợ chết nên trốn kín trong nhà. Thế rồi CTT ngự đến trên các ông và sau đó các ông được biến đổi hẳn: nhiệt thành với Tin Mừng, can đảm rao giảng Tin Mừng. Có ai ngờ một người như Phêrô đã từng run sợ chối Chúa bây bầy trước những tên đầy tớ của viên Thượng tế mà bây giờ lại đứng ra trước một đám đông rao giảng hùng hồn khiến



cho liền ngay sau đó có 3 ngàn người xin theo đạo.

Chắc chúng ta cũng mong muốn CTT hoạt động nơi mình để làm những điều kỳ diệu. Nhưng làm sao để được như vậy? Xin đề nghị 2 điều:

- Một là chúng ta hãy cầu nguyện cùng với CTT. Chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều. Nhưng khi cầu nguyện chúng ta chỉ nói cho Chúa biết mình đang sống như thế nào, mình đang cần những ơn gì và xin Chúa ban ơn đó cho ta. Cầu nguyện như vậy là sai lầm, vì đâu phải nhờ chúng ta nói mà Chúa mới biết chúng ta cần gì. Chúa là Đấng biết tất cả mọi sự kia mà. Điều quan trọng nhất không phải là ta nói cho Chúa biết ta muốn gì, mà là xin Chúa cho ta biết Chúa đang muốn gì nơi ta. Do đó, ta phải cầu nguyện cùng với CTT, để CTT soi sáng cho ta biết ý Chúa và giúp ta sau đó làm theo ý Chúa. Có cầu nguyện như vậy thì sau đó cuộc đời ta mới biến đổi.

- Điều thứ hai có liên quan tới việc Xưng tội. Trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, có một điểm hơi lạ. Đó là CGS vừa ban CTT vừa ban quyền tha tội cho các tông đồ: *"Chúng con hãy nhận lãnh Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai..."* Tại sao CGS ban CTT và ban ơn tha tội chung nhau? Thưa vì 2 điều đó liên hệ chặt chẽ với nhau. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn lãnh BTGT cho có hiệu quả tốt thì

chúng ta phải Xưng tội cùng với CTT. Ta hãy nhìn lại cách xưng tội bấy lâu nay của chúng ta. Mỗi khi xưng tội chúng ta làm 5 việc: một là xét mình xem mình có những tội gì; hai là sau đó đọc một kinh ăn năn tội; ba là vào toà xưng tội, kể cho kỹ hết mọi tội đừng sót tội nào; bốn là nghe cho rõ Cha giải tội dạy đọc bao nhiêu kinh; năm là trở ra đọc cho hết bấy nhiêu kinh đó. Rồi trở về. Kết quả như thế nào? Chúng ta thấy an tâm hơn đôi chút. Nhưng cũng sống bình thường như trước, cũng phạm lại bấy nhiêu tội ấy, lần sau đi xưng tội cũng xưng bấy nhiêu tội ấy. Nghĩa là hầu như không có gì thay đổi. Xưng tội cùng với CTT nghĩa là trong phần xét mình trước khi vào toà xưng tội, chúng ta hãy xét mình cùng với CTT, xin Ngài soi sáng cho ta chẳng những thấy được mình đã phạm những tội gì mà còn tại sao mình phạm những tội đó; xin CTT soi sáng cho ta thấy những tội mà mình không thấy. Thí dụ: nhiều người đâu có nghĩ rằng việc mình đang tính kế hại người là có tội, nhiều người đâu có nghĩ việc mình sống ích kỷ với nhà hàng xóm là có tội. Xưng tội cùng với CTT nghĩa là sau khi xưng tội chúng ta xin CTT soi sáng cho ta biết từ nay mình phải sửa đổi như thế nào. Có như vậy mỗi lần chúng ta đi xưng tội xong, cuộc sống của mình mới thay đổi tốt đẹp hơn.



CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B LỄ CHÚA BA NGÔI LÀM PHÉP RỬA NHÂN DANH BA NGÔI

LẮNG NGHE SỨ ĐIỆP CỦA BÀI TIN MỪNG (Mt 28:16-20)

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã long trọng ban cho các môn đệ một lệnh truyền. *"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần"*. Khi truyền lệnh như vậy, chắc chắn Chúa Giêsu đã cho họ thấy rõ họ phải làm việc gì và làm việc ấy cho ai và vì ai.

Vậy các môn đệ Chúa phải làm gì, hoặc sứ mệnh của họ là gì? Đó là *làm cho muôn dân trở thành môn đệ*, dĩ nhiên là môn đệ của Chúa Giêsu như chính Người đã kêu gọi và làm cho họ trở thành môn đệ của Người. Họ phải đi rao giảng về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người, để những

người không có cơ may đích thân gặp Chúa và nghe Người giảng đều có thể biết về Chúa. Sứ mệnh của người rao giảng không chỉ nói cho người ta biết về Chúa, mà còn giúp người ta yêu mến và tuân giữ các điều răn của Chúa nữa (Ga 14:15). Nói khác đi, họ phải giúp người ta xây dựng một mối tương quan yêu thương cá nhân với Chúa Giêsu, bởi vì chỉ có tình yêu đích thực mới là động lực chính đáng giúp họ thực hành lời giảng của Người và giữ các điều răn của Người. Từ biết tiến tới yêu mến, rồi từ yêu mến tiến

tới giữ các điều răn, đó là con đường bất cứ ai muốn làm môn đệ Chúa cũng phải bước theo.

Ngoài ra, việc làm cho *muôn dân* trở thành môn đệ Chúa đã xác định tính cách phổ quát của sứ mệnh rao giảng Tin Mừng. Rao



giảng Tin Mừng phải nhắm vào toàn thể nhân loại, không loại trừ ai, không giới hạn trong một miền hay một quốc gia. Ai cũng cần được kêu gọi làm môn đệ Chúa, không phân biệt ngôn ngữ hay chủng tộc, thành phần xã hội hay văn hóa.

Sứ mệnh làm cho muôn dân trở thành môn đệ thật là khẩn thiết, nhưng dấu chỉ nói lên một người đã được làm môn đệ cũng không kém phần quan trọng, đó là họ *được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi*.

Tất cả chúng ta đều đã được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng có lẽ ít khi nào chúng ta suy nghĩ thêm một chút về ý nghĩa của "nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần". Đúng vậy, phải là nhân danh Chúa Ba Ngôi, thì cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta mới mang ý nghĩa đầy đủ. Trước hết là mục đích cuộc đời Ki-tô hữu đều quy hướng về Ba Ngôi. Chúa Cha tạo dựng chúng ta là để chúng ta được chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với Người. Chúa Con cứu chuộc chúng ta là để chúng ta được làm con Thiên Chúa và được cùng Người đồng thừa kế gia nghiệp Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc cứu độ của Chúa Giêsu, dẫn dắt chúng ta sống theo căn tính mới là con Thiên Chúa và ban sức mạnh cho chúng ta được trung thành với ơn gọi làm con Thiên Chúa. Tất cả ba

Ngôi Thiên Chúa đã tích cực trong kế hoạch cứu độ để giúp chúng ta đạt tới cứu cánh của con người. Mọi công việc tích cực ấy đều được thực hiện dưới một động lực duy nhất là tình yêu. Vì thế, chúng ta chắc chắn có thể nói rằng được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi cũng chính là được rửa tội nhân danh Tình Yêu.

SỐNG SỨ ĐIỆP TIN MỪNG

Được rửa tội nhân danh tình yêu mà lại không sống yêu thương thì quả thực là mĩa mai! Được rửa tội là khởi đầu cho cuộc sống mới của người môn đệ, vì từ nay họ phải sống "nhân danh Ba Ngôi", tức là nhân danh tình yêu. Họ được sai đi để làm nhân chứng cho tình yêu. Chúa Giêsu đã được sai đến trần gian và "được trao toàn quyền trên trời dưới đất". Toàn quyền của Người chính là sự thật và tình yêu. Người đã thi hành quyền năng và sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa để thiết lập một cuộc tạo dựng mới. Chúng ta cũng được Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi cộng tác vào cuộc tạo dựng mới ấy bằng cách sống và làm chứng cho sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.

Chúng ta đừng sợ hãi trước sứ mệnh này, vì Chúa Giêsu đã hứa "*ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế*". Nếu chúng ta có Chúa Giêsu là tình yêu Thiên Chúa nhập thể ở cùng chúng ta, nhất định chúng ta sẽ chu toàn được sứ mệnh!

HỌC HỎI LINH ĐẠO**Bài 29****TÌM HIỂU TÔNG CHIỂU
DUNG NHAN LÒNG XÓT THƯƠNG***(Tiếp theo)***Lm. G. Tạ Huy Hoàng****Dẫn vào**

Trong bài “thuyết giảng-huấn từ” của mình, dịp lễ kính Lòng Chúa Thương Xót ngày 08-4-2018 vừa qua tại khuôn viên Trung tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Cha An-phong Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng (HĐGMVN) – đã trình bày những ý tưởng rất liền mạch về “Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng”. Có thể tóm lại như sau: các tín hữu được mời gọi đến với Lòng Chúa Thương Xót bằng tâm tình yêu mến; khi yêu mến sẽ dễ dàng nhận được sự thứ tha; và khi biết tha thứ thì có thể, đó chính là lúc biết yêu thương anh chị em mình “như Chúa yêu”: một hành trình trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng tình thương của Chúa. Theo đó, Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng Linh hướng Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn, khi kết thúc đề tài thuyết trình về “Sự tín thác” đã hân hoan hát lên ca khúc “Tình yêu cho đi tất cả”. Phải, khi cho đi tất cả, khi cho đi trọn khối tình yêu... cũng chính là lúc thực hành cao độ sứ mạng Loan Báo Tin Mừng tình thương của Chúa. Vì tình yêu-xót thương (*merciful love, amour miséricordieux*) đòi cho đi chính mình, cho đi tất cả vì Chúa.

Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng còn được Đức Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh trong bài giảng lễ: “Tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh, hiệp thông một lòng một ý, là lời loan báo Tin Mừng hiệu quả nhất và tốt đẹp nhất”. Nghĩa là, ta sẽ “... về học ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ’”.¹ Bởi lẽ “Chúa Giê-su có khuynh hướng mặc khải ơn trọng đại của lòng thương xót, hướng mở ra cho những người tội lỗi, để tha thứ và ban ơn cứu độ cho họ”.² Đó chính là một trong những cách thức để hiểu về việc thế nào là “Tin

¹ APV 20,10.² APV 20,12.

vào Chúa Ki-tô Phục Sinh” đồng thời cũng thực hiện công cuộc “loan báo Tin Mừng hiệu quả nhất và tốt đẹp nhất”.

Bốn lần sử dụng từ *mercy*

1. APV 20,10

- *It is in this sense that we must understand his words when, reclining at table with Matthew and other tax collectors and sinners, he says to the Pharisees raising objections to him, "Go and learn the meaning of 'I desire **mercy** not sacrifice'.* (APV 20,10)
- *C'est en ce sens qu'il nous faut comprendre ses paro-les, lorsqu'à table avec Matthieu et d'autres publicains et pécheurs, il dit aux pharisiens qui le critiquent: "Al-lez apprendre ce que signifie: Je veux la **miséricorde**, non le sacrifice.* (APV 20,10)
- Chính trong ý nghĩa này mà chúng ta phải hiểu những lời của Người, khi đồng bàn với Mát-thêu cũng như những người thu thuế và tội lỗi khác, Chúa nói với người Pha-ri-sêu đang phản đối Mình: “Hãy về học ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn **lòng nhân** chứ không phải hy lễ’.

2. APV 20,12

- *Faced with a vision of justice as the mere observance of the law that judges people simply by dividing them into two groups – the just and sinners – Jesus is bent on re-vealing the great gift of **mercy** that searches out sinners and offers them pardon and salvation.* (APV 20,12)
- *En face d'une vision de la justice comme simple obser-vance de la loi qui divise entre justes et pécheurs, Jésus indique le grand don de la **miséricorde** qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut.* (APV 20,12)
- Đương đầu với cách nhìn sự công chính thuần túy là việc tuân thủ pháp luật, phán xét con người chỉ đơn giản bằng cách chia họ thành hai nhóm – người công chính và kẻ tội đồ – Chúa Giêsu có khuyh hướng mặc khải ơn trọng đại của **lòng thương xót**, hướng mở ra cho những người tội lỗi, để tha thứ và ban ơn cứu độ cho họ.

3. APV 20,13

- *One can see why, on the basis of such a liberating vision of **mercy** as a source of new life, Jesus was rejected by the Pharisees and the other teachers of the law. (APV 20,13)*
- *On comprend alors pourquoi Jésus fut rejeté par les pharisiens et les docteurs de la loi, à cause de sa vision libératrice et source de renouveau. (APV 20,13)*
- Ta có thể hiểu tại sao, trên cơ sở của một tầm nhìn giải phóng như thế về **lòng thương xót** như nguồn mạch sự sống mới, Đức Giêsu đã bị những người Pharisêu và các tiến sĩ luật khác loại trừ. (APV 20,13)

4. APV 20,14

- *In an attempt to remain faithful to the law, they merely placed burdens on the shoulders of others and under-mined the Father's **mercy**. (APV 20,14)*
- *Pour être fidèles à la loi, ils posaient des poids sur les épaules des gens, rendant vaine la **miséricorde** du Père. (APV 20,14)*
- Để cố gắng trung thành với lề luật, họ chỉ đặt gánh nặng lên vai của những người khác và ngầm phá hoại **lòng thương xót** của Chúa Cha. (APV 20,14)

ĐỂ KẾT

Tóm lại, công cuộc Loan Báo Tin Mừng bao gồm tất cả xác hồn, với trọn vẹn khối tình yêu: cả “thương linh hồn bảy mỗi” lẫn “thương xác bảy mỗi”. Thật vậy, chính trong ý nghĩa này, chúng ta mới hiểu (1) “những lời của Người, khi đồng bàn với Mát-thêu cũng như những người thu thuế và tội lỗi khác, Chúa nói với người Pha-ri-sêu đang phản đối Mình: ‘Hãy về học ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ’”.³ Theo đó, ca khúc “Bảy yêu xót thương” được trích dẫn sau đây có thể gợi ra cách hiểu cụ thể của “14 mỗi thương người”.⁴

PK1: Bảy yêu xót thương nhau xin hãy trọn ân tình
Một thương quyết trung trinh lấy lời lành khuyên người
Hai thương mến yêu đời mở dạy kẻ mê muội

³ APV 20,10.

⁴ Võ Hạ Trâm, Quốc Đại, Bằng Hữu trình bày (x. Bằng Hữu MTCĐ, *Album Bao la lòng Chúa xót thương 1*: 2017).



Ba thương biết đơn côi yên ủi kẻ âu lo
Bốn thương chớ so đo... răn bảo kẻ có tội
Năm thương rỗi bao lỗi tha cho kẻ dễ ta
Sáu thương dẫu xót xa nhịn kẻ mất lòng mình
Bảy thương bao thân tình cho kẻ tử người sinh.

ĐK: Vì ai quyết hy sinh theo những mối thương người
Hồn thiêng sống vui tươi hướng cõi trời quang minh
Thương xác thân điêu linh xót thân xác suy tàn
Bởi Người muốn lòng nhân chừ đâu cần hy lễ
Bởi mọi sự như thế mới thật là yêu thương
Để lòng thôi bận vướng mà đậm chất xót thương.

PK2: Bảy yêu xót thương nhau xin hãy trọn ân tình
Một thương hãy quên mình mà cho kẻ đói ăn
Hai thương chớ bần khoản hãy cho kẻ khát uống
Ba thương đừng nói suông cho kẻ rách áo mặc

Bốn thương mau tức khắc viếng kẻ liệt tù rạc
Năm thương không thoái thác mà cho khách đỗ nhà
Sáu thương yêu như ta mà chuộc kẻ làm tôi
Bảy thương ơn xá tội chôn xác kẻ qua đời.

Vì thế, ta cần (2) “Đương đầu với cách nhìn sự công chính thuần túy là việc tuân thủ pháp luật, phán xét con người chỉ đơn giản bằng cách chia họ thành hai nhóm – người công chính và kẻ tội đồ – Chúa Giê-su có khuynh hướng mặc khải ơn trọng đại của lòng thương xót, hướng mở ra cho những người tội lỗi, để tha thứ và ban ơn cứu độ cho họ. (APV 20,12)”; để (3) “có thể hiểu tại sao, trên cơ sở của một tầm nhìn giải phóng như thế về lòng thương xót như nguồn mạch sự sống mới, Đức Giê-su đã bị những người Pha-ri-sêu và các tiến sĩ luật khác loại trừ. (APV 20,13)”. Thật vậy, đừng nệ luật, đừng (4) “chỉ đặt gánh nặng lên vai của những người khác và ngầm phá hoại lòng thương xót của Chúa Cha. (APV 20,14)”.

Hơn nữa, loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh sao cho hiệu quả đòi chúng ta mở lòng ra đón tiếp mọi người vào làm việc vườn nho của Chúa. Đừng để ai phải “đứng suốt ngày không làm gì hết...”.⁵

10-4-2018

⁵ X. Mt 20,6.

TIN TỨC – SINH HOẠT

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 5/2018 CỦA TGP SÀI GÒN VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHÂN:

NHÀ THỜ HUYỆN SỸ: Số 1, Tôn Thất Tùng, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM; Lúc 15h, Thứ sáu hằng tuần (Chương trình: 14h00: Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ. 14g30: Sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. 15h00: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).

- Ngày 04/05/2018; Chủ Tế: **LM. Phêrô Nguyễn Văn Giáo, SOLT**, Tổng Linh hướng PT Cursillo Tgp Sài Gòn.

- Ngày 11/05/2018; Chủ Tế **LM. Ernest Nguyễn Văn Hưởng**, Chánh Xứ Gx Chợ Đũi, Tổng Linh hướng CD.LCTX Tgp Sài Gòn.

- Ngày 18/05/2018; Chủ Tế: **LM. Giuse Nguyễn Phát Tài**, Chánh Xứ Gx Tân Thông, GP Phú Cường.

- Ngày 25/05/2018: **LM Giuse Nguyễn Hồng Phúc**, MSV, Chánh xứ Gx Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì

CÁC GIÁO HẠT:

HẠT CHÍ HÒA: Nhà thờ Vinh Sơn 3 (154/333, Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình) lúc 16g00, ngày 02/05/2018 (Thứ tư ĐT). Chủ Tế: **LM Giuse Nguyễn Minh Khôi**, Linh hướng CD.LCTX hạt Chí Hòa.

HẠT GIA ĐÌNH: Nhà thờ Hàng Sanh (76, Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh), 15g00, ngày 04/05/2018 (Thứ Sáu ĐT). Chủ tế: **LM Giuse M. Phạm Hồng Thái**, Chánh xứ Gx Hàng Sanh.

HẠT HỌC MÔN: Nhà thờ Bùi Môn (4/2, Ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn), lúc 15g00, ngày 05/05/2018 (Thứ bảy ĐT). Chủ Tế: **LM Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng**, Linh hướng CD.LCTX hạt Hóc Môn.

HẠT TÂN ĐỊNH: Nhà thờ Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3, TP.HCM), lúc 17g00, ngày 05/04/2018 (Thứ Năm ĐT). Chủ Tế: **LM F.X Nguyễn Ngọc Thu**, Linh hướng CD.LCTX hạt Tân Định.

TÂN SƠN NHÌ: Nhà thờ Tân Hương (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú), lúc 15g00, ngày 01/05 (thứ Ba đầu tháng). Chủ tế: **LM Đa Minh Vũ Ngọc Thủ**, Linh hướng CD.LCTX hạt Tân Sơn Nhì.

HẠT XÓM MỚI: Nhà thờ Thái Bình (751, Thống Nhất, P.13, Q. Gò Vấp), lúc 15g00, ngày 03/05/2018 (Thứ năm ĐT). Chủ Tế: **LM Giuse Đỗ Mạnh Cường**, Chánh xứ Gx Thái Bình, hạt Xóm Mới.

Trước Thánh Lễ, có giờ Cầu nguyện Tôn sùng LCTX.

TIN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 03/2018

DANH SÁCH XIN BẰNG ÂN NHÂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN:

HẠT GÒ VẤP:

01. Giuse Nguyễn Văn Bính, Giáo xứ Bến Cát.
02. Maria Phạm Thị My, Giáo xứ Bến Cát.
03. Nguyễn Quy Hồng, Giáo xứ Bến Cát.
04. Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giáo xứ Bến Cát.
05. Antôn Nguyễn Thanh Long, Giáo xứ Bến Cát.
06. Giuse Nguyễn Duy Anh, Giáo xứ Bến Cát.
07. Giusse Nguyễn Duy Ánh, Giáo xứ Bến Cát.
08. Fanxicô Xaviê Lê Văn Cường, Giáo xứ Bến Cát.
09. Maria Nguyễn Thị Khấn, Giáo xứ Bến Cát.
10. Phêrô Bùi Vĩnh, Giáo xứ Bến Cát.
11. Têrêsa Lê Thị Bích Oanh, Giáo xứ Bến Cát.
12. Martinô Bùi Lê Huy Hưng, Giáo xứ Bến Cát.
13. Phêrô Phạm Văn Hưng, Giáo xứ Bến Cát.
14. Maria Lê Thị Thanh Thơ, Giáo xứ Bến Cát.
15. Phêrô Phạm Văn Hải, Giáo xứ Bến Cát.
16. Phêrô Phạm Lê Hoàng, Giáo xứ Bến Cát.
17. Giuse Nguyễn Văn Sức, Giáo xứ Bến Cát.
18. Anna M. Trịnh Thị Thúy Khanh, Giáo xứ Bến Cát.
19. Lucia Hoàng Thị Nhung, Giáo xứ Bến Cát.
20. Gioakim La Đồng, Giáo xứ Bến Cát.
21. Catarina Võ Thị Ngọc Cúc, Giáo xứ Bến Cát.

HẠT HÓC MÔN:

1. Đaminh Nguyễn Văn Tĩnh, Giáo Xứ Bùi Môn.
2. Maria Nguyễn Thị Huệ, Giáo Xứ Bùi Môn.
3. Maria Trần Thị Nhung, Giáo xứ Bùi Môn.

4. Maria Phạm Thị Duyên & Lh. Giuse Phạm Anh Minh, Giáo xứ Bùi Môn.

5. Maria Bùi Thị Ty & Lh. Phêrô Trần Văn Mùi, Giáo xứ Tân Mỹ.

6. Maria Nguyễn Thị Mười, Giáo xứ Bùi Môn.

HẠT XÓM MỚI:

1. Maria Nguyễn Thị Bích, Giáo xứ Hà Nội.

2. Gioan Nguyễn Tiến Tài, Giáo xứ Hà Nội.

HẠT THỦ ĐỨC:

1. Têrêsa Bùi Thị Hằng, Giáo xứ Tam Hải.

2. Maria Đàm Thị Phương, Giáo xứ Tam Hải.

HẠT TÂN SƠN NHÌ:

1. Maria Nguyễn Thị Lưu, Giáo xứ Thiên Ân.

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC:

1. Giuse Đào Phi Hùng & Maria Lê Thị Ngọc Thùy, Giáo xứ Kim Lâm, hạt Phương Lâm

ÂN NHÂN GIÚP "Quỹ hỗ trợ Bữa ăn Thiếu nhi học Giáo lý Giáo điểm An Thới Đông":

1. Chị Dương Kim Ánh, Giáo xứ Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì: 2.000.000đ.

2. CĐ LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 600.000đ.

3. Maria Nguyễn Thị Diễm Thúy, Xứ đoàn Hợp An, hạt Xóm Mới: 500.000đ.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO QUỸ BÁC ÁI CỦA CĐ LCTX TGP SÀI GÒN

1. Anh/Chị Hoàng Phượng, Giáo xứ Bến Cát, hạt Gò Vấp: 10.000.000 đ.

2. CĐ LCTX Giáo xứ Mân Côi, hạt Gò Vấp: 1.000.000đ.

3. Chị Kim Hoàng, Giáo xứ Thánh Giuse, hạt Gò Vấp: 500.000đ.

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CHO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KÍNH LCTX (CN II PS, 08/04/2018) TẠI TTMV TGP SÀI GÒN:

1. Tổng Cty Tân Hiệp Phát: 15.000 chai nước tinh khiết "Number 1", 40.000 cuốn sách Thông điệp & Kinh nguyện Tôn sùng LCTX, 50.000 ảnh Chúa Thương Xót (21x30).

2. Cty Tín Thành: 20.000.000đ.

3. Tập đoàn Adora Đông Phương: 10.000.000đ.

4. CDLCTX hạt Gia Định: 5.000.000đ.
5. Cty Tân Sinh Nghĩa: 5.000.000đ.
6. Cty Thiên Gia Bảo Maia Club: 5.000.000đ.

Cha Tổng Linh hướng và Ban Chấp hành CD Lòng Chúa Thương Xót Tgp Sài Gòn chân thành cảm ơn quý Đoàn viên và quý Ân nhân, nguyện xin Thiên Chúa, Đấng Từ Bi – Thương Xót bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của Quý Vị.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TGP SÀI GÒN HÂN HOAN CHÚC MỪNG

TÂN BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN LCTX GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, HẠT XÓM MỚI (Nhiệm kỳ I: 2018-2021)

CHA LINH HƯỚNG: LM GIUSE NGUYỄN VĂN THANH

- 1) Trưởng Ban chấp hành: Bà Maria Trần Thị Hồng
- 2) Phó Trưởng Ban chấp hành: Bà Maria Trần Thị Thông
- 3) Thư ký: Bà Maria Lê Thị Thu Hằng
- 4) Thủ quỹ: Bà Anna Nguyễn Thị Thúy Dung

TÂN BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN LCTX GIÁO XỨ BÌNH THUẬN, HẠT TÂN SƠN NHÌ (Nhiệm kỳ II: 2018-2021)

CHA LINH HƯỚNG: LM GIUSE TRẦN VĂN LƯU

- 1) Trưởng Ban chấp hành: Ông Vicentê Nguyễn Văn Sài
- 2) Phó Trưởng BCH (nội vụ): Ông Phêrô Vũ Văn Thích
- 3) Phó Trưởng BCH (ngoại vụ): Bà Maria Vũ Thị Huệ
- 4) Thư ký: Ông Giuse Hoàng Minh Quốc
- 5) Thủ quỹ: Bà Phinômenna Nguyễn Thị Len

TÂN BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN LCTX GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, HẠT TÂN SƠN NHÌ (Nhiệm kỳ: 2018-2021)

CHA LINH HƯỚNG: LM PHANXICÔ ASS. LÊ QUANG ĐĂNG

- 1) Trưởng Ban chấp hành: Bà Anna Nguyễn Thị Thơm
- 2) Phó Trưởng Ban chấp hành: Bà Martha Nguyễn Thị Hội
- 3) Thư ký: Bà Anna Trần Thị Kim Tuyền
- 4) Thủ quỹ: Bà Anna Nguyễn Thị Kim Ngân

TIN HIỆP HỘI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT GIÁO PHẬN XUÂN LỘC: SINH HOẠT ĐỊNH KỲ - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (4.2018) *(Xin xem hình ở trang bìa)*

Mỗi ngày trôi qua là từng ngày đong đầy tình thương yêu và sự thương xót của Thiên Chúa. Bài viết này được trình bày dưới 2 phần:

Phần I: Nói về hồng phúc từ thánh nữ tu Maria Faustina.

Phần II: Trình bày về sinh hoạt của HH.LCTX theo định kỳ.

PHẦN I: HỒNG PHÚC TỪ THÁNH NỮ TU MARIA FAUSTINA

"Ta không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn chữa lành và ôm chặt vào trái tim từ bi của Ta" (NK số 1588).

Vào lúc 12g30' thứ Tư, ngày 07/3/2018 đoàn hành hương gồm Cha Giuse Trần Phú Sơn, đặc trách HH.LCTX GP. Xuân Lộc, cha Gioan Thiên Chúa Nguyễn Thới Minh, đặc trách HH.LCTX giáo hạt Phước Lý, cha Giuse Trần Văn Đệ, đặc trách HH.LCTX giáo hạt Hòa Thanh, ông Giuse Phạm Văn Khánh, trưởng hội LTX giáo xứ Kẽ Sặt, cùng với quý soeur, quý giáo dân lên đường đi hành hương Châu Âu. Thời gian chuyến đi là 9 ngày, cao điểm là ngày 13/3, đoàn đã có mặt tại đất nước Ba Lan, quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II và thánh nữ Maria Faustina Kowalska – tông đồ và sứ giả Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ được tổ chức hết sức trọng thể để tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn thánh nữ Faustina tại nhà thờ thuộc tu viện Các Nữ Tu Đức Mẹ Nhân Lành tại Warsaw, Ba lan.

Sau thánh lễ, soeur bề trên đã long trọng trao thánh tích nữ tu Faustina cho cha Giuse, đặc trách HH.LCTX GP Xuân Lộc.

Soeur bề trên hết sức ngạc nhiên về những tấm lòng hiếu kính, trân trọng của đoàn, đã không quản ngại vượt đường xa hàng ngàn kilomet để nhận gia sản quý báu của LTX qua sự tổ chức trong trang nghiêm, trật tự và chuẩn mực.

Về phía đoàn, từ quý Cha đặc trách đến quý đoàn viên, ai cũng cảm thấy hạnh phúc và đầy ý nghĩa thiêng liêng. Một chuyến hành trình có một không hai trong đời, không thể nào phai nhạt trong tâm trí của từng người. Hạnh phúc và vui sướng đến độ một đoàn viên đã thốt lên: hạnh phúc quá, sung sướng quá và ý nghĩa quá.

Lúc 15g30' thứ Năm ngày 15/3/2018, sau chuyến hành trình dài, đoàn đã dừng và kết thúc tại Gx. Kẽ Sắt, Hồ Nai. Lúc đó, Đức Cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục chánh giáo phận Xuân Lộc đã hiện diện và vui mừng đón nhận thánh tích nữ tu Faustina từ tay cha Giuse đặc trách HH.LCTX chuyển về. Niềm hân hoan vui mừng được biểu lộ trên khuôn mặt của hàng ngàn người có mặt tại sân thánh đường giáo xứ Kẽ Sắt, với những tiếng kèn, tiếng trống, tiếng vỗ tay vui mừng. Cộng đoàn kéo dài niềm vui này qua đoàn cung nghinh thánh tích nữ tu xung quanh nhà thờ và cao điểm là Thánh lễ tạ ơn mừng thánh nữ tu Faustina. Trong không khí ấm cúng và dạt dào niềm vui, Đức Cha Giuse đã kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là hội viên LCTX GP Xuân Lộc cùng dâng lời chúc khen Thiên Chúa, cảm tạ lòng xót thương của Thiên Chúa, tôn vinh và cảm tạ thánh nữ Faustina. Ngài kêu gọi: Tất cả mọi người hãy trở nên một Faustina thời đại mới, hãy tỏa hương thơm và biểu lộ LTX như thánh nữ trong cuộc sống hàng ngày.

Hôn thánh tích là một trong những việc làm thể hiện cung kính mến yêu vị tông đồ LTX. Mọi người trong âm thầm và trang nghiêm với lòng kính yêu sâu thẳm, ao ước khi được đụng chạm đến thánh tích, mong được biến đổi, mong được ơn lành, mong được đáp ứng nhu cầu nào đó cho bản thân mình cũng như cho những người thân yêu.

Đoàn con chỉ biết cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài đã thương xót nhân loại qua hình ảnh Đức Kitô, qua hình ảnh những cánh tay nối dài của Ngài. Đúng như trong nhật ký Faustina đã viết lên: **"Ta không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn chữa lành và ôm chặt vào trái tim từ bi của Ta"** (NK 1588). Vì muốn chữa lành, vì muốn ôm chặt vào lòng từ bi khôn lường nên bằng mọi cách, Thiên Chúa đã thể hiện để yêu thương, để tha thứ, để thương xót nhân loại.

Sự kiện lịch sử, không thể quên này sẽ là nền tảng cho mắt trần xác thịt chúng ta thêm can đảm, tin thác vào LTX của Chúa, hăng hái lên đường rao truyền LTX Chúa cho anh chị em.

PHẦN II: SINH HOẠT CỦA HH.LCTX GP XUÂN LỘC

Thứ Sáu, ngày 06/4/2018 tại gx. Kẽ Sắt, Hồ Nai

"Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con" (Lc 17, 5).

Chúa nhật thứ II Phục Sinh, được Giáo hội mừng trọng thể lễ Lòng Chúa Thương Xót. HH.LCTX Gp. Xuân Lộc mừng tước hiệu LTX như là

ngày bốn mạng và cũng là ngày họp mặt, sinh hoạt thường niên của tất cả ban phục vụ các cấp (cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận). Năm nay được tổ chức tại nhà thờ giáo xứ cha đặc trách (giáo xứ Kê Sắt, Hồ Nai). Trong giáo phận có 221/268 giáo xứ có HH.LCTX với tổng hội viên là 21160 người (theo thống kê mới nhất ngày 06/4/2018).

Có khoảng hơn 800 thành viên trong ban phục vụ HH.LCTX đã có mặt từ sáng sớm để nghe lời hướng dẫn của cha Giuse đặc trách về những kinh nghiệm gặp gỡ, tiếp xúc với LTX, cụ thể qua chuyến đón thánh tích nữ tu Faustina từ Ba lan về. Bên cạnh đó, lần lượt các giáo hạt đã lên trình bày vắn tắt các sinh hoạt trong giáo hạt suốt năm qua (2017) và định hướng cho năm mới này (2018). Các giáo hạt đã trao đổi những kinh nghiệm, những hoạt động thể hiện LTX để mỗi sự việc là những bài học đắt giá cho nhau, để cùng nhau tiến tới, lan rộng hình ảnh sống động của LTX đến cho mọi người: người già, neo đơn, bệnh tật, lương giáo bên trong và ngoài phạm vi giáo xứ, giáo phận.

Kinh nghiệm hoạt động: rao giảng và thực thi bác ái thật phong phú, đa dạng đang dần thu hút nhiều đối tượng tham gia tích cực hơn, trọn vẹn hơn và ý nghĩa hơn.

Giờ chiều đã khép lại buổi sinh hoạt của Ban Phục vụ với những tâm tình: hoàn toàn tin vào sự hiện diện, đồng hành của Chúa Phục sinh. Hãy tin thác vào Chúa, Chúa sẽ thực hiện quyền năng của Ngài qua sự tin thác ấy. Một mẻ cá đầy, vượt sức tưởng của các chuyên viên đánh cá.

Ngày nay, Đức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy (x.Ga 21, 1-14).

"Lạy Thầy, xin thêm đức tin cho chúng con" (Lc 17, 5) đã được nối tiếp trong giờ sinh hoạt buổi chiều của giáo hạt An Bình. Tuy giáo hạt chỉ có 700 hội viên trong tổng số 13/14 giáo xứ trong giáo hạt, thế nhưng những hội viên đã tích cực ngay từ những giây phút đầu bước chân đến nơi tạm gọi là trung tâm LTX của giáo phận. Trong giờ kinh kính LTX và giờ lắng nghe lời dạy bảo của Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận, các hội viên đã ý thức hơn về sứ mạng của mình là loan báo LTX giữa cuộc sống và trong sinh hoạt từng hoàn cảnh cụ thể.



Nội dung bài giảng trong thánh lễ, Đức cha cũng nhấn mạnh đến sứ mạng của hội viên, cần thiết phải đến các vùng ngoại biên để gặp gỡ, tiếp xúc với những người lương, người nghèo, già và neo đơn. LTX là ân sủng của Thiên Chúa được đổ xuống trên tất cả mọi người: *"Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính"* (Mt 5, 45), và ai cũng cần đến LTX. Vì thế, không ai có quyền cố giữ cho riêng mình nhưng phải được cho đi, đến mọi ngõ ngách của từng phận người.

Cảm tạ LTX về những hồng ân cao vời mà mỗi người chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng không thể xứng đáng để đáng nhận những ơn cao cả đó, nhưng bàn tay tuy nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.

Cầu chúc cho tất cả mọi người, đặc biệt là quý hội viên LTX từng ngày trở nên sứ giả loan báo LTX của Chúa cho mọi người.

HÃY ĐẾN VỚI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chương trình Thánh lễ kính Lòng Thương Xót

Tại Gx. Kê Sặt, thứ Sáu, ngày 04/5/2018

Tháng Hoa, dâng đức Maria.

Chương trình tổng quát:

13g30' – 14g00': Đón tiếp

14g00' – 14g45': Giờ kinh LCTX

15g00' – 15g45': Bài chia sẻ của Đức Cha

16g00' – 17g30': Thánh lễ - Kết thúc.

***"Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi"* (Mt 12, 50).**

Ban Tổ Chức xin trân trọng kính mời

Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sỹ và cộng đoàn

Cố gắng và mau chân tiến về Gx. Kê Sặt tham dự buổi sinh hoạt này.

Hãy cảm nghiệm và loan báo Lòng Thương Xót của Chúa cho anh chị em.

Kính chúc quý vị sống đầy tràn ơn Chúa trong tháng Hoa kính Mẹ Maria.

LM. Mart. Hoàng - Xuân Lộc.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT MIỀN GIALAI, GP KONTUM, MỪNG LỄ BỒN MẠNG (Xin xem hình ở trang bìa)

Ngày 08/04/2018, hiệp cùng toàn thể tín hữu trên thế giới, Cộng đoàn LCTX Miền Gialai tổ chức đại lễ kính LCTX tại Giáo xứ An Mỹ, Giáo hạt Pleiku. Hơn 2000 hội viên từ khắp nơi đã về tham dự.

Để ngày lễ được diễn tiến tốt đẹp, từ lúc 11h30, Ban điều hành đã tập trung tại nhà thờ để chuẩn bị và bổ sung những việc còn thiếu. Phần đón tiếp khách mời cũng được ban Bác ái Xã hội sắp xếp chu đáo.

Theo đúng chương trình, lúc 13h00, ban Phụng tự tiến hành tập hát cho cộng đoàn để có thể phục vụ thánh lễ một cách sốt sắng nhất.

13h30, Cha linh hướng Phêrô giới thiệu Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn-DCCT giúp cộng đoàn tĩnh tâm. Sau lời ca nguyện Chúa Thánh Thần, cộng đoàn cùng nghe Tin mừng Ga 20, 19-31 và được nghe Cha chia sẻ: *"Từ ngàn xưa Chúa vẫn luôn yêu thương con người. Thiên Chúa đã ban cho loài người một kho tàng tình yêu quý báu nhưng con người đã không nhận ra, vẫn ngoan cố và từ chối tình yêu của Người. Đây là một thực tế trong cuộc sống hôm nay. Thái độ cứng tin của Thánh Tôma cũng là sự cứng tin của con người hôm nay. Thiên Chúa đã thương xót và đón nhận con người với tất cả tình yêu thương nhưng thực tế con người có tin không? Mỗi người hãy tự cảm nhận LTX của Chúa dành cho mình, cho gia đình mình để thấy mình phải làm gì để đáp lại tình Chúa. Thế giới hôm nay người ta thừa vật chất nhưng lại thiếu tình người. Vì vậy, chúng ta cần chạy đến với LCTX, nơi mà Chúa luôn mời gọi chúng ta".*

Sau phần chia sẻ của Cha Giuse, Cộng đoàn LCTX Giáo xứ Hiếu Nghĩa đã đem đến 1 tiết mục múa thật hay, thật đẹp, giúp mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ.

14h00, Cộng đoàn quỳ trước nhan thánh LCTX để lần chuỗi Thương Xót. Những lời kinh tuy đơn sơ cũng đã giúp cho cộng đoàn cảm nhận được LTX của Chúa đang tuôn đổ trên mỗi người.

14h30, Cha Quản hạt Đa minh dành 30 phút chia sẻ cùng cộng đoàn. Cha nhắc lại sự kiên ngày 30/04/2000, Đức thánh cha Gioan Phaolo đệ nhị đã suy tôn Thánh nữ FAUSTINA lên bậc hiển thánh

và chọn Chủ nhật thứ 2 Phục sinh là Chủ nhật LCTX trên toàn thế giới. Cha rất vui vì CĐ LCTX đã phát triển mạnh mẽ trong giáo hạt và lan tỏa sang cả Mang giang và Châu Khê. Cha cũng nhắc lại dụ ngôn người Cha nhân hậu, qua đó thấy được tình yêu thương tha thứ của người Cha đối với đứa con biết ăn năn hối cải, quay về với Cha mình. Cốt lõi của lòng thương xót là sự tha thứ và chỉ có tình yêu đích thực mới có thể tha thứ.

15h00, Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận, Chủ tế. Đồng tế có 2 Cha linh hướng Phêro Nguyễn tương Lai và Vinh sơn Nguyễn Văn Dương, Cha quản hạt Đa minh Đình quang Vinh cùng quý Cha Đa minh Trương Bảo Tâm, Cha Gioankim Nguyễn Hoàng Sơn, Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn, Cha Phaolo Nguyễn Văn Công, Cha Phanxico Xavie Trần Thanh Có, Cha Giuse Đặng Xuân Hải và Cha Giuse Huỳnh Lê Pháp.

Qua bài giảng, Đức cha rất vui mừng về sự phát triển của cộng đoàn LCTX Miền Gialai và mong muốn trong tương lai khắp mọi nơi trong Giáo phận đều được biết đến LCTX. Đức cha cũng cầu chúc cho toàn thể cộng đoàn có một trái tim đầy lửa của niềm tin thác của Tình yêu và lòng nhiệt thành để loan truyền LTX của Chúa đến cho mọi người.

Với tâm tình tri ân, anh trưởng cộng đoàn Gioan B. Lê Hải Đạo đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn cảm ơn Đức cha, Cha quản hạt cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ đã đến hiệp dâng thánh lễ. Cách riêng cảm ơn Đức cha, Cha Tổng đại diện, Cha Quản hạt, đã tạo điều kiện để CĐ LCTX Miền Gialai có hai Cha linh hướng Phêro và Vinh sơn, giúp cho cộng đoàn đi đúng linh đạo LCTX, tạo động lực mới giúp cho cộng đoàn ngày càng phát triển.

Sau khi dâng lời ca cuối lễ. Đức cha và quý Cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Ban điều hành LCTX Miền Gialai.

Thành lễ diễn ra rất long trọng và kết thúc trong niềm hân hoan, phấn khởi của cộng đoàn tham dự, vì được tràn đầy ân sủng LCTX, để rồi từ đây, mỗi người nhận sứ mạng đem tình yêu Chúa đến cho mọi người.

CĐ LCTX Miền Gialai

DIỄN ĐÀN**ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018**

Giuse Phạm Đình Vinh

Ngày 22 tháng 2 năm 1931, tại tu viện Plock (Ba Lan), Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu HELENE FAUSTINA KOWASKA và trao cho chị một Thông điệp quan trọng về Lòng Chúa Thương Xót để truyền bá cho toàn thể nhân loại. Người đã phán với Chị: *"Ta sai con đem TÌNH THƯƠNG của Ta đến cho toàn thể thế giới. Ta KHÔNG muốn đoán phạt, nhưng muốn CHỮA LÀNH và ghi chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim lân tuất của Ta"* (NK số 1588), *"Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về Lòng Thương Xót lớn lao của Ta dành cho họ, và kêu họ hãy tin thác vào Lòng Thương Xót vô tận của Ta"* (NK số 1567).

Năm 1980, Thánh GH Gioan Phaolô II đã ban hành Thông điệp "Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót" (Dives in Misericordia) minh chứng sự phê chuẩn của Giáo hội. Và đến ngày 30.4.2000, trong dịp lễ phong thánh cho nữ tu Faustina, ngài đã thiết lập lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót trên toàn thế giới: *"Từ nay về sau, trong khắp Giáo hội, Chúa nhật thứ hai mùa Phục Sinh sẽ được gọi là Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót"*.

Ngày nay, một trong những lòng sùng kính phát triển nhanh nhất là việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) mà đỉnh cao phải hướng tới là Đại lễ Kính LCTX. Đây là Lễ được đặt cao nhất trong tất cả những yếu tố của việc sùng kính LCTX.

Giáo hội chọn ngày lễ này để mời gọi mọi người, trước hết là tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, qua đó thực hiện lòng thương xót với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Tham dự Đại lễ kính LCTX cũng là cơ hội để mọi người thúc giục nhau tin thác vào Đức Kitô, Đấng chịu chết để cứu độ nhân loại.

Theo thông lệ, Chúa nhật II Phục Sinh, 8.4.2018, Đại lễ Kính LCTX được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Mục vụ TGP Sài

Gòn. **Đây là Đại lễ hết sức quan trọng của Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót** và là lần thứ 11 được tổ chức tại TGP Sài Gòn.

14g20, trời nắng nhẹ nhưng không có gió, không khí rất oi bức và khó chịu. Mở đầu cho ngày hội LCTX là bài thánh ca “Bao La Tình Chúa” do đội kèn tây giáo xứ Gò Mây tấu lên. Tiếp nối là hồi trống vang dội, với sự biểu diễn rất “chuyên nghiệp” của quý Sœur Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Các tiết mục khai mạc chương trình đã tạo ra bầu khí hết sức sôi nổi, đầy ấn tượng, và sự thoải mái, nhẹ nhàng cho mọi người trong tâm tình ngày hội hướng về LCTX.

Năm nay, ban tổ chức đã cố gắng thực hiện mái che nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đến tham dự đại lễ. Ban tổ chức cũng bố trí 11 tòa Hòa giải dành cho những ai có nhu cầu xưng tội, để có thể lãnh nhận Ôn Toàn Xá trong Đại lễ theo quy định của Giáo hội.

Tiếp theo, người dẫn chương trình – LM Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ Gx Tân Thông, và anh Hiệp – giúp Cộng đoàn tìm hiểu lịch sử Phong trào Sùng kính LCTX.

Phong trào Sùng kính LCTX khởi đầu từ đất nước Ba Lan, quê hương của hai Tông đồ mẫu mực của LCTX (Chị Thánh Faustina và Thánh GH Gioan Phaolô II). Đến nay, phong trào (PT) đã lan rộng khắp thế giới. Tại Việt Nam, PT Sùng kính LCTX xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ 21. Ban đầu chỉ là những nhóm nhỏ tự phát từ giáo dân. Họ quy tụ lại chủ yếu chỉ là đọc kinh, cầu nguyện, truyền bá những kinh, sách và hình ảnh về LCTX.

Có thể nói rằng TGP Sài Gòn là cái nôi của PT Sùng kính LCTX tại Việt Nam. Từ đây, các CĐ LCTX đã được hình thành và phát triển khắp các Giáo phận cả nước. Một cột mốc đặc biệt, đó là cuộc gặp mặt của quý Cha linh hướng tám Giáo phận: Sài Gòn, Xuân Lộc, Phan Thiết, Bà Rịa, Vĩnh Long, Ban Mê Thuột, Kon Tum và Thanh Hóa trong hai ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2017, tại nhà thờ xứ Rạng, GP Phan Thiết, để tìm cách thống nhất về các hoạt động của PT Sùng kính LCTX tại Việt Nam theo đúng hướng của Giáo quyền.

Chương trình được nối tiếp với ca sĩ Trường Nguyên và nhóm múa giáo xứ Tân Thông, GP Phú Cường, qua bài thánh ca “Đến Với Lòng Chúa Thương Xót”. Tiếp theo là nhóm hợp xướng Lumen, với

hai nhạc bản: “Phúc Cho Ai Xót Thương” và “Where Love Is Found” (Nơi Tình Yêu Được Tìm Thấy). Tất cả những ca khúc đều làm nổi bật tình yêu Thiên Chúa và kêu gọi mọi người hãy mau sám hối, quay về với LTX của Chúa.

Đúng 15g00, giờ cao điểm của LTX, giờ ân sủng cho toàn thế giới, Cộng đoàn bắt đầu đọc chuỗi kinh LTX – một trong các phương thế cầu nguyện hữu hiệu nhất và là cách chu toàn động thái của LTX.

Chuỗi kinh LCTX đã được Chúa Giêsu truyền cho Thánh nữ Faustina tại Vilnius ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935, như một lời kinh đền tạ hầu làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa: *“Ta vui lòng ban mọi điều họ nài xin Ta bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Ta sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc”* (x. NK số 1541). Với điệp nguyện tha thiết:

“VÌ CUỘC KHỔ NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU, XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI”.

Chắc hẳn Đức Giêsu cũng hết sức vui lòng khi nghe lời kêu cầu, van nài của hàng chục ngàn người thốt ra từ buổi trưa hè với cái nắng nóng oi bức. Ôn tha thứ của Chúa sẽ tuôn đổ xuống những ai thành tâm chạy đến với LTX của Ngài.

Kết thúc phần cầu nguyện là lời tuyên tín của Cộng đoàn bằng bài thánh ca “Chúa Giàu Lòng Xót Thương”.

Chương trình được tiếp nối với tiểu phẩm “Tình yêu Tha thứ”, do Quý Sœur và Đệ tử Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi trình diễn.

Vở diễn nguyện vận dụng câu chuyện tình của tiên tri Hô-sê, để minh họa Tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Tiên tri Hô-sê đã vâng lời Đức Chúa mà cưới Gô-me (con gái ông Đíp-la-gim), một cô gái điếm làm vợ. Nhưng rồi Gô-me phản bội ông khi nàng lại quay về nghề cũ. Đau khổ tột cùng vì bị phản bội, nhưng Hô-sê một lần nữa đã vâng lời Đức Chúa, tha thứ và yêu thương đón nhận lại người vợ lỗi lầm. LTX của Chúa đối với con người cũng vậy, dù con người luôn lỗi phạm với Chúa, nhưng tình yêu Ngài dành cho con người luôn bất biến, một tình yêu tha thứ, kiên nhẫn.

Đại lễ năm nay hân hoan được đón tiếp Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá GP Hưng Hóa. Đức Cha đến với Đại lễ qua huấn từ **“Đức Tin trong việc Tôn sùng LCTX”** (xem toàn văn bài chia sẻ của Đức Cha tại mục Lá Thư Linh Hướng). Bài chia sẻ nhấn mạnh sự khác nhau về ý nghĩa của hai cụm từ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT và LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

- Trong cụm từ Lòng Chúa Thương Xót, Chúa là chủ của lòng thương xót.

Đức Cha nêu vấn đề: Để được hưởng lòng thương xót của Chúa, ta phải làm gì? Hãy đến với Chúa, nhưng cần phải tránh một thái cực khác, là vụ lợi để được hưởng lòng thương xót của Chúa. Nếu đến với Lòng Chúa Thương Xót chỉ để xin ơn thì không đúng rồi đó.

- Cụm từ Lòng Thương Xót Chúa nói lên con người là chủ của hành động thương xót, và có hai nghĩa: thương xót Chúa, tức yêu mến Chúa, và yêu như Chúa yêu.

Không phải chỉ Chúa yêu thương con người mà thôi, Ngài còn muốn con người yêu mến, đáp lại, làm nên tình yêu song phương. Tình yêu đúng nghĩa phải có hai chiều. Khi đã yêu mến Chúa rồi, ta sẽ có lòng thương xót như Chúa, trở nên hình ảnh sống động của Chúa, lòng ta trở nên lòng Chúa, ta thể hiện lòng thương xót đó cho người chung quanh.

Đức Cha kết thúc phần chia sẻ bằng lời nhắn nhủ: *“Khi sùng kính lòng Chúa thương xót, anh chị em cũng phải thương xót tha nhân, nhất là với những người đau khổ, bé mọn...”*

Chúng ta không yêu thương tha nhân theo cách của chúng ta, vì con người thường so đo, tính toán, cân-đong-đo-đếm! Tình thương của con người thường có giới hạn, trong khi tình yêu của Chúa lại không bến không bờ. Trong tư cách Chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng trực thuộc HĐGMVN, tôi xin anh chị em ý thức rằng khi tôn sùng và thực hành LCTX là chúng ta đang thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng”.

Chương trình được tiếp nối với thánh ca “Thương Con Chúa Ơi”, sáng tác mới nhất do chính tác giả, Linh mục Nhạc sỹ Giuse Trần Cao Thăng, Quản xứ Gx Bắc Dũng, hạt Xóm Mới, trình diễn.

Tiếp theo là phần chia sẻ của LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng, Tổng linh hướng CĐ LCTX TGP Sài Gòn, với chủ đề: **“Tâm tình tín thác trong việc sùng kính LCTX”**.

Khi bệnh tật, hoặc gặp những điều khó khăn ngoài khả năng giải quyết, con người thường hay đến với Chúa, tín thác vào Chúa, để Chúa ban ơn, vì Chúa giàu lòng xót thương. Khi nhận được ơn, chúng ta cảm tạ Chúa, còn không được ơn, chúng ta không còn tín thác vào Chúa nữa. Chúng ta đã đi ngược lại quan hệ giữa con người với Thiên Chúa. Như vậy, chữ tín thác phải hiểu như thế nào?

Cha Ernest lấy hình ảnh của một em bé, luôn cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cha mẹ, để minh họa cho sự tín thác vào Chúa.

Tín thác đòi hỏi điều kiện đầu tiên là đức tin. Khi tín thác, không nên đặt điều kiện với Chúa. Chúng ta như một trẻ nhỏ, tự bản chất, thấy mình không xứng đáng. Nép mình bên Chúa, phải được hiểu là chúng ta không có công trạng gì, tất cả đều được ban phát từ Chúa. Người khôn ngoan là người đặt niềm tin vào sự vững bền. Trong cuộc lữ hành ở trần thế, người Công giáo phải biết hướng về những điều vững bền. Tín thác vào LCTX, chúng ta không bao giờ thất vọng. Điều quan trọng là ở bên Chúa, chúng ta luôn được bình an, một sự bình an xuyên suốt trong cuộc sống.

Tín thác vào LCTX, giúp chúng ta có con tim giống Chúa, biết yêu mến tha nhân. Đó chính là thước đo lòng tín thác vào Chúa của mỗi người: *“Nếu ai nói ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”* (1 Ga 4:20).

17g05, anh Gioan B. M. Nguyễn Thế Vịnh, Trưởng BCH CĐ LCTX TGP, thay mặt Cộng đoàn dâng lên Chúa những ý nguyện xin khẩn.

17g15, Đoàn rước Linh tượng LCTX và Đoàn đồng tế bắt đầu tiến lên lễ đài. Thánh lễ mừng kính LCTX do Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn chủ tế. Đồng tế có Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá GP Hưng Hóa, LM Ernest Nguyễn Văn Hưởng – Tổng Linh hướng CĐ LCTX TGP Sài Gòn và 12 Linh mục. Có khoảng 8.000 người đến tham dự Đại lễ.

Trong bài giảng, Đức Cha Luy chia sẻ: Niềm tin của chúng ta dựa vào đức tin của tập thể các Tông đồ. Niềm tin này còn được củng cố thêm nhờ lời chứng của chính Tôma. Có thể nói, lời tuyên xưng của Tôma là đỉnh cao của việc loan báo Phúc Âm. Đức tin không mâu thuẫn với khoa học, nhưng đức tin không phải là khoa học. Vì đức tin liên hệ tới một thực tại ở bên kia thế giới. Và đức tin vén mở cho những ai chịu mở lòng, mở trí để nhận những điều mà khoa học không thể chứng minh được.

Các môn đệ được ban Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, đã được biến đổi, và đó chính là những dấu chứng đầu tiên cho những tín hữu của những thế hệ kế tiếp các Thánh tông đồ.

Qua đoạn sách Công vụ Tông đồ, Đức Cha chủ tế nêu bật sự hiệp thông của Hội Thánh tiên khởi. Chính sự toàn tâm toàn ý này mà hơn 2000 năm qua, Giáo hội không ngừng phát triển, mặc dù có những lúc chia rẽ, có những lúc bị những thế lực thù địch chống phá nhưng Giáo hội vẫn tồn tại.

Sau lời cảm ơn của Ban tổ chức, Đức Cha chủ tế ban phép lành toàn xá theo quy chế Giáo hội dành cho Đại lễ này.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, tha thứ và ban bình an cho mỗi người chúng con.



Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn chân thành cảm ơn:

- Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông Tòa Sài Gòn.
- Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, GM TGP SÀI GÒN – TP.HCM.
- Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, GM PT Gp Hưng Hóa.
- Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn.
- Cha Tổng Đại diện Inagtiô Hồ Văn Xuân.
- Cha Tổng Linh Hướng Ernest Nguyễn Văn Hưởng.
- Cha Giuse Lê Đoàn Túc, Đặc trách CĐ LCTX GP Hưng Hóa.
- Cha Giám đốc và Quý Cha TTMV Tgp Sài Gòn – TP.HCM.
- Cha Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy ĐCV T.Giuse Sài Gòn.
- Cha Giuse, Thư ký UB Di Dân – HĐGM VN - LM Thừa sai LTX.
- Cha Fx. Bảo Lộc, Giám học TTMV TGP SÀI GÒN - TP. HCM.
- Cha Giuse, Hạt trưởng hạt Phú thọ.
- Cha Tổng Phục vụ và Quý Cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
- Quý Cha đồng tế.
- Cha Trưởng ban, Sr Têrêsa và Ban MV Truyền thông Tgp.
- Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ Gx Tân Thông và anh Hiệp
- Cha Giuse Trần Cao Thăng, Chánh xứ Gx Bắc Dũng và Ban nhạc
- Sr Tổng Phụ trách, Quý Sr và Đệ tử Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh

Mục.

- Quý Sr và Đệ Tử Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi.

- Quý Sr Dòng T.Phaolô thành Chartres.

- Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, Ban Tôn Giáo Thành Phố, Ủy Ban Nhân Dân Quận I, Ủy Ban và Công An Phường Bến Nghé.

- Tổng C.Ty Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Adora Đông Phương, C.Ty Âm Thanh Việt Thương, C.Ty Âm thanh/Ánh sáng Xuân Đức, C.Ty Văn Hoa Việt, C.Ty Tín Thành, C.Ty Tân Sinh Nghĩa và Cty Thiên Gia Bảo Maia Club.

- Hướng Đạo Công Giáo TGP, Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể TGP, Gia đình Khôi Bình TGP, Ca đoàn Tổng hợp, Đội kèn tây Giáo Xứ Gò Mây, Phòng khám Đa khoa Thánh Mẫu, Ca đoàn Lumen, ca sĩ Trường Nguyên và nhóm múa Gx Tân Thông.

- Quý Ông-Bà-Anh-Chị-Em tham dự Đại lễ.

Tất cả đã góp phần vào thành công của Đại lễ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Quý Đức cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ và mọi người.

Hẹn gặp lại ở Đại lễ 2019.

QUY HƯỚNG VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

Cũng tại nơi đây, quảng trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đêm thứ Sáu 16/03/2018, tôi đã đến tiễn biệt Đức cố tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lòng trí thốn thức nên những vần thơ: *"Con bước theo dòng người. Tiễn cha về an nghỉ. Mênh mang đêm phố thị. Vang vọng tiếng kinh cầu. Ngọn nến thấp niềm đau. Dải khăn tang ly biệt. Ngấn lệ trào thương tiếc. Cõi lòng con lặng câm. Bao năm trên đường trần. Đoàn chiên người dẫn dắt. Nay cha đã lịm tắt. Ôi! Luyện lưu phận người"*.



Giờ này, xế trưa Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ngày 08/04/2018 mừng đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, tôi đang cùng với bao người say mê hát vang ngợi ca Chúa Giàu Lòng Thương Xót: *"Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác*

vào Chúa. Vì ngoài Lòng Chúa Xót Thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn sống yêu thương...".

Một khoảng không gian lắng đọng và thời gian tưởng chừng khựng lại nơi đây trong giờ phút này. Giờ phút tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá để cứu độ nhân trần. Quảng trường Trung tâm Mục vụ rộng lớn đủ bao bọc hàng ngàn giáo hữu thập phương về đây kêu cầu Lòng Chúa Thương Xót. Những cánh tay nhịp nhàng lên xuống. Những chuỗi hạt xoay xoay. Những lời

kinh vang vọng khẩn nài: *"Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới"*. Hẳn trong đời mình, mỗi người con của Chúa đã không ít lần đi tìm Lòng Thương Xót của Chúa. Nhưng như Chúa Giêsu dạy: *"Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy thì nơi đó có Thầy"*. Những người con của Chúa một năm một lần tề tựu trong ngày đại lễ, họp lòng họp trí với nhau, suy tôn, cảm nghiệm và quy hướng vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Tiếng kèn thánh thót, điệu trống dồn dập, lúc nhạt lúc khoan, hòa quyện cuốn hút lòng người, thúc giục những bước chân. Giọng dẫn MC ngọt ngào quen thuộc của vị linh mục, những lời ca thánh, hoạt cảnh diễn nguyện, tâm tình chia sẻ... Tất cả đều quy hướng vào Lòng Thương Xót của Chúa trong ngày đại hội Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 11 này tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn. Quy hướng vào Lòng Thương Xót của Chúa, những tòa giải tội được đặt chung quanh bên trong quảng trường trung tâm. Trong nhật ký "Lòng Chúa thương xót nơi linh hồn tôi", thánh nữ Faustina Kowalska viết về một lần mặc khải của Chúa Giêsu với chị: *"Thơ ký của Ta, con hãy viết rằng: Ta rộng lượng với các tội nhân hơn những người công chính. Vì họ, Ta đã từ trời xuống. Vì họ, Ta đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Ta; Họ rất cần Lòng Thương Xót của Ta"* (NK số 1275).

Thông điệp "Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót" công bố ngày 30/11/1980 của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị có đoạn viết: *"Sứ mệnh của Giáo Hội càng được tập trung vào con người thì sứ mệnh đó càng được khẳng định và thực hiện theo cách thức tập trung vào Thiên Chúa, nghĩa là trong Đức Giêsu, quy hướng về Chúa Cha... Sự mặc khải đầy đủ cho con người chỉ có thể thực hiện đầy đủ bằng cách quy hướng sâu sắc hơn mãi về Chúa Cha và về tình thương của Ngài"*.

Quy hướng nhưng không vụ lợi vào Lòng Thương Xót của Chúa, như huấn từ "Đức Tin Trong Việc Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót" của Đức cha giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa Anphongsô Nguyễn Hữu Long: *"Có khi chúng ta đến với Chúa chính là để vụ lợi. Để được hưởng lòng thương qua việc cầu khẩn... Mở miệng là xin, hết ơn này đến ơn khác. Và nhiều khi xin những điều vô lý, xin*

những điều không đúng, xin những điều không đáng...". Đức cha bày tỏ cảm tưởng rằng nhiều người tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót chỉ là để được ơn này, ơn nọ chứ không thực sự có lòng mến Chúa cho đúng đắn.

Quy hướng và tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa, như chia sẻ của cha tổng linh hướng CĐ. LCTX. TGP. Sài Gòn Ernest Nguyễn Văn Hưởng qua chủ đề "Tâm Tình Tín Thác Trong Việc Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót": *"Nếu chúng ta hiểu tất cả sẽ qua đi, nay vậy mai khác. Hôm nay là đại gia, mai chỉ còn nhà tranh. Hôm nay thì đầy quyền lực, hét ra lửa, mai thì vào nhà tù, bị giam trong bốn bức tường. Hôm nay thì sắc nước hương trời, ngày mai thì thân tàn, ma dại. Vậy người khôn nhất là người đặt niềm tin vào một điều vững bền đời đời. Người công giáo chúng ta hiểu rằng điều quan trọng là ở bên Thiên Chúa... Nếu tín thác vào Chúa, tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa, chúng ta không phải thất vọng".*

Quy hướng và chứng từ Lòng Thương Xót của Chúa. Trong bài giảng lễ, Đức cha phụ tá TGP. Sài Gòn Luy Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: *"Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Cộng đoàn Lòng Thương Xót của chúng ta chiều hôm nay ở đây bao gồm nhiều cộng đoàn Lòng Thương Xót của Chúa nhỏ bé, thường xuyên gặp gỡ nhau, sống hiệp thông, chia sẻ với nhau. Lấy Đức Kitô làm trung tâm, qua việc sống Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa. Qua việc cầu nguyện với Lòng Thương Xót của Chúa. Chính đó là chứng từ sống động của mẫu nhiệm Hội Thánh Hiệp Thông và mẫu nhiệm của sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh hằng ở với Hội Thánh, đi giữa thế gian và loan báo Tin Mừng bằng chứng từ yêu thương... Chứng từ của chính những người tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh sẽ trở nên là lời loan báo Tin Mừng thuyết phục nhất".*

Cuối thánh lễ, Đức cha chủ tế Luy long trọng ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho mọi người, khép lại một ngày đại hội kính Lòng Chúa Thương Xót trang trọng, sốt sắng và mỹ mãn. Những bước chân thập phương đến đây với cõi lòng nao nức quy hướng vào Lòng Thương Xót của Chúa giờ ra về hớn hờ bình an, tràn đầy thần khí của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.

BÀI HỌC VỀ TÌNH MẸ

CONSTANCE T. HULL

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng là ngày đưa chúng ta vào tình yêu sâu thẳm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Qua cuộc thăm viếng này, các bà mẹ có thể tận hưởng niềm vui sâu xa của ơn gọi làm mẹ, niềm vui của việc chăm sóc lẫn nhau trên hành trình này. Sau khi được truyền tin và xin vâng theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã vội vã đi thăm người chị họ Êlizabeth.



Trình thuật Lc 1:39-45 cho biết: *Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và*

nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".

Có nhiều điều thu được từ đoạn văn hay này. Đó là sự đến với nhau của hai người phụ nữ, được liên kết bằng niềm vui và lời hứa cứu độ. Hai người phụ nữ cùng chia sẻ tặng phẩm là thiên chức làm mẹ. Một người mang thai một người sẽ mở đường cho Đấng Cứu Thế, một người mang thai một người là Đấng xóa tội trần gian và là Êva Mới. Hai phụ nữ đón tiếp nhau với tư cách là thân nhân, với mối quan hệ thâm sâu. Cuộc gặp gỡ của họ mời gọi chúng ta

đến gần Thiên Chúa không chỉ bằng tặng phẩm là sự công bố của họ, mà còn bằng tình yêu thương dành cho nhau. Tính chất phụ nữ và làm mẹ của họ là tấm gương sáng cho mọi người, cách riêng các bà mẹ có thể học hỏi nhiều hơn qua cuộc thăm viếng này.

1. ĐỨC MẸ VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG

Đức Mẹ là người lặng thầm trong Kinh Thánh, nhưng Đức Mẹ chúng ta là một phụ nữ thể hiện sứ vụ và mục đích: Đức Mẹ vội vã lên đường. Đức Mẹ biết sự cấp bách đối với công việc của Thiên Chúa trên thế gian này. Sau khi chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa là làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, Đức Mẹ mau mắn đi thăm chị Êlidabét. Mẫu gương của Đức Mẹ là mẫu gương quan trọng đối với những người mẹ. Xung quanh chúng ta có nhiều thứ cần chú ý. Con cái và người chồng luôn cần chúng ta quan tâm. Thi thoảng chúng ta có thể xao lãng và có thể gây "tổn hại" cho gia đình. Chúng ta phải nhận biết khi nào cần vội vã.

Đức Mẹ nhắc chúng ta rằng công việc của người mẹ là "việc thánh". Nuôi dạy con cái là để dẫn đưa chúng về trời, công việc căng thẳng lắm. Vội vã theo nghĩa ở đây là sự bận rộn. Rất thường xuyên theo văn hóa Tây phương, chúng ta kết hợp sự bận rộn với sự thánh thiện hoặc sự quan trọng. Chạy từ sự kiện này tới sự kiện khác không là cách vội vã được đề cập ở đây. Đó là hấp tấp, ôm đồm. Vội vã muốn nói ở đây là hướng tới chồng con với lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc chồng con và cho họ những thứ họ cần. Đó là cách chọn lựa hiện diện giữa họ và nhiệt tâm sống theo ơn gọi của mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cảm thấy mệt mỏi, mà là lý do chúng ta cần cầu nguyện và thường xuyên lãnh nhận các bí tích để duy trì sự cân bằng trong đời sống tâm linh.

2. CÁC BÀ MẸ ĐƯỢC MỜI GỌI CHĂM SÓC LẪN NHAU

Nhiều khi người mẹ có vẻ là cuộc đấu tranh đơn độc. Đó là thực tế rất nhiều người mẹ duy trì theo loại văn hóa mà chúng ta tách khỏi người khác. Đó là điều rất thật đối với những người mẹ chỉ ở nhà nội trợ, nhưng có thể họ vật lộn với công việc nhiều lần trong sự đơn độc như thế. Người mẹ này cần người mẹ khác. Phụ nữ là những thụ tạo xã hội. Chúng ta cần thảo luận về những gì đang diễn tiến trong cuộc sống và với con cái. Chúng ta cần những người

mẹ khác cho chúng ta biết rằng cách cư xử riêng là điều bình thường. Trong sự cô lập của chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu cảm thấy mất trí nhớ hoặc con cái trở nên xa lạ. Thực tế con cái có thể khá xa lạ, đó là một trong các lý do mà việc làm mẹ như vậy là sự mạo hiểm vừa vui vẻ, vừa tiêu khiển, vừa mệt mỏi. Là những người mẹ, chúng ta không cạnh tranh với nhau. Chúng ta hân hoan kết hiệp với Nhiệm Thể Đức Kitô và sống liên đới với nhau. Sự cô độc mà chúng ta cảm thấy là vì nhu cầu này không được thỏa mãn trong xã hội vội vã, cá nhân, và biệt lập. Nhưng bạn không đơn độc một mình đâu!



Vào ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, rõ ràng Đức Maria và Thánh Êlidabét tìm thấy sự bình an, niềm vui, và sự thoải mái khi gặp nhau. Họ liên kết với nhau bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng ta

cũng được kết hiệp nhờ Chúa Thánh Thần. Những người mẹ cần chia sẻ với nhau về niềm vui, nỗi buồn, sự đấu tranh, đau khổ, thành công và thất bại. Chúng ta cần cùng nhau đồng hành trên con đường thánh thiện này. Chúng ta không thể chỉ đạt được sự thánh thiện. Về phương diện bản thể học (ontology), con người là các thụ tạo xã hội. Nhờ tặng phẩm của việc Con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta được liên kết với nhau trong tình đoàn kết sâu sắc với Đức Kitô và với nhau. Chúng ta cũng được tạo nên để cùng bước đi với nhau. Tình bạn và gia đình là những tặng phẩm quý giá. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu cùng nhau ca tụng ơn gọi làm mẹ để chúng ta có thể sống trong niềm vui của Đức Kitô, Đấng liên kết chúng ta.

3. ĐỨC MẸ ĐẾN VỚI MỖI NGƯỜI CHÚNG TA

Đức Mẹ đến thăm chị họ Êlidabét, Đức Mẹ cũng đến thăm mỗi chúng ta. Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta và yêu thương chúng ta bằng tất cả Thiên Tình Mẫu Tử. Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng nhắc nhở chúng ta phải có thói quen cầu xin Đức Mẹ nâng đỡ. Việc làm mẹ đòi hỏi tình nhân ái, sự kiên nhẫn, sức chịu đựng, sự thận trọng, sự khôn

ngoan, và mọi đức tính khác. Việc làm mẹ “cắt tỉa” chúng ta với các mức độ mạnh mẽ nhất. Chúng ta sở hữu tính vị kỷ bởi vì sự sa ngã của Nguyên Tổ luôn “giằng xé” chúng ta vì chồng con. Đây là một quá trình lành thánh, nhưng đôi khi cũng là một quá trình khiến cảm thấy bị ám ảnh và quá sức. Đức Mẹ là sự hướng dẫn cho những người mẹ. Đức Mẹ không bỏ mặc chúng ta hoặc làm cho chúng ta thất vọng. Đức Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Con Yêu Dấu của Đức Mẹ, nâng đỡ chúng ta trên con đường nên thánh. Hãy cầu xin và tin tưởng vào cách hướng dẫn đầy yêu thương và khôn ngoan của Đức Mẹ.

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng là cơ hội tuyệt vời để chúng ta tìm hiểu và đào sâu ơn gọi làm vợ và làm mẹ. Đó là con đường Thiên Chúa ban cho chúng ta để làm cho chúng ta vâng theo Thánh Ý Ngài. Đức Mẹ dạy chúng ta cách hành động vội vã trong cuộc sống hằng ngày, nhờ đó chúng ta có thể ưu tiên những điều hướng dẫn gia đình và đưa chúng ta tới cuộc sống thánh thiện hơn. Đức Maria và Thánh Êlidabét cho chúng ta biết sức mạnh của việc giao tiếp qua Chúa Thánh Thần, và cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người giao tiếp với nhau. Chúng ta không là những ốc đảo, không đơn độc nuôi dưỡng các thánh, mà chúng ta cùng nhau tiến về Quê Hương Thiên Đàng.

Kính mừng Mẹ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ... Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÁNG 5/2018

CẦU CHO SỨ VỤ CỦA GIÁO DÂN

Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ vụ đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.

LÒNG THƯƠNG XÓT với NĂM GIA ĐÌNH

Maria Mỹ Ánh

CD LCTX- GX Hòa Bình

Mừng kính Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Hằng năm, Cộng đoàn (CD) chúng tôi đều về Trung Tâm Mục Vụ giáo phận để mừng Đại Lễ. Năm nay, CD tạm không đi tham dự chung mà cùng làm Tuần Cửu Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh.

CD đã tham dự Thánh lễ rất đông đảo và sốt sắng. CD LCTX cũng là CD có rất ít người trẻ tham gia, vì đa số còn tuổi phải đi làm. Với họ, 3 giờ chiều không phải là giờ thuận tiện để đến nhà thờ. Có người lại còn nói vui: Vào phong trào LCTX để chuẩn bị cho ngày về... với Chúa! Chúng tôi đa số đã vào tuổi xế chiều, xếp lại chuyện cơm áo gạo tiền, con cho ăn gì dùng nấy, ngày về với Chúa cũng đến gần thật rồi vì ai cũng không bệnh này cũng đau bệnh khác. Nhìn mọi người đọc kinh từ dưới cuối nhà thờ, tóc trắng nhiều hơn tóc xanh, chưa kể cũng đã nhiều phen dùng thuốc nhuộm để mong kéo dài tuổi xuân, hơi giả tạo một chút, nhưng dù sao cũng làm mọi người vui vì nghĩ mình vẫn còn... xuân!

Vì mừng Đại Lễ tại giáo xứ nên Cha xứ đã mời thêm hai cha về đồng tế cho thêm phần long trọng. Trong bài giảng lễ, Cha Martino Vũ Thái Hiệp, O.P có kể một câu chuyện vui: Có một vị doanh nhân gặp khủng hoảng, công ty có nguy cơ phá sản, với tâm trạng lo lắng, ông mở ví lấy tấm hình vợ, nhìn một hồi, sau đó ông tươi tỉnh tiếp tục vực dậy sản nghiệp của mình. Sau rất nhiều lần vượt qua sóng gió như thế, một hôm ông bị vợ bắt gặp. Bà vợ sung sướng lẫn hạnh diện nói với ông: *Cám ơn anh, em không ngờ mình lại là người đem lại nguồn động lực cho anh vào những lúc khó khăn nhất.* Ông cười gượng gạo và nhủ thầm trong lòng: *Bà ơi! bà không biết rằng, tôi nhìn vào hình của bà để tự động viên rằng: Mình đã phải đối phó với sự khủng hoảng kinh khủng này suốt 20 năm rồi, chẳng lẽ mình không vượt qua được trở ngại nhỏ nhoi này sao? Cả*

nhà thờ ồ lên cười, riêng các bà có một chút... hựt hẩng! Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện vui, còn sự thật trong gia đình thì sao? Chúng ta có bao giờ tự hỏi: Chúng ta đã thực thi LTX trong gia đình mình như thế nào?

Chúng ta có thể đi làm từ thiện chỗ nọ chỗ kia, giúp đỡ người này kẻ nọ, nhưng trong gia đình thì xét nét, nạnh việc, kể công: "*Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng*". Chúng ta có thể khen tặng vợ hoặc chồng người khác, nhưng vợ chồng nhà mình chẳng ai buồn khen lấy một lời. Chúng ta sẵn sàng khuyên nhủ, ủi an mọi người. Nhưng người trong gia đình ta rất kiệm lời thăm hỏi. Việc ai người nấy làm, làm hôm nay không xong ngày mai làm tiếp, làm lủi từ ngày này qua tháng khác. Những tháng ngày Chúa cho sống bên nhau thay vì tận dụng thời gian vẫn vói ấy mang lại cho nhau niềm vui, thì chúng ta đày đọa nhau bằng lời nói, hành động, thậm chí bằng sự... im lặng!



Mùa Thương Khó vừa qua, GX chúng tôi Đi 15 Chặng Đường Thánh Giá với chủ đề: TÌNH YÊU & THÁNH GIÁ TRONG GIA ĐÌNH. Chúng ta tưởng Thánh Giá ở đâu xa, của những người xa lạ. Nhưng không, rất gần, ở ngay trong gia đình (GD), vợ chồng, con cái, cha mẹ dành cho nhau: Chúa Giêsu bị kết án tử hình, trong GD chúng ta có kết án, hận thù nhau không? Chúa vác Thập giá, những người trong GD có là

thập giá của nhau không? Chúa ngã xuống đất 3 lần, người trong GD có sẵn sàng tha thứ cho những người lạc lối trở về không?, có giúp nhau vững vàng dù đang gặp gian truân thử thách không? Đang gặp cảnh ly dị, chia rẽ có tìm được nguồn vui để tha thứ cho nhau không? Ông Simon vác đỡ thập giá cho Chúa, mọi người trong GD có vác đỡ thập giá cho nhau không? hay còn làm cho người khác nặng nề hơn khi không được cảm thông, không được thương xót? Bà Veronica lau mặt cho Chúa, người trong GD có bênh vực, sẵn sàng vì nhau mà chịu khổ không? Quân dữ lột áo

Chúa Giêsu, người trong GD có đủ can đảm từ bỏ thú vui riêng để tìm nguồn vui ấm áp bên GD không? Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên Thập giá, người trong một nhà có đóng đinh nhau không, có dồn nhau vào chỗ chết khi gặp sự bất hòa, chống đối nhau không? Chúa Giêsu được tháo đinh khỏi cây thập giá và trao vào tay Đức Mẹ, những người ruột thịt có đủ can đảm tháo những chiếc đinh đã đóng vào tay chân nhau không?, có đâm vào cạnh sườn nhau bằng những lưỡi gươm vô hình và vô tình không? Và có ai biết nỗi niềm của người phụ nữ trong GD khi GD gặp bế tắc, mất mát, đau thương không?...

LTX của Chúa đổ xuống trên mỗi GD, từng thành viên một, có người thành công nhưng cũng có người thất bại, có người thông minh sáng suốt nhưng cũng có người u tối, chậm chạp. Cùng nhau đón bình minh, nhưng khi đêm tối có cùng nhau đón nhận những giá buốt của đêm đen không? Có câu: *"Cùng ngủ với nhau thì dễ nhưng cùng thức với nhau có khó không?"*. Luật pháp chỉ thực thi quyền nọ quyền kia khi tình yêu không còn nữa. Khi li dị, tài sản chia đôi, con cái cũng chia đôi. Người cha người mẹ có hiểu cho những đứa bé bỗng dưng không còn được ở chung với anh chị em chúng nữa, có nghĩ đến sự hụt hẫng và chênh vênh của chúng khi bỗng dưng ở với cha thì không còn được mẹ âu yếm vỗ về, ở với mẹ thì mất đi vòng tay cứng rắn của cha nâng bước con đi...

Ở nhà, cha mẹ ép con cái học cho bằng... người ta. Tới trường, thầy cô ép cho đạt chỉ tiêu, thành tích. Xã hội xem nhẹ việc tay chân, đề cao người giỏi giang, trí thức, nên nhà trường trở thành nhà tù, học sinh trở thành phạm nhân của cái gọi là... cơ chế! Học sinh tự tử vì áp lực học hành, thi cử. Học sinh còn nhỏ cho rằng nghĩ chưa tới. Sinh viên lớn hơn thì cho rằng một phút nông nổi đã nhảy lầu... Ôi con trẻ trong GD là để được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ nên người hữu ích cho xã hội, quê hương sau này. Nhưng lối sống thực dụng, ích kỉ chỉ chăm chăm làm sao có được nhiều tiền, cố vươn cành cao hái những quả xanh chua chát, nên kiếm những đồng tiền bất chính để ăn chơi, sa đọa, chẳng thương mẹ cha hôm sớm vất vả kiếm những đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt rút ruột gỏi cho con ăn học... Học đòi làm người lớn khi tuổi đời còn bé tí để rồi gây hậu quả nghiêm trọng, đùm túm nhau đến bệnh viện giết đi những sinh linh bé nhỏ vô tội, nhưng là con mình, là

núm ruột của mình... Ôi thập giá GĐ nặng quá, lớn lắm và vô vàn gian nan. Chúng ta cầu xin LTX của Chúa mà trong GĐ chúng ta không thương xót nhau...

Xin dâng mọi GĐ trong Năm GĐ lên cho LTX của Chúa. Xin cho chúng con được đón nhận nhau dù không còn như những ngày đầu về chung sống với nhau. Chúng con tha thứ cho nhau dù trong lòng mỗi người thật đớn đau khi người này làm cho người kia tổn thương quá nặng. Cha mẹ trả lại cho con cái tuổi thơ chúng đáng được hưởng là yêu thương, chăm sóc và thứ tha. Lúc về già, cha mẹ được con cái chăm sóc chân tình và yêu thương hết lòng khi các ngài lú lẫn và bệnh tật. Xin cho mỗi dây ràng buộc trong GĐ tuy vô hình nhưng không vô tình đi qua đời nhau, dù biết rằng mỗi người chỉ có thể đi chung một quãng đường. Dài hay ngắn, bình lặng hay sóng gió, an yên hạnh phúc hay giày vò chì chiết nhau thì cuộc đời này cũng sẽ qua đi. Hãy để lại cho nhau chút trân trọng và yêu thương, để đời có thêm hương vị ngọt ngào dù cay đắng phủ đầy lối đi. Hãy xót thương nhau để Chúa xót thương mình, vì mình cũng chỉ là một người bất xứng trước Đấng Toàn Năng.

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính lễ Thánh Giacôbê Tông đồ, 3/5/2018.

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TGP SÀI GÒN

Kính Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng

LM GIACÔBÊ PHẠM VĂN PHƯỢNG

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha.

HÀNH VI TẠ ƠN CỦA CON NGƯỜI DÂNG LÊN THIÊN CHÚA

LM. Vinh Sơn Trần Đình Hòa

Phụ trách CD LCTX giáo hạt Xuyên Mộc, GP Bà Rịa

(Tiếp theo và hết)

II. Những hình thức biểu lộ tâm tình tạ ơn quan trọng

1. Hành vi cầu nguyện



Thiên Chúa chờ mong chúng ta khao khát và yêu mến Ngài. Hành vi cầu nguyện là cách thức để con người là thụ tạo tương quan sống động với Thiên Chúa Cha vô cùng nhân hậu của mình, với Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô và với

Chúa Thánh Thần. Lời cầu xin của chúng ta dâng lên Thiên Chúa là lời đáp trả của đức tin trước lời hứa ban ơn cứu độ cách nhưng không, là lời đáp trả của tình yêu trước nỗi khát khao của Thiên Chúa.

Thiên Chúa chúc lành cho con người và tới lượt tâm hồn con người dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi phúc lành. Đây là thái độ căn bản của kinh nguyện Kitô giáo. Lời kinh chúc tụng và tạ ơn là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, Thiên Chúa ban ơn và con người đáp lại. Lời kinh chúc tụng và tạ ơn là cách con người đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa.

Cũng như trong kinh nguyện khẩn cầu, mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn. Các thư của thánh Phaolô thường khởi đầu và kết thúc bằng một lời tạ ơn, và luôn luôn nhắc tới Chúa Giêsu. *"Anh em hãy siêng năng cầu nguyện, trong khi cầu nguyện, hãy tinh thức mà tạ ơn"* (Cl 4, 2).

Mọi vui buồn, mọi biến cố và nhu cầu của chúng ta, đều là dịp và là chất liệu để chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Lời kinh tạ ơn của chúng ta được tham dự vào kinh tạ ơn của Đức Kitô, và cả cuộc đời người Kitô hữu là bài ca tạ ơn Thiên Chúa: *"Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa muốn anh em làm như vậy, vì anh em đã được kết hợp với Đức Kitô Giêsu"* (Tx 5, 18).

2. Hiệp dâng thánh lễ.

Tạ ơn là đặc tính của kinh nguyện Hội Thánh, đặc biệt khi cử hành Thánh lễ. Thật vậy, trong công trình cứu độ, Đức Kitô giải thoát toàn thể thụ tạo khỏi ách thống trị của tội lỗi và sự chết, để thánh hiến và qui hướng chúng ta về với Chúa Cha, để tôn vinh Chúa Cha. Lời kinh tạ ơn của các chi thể trong Thân Thể được tham dự vào lời tạ ơn của Đức Kitô là đầu.

Nhờ cử hành Thánh Thể, Giáo Hội kết hiệp với Chúa Kitô và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Năm xưa, bằng sự vâng phục Chúa Cha và vâng phục đến hiến mạng trên thánh giá để cứu độ nhân loại, Chúa Kitô trở thành lời ca ngợi hoàn hảo đẹp lòng Chúa Cha. Giờ đây, qua cử hành Thánh Thể, Giáo Hội được hiệp với Chúa Kitô để ca ngợi Chúa Cha, nên lời ca ngợi đó hoàn hảo và đẹp lòng Chúa Cha. Vì hoàn hảo và đẹp lòng Chúa Cha nên hành vi cử hành Thánh Thể trở thành cách thể tuyệt vời để Giáo Hội đáp trả tình yêu Thiên Chúa.

Thánh lễ, còn được gọi là lễ tạ ơn, vì đây chính là hành động cảm tạ Thiên Chúa. Trong thánh lễ, bí tích Thánh Thể là hy lễ tạ ơn Chúa Cha, nhờ đó, Giáo Hội diễn tả lòng tri ân của mình đối với Thiên Chúa vì mọi điều Ngài ban, vì mọi điều Ngài đã thực hiện trong công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm của đời sống Giáo Hội. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô liên kết Giáo Hội và mọi chi thể của Người vào hy lễ chúc tụng và tạ ơn, hy lễ mà Người đã dâng lên Cha một lần dứt khoát trên thập giá. Qua hy lễ này, Người thông ban tràn đầy ân sủng cứu độ trên Thân Thể của mình là Giáo Hội.

Trong thánh lễ, có kinh nguyện Thánh thể. Đây là lời kinh tạ ơn và thánh hiến, chúng ta bước vào trung tâm và tột đỉnh của cuộc cử hành. Trong kinh Tiền tụng, nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, Giáo Hội dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn về tất cả công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Toàn thể cộng đoàn hiệp với Hội Thánh trên trời, các thiên thần và chư thánh, không ngừng tán tụng Thiên Chúa Chí Thánh.

Như thế, khi tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa nhật, chúng ta được mời gọi và chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Thánh thể. Bí tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm của đời sống Giáo Hội. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô liên kết Giáo Hội và mọi chi thể của Người vào hy lễ chúc tụng và tạ ơn, hy lễ mà Người đã dâng lên Cha một lần dứt khoát trên thập giá. Qua hy lễ này, Người thông ban tràn đầy ân sủng cứu độ trên Thân Thể của mình là Giáo Hội.

3. Sống bí tích Thánh Thể

Hành vi cụ thể đầu tiên để sống bí tích Thánh Thể là đời sống hiệp thông giữa các thành phần trong Giáo Hội với nhau. Các tín hữu trong Giáo Hội mỗi khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, họ đang dự phần vào chính Máu Đức Kitô và dự phần vào chính Thân Thể duy nhất của Người (1 Cr 10, 16). Nghĩa là, họ được kết hiệp Chúa Kitô là nguyên lý của sự hiệp thông. Vì thế, khi cử hành Thánh Thể, họ buộc phải có sự hiệp thông toàn vẹn trong những ràng buộc tuyên xưng đức tin, trong cử hành các bí tích và việc cai quản của Giáo Hội. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh trong thông điệp của ngài: *"Không thể nào đồng tế cùng một phụng vụ Thánh Thể cho đến khi những mối liên hệ này được tái lập hoàn toàn"*.⁶

Mặt khác, trong đời sống hằng ngày, người tín hữu được mời gọi biểu lộ hành vi hiệp thông đó ra bên ngoài. Ai hiệp thông với Thiên Chúa thì cũng được Thiên Chúa mời gọi hiệp thông với anh chị em. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh điều này: *"Ở đâu sự hiệp thông với Thiên Chúa, nghĩa là với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, bị phá hủy, ở đó cội rễ và nguồn suối của sự hiệp thông giữa chúng ta cũng bị phá hủy. Và ở đâu chúng ta không sống mối hiệp thông với nhau, ở đó sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi không còn sống động và cũng không còn chân thật"*.⁷

Sống bí tích Thánh Thể là biến đổi đời sống luân lý. Nền tảng của sự biến đổi luân lý là suối nguồn ân phúc của Thánh Thể. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng: *"Đời sống luân lý có một giá trị phụng tự thiêng liêng" (Rm 12, 1; x. Pl 3, 3), kín múc và được nuôi dưỡng từ nguồn suối thánh thiện và hiển vinh không hề vơi của Thiên Chúa là các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể: thật vậy, khi tham dự vào hy tế thập giá, người kitô hữu hiệp thông vào tình yêu tự hiến của Đức Kitô, được trang bị để dẫn thân sống đức ái trong mọi hành động và mọi cư xử của đời sống mình"*.⁸

Đời sống biến đổi luân lý không chỉ dừng lại ở việc không vi phạm lề luật nhưng còn hướng đến việc thực hành đức ái trọn hảo. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh điều này: *"Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài*

⁶ Xem ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Bí Tích Thánh Thể, số 44.

⁷ Xem ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI, Tông Huấn Sacramentum Caritatis, số 76.

⁸ ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II, Thông Điệp Veritatis Splendor, số 107.



món nợ tương thân tương ái” (Rm 13, 8). Ngài còn nhấn mạnh thêm: “Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại, yêu thương là chu toàn lề luật vậy” (Rm 13, 10).

Sống bí tích Thánh Thể là sống sứ vụ truyền giáo. Đây là sứ vụ tất yếu của Giáo Hội. Giáo Hội đã nhận ân huệ nhưng không từ Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô. Giờ đây, Giáo Hội cũng có nghĩa vụ loan truyền đức tin đó cho tha nhân. Giáo Hội đã lãnh nhận tình yêu vô biên và cụ thể của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, thì Giáo Hội cũng có bổn phận đáp trả hồng ân Thiên Chúa qua việc loan báo Tin Mừng cho tha nhân. Lời trần trối của Đức Giêsu vẫn còn mãi, vẫn hết sức da diết: *“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19).*

Đàng khác, trước khi chịu chết, Chúa Giêsu trao ban lề luật yêu thương (x. Ga 15, 12), trước khi về trời, Chúa Giêsu trao lệnh truyền truyền giáo (x. Mt 28, 20). Điều này cho thấy tính hai mặt của mầu nhiệm Thánh Thể: cho và nhận. Mầu nhiệm Thánh Thể có tương quan mật thiết đến sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Thánh Gioan tông đồ đã nhấn mạnh rõ điều này trong toàn bộ tư tưởng thần học của ngài. Sở dĩ chúng ta phải yêu thương nhau vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4, 11). Nếu ai không yêu thương thì cũng không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4, 8). Vì thế, kẻ không yêu thương thì ở trong sự chết (x. 1Ga 3, 14). Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, được lập vì tình yêu và cũng là lời mời gọi người lãnh nhận sống yêu thương. Bí quyết để Chúa Giêsu ở trong mỗi người và mỗi người được ở trong Chúa là: *“Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).* Khi sống tình yêu đó, Giáo Hội được Chúa Giêsu yêu mến. Chúa Cha và Người sẽ đến và ở lại với họ (x. Ga 14, 23). Cử hành Thánh Thể và dẫn thân yêu thương là hai mặt của tình yêu: cho và nhận.

Cuối cùng, bí tích Thánh Thể đòi buộc chúng phải chăm sóc người nghèo. Để thực sự lãnh nhận Mình và Máu Đức Kitô đã phó nộp vì chúng ta, chúng ta phải nhận ra Người trong những người nghèo nàn nhất, những anh em của Người (x. Mt 25, 40). *“Anh đã rước Máu Thánh Chúa, thế mà anh đã không nhận ra người anh em của mình. Anh đã hạ giá Bàn Tiệc Thánh, khi những người được Thiên Chúa coi là xứng đáng tham dự Tiệc Thánh, lại bị anh coi là không xứng đáng chia*

sẻ cơm áo với anh. Thiên Chúa đã giải thoát anh khỏi mọi tội lỗi và mời anh vào bàn tiệc, thế mà anh đã không tỏ ra nhân từ hơn chút nào" (Thánh Gio-an Kim Khẩu, bài giảng về 1Cr 27, 4).

Ước mong, mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân sống động về đời sống tạ ơn ngang qua hành vi cầu nguyện, tham dự các bí tích, đặc biệt là tham dự thánh lễ và một đời sống yêu thương, bác ái với mọi người, nhất là những người nghèo khó. Nhờ nhìn thấy ánh sáng là những việc làm tốt lành của các thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót chiếu giải trước mặt thiên hạ, nhiều người sẽ tin nhận Thiên Chúa và tôn vinh danh thánh Ngài (x. Mt 5, 16).

NHÀ KINH THÁNH LỖI LẠC



Có một "nhà Kinh Thánh" lỗi lạc, ông nói gì cũng dùng lời Kinh Thánh mà nói. Đức Giám Mục nghe nói thế bèn gọi một linh mục đến điều tra. Vị linh mục đến trước nhà nhìn qua cánh cửa hé mở, thấy "nhà Kinh Thánh" đang ngồi nhậu, nên đứng ngoài quan sát. Bỗng dưng một giọng đàn ông ngà ngà lên tiếng:

- Này bà, họ hết rượu rồi (Ga 2, 3).

Bà vợ đáp:

- Ngày nào cũng nhậu hết. Ông muốn mua thêm mấy lon bia nữa hả?

Nhà Kinh Thánh:

- Một hòm bia (Xh 25, 10).

Bà vợ trợn mắt:

- Một hòm bia lặn hả? Ngày mai lấy tiền đâu mua đồ ăn cho con chứ?

Nhà Kinh Thánh nửa tỉnh nửa say:

- Đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6, 34).

Bà vợ cắn nhả:

- Ông thì không lo, nhưng tôi lo. Tôi không đi.

Nhà Kinh Thánh:

- Đi mau lên (1Sm 9, 12). Đưa chân đá lại mũi nhọn thì khốn cho người! (Cv 26, 14).

Vị linh mục đứng ngoài hoàn toàn kinh ngạc!!!???

Tuổi 60

J.B. Thái Hòa dịch

Vậy là tôi đã ngoài 60. Khi 27 tuổi, tôi tham dự một buổi hội thảo về đề tài: Cái chết và lúc sắp chết. Một trong những việc chúng tôi phải làm là điền một số câu hỏi, sau đó máy điện toán sẽ thống kê và nói cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ chết ở tuổi nào. Máy điện toán nói tôi sẽ chết ở tuổi 59.

Máy dựa trên một số dữ kiện: Cha tôi chết ở tuổi 62, mẹ tôi chết ngoài 50, tôi là linh mục, lại sống độc thân (cuộc sống này không thọ bằng người lập gia đình), công việc làm của tôi lại lắm stress. Theo thống kê, tôi sẽ chết trước 60 tuổi. Nhưng hôm qua là sinh nhật thứ 60 của tôi và tôi còn đủ sức để nâng ly hướng về tương lai. Tôi đã ngoài 60!

Nhưng nó lại làm tôi suy nghĩ. Tôi sẽ nói gì đây khi bước qua tuổi 60!

Mấy năm trước khi chết, tiểu thuyết gia Morris West viết quyển tự truyện có tựa đề Cái Nhìn Từ Thiên Núi. Tôi thích mấy lời nói đầu của ông, ông đề nghị: Khi đã đến một số tuổi, vốn từ vựng của bạn chỉ còn một câu: Cảm ơn! Cứ đến mỗi ngày sinh nhật, lòng biết ơn càng sâu đậm, cho đến khi nó tồ phủ lên trên từng góc cạnh cuộc đời. Tôi không chắc là tôi được như vậy, nhưng ít nhất tôi biết tôi sẽ đi về đâu.

Đọc tiểu sử của Morris West làm tôi nhớ lại buổi nói chuyện với nhà thần học người Ái Nhĩ Lan, ông Pat Collins, tôi gặp ông trên toa xe lửa ở New Jersey mấy mùa hè trước đây. Cùng dự một buổi hội thảo, cùng ngồi với nhau trên xe lửa, Pat mạnh khỏe, anh có nhận xét sau: "Tôi yêu đời và tôi muốn sống thọ nhưng nếu tôi phải chết hôm nay thì cũng không sao bởi vì tôi biết tôi được yêu. Tôi biết có nhiều người thương tôi và thế là đủ". Một nhận thức thật tuyệt vời. Hôm qua là ngày sinh nhật 60 tuổi của tôi, giống như Pat Collins, tôi vẫn thích sống lâu nhưng nếu tôi chết ngày mai thì cũng không sao vì tôi cũng biết có nhiều người thương tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có cảm nhận như vậy về cái chết, về những người thương tôi, nhất là khi tôi còn trẻ.

Và tôi học được gì khi tôi quá sáu mươi tuổi?

Giữa dòng đời, tôi biết tôi được may mắn, tôi được học với những người thông thái, những người đỡ đầu tôi, có khi họ là những bậc

thánh. Về mặt đời cũng như mặt đạo, phải nói là ba mươi lăm năm linh mục và sứ vụ của tôi thật là phong phú, ít nhất tôi mong, nó cũng dạy cho tôi những bài học của cuộc sống thật.

Vậy thì tôi học được những gì?

Trước hết, đó là Chúa, dù không phải tất cả những gì chúng ta làm nhân danh Ngài đều sáng danh Ngài. Trong một cuộc tranh luận với Frederic Copleston, ông Bertrand Russel đã tuyên bố: "Nếu vũ trụ có ý nghĩa thì mới có Chúa". Vũ trụ thật sự có ý nghĩa nhưng không phải lúc nào ý nghĩa cũng nằm ở trên bề mặt sự việc. Còn những chuyện ở bên sâu thì có một ý nghĩa, đặc biệt là về mặt tinh thần và chúng ta biết điều này khi chúng ta trung thực với chính mình. Đây là luật nghiệp quả, không khí chúng ta thở ra là không khí chúng ta sẽ hít vào. Đó là luật công bằng tối hậu của sự việc.

Thứ nhì, huyền bí của Chúa, vũ trụ, đời sống con người thì quá lớn, quá lớn đến mức chúng ta không bao giờ tưởng tượng được và cũng không thể nào tưởng tượng được. Càng lớn tuổi chúng ta càng thấy mình không biết gì bao nhiêu và huyền bí vô cùng thì vượt ngoài sức hiểu biết của chúng ta, như thánh Gio-an Thánh Giá từng nói *"để bắt đầu hiểu nhiều hơn, tốt hơn là không hiểu hơn là hiểu"*. Còn nhỏ khi chúng ta hỏi mẹ ban đêm mặt trời đi đâu, mẹ trả lời nó lặn đằng sau cây cối để nghỉ ngơi. Lớn lên khi chúng ta học về tinh tú, thiên hà và thuyết big-bang, rồi chúng ta dùng chương trình Power Point để minh họa. Chúng ta cần cái rắc rối cầu kỳ này. Tuy nhiên đến một số tuổi, mặc cho Albert Einstein, Stephen Hawkings, chương trình Power Point và tuổi đời sáu mươi, khi ngôn ngữ đẹp nhất vẫn chỉ là ngôn ngữ của trẻ con, khi mặt trời đi ngủ đằng sau cây cối. Và đó là điều đặc biệt đúng về Chúa và các giáo điều lớn về đức tin. Chúa thì không thể diễn tả được, và mọi ngôn ngữ để nói về Chúa thì không đủ chứ không phải đủ, các giáo điều lớn về đức tin của chúng ta thì có nhiều ngôn ngữ của quả tim và cõi lòng hơn là đề tài của trí tuệ.

Và cuối cùng, một chút thôi: chúng ta càng ngày càng cần tin vào tình yêu và cần buông mình, đặc biệt là buông bỏ tự hào, tổn thương, sai lầm, quá khứ, yếu đuối, buông mình nhiều hơn để tha thứ. Ông Morris West đã nói, đến một số tuổi, chỉ còn một chữ: "Cám ơn!". Ông nói đúng, nhưng muốn nói một chữ "Cám ơn" thì có nghĩa là phải cần đến ba chữ khác: "Tha thứ, tha thứ, tha thứ!".

Nguồn: phanxicovn



TÀN MẠN CHUYỆN NHÀ ĐẠO

LÒNG THƯƠNG XÓT HAY CHỮA LÀNH ?

Giuse Nguyễn Bình An

Chúa Nhật II Phục sinh được gọi là Chúa nhật về Lòng Thương Xót. Lễ này được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào ngày 30.4.2000, nhân dịp tuyên phong Chân phước Faustina Kowalska người Ba Lan lên bậc hiển thánh. Thánh nữ là người có lòng sùng kính và truyền bá Lòng Thương Xót của Chúa.

Thật vậy, Lòng Thương Xót là câu chuyện của thời đại chúng ta hôm nay, giữa một thế giới đầy dẫy chiến tranh, bạo lực, chết chóc, và người ta cư xử tàn nhẫn với nhau. Vì thế, con người không biết đâu là chỗ cậy dựa an toàn cho mình, ngoài việc trông cậy vào Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày nay, người ta nói nhiều về Lòng Thương Xót, có những cộng đoàn, hiệp hội, phong trào cầu nguyện, học hỏi và loan truyền Lòng Thương Xót ở khắp mọi nơi, thế nhưng, chúng ta có hiểu đúng về Lòng Thương Xót của Chúa.

Bài trình thuật Tin Mừng theo Thánh sử Gioan (**Ga 20, 19-31**) **đọc vào Chúa Nhật II Phục sinh**, cho chúng ta thấy Thánh Tôma đã cảm nghiệm sâu xa về Lòng thương xót.

Trước tiên, ông là người cứng tin, ông không tin vào lời các tông đồ kể lại việc Chúa Giêsu đã sống lại. Và chính Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra một lần nữa với các tông đồ, lần này có cả Tôma. Chúa Giêsu mời gọi ông đụng chạm đến những vết thương nơi thân xác Ngài, nhờ đó mà ông thêm lòng tin. Sau cùng, Thánh Tôma đã tuyên xưng lòng tin của mình một cách mạnh mẽ nhất: "Lạy Thiên Chúa con, lạy Thiên Chúa của con".

Lòng Thương Xót Chúa là gì nếu chúng ta không đụng chạm đến vết thương trong cuộc thương khó Chúa. Vết thương là dấu chứng Chúa Giêsu đã chịu chết, bị đánh đòn đến bầm dập nơi thân xác. Chúa Giêsu Phục sinh cũng là Đấng đã đi qua cuộc thương khó, chấp nhận mọi hy sinh tử nhục vì biết bao nhiêu tội lỗi con người.

Có lẽ hơn ai hết, Thánh Tôma nhận ra lòng thương xót của Chúa. Ngay buổi chiều mà các tông đồ hội họp, ông vẫn còn lo đi trốn, sợ

hãi không dám họp mặt với anh em. Xem ra, Thánh Tôma ẩn trốn kỹ quá sau cái chết của Thầy. Khi bạn bè kể chuyện Chúa Giêsu đã sống lại và hiện ra với các ông, lúc này Tôma lại không tin. Chỉ khi gặp gỡ Chúa Giêsu Phục sinh ông mới mạnh mẽ xác tín vào Thầy.

Trong các giáo phận tại Việt Nam, nhất là tại Giáo phận Sài Gòn, dường như người ta mộ mến tìm đến với Lòng Chúa Thương xót qua những giờ cầu nguyện, thánh lễ, những giờ xin khẩn xin ơn.

Một số người đến với Lòng thương xót của Chúa chỉ để xin cầu nguyện, chữa lành bệnh phần xác, cùng những câu chuyện kể vui nhộn của những người lên làm chứng về Lòng thương xót. Cứ như thế, chúng ta đang “đóng khung” giới hạn lòng thương xót Chúa. Chúng ta chỉ muốn Chúa đáp ứng lại những nhu cầu của mình, đòi Chúa phải đi theo mình, chứ không phải chấp nhận đi con đường khổ giá đau thương với Chúa Giêsu.

Lòng Thương Xót là một ơn huệ vô cùng lớn lao, Chúa ban cho con người, không dừng lại ở việc được chữa lành bệnh tật. Tuy rằng, trong suốt cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn thực hiện những phép lạ, chữa lành những người đau yếu thể xác cũng như tâm hồn, những tội nhân được ơn hòa giải với Thiên Chúa.

Điều người ta cảm nghiệm không phải là ơn chữa lành, nhưng là ơn hoán cải tâm hồn trở về với Chúa, ơn sống đức tin vững vàng trong những gian nan thử thách. Trước lòng thương xót của Chúa, ai cũng là những tội nhân, là những người con hư hỏng lầm lỗi, khuyết điểm. Càng cảm nghiệm sâu xa về Lòng thương xót của Chúa, chúng ta càng thấy mình bất xứng vô dụng, phải sống khiêm tốn, hạ mình hơn, bớt đi tính cao ngạo vỗ ngực xưng tên mình trước đám đông.

Người viết còn nhớ những lời chia sẻ của một anh bạn nhạc sĩ. Anh sáng tác một số ca khúc ca ngợi tình yêu thương của Thiên Chúa, anh chia sẻ: “Tôi tin vào lòng thương xót Chúa, ngay cả khi vợ ốm, con đau, đứa con gái tật nguyền bẩm sinh không đi lại được. Nó chỉ nằm yên một chỗ la hét. Đau đớn lắm, nhưng nghĩ đến tình thương Chúa không bỏ rơi mình, tôi vẫn vui tươi lạc quan, vẫn hăng say phục vụ tham gia sinh hoạt hội đoàn, và sống Tín thác vào Chúa hơn”.

Thú thật, nói về lòng thương xót của Chúa, về sự tín thác thì dễ dàng, nhưng khi trải nghiệm những biến cố đau khổ trong cuộc đời trong những hoàn cảnh đó, tin tưởng vào Chúa không dễ chịu chút nào.

Chúng ta tin Chúa đang đồng hành chia sẻ với mình trên đường đời, khi chúng ta đang bị thất nghiệp, khi ta là người vợ đảm đang mà chồng lúc nào cũng nóng nảy cau có, không cho vợ đi lễ nhà thờ. Khi chúng ta đối diện với sự chia ly người thân ra đi, khi công ăn việc làm bị thất bại thua lỗ.

“Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Đây là mối phúc của Lòng Thương Xót, chúng ta có dám tin Chúa đang hiện diện với mình, dù không thấy Ngài, dù Ngài im lặng và để mặc chúng ta đối diện với đau khổ, khi chúng ta làm việc tốt mà vẫn bị người ta chê trách, hiểu lầm và nghi ngờ.

Thánh nữ Faustina đã trải qua kinh nghiệm về những điều trên trong cuộc đời của ngài, thánh nhân sẵn sàng chịu mọi đau khổ, bị chửi em trong nhà dòng nghi ngờ, nhất là từ khi được Chúa Giêsu mặc khải về Lòng Thương Xót cho ngài. Chúa Giêsu ủy thác cho thánh nhân sứ mạng loan truyền Lòng Thương Xót cho mọi người, đó là nhiệm vụ cao trọng và nặng nề vô cùng.

"Ta sai con đem tình thương của Ta đến cho toàn thế giới. Ta không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào Trái Tim Thương Xót của Ta" (NK 1588); "Con là thư ký của Lòng Thương Xót Ta. Ta đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy ở đời này và đời sau" (NK 1605)... "Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về Lòng Thương Xót lớn lao của Ta dành cho họ và kêu gọi họ tín thác vào Lòng Thương Xót vô hạn của Ta" (NK 1567).

Kinh nghiệm của Thánh Tôma giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa, chúng ta có bị đánh động đến độ chỉ biết thỉnh lặng phủ phục, cúi mình và xác tín vào tình thương của Chúa. Vì tình thương Chúa lớn lao quá, ông không thể kể xiết được.

Tuyệt vời thay Lòng Chúa thương xót, Thánh Tôma thấy mình quá bất xứng, Chúa là Đấng quyền năng có thể làm được mọi sự, nếu chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Ngài. Lòng tín thác giúp chúng ta đương đầu với khổ đau, thử thách, khi đời có lúc vui cũng

như lúc buồn, khi thành công cũng như thất bại, làm sao chúng ta vẫn cất cao lời ca tạ ơn lòng thương xót Chúa, cũng như chia sẻ Lòng thương xót Chúa cho mọi người.

Nhận thấy, một số người tìm đến với Lòng Thương Xót chỉ để nhận được ơn này ơn kia, tin vào phép lạ xảy ra, nơi những trung tâm hành hương hay nhà thờ nào đó, hoặc là chỉ chạy đến với người “nghe đồn” là có thể chữa đủ thứ bệnh. Tất cả chúng ta chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa, đều có nhiệm vụ loan báo Lòng Chúa Thương xót, cũng như chia sẻ với nhau về tình thương của Chúa. Nếu Chúa muốn, Ngài có chữa lành bệnh tật chúng ta, phần chúng ta chỉ là chân thành cầu nguyện, cậy dựa vào Chúa chứ không phải là một ai đó có khả năng chữa bệnh.

Điều quan trọng vẫn là chúng ta đưa người ta về với Chúa, giúp họ nhận ra Lòng Thương xót của Chúa, đừng quy về mình, vì chỉ có Chúa mới là trung tâm thờ phượng, không nên dùng những phép lạ, ơn chữa lành để thu hút người ta đi theo mình. Làm như thế, thay vì làm chứng cho Chúa, chúng ta lại che khuất Chúa, tôn vinh bản thân mình lên, từ đó làm việc gì cũng cố tình tô vẽ hình ảnh đánh bóng tên tuổi mình, biểu dương, trình diễn lực lượng hội nhóm của mình.

Chuyện kể rằng: Một vị thừa sai đến thăm trại phong cùi, trò chuyện với một cụ già bệnh phong 70 tuổi, bị bệnh từ năm 15 tuổi. Giờ đây, ông chẳng còn mũi và bị vi trùng Hansen ăn cụt mất tay chân, khiến cho cụ phải ngồi trên ghế lăn để di chuyển. Cụ già này vẫn giữ một niềm tin sắt đá, chăm chỉ cầu nguyện và luôn vui sống chiếu tỏa tinh thần lạc quan cho người chung quanh. Vị thừa sai hỏi cụ già bệnh phong: “Mai một khi cụ được gặp Chúa, liệu cụ có hỏi tại sao Ngài lại để cho ông bị phong cùi như thế này không?”. Cụ già đáp: “Tôi sẽ không hỏi Chúa như vậy, tôi chỉ nói với Ngài, con luôn luôn tín thác nơi Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin cho chúng con cảm nghiệm lòng thương xót, để chúng con vững tin trước những sóng gió của cuộc đời, chúng con đến với Chúa không phải tìm kiếm những phép lạ, nhưng chúng con được thúc đẩy bởi lòng mến Chúa, biết hết lòng ăn ăn với những tội lỗi của mình trước Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa.



GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

SỰ PHẠM ĐỒNG HÀNH CỦA ĐỨC GIÊSU

Gioakim Trương Đình Giai

(tiếp theo)

Nhận định

Nhận định đúng đắn là **một thách thức**. Để có thể nhận định đúng đắn, cần tôn trọng những nguyên tắc chính yếu sau:

- Không dựa vào cảm tính chủ quan nhưng trên thực tại khách quan.
- Không chỉ dừng lại ở bề mặt, ở những biểu hiện bề ngoài mà phải đi sâu vào bản chất.
- Không chỉ dựa vào một vài biểu hiện của đối tượng mà phải xét đến toàn bộ biểu hiện.
- Không chỉ dựa vào việc xem xét một hiện tượng vào một thời điểm hay một hoàn cảnh nào đó mà trong nhiều thời điểm hoàn cảnh khác nhau.
- Không xem xét những biểu hiện một cách rời rạc riêng lẻ nhưng trong tổng thể.
- Đánh giá mọi sự dưới nhiều góc độ và phương diện khác nhau.
- Phân biệt giữa điều chính và điều phụ.

Nhận định đúng đắn là kết quả của cả một quá trình quan sát, đối chiếu, liên kết, nội quan, phân tích, tổng hợp, kiểm nghiệm nghiêm túc. Để đạt được điều đó, cần phải thực sự khao khát nhận biết sự thật, khiêm tốn thành thực về mặt trí thức, một tinh thần phê phán khoa học nghiêm túc, một kỷ luật bản thân khắc khe, một cái nhìn trong suốt, không định kiến, thành kiến, thiên kiến, một đời sống thanh sạch, nghĩa là không bị nô lệ bởi đam mê, dục vọng, tham, sân, si.

Đối thoại

Đối thoại là hoạt động liên li cũng như Lịch sử cứu độ là một cuộc đối thoại liên li giữa Thiên Chúa và con người.

- Đối thoại không hẳn là nói chuyện vì nói chuyện thường chỉ là độc thoại.

- Đối thoại bao gồm hỏi đáp, lắng nghe và phản hồi.

- Đối thoại có thể là trao đổi thông tin, thảo luận, cùng nhau giải quyết vấn đề cùng nhau khám phá chân lý.

- Đối thoại nhằm tạo tương quan, hiểu biết, cảm thông, tin tưởng lẫn nhau.

- Đối thoại cần phải dựa trên nền tảng khao khát khám phá, mong muốn tìm hiểu sự thật, học hỏi, tinh thần khiêm tốn sâu xa, sự tôn trọng và cảm thông đối với người mình đối thoại.

Có như thế việc đối thoại mới thực sự mang lại hiệu quả. Bằng không chỉ là chuyện giả dối, mị dân, mất giờ uống công.

- Đối thoại để hiểu biết được đối tượng mình đồng hành, từ đó mới có thể xây dựng chương trình, nội dung, đưa ra phương hướng, cách thức hướng dẫn phù hợp cũng như có thể chỉnh sửa kịp thời, tự đánh giá về những hiệu quả của việc hướng dẫn. Như thế đồng hành viên mới có thể giúp đỡ đối tượng mình đồng hành thực sự hiệu quả.

Giải thích và soi sáng



- Giải thích và soi sáng là một cuộc đối thoại liên tục, chứ không phải là chuyện độc thoại mà là cuộc đối thoại chính yếu và liên li. Đương nhiên trong chặng đường này, người nói chủ yếu là người hướng dẫn và người nghe là đối tượng. Nhưng ngay cả trong chặng đường này,

đối thoại vẫn tiếp diễn, người hướng dẫn cần sự phản hồi của đối tượng.

- Giải thích và soi sáng không chỉ bằng những câu khẳng định mà còn bằng những câu cảm thán và nghi vấn mang tính hùng biện

("Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?") có mục đích làm thức tỉnh, và giúp đối tượng dần dần khám phá chân lý.

- Giải thích và soi sáng chủ yếu là quy về Đức Kitô và dựa trên nền tảng Kinh Thánh (*Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh*), đặc biệt là biến cố khổ nạn và phục sinh (*Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao*).

- **Phản hồi**

Trong việc giáo dục đồng hành, cần chú trọng đặc biệt đến phản hồi của đối tượng, qua đó đồng hành viên mới có thêm cơ hội hiểu biết đối tượng, lượng giá và điều chỉnh việc hướng dẫn cho phù hợp và hiệu quả.

- Phản hồi không hẳn chỉ bằng lời, mà còn bằng cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, thình lảng.

- Phản hồi không đồng nghĩa với phản bác, phản biện nhưng cũng có thể bằng cách phản bác hay phản biện.

- Phản hồi không hẳn là tức khắc, mà có khi đến muộn.

- Phản hồi có thể đến từ đối tượng nhưng cũng là việc của đồng hành viên sau khi lắng nghe đối tượng.

- Phản hồi tùy thuộc vào việc lắng nghe: Lắng nghe khách quan thì phản hồi mới khách quan. Lắng nghe chính xác thì phản hồi mới chính xác. Lắng nghe tích cực thì phản hồi mới tích cực.

- Phản hồi có thể xuất phát từ việc không hiểu. Khi đó phản hồi là một dạng yêu cầu lặp lại hay giải thích để hiểu đúng và hiểu rõ điều đối tượng muốn nói.

- Phản hồi cũng có thể là biểu lộ sự thấu hiểu điều đối tượng muốn nói. Khi đó phản hồi là một dạng nối tiếp đối thoại dưới dạng một câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn mang tính tán thành, giải thích, phản bác, chất vấn hay yêu cầu giải thích.

(Còn tiếp 1 kỳ)

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

LÀM SAO ĐỌC THÁNH KINH MÀ KHÔNG CHÁN?

Marta An Nguyễn dịch

Bạn chán đọc Thánh Kinh? Quá dài? Quá chán? Ai cũng từng nếm qua kinh nghiệm này, nhưng xin bạn đừng nản chí.



Đa số người công giáo chúng ta, ai cũng có một quyển Thánh Kinh ở nhà, nhưng có bao nhiêu người đọc nó thật sự? Đối với nhiều người, đọc Thánh Kinh là vô ích vì nhàm chán và đôi khi khó hiểu. Dù vậy, Thánh Kinh là quyển sách có những lời an ủi, những lời giúp chúng ta tìm nẻo

hướng dẫn đời mình. Vì sao không đọc “từng đoạn nhỏ”, không phải chỉ có giáo dân mới đọc như vậy, các tu sĩ cũng đọc như vậy, họ đọc theo một tiến trình phụng tự.

Sau đây là 14 lời khuyên để cầm quyển Thánh Kinh lên đọc lại, cuộc phiêu lưu làm nản chí khi mình biết, quyển Thánh Kinh có 73 quyển sách và có chiều dài lịch sử là 2000 năm. Sau đây là một vài lời khuyên của linh mục người Ý Federico Tartaglia để chúng ta không bị sa lầy, giúp chúng ta biết cách chống đỡ để đọc tiếp. Linh mục Tartaglia am tường vấn đề này nên có thể giúp chúng ta một cách hiệu quả.

THÁNH KINH KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐỌC MÀ ĐỂ NGHE THEO

Đầu tiên, chúng ta phải đặt tin tưởng vào các bản văn và tác giả, tin tưởng Thần Khí hiện diện trên từng bài viết. Đừng xem các bài này như những quyển sách xưa cũ mà đây là quyển sách sống, quyển sách đang nói với chúng ta.

ĐỪNG TÌM BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC Ở ĐÂY

Đây không phải là quyển sách cho chúng ta các quy tắc đạo đức. Chúng ta có Mười điều răn là đã đủ cho các quy tắc đạo đức! Trọng tâm quyển sách này là con người đi tìm Chúa. Mỗi trang giúp chúng ta hiểu và mạc khải huyền nhiệm của con người trong huyền nhiệm của Chúa. Và các hệ quả của nó...

TÌM CHÚA GIÊSU

Chúng ta đọc để hiểu Chúa Giêsu có thật là Thiên Chúa. Đối với kitô hữu chúng ta, phôi cảnh này là phôi cảnh nền tảng, nó mời gọi chúng ta nhìn xem, chúng ta có thấy sự hoàn tựu và ý nghĩa của bản văn trong con người của Chúa Giêsu không.

THẤY Ở ĐÓ NHÂN THỂ

Chúng ta cũng phải thấy quyển Thánh Kinh cũng là quyển sách của con người. Đây là quyển sách do con người viết, nói về con người, về câu chuyện của con người, chúng ta cố gắng hiểu nhân thể trong ánh sáng của đức tin trong Chúa. Tính nhân thể này thật lạ lùng. Đó là nhân thể của Chúa Giêsu, đỉnh cao nhất của Ngài.

CHẤP NHẬN CÁC GIỚI HẠN

Quyển Thánh Kinh có những giới hạn của nó. Đây không phải là quyển sách hoàn hảo. Ở đây cũng có tội lỗi, có nạn đói, có các sai lầm, các bất nhất và nhất là cái nhìn hạn chế về con người và về Thiên Chúa. Đây là quyển sách luôn tiến triển, dần dần vén mở gương mặt của Chúa với những bước đi tới đàng trước và một vài bước đi lui.

ĐỌC MỖI NGÀY

Quyển Thánh Kinh phải được đọc mỗi ngày. Phải đi vào nhịp lắng nghe hàng ngày, để sự bất biến nhường bước trước óc hiểu kỳ và niềm say mê.

ĐỌC TỪNG MẪU NHỎ

Phải đọc dần dần, để dễ dàng gom nhập những gì mình vừa đọc. Không cần thiết phải hiểu từng chữ, nhưng nắm được khía cạnh nào làm cho chúng ta chú ý đến nhất, để có thể đi tới một cách hữu ích.

ĐỌC NHƯNG ĐỪNG SỢ

Không có lý do gì để sợ khi hiểu sai chú giải, đơn giản là chân thành và chăm chú lắng nghe. Thánh Kinh ở trong bản văn mà cũng ở trong tâm hồn chúng ta.

CÓ HỖ TRỢ TỐT

Cũng phải có hỗ trợ tốt đi theo chúng ta khi chúng ta đọc Thánh Kinh. Chẳng hạn có bản dịch hay, có chú giải đúng. Về điểm này, các trang mạng là thư viện có nhiều bản Thánh Kinh được chú giải.

ĐỌC CÙNG NHIỀU NGƯỜI

Đọc riêng cũng tốt và quan trọng, nhưng đọc chung cũng tốt và quan trọng vậy. Chia sẻ và đối thoại với người đã quen đọc Thánh Kinh sẽ giúp chúng ta nhiều trên con đường này. Dù sao họ cũng biết nhiều hơn chúng ta vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng không vì thế mà làm chúng ta nản chí, nó chỉ giúp chúng ta thêm hứng khởi.

ĐỌC NHƯNG CŨNG NÊN VIẾT

Thánh Kinh là phải đọc, nhưng cũng nên viết cảm nhận, viết những đoạn đánh động mình, viết các suy tư nảy ra khi đọc. Chuyện này rất hữu ích nhất là trong giai đoạn đầu.

LUÔN CẦU NGUYỆN

Khi đọc Thánh Kinh phải luôn cầu nguyện. Trước, trong và sau khi đọc, cầu nguyện là dấu chỉ và trụ đỡ cho những ai muốn lắng nghe Chúa. Cầu nguyện với Thánh vịnh và bắt đầu với các Thánh vịnh nào mình thích nhất. Đây là điều rất quan trọng.

ÔN LẠI TRONG ĐẦU

Trong giây phút tỉnh lặng, có thể có một câu nào đó đặc biệt vang lên trong đầu chúng ta, làm chúng ta ngạc nhiên và cũng có thể làm chúng ta cảm thấy mình được nâng đỡ.

VUI TRƯỚC MỖI KHÁM PHÁ

Khi chúng ta bắt đầu ngạc nhiên, thán phục trước một vài chuyện chúng ta đọc thì khi đó chúng ta bắt đầu hiểu hạt giống mà Chúa gieo vào mùa thu khi mệt mỏi đọc, thì bây giờ nó đang mang hoa trái của một vụ gặt phong phú vào mùa xuân.

Nguồn: phanxicovn



PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ

CÁCH PHÒNG 5 CHỨNG BỆNH MÙA HÈ THƯỜNG GẶP

Nắng nóng oi bức, độ ẩm tăng cao vào mùa hè có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Dưới đây là những lưu ý giúp bạn và gia đình phòng tránh các bệnh mùa hè hiệu quả.

Đột quy

Nhiệt độ bên ngoài tăng cao khiến tim phải hoạt động nhanh hơn, trong khi máu bị đặc lại do mất nước và các chất điện giải, dẫn đến huyết áp tăng và các bệnh tim mạch. Đây đều là những yếu tố nguy cơ gây đột quy, đe dọa sức khỏe và tính mạng.

Khi bản thân hoặc người nhà có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt, thở nhanh và gấp, mạch đập nhanh nhưng không ra mồ hôi... nên gọi cấp cứu hoặc đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, cần chủ động phòng ngừa đột quy bằng cách tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng gay gắt, mặc quần áo rộng rãi, chất liệu thoáng mát và sáng màu, thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể. Bạn cũng nên tăng cường luyện tập thể dục khi thời tiết dịu nhẹ, bổ sung dinh dưỡng có lợi, hạn chế rượu bia, thuốc lá, các thực phẩm chế biến sẵn sản sinh ra gốc tự do gây hại cho tế bào thần kinh. Việc thăm khám bác sĩ định kỳ để xác định đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bệnh tim mạch... là cách hiệu quả để phòng ngừa đột quy.

Bệnh ngoài da

Trẻ em và người lớn có nguy cơ gặp các bệnh ngoài da nhiều hơn vào mùa hè, đặc biệt là tại các thành phố lớn hoặc nơi đông dân cư. Nguyên nhân là do vi khuẩn, virus, nấm mốc và ký sinh vật sinh sôi, phát triển mạnh khi nhiệt độ tăng cao.

Các bệnh da liễu phổ biến nhất là rôm sảy, viêm lỗ chân lông, mề đay, mụn nhọt, lang ben, hắc lào, nhiễm trùng da... Để phòng tránh, cách tốt nhất là giữ vệ sinh thân thể, bảo vệ làn da không bị trầy xước, nếu có vết thương cần che kín nhằm hạn chế tiếp xúc với nguồn lây nhiễm.

Sốt và viêm họng

Cảm nhiệt, cảm nắng thường gây sốt, viêm họng kèm theo nhức đầu sổ mũi... Ngoài ra, bệnh còn dễ lây lan thành dịch nếu không có biện pháp phòng và chữa trị kịp thời.

Ngoài yếu tố thời tiết, các đồ ăn thức uống giải nhiệt như kem, nước đá; thói quen ngủ điều hòa lạnh, bật quạt hướng trực tiếp vào người, thường xuyên tắm nước lạnh... cũng là nguyên nhân gây viêm họng và thanh quản. Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế các thực phẩm này, đội mũ và mang áo chống nắng khi ra trời nắng gắt, điều chỉnh chế độ quạt hoặc điều hòa phù hợp trước khi ngủ, không tắm nước lạnh khi đổ mồ hôi...

Viêm cơ

Dân gian thường gọi viêm cơ là chứng bệnh đau nhức cơ thể. Triệu chứng cơ nhức mỏi, khó cử động biểu hiện rõ nhất mỗi khi thức dậy, dù không lao động nặng nhọc hay luyện tập quá sức. Nguyên nhân gây viêm cơ là do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, thói quen mở điều hòa hoặc quạt suốt đêm. Ngoài ra, khi thời tiết thay đổi, cơ thể thường có phản ứng trì trệ, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi nhiều hơn.

Viêm cơ không khó để phòng tránh, bạn chỉ cần ăn uống điều độ, tăng cường bổ sung vitamin và khoáng chất, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, chăm luyện tập thể dục thể thao và tránh ngồi lâu trước máy điều hòa, quạt điện.

Rối loạn tiêu hóa

Rối loạn tiêu hóa đứng đầu nhóm các bệnh nội khoa, xảy ra phổ biến vào mùa hè và có thể gây đau tức, đầy bụng, chướng hơi, tiêu chảy... Nguyên nhân gây bệnh là do nhiệt độ tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây hại sinh sôi nhanh chóng, khiến thực phẩm dễ biến chất, thậm chí ôi thiu. Bệnh thường gặp ở trẻ em do hệ tiêu hóa non yếu, song người lớn cũng không ngoại lệ.

Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cần được ưu tiên hàng đầu bằng cách đun chín uống sôi, bảo quản thực phẩm đúng cách, không sử dụng thức ăn chế biến lại nhiều lần... Ngoài ra, bạn cũng cần nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa bằng cách bổ sung các thực phẩm có lợi cho đường ruột như sữa chua, sữa uống lên men...

An San

Nguồn: vnexpress



Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng	
◆ Đức tin trong việc tôn sùng LCTX	02
✠ Sống Lời Chúa	05
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (B29)	13
✠ Tin tức & Sinh hoạt	
◆ Tin HHLCTX GP Xuân Lộc	21
◆ Tin CDLCTX miền Gia Lai, GP Kontum	25
✠ DIỄN ĐÀN:	
◆ Đại lễ Kính LCTX 2018	27
◆ Quy hướng vào LTX của Chúa	34
◆ Bài học về tình mẹ	37
◆ LTX với năm Gia đình	41
◆ Hành vi tạ ơn của con người... (tt và hết)	45
◆ Tuổi 60	50
✠ Tán mạn chuyện nhà đạo	
◆ LTX hay chữa lành	52
✠ Giáo dục Kitô giáo	
◆ Sư phạm đồng hành của Đức Giêsu (tt)	56
✠ Giải đáp thắc mắc	
◆ Làm sao đọc Thánh kinh mà không chán	59
✠ Phòng mạch miễn phí:	
◆ Phòng chống 5 chứng bệnh mùa hè thường gặp	62