



TÔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TPHCM
Email : longthuongxotgp@yahoo.com
Website : longchuathuongxot.vn
ĐT: **38.290.093**

5/2016

Ôi! Ta yêu thương những linh hồn nào hết lòng tin thác nơi Ta, Ta sẽ làm tất cả cho họ (NK 294).

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯỚNG

GIÓ MẠNH VÀ LỬA NÓNG LÀ HAI HÌNH ẢNH CHÚA THÁNH THẦN

Lm GB. Võ Văn Ánh

Để mô tả Chúa Thánh Thần, trong trình thuật về lễ Ngũ Tuần, 50 ngày sau lễ Phục Sinh, **sách Công Vụ Tông Đồ** sử dụng hai hình ảnh lớn là **hình ảnh giông bão** và **hình ảnh lửa**.

Thánh Luca đã chịu ảnh hưởng cuộc thần hiện trên núi Sinai, được sách Xuất Hành (19, 16-19) và sách Đệ Nhị Luật (4, 10-12) kể lại.

I) GIÓ MẠNH:

Trong thế giới cổ xưa, giông bão được xem là dấu chỉ quyền năng của thần linh và đứng trước sức mạnh này, con người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giông bão được mô tả như một cơn gió mạnh. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới **không khí**. Sự sống của sinh vật cần đến không khí như thế nào, thì sự sống thiêng liêng cũng cần đến Thánh Thần như vậy. Cũng như không khí bị ô nhiễm, làm cho môi trường và các sinh vật có sự sống bị ngộ độc, thì cũng như thế, tâm hồn và tâm trí bị ô nhiễm làm chết ngạt và đầu độc

cuộc sống thiêng liêng. Hình ảnh về cơn gió mạnh trong ngày lễ Ngũ Tuần, làm chúng ta liên tưởng tới việc được hít thở một luồng không khí trong lành vào hai buồng phổi và được hít thở thiêng liêng cần thiết cho tâm hồn và luồng không khí lành mạnh cần thiết cho tâm trí chúng ta.

II) LỬA NÓNG:

Một hình ảnh khác về Chúa Thánh Thần mà chúng ta tìm thấy trong **sách Công Vụ Tông Đồ** là **lửa**. Trên đường đi Giêrusalem, Đức Giêsu đã tuyên bố với các môn đệ **"Thầy đã đến mang lửa đến trần gian và Thầy mong muốn biết bao cho ngọn lửa ấy cháy bùng lên"** (Lc 12, 19). Lời Chúa nói đã được ứng nghiệm một cách rõ nét nhất vào ngày lễ Ngũ Tuần: **"Họ thấy sự xuất hiện những hình lưỡi giông như lưỡi lửa và bấy giờ tất cả đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần"** (Cv 2, 3-4). **Lửa đích thực là Chúa Thánh Thần**, đã được Chúa Giêsu



mang đến trần gian này. Chúa Giêsu có được ngọn lửa này bằng tác động tình yêu vĩ đại nhất trong lịch sử. Đó là cái chết của Người trên thập giá.

III) THIÊN CHÚA MUỐN TIẾP TỤC TRAO BAN NGỌN LỬA NÀY CHO MỖI THỂ HỆ CON NGƯỜI:

Người là Thần Khí và Thần Khí muốn thổi đâu thì thổi (Ga 3, 8). Nhưng có con đường bình thường mà Người đã chọn là đưa lửa xuống trần gian này. Con đường này là Chúa Giêsu, Người Con độc nhất của Thiên Chúa đã nhập thể, đã chết và sống lại. Và khi thời gian tới hồi viên mãn, Đức Giêsu đã thiết lập Giáo Hội là Nhiệm thể của Người để kéo dài sứ mệnh của Người trong lịch sử. **“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”**. Chúa Giêsu nói lời này với các Tông đồ vào buổi chiều Phục sinh và sau khi nói, Người làm một cử chỉ đầy ý nghĩa là Người “thổi hơi trên họ” (Ga 20, 22). Và Người cho họ thấy: Người đã chuyển giao cho họ Thần Khí của Người. Thần Khí của Cha và Con.

IV) THỰC HÀNH LỜI CHÚA:

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống kết thúc mùa Phục sinh. Ngày lễ trọng này nhắc chúng ta nhớ và giúp chúng ta sống biến

cổ các Tông đồ và các môn đệ khác lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần, khi các Ngài họp nhau cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria trong phòng Tiệc ly (Cv 2, 1-11). Đức Giêsu sống lại và lên trời đã gửi Thần Khí của Người cho Giáo hội, để mỗi Kitô hữu có thể tham dự sự sống thần linh của Người và **trở nên chứng nhân hữu hiệu của Người** nơi trần gian này.

Thánh Thần hiện xuống đã mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận hy vọng, và tạo cơ hội cho chúng ta được trưởng thành về mặt nội tâm trong tương giao với Thiên Chúa và tha nhân.

Thần Khí thúc đẩy chúng ta tìm chân lý, đào sâu Mầu nhiệm Thiên Chúa và con người. Và lên đường làm chứng cho Chúa Kitô. Sống chứng nhân là bốn phận: **“Cả anh em nữa hãy làm chứng nhân cho Thầy”**. **Chứng nhân bằng cuộc sống phục vụ trong yêu thương và kính trọng mọi người.**

V) CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin soi sáng và dẫn đưa chúng con đi theo đúng chân lý của Ngài (Tv 25, 5). Xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con can đảm thực hiện yêu thương mọi người để mọi người nhìn thấy Chúa qua cuộc sống của chúng con.





CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM C

"NẾU AI YÊU MẾN THẦY THÌ HÃY GIỮ LỜI THẦY"

Sau khi tha thiết nói với các môn đệ những lời thân tình nhất, Chúa Giêsu đúc kết lại trong một lời khuyên ân cần: *"Nếu ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy"*. Giữ lời Chúa là giữ lời nào? Thưa là giữ chính cái điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại nhiều lần: *"Chúng con hãy yêu thương nhau"*.

Chúng ta đừng coi thường Lời Chúa, mà phải phân biệt rõ những mức độ yêu thương, và tìm hiểu xem Chúa muốn ta yêu thương như thế nào.

- Yêu thương có khi là một điều **quá dễ**: Người ta sung sướng khi yêu thương, người ta ham thích yêu thương, người ta thèm khát yêu thương và người ta làm đủ cách để được yêu thương. Thí dụ như một đứa bé mồ côi thèm khát tình yêu thương của cha mẹ; hay một người tuổi trẻ thèm khát

tình yêu thương của một người tình. Sở dĩ yêu thương mà thích, mà sung sướng là vì yêu thương ở mức độ này có nghĩa là **đón nhận**: nhận được những sự chăm sóc, chiều chuộng, vuốt ve, âu yếm.

- Yêu thương có khi là một điều **hơi khó**, người ta phải hơi cố gắng mới yêu thương được. Thí dụ tôi thương một người bạn. Người bạn đó mượn tôi một số tiền hay nhờ tôi làm giúp một công việc khó khăn. Tôi hơi tiếc, hơi ngại nhưng vì yêu thương bạn mà tôi cố gắng đưa tiền, cố gắng chịu cực để giúp bạn. Yêu thương ở

mức độ này có nghĩa là **cho đi một phần** của những gì mà tôi quý chuộng.

- Và sau cùng, yêu thương có khi là một điều **hết sức khó**, vì yêu thương mà người ta phải đau khổ, phải hy sinh thật nhiều. Thí



dụ nàng Kiều vì thương cha già sắp lâm vòng tù tội mà phải bán mình để chuộc cha. Yêu thương ở mức độ này có nghĩa là phải **cho đi hoàn toàn, cho đi tất cả.**

Tóm lại có ba mức độ yêu thương:

- Yêu thương rất dễ khi được đón nhận.

- Yêu thương hơi khó khi phải cho đi một phần những gì mình quý giá.

- Và yêu thương hết sức khó khi phải cho đi hoàn toàn, hy sinh tất cả.

Khi trời "*chúng con hãy yêu thương nhau*", Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu thương ở mức độ thứ ba này.

Chúng ta hãy nhìn đến liên hệ của mình với những người khác: Có những người mình yêu thương thật dễ, đó là những người có lợi cho mình, hay giúp đỡ mình, hay an ủi mình. Yêu thương những người này dễ vì yêu thương là đón nhận. Có những người khác yêu thương họ mình thấy có khi dễ có khi khó, vì họ có khi làm mình vui, có khi khiến mình buồn, nhưng mình vẫn cố gắng thương họ được, vì yêu thương họ mình vừa được đón nhận mà vừa phải cho đi. Nhưng có những người chẳng mang lại cho mình lợi lộc gì cả mà chỉ toàn làm cho mình cực lòng, mất mát, khổ đau, thí dụ như những người nghèo, những

người bệnh, những người tội lỗi, những kẻ thù... Nhưng xin được lưu ý rằng chính đây là những người Chúa muốn ta yêu thương, Chúa muốn ta hy sinh, Chúa muốn ta cho đi hoàn toàn. Chúa đã nói "*nếu chúng con chỉ yêu thương những kẻ mến chuộng mình thì nào có công gì? Những người thu thuế há không làm như thế sao?*"

Yêu thương mới xem ra thì quá dễ. Hay nói đúng hơn yêu thương theo khuynh hướng tự nhiên thì quá dễ, vì theo tự nhiên người ta chỉ yêu thương khi được đón nhận, chỉ yêu thương những ai có lợi cho mình.

Nhưng yêu thương cho đúng nghĩa, yêu thương đúng như ý Chúa muốn thì lại hết sức khó, vì đòi hỏi ta phải cho đi, phải hy sinh, đòi ta phải yêu thương cả những người không có lợi cho ta mà còn làm khổ ta.

Nhưng đó là mức độ yêu thương cao nhất, có yêu thương được như vậy thì mới là làm theo Lời Chúa. Có làm theo Lời Chúa thì mới là yêu mến Chúa thật.

Xin Chúa giúp chúng ta biết cho đi, biết hy sinh để thực sự yêu thương như Chúa muốn trong tương quan giữa vợ chồng con cái trong gia đình, cũng như trong tương quan giữa chúng ta với mọi người khác.



CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM C LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Lúc Chúa Giêsu thăng thiên là lúc Ngài bàn giao sứ mạng lại cho Giáo Hội. Nhưng sứ mạng ấy là gì? Thưa là sứ mạng "làm chứng", như lời Chúa Giêsu nói "*Chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy*". Chứng nhân, hay người làm chứng, là kẻ nghe gì nói y lại như vậy, thấy sao thuật y lại như vậy, rất đúng, rất trung thực.

Chúng ta làm chứng cho ai? Thưa cho Chúa Giêsu. Mà theo cách mô tả của thánh Luca, Chúa Giêsu nay đã lên trời, có một đám mây che khuất Ngài. Không biết có thực ngày xưa đã có một đám mây từ trời đáp xuống như một chiếc đĩa bay, rồi hai thiên thần mời Chúa Giêsu bước lên đứng trên chiếc đĩa bay đó, rồi sau đó chiếc đĩa bay bằng mây từ từ cất lên cao hay không. Điều này không chắc, vì 3 thánh sử kia, tức Matthêu, Máccô và Gioan đều

không hề nói về đám mây đó. Thực ra, qua hình ảnh đám mây che khuất, thánh Luca muốn nói rằng Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình nữa, mắt người phàm không còn trông thấy được Ngài nữa. Nhưng những kẻ làm chứng cho Ngài phải làm chứng thế nào để người ta như là thấy được Ngài thực sự.

Chúng ta làm chứng thế nào? Sách Công vụ có ghi một chi tiết: Đang lúc các tông đồ cứ dõi mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng Thầy thì hai thiên thần nói với họ: "*Hỡi người Galilê, sao còn mãi đứng nhìn trời*". Câu nói bỏ lửng nhưng có nhiều ngụ ý. Chúng ta có thể đoán ra được những ngụ ý sau:

- Đừng luyến tiếc nữa cái thời các ông có Chúa Giêsu ở bên cạnh một cách hữu hình và mọi sự đều do Chúa Giêsu làm hết. Bây giờ đã tới phiên các ông hoạt động, hãy tự mình hoạt động, dĩ nhiên là cũng có sự trợ giúp của Chúa



Giêsu vẫn còn hiện diện cách vô hình bên cạnh các ông, nhưng chính các ông phải hoạt động.

- Ngụ ý thứ hai là đừng chỉ mãi mê mơ tới ngày được lên hưởng thiên đàng với Chúa Giêsu, điều quan trọng trước mắt là phải quay về với thế giới hiện tại. Hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay từ trần thế này.

Và chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu đã nói rõ: *"Chúng con sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, Giuđê, Samari và cho đến tận cùng thế giới"*. Giêrusalem là nơi lúc ấy các tông đồ đang ở, Giuđê xa hơn một chút nhưng cũng quen thuộc vì có nhiều người đã tin Chúa, Samari tuy gần mà xa vì dân miền đó tuy biết Chúa Giêsu nhưng không có cảm tình với Ngài, đến tận cùng thế giới là mục tiêu xa nhất và bao quát nhất. Khi vẽ một bản đồ hành trình làm chứng như thế, ý Chúa Giêsu là hãy bắt đầu làm chứng cho Ngài ngay từ trong nội bộ của mình, rồi từ từ mới lan dần ra. Chúng ta thấy các tông đồ đã thực hiện đúng như thế: nhờ cộng đoàn Giêrusalem sống đoàn kết hiệp nhất, tương thân tương trợ mà người ngoài nhìn vào đã mến phục và xin gia nhập Giáo Hội, thế rồi từ Giêrusalem, Giáo Hội lan sang Giuđê, Samari,

Antiokia và dần dần tỏa ra khắp thế giới.

Các chi tiết trong hai bài đọc Tin Mừng và sách Công vụ giúp chúng ta thấy được sứ điệp Lời Chúa muốn gửi đến chúng ta hôm nay:

- Chúng ta đã quen dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện và làm một số việc đạo đức khác. Tuy nhiên chúng ta đừng chỉ mãi mê lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho riêng mình, mà hãy biết lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho người khác nữa.

- Nói là xây dựng hạnh phúc thiên đàng, nhưng không phải bằng cách chỉ lo đến những việc đời sau, hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay tại cuộc sống trần thế này.

- Và ở trần thế này, nơi chúng ta phải ưu tiên xây dựng hạnh phúc là chính trong nội bộ của mình. Cộng đoàn chúng ta có hạnh phúc thì mới là một hình ảnh đẹp khuyến khích người ngoài đến chia sẻ niềm tin, chia sẻ cuộc sống và chia sẻ hạnh phúc của chúng ta.

- Đó chính là cách chúng ta làm chứng cho Chúa, làm cho người ta tuy bị một áng mây chia cách giữa hữu hình với vô hình nhưng cảm thấy như thực sự nhìn thấy Chúa. Thấy Chúa ở trong chúng ta, ở trong cộng đoàn chúng ta và Giáo Hội chúng ta.



LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

HIỆP NHẤT: Sách Công vụ tường thuật rằng khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ thì có nhiều hiện tượng lạ xảy ra, trong đó có hiện tượng các tông đồ giảng trước một đám đông thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau thế mà ai cũng hiểu được. Thứ tiếng mà hôm đó các tông đồ nói là thứ tiếng gì? Có nhiều giải thích khác nhau. Việc giải thích chi tiết tiếng nói hôm đó của các tông đồ còn nhiều khó khăn, nhiều bất đồng và đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Nhưng có điểm này được hầu hết các nhà chuyên môn về Thánh kinh đều nhất trí: đó là câu chuyện hôm lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là đối ảnh của câu chuyện tháp Babel ngày xưa. Ngày xưa ở Babel, con cháu ông Noe đang nói cùng một thứ tiếng, nghĩa là đang hiểu nhau, bỗng dưng vì tội kiêu ngạo muốn xây một cái tháp cao hơn trời để tỏ ra mình hơn Thiên Chúa nên bị phạt khiến họ nói nhiều thứ tiếng, làm cho người này không hiểu người kia được nữa. Chuyện Tháp Babel ngụ ý rằng khi con người không



được Thiên Chúa quy tụ thì sẽ chia rẽ nhau, không hiểu nhau và không thông cảm được cho nhau.

Chúa Thánh Thần hiện xuống sửa lại sự hư hại đó: Hôm lễ Ngũ Tuần, tất cả mọi người dù thuộc những dân tộc và những ngôn ngữ khác nhau nhưng đã hiểu nhau. Nhờ đâu? Thưa nhờ Chúa Thánh Thần quy tụ

họ lại. Chúa Thánh Thần nối kết họ lại. Bài tường thuật trong sách Công vụ cho chúng ta một bài học về sự đoàn kết hiệp nhất giữa những người vốn có nhiều điểm bị biệt nhau.

1. Ai ai cũng thấy đoàn kết hiệp nhất là cần thiết, quan trọng và hữu ích. Còn sách Công vụ thì kể rằng sở dĩ thuở ban đầu giáo hội phát triển nhanh rộng là nhờ các tín hữu rất đoàn kết yêu thương nhau, người lương thấy cuộc sống hiệp nhất yêu thương ấy quá tốt đẹp và đầm ấm nên thích và xin gia nhập Giáo hội.

2. Nhưng làm sao để có đoàn kết và hiệp nhất?

- Muốn có đoàn kết hiệp nhất thì trước hết phải biết tôn trọng

sự dị biệt. Nhiều khi những người sống chung trong tập thể cứ hục hặc nhau hay buồn phiền nhau chỉ vì người này khó chịu vì người kia có tính tình khác mình, có cách suy nghĩ khác mình, có sở thích khác mình... Thấy người ta khác mình là mình bực bội, mình phê phán, mình ghét bỏ. Thực ra "bá nhân bá tánh". Và khi Thiên Chúa dựng nên người ta, Người cũng dựng nên mỗi người có nét riêng của người đó. Nói theo từ ngữ triết học thì mỗi người là một hữu thể độc đáo. Ta phải tôn trọng sự dị biệt nơi người khác. Đừng ai bắt ai phải có cùng một cá tính, một cách suy nghĩ, một cách làm việc, một sở thích giống y như mình. Thấy người ta khác mình nhưng mình vẫn tôn trọng người ta, đó là cơ sở thứ nhất tạo sự đoàn kết hiệp nhất.

- Điều kiện thứ hai, khi ta đã tôn trọng sự dị biệt nơi người khác thì ta phải biết tương nhượng, nghĩa là nhường nhịn nhau. Vì bá nhân bá tánh nên có nhiều lúc trong cuộc sống chung, ý của người này và người kia khác nhau. Nếu hai bên cứ khăng khăng đòi người kia phải theo ý mình thì đương nhiên sẽ dẫn tới cãi cọ hoặc bất mãn không hợp tác. Cho nên mỗi bên phải nhường một chút. Quyết định chung là kết quả của sự dung hòa ý kiến của hai bên.

- Điều kiện thứ ba, nhưng là điều kiện quan trọng nhất, đó là mọi người đều ý thức rằng mình có chung một nguồn gốc, một tinh thần. Cũng như anh chị em trong gia đình dễ tương nhượng nhau, dễ tha thứ nhau, dễ đoàn kết hiệp nhất với nhau và nhờ mọi người ý thức mình là con của cùng một cha mẹ sống chung trong một mái nhà. Cũng thế, chúng ta ý thức rằng ai ai dù thế nào đi nữa cũng là con người, cũng là đồng bào với nhau thì sẽ dễ đoàn kết nhau hơn. Đối với Kitô hữu, nếu chúng ta ý thức thêm rằng chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa thì chúng ta cũng dễ yêu thương nhường nhịn và đoàn kết với nhau hơn. Nhưng ai sẽ nhắc chúng ta ý thức điều đó và ai sẽ giúp chúng ta thực hiện đoàn kết hiệp nhất theo ý thức đó? Thưa Chúa Thánh Thần.

Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Ngài giúp chúng ta. Trước hết là biết tôn trọng sự dị biệt nơi những người sống chung với ta. Thứ hai xin Ngài giúp mỗi người chúng ta thêm khiêm tốn để có thể tương nhượng người khác khi có bất đồng. Và nhất là xin cho mọi người ý thức mình đều là con Chúa, đều là môn đệ Chúa cho nên đều phải yêu thương nhau.



CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỄ CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm căn bản của đức tin Kitô hữu, căn bản vì có ảnh hưởng quan trọng trên cách sống đức tin của chúng ta. Nhưng hình như từ trước tới nay chúng ta chưa ý thức bao nhiêu về tầm quan trọng ấy.

NHÌN THẤY CHÚA:

Một vị vua kia đến cuối cuộc đời cảm thấy buồn chán. Ông nói: "Suốt đời ta, ta đã cảm thụ được tất cả những gì mà một con người có thể cảm thụ được bằng các giác quan. Nhưng vẫn còn một điều ta chưa được thấy, đó là ta chưa thấy Chúa. Bây giờ nếu ta chỉ được nhìn thấy Chúa một thoáng thôi thì ta cũng sẽ mãn nguyện mà chết". Nhà vua tham khảo ý kiến những bậc khôn ngoan, hứa cho họ đủ thứ phần thưởng nếu họ giúp ông thực hiện điều



mơ ước ấy. Nhưng chẳng ai giúp được.

Thế rồi có một chàng chăn cừu nghe chuyện trên và tìm đến gặp nhà vua. Chàng nói: "Có lẽ hạ thần có thể giúp bệ hạ được". Nhà vua rất sung sướng theo người chăn cừu leo lên nhiều ngọn đồi. Khi đến đỉnh một ngọn đồi nọ, người chăn cừu đưa tay chỉ mặt trời và bảo: "Hãy xem kìa". Nhà vua ngược mắt nhìn lên

nhưng liền nhắm lại ngay vì chói quá. Ông bảo: "Nhà ngươi muốn cho ta mù sao!". Người chăn cừu đáp: "Tâu bệ hạ, đây chỉ mới là một phần nhỏ của vinh quang Thiên Chúa mà bệ hạ còn nhìn không nổi. Thế thì làm sao bệ hạ có thể nhìn được Thiên Chúa bằng cặp mắt bất toàn của bệ hạ? bệ hạ phải tìm cách nhìn Ngài bằng cặp mắt khác".

Nhà vua rất thích ý tưởng ấy, nói: "Ta cảm ơn người đã mở cặp mắt trí khôn của ta. Bây giờ hãy trả lời cho câu hỏi khác của

Ta: Thiên Chúa sống ở đâu?". Người chăn cừu lại đưa tay chỉ lên trời: "Bệ hạ hãy nhìn những con chim đang bay kia. Chúng sống trong bầu không khí bao quanh. Chúng ta cũng thế, chúng ta sống trong sự bảo bọc của Thiên Chúa. Xin bệ hạ đừng tìm kiếm nữa, mà hãy mở rộng mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe. Thế nào bệ hạ cũng thấy được Ngài. Thiên đàng ở ngay dưới chân chúng ta cũng như ở ngay trên đầu chúng ta".

Nhà vua dừng bước, cố gắng nhìn, cố gắng lắng nghe. Thế là một cảm giác bình an lộ rõ trên khuôn mặt buồn thảm của ông. Người chăn cừu nói tiếp: "Tâu bệ hạ, còn một điều nữa". Rồi chàng dẫn nhà vua đến một cái giếng. Nhà vua nhìn xuống mặt nước bằng phẳng, hỏi: "Ai sống dưới đó thế?". Người chăn cừu đáp: "Thiên Chúa". "Ta có thể nhìn thấy Ngài không?". "Được chứ, bệ hạ chỉ cần nhìn". Nhà vua chăm chú nhìn xuống giếng, nhưng chỉ thấy gương mặt của mình phản chiếu trên mặt nước. Ông nói: "Ta chỉ thấy mặt ta thôi". Người chăn cừu giải thích: "Bây giờ thì bệ hạ đã biết Thiên Chúa sống ở đâu rồi. Ngài sống trong bệ hạ đó".

Nhà vua nhận ra rằng người chăn cừu khôn ngoan và giàu có

hơn ông. Ông cảm ơn chàng và trở về hoàng cung. Chẳng ai biết ông có nhìn thấy Thiên Chúa không, nhưng ai cũng nói rằng có một điều gì đó đã biến đổi trái tim ông, bởi vì từ đó trở đi ông đối xử rất nhân hậu với mọi người, kể cả người đầy tớ hèn hạ nhất của ông.

Thiên Chúa ở khắp chung quanh chúng ta. Nhưng chừng nào chúng ta chưa khám phá Ngài ở ngay trong lòng chúng ta thì Ngài như vẫn còn ở xa, vẫn như một người lạ thờ ơ vô tình. Còn khi chúng ta cảm nhận Ngài ở trong chúng ta thì không bao giờ chúng ta còn cảm thấy cô đơn nữa, và khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy thiên nhiên là một công trình của một Đấng Nghệ Sĩ thân thiết của chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi vừa ở trong chúng ta vừa siêu vượt chúng ta. Đúng là một mâu nhiệm, nhưng là một mâu nhiệm tình yêu.

Mâu nhiệm Ba Ngôi không phải là vấn đề để tranh luận, cũng không phải là vấn đề để học biết, mà là để cầu nguyện và để sống. Kitô hữu sống trong thế giới của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế giới này không phải là một thế giới ở đâu xa xôi, mà chính là thế giới mà ta sống hằng ngày.



CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN, NĂM C LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

LƯƠNG THỰC THẦN LINH

Một số anh chị em dự tòng sau khi được học hỏi về sự cao quý, về tầm quan trọng và về sự cần thiết của thánh lễ cũng như của bí tích Thánh Thể đã đưa ra câu hỏi: Nếu thánh lễ và máu nhiệm Thánh Thể cao quý và cần thiết cho đời sống thiêng liêng như vậy, thì tại sao nhiều người công giáo lại không đi dâng lễ, hay nếu có đi thì lại ngồi ở ngoài hút thuốc, nói chuyện, chơi giỡn và hầu như không bao giờ rước Mình Thánh Chúa?

Một câu hỏi quả là gây nhức nhối và rất đáng để những người mang danh là Kitô hữu phải suy nghĩ. Có lẽ ta khó có thể tìm được một lý do nào chính đáng để trả lời cho thắc mắc này ngoài việc nhận thực rằng: tại do yếu kém về giáo lý, do thiếu hiểu biết về Chúa, về những gì Người đã dạy và đã làm, do thiếu ý thức về những sự thánh thiêng, do thiếu trưởng

thành trong đời sống đạo nên mới xảy ra những trường hợp như vậy. Vì thiếu hiểu biết nên không thấy được sự cao quý và tầm quan trọng của việc dâng lễ và việc rước Thánh Thể. Những

người này coi việc đi dâng lễ ngày Chúa Nhật chỉ là một khoản luật phải giữ để khỏi có tội, để khỏi bị phạt mà thôi. Họ không ý thức rằng: Thánh lễ và Thánh Thể là những điểm hẹn để họ gặp gỡ Thiên Chúa là Cha của mình. Họ cũng không biết rằng đây là cơ hội rất quý báu để có thể kín múc lấy nguồn sự sống, nguồn ân sủng cần thiết cho cuộc đời.



Thánh lễ và bí tích Thánh Thể không do Hội Thánh, không do bất cứ ai bịa ra, nhưng là do chính Chúa Kitô thiết lập. Thánh lễ ngày nay tái diễn và làm sống lại thánh lễ Chúa Kitô đã dâng khi xưa trên thánh giá để tiếp tục chuyển thông ơn cứu rỗi cho mọi

người, mọi thời và mọi nơi. Và Thánh Thể chính là lương thực nuôi sống linh hồn ta trong hành trình làm người, cũng là hành trình đi về quê hương trên trời. Chúa Giêsu đã nói đi nói lại nhiều lần: *"Thịt Tôi thật là của ăn, máu Tôi thật là của uống. Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì sẽ được sống đời đời"* (Ga 6, 54-55). Ngay cả khi Người biết rõ ràng rằng: Khi Người nói ra những điều ấy, người ta sẽ không tin, sẽ nhạo cười và sẽ bỏ đi, Người vẫn cứ nói. Điều đó cho thấy vấn đề Chúa Giêsu nói ra quan trọng và cần thiết như thế nào.

Con người không chỉ có thân xác nhưng còn có linh hồn. Và mục đích của đời sống làm người không chỉ là sự no đủ cơm áo phần xác mà còn là sự no đủ của đời sống tâm linh nữa: *"Người ta sống không chỉ bởi bánh"* (Lc 4, 4).

Thiết tưởng mỗi người chúng ta đều có dư khả năng để nhận thức điều này. Vấn đề còn lại là thái độ của chúng ta đối với Thánh lễ và Thánh Thể như thế nào mà thôi.

"HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY"

Trong cuộc sống, ai cũng cố gắng làm cho người ta nhớ tới mình. Có câu nói rằng điều đáng sợ nhất không phải là chết mà là bị bỏ quên.

Chúa Giêsu cũng thế. Ngài muốn chúng ta nhớ tới Ngài. Vì thế trong đêm trước khi chịu chết, Ngài đã ngồi xuống cùng ăn với các môn đệ, rồi cầm lấy bánh và nói: *"Này là Mình Thầy được ban cho các con"*. Rồi Ngài cầm lấy chén rượu và nói: *"Này là chén Máu Thầy... Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy"*.

Dĩ nhiên Chúa muốn các môn đệ nhớ đến Ngài không phải chỉ vì ích lợi cho Ngài mà vì ích lợi cho chính họ. Vì yêu thương họ nên Ngài đã để lại một cách đặc biệt để nhớ đến Ngài, đó là Bí tích Thánh Thể.

Mỗi lần chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể là chúng ta nhớ lại một số lời Ngài nói và một số việc Ngài làm. Chúng ta suy gẫm những điều đó và cố gắng thực hành trong đời sống.

Mỗi lần chúng ta nhớ đến Ngài bằng cách đó thì Ngài trở nên hiện diện gần gũi với chúng ta, tuy không hiện diện hữu hình nhưng là hiện diện thực sự.

Nhờ cử hành bí tích Thánh Thể, một mối dây yêu thương nối kết chúng ta lại với Ngài, kết quả là chúng ta có khả năng đi vào sự thân mật sâu đậm với Ngài, sâu đậm hơn cả khi Ngài hiện diện hữu hình. Chúng ta không chỉ thông giao với Ngài, mà còn hiệp thông với Ngài nữa, một sự hiệp thông thánh thiện.



HOC HỎI LINH ĐẠO

Bài 5

Tìm Hiểu Tông Chiếu
Dung Nhan Lòng Xót Thương

Lm. G. Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

Thứ sáu vừa qua, ngày 08 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô ban hành *Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Niềm Vui Tình Yêu (Amoris Laetitia)* cho Dân Chúa khắp hoàn cầu.¹ Hai tuần trước đó, ngày 26 tháng 3 năm 2016, Đức cha Phao-lô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng Phục Sinh thật hân hoan đến Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở khắp nơi. Vậy ta có thể nói, niềm vui tình yêu và Phục Sinh hân hoan đan kết vào nhau "... đầy sức mạnh, đầy tình yêu, đầy Thánh Thần để dẫn thân rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo".²

Ra thế, với "phương pháp mục vụ mới",³ *Tông huấn Amoris Laetitia* được giới thiệu cách tổng quát qua mười điểm chính yếu sau: (1) Giáo hội cần phải hiểu các gia đình và các cá nhân trong tất cả sự phức tạp của họ; (2) Vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong những quyết định về luân lý; (3) Người Công giáo ly dị và tái hôn cần phải được hội nhập vào Giáo hội đầy đủ hơn; (4) Mọi thành viên trong gia đình cần được khuyến khích sống đời sống Kitô hữu tốt; (5) Chúng ta không nên nói về những người "sống trong tội" nữa; (6) Điều áp dụng được ở nơi này có thể không áp

¹ Nhờ có sự tổng hợp những ý kiến tham khảo người Công giáo ở khắp nơi trên thế giới trong gần ba năm qua, *Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu* là thành quả của hai thượng hội đồng giám mục về gia đình với những góp ý rất đa dạng và cụ thể trong Giáo hội, theo các chủ đề của hai thượng hội đồng: (1) "Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin mừng" (khóa ngoại thường, 10-2014); (2) "Ôn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay" (khóa thường lệ, 10-2015).

² Bùi Văn Đọc, *Thư chúc mừng Phục Sinh 2016*.

³ X. AL, số 199.



dụng được ở nơi khác; (7) Mặc dù giáo huấn truyền thống về hôn nhân đã rõ, nhưng Giáo hội không nên chất gánh nặng cho con người với những kỳ vọng không thực tế; (8) Trẻ em phải được giáo dục về giới tính và tính dục; (9) Những người đồng tính cần được tôn trọng; và (10) Mọi người đều được đón nhận.⁴

Trong tinh thần này, chúng ta như càng được thấu hiểu và ao ước đón nhận ơn “Thánh Thần Chúa hướng dẫn những bước chân các tín hữu trong sự hợp tác với công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện...”⁵ đồng thời biết nhiệt thành dẫn thân “... phó thác đời sống Giáo hội, nhân loại và toàn thể vũ trụ cho quyền Chủ Tể của Đức Kitô”⁶ mà *Tông chiếu Dung nhan lòng xót thương* nhắc đến trong những lần sử dụng từ *mercy*.

Bốn lần sử dụng từ *mercy*

1. APV 4,18

- *May the Holy Spirit, who guides the steps of believers in cooperating with the work of salvation wrought by Christ, lead the way and support the People of God so that they may contemplate the face of **mercy**.*⁷ (APV 4,18)
- *Que l'Esprit Saint qui guide les pas des croyants pour coopérer à l'oeuvre du salut apporté par le Christ, con-duise et soutienne le Peuple de Dieu pour l'aider à con-templer le visage de la **miséricorde**.*⁸ (APV 4,18)
- Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn những bước chân các tín hữu trong sự hợp tác với công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện, xin Ngài dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan **lòng** Chúa **thương xót**.⁹ (APV 4,18)

⁴ X. James Martin, *Top Ten Takeaways from “Amoris Laetitia”* (<http://americamagazine.org/issue/top-ten-takeaways-amoris>)

⁵ APV 4,18.

⁶ APV 5,3.

⁷ Cf. *Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium, 16: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes, 15.*

⁸ Cf. *Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 16; Const. past. Gaudium et spes, n. 15.*

⁹ X. LG, số 16; GS, số 15.

2. APV 5,3

- *We will entrust the life of the Church, all humanity, and the entire cosmos to the Lordship of Christ, asking him to pour out his **mercy** upon us like the morning dew, so that everyone may work together to build a brighter future. (APV 5,3)*
- *Nous confierons la vie de l'Église, l'humanité entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu'il ré-pande sa **miséricorde** telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire moyennant l'engagement de tous au service de notre proche avenir. (APV 5,3)*
- Chúng ta phó thác đời sống Giáo hội, nhân loại và toàn thể vũ trụ cho quyền Chủ Tể của Đức Kitô, xin Người tuôn đổ **lòng xót thương** trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể cùng nhau hoạt động nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. (APV 5,3)

3. APV 5,4

- *How much I desire that the year to come will be steep-ed in **mercy**, so that we can go out to every man and woman, bringing the goodness and tenderness of God! (APV 5,4)*
- *Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de **miséricorde** pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu! (APV 5,4)*
- Tôi ao ước biết bao năm tới đây sẽ được tràn ngập **lòng** Chúa **xót thương**, để chúng ta có thể mở lòng với mọi người, mang đến cho họ sự thiện hảo và nhân hậu của Thiên Chúa! (APV 5,4)

4. APV 5,5

- *May the balm of **mercy** reach everyone, both believers and those far away, as a sign that the Kingdom of God is already present in our midst! (APV 5,5)*
- *Qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la **miséricorde** comme signe du Règne de Di-eu déjà présent au milieu de nous. (APV 5,5)*

- Xin cho dầu **thương xót** tuôn đến với mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa đức tin, như dầu chỉ Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta! (APV 5,5)

ĐỂ KẾT

Rõ ràng rằng *Tông huấn Amoris Laetitia* chủ yếu nói về đời sống gia đình và nhắc nhở Giáo hội cần tránh việc chỉ phán xét con người cũng như áp đặt luật lệ lên con người mà không nhìn đến những phần đau của họ. Vậy, các thành viên Giáo hội chúng ta, “gia đình của các gia đình”,¹⁰ cũng hãy rõ ràng một cách khiêm tốn: (1) “Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn những bước chân các tín hữu trong sự hợp tác với công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện, xin Ngài dẫn đường và nâng đỡ dân Chúa để họ có thể chiêm ngưỡng dung nhan lòng Chúa thương xót”¹¹ (APV 4,18); (2) “... phó thác đời sống Giáo hội, nhân loại và toàn thể vũ trụ cho quyền Chủ Tể của Đức Kitô, xin Người tuôn đổ lòng xót thương trên chúng ta như sương mai, để mọi người có thể cùng nhau hoạt động nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn” (APV 5,3).

Không chỉ khẳng định giáo huấn của Giáo hội về đời sống gia đình và hôn nhân, mời gọi Giáo hội lưu tâm đến hoàn cảnh sống của con người để giúp họ có quyết định đúng, giúp cho mọi người cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa... khi ban hành *Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục Niềm Vui Tình Yêu (Amoris Laetitia)*, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô còn đã từng ao ước trong *Tông chiếu Dung nhan lòng xót thương* rằng, thời gian tới (3) “... sẽ được tràn ngập lòng Chúa xót thương, để chúng ta có thể mở lòng với mọi người, mang đến cho họ sự thiện hảo và nhân hậu của Thiên Chúa” (APV 5,4). Ngài hết lòng cầu xin (4) “... cho dầu thương xót tuôn đến với mọi người, cả những tín hữu lẫn những người đã lìa xa đức tin, như dầu chỉ Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta” (APV 5,5).

11-4-2016

GTHH

¹⁰ AL, số 80.

¹¹ X. LG, số 16; GS, số 15.



TIN TỨC – SINH HOẠT

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 5/2016 CỦA TGP VÀ CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự thánh lễ Kính LCTX tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHẬN

NHÀ THỜ TÂN ĐỊNH: Nơi hành hương lãnh ơn Toàn xá (289 Hai Bà Trưng P.8, Q.3): Lúc 15 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần:

- Ngày 6/5: Chủ tế: **LM Giuse Nguyễn Phát Tài, GX Tân Thông, hạt Củ Chi, Gp Phú Cường.**
- Ngày 13/5: Chủ tế: **LM Dòng Thánh Thể**
- Ngày 20/5: Chủ tế: **LM Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP, Gx Mân Côi, hạt Gò Vấp.**
- Ngày 27/5: Chủ tế: **LM Phêrô Nguyễn Văn Giáo, SOLT.**

CÁC GIÁO HẠT

- **HẠT TÂN SƠN NHÌ:** Nhà thờ Gx Tân Hương (162 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú): Lúc 15g00, ngày 03/5 (thứ Ba đầu tháng). Chủ tế: **LM Đa Minh Vũ Ngọc Thủ.**

- **HẠT XÓM MỚI:** Nhà Thờ GX An Nhơn (153 Lê Hoàng Phái, P. 17, Q. Gò Vấp): Lúc 15g00, ngày 05/5 (thứ Năm đầu tháng). Chủ tế: **LM FX. Đạ Nguyễn Hoàng Linh, Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.**

- **HẠT HỐC MÔN:** Nhà Thờ GX Bùi Môn (4/2, ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn): Lúc 15g00, ngày 07/05 (thứ Bảy đầu tháng). Chủ Tế: **LM Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng.**

- **HẠT TÂN ĐỊNH:** Nhà Thờ GX Phaolô 3 (262/14, Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3) Lúc 17g00, ngày 05/5 (thứ Năm đầu tháng). Chủ tế: **LM FX. Nguyễn Ngọc Thu.**

Trước Thánh lễ có giờ Tôn Sùng Lòng Chúa Thương Xót.

DANH SÁCH ÂN NHÂN THÁNG 3/2016**DANH SÁCH BẢNG ÂN NHÂN (GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP SÀI GÒN)**

HẠT XÓM MỚI	GIÁO XỨ
1. GIUSE NGUYỄN VĂN TRANG	Bắc Dũng
2. LH GIUSE NGUYỄN VĂN THÁI	Bắc Dũng
3. LH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN PHÚ	Bắc Dũng
HẠT THỦ THIÊM	GIÁO XỨ
01. ANNA NGUYỄN THỊ CHỖN	Tân Lập
02. PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN NGỘ	Tân Lập
03. LH PHANXICÔ TRẦN KIÊN & LH ANNA PHẠM THỊ TẤN	Tân Lập
04. LH GIOAN B. NGUYỄN VĂN ĐẤU & LH ANNA MAI THỊ HOÁN	Tân Lập
05. LH PHAOLÔ LƯƠNG MAI LÂM	Tân Lập
06. LH ANNA MAI THỊ KHIÊM	Tân Lập
07. PHAOLÔ LƯƠNG MAI CHÂU	Tân Lập
08. GIUSE LƯƠNG THIÊN TOÀN	Tân Lập
09. TÊRÊSA LƯƠNG THANH THỦY	Tân Lập
10. MARIA NGUYỄN THỊ CHÂU	Tân Lập
11. GIUSE NGUYỄN HỮU PHÚC	Tân Lập
12. MARIA PHẠM THỊ THANH HUYỀN	Tân Lập
HẠT HỌC MÔN	GIÁO XỨ
1. MARIA NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN	Bạch Đằng
THỦ ĐỨC	GIÁO XỨ
1. MARIA NGUYỄN THỊ KIM THOA (6.000.000 đ)	Oakdrive Lane – USA
HẠT SÀI GÒN-CHỢ QUÁN	GIÁO XỨ
1. MARIA LAY A DỄNH	An Bình

ÂN NHÂN CỖ ĐỘNG VIỆC SÙNG KÍNH LCTX (Kinh, Sách, Ảnh, Tượng, Chuỗi):

1. Tổng C.ty Tân Hiệp Phát: 20.000 chai Number 1 và 2.400 chai Number 1 Juicie, 10.000 Sách TĐ&SK, 50.000 ảnh CTX (30x40).
2. Một Ân nhân Giáo xứ Cầu Kho, hạt Sài Gòn – Chợ Quán: 01 Tượng Chúa Thương Xót 1,2m.
3. Chị Maria Vũ Thị Quý, Giáo xứ Vườn Xoài, hạt Tân Định: 05 Tượng CTX (1,2m)

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC BÁC ÁI & "XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG":

1. Một Người (xin dấu Tên) CĐ LCTX Giáo xứ Hợp An, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
2. CĐ.LCTX Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới: 500.000đ.
3. Tập đoàn Nhà Hàng Đông Phương: (10 Xe lăn) 30.000.000đ.
4. BCH CĐ.LCTX hạt Tân Định: 3.500.000đ.
5. CĐ.LCTX hạt Gia Định: 2.000.000 đ.

Ban chấp hành CĐ.LCTX Tgp Sài Gòn chân thành tri ân quý Ân Nhân. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành và bù đắp xứng đáng cho lòng quảng đại của quý Ân Nhân.

TIN CỘNG ĐOÀN

CĐ LCTX HẠT GIA ĐỊNH: BÁC ÁI MÙA CHAY 2016 TẠI GX TÂN ĐÔNG, MỸ THO

Qua hai buổi họp của Ban Thường Vụ và Ban chấp hành CĐ LCTX Hạt Gia Định, được sự chấp thuận của cha Quản Hạt và cha Linh Hướng, vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/3/2016, anh chị em CĐ LCTX Hạt Gia Định lên đường đến thăm, tặng quà cho đồng bào nghèo và góp thêm phần bé nhỏ của mình giúp cha xây dựng nhà thờ giáo xứ Tân Đông.

9 giờ 20, xe đến nơi có bảng ghi Gx. Tân Đông, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An, GP. Mỹ Tho. Theo sự hướng dẫn của người giáo xứ ra đón, anh chị em đi bộ khoảng hơn 100 mét và xuống tàu (tàu gổ chở hơn 100 người), chạy dọc theo nhánh sông Tân Lập, rồi từ



từ tiến ra sông Vàm Cỏ Đông. Tàu chạy khoảng 30 phút mới đến giáo xứ. Cha Phêrô Đặng Văn Đâu vui mừng đứng trên bờ đón, bắt tay từng người.

Quà của Đoàn mang theo gồm: gạo, mì gói, đường, bột nêm, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bánh và bao lì xì 50 ngàn. Tất cả 150 phần, trị giá 37.000.000 triệu đồng, và gửi Cha xứ 20.000.000 đồng, tiền các anh chị em đóng góp để xây dựng nhà thờ.

Chúng con xin tạ ơn Chúa chuyển đi Bác Ái diễn ra tốt đẹp. Chúa đã thương đồng hành và ban ơn bình an. Xin Chúa Giêsu là ánh sáng tiếp tục soi chiếu tâm hồn, dẫn dắt chúng con noi gương Chúa, sẵn sàng phục vụ, quảng đại chia sẻ trong tình hiệp nhất yêu thương, đặc biệt trong Năm Thánh này.

Thanh Lan

CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CÁC GX BẮC HÀ, BẾN CÁT, CHÂU BÌNH, TÂN ĐÔNG, TUYÊN HỨA & RA MẮT TÂN BCH

Trong tháng 4/2016, bốn giáo xứ trong TGP: Gx Bắc Hà - hạt Phú Thọ; Gx Bến Cát - hạt Gò Vấp, Gx Châu Bình - hạt Thủ Đức, Gx Tân Đông - hạt Hóc Môn, đã tuyên hứa và ra mắt Cộng đoàn Dân Chúa các Tân ban chấp hành.

Tân BCH CĐ LCTX Gx Bắc Hà, hạt Phú Thọ:

1. Trưởng BCH: Bà Maria Tạ Thị Hoa.
2. Phó BCH : Bà Têrêsa Phạm Thị Tuyết.
3. Thư ký : Bà Anna Trương Kim Ngọc.

Tân BCH CĐ LCTX Gx Châu Bình, hạt Thủ Đức:

1. Trưởng BCH: Maria Nguyễn Thị Nhung.
2. Phó BCH (Nội vụ): Bà Maria Nguyễn Thị Hương.
3. Phó BCH (Ngoại vụ): Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thủy.
4. Thư ký: Bà Cêcilia M. Mai Thị Phương Anh.
5. Thủ Quỹ: Bà Anna M. Phan Thị Kim Anh.
6. UV Tuyên Huấn, kiêm TT-LL: Ông ĐaMinh Phạm Công Kiên.

7. UV Bác ái – Xã hội: Bà Maria Phạm Thị Liễu.

Tân BCH CĐ LCTX Gx Bến Cát, hạt Gò Vấp:

1. Trưởng BCH: Bà Maria Nguyễn Thị Thảo.
2. Phó BCH (Nội vụ): Bà Maria Mai Thị Ngọc Hương.
3. Phó BCH (Ngoại vụ): Bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp.
4. Thư ký: Bà Maria Trần Thị Tươi.
5. Thủ Quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Tân BCH CĐ LCTX Gx Tân Đông, hạt Hóc Môn:

1. Trưởng BCH: Bà Maria Nguyễn Thị Lộc
2. Phó BCH (Nội vụ): Bà Têrêsa Vũ Thị Thanh Vân.
3. Phó BCH (Ngoại vụ): Bà Maria Tạ Xuân Ngoan.
4. Thư ký: Ông Gioan Đào Huy Phong.

**CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TGP SÀI GÒN
HÂN HOAN CHÚC MỪNG**

TÂN BAN CHẤP HÀNH

**CĐ LCTX GX BẮC HÀ, HẠT PHÚ THỌ
CĐ LCTX GX BẾN CÁT, HẠT GÒ VẤP
CĐ LCTX GX CHÂU BÌNH, HẠT THỦ ĐỨC
CĐ LCTX GX TÂN ĐÔNG, HẠT HÓC MÔN**

**Nguyện xin Lòng Thương Xót của Chúa luôn đồng hành
và nâng đỡ các anh chị trên con đường phục vụ giáo hội.**

BẢN HỎI – ĐÁP TÔNG CHIẾU
MISERICORDIAE VULTUS
“DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT”
(BAN GIÁO LÝ VN BIÊN SOẠN)

(Tiếp theo)

KÊU GỌI CÁC PHẦN TỬ TRỞ VỀ

74.Hỏi: Nhân danh Con Thiên Chúa, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi những ai thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa?

Đáp: Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi những **người đã xa rời** ân sủng của Thiên Chúa do cách ăn ở của mình, đặc biệt là thành viên của các **tổ chức tội phạm**, cần thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa.

75.Hỏi: Vì sao Đức Thánh Cha mời gọi những người này thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa?

Đáp: Vì ba lý do này:

- thứ nhất, vì thiện ích của chính họ;
- thứ hai vì tiền bạc không đem lại cho họ hạnh phúc đích thật và bạo lực cũng không làm cho họ trở nên quyền năng và bất tử;
- thứ ba vì họ không thể thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa.

76.Hỏi: Đức Thánh Cha còn mời gọi những ai cần thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa?

Đáp: Đức Thánh Cha còn mời gọi những **kẻ tham nhũng** hoặc ai **đồng lõa với sự tham nhũng**, cần thay đổi cuộc sống và trở về với Thiên Chúa, vì tham nhũng là một tội ác. Nó hủy hoại đời sống cá nhân và xã hội, đồng thời ngăn cản những người yếu đuối và nghèo khổ nhìn về tương lai với niềm hy vọng.

77.Hỏi: Theo Đức Thánh Cha, chúng ta phải làm gì để chiến thắng chức cám dỗ này?

Đáp: Chúng ta phải làm hai việc này:

- một là phải khôn ngoan, tỉnh thức, trung thực, minh bạch và can đảm khước từ;



- hai là phải công khai chống lại sự tham nhũng, bằng không sớm muộn rồi chúng ta sẽ đồng lõa với nó và để cho nó hủy hoại cuộc sống của mình.

78.Hỏi: Vì sao Năm Thánh là thời gian thuận tiện để thay đổi cuộc sống?

Đáp: Vì Năm Thánh:

- là thời gian để con tim của chúng ta rung động;
- là lúc để chúng ta lắng nghe tiếng khóc của những người vô tội bị tước đoạt tài sản, nhân phẩm, cảm xúc và cả cuộc đời của họ;
- là cơ hội để chúng ta chấp nhận lời mời gọi hoán cải và quy phục đức công chính (x. Sđ 19).

CÔNG CHÍNH VÀ THƯƠNG XÓT

79.Hỏi: Công chính và lòng thương xót có đối nghịch với nhau không?

Đáp: Không, công chính và lòng thương xót không đối nghịch nhau, nhưng là hai mặt của một thực tại duy nhất; thực tại này phát triển dần cho tới tột đỉnh của nó là tình yêu trọn hảo.

80.Hỏi: Trong Thánh Kinh, công chính được hiểu như thế nào?

Đáp: Trong Thánh Kinh, công chính có khi được hiểu như là việc giữ trọn lẽ luật Chúa và sống theo lệnh truyền của Ngài. Cách hiểu này mang nặng tính pháp lý và nghiêm ngặt, làm sai lệch ý nghĩa ban đầu: Đức công chính chủ yếu là sự tín thác hoàn toàn vào thánh ý Thiên Chúa.

81.Hỏi: Chúa Giêsu hiểu công chính là gì?

Đáp: Chúa Giêsu hiểu công chính không đơn thuần là việc tuân thủ pháp luật, nhưng là ơn tha thứ và cứu độ của Thiên Chúa, dành cho những người tội lỗi. Vì cách hiểu mang tính giải phóng và đổi mới này, mà Chúa Giêsu đã bị những người Pha-ri-sêu và luật sĩ chống đối. Đối với Ngài, việc tuân giữ lẽ luật không được phép cản trở lòng thương xót và nghịch lại với phẩm giá của con người.

82.Hỏi: Để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng Chúa thương xót trong đời sống của các môn đệ, Chúa Giêsu trích dẫn câu nào của tiên tri Hô-sê?



Đáp: Để nhấn mạnh đến lòng Chúa thương xót trong đời sống của các môn đệ, Chúa Giêsu thường trích dẫn câu: "*Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế*" (Hs 6,6)

83.Hỏi: Vì sao lòng Chúa thương xót là chiều kích căn bản của sứ mạng của Chúa Giêsu?

Đáp: Vì Chúa Giêsu luôn vượt trên lề luật, để giúp cho những người coi trọng việc tuân giữ lề luật cần phải hiểu và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

84.Hỏi: Việc trở lại với Chúa Giêsu đã thay đổi thánh Phao-lô, vị tông đồ của dân ngoại như thế nào?

Đáp: Việc trở lại với Chúa Giêsu đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của thánh Phao-lô về công lý, đến nỗi Ngài đã viết trong thư gửi tín hữu Ga-la-ta: "*Chúng ta được nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ những công việc của lề luật*" (Gl 2,16). Đức công chính của Thiên Chúa giờ đây trở thành sự giải phóng cho những ai bị áp bức bởi nô lệ tội lỗi và những hậu quả của nó (x. Số 20).

85.Hỏi: Lòng Thương Xót đem lại cho tội nhân những gì?

Đáp: Lòng Thương Xót đem lại cho tội nhân một cơ hội mới để sám hối, trở lại và tin tưởng.

86.Hỏi: Kinh nghiệm của tiên tri Hô-sê cho thấy lòng thương xót trở vượt trên công bình như thế nào?

Đáp: Kinh nghiệm của tiên tri Hô-sê cho thấy Thiên Chúa chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Cơ giận của Ngài chỉ thoáng qua, nhưng lòng thương xót của Ngài tồn tại mãi.

87.Hỏi: Khi đi xa hơn công bình với lòng thương xót và tha thứ, Thiên Chúa có phủ nhận công bình không?

Đáp: Không, Thiên Chúa không phủ nhận công bình, nhưng bao trùm và vượt qua nó nhờ biến cố cao đẹp hơn, nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu, vì tình yêu chính là nền tảng của công bình đích thực.

88.Hỏi: Công bình của Thiên Chúa là gì?

Đáp: Công bình của Thiên Chúa là lòng Chúa thương xót được ban cho tất cả chúng ta, như là ân sủng tuôn tràn từ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô (x. Số 21).

DIỄN ĐÀN

ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2016

Giuse Phạm Đình Vinh

Trong Sứ điệp Phục Sinh được công bố ngày 27/3/2016 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô xác quyết: *"Trước hố thẳm về đường thiêng liêng và đạo đức của nhân loại, trước những vực sâu trong lòng con người, nơi ngòi lên hận thù và chêt chóc, thì chỉ một mình Lòng Thương Xót của Chúa mới có thể cho chúng ta ơn cứu độ..."*.

Tác giả Thánh vịnh đã cảm nghiệm một Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu: *"Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không nổi giận với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta"* (Tv 103, 10).

Có một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương, luôn chờ đợi để tha thứ (x. dụ ngôn người Cha nhân hậu), sẵn sàng bỏ 99 con chiên để chỉ đi tìm một con chiên lạc (x. dụ ngôn con chiên bị mất),... thì không ai đại gì mà không chạy đến với Người. Đến để được hưởng nhờ LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN của Người.

Thời đại ngày nay là thời đại cánh chung, nếu không mau mắn "hành động", chắc chắn sẽ không kịp.



Thế giới ngày nay dường như đang cạn kiệt tình thương. Hận thù, bạo lực và giết hại nhau càng lúc càng leo thang, từ phạm vi gia đình đến toàn xã hội, tội lỗi gia tăng theo cấp số nhân. Có vẻ như yêu thương và tha thứ trở thành món hàng xa xỉ

đối với họ! Chính trong bối cảnh con người đang rất cần đến Lòng Thương Xót của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Năm thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót, một Năm Hồng Ân đặc biệt, năm mà mọi người được mời gọi sống Lòng Thương Xót theo gương Chúa Cha trên trời: *"Giáo hội có sứ mạng công bố về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa... muốn sống Năm Toàn Xá này trong ánh sáng của Lời Chúa: **'Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ'** (Lc 6, 36). Đồng thời chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, thủ đắc Lòng Thương Xót ấy cho mình, và làm cho Lòng Thương Xót trở thành lối sống riêng, sẽ trở nên có thể"* (x. Misericordiae Vultus, 12-13).

Theo truyền thống Công Giáo, Năm Thánh được bắt đầu từ triều đại Giáo Hoàng Bônifaxiô VIII vào năm 1300. Đức Giáo Hoàng Bônifaxiô VIII ấn định cứ 100 năm sẽ có một Năm Thánh. Từ năm 1475, để giúp mỗi thế hệ đều được hưởng Năm Thánh, Năm Thánh thường lệ được cử hành mỗi 25 năm. Tuy nhiên, khi có một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt, Đức giáo hoàng có thể công bố mở Năm Thánh đặc biệt.

Với NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn *"đặt trọng tâm nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng mời gọi các tín hữu trở về với Người. Gặp gỡ Chúa sẽ giúp chúng ta biết thực thi lòng thương xót"*.

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được cử hành trong khung cảnh Giáo hội toàn cầu đang sống trong ân sủng của Năm Thánh Lòng Thương Xót, chắc chắn sẽ mang nhiều ý nghĩa sâu sa hơn.

Lễ Kính LCTX được đặt cao nhất trong tất cả những yếu tố của việc sùng kính LCTX, ngày lễ không chỉ là ngày dành riêng cho việc tôn thờ Thiên Chúa trong mầu nhiệm LCTX, mà còn là thời gian để mọi người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa. Để được hưởng nhờ những ân sủng lớn lao này, mọi người phải hội đủ những điều kiện của việc sùng kính Lòng Thương Xót (tín thác vào Chúa, thực thi LTX với tha nhân [Thương xác bảy mối và Thương linh hồn bảy mối]), phải sống trong tình trạng ơn thánh (xưng tội và rước lễ). Chúa Giêsu giải thích: *"Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với Lòng Thương Xót của Ta trong niềm tín thác, đó là lý do Chúa nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là Đại lễ Kính Lòng Thương Xót của Ta"* (NK 570).

Trong TGP Sài Gòn, Đại lễ Kính LCTX 2016 được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Mục vụ (TTMV) vào Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 3 tháng 4, và là lần thứ 9 tổ chức Đại lễ Kính LCTX.

Thời tiết miền Nam hiện đang ở vào mùa nắng. Tháng tư lại là tháng nắng gay gắt và khó chịu nhất, nhưng cũng không thể ngăn được dòng người đổ về quảng trường TTMV mỗi lúc một đông, đủ mọi lứa tuổi, thành phần, có cả những người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Không chỉ có người ở trong GP Sài Gòn mà còn có nhiều người của các giáo phận khác, họ nô nức đến tham dự ngày hội Lòng Chúa Thương Xót.

Điểm đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, theo Ban tổ chức (BTC) cho biết, Đức Tổng Phaolô vừa gửi thông báo đến toàn giáo phận về ơn toàn xá trong dịp Lễ Kính LCTX. Với đặc ân Năm thánh ngoại thường Lòng Thương Xót, ngoài 14 nhà thờ hành hương trong Tổng giáo phận vào Năm Thánh Lòng Thương Xót được hưởng ơn toàn xá, nay cũng cho phép mọi nhà thờ giáo xứ và các nhà nguyện tu viện trong Tổng giáo phận được ban phép lành với Ơn Toàn Xá vào Chúa Nhật II Phục sinh – 03/04/2016, tức là Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Những ai tham dự Thánh lễ trong dịp này được hưởng nhờ Ơn Toàn Xá với điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.

Lễ Kính LCTX tại TTMV năm nay còn được trực tiếp truyền hình trên website tgpsaigon.net, dành cho những người già yếu, bệnh nhân không thể đến tham dự nhưng hiệp dâng thánh lễ qua màn hình ở nhà, vẫn được hưởng ơn toàn xá.

BTC cũng rất chu đáo khi bố trí 11 tòa Hòa Giải, trong đó, có 1 Tòa có sự hiện diện của Linh mục Thừa Sai Lòng thương xót, được “ban quyền tha cả những tội chỉ dành quyền giải cho Tòa Thánh”. Đây là hồng ân “ngàn năm một thuở”.

14g30, chương trình bắt đầu. Ban kèn tây giáo xứ (Gx) Gò Mây và Đội trống Gx Tân Thái Sơn chào đón quan khách bằng một bài hát và hồi trống vang dội, kéo dài 15 phút, làm bầu khí sinh động hẳn lên. Sau hồi trống là phần giới thiệu chương trình của người dẫn: Linh mục Giuse Nguyễn Phát Tài, chánh xứ Gx Tân Thông, Gp Phú Cường và chị Maria Trần Thị Thanh Lan, Ủy viên Phát Triển CĐ LCTX TGP.



Người dẫn chương trình đã đưa cộng đoàn đến với LCTX qua phần giới thiệu Thông điệp Sùng kính LCTX và lịch sử phát triển phong trào LCTX trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Trước khi bước vào phần cầu nguyện chuỗi kinh Thương Xót, BTC đã trao tặng 11 chiếc xe lăn cho 11 người khuyết tật.

Đúng 3 giờ chiều, giờ của LCTX chiến thắng thế gian, cộng đoàn bắt đầu nguyện kinh Thương Xót. Đây là "giờ linh" của LTX. Chúa Giêsu đã yêu cầu mọi người đắm mình vào Cuộc Khổ Nạn của Ngài trong giờ này: *"Ta nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy chìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót của Ta để thờ lạy và tôn vinh... Vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn... Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới – Lòng Thương Xót vinh thắng phép công thắng"* (NK 1572).

VÌ CUỘC KHỔ NẠN ĐAU THƯƠNG CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, XIN CHA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI.

Lời kinh thật đẹp, không chỉ nói lên thân phận tội lỗi của người đọc đối với Thiên Chúa, mà còn thể hiện sự bác ái với tha nhân: cầu cho chính mình và toàn thế giới.

Giờ kinh được kết thúc bằng việc tuyên xưng đức tin qua bài hát "Chúa giàu Lòng Xót Thương".

Sau chuỗi kinh Thương Xót là phần văn nghệ với các ca sĩ Công Giáo Gia Ân, Phan Đình Tùng, và tiểu phẩm "Người Cha Giàu Lòng Thương Xót" phỏng theo Tin mừng Lc 15, 11-32, do Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi trình diễn.

Tất cả những tiết mục văn nghệ đều làm nổi bật lòng nhân từ, yêu thương không biết mệt mỏi của Thiên Chúa với con người, và qua đó, kêu gọi họ hãy mau sám hối, quay về với LTX của Người. Vì chỉ có LTX mới có thể đem đến ơn cứu độ cho nhân loại.

Tiếp theo là phần chia sẻ chứng từ LCTX của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng thư ký UBGD trực thuộc HĐGMVN, với đề tài "Cần một tấm lòng". Đề tài gợi nhớ đến 2 sự kiện về mùa Chay 2016: Sứ điệp mùa Chay của Đức Phanxicô và Thư Mục vụ mùa Chay và mùa Phục Sinh của Đức Tổng Phaolô. Cả hai văn kiện này đều có chung một điểm xuất phát từ Lời Chúa: *"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế"* (x. Mt 9, 13).



Trong Thư Mục Vụ Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm nay, Năm Thánh LTX, Đức Tổng Phaolô đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực thi LTX đối với tha nhân qua kinh Mười Bốn Mỗi. Chính Đức Giêsu Kitô đã lặp đi lặp lại bằng hành động và lời nói một cách cụ thể về LTX để định hình cho con người cách sống đạo.

Để kết thúc phần chia sẻ, Cha Giuse kể câu chuyện “Ông nhà giàu đi chơi phố trở về”, được viết theo thể loại văn vần: ông nhà giàu sau khi đi chơi phố về, gặp em bé đánh giày. Tiền công đánh giày là 5 đồng, ông không có tiền lẻ, đưa cho chú bé tờ 500 đồng và chờ chú đi đổi tiền lẻ. Chờ mãi không thấy chú bé trở về, ông vắng tục và nghĩ không tốt về chú. Vài tiếng đồng hồ sau, ông nghe tiếng gõ cửa nhà mình. Thì ra đây là em của chú bé đánh giày đến để trả lại ông số tiền dư 495 đồng và giải thích, khi anh của cậu đi đổi tiền đã bị tai nạn xe. Ông hối hận và đến thăm chú bé đánh giày. Hai anh em chú bé đánh giày mồ côi cha mẹ từ bé, nên ông đã nhận lời gởi gắm của chú bé đánh giày để chăm sóc và nuôi dưỡng em của chú.

Cha kết luận: Dù là em chú bé đánh giày hay là chính chú đánh giày hoặc ông nhà giàu, nhưng giữa họ có cái gì đó rất cụ thể đang diễn ra. Họ đang làm những điều mà chúng ta, trong đức tin Kitô hữu, đã được Chúa dạy: *"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế"*. Hiện nay là Năm Thánh LTX chứ không phải Năm Thánh LCTX, chúng ta có bốn phận phải sống tử tế với nhau, giàu LTX như Cha trên trời.

Chương trình tiếp nối với phần chia sẻ của Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Dòng Tên, linh mục Thừa Sai LTX. Ngài chia sẻ xoay quanh những thắc mắc về linh mục Thừa Sai LTX và tại sao phải có Năm Thánh cũng như tất cả mọi người phải làm gì trong Năm Thánh này.

Linh mục Thừa Sai LTX chỉ được tha 4 loại tội: 1/ Xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa. 2/ Tấn công thể lý Đức Thánh Cha. 3/ Tiết lộ ấn tín Tòa Giải Tội. 4/ Giải tội cho người đồng lõa giới răn thứ 6.

Năm Thánh LTX không phải là sáng kiến cá nhân của ĐTC Phanxicô mà là sự kế thừa đường hướng của Công Đồng Vatican II. Giáo Hội không chỉ nói về LTX, mà phải biểu lộ LTX qua hành động.



Về sự khác biệt giữa lòng thương xót và lòng trắc ẩn, Cha Giuse giải thích: Lòng trắc ẩn là bản năng của con người, có giới hạn. LTX là bản chất của Thiên Chúa, không giới hạn.

Và trong Năm Thánh này, tất cả các thành viên CĐ LCTX không chỉ dừng lại ở các buổi cầu nguyện, mà còn phải bước ra thế giới để sống LTX với tha nhân. Được Thiên Chúa thứ tha, yêu thương, nhưng như thế chưa đủ, biểu tượng làm sáng lên tình yêu đó là chính cuộc sống chúng ta.

Trước Thánh lễ, anh Gioan B. M. Nguyễn Thế Vịnh, Trưởng BCH CĐ LCTX TGP, thay mặt Cộng đoàn, dâng lên Chúa những ý nguyện xin khẩn và kết thúc bằng bài hát "Ngợi Ca LTX".

17g05, mọi người tham dự Đại lễ đều hướng về kiệu LCTX. Đoàn rước kiệu và Đoàn đồng tế bắt đầu tiến lên lễ đài. Vài đo được trải dọc theo đường đi của Đoàn rước. Hai bên, hai hàng Hướng đạo sinh làm thành hai hàng rào người, trong tư thế đứng nghiêm, chào của Hướng đạo. Trong khi đó, đội kèn tây Gx Gò Mây tấu bài Lên Đền Thánh, nối tiếp là hồi trống của đội trống Gx Tân Thái Sơn. Và khi kiệu LCTX đi qua, mọi người đều cung kính cúi đầu chào, biểu lộ sự tôn sùng, tín thác vào Lòng thương xót của Chúa. Tất cả tạo thành khung cảnh hoành tráng, rực rỡ, trang nghiêm, thánh thiêng, thể hiện đầy đủ ý nghĩa của một ngày hội tôn giáo, ngày hội của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót.

Lúc này mặt trời đang từ từ lặn và mặt hẵn, trời đã chạng vạng. Thi thoảng có những cơn gió mát đem lại sự dễ chịu cho mọi người sau khi phải vật lộn với cái nắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Không còn những tia nắng chói chan, linh ảnh Chúa Thương Xót đặt trên lễ đài rực sáng hai luồng xanh nhạt và đỏ, phát xuất từ trái tim Chúa. Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa hai luồng sáng này: "*Hai luồng sáng biểu thị Máu và Nước. Luồng sáng màu xanh nhạt tượng trưng Nước làm cho linh hồn nên công chính; Luồng sáng màu đỏ tượng trưng Máu là sức sống của các linh hồn... Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nô của Cha Ta*" (NK 299).

17g30, Thánh lễ bắt đầu. Chủ tế là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục TGP Sài Gòn, Chủ tịch HĐGMVN. Đồng tế có Cha Tổng linh hướng Gioan Baotixita Võ Văn Ánh; Cha Ernest Nguyễn



Văn Hưởng, Đặc trách Tông đồ Giáo dân TGP và 24 linh mục đến từ nhiều nơi. Có khoảng hơn 10.000 người tham dự Đại lễ.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha chủ tế nói: *"LTX của Chúa được biểu lộ khi Ngài hiện ra với các Tông đồ, Ngài đã ban Thánh Thần cho các ông. Khi Chúa hiện ra, vì không có mặt, nên ông Tôma không tin. Nhưng vì lòng thương xót, Chúa vẫn đón nhận ông. Vậy chúng ta hãy tin một cách chắc chắn rằng, Chúa Giêsu đón nhận chúng ta mặc dù thân phận chúng ta yếu đuối, mỏng dòn, đức tin còn yếu kém. Hãy mạnh dạn siêng năng củng cố, nuôi dưỡng đức tin ngày một vững chắc hơn."*

Rồi Ngài nêu vấn đề: *Chúng ta sống màu nhiệm LTX như thế nào?* Ngài trả lời thay cho mọi người: *Chúng ta hãy sống thế nào để mọi người nhận ra tình yêu Phục sinh của Chúa. Hãy là những người đầy tràn thần khí Phục Sinh, đầy tràn tình yêu, đầy tràn LTX của Chúa."*

Trước khi ban Phép lành Toàn xá, Đức Cha chủ tế làm phép khoảng 10.000 bức ảnh Chúa Thương Xót, và được phát sau Thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui. Xin cảm ơn Giáo Hội đã cho chúng con có cơ hội để đón nhận những ân sủng trong ngày Đại lễ này.

Lạy Chúa, chúng con còn rất non yếu khi thể hiện lòng thương xót với tha nhân, nhưng chính nhờ tình yêu bao la của Chúa, mà ai trong chúng con cũng đã và đang được hưởng nhờ Lòng thương xót của Người qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống. Xin cho chúng con, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, biết thông truyền Lòng thương xót của Chúa đến với mọi người chung quanh bằng hành động cụ thể là tha thứ và khoan dung, để ngày càng xứng đáng hơn với Lòng Thương Xót của Chúa dành cho chúng con.

Nghe toàn bài chia sẻ của Cha Giuse Tạ Huy Hoàng, bài chia sẻ của Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, bài giảng của Đức Tổng Phaolô tại:

<http://longchuathuongxot.vn/v2/audio-dai-le-kinh-long-chua-thuong-xot-2016/>



Cộng Đoàn LCTX TGP Sài Gòn chân thành cảm ơn:

- Đức Cha Phaolô, TGM Tổng GP Sài Gòn, Chủ tịch HĐGMVN.
- Đức Hồng Y Gioan Baotixita.
- Cha Gioan Baotixita, Tổng LH CĐ LCTX TGP Sài Gòn.
- Cha Ernest, đặc trách Tông đồ Giáo dân TGP Sài Gòn.
- Cha Giuse, Tổng LH Hội LCTX GP Phan Thiết.
- Cha Giuse, Tổng thư ký UB Giáo Dân-HĐGMVN.
- Cha Giuse, Tổng thư ký UB Di Dân-HĐGMVN, Linh mục Thừa sai LTX.
- Cha Đa Minh, Hạt trưởng hạt Gia Định.
- Cha Giuse, Hạt trưởng hạt Phú Thọ
- Cha Giuse, LH CĐ LCTX hạt Gia Định.
- Cha Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy TTMV TGP Sài Gòn.
- Cha Giám đốc, Quý Cha và Quý Thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
- Cha Giuse M. Lương Thiên Triều và quý cha Dòng Đồng Công.
- Quý Cha Dòng Thánh Thể.
- Cha Giuse, Soeur Têrêsa và Ban Mục vụ Truyền thông TGP Sài Gòn.
- Cha Giuse Nguyễn Phát Tài, Chánh xứ GX Tân Thông, GP Phú Cường.
- Quý Cha đồng tế.
- Quý Soeur Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi.
- Quý chức Hội Đồng Mục Vụ TGP Sài Gòn.
- Ủy Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Chính quyền phường Bến Nghé.
- Tập đoàn Cty TM DV Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Nhà hàng Đông Phương, Cty Âm thanh Việt Thương, Cty Âm thanh Ánh sáng Xuân Đức, Cty Văn Hoa Việt.
- Hướng Đạo Công Giáo Sài Gòn, Gia đình Khôi Bình TGP, Thiếu Nhi Thánh Thể TGP, Phòng khám Đa Khoa Thánh Tâm Tân Định, Đội trống Gx Tân Thái Sơn, Đội kèn tây Gx Gò Mây, Ca đoàn Tổng hợp, Ca sĩ Gia Ân, Ca sĩ Phan Đình Tùng.
- Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Đại Lễ.

Tất cả đã góp phần vào thành công của Đại lễ. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Tổng, Quý Cha, Quý Tu sĩ và mọi người.

Hẹn gặp lại ở Đại lễ 2017.

NÔ NỨC VỀ ĐÂY TRONG NGÀY ĐẠI LỄ

Gioan Long Vân,

Gx Nhân Hòa

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”

Và muôn người đã nô nức về đây để được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Về đây trong Năm Thánh Lòng Thương Xót để hưởng thụ hồng ân bao la của Ngài. Về đây trong ngày đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót để lãnh nhận ơn Toàn Xá với Phép Lành Tòa Thánh.

Quảng trường Trung Tâm Mục Vụ thực sự đang nóng lên. Nóng vì thời tiết Sài Gòn mùa này trưa chiều nắng gắt. Nóng vì xe cộ nườm nượp, người người lũ lượt tuôn đổ từ ngoài đường đi qua hai cổng chính vào trong. Và chắc hẳn ai ai về đây cũng đang nóng lòng chờ đợi những gì sẽ diễn ra trong ngày lễ hội Lòng Chúa Thương Xót lần thứ 9 này.

Tôi và anh bạn đồng hành rào bước vào trong. Vẫn là những hình ảnh thân quen của các anh chị em hướng đạo sinh Công giáo và các em Thiếu Nhi Thánh Thể tôi bắt gặp mỗi lần về Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn tham dự một lễ hội. Tôi cảm nghiệm tức thời hơn ai hết họ đang thể hiện lòng thương xót của mình qua những nụ cười tươi vui, những cử chỉ ân cần khi tiếp đón, hướng dẫn các giáo hữu thập phương, có cả những người già yếu và khuyết tật. Tôi bước đến dãy bàn bỏ các phiếu xin khẩn, các nữ hội viên Công Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn trong trang phục áo dài đỏ thắm đang ngồi chăm chú các thùng phiếu. Tôi mang theo phiếu xin khẩn của một nữ giáo dân giáo xứ Nhân Hòa không thể về dự vì đã định trước đi hành hương cha Diệp. Tôi không biết chị ghi những ý xin khẩn gì ở mặt sau tấm thiệp mời tôi trao cho chị cách đây vài ngày. Tôi chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót khứng nhậm những lời khẩn xin của chị. Tôi nguyện xin Chúa chúc lành và ban phúc cho chị, một tín hữu Công giáo sốt sắng mỗi chiều tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa.

Lúc này đã gần 3 giờ chiều. Tiếng trống dồn dập bên trong thúc giục tôi nhanh bước. Giờ cầu nguyện tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót sắp điểm. Cung kính ngược mặt lên, đôi mắt tôi chạm phải linh ảnh



Lòng Chúa Thương Xót uy nghiêm vờ vờ trên cao khán đài. Tôi cảm nghiệm lúc này cõi lòng tôi trở nên thư thái, nhẹ nhõm, an lành khi chiêm ngắm cặp mắt trù mẫn, dịu dàng của Chúa Giêsu Kitô toát ra từ linh ảnh. Bên trên linh ảnh gắn logo Năm Thánh Lòng Thương Xót. Tôi nhớ một đoạn trong kinh Năm Thánh: **“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa và chúng con sẽ được cứu độ. Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Dakêu và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền...”** Phía thấp bên trái và bên phải linh ảnh Chúa là linh ảnh thánh nữ Maria Faustina và linh ảnh thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, hai vị tông đồ Lòng Chúa Thương Xót gương mẫu chói sáng. Tôi đọc được câu Tin Mừng của Thánh sử Matthêu gắn dọc hai bên: **“Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”** (Mt 5, 7). Đây là câu Tin Mừng trích trong đoạn Tin Mừng “Bài giảng trên núi” của Thánh sử Matthêu (xem thêm Tám mối Phúc: Mt 5, 1-12).

Đúng 3 giờ chiều, giờ tưởng niệm Chúa Giêsu Kitô trút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá vì thương xót nhân trần tội lỗi, bầu không khí trở nên nghiêm trang. Tôi đảo mắt một vòng. Các hàng ghế trong khuôn viên trung tâm mục vụ gần kín người đứng, những cánh dù trương lên che nắng cho nhau. Đằng sau và bên trái dưới mái hiên trung tâm hầu như chật kín người. Bước vào giờ kinh tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót, kẻ đứng, người quỳ, tràng chuỗi nơi tay xoay lần từng hạt, đối đáp cao rao những lời nguyện xin: **“Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha... Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thể giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thể giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thể giới.**

Trời vẫn nắng gắt. Thịnh thoáng có làn gió nhẹ phe phẩy lay động những cánh dù. Những bàn tay cầm chuỗi tràng hạt vẫn nhịp nhàng mở ra, khép vào, nâng lên, đưa xuống theo chuỗi kinh cầu Lòng Chúa Thương Xót. Tôi nhìn thấy một cụ ông đứng tựa gốc cây, cặp mắt say mẩn nhìn lên linh ảnh Chúa trên lễ đài, miệng say sưa đọc kinh, đôi tay liên hồi lần chuỗi tràng hạt màu xanh lơ đưa lên trước ngực. Ôi! linh thiêng Lòng Chúa Thương Xót. Ôi! nhiệm mầu Lòng Chúa Xót Thương.



3 giờ 30 chiều, nắng dần chuyển màu nhạt nhòa. Các anh chị thân quen trong CĐ LCTX giáo xứ Nhân Hòa kịp đến tham dự đại lễ sau khi thực thi giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót tại nguyện đường giáo xứ. Hai nữ hội viên Legio Mariae Nhân Hòa cùng theo. Giọng dẫn ngọt ngào cuốn hút của cha Giuse Nguyễn Phát Tài giới thiệu phần diễn nguyện thánh ca của các ca sỹ Công giáo và kịch phẩm “Người Cha Giàu Lòng Thương Xót” do quý Sr. Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi dàn dựng. vở kịch lấy cảm hứng trong đoạn Tin Mừng “Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu” chương 15, từ câu 11 đến 32 của thánh sử Luca. Tôi quá ấn tượng với những diễn xuất của chàng trai đóng vai người con trai thứ hoang đàng và rất xúc động khi theo dõi cảnh hai nữ nô tì, một mập, một ốm, tìm gặp được cậu chủ, nài nỉ, níu kéo cậu về với cha mình...

Tối phần chia sẻ về “Lòng Chúa Thương Xót” do hai linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng và Giuse Đào Nguyên Vũ trình bày. Với chủ đề “Cần Có Một Tấm Lòng”, mượn câu “Sống trên đời cần có một tấm lòng” trong bài hát “Để Gió Cuốn Đi” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, cha Giuse Hoàng chia sẻ: “Mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được mạc khải qua những hành động cụ thể trong lịch sử cứu độ, Giáo hội dạy thực hành lòng thương xót qua kinh ‘Thương Người Có 14 Mối’. Mọi người cần phải thương người như thể thương thân, cần có một tấm lòng...”. Với câu chuyện “Ông Nhà Giàu Đi Chơi Phở”, ngài kết luận: “Chúng ta có bốn phận ứng xử, sống tử tế hẳn hoi với nhau, giàu lòng thương xót như Cha trên trời”.

Về phần mình, cha Giuse Vũ cho biết ngài là một trong số bốn linh mục thừa sai Lòng Thương Xót ở Việt Nam được Đức Thánh Cha Phanxicô trao năng quyền giải bốn tội: -Xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa-Tấn công thể lý Đức Thánh Cha-Đồng phạm giới răn thứ sáu- Tiết lộ ấn tín tòa giải tội. Cha chia sẻ: “Các Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót không nên giới hạn trong các buổi đọc kinh tại giáo xứ mà hãy bước ra ngoài thế giới để chia sẻ Lòng Thương Xót của Chúa với mọi người... Chúng ta nhận ra vết thương nơi người khác là chúng ta thấy Chúa Phục Sinh. Làm sao để niềm vui phục sinh chan chứa trên cuộc đời của người khác. Hãy dâng cho Chúa những khổ đau và uẩn khúc trong cuộc đời mình...”. Kết thúc phần chia sẻ, Cha Giuse Vũ chúc CĐ LCTX TGP. trong Năm Thánh này được Chúa thánh hóa và thể hiện lòng xót thương trong từng suy nghĩ, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động, từng đường đi, nước bước.



Thay mặt cộng đoàn dân Chúa tham dự đại lễ, anh Gioan Baotixita Nguyễn Thế Vịnh, trưởng ban chấp hành CĐ LCTX TGP Sài Gòn, dâng lên Chúa những ý xin khẩn. Và rồi những ca từ thấm thiết, êm đềm của bài hát “Ngợi Ca Lòng Thương Xót” chìm tôi vào “dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời” tôi.

Giây phút long trọng đến. Mọi người khể cúi đầu hướng nhìn linh tượng Chúa Thương Xót được kiệu cung nghinh lên Cung Thánh lễ đài, uy nghiêm trong tiếng trống và tiếng kèn tây hòa tấu bài “Lên Đền Thánh”, chuẩn bị Thánh lễ đồng tế do Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chủ sự. Bước vào thánh lễ, Đức Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ trong đời sống Kitô hữu của họ. Ngài cầu xin “Chúa thương an ủi, chúc phúc cho họ và chúc phúc cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta”. Trong bài giảng, ngài chia sẻ: “Đức Giêsu là vị Thiên Chúa từ bi nhân hậu, giàu lòng thương xót, ngay cả đối với người cứng lòng như Tôma mà Chúa vẫn thương xót. Chúng ta hãy tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu đón nhận chúng ta dù chúng ta yếu đuối, mỏng dòn, đức tin còn yếu kém...”. Vị cha chung tổng giám mục khuyên bảo: “Chúng ta phải sống ra sao để người ta nhận ra tình yêu phục sinh của Chúa, hãy là những người đầy tràn thần khí phục sinh, đầy tràn tình yêu, đầy tràn Lòng Thương Xót của Chúa”. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục long trọng ban Phép Lành Tòa Thánh với ơn Toàn Xá cho mọi người.

Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ tối. Tôi và anh bạn đồng hành len lỏi dòng người đi ra. Trong ánh đèn điện trưng sáng của Trung Tâm Mục Vụ, tôi thấy rõ những nét mặt hân hoan, những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười tươi vui như là biểu lộ những tâm hồn đã được đong tràn Lòng Thương Xót của Chúa. Phố đêm Sài Gòn nhộn nhịp. Ngồi chung xe với anh bạn trên đường về nhà, tôi hỏi bạn ta cảm nghĩ ra sao khi lần đầu tiên đến đây tham dự đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót? Bạn tôi không trả lời, dường như tâm tưởng đang suy tư, cảm nghiệm gì đó! Tôi đành nín lặng, lắng đọng lòng mình, thầm khẩn nguyện từ nay phải sống làm sao cho xứng đáng với Lòng Thương Xót của Chúa đã trao ban cho mình từ muôn thuở. Tôi nguyện phải chia sẻ Lòng Thương Xót của Ngài với mọi người. Nguyện cao rao Lòng Chúa Thương Xót bằng lời văn, nét chữ. Nguyện làm tròn phận sự “ký giả” Lòng Chúa Thương Xót.



Đìm mình trong biển Xót Thương của Mẹ Tà Pao

Antôn Lê Tân

Đáp lời mời của Cha Giuse Bạch Kim Tri, Tổng linh hướng (TLH) CĐ LCTX Gp Phan Thiết, trong 2 ngày 12 và 13/4/2016, 36 anh chị em thành viên cộng đoàn LCTX Tgp Sài Gòn đã có chuyến hành hương kính viếng Đức Mẹ Tà Pao và tham dự Đại hội LCTX Gp Phan Thiết.

Xuất phát tại nhà thờ Tân Định sáng sớm 12/4, sau khi chuyển lên xe một số thùng nước tinh khiết và vài ngàn ảnh Chúa Thương Xót khổ lớn (để tặng GP bạn), anh trưởng GBM. Nguyễn Thế Vịnh đã xin cha Gioan B., TLH cộng đoàn LCTX Tgp chúc lành cho chuyến đi.

Như mọi đoàn hành hương khác, sau khi ăn sáng trên xe và nguyện kinh xong, Ban tổ chức chuyến hành hương đã phổ biến lịch trình chuyến đi và nhắc nhở những điều cần thiết để chuyến hành hương đạt được kết quả tốt đẹp.

Đến Trung tâm Hành hương (TTHH) Tà Pao lúc 11g30, chúng tôi nghỉ tại dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết (cách TTHH vài trăm mét). Tại đây, chúng tôi gặp cha Giuse Bạch Kim Tri. Cha có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho các công việc cuối cùng của Đại lễ.

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, mọi người lên núi để cầu nguyện. Lúc này trời nắng gay gắt và hầu như không có gió. Mặc dầu vừa đi vừa nghỉ nhưng mọi người vẫn cảm thấy mệt. Anh Minh và chị Lan đợi cho đoàn HH bạn đến trước chúng tôi đọc kinh xong, mới xuống kinh cho đoàn cùng đọc. Sau khi dâng lên Mẹ 12 kinh Kính Mừng, mọi người quỳ trên đá trong bóng râm để lần chuỗi Thương Xót 50.

Từ trên núi xuống, chúng tôi thấy khá nhiều bà con từ các Gx thuộc Gp Phan Thiết đang ngồi chờ ở khu vực lễ đài. 16g00, cha Giuse Tri khai mạc Đại hội LCTX GP Phan Thiết và chủ sự phần Tuyên hứa gia nhập cho các Đoàn viên mới. Sau đó cha giảng về LCTX và Năm thánh LTX... Chương trình kéo dài khoảng hơn 1 giờ.



Mọi người về lại chỗ nghỉ để ăn tối và tắm rửa. Những ai chưa kiểm được phòng ngủ thì ở tại chỗ nghỉ ngơi.

18g30, đoàn chúng tôi trở lại khu vực lễ đài để tham dự đại lễ LCTX Gp Phan Thiết (GP dành ngày chính lễ là Chúa nhật II PS cho các Gx cử hành, còn đại lễ của GP dời lại 1 tuần vào hôm nay).

Cùng với 2 đoàn Gp Xuân Lộc và Gp Bà Rịa, chúng tôi tập trung ở khu vực Văn phòng TTHH, chuẩn bị xếp hàng để rước kiệu Chúa TX và kiệu Đức Mẹ Tà Pao. Cả một rừng nến lung linh dưới bầu trời đêm khi đoàn rước kiệu tiến dần về khu vực lễ đài lúc 19g00. Thánh lễ đồng tế do ĐC Giuse Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết chủ tế và giảng lễ với gần 30 cha đồng tế.

Sau thánh lễ là phần Châu Thánh Thể tôn vinh LCTX đến 23g00, giờ Châu có thánh ca, dâng những lời nguyện, lần chuỗi TX và suy niệm về LCTX do các cha TLH phụ trách. Cha TLH CĐ LCTX GP Vĩnh Long rút gọn chia sẻ của mình cho mọi người để nhớ bằng "3 chữ cái đầu và 2 lời nguyện tắt". 3 chữ cái đầu: **ă**n năn sám hối - **bi**ết xót thương - **c**ậy trông vào Chúa. 2 Lời nguyện tắt: - Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. - Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa...

Về lại nhà dòng nghỉ đêm, sân và các phòng trong Dòng Mến Thánh Giá đều chật kín người. Khách hành hương quây quần lại thành từng khu vực để ngủ đêm sau khi đã được các xơ phục vụ bữa tối. Đoàn chúng tôi được dành riêng 1 phòng khoảng 15 m², vừa đủ cho mọi người trải chiếu nằm thành 3 hàng sát nhau. Khoảng 0g30 mới tạm dứt tiếng chuyện trò và mới 4g00, trong khi các phòng mọi người còn yên giấc thì phía ngoài sân đã có tiếng đi lại, chuyện trò... Ngày nắng nóng, đêm mất ngủ, nên nhiều người có vẻ mệt mỏi nhưng không thấy ai kêu ca phàn nàn...

Sau khi uống ly cà phê lúc 5g30, tôi trở ra khu vực quảng trường lễ đài, mọi người đã ngồi kín một số ghế phía trên cùng. Thánh lễ tối qua các giáo hạt ngồi theo khu vực riêng của mình còn thánh lễ sáng nay ai tới trước thì ngồi trước. Một số ít người có công việc riêng phải về từ đêm trước còn đa số vẫn ở lại để dự lễ sáng nay (ngày 13 hàng tháng đều có lễ đồng tế). Các cha giải tội ở gần khu vực cổng lễ đài, cổng vừa được hoàn thành trong Năm thánh LTX. 7g00, đội trống và đoàn đồng tế theo sau Thánh Giá, Sách Lời

Chúa, từ dưới sân khoan thai tiến lên lễ đài cử hành đại lễ Truyền Tin. ĐC Giuse tiếp tục chủ tế và giảng lễ với gần 40 cha đồng tế, trong số đó, có cha Giuse Tạ Huy Hoàng từ Sài Gòn mới ra.

Không khí ban mai dịu mát khiến mọi người dự lễ cảm thấy dễ chịu, cả hai lễ sáng nay và đêm qua đều được ĐC Giuse banƠn Toàn xá. Thật là dịp hiếm có khi mọi người được chìm mình trong Năm thánh LTX với 2 đại lễ liền nhau.

Từ giã nhà dòng, sau khi đã nhờ các xơ mua dùm một số đồ ăn để đem theo, đoàn chúng tôi tiếp tục hướng đến biển Mũi Né. Ai cũng muốn được thư giãn nghỉ ngơi sau khi đã phục vụ đại lễ ở TTMV TGP Sài Gòn tuần trước (3/4/2016) và “*mất ngủ*” đêm qua...

Vì có người quen, nên chúng tôi mượn được một ngôi nhà chủ đi vắng, ở ngay bãi biển, và chúng tôi được tự do làm chủ ngôi nhà. Ai thích lai rai đồ hải sản và hát karaoke, ai thích tắm, ai thích đu đưa võng ngắm trời mây thì tùy ý...

Gần 15g00 - giờ nguyện kinh TX hàng ngày - xe lại lăn bánh về và chúng tôi tiếp tục dâng những lời tạ ơn lên Chúa và Mẹ... Nhiều người đã thuộc điệp khúc bài hát mà anh Minh lặp đi lặp lại các phiên khúc: “*Tà Pao núi rừng âm u, trời mùa thu nghe tiếng Mẹ ru... à ơi...*”.

CHÚC MỪNG 48 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC

(1968 – 2016)

Ngày 14/5/2016, kỷ niệm 48 năm ngày thụ phong Linh mục của Cha GB. Võ Văn Ánh, Tổng Linh hướng CĐ LCTX TGP Sài Gòn, Quản hạt Tân Định, Chánh sở Gx Tân Định.

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP kính chúc mừng Cha.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, ban muôn hồng ân cho Cha trên con đường phục vụ Dân Chúa.

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT & TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Inhaxiô Đặng Phúc Minh

NĂM 2016, HAI SỰ KIỆN LỚN VỚI GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

Năm 2016, đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam vừa là "*Năm Thánh Lòng Thương Xót*", lại cũng là "*Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội*". Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được Đức Thánh Cha Phanxicô khai mở vào dịp lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội, ngày 08 tháng 12 năm 2015 tại quảng trường Thánh Phêrô Vatican, và sẽ kết thúc vào ngày lễ Chúa Kitô Vua 20-11-2016; còn Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2015 gửi Cộng đồng Dân Chúa, được làm trong Hội nghị thường niên kỳ II tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, đã vạch ra Đường Hướng Mục Vụ cho toàn Giáo Hội Việt Nam năm 2016 là: "*Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội*".

Hai vấn đề trọng yếu nêu trên, đã được các vị chủ chăn trình bày trong các bài giảng, và hàng trăm bài viết khác... Chúng ta, người giáo dân đã được nghe trực tiếp, hay có thể tìm thấy dễ dàng trên các trang mạng. Trong phạm vi giới hạn của bài viết, ta cùng tìm hiểu:

Làm cách nào để thực thi: Lòng Thương Xót, và Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội trên quê hương Việt Nam thân yêu hôm nay một cách hiệu quả? Trước tiên ta cùng tìm hiểu:

Mục đích của năm Thánh Lòng Thương Xót

Trong thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 17-09-2015 các vị Giám mục đã nêu rõ mục đích và việc cần phải thực hiện của mỗi Kitô hữu "*Mục đích của Năm Thánh Lòng Thương Xót là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương, và trở*

nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống: "Hãy có lòng thương xót như Cha của anh em là Đấng hay thương xót" (Lc 6, 36). Vì thế, trong năm hồng ân này, anh chị em hãy sốt sắng đón nhận lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Giao hòa, tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau và đồng thời biết quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội, và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác".

Như thế, mục đích Năm Thánh Lòng Thương Xót có hai phần rõ ràng: Một là các tín hữu khám phá để chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa giàu lòng xót thương, được tỏ bày trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô; hai là từ cảm nhận Lòng Thương Xót của Chúa, các Kitô hữu hãy biết xót thương nhau, mà cụ thể là tha thứ cho nhau, hòa thuận và giúp đỡ nhau. Vậy còn:

Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội là thế nào?

Trong thư mục vụ của Hội Đồng Giám mục cũng nêu rõ: "*Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội chính là sống, chia sẻ, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ngay trong đời sống xã hội. Trước những dấu hiệu đáng ngại trong xã hội ngày nay: Gian dối, vô cảm, bất công, ma túy, bạo lực, phá thai, tự tử,... mỗi người Công Giáo phải trở thành nhân tố tích cực trong việc xây đắp nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. không có những chứng nhân của lòng thương xót, xã hội sẽ trở thành sa mạc hoang vu, cằn cỗi không sức sống"* (x Dung mạo Lòng Thương Xót, số 10).

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT & TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI TRONG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Môi trường xã hội Việt Nam hôm nay

Trước khi thực thi lòng thương xót, ta cùng tìm hiểu một cách khái quát về môi trường Việt Nam hôm nay. Việt Nam với hơn 90 triệu dân, trong đó có tới 55 dân tộc (sắc tộc) anh em, hiện vẫn còn là một nước nông nghiệp với khoảng 70% người dân sống ở nông thôn, và hơn 30% dân sống ở đô thị. Trong đó người Công Giáo tin thờ Thiên Chúa duy nhất mới đạt khoảng 7% dân số, tức trên 6 triệu Kitô hữu. Số còn lại là các tôn giáo khác, hay không tôn giáo, nhưng hầu hết họ đều tin và cầu khẩn ông Trời. Hiện tượng di dân từ nông thôn về thành thị ngày một tăng. Trong xã hội hôm



nay, như đã trích dẫn, đang có dấu hiệu đáng ngại về: "*gian dối, vô cảm, bất công, ma túy, bạo lực, phá thai, tự tử...*". Vậy, việc Tân Phúc Âm hóa trong môi trường Việt Nam hôm nay, bằng chính lòng thương xót của mỗi Kitô hữu chúng ta, với anh em chưa nhận biết, hay chối từ Chúa là điều hết sức cấp bách và khẩn thiết.

Xin giới thiệu một vài phương thức thực hiện

Để thực hiện lòng thương xót với anh em, Giáo hội đã chỉ cho chúng ta một phương thức cụ thể. Đó chính là "Thương Người Có 14 Mỗi", trước tiên là:

Thương xác bảy mỗi:

- Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
- Thứ hai: Cho kẻ khát uống
- Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
- Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
- Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
- Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tội
- Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mỗi:

- Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
- Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
- Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
- Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
- Thứ năm: Tha kẻ dễ ta
- Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
- Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Đây là những việc làm rất cụ thể, trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nếu ta thực hiện vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta chính là những chứng nhân của Chúa Kitô trong cuộc đời này. Những điều được dạy trong 14 mỗi thương người trên đây lại được Thánh Phanxicô Assisi cụ thể hóa trong lời kinh Hòa Bình đã được nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc



Kinh hòa bình

Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226), sứ giả hòa bình của nhân loại đã giới thiệu cách thể hiện lòng thương xót một cách cụ thể, bằng cách quên mình để phục vụ anh em, lời văn thật giản dị, nhưng quá sâu lắng, ý nghĩa làm lay động bao người, được thể hiện trong Kinh Hòa Bình:

"Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lắng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình".

Lời cầu nguyện, một yếu tố tối quan trọng

Chúng ta đã tìm hiểu: Mục đích, ý nghĩa và cách thực hiện "Năm Thánh Lòng Thương Xót" trong năm 2016, căn cứ vào các điều chỉ dẫn và dạy bảo của Giáo Hội, các Thánh...

Nhưng, một yếu tố hết sức quan trọng mang lại sự thành công chính là: Lời cầu nguyện.

Đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với việc cầu nguyện

Trong cuốn Đường Hy Vọng Người đã chỉ dạy chúng ta: "118, Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa, máy móc tự động có thể làm hơn con; 119, Thứ nhất cầu nguyện; thứ hai hy sinh; thứ ba hoạt động".

Mẹ Teresa với việc cầu nguyện

Xin trích một đoạn trong cuộc phỏng vấn cuối cùng của tạp chí Time với Mẹ Teresa năm 1989

- Time: Mẹ làm gì sáng nay

- Mẹ Teresa: Cầu nguyện

- Time: Bắt đầu lúc nào?

- Mẹ Teresa: Bốn giờ rưỡi

- Time: Và sau khi cầu nguyện

- Mẹ Teresa: Chúng tôi cố gắng cầu nguyện thông qua công việc của chúng tôi bằng cách làm việc với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu. Điều đó giúp chúng tôi đặt cả trái tim và linh hồn vào những việc đó. Người sắp chết, người què, người tâm thần, người không ai mong muốn, không ai yêu thương, họ là Chúa Giêsu cải trang....

Phong Trào Cursillo với việc cầu nguyện (palanca)

Đây là một Phong Trào của Giáo Hội, đang có mặt trên 60 Quốc gia, hoạt động trong gần 1000 giáo phận, với hơn 10 triệu Cursillistas đã có một câu châm ngôn hướng dẫn hành động xuyên suốt của Phong Trào, và đặc biệt là Hậu Cursillo là. Đó là:

“Một Tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”

Phong Trào coi việc cầu nguyện (Palanca) là chìa khóa vạn năng dẫn đến những kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện mục đích tối hậu của Phong Trào là:

“Làm dậy men tinh thần Ki tô giáo trong xã hội”

Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn người tín hữu của Chúa, và soi sáng, thêm sức để chúng con chiêm ngắm được Lòng Thương Xót vô bờ của Chúa. Từ đó, chúng con có động cơ xót thương anh chị em của chúng con trong gia đình với anh em con cháu, trong xứ đạo, trong môi trường sống của chúng con, trong xóm thôn Việt Nam thân yêu hôm nay trong “Năm Thánh Lòng Thương Xót” và cũng là “Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội”, ngõ hầu nước Chúa ngày một mở rộng, mọi người được hạnh phúc thật sự, khi biết thương yêu nhau chân thành trong cuộc sống nhiều gian nan thử thách hôm nay.



Trung tâm Thánh Mẫu tại Việt Nam

VŨ ĐÌNH ĐƯỜNG

I. ĐIỂM LẠI ĐÔI NÉT VỀ SỰ TÔN KÍNH ĐỨC MARIA:

Kể từ khi Tin mừng được loan báo trên đất nước, lòng đạo đức của người Tín hữu Việt Nam luôn tôn thờ kính mến Thiên Chúa một cách sốt sắng, sáng lễ chiều kinh, nguyện ngắm hằng ngày. Ngoài ra Giáo dân còn dành nhiều thời gian làm việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria theo lịch Phụng vụ, cho nên dân gian bốn đạo mới có câu phương ngôn năm lòng:

*Một năm hai tháng Đức Bà
Một là tháng Mẹ hai là tháng Hoa.*

Không kể các ngày thứ bảy trong tuần ra, còn có tháng 5 (tháng Hoa) và tháng 10 (tháng Mân Côi) hằng năm. Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội, người Tín hữu khắp nơi đã dùng thời gian này tổ chức rước kiệu, dâng hoa, lặn hạt Mân Côi, ngắm nguyện, hành hương, mừng kính Đức Mẹ Maria một cách đặc biệt.



Tại Giáo hội Việt Nam, để tỏ lòng tôn sùng Đức Mẹ, nhiều Địa phận trên toàn quốc đã lần lượt nhận các tước hiệu của Đức Mẹ làm quan thầy, và cũng không ít Giáo xứ chọn ngày lễ kính Mẹ Maria mừng bốn mạng cho Họ đạo. Cách riêng đa số chị em Phụ nữ đều mang tên thánh Maria, từ đó sự kính mến Đức Mẹ đã xâm nhập vào đời sống thường nhật của Giáo Dân một cách sâu đậm, chả vậy mà Linh mục Bùi đức Sinh, O.P., M.A. trong cuốn Giáo hội Công giáo ở Việt Nam xuất bản 2001 tại Canada có ghi lại giai thoại sau đây: *"Giáo dân... Họ ưa đọc kinh chung trong nhà thờ, trong gia đình, khi đi đường, khi đi chợ... Đặc biệt Kinh Mân Côi, di sản của các cha dòng Đaminh để lại. Bùi Chu có con sông mang tên Mân Côi, từ Quần Phương đến Chợ Cồn – Văn Lý, một con sông dài 10km. Lúc đi cũng như khi về, ngồi trên đò dọc con sông này, bà con đi chợ chia bè lặn chuối Mân Côi, vì thế con sông mang tên – Mân Côi -".* Thật là lòng đạo đức không nơi nào sánh bằng, rất đáng khâm phục...

II. NHỮNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU TRÊN TOÀN CỠ VIỆT NAM:

Nhân tháng Hoa, Tháng Kính Đức Mẹ về, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau điểm lại đôi nét liên quan tới các Trung Tâm Hành hương Thánh Mẫu ở Việt Nam mà xưa nay thường nghe nhắc tới, nơi mà nhiều người hằng mơ ước được một lần đến viếng.

A. Trung tâm Thánh Mẫu La Vang:

Linh địa Đức Mẹ La Vang cách Cố Đô Huế 58 cây số, thuộc xã Hải Phú, Quận Mai Lĩnh, Tỉnh Quảng Trị. Theo dòng lịch sử ngày 17.8.1798, Vua Cảnh Thịnh đã ra dụ cấm Đạo một cách rất gắt gao, nên một số Giáo hữu của các Họ Đạo: Cổ Vưu, Hạnh Hoa, Thạch Hãn phải bỏ nhà cửa chạy vào khu rừng hoang núi non hiểm trở thuộc phường La Vang để lánh nạn, tại nơi đây vào ban đêm Họ thường họp nhau dưới tàn một cây đa cổ thụ để đọc kinh lần hạt, trong lúc tinh thần lo sợ, thể xác tiều tụy đói khát ốm đau, Họ tha thiết kêu van xin Chúa và Đức Mẹ che chở.

Đức Mẹ đã nhận lời đoàn con khốn khổ này và hiện ra nhiều lần để an ủi, nâng đỡ, khuyến khích các Bồn Đạo hãy vui lòng chịu khó giữ vững Đức Tin, Mẹ dạy lấy lá cỏ cây quanh đó nấu nước uống sẽ lành các bệnh tật và Mẹ hứa: "*Mẹ nhận lời chúng con cầu xin. Và từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ ban ơn theo ý nguyện*". Đó là điều các tiền nhân truyền lại cho đến ngày nay.

Trải qua gần 100 năm, linh địa La Vang vẫn trong tình trạng âm thầm lặng lẽ, mãi đến 1886 sau khi cuộc bách hại Công giáo chấm dứt, Đức Cha Lộc (Gasper), Địa phận Huế, đã quyết định xây nhà thờ và tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ Nhất vào ngày 8.8.1901. Kể từ đó Linh Địa La Vang nổi tiếng và lần lượt nhiều đoàn con cái khắp nơi, lúc thuận lợi và cả khi gặp khó khăn, ngần cấm vẫn tìm cách tới cầu xin, tạ ơn kính viếng Mẹ.

Ngày 13.4.1961, Hội Đồng Giám Mục Miền Nam đã quyết định chọn La Vang là Đền Thờ Toàn Quốc dâng kính Trái Tim Đức Mẹ, và xin được Tòa Thánh chấp thuận nâng Đền Thánh lên hàng Vương Cung Thánh Đường vào ngày 22.8.1961 qua Tông thư "*Magno nos - Để muôn đời ghi nhớ*" của Đức Thánh Cha Gioan XXIII.

Tiếp đến ngày 1.5.1980, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong phiên họp tại Thủ đô Hà Nội đã đồng thanh biểu quyết chấp nhận La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.

Để chuẩn bị kỷ niệm 200 năm Mẹ La Vang hiện ra (1798-1998) vào ngày 24.2.1998, Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã

nhận bức tượng Đức Mẹ La Vang mới, mặc áo hoàng hậu màu xanh, đầu đội vương niệm và chân đi hài màu vàng nhạt, tượng do họa sĩ kiêm điêu khắc gia Văn Nhân thực hiện, đây là mẫu tượng chính thức để mọi nơi tôn kính, thay cho tượng cũ kiểu Đức Mẹ Chiến thắng của nhà thờ Notre Dame ở Paris.

Hiện nay Trung tâm La Vang đang được xây dựng rất quy mô với nhiều công trình lớn lao cho xứng với tầm vóc là Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc của Giáo Hội Việt Nam.

B. Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu:

Làng Công giáo Trà Kiệu được thành lập kể từ khi Linh mục Raphael thuộc dòng Augustino-Bồ đào Nha tới đây giảng Đạo vào năm 1596, và sau đó kết hợp cùng một nhóm giáo dân mới di dân tới thêm, góp sức xây dựng được ngôi nhà thờ đầu tiên vào năm 1628.

Thời cuộc ác nghiệt năm 1883 sau khi vua Tự Đức băng hà, phong trào Văn Thân nổi dậy Cấm Đạo với khẩu hiệu "*Bình Tây, Sát tả*". Vào ngày 1.9.1885 với khoảng 8.000 quân Văn Thân trang bị vũ khí đầy đủ, có cả đại bác thần công và voi chiến, bao vây Giáo xứ Trà Kiệu, trong khi phía giáo dân chỉ có hơn 300 nam và khoảng mấy trăm phụ nữ với vũ khí thô sơ, Cha Sở và Tín Hữu rất lo lắng, chỉ biết tụ tập vào Nhà thờ cầu xin cây trông Đức Mẹ trợ giúp, một mặt cố gắng phân công nhau chiến đấu để tự vệ, đến ngày 11.9.1885, Đức Mẹ đã hiện ra đứng trên nóc Nhà thờ bảo vệ và che chở cho đoàn con, cuộc chiến kéo dài tới ngày 21.9 thì quân Văn Thân đã bỏ chạy, giáo dân được giải thoát.

Vào năm 1889, để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ, giáo dân Trà Kiệu đã trùng tu lại ngôi Thánh Đường nơi Đức Mẹ hiện ra, Đức Cha Phanxicô Xaviê Van Camelbecke Hân tới khánh thành vào năm 1892. Ngôi Nhà thờ hai tầng hiện nay được xây lại vào năm 1970 và Đức Cha Phêrô Phạm ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu là Trung tâm Thánh Mẫu kể từ 31.5.1971 cho Địa phận Đà Nẵng, và theo di chúc, khi Đức Cha Phêrô qua đời mộ phần Ngài được an táng ở đây vào ngày 21.1.1988.

Để tỏ lòng sùng kính "*Đức Mẹ phù hộ các Giáo Hữu*" là bốn mạng của Giáo Xứ Trà Kiệu, Đức Cha Giuse Châu ngọc Tri đã chọn nơi đây làm địa điểm mở cửa Năm Thánh ngoại thường "*Lòng Thương Xót 2016*", cho Giáo hữu đến đây hưởng nhờ ơn Toàn xá.

(Còn tiếp 1 kỳ)



LỜI TẠ TỘI THÁNG NĂM

Fx Đỗ Công Minh

“... Quỳ trước nhan Mẹ, một đời con dâng, ngàn lời yêu thương con nguyện dâng hiến.

Tựa ngàn hương hoa, xin Mẹ nhận lấy những cánh hoa lòng trọn đời con dâng.

Dâng, xin dâng lên Mẹ, ngàn hoa bừng ngát hương tình, một đời xin dâng, trọn niềm yêu mến.

Dâng, xin dâng lên Mẹ đời con tựa đóa hoa lòng, là ngàn hoa dâng, thơm ngát lừng hương”

(Hoa Đời Dâng Mẹ)

Chiều xuống, tiếng chuông nhà thờ thong thả buông từng tiếng. Từng người, từng người rảo bước tới thánh đường. Đoàn con hoa giáo xứ tung tăng trên sân nhà thờ. Như những thiên thần trong chiếc áo đầm trắng tinh khôi hay màu xanh mây trời, những ánh mắt trong vắt thơ ngây, trên tay là những cành hoa đủ màu tươi thắm. Các em sẽ đại diện cộng đoàn dâng Mẹ những đóa hoa của lòng mến.

Tháng 5 lại về. Không biết các nước khác thì thế nào, nhưng mỗi lần tháng 5, tháng được Giáo hội Công Giáo Việt Nam chọn là Tháng Hoa-Tháng Đức Mẹ là một tháng đặc biệt. Do thời tiết chuyển mùa, mưa bắt đầu làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hạ. Mỗi người cảm thấy vui tươi hơn khi thấy cây cỏ, hoa lá xanh tươi, quyến với những cơn gió nhẹ khiến lòng người tín hữu cũng gia tăng lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn. Trong suốt tháng này, hầu như các giáo xứ đều tổ chức đoàn con hoa gồm các em thiếu nhi nữ, gần đây cũng có giáo xứ chọn thêm một số em nam cho "*Có nếp có tẻ*". Các em được chọn sẽ tập dượt cả tháng trước đó. Những điệu văn ca truyền khẩu từ nhiều đời vẫn còn lưu lại nơi các xứ đạo miền Bắc mang làn điệu dân ca và nay được coi như vốn quý đang được các nhạc sĩ ghi lại và ký xướng âm theo tân nhạc. Còn đa phần các xứ đạo miền Nam, do các nghệ nhân là các bà quản (trông coi thiếu nhi) đã khuất bóng, nên hầu như các vị phụ trách sau này toàn sử dụng các bài Thánh ca hiện đại. Nhiều nơi vì các em dâng hoa bận rộn đi học, không có nhiều thời giờ tập luyện nên các cháu ít thuộc lời. Do vậy bao giờ cũng có thêm một đội ngũ các chị trong ca đoàn hát Thánh ca, còn các cháu chỉ tập cử điệu cho nhịp nhàng. Rồi cũng do xã hội phát triển nên các nhạc cụ,

âm thanh như phong cầm, organ điện tử, Piano... cũng không thể thiếu trong khi tập dượt, cũng như lúc dâng hoa. Có nơi còn dùng đĩa nhạc đã thâu sẵn làm nhạc nền, các em tập theo nhạc và lúc dâng hoa thì có thêm giọng hát thật ghép vào. Dù sao thì cách nào cũng là diễn tả lòng đạo đức truyền thống của ông bà tổ tiên đã để lại. Hội Thánh cũng khuyến khích những sinh hoạt này, qua đó khơi dậy lòng đạo đức của các tín hữu. Các nhạc sĩ Công Giáo cũng được mời gọi viết các ca khúc diễn tả tâm tình của những người con dâng lên Mẹ Maria nhân Tháng hoa về. Có những bài ca có tuổi đời cả thế kỷ, khi nghe lại vẫn thấy lòng thật sốt mến, như Ba câu Lạy mà hiện nay vẫn còn lưu truyền. Rồi bài hát vẫn:

"Đây tháng hoa, chúng con chân thành thật thà, dâng tiến hoa cùng với muôn lời cung chúc. Hương ngát bay tỏa ngát nhan Mẹ diễm phúc, con tiến hoa lòng mến yêu Mẹ không nhòa...".

hay bài ca rất quen thuộc "Tận hiến cho Mẹ" mỗi khi kết thúc buổi dâng hoa:

"Con đến trước tòa Nữ vương uy quyền, dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phò trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên... (Huyền Linh).

Đã nhiều năm, mình không có dịp dự những buổi dâng hoa, phần vì công việc, về đến nhà thì cửa nhà thờ đã khép lại. Bên cạnh đó cũng do sự lười biếng của bản thân. Cũng có khi vì lòng nguội lạnh nên chỉ đến nhà thờ sát giờ lễ, không dám đặt mình ngồi lâu trong nhà Chúa mà nghe những bài văn hoa, mà cầu nguyện với Mẹ. Lại có lúc viện lẽ thời đại tân tiến, văn minh, những nét sinh hoạt đạo đức truyền thống bình dân không còn phù hợp?

Tất cả những điều ấy, chiều nay, tự nhìn lại, mình xin được sám hối. Được nghe lại những bài văn hoa của những tháng năm thời thơ ấu, nhìn những cử điệu nhịp nhàng của đoàn con hoa thành kính dâng Mẹ, mới thấy sự khô khan nguội lạnh của mình là có thật. Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ.

"Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng lên Mẹ, một tràng hoa thắm tươi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền, tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.

Trong khi an vui con dâng lên Mẹ, tình yêu xin dâng trọn niềm triu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ, đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an...". (Con xin dâng Mẹ - Văn Chi).

TRƯỜNG CA LÒNG THƯƠNG XÓT

TRÂM THIÊN THU

(Tiếp theo và hết)

II. TRƯỜNG CA ĐAU KHỔ



Chắc hẳn không có đồng tiền nào trên thế giới lại “đặc biệt” như đồng đô-la Mỹ, “đặc biệt” không chỉ là tỷ giá đồng tiền đứng hàng thứ ba (sau đồng Bảng Anh và Euro) trên thế giới, mà đặc biệt vì trên đồng đô-la Mỹ có ghi câu: **In God we trust** (Chúng ta tin vào Thượng Đế, chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa, chúng con tin Chúa), cũng tương tự câu: **Jesus, I trust in**

You (Lạy Chúa Giêsu, con tin Ngài; lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài) mà ngày nay rất phổ biến trong việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót.

Cả đời Chúa Giêsu thực hành yêu thương và dạy người ta yêu thương, vì Ngài mệnh danh là Tình Yêu (x. 1 Ga 4:8 & 16). Ngài gọi “luật yêu thương” là điều răn mới: *“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”* (Ga 13:34).

Chia tay luôn là điều buồn, thậm chí là rất đau khổ. Ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần phải chia tay: Xa cha mẹ, xa con cái, xa người thân, xa người yêu, xa bạn thân, và nhất là bị phụ tình. Nhưng xa như vậy vẫn có thể còn gặp lại, có bị phụ tình thì vẫn có dịp gặp tình mới. Xa mà không thể gặp lại được chính là cái chết, lúc đó chúng ta còn đau khổ hơn rất nhiều. Ai đã từng mất cha mẹ, anh chị em, đặc biệt là mất mẹ, thì sẽ cảm thấy khoảng trống vô hạn tưởng chừng không gì khóa lấp nổi. Những lúc đó trái tim nhói đau lắm. Tuy nhiên, vẫn không “nhảm nhò” gì so với nỗi đau của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu Kitô biết mình sắp phải xa những người thân thiết mà Ngài yêu thương hết lòng, đó là chúng ta. Có bản tính nhân loại, Ngài cũng xúc động 2 lần khi thấy người ta thương tiếc Ladarô (x. Ga 11:3

& 38), có lúc Ngài rất đau buồn, đau buồn đến nỗi Ngài đã phải thốt lên: *"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được"* (Mt 26:38). Vâng, nỗi đau quá lớn! Và Ngài không muốn xa rời chúng ta một giây phút nào nên Ngài đã thiết lập Bí tích Thánh Thể (x. Mt 26:26-29; Mc 14:22-25; Lc 22:19-20; 1 Cr 11:23-25), chính là Bí tích Yêu Thương, để có thể ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Chưa xa mà Chúa đã rất nhớ các môn đệ, Chúa đã trút bầu tâm sự lần cuối bằng giọng buồn bã: *"Từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy"* (Mt 26:29).

Với người đời thì "xa mặt cách lòng". Chúa biết rõ nên Ngài "không dám" xa chúng ta, Ngài vẫn ở bên chúng ta, vậy mà thoảng một cái thì chúng ta lại quên Ngài. Quá tệ! Chúng ta có thể dễ "chê" ông Phêrô, ở bên Chúa hằng ngày mà vẫn... nhát đảm, chưa đánh đã khai! Với bản tính chất phác, thật thà, có sao nói vậy, và lại nóng tính hơn cả Trương Phi, chẳng thế mà khi thấy Thầy bị bắt, ông liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tai (x. Mt 26:51), nên ông hùng hồn quả quyết chắc như đinh đóng cột: *"Dẫu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã"* (Mt 26:33). Ông còn tái khẳng định: *"Dẫu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy"* (Mt 26:35). Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Ấy thế mà chỉ là mấy đầy tớ gái trong đêm tối chợt nhận ra ông trong số người đi theo Chúa Giêsu thì ông đã giật thót người và "vô tư" chối Chúa đến 3 lần (x. Mt 26:69-75). Nếu là chúng ta chắc là còn tệ hơn, "giả nai" và bỏ của chạy lấy người thôi!

Thánh Phêrô "đại diện" cho chúng ta trong việc... chối Chúa. Chúa bị phụ tình. Tất nhiên Ngài đau lắm, Ngài đau không chỉ một lần mà đau hàng tỷ lần vì nhân loại **hằng ngày phụ tình** Ngài. Khi bằng an thì Thầy Thầy, con con – hy vọng có thể được hưởng "ké" gì đó; khi Thầy bị bắt thì trò chạy mất dép, chối leo lẻo – vì quá thất vọng, bị vỡ mộng, không còn "xơ múi" gì, vậy là... hết!

Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu đã toát mồ hôi hột vì quá run sợ và quá đau khổ nên Ngài đã phải hai lần thốt lên: *"Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha"* (Mt 26:39), và *"Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý"*

Cha” (Mt 26:42). Nhưng Ngài chấp nhận vì tuân phục, vui nhận chứ không miễn cưỡng, không phải là không nhận cũng không được.

Nỗi đau này tiếp nỗi đau khác. Không chỉ bị phụ tình mà Ngài còn bị lợi dụng khi Giuđa nhân danh điều tốt để làm điều xấu: *"Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy!"* (Mt 26:48). Nụ hôn là biểu hiện yêu thương mà lại bị biến thành dụng cụ phản trắc. Chúa Giêsu đã biết trước: *"Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con"* (Ga 13:18). Ăn cháo đá bát, lật lọng. Buồn vô hạn! Và một lần nữa, Ngài lại bị đau khổ đến tột cùng! Chúng ta đừng vội trách ông Giuđa vì chúng ta cũng đã, đang và sẽ lợi dụng lòng nhân hậu của Chúa, dám nhân danh lòng đạo đức mà cứ tưởng mình vì Chúa, và dám nhân danh lòng tốt mà làm tổn hại người khác bằng nhiều cách.

Sau khi họ bắt trói Chúa đi, họ hành hạ và sỉ nhục Chúa Giêsu đủ cách, họ còn khắc nhổ vào mặt Ngài và đấm đánh Ngài. Có kẻ lại tát Ngài và nói: *"Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: Ai đánh ông đó?"* (Mt 26:67-68). Nếu có ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng phải "nóng gáy" mà lăm bằm theo kiểu nói ngày nay: *"Đồ đểu!"*.

Tột đỉnh đau khổ, tột đỉnh nhục nhã, tột đỉnh cô đơn, vì Chúa Giêsu không còn ai dám nhận mình là người quen, có người chỉ dám đứng xa xa xem sao. Thế nên Chúa Giêsu lại thốt lên: *"Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni – **Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?**"* (Mt 27:45). Máu ra nhiều, Ngài kêu khát thì người ta lại nỡ lòng cho Ngài nếm giấm chua (x. Ga 19:28-29). Và thế là kết thúc bản hùng ca Liên Khúc Khổ Đau, thế là hoàn tất!

Lòng Thương Xót Chúa quá kỳ lạ, quá cao vời, quá mầu nhiệm. Ước gì mỗi người chúng ta khả dĩ cảm nhận Tình Yêu ấy như Chân phước Lm Ludovico Casoria: *"Tình yêu Chúa Kitô đã chạm đến trái tim tôi"* (Christ's love has wounded my heart).

Người ta thường nói: *"Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ hơn chịu lỗ"*. Nhưng đó chỉ là nói... cho vui. Thực tế có nhiều người "bị lỗ" liền tìm cách hại người không yêu mình, thậm chí là giết chết người đó. Còn với Chúa thì không đùa giỡn, rất thật: *"Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo"* (Lc 9:23). Thánh Phaolô kinh nghiệm đầy mình: *"Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh"* (Cl 1:24). Yêu là phải khổ, như một quy luật tất yếu muôn thuở, không thể nói suông, bởi vì

"nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta" (Rm 6:8).

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ các vĩ nhân là chính trị gia Mohandas Karamchand Gandhi và mục sư Martin Luther King.

Mohandas Karamchand Gandhi (2.10.1869 – 30.1.1948) được dân Ấn Độ tôn vinh là thánh nhân, là người cha của dân tộc, vì ông đã hết lòng vì nhân dân đến nỗi thân xác ông ốm o gầy mòn. Lúc 15 tuổi, ông thiếu tiền nên ăn cắp chiếc đồng hồ vàng của người cha. Lương tâm ông không ngừng bị day dứt, nhưng ông không dám nói thẳng với cha mà viết vào giấy rồi đưa cho cha. Ông đứng run lẩy bẩy chờ hình phạt. Người cha xem giấy xong liền xé nát, rồi nói: *"Thôi được, dù sao con cũng biết nhận lỗi"*. Sau đó, người cha ôm hôn đưa con thăm thiết.

Ông là người giải hòa giữa người Hindu và Hồi giáo. Phương pháp hành động của ông là *khuyến khích, phi bạo lực* và *chân thật* – gọi là Satyagraha. Ông bị bắt nhiều lần ở Anh và Nam Phi vì hoạt động chính trị, giành độc lập cho Ấn Độ năm 1947. Nhưng ngày 30.1.1948, một người Hindu cuồng tín là Nathuram Godse đã đâm ông 3 nhát dao oan nghiệt khiến ông gục ngã. Trước khi chết, ông còn thốt lên: *"Chúa ơi! Chúa ơi!"* và xin tha thứ cho người sát hại mình. Ông thật xứng đáng được người dân Ấn Độ tôn xưng là "Mahatma" (Tâm hồn Vĩ đại).

Martin Luther King (sinh 15-1-1929, mất 4-4-1968), người Mỹ da đen, đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964, khi ông mới 35 tuổi. Năm 1957, ông thành lập tổ chức Southern Christian Leadership Conference (Hội nghị Lãnh đạo Kitô giáo Nam phương), lý tưởng của tổ chức này ông rút ra từ Kitô giáo, cách hoạt động được áp dụng theo kiểu của Gandhi.

Trong những năm hoạt động từ 1957–1968, ông đi nhiều nơi và viết nhiều sách báo để bảo vệ công lý. Ông hướng dẫn 250.000 người biểu tình ở Washington, D.C., và hô to khẩu hiệu: *"Tôi có Mơ ước"* (I Have a Dream). Ông hoạt động chống kỳ thị chủng tộc nên bị bắt 20 lần và bị tấn công 4 lần, được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 1963. Ông không chỉ là biểu tượng lãnh đạo của người Mỹ da đen mà còn là nhân vật của thế giới. Ông bị ám sát ngày 4-4-1968 tại phòng khách sạn ở Memphis, Tennessee, còn nhà ông bị bỏ bom.



Thánh linh mục Maximilien Kolbe đã bằng lòng chết thay cho một người bạn tử tù, chân phước Gioan-Phaolô II đã đích thân đến tận nhà tù để tha thứ cho chính kẻ đã ám sát ngài. Và còn nhiều những tâm hồn cao thượng chứa đầy tình yêu thương như vậy. Đó là những chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa – hôm qua, hôm nay, và mãi mãi...

Những con người như vậy đều có lý tưởng sống cao, đồng thời cũng có lòng yêu thương kỳ lạ, dám sống "khác người", nhưng Đức Kitô còn "khác người" hơn nhiều – như trong ba dụ ngôn điển hình về Lòng Thương Xót: con chiên bị lạc (Ga 15:4-7), đồng bạc bị mất (Ga 15:8-10), người cha nhân hậu (Ga 15:11-31). Họ dám xả thân cho người-mình-yêu vì họ khao khát yêu thương cháy bỏng. Họ không chỉ vĩ đại mà thực sự là thánh nhân vậy. Chính Chúa Giêsu đã xác định: *"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình"* (Ga 15:13).

Bản Trường ca Đau khổ không được Chúa Giêsu nói rõ nhưng Ngài có cách nói khác: *"Ngày nào có cái khổ của ngày đó"* (Mt 6:34). Điều đó có nghĩa là chẳng bao giờ hết đau khổ, và như vậy còn hơn là bản trường ca nữa! Và mỗi chúng ta cũng phải là một nốt nhạc nhỏ trong bản trường ca đó để cùng hòa âm với "nốt khổ" chủ yếu chính là Đức Giêsu Kitô.

Lạy Thiên Chúa là Vua các vua nhưng dịu hiền, là Thẩm phán tối cao công minh nhưng nhân hậu, là người Cha yêu thương vô cùng, chúng con thật bất xứng. Vạn lạy Ngài, xin xót thương và tha thứ, "chúng con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa" (Lc 15:18-19). Nhưng chúng con vững tin vào Tình Chúa bao la và luôn tin thác vào Lòng Thương Xót của Ngài. Từ nay, "xin tạo cho chúng con tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho chúng con nên chung thủy và ban lại cho chúng con niềm vui được Ngài cứu độ" (Tv 51:12 & 14).

Vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu, vì Bửu Huyết của Chúa Giêsu, và vì Châu Lệ của Thánh Mẫu Maria, xin Chúa cứu độ các linh hồn và cả thế giới. Chúng con muốn trở thành lưỡi đồng đâm thấu Thánh Tâm Chúa để được ở trong đó mãi mãi. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa của chúng con. Amen.



GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

Hôn nhân, thể hiện liên đới - xây tình hiệp thông

Gioakim Trương Đình Giai

(Tiếp theo và hết)

3. Hôn nhân nhận được sự nâng đỡ từ gia đình và xã hội

Trước hết, vợ chồng tương lai đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ trong và bởi gia đình gốc của mình. Gia đình là trường học đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục nhân bản và đức tin Kitô giáo cho con cái - là công dân và tín hữu - đồng thời cũng là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ của gia đình tương lai. Sự thiếu sót của gia đình trong việc chuẩn bị này sẽ là một thiệt hại cho gia đình và xã hội sau này. "Xã hội, đúng hơn là nhà nước, phải nhìn nhận rằng gia đình là 'một xã hội được hưởng một quyền lợi riêng biệt và ưu tiên',... do đó, nhà nước có nghĩa vụ trọng yếu phải hỗ trợ gia đình,... phải làm những gì có thể để bảo đảm cho các gia đình mọi sự trợ giúp kinh tế, xã hội, giáo dục, chính trị, văn hóa mà gia đình cần có, để hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách nhân bản". (FC 45). Nhất là đối với những gia đình thu nhập thấp hay đang gặp khó khăn đặc biệt, thì càng phải giúp đỡ nhiều hơn.

4. Gia đình phục vụ xã hội và cộng đồng nhân loại

Về phần mình, gia đình là nguồn lực cho xã hội qua việc sinh thành, dưỡng nuôi và giáo dục con cái trở thành thành viên có phẩm chất tốt đẹp, tích cực góp phần xây dựng xã hội. Không có một thiện ích và tiến bộ nào của xã hội mà không phát xuất từ những cá nhân đã được giáo dục huấn luyện đàng hoàng từ trong gia đình. Không có điều gì thiện hảo, mang đến lợi ích cho xã hội mà không phát xuất từ một cá nhân xuất thân từ một gia đình nào đó. Tất cả những đức tính cần thiết cho đời sống xã hội: nhân ái, khoan dung, công bằng, trung thực, hợp tác đều phải được rèn luyện từ đời sống gia đình. Hơn nữa, mỗi gia đình đều có thể và cần phải tác động đến, và hợp tác với các gia đình khác, để cải thiện, thăng tiến xã hội, như lời Thánh Gioan Phaolô II đã nói "Tương lai Giáo Hội và nhân loại là do nơi các gia đình".



Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Lời Chúa để hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự liên đới và hiệp thông trong hôn nhân.

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana, miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và Đức Giêsu cùng các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo".

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!". Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho người quản tiệc". Họ liền làm như thế. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ". Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người (Ga 2, 1-11).

Tin mừng tường thuật tiệc cưới tại Cana. Trong số khách mời dự tiệc cưới, có Đức Maria, Đức Giêsu và các môn đệ. Tiệc đang cao hứng nhưng nửa chừng rượu hết.

Rượu tượng trưng cho sức sống, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc. Hết rượu phải chăng có nghĩa là họ mất đi sức sống, tình yêu và niềm vui, nghĩa là tương quan của họ mất hết ý nghĩa, bị đe dọa, trở nên cằn cỗi, thất bại.

Trong tình hình thâm trầm đó, Đức Maria xin Chúa can thiệp và bảo các gia nhân làm theo lời Chúa truyền. Kết quả là Đức Giêsu đã ban cho họ rượu ngon hơn trước, nhờ đó mọi người tìm lại được niềm vui, đôi vợ chồng tìm lại được sức sống, tình yêu, hạnh phúc.

Thử hỏi xem nhờ đâu mà họ được như vậy phải chăng là nhờ sự can thiệp, giúp đỡ của nhiều người: Đức Maria, Đức Giêsu, các gia nhân.

Vậy qua bài Tin mừng trên đây, Chúa muốn truyền cho ta sứ điệp gì?



- Hôn nhân không phải là chuyện riêng tư khép kín của hai người (đôi tân hôn không tổ chức đám cưới cho riêng mình mà cho cả hai bên gia đình, họ hàng thân thuộc bạn bè: chính vì thế có nhiều khách mời).

- Hôn nhân được gia đình và xã hội quan tâm giúp đỡ, không chỉ giúp tổ chức đám cưới mà là góp phần vun đắp tình yêu, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đôi vợ chồng (sự quan tâm can thiệp và giúp đỡ của Đức Maria, Chúa Giêsu, các gia nhân).

- Hôn nhân phục vụ cho gia đình và xã hội (gia chủ thiết đãi, phục vụ các khách dự tiệc).

- Chúng ta cần phải quan tâm đến thiện ích của tha nhân, biết chia sẻ những nỗi lo âu của họ, biết tích cực đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ, biết coi hạnh phúc của anh em là chính hạnh phúc của mình – *"Cho thì có phúc hơn là nhận"*, Chúa đã dạy như thế. Và một cách cụ thể: Chúa dạy chúng ta – những người lớn có trách nhiệm và kinh nghiệm - cần phải nâng đỡ những đôi bạn trẻ.

- Tình yêu của vợ chồng có thể gặp trục trặc, xuống cấp, trở nên nhạt nhẽo, tàn phai, bế tắc (họ hết rượu rồi!). Cần phải có sự can thiệp, nâng đỡ, hỗ trợ của hai bên gia đình, họ hàng thân thuộc bạn bè, xã hội. Do đó cần phải thiết lập và vun đắp mối tương quan tốt đẹp giữa vợ chồng với gia đình hai bên, với mọi thân bằng quyến thuộc, bạn bè. Trước hết là giữa hai vợ chồng với gia đình cha mẹ hai bên, và tiếp đến, giữa các thành viên trong hai gia đình thông gia với nhau. Bởi chưng sự thân thiện của hai bên thông gia góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho hai vợ chồng. Và hai vợ chồng cũng phải duy trì và phát triển mối giao hảo bằng hữu với nhiều người để học hỏi và nâng đỡ lẫn nhau.

- Chúng ta phải quan tâm góp phần vun đắp hạnh phúc cho các gia đình và thiện ích cho xã hội, đặc biệt chăm sóc, nâng đỡ, đồng hành với những đôi tân hôn, những gia đình trẻ để giúp những gia đình này được vững vàng, ổn định, hạnh phúc trong việc thực hiện những nghĩa vụ của đời sống hôn nhân gia đình.

- Khi gia đình gặp sóng gió bế tắc, cần phải có sự can thiệp, giúp đỡ hỗ trợ của gia đình họ hàng, bạn bè, thân thuộc.

- Một mặt chúng ta phải tận dụng chứng từ sống động của những gia đình khác, hay những lời khuyên bảo chia sẻ chân tình của

những người khôn ngoan, giàu kinh nghiệm. Mặt khác chúng ta có thể đóng góp vào bầu khí lành mạnh yêu thương của các gia đình và thiện ích của cộng đồng nhân loại bằng chứng tá yêu thương, quên mình, phục vụ, hy sinh, cảm thông, tha thứ trong chính gia đình mình, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái và giữ anh chị em với nhau và mở rộng đến những gia đình xung quanh, đến mọi người, đặc biệt những ai lâm cảnh thập tử nhất sinh.

- Trước tiên những người trong cùng một gia đình phải quan tâm giúp đỡ nhau. Và các gia đình cũng phải quan tâm liên đới, nâng đỡ lẫn nhau, Phải cùng nhau chia sẻ gánh nặng, khuyên bảo lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau, giúp nhau nên hoàn thiện và cầu nguyện cho nhau.

“... Đấng Tạo Hóa đã đặt gia đình làm nguồn gốc và nền tảng cho xã hội con người” nên gia đình trở thành tế bào đầu tiên và sống động của xã hội.

“Gia đình có những liên hệ chặt chẽ và sống động với xã hội vì gia đình làm nền tảng cho xã hội và không ngừng tiếp sức cho xã hội bằng việc phục vụ sự sống. Thật vậy, từ gia đình đã sinh ra các công dân, và chính trong gia đình mà các công dân tìm thấy trường học đầu tiên dạy các nhân đức xã hội, gia đình là linh hồn của sự sống và sự phát triển của chính xã hội” (x. 42).

“... Như vậy, phát huy sự hiệp thông đích thực giữa những ngôi vị có trách nhiệm trong gia đình trở thành một việc thực tập căn bản và không thể thay thế được cho đời sống xã hội, một gương mẫu và là một khích lệ cho các tương quan cộng đồng mở rộng được đánh dấu bằng các đức tính: kính trọng, công bằng, đối thoại, tình yêu” (x. 43) (*Familiaris Consortio* 42-43).

“Lạy Chúa, chúng con có khuynh hướng sống khép kín, đóng khung trong quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng, chính vì thế tương quan của chúng con thường gặp nhiều trục trặc và đôi khi không có lối thoát.

Xin Chúa mở rộng con tim của chúng con để chúng con biết quan tâm đến họ hàng, thân thuộc, bạn bè xung quanh, để chúng con biết liên đới nâng đỡ nhau, giúp nhau kiện toàn ơn gọi hôn nhân của chúng con và góp phần xây dựng nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay”.



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Ý NGHĨA CỦA NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN ĐỜI SỐNG CÁC TÍN HỮU

Thầy Tôma Aquinô Bùi Bá Toàn

1) NĂM THÁNH LÀ NĂM HÒA GIẢI



Năm Thánh là thời điểm chứa chan ân sủng với việc đón nhận ơn toàn xá cách rộng rãi theo quy định của Giáo hội. Một trong những điều kiện để đón nhận ơn toàn xá là đến với Bí tích Hòa Giải. Ngày càng nhiều bạn trẻ trở lại với Bí tích Hòa Giải. Chính nơi đây họ tìm được con đường trở về với Chúa khi chạm đến được Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nơi Bí tích Hòa Giải, các hối nhân cảm nghiệm nguồn mạch bình an nội tâm đang tuôn chảy trong họ, khi họ nhận lãnh tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa, được giao hòa với Thiên Chúa, với anh em và với mọi loài thụ tạo.

Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về tội lỗi và sự sa ngã. Tất cả chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả do tội gây ra. **Nhưng sự tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa nơi bí tích Hòa Giải thì mạnh hơn tất cả và không có giới hạn. Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy cảm nghiệm sự tha thứ và chữa lành này, ngõ hầu ta luôn được sống trong ân nghĩa Chúa và với tha nhân.**

2) NĂM THÁNH LÀ NĂM HOÁN CẢI VÀ CANH TÂN ĐỜI SỐNG

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả chúng ta hãy thực hiện cuộc hành hương thiêng liêng với một tiến trình hoán cải đích thực. Việc hoán cải này đòi hỏi chúng ta loại bỏ tất cả những tàn tích do tội lỗi gây ra, từ bỏ những quyến luyến của tội lỗi để sống trọn vẹn với tình trạng ân sủng mà ta đã đón nhận nơi bí tích Hòa Giải. Quả vậy, trong Bí tích Hòa Giải, "Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta

những tội lỗi, mà Ngài thực sự tẩy sạch; những tội lỗi để lại một ảnh hưởng tiêu cực trong cách nghĩ và hành động của chúng ta. Tuy nhiên, Lòng thương xót của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả điều này. Nó trở thành miễn xá về phía Chúa Cha, Đấng qua Hiền Thê của Chúa Kitô, là Giáo Hội của Ngài, vươn ra đến những tội nhân được tha thứ và giải phóng người ấy khỏi mọi cặn bã sót lại do hậu quả tội lỗi, để người ấy có thể hành động do lòng bác ái, ngõ hầu được lớn lên trong tình yêu hơn là rơi trở lại vào vòng tội lỗi”.

Một khi được Thiên Chúa chữa lành khỏi mọi thương tích bằng linh dược thương xót của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi canh tân đời sống, theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, tránh xa mọi hành vi quyến luyến tội lỗi của quá khứ, để hướng về tương lai với niềm hy vọng tràn trề, với niềm vui mới – niềm vui tái sinh như con chiên lạc được người Mục Tử tìm thấy, ôm lấy và vác trên vai mang về nhà; hay như cảm xúc dâng trào của đứa con hoang đàng khi được cha nó ôm choàng vào lòng sau bao năm lạc bước đi xa.

Đức Thánh Cha nhận định Năm Thánh này là **“thời gian thuận lợi để thay đổi đời sống! Đây là thời gian để cho tâm hồn mình được chạm đến”**. Hãy mở rộng tâm hồn để Thiên Chúa chạm đến và biến đổi đời sống chúng ta. Đừng để ngày hôm nay qua đi mà ta chưa được biến đổi. Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn và đợi chờ.

3) NĂM THÁNH LÀ NĂM THA THỨ VÀ THƯƠNG XÓT

Trong thời đại chúng ta hôm nay, tha thứ là một vị “khách trọ” hiếm có trong mọi môi trường và cơ cấu xã hội. Thuật ngữ “lòng thương xót” cũng là một khái niệm xa vời. Đã từ lâu, chúng ta không còn biết thế nào là tha thứ và thương xót nhau. Ý thức được điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc nhở các tín hữu học sống tha thứ và thương xót cho nhau. Bởi vì Ngài tin rằng “lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới. Một chút lòng thương xót thôi cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công chính”. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 11/1/2015, ngài nhấn mạnh: “Ngày nay chúng ta rất cần đến lòng thương xót. Điều quan trọng là các tín hữu sống lòng thương xót ấy và đem vào các môi trường xã hội khác nhau. Anh chị em hãy lên đường! chúng ta đang sống trong thời đại của lòng thương xót, đây là thời đại



của lòng thương xót”. Trong sứ điệp mùa Chay 2015, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn nơi nào Giáo hội hiện diện, nơi các đoàn thể, nơi các giáo xứ sẽ trở thành các ốc đảo của lòng thương xót giữa lòng đại dương của thói vô cảm.

Gần đây nhất trong Sứ điệp Hòa Bình 2016, Đức Thánh Cha đề cập điều mà ngài gọi là **“thói vô cảm với lòng thương xót”**. Để vượt thắng thói vô cảm, chúng ta phải học làm điều ngược lại, đó là **sống kinh nghiệm của sự tha thứ và thương xót**. Theo Đức Thánh Cha, đây chính là điều **“làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất”**. **Năm Thánh này là thời gian thuận tiện để chúng ta chỉ lựa chọn thực hiện “điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất”, bằng việc làm sống lại kinh nghiệm của tha thứ và thương xót trong thực hành đời sống hằng ngày của chúng ta, như ngọn đuốc sáng của lòng thương xót chiếu tỏa giữa lòng thế giới đầy dẫy vô cảm ngày hôm nay.**

4) NĂM THÁNH LÀ NĂM THỰC THI CÔNG VIỆC LÒNG THƯƠNG XÓT

Phê bình nghiêm trọng nhất đối với Giáo hội ngày hôm nay mà theo Đức Hồng Y Kasper là **“ít hành động đi theo lời nói, Giáo hội nói nhiều về Lòng thương xót của Thiên Chúa đang khi nhiều người nhận thấy Giáo hội lại nhiệm nhặt, cứng nhắc và thiếu lòng thương xót”**.

Đó là thực trạng của Giáo hội ngày hôm nay. Chúng ta chưa trở nên chứng tá cụ thể, sống động và hữu hiệu của lòng thương xót, khi mà trong thời đại hôm nay, nền văn hóa của thói vô cảm đã tác động mạnh mẽ sâu rộng đến toàn thể con người và xã hội. Vẫn còn đó những người thiếu thốn, kẻ đói, kẻ khát, kẻ rách rưới,... đang cần được chăm sóc yêu thương, nuôi dưỡng. Thế nhưng, dường như thói vô cảm đã làm cho chúng ta không còn nghe được tiếng kêu của họ nữa.

Trong thời khắc quan trọng của Năm Thánh, chúng ta hãy để tiếng kêu của những con người đau khổ, bất hạnh ấy đánh thức tâm hồn, trái tim và lòng thương xót của chúng ta. Khi để trái tim rộng mở với nhịp đập thương xót, ta sẽ biết phải làm thế nào để đến với họ, nuôi dưỡng họ bằng máu thiêng liêng của lòng thương xót. **Thực thi các công việc lòng thương xót với tinh thần**



như thế là ta đã làm cho trái tim ta nên giống trái tim Chúa, vì “Thương xót chính là trái tim của Thiên Chúa”.

5) KẾT LUẬN: NĂM THÁNH LÀ ĐỂ NÊN “THÁNH” HƠN

Dù mang nhiều ý nghĩa nhưng xét cho cùng, Năm Thánh là để ta nên Thánh hơn, nghĩa là ngày càng trở nên giống Chúa hơn qua lời nói, việc làm và ý hướng. Cách riêng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên chứng tá của lòng thương xót và sự tha thứ giữa đời sống hôm nay. Bởi vì chính chúng ta đã có kinh nghiệm nhận lãnh lòng thương xót và tha thứ nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng không thể trở nên vô cảm, đứng đưng đối với lòng thương xót giữa chúng ta với nhau. Mỗi người hãy biết trao ban và đón nhận Lòng thương xót và tha thứ cho nhau. Lời mời gọi ấy càng trở nên thiết thực hơn trong thời khắc ân sủng mà chúng ta đang sống. Chúng ta hãy tận dụng thời gian này để lựa chọn và quyết tâm thực hiện “điều làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất”, đó là hãy sống tha thứ và thương xót cho nhau.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

THÁNG 5/2016

Ý chung: Cầu cho người phụ nữ ở mọi quốc gia trên thế giới được tôn trọng, nhìn nhận và đề cao, vì đóng góp thiết yếu của họ cho xã hội.

Ý truyền giáo: Cầu cho các gia đình, các cộng đoàn và các đoàn thể biết thực hành việc lần chuỗi Mân Côi để loan báo Tin Mừng và bình an.

CHIA BUỒN

Được tin báo, cụ bà Têrêsa Nguyễn Thị Tửu, Nhạc Mẫu của anh Giuse Trần Quang Vinh - Phó Ban Chấp hành CĐ LCTX Giáo hạt Gò Vấp, được Chúa gọi về tại Tư gia (Bà Rịa - Vũng Tàu) lúc 11h30, ngày 30 tháng 03 năm 2016. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ban chấp hành CĐ LCTX TGP Sài Gòn thành kính phân ưu cùng anh và gia đình. Xin Chúa sớm đón linh hồn cụ Têrêsa vào Nước Trời.

Mục lục

✠ Lá Thư Linh Hưởng	
◆ Gió mạnh và Lửa nóng là hai hình anh Chúa Thánh Thần	02
✠ Sống Lời Chúa	04
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TC Dung Nhan Lòng Xót Thương (B5)	14
✠ Tin tức & Sinh hoạt	18
✠ Bản Hỏi-Đáp Tông Chiếu Misericordiae Vultus (tt)	23
✠ DIỄN ĐÀN	
◆ Đại lễ Kính LCTX 2016	26
◆ Nô nức về đây trong ngày Đại lễ	34
◆ Dìm mình trong biển Xót Thương của Mẹ Tà Pao	38
◆ Thực thi LTX & Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội	41
◆ Trung tâm Thánh Mẫu tại Việt Nam	46
◆ Lời tạ tội tháng Năm	49
◆ Trường ca Lòng Thương Xót (tiếp theo và hết)	51
✠ Giáo dục Kitô giáo	
◆ Hôn nhân, thể hiện liên đới-xây tình hiệp thông	56
✠ Giải đáp thắc mắc	
◆ Ý nghĩa của Năm Thánh LTX	60