

**THÔNG ĐIỆP
VÀ
VIỆC SÙNG KÍNH
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

**THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ĐÃ HIỆN RA
VÀ BÀY TỎ VIỆC SÙNG KÍNH
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
CHO THÁNH NỮ MARIA FAUSTINA KOWALSKA
BA LAN
(1905 - 1938)**

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH TUẦN CỬ NHẬT

- 1. Hát hoặc nguyện kinh: Chúa Thánh Thần.**
- 2. Đọc 1 kinh: Lạy Cha, Kính mừng, Tin kính.**
- 3. Lăn chuỗi Thương Xót.**
- 4. Đọc kinh theo ngày trong Tuần cử nhật.**
- 5. Đọc Lời Chúa.**
- 6. Người hướng dẫn giúp cầu nguyện.**
- 7. Kinh: Cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa.**
- 8. Lời Tận Hiến.**
- 9. Hát: Trái tim nhân hậu (hoặc Lòng Chúa Thương Xót).**
- 10. Kinh Cám ơn.**

IMPRIMATUR

Phú Cường, ngày 26 tháng 11 năm 2003



PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỬ

GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN PHỤNG TỰ

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

**TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
CĐ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

THƯ NGỎ

1. Ngày 22 tháng 02 năm 1931 chị Thánh Faustina nhận được mặc khải Mẫu Nhiệm thăm sâu của Thiên Chúa là **Lòng Chúa Thương Xót**.
2. Năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành thông điệp: **“Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót” và tuyên bố Chúa Kitô là Lòng Thương Xót nhập thể của Thiên Chúa Cha**; Giáo Hội có quyền và có bổn phận loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho thế giới.
3. Ngày 30 tháng 04 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh cho nữ tu Faustina và thiết lập **Thánh lễ suy tôn Lòng Chúa Thương Xót vào ngày Chúa Nhật II Phục Sinh**.
4. Sự tôn thờ Lòng Chúa Thương Xót lan rộng nhanh chóng khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam việc tôn thờ Lòng Chúa Thương Xót đã phát triển cách tự phát trong nhiều Giáo phận. Riêng tại Tổng Giáo Phận TPHCM tính đến nay đã có 90/200 Giáo xứ có **Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót** – hiện tượng này đã đặt thành vấn đề cho giáo quyền.
5. Do đó, Cha JB. Võ Văn Ánh và Cha Giuse Nguyễn Tri Hùng, Dòng Lazariste đã được Đức Hồng Y JB. Phạm Minh Mẫn trao trách nhiệm qui tụ, tổ chức và hướng dẫn CĐ Lòng Chúa Thương Xót TGP. TPHCM với tư cách là Tổng và Phó Linh hướng vào ngày 01/06/2008.
6. Để thống nhất tài liệu sử dụng, con xin giới thiệu với Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn Dân Chúa quyền Thủ bản “Thông Điệp và Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót” đã được Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ châu phê ngày 26 tháng 11 năm 2003. Chúng con đã duyệt lại và bỏ những phần người ta tự ý thêm vào.

Tân Định, ngày 18/07/2008

Trân trọng giới thiệu
Tổng linh hướng



Lm. JB. Võ Văn Ánh

THÁNH NỮ FAUSTINA: TÔNG ĐỒ CỦA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chị Helen Kowalska sinh ngày 25-08-1905 tại Glogowiec gần Lodz, nước Ba-lan. Chị là con thứ 3 trong một gia đình Công Giáo gồm 10 người con.

Chị xuất thân từ một gia đình nghèo, lao động vất vả về nghề nông. Vì hoàn cảnh gia đình, chị phải nghỉ học khi chưa hết lớp 3 để phụ giúp cha mẹ trong việc trông coi đàn súc vật của gia đình. Khi lên 15 tuổi, chị xin đi tu thì bị cha mẹ từ chối. Năm 20 tuổi, chị mới được vào tu trong Dòng “*Các chị em Đức Mẹ từ bi*”, và được đổi tên là nữ tu Maria Faustina Kowalska. Vì chị thiếu khả năng, cũng như không có trình độ học vấn, nên chỉ được nhận vào tu với tư cách là một “trợ sĩ”, nhưng cũng được mặc áo dòng và khấn ba lời khấn. Trong nhà dòng, chị thường làm những công việc rất hèn hạ như làm bếp, làm vườn hoặc giữ cổng..

Một trợ sĩ vô danh, không tài năng, không học vấn như chị thì không ai nghĩ rằng chị có thể làm nên chuyện đáng nói. Nhưng Thiên Chúa lại có cái nhìn khác, Ngài yêu thích những tâm hồn khiêm hạ, bé nhỏ và cho họ biết những bí nhiệm của trời cao. Chúa nói với chị: “*Ta chọn con, vì con là người kém cỏi, và thiếu khả năng nhất. Nhưng qua đó, kế hoạch của Ta sẽ được hoàn tất*”.

Chúa Giêsu đã dùng chị làm tông đồ truyền bá Lòng Chúa Thương Xót. Cho nên chẳng bao lâu, Chúa đã giúp cho chị hiểu một cách sâu sắc các mầu nhiệm trong đạo, khiến cha linh hướng của chị hết sức ngỡ ngàng, kinh ngạc. Khi nói chuyện với chị, ngài thấy khả năng thảo luận của chị về những vấn đề này, đã đạt tới trình độ của một nhà thần học thông thái, uyên bác. Đọc nhật ký của chị, chúng ta cũng thấy có lần chị cầu nguyện với Chúa: “*Lạy Chúa, Lòng nhân từ của Chúa đã khuyến khích con thưa chuyện với Chúa. Lời Chúa đã dội ánh sáng vào tâm hồn con, làm con mỗi ngày một hiểu Chúa cách sâu sắc hơn*”.

Cha linh hướng ra lệnh cho chị ghi lại trong nhật ký những mạc khải của Chúa và Đức Mẹ. Nhưng cầm bút viết lại là một trở ngại lớn

cho chị. Chị đã tâm sự điều này với Chúa: ***“Lạy Chúa, Chúa biết khả năng viết lách của con thật tệ hại. Và lại, con cũng không có đến một cây bút tốt để viết nữa. Con phải cố gắng đến khổ sở để dùng nét chữ nguệch ngoạc mà ráp từng từ lại với nhau...”***

Một người với khả năng như thế, nhưng lại được Thiên Chúa dùng làm thư ký cho Người, thật là kỳ diệu: ***“Hồi thư ký của mầu nhiệm sâu thẳm nhất của Ta, nhiệm vụ của con là viết ra mọi điều Ta mặc khải cho con về Lòng Thương Xót của Ta. Hãy viết về Lòng Thương Xót của Ta. Hãy viết về mầu nhiệm cao cả nhất của Ta. Nhiệm vụ trọn đời con là khuyến khích các linh hồn tin tưởng nơi Ta.”***

“Hồi thư ký nhỏ của Lòng Thương Xót, hãy viết. Sau này những ai đọc cuốn nhật ký này sẽ hiểu về Ta, và đặt tin tưởng nơi Ta. Hãy viết rằng: Lòng rộng lượng của Ta dành cho người tội lỗi, nhiều hơn cho người công chính. Ta bỏ trời xuống thế là vì người tội lỗi. Máu châu báu Ta đổ ra cũng là cho họ.”

Vâng lời cha linh hướng, và được sự khuyến khích của Chúa và Đức Mẹ, chị đã viết cho tới khi lia trần được khoảng 600 trang đánh máy. Điều lạ là từ đầu cho tới khi hoàn tất, người ta thấy hầu như không có chỗ nào bị sửa chữa, hay viết sai lỗi chính tả.

Ngoài công tác làm thư ký, chị còn được Chúa trao cho sứ vụ làm tông đồ của Lòng Thương Xót. Ngày 4-7-1937, chị ghi lại trong nhật ký: ***“Hôm nay lễ Thánh tâm Chúa Giêsu. Trong khi tham dự thánh lễ, tôi được Chúa cho hiểu hơn về Thánh tâm Chúa, và về ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy nơi Trái tim Người dành cho chúng ta; cũng như hiểu được làm sao Chúa là biển cả Thương Xót. Rồi tôi nghe thấy tiếng Chúa phán: “Hồi tông đồ của Lòng Thương Xót Ta, hãy loan báo cho toàn thể nhân loại về Lòng Thương Xót vô bờ của Ta. Đừng nản lòng về những khó khăn con gặp phải khi cố vẽ Lòng Thương Xót của Ta. Những đau khổ gây nên bởi những khó khăn này rất cần thiết, vì nó sẽ giúp thánh hóa con, cũng như đó là dấu chứng cho biết, đây là công việc của Ta. Hồi con, hãy chuyên cần viết lên từng câu Ta đã nói với con về Lòng Thương Xót của Ta, bởi vì nhờ đó mà rất nhiều linh hồn sẽ được ơn ích vì biết chạy đến với Ta.”***

CHỊ FAUSTINA TỪ TRẦN VÀ ĐƯỢC PHONG THÁNH

Chị Faustina bị bệnh lao phổi hoành hành như Chúa đã báo trước, nhưng chị đã vui vẻ chấp nhận. Chị qua đời ngày 5-10-1938, tức đêm trước ngày xảy ra thế chiến II.

Chị đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân Phước ngày 18-4-1993 và phong Hiển Thánh 30-4-2000 nhân dịp lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

Năm 1995, cha Ronald Pytel, người Baltimore bị bệnh tim nặng đã được chữa lành nhờ lòng sùng kính nữ tu Faustina và lần chuỗi Thương xót.

Ngày 30-4-2000, trong bài giảng lễ phong hiển Thánh cho chị, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: *“Nữ tu Faustina là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta...”*. *“Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về Lòng Chúa Thương Xót”* (Nhật ký trang 132). Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giảng hướng về chị Faustina như sau: *“Thưa chị Faustina, một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho thời đại chúng tôi, một quà tặng từ đất nước Balan cho toàn thể Hội thánh, xin cho chúng tôi biết được chiều sâu của Lòng Chúa Thương Xót; xin cho chúng tôi có một kinh nghiệm sống động và làm chúng về Lòng Thương xót ấy cho anh chị em chúng tôi. Ước gì sứ điệp về ánh sáng và niềm hy vọng của chị lan tỏa khắp thế giới, bằng cách thúc đẩy người tội lỗi hoán cải, xóa bỏ mọi tranh chấp, hận thù cùng dẫn đưa mọi cá nhân và quốc gia đến việc thực thi tình huynh đệ. Hôm nay, khi cùng chị hướng nhìn lên khuôn mặt của Đức Kitô sống lại, ước gì chúng tôi lấy làm của mình lời cầu nguyện tin tưởng phó thác của chị và nói lên với niềm hy vọng vững vàng:*

LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA.”

THÔNG ĐIỆP

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ngày 22-2-1931, tại tu viện Plock, Chúa Giêsu đã hiện ra với chi và trao cho chi một Thông điệp vĩ đại về Lòng Chúa Thương Xót cho toàn thể nhân loại.

Thông điệp Lòng Thương Xót nói lên Thiên Chúa yêu thương hết mọi người chúng ta, dẫu cho tội lỗi của chúng ta nặng đến cỡ nào. Chúa muốn chúng ta nhìn nhận Lòng Chúa Thương Xót còn lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Vậy hãy tin thác vào Người, đón nhận Lòng Thương Xót của Người.

Theo như cuốn nhật ký của chị Faustina, muốn được Thiên Chúa đủ Lòng Thương xót và lãnh lấy ân sủng của Người, chúng ta cần thực hiện ba việc sau đây:

1. Tỉnh cầu Lòng Chúa Thương Xót:

Chúa muốn chúng ta tìm đến gặp gỡ Người qua việc cầu nguyện và ăn năn sám hối tội lỗi của mình để tỉnh cầu Người đoái thương đến chúng ta và toàn thể thế giới. Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cả một đại dương Lòng Thương Xót được mở ra cho chúng ta. Chúa đòi hỏi chị Faustina phải cầu nguyện liên lý để xin Chúa thương xót chính mình và cả nhân loại. Người nói: *“**Các linh hồn nào kêu gọi đến Lòng Thương Xót của Ta đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn ấy còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí Ta không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu lòng trắc ẩn của Ta. Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thể giới. Không một linh hồn nào kêu gọi tới Lòng thương của Ta mà phải thất vọng bao giờ**”*.

* **Thực hành:** Dâng chuỗi Thương xót mỗi ngày, tốt nhất là đọc vào lúc 3 giờ chiều để nhớ đến giờ tử nạn của Chúa và xin ơn thương xót cho toàn thể thế giới.

2. Thực hành Lòng thương xót đối với tha nhân:

Thiên Chúa muốn chúng ta lãnh nhận Lòng thương xót cho mình, và qua mình, chúng ta truyền sang cho tha nhân. Chúng ta phải yêu thương và tha thứ cho anh em như Người đã đối xử với chúng ta: ***“Thấy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau... như Thầy đã yêu thương anh em”*** (Ga 13, 34). ***“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”*** (Lc 6, 36). Hãy đọc dụ ngôn: ***Người Cha nhân hậu*** (Lc 15, 11-32) – ***Người Samari tốt lành*** (Lc 10, 29-37) – ***Người phú hộ và kẻ khó Ladaro*** (Lc 16, 19-31) – ***Người mắc nợ không biết thương xót*** (Mt 18, 23-25) để chúng ta xác tín về nghĩa vụ thi hành lòng thương xót. Khi cuộc chung thẩm diễn ra, Chúa sẽ chú trọng đến những hành động thương xót thực tế và giúp đỡ tha nhân của chúng ta: “Vì xưa Ta đói, các người đã cho Ta ăn...” (Mt 25, 31-46).

Chúa Giêsu có những chỉ dẫn cụ thể và cận kề khi mặc khải cho chị Faustina về vấn đề này: ***“Ta xin con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải xuất phát từ tấm lòng yêu mến Ta. Con có bốn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo. Những ai không thực hành việc gì cả thì kẻ ấy chẳng được Ta thương xót vào ngày phán xét”***.

Mỗi ngày, Chúa sắp xếp cho chúng ta nhiều cơ hội và hoàn cảnh để chúng ta mở mắt, mở tai, mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi của cuộc sống, chúng ta phải lựa chọn trong khả năng của mình và theo sự soi sáng của Chúa, điều gì có thể giúp được và giúp cho ai.

* **Thực hành**: Sống bác ái bằng ba cấp độ: ***Cầu nguyện – lời nói – việc làm***. Và theo như giáo hội dạy trong kinh: ***Thương người có 14 mối***.

3. Tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót:

Thiên Chúa muốn chúng ta xác tín điều này là các ân huệ do Lòng Thương Xót của Chúa ban chỉ tùy thuộc vào mức độ lòng tín thác của chúng ta. Càng tin tưởng phó thác vào Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhận lãnh được nhiều ân huệ bấy nhiêu. Tin tưởng mà thôi chưa đủ, còn cần phải tín thác triệt để: ***“Ta chính là Tình yêu và Lòng Thương Xót. Khi một linh hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác, Ta sẽ đổ tràn đầy ân sủng trên họ đến mức độ họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải tỏa ra cho các linh hồn khác được nhờ”***.

* **Thực hành**: Năng cầu nguyện bằng câu: ***“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”***.



MỘT SỐ HÌNH THỨC SÙNG KÍNH ĐẶC BIỆT:

Chúa Giêsu đã chỉ thị cho chị Faustina một số hình thức sùng kính đặc biệt, để qua đó, người ta có thể tới gần Trái tim đầy Lòng Chúa Thương Xót và kéo ơn Chúa xuống trên họ.

1. TÔN KÍNH ẢNH CHÚA

BỨC ẢNH THÁNH: Ngày 22-2-1931 trong một thị kiến, chị thấy Chúa Giêsu trong trang phục màu trắng, tay phải Chúa giơ lên ban phép lành, tay trái Chúa đặt nơi ngực, gần trái tim, nơi có hai luồng ánh sáng tỏa ra: một màu đỏ, một màu trắng nhạt. Chúa phán ***“Hãy vẽ tấm Ảnh như con nhìn thấy đây, với hàng chữ: LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA. Ta hứa, nếu ai tôn kính tấm Ảnh này, sẽ không bị hư mất. Ta cũng hứa sẽ giúp linh hồn đó toàn thắng các kẻ thù trong cuộc sống, nhất là trong giờ lâm tử. Ta sẽ bảo vệ, gìn giữ linh hồn đó như của riêng Ta vậy... Ta mong muốn tấm Ảnh này trước hết được tôn kính trong nhà nguyện của các con, rồi trên toàn thế giới.”***

Theo lệnh của cha linh hướng, chị có hỏi Chúa về ý nghĩa hai màu sắc của hai luồng sáng đó, thì được Chúa trả lời: **“Hai luồng sáng hiển thị cho máu và nước. Luồng trắng nhạt chỉ nước, nó làm cho linh hồn nên công chính. Luồng đỏ chỉ máu, đó là sự sống của linh hồn. Hai luồng sáng này được ban ra do Lòng Thương xót vô bờ của Trái tim Ta, mà người lính đã lấy đồng đâm thủng, khi Ta bị treo trên thập giá... Phúc cho những linh hồn nào luôn biết nương náu trong nơi ẩn trú này, vì cánh tay công thẳng của Thiên Chúa sẽ không đánh phạt họ”**.

Được phép Mẹ bề trên, cha linh hướng của chị đã liên lạc với một họa sĩ, để vẽ Ảnh Chúa theo sự hướng dẫn của chị. Vẽ xong, ông đưa cho chị coi. Nét mặt chị lộ vẻ buồn, vì tấm Ảnh đó đã không lột tả được vẻ rực rỡ, cả sáng của Chúa. Chị đã được Chúa an ủi: **“Giá trị của tấm Ảnh này không căn cứ trên nét đẹp của màu sắc, nét vẽ, nhưng là ơn phúc của Ta. Đó là một nhắc nhở về Lòng Thương xót của Ta. Ta ban cho loài người Con Tàu để đưa họ tới suối nguồn Thương xót của Ta và múc lấy mọi ơn phúc. Con Tàu đó là tấm Ảnh này với hàng chữ: LAY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA...”**

Tấm Ảnh này đã được truyền đi khắp thế giới.

2. MỪNG LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Một dấu chỉ khác cho tình yêu đầy khoan dung của Chúa là Ngày lễ mà Ngài đặt tên là: **“Lễ kính nhớ Lòng Chúa Thương Xót”**. Chúa nói với chị: **“Ta muốn tấm Ảnh này được long trọng làm phép vào ngày Chúa nhật II Phục sinh: Chúa nhật đó là lễ kính Lòng Thương xót của Ta. Ta muốn Lễ kính này trở nên chốn náu thân và bình phong cho hết linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn khổ. Trong ngày này, vực thẳm Lòng Thương xót của Ta sẽ được mở ra. Ta sẽ đổ tràn cả đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn, những kẻ tìm đến Lòng Thương xót của Ta. Linh hồn nào đi xưng tội và rước lễ sẽ nhận được ơn tha thứ triệt để cả tội lỗi lẫn hình phạt. Ngày đó các cửa đập**

Lòng Thương xót sẽ trào tuôn ân sủng vì được mở ra. Không một linh hồn nào phải sợ sệt khi đến gần Ta, dù tội lỗi của họ có đỏ như máu... Lễ kính Lòng Chúa Thương xót bắt nguồn từ sâu thẳm lòng thiết ái của Ta. Ước muốn của Ta là: Lễ này phải được cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh”.

Lần khác Ngài tuyên bố: *“Các linh hồn cứ hư đi, mặc dù có cuộc khổ nạn đầy cay đắng của Ta. Ta cho họ một hy vọng cuối cùng để được cứu thoát, đó là Lễ kính Lòng Chúa Thương xót. Nếu loài người không sùng bái Lòng Thương xót, họ sẽ phải hư mất đời đời. Hãy nói cho các linh hồn biết Lòng Thương xót hải hà của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, ngày công lý của Ta đã kề cận. Con ơi! Hãy nói cho loài người biết là ngày lễ kính Lòng Thương xót của Ta bắt nguồn từ cõi sâu thẳm của lòng Ta. Ta muốn đem sự an ủi cho toàn thể thế giới”.*

Lần khác Chúa lại nói: *“Không một linh hồn nào được sự công chính hóa nếu họ không quay về với Lòng Thương xót của Ta trong sự tín thác. Chính vì thế mà Chúa nhật II Phục sinh được đặt làm Đại lễ kính Lòng Chúa Thương xót. Đến ngày đó, các linh mục phải nói cho tất cả mọi người biết Lòng Thương xót bao la khôn lường của Ta. Ta đặt con làm quản lý Lòng Thương xót này. Con hãy làm tất cả những gì con có thể cho sự rao truyền Lòng Chúa Thương xót. Ta ước ao thiên hạ bái thờ Lòng Thương xót của Ta, và Ta sẽ ban cho loài người một hy vọng cuối cùng để được ơn cứu độ, đó là cầu viện tới Lòng Thương xót của Ta. Trái tim Ta lấy làm hoan hỉ về ngày lễ Kính này”.*

Ngày 30-04-2000, trong bài giảng lễ phong Thánh cho chị Faustina, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót trong toàn thể Giáo hội. Ngài nói: *“Thật là quan trọng việc chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp đến với chúng ta từ Lời Chúa của ngày Chúa nhật II Phục sinh, ngày mà từ nay khắp Hội thánh sẽ gọi là Chúa nhật của Lòng Chúa Thương Xót”.*

3. LÀM TUẦN CỬU NHẬT MỪNG LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1937, Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina làm Tuần cửu nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh cho đến Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục sinh để chuẩn bị mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Chính Chúa đã đọc cho chị viết ý chỉ cầu nguyện cho mỗi ngày, nghĩa là mỗi ngày chị dâng lên cho Chúa một loại linh hồn khác nhau và đem họ vào đại dương Thương xót của Chúa, để nài xin Chúa Cha, nhờ sức mạnh cuộc Thương khó của Ngài mà ban hồng ân cho họ.

Chúa hứa: **“Ta sẽ không từ chối bất cứ linh hồn nào mà con đem đến mạch suối Thương xót của Ta. Mỗi ngày, con xin với Chúa Cha, nhân danh cuộc khổ nạn của Ta, Ta sẽ ban ơn phúc trên những linh hồn ấy.”**

4. LẦN CHUỖI THƯƠNG XÓT

Ngày 13-9-1935, trong lúc cầu nguyện, chị Faustina nhận được một thị kiến: Một Thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn van xin Chúa rủ thương tha cho dân thành. Bỗng chị thấy Chúa Ba Ngôi và đồng thời cảm nhận được quyền năng ân sủng của Chúa Giêsu trong tâm hồn chị, và cũng thấy mình đang cầu nguyện với Chúa Cha trong lời lẽ này: **“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thân tính của Con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.**

-Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.”

Đang lúc cầu nguyện theo lời Chúa dạy, thì chị thấy Thiên thần tỏ ra bất lực, và không còn thi hành được sự trừng phạt nữa.

Ngày hôm sau khi bước vào nhà nguyện, chị lại được nghe tiếng nói dạy chị đọc lời nguyện hôm trước mà Chúa gọi đó là cách lần chuỗi Thương xót. Từ đó, chị đọc không ngừng, đặc biệt cho những linh hồn hấp hối.

ƠN ÍCH CHUỖI THƯƠNG XÓT: Chúa nói: “*Con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt này mà Ta dạy cho con. Bất cứ ai đọc nó sẽ được sự thương xót dồi dào vào giờ chết. Khi các con đọc chuỗi hạt này cho kẻ sắp chết, Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và kẻ lâm chung, không phải với tư cách Quan tòa, nhưng với tư cách là Vị Cứu tinh tràn đầy Lòng Thương xót. Các vị linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ Lòng Thương xót vô biên của Ta. Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của Ta”.*

“*Ôi! Ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi Thương xót này. Đọc chuỗi này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần Ta hơn*”.

Nhờ chuỗi hạt này, chị đã hoán cải được rất nhiều người tội lỗi, giúp người hấp hối được ơn chết lành, cũng như điều khiển được cả thiên nhiên nữa.

5. TÔN KÍNH GIỜ TỬ NẠN CỦA CHÚA: **GIỜ THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN**

Giờ của Lòng Thương xót trào đổ: Trong các lần mặc khải cho chị Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc Thương khó của Ngài khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá. Chúa yêu cầu chị ghi lại: “*Vào lúc 3 giờ chiều hãy khẩn cầu Lòng Thương xót của Ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trâm mình vào cuộc khổ nạn của Ta, đặc biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ điểm của Lòng Thương xót vĩ đại nhất đối với thế giới. Trong giờ này, Ta sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Ta, nhân danh cuộc tử nạn của Ta*”.

“Này con, Ta nhắc cho con nhớ, cứ mỗi lần nghe đồng hồ đổ 3 tiếng, con hãy gieo mình ngụp lặn vào Lòng Thương xót của Ta. Hãy bái thờ và tôn dương Lòng Thương xót. Hãy khẩn cầu quyền năng vô hạn của Lòng Thương xót cho các tội nhân khôn cùng cách riêng. Bởi vì chính vào giờ điểm này, Lòng Thương xót được mở rộng cho hết mọi linh hồn”.

“Vào giờ này, con có thể lãnh nhận được bất cứ ân huệ nào cho chính mình và cho người khác qua lời cầu xin của con. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Lòng Thương xót vượt thắng cả công lý. Con ơi! Hãy thu xếp đi Đàng Thánh Giá vào giờ này, miễn sao vẫn chu toàn các việc bổn phận và nếu không đi Đàng Thánh giá được thì ít nhất hãy vào nhà nguyện một lúc, đến đó thờ lạy Trái tim Ta đang ngự trong Bí tích yêu thương, một trái tim tràn đầy Lòng Thương xót, và nếu không thể bước vào nhà nguyện, thì dù ở đâu cứ trâm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện nhớ đến Ta là đủ. Ta yêu cầu hết mọi tạo vật tôn sùng Lòng Thương xót của Ta”.

**** BÍ TÍCH HÒA GIẢI: TÒA ÁN THƯƠNG XÓT***

Để giúp chúng ta chuẩn bị lãnh nhận Mình, Máu, Linh hồn và Thần tính của Đấng cứu độ thương xót trong Phép Thánh Thể, Chúa còn để lại “phép lạ của Lòng Thương xót” khác, đó là Bí tích Hòa giải. Ở đây Chúa hiện diện với chúng ta như Đấng Cứu Độ với Lòng Thương xót, là suối nguồn thương xót để tẩy rửa, ủi an, tha thứ và hoán cải đời sống chúng ta, cho dù tội lỗi chúng ta đầy tràn.

Mỗi lần chúng ta đi xưng tội với đức tin và tâm tình sám hối thì cả thiên đàng và hỏa ngục đều bàng hoàng chấn động trước sự đổ trào Lòng Thương xót của Thiên Chúa đầy bao dung tha thứ.

Chúa nói với chị Faustina: “*Khi con đi xưng tội, tức là con đến với nguồn thương xót này, gồm Máu và Nước đổ ra từ Thánh Tâm Ta luôn luôn tuôn xuống linh hồn con... nơi Tòa Án Thương xót, những phép lạ*

cao cả nhất tiếp diễn không ngừng... Đây là nơi gặp gỡ của Thiên Chúa Thương Xót và linh hồn tội lỗi”.

“Con hãy dùng đức tin khi quỳ dưới chân người đại diện của Ta... Chính Ta đang chờ đợi con ở đó... Hãy xưng tội trước mặt Ta. Cá nhân vị linh mục đó là Ta, chỉ cách có bức màn. Đừng bao giờ phân tích vị linh mục mà Ta dùng đó là ai. Hãy mở linh hồn con khi xưng tội như là xưng với Ta, và Ta sẽ ban cho linh hồn con đầy ánh sáng...”

“Hãy chỉ cho các linh hồn biết phải tìm đâu niềm an ủi. Đó chính là nơi tòa giải tội... Để giúp ích cho mình nhờ phép lạ này, người ta không cần phải tham gia vào những cuộc hành hương lớn, hay thực hành những nghi thức bên ngoài. Nhưng bằng đức tin chân thành, hãy đến với vị đại diện Ta nơi tòa giải tội, và kể hết cùng Ngài những khốn khổ của linh hồn, và rồi phép lạ của Lòng Thương Xót sẽ xảy ra. Một linh hồn giống như cây chết đã thối rữa, đối với quan điểm loài người là hết hy vọng, là mất tất cả. Nhưng đối với Thiên Chúa lại không vậy. Phép lạ của Lòng Thương Xót sẽ phục hồi hoàn toàn linh hồn đó... Ôi thật đáng thương cho những linh hồn đã không biết tận dụng phép lạ Lòng Thương Xót này của Ta”.

“Hỡi con, con nên biết Trái tim Ta chính là Lòng Thương Xót. Từ biển cả thương xót này, các ơn phúc được tuôn đổ trên thế giới. Không có linh hồn nào đến với Ta, mà không được an ủi, vỗ về. Mọi tội lỗi đều được chôn vùi dưới đáy vực sâu của Lòng Thương Xót của Ta. Mọi ơn cứu rỗi và thánh hóa đều được tuôn ra từ mạch suối này”.

*** BÍ TÍCH THÁNH THỂ:**

SỰ HIỆN DIỆN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Trong tình yêu lớn lao của Chúa Giêsu đối với chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta phép lạ cả thể của Lòng Thương Xót đó là Bí Tích Thánh Thể. Chúa Giêsu ở lại với chúng ta dưới hình bánh rượy, không

phải chỉ để làm của nuôi linh hồn chúng ta, nhưng cùng đồng hành với chúng ta: “Thấy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20)

Phép Thánh Thể là trung tâm việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Giáo huấn của Giáo Hội cũng nói: Tất cả các bí tích khác đều quy hướng về Phép Thánh Thể và mức lấy sức mạnh ở trong đó.

Chúa nói với chị Faustina: *“Niềm vui thích lớn lao của Ta là được kết hợp với các linh hồn... Khi họ rước lễ, Ta tới trong tâm hồn họ. Bàn tay Ta đẩy những ân sủng mà Ta muốn ban cho họ, nhưng họ không để ý tới Ta. Họ để Ta thui thủi một mình và bận bịu với những ý nghĩ riêng tư của họ. Ôi, buồn biết mấy vì những linh hồn không nhận biết tình yêu của Ta. Họ đối xử với Ta như một vật chết... Ta rất đau lòng khi các linh hồn nhân Bí Tích yêu thương này như một thói quen, hầu như họ không nhận thức được Của Ăn này cho nên họ không có niềm tin hay tình yêu đối với Ta trong trái tim họ, Ta bước vào tâm hồn đó với tất cả sự miễn cưỡng. Thà rằng họ đừng rước lễ thì hơn... Thật đau đớn cho Ta, rất ít linh hồn biết kết hợp với Ta trong lúc đón rước Ta. Ta chờ đợi họ, nhưng họ rất lãnh đạm và thờ ơ với Ta. Ta muốn ban rất nhiều ơn cho họ, nhưng họ không muốn nhận lãnh... Con có thể hiểu được phần nào nỗi đau của Ta, giống như tình yêu của một người mẹ tha thiết thương con, trong khi con cái từ chối tình yêu của bà. Trong tình huống đó, nỗi đau của bà không ai có thể an ủi được. Nó cũng giống như tình yêu của Ta vậy đó, con ạ”*.

Chị Faustina có lòng yêu mến Thánh Thể cách rất đặc biệt. Chị viết: *“Ôi cao quý và ý nghĩa thay mẫu nhiệm trong Thánh Lễ Misa... Một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu Thiên Chúa làm gì cho chúng ta trong mỗi Thánh Lễ và Ngài chuẩn bị những gì cho chúng ta trong đó”*.

“Tất cả sự tốt lành ở trong tôi đều do việc hiệp lễ đem lại... Toàn thể bí mật của sự thánh hóa của tôi, hàm chứa trong phép Thánh Thể... Chỉ có một sự duy nhất nâng đỡ tôi, đó là rước lễ. Từ đó tôi nhận

được tất cả sức mạnh, mọi sự an ủi của tôi ở trong đây. Chúa Giêsu ẩn mình trong Bánh Thánh là tất cả cho tôi... Tôi không biết làm sao tôn vinh Thiên Chúa nếu tôi đã không có Thánh Thể trong lòng tôi”.

“Ôi Bánh Thánh hằng sống, là sức mạnh duy nhất của con, là suối nguồn tình yêu và thương xót, xin hãy áp ủ thế giới, ban sức cho những linh hồn nhút nhát. Ôi diễm phúc thay giây phút mà Chúa để lại cho chúng ta Thánh Tâm Thương xót của Người”.



GIÁO HỘI CHUẨN NHẬN

Một trong những lý do để việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót có kết quả là việc được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng đỡ. Năm 1980, Ngài đã ban hành thông điệp **“Giàu Lòng Thương Xót”**. Trong đó, Ngài nói: ***“Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Thương Xót... nguồn thương xót vô tận”***. Ngài tiếp tục nhấn mạnh rằng: ***“Chương trình cứu chuộc của Chúa Kitô – chương trình Thương xót – phải trở nên chương trình của dân người, chương trình của Giáo Hội”***.

Năm 1982, trong chuyến hành hương tại Collevaenza (Ý) Ngài đã tái xác nhận tầm quan trọng của sứ điệp Thương xót và Ngài giải thích: ***“Ngay từ khi bắt đầu công việc mục vụ tại Rôma, Ta coi sứ điệp này như một “đặc nhiệm” mà Chúa quan phòng đã chỉ định cho Ta trong hiện trạng con người ngày nay, của Giáo Hội và Thế Giới”***.

Ngày 10-4-1991, trong buổi triều yết chung, Ngài đã nói về chị Faustina với một sự kính trọng đặc biệt, đồng thời nhắc lại mối liên hệ giữa chị với thông điệp của Ngài, và nhấn mạnh đến sứ mạng của chị mang Sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót đến cho toàn thể thế giới.

ƠN ÍCH VIỆC SÙNG **KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

- Chúa hứa ban sự bình an: *“Linh hồn nào tiến vào Thánh tâm Thương xót của Ta, Ta sẽ đổ đầy bình an cho họ”*.

- Chúa hứa bao bọc suốt đời và sẽ được Chúa thương xót trong giờ chết: *“Linh hồn nào truyền bá và sùng kính Lòng Thương xót của Ta, Ta sẽ bao bọc họ suốt cả cuộc đời, như người mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ chết của họ, Ta sẽ không còn là vị Thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Độ với Lòng Thương xót. Trong giờ sau hết, các linh hồn không có gì khác hơn để tự vệ, ngoài Lòng Thương xót nhân từ của Ta. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết chìm trong nguồn mạch Lòng Thương xót của Ta, bởi vì phép công bằng sẽ không đụng chạm đến họ...”*.

LOAN TRUYỀN **LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viết: *“Giáo hội phải coi một trong những nghĩa vụ chính yếu của mình, trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống là: loan truyền và thể hiện Lòng Thương xót đã được mạc khải một cách siêu vời trong Đức Kitô”* (Thông điệp Giàu Lòng Thương Xót).

Điều này chúng ta cũng thấy dày đặc trong nhật ký của chị Faustina: *“Hãy loan truyền cho toàn thế giới biết Lòng Thương xót khôn thấu của Ta.”*

Hãy loan truyền: Thiên Chúa là Tình thương: *“Ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa là Tình thương. Mọi công trình của bàn tay Ta đều mang vinh dự là Lòng Thương xót... Hãy làm bất cứ việc gì trong khả năng của con để loan truyền việc tôn sùng Lòng Thương xót của Ta. Ta sẽ bổ khuyết những gì còn thiếu sót”*.

Các linh mục loan truyền Lòng Thương xót của Chúa sẽ được quyền năng hoán cải tội nhân: ***“Hãy nói cho các linh mục của Ta rằng những tội nhân cứng lòng sẽ ăn năn thống hối khi được nghe những lời các ngài nói về Lòng Thương xót vô biên của Ta, về lòng trắc ẩn Ta dành cho họ trong Thánh Tâm Ta. Với những linh mục loan truyền và tán dương lòng thương xót của Ta, Ta sẽ ban cho quyền năng thần diệu; Ta sẽ xúc dầu ngôn từ các ngài và đánh động các con tim của những ai mà các ngài sẽ nói với họ”***.

CHUẨN BỊ CHO CHÚA ĐẾN LẦN THỨ HAI: PHẢI CẦN ĐẾN LÒNG CHÚA THƯƠNG XỐT

Chị Faustina cũng nhận được những báo hiệu không thể nhầm lẫn về sự tái lâm của Chúa: ***“Con hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương xót của Ta... Đây là dấu hiệu của thời kỳ cuối hết, sau đó sẽ là ngày công lý... Con hãy chuẩn bị thế giới cho ngày quang lâm chung cuộc của Ta, vì ngày kinh hoàng, ngày của Công lý đã cận kề”***.

Chúa nói rằng: Chúa đang hiến cho các tội nhân “hi vọng cứu độ cuối cùng”. Dù tội lỗi chúng ta lớn lao thế nào mặc lòng, Người muốn chúng ta trở về với Người, nhưng phải kịp đáp trả ngay bây giờ, trong khi còn giờ Thương xót: ***“Trong khi còn thì giờ, hãy nương tựa đến suối nguồn Thương xót của Ta... Ai từ chối qua ngưỡng cửa Thương xót, phải bước qua ngưỡng cửa công thẳng của Ta”***.

Một lần chị Faustina cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Cretochowa, chị đã được Đức Mẹ nói về sự cấp bách của việc Chúa đến: ***“Con hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương xót cao cả của Chúa và chuẩn bị thế giới cho lần đến thứ hai của Người. Người sẽ đến lần này không phải là Đấng Cứu Độ Thương xót, nhưng là một Đấng xét xử chí công. Hãy nói cho các linh hồn về Lòng Thương xót cao cả này trong khi thời gian ban bố Lòng Thương xót hãy còn”***.

*** MẸ MARIA: MẸ THƯƠNG XÓT!**

Lời kinh: *“Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành...”* qua bao thế kỷ, giáo dân đã khẩn cầu Mẹ dưới tước hiệu này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giới thiệu cho chúng ta một lần nữa để nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria trong chương trình Thương Xót của Thiên Chúa. Trong thông điệp *“Giàu Lòng Thương Xót”*, Ngài đã dành cả một chương cho Đức Mẹ: *“Mẹ thương xót”. Ngài giải thích: “Mẹ là người hiểu sâu xa nhất Lòng Chúa Thương Xót. Mẹ là người, hơn ai hết, xứng đáng và nhận được Lòng Chúa Thương Xót. Mẹ đã được mời gọi cách riêng để chia sẻ sứ mạng của Con Mẹ, trong việc mạc khải tình yêu của Chúa, Mẹ tiếp tục loan truyền Lòng Chúa Thương Xót từ thế hệ này qua thế hệ khác”*.

Đối với chị Faustina, Mẹ Maria là nguồn Thương Xót bất biến của Chúa, như một người Mẹ, giám hộ, thầy dạy, và Đấng trung gian cầu bầu. Qua Mẹ, chị đã nhận được đặc sủng trong sạch, sức mạnh trong lúc gặp đau khổ, và vô số những huấn dụ về đời sống thiêng liêng. Chị viết: *“Mẹ Maria là Thầy dạy của tôi, Mẹ dạy tôi cách sống cho Chúa... Càng theo gương Mẹ, tôi càng biết sâu xa về Thiên Chúa... Trước mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, tôi khẩn thiết xin Mẹ Thiên Chúa giúp tôi chuẩn bị linh hồn để đón nhận Con của Mẹ đến... Mẹ dạy tôi làm cách nào để yêu mến Chúa bên trong và làm thế nào để thực hiện ý Chúa trong mọi sự... Ôi Maria, Mẹ con, con đặt mọi sự trong tay Mẹ... Mẹ là niềm vui, bởi vì qua Mẹ, Chúa đã xuống thế gian và ngự trong trái tim con”*.

MỘT SỐ LỜI TIÊN TRI CỦA CHỊ FAUSTINA

1. Báo trước việc cổ động Lòng Thương Xót của Chúa bị cản trở nhưng sẽ lan rộng:

Trong nhật ký, chị Faustina viết: *“Có một thời kỳ, việc cổ động Lòng Thương Xót mà Chúa truyền dạy cho tôi, gần như bị quên lãng.*

Nhưng sau đó, Chúa sẽ can thiệp, và làm cho việc sùng kính này được lan rộng. Và rồi Giáo hội sẽ đạt tới giây phút vinh quang, cực thịnh”.

Phần đầu của lời tiên tri này đã xảy ra đúng như thế. Năm 1959, vì đã nhận được những tin tức không đúng về mạc khải này, Tòa Thánh đã ra lệnh cấm phổ biến việc sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa mà chị Faustina cổ võ. Tình trạng này kéo dài 20 năm. Nhờ ảnh hưởng của Đức Hồng Y Karol Wojtyla lúc bấy giờ và sau lên làm Giáo Hoàng đã can thiệp để lệnh cấm này được bãi bỏ hoàn toàn.

2. Báo trước vi Giáo hoàng người Ba Lan:

Trong lúc cầu nguyện cho Ba Lan, quê hương của mình, chị Faustina đã được Chúa hứa: ***“Từ Ba Lan, sẽ trỗi lên một tia sáng, để chuẩn bị thế giới cho lần trở lại lần thứ hai của Ta”***. Quả thật, Đức Hồng Y Karol Wojtyla, người Ba Lan đã được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 1978 và lấy hiệu là Gioan Phaolô II.

3. Báo trước việc truyền bá Lòng Chúa Thương Xót sau khi chị qua đời:

Về sứ vụ truyền bá Lòng Chúa Thương Xót, chị Faustina nói: ***“Tôi biết chắc chắn rằng, sứ vụ của tôi sẽ không chấm dứt sau khi tôi chết, nhưng đó chính là lúc khởi đầu”***. Thật vậy, trước thế chiến thứ II, không ai biết đến tên chị Faustina. Ngày nay trong Giáo hội, việc cổ võ mọi người tin tưởng và cậy trông vào Lòng Chúa Thương Xót đã lan rộng khắp nơi. Năm 1941 Cha Joseph Jarzebowski tới Washington, thủ đô nước Mỹ, ngài đã tích cực vận động để có thể lần đầu tiên cho in tấm ảnh Chúa và sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót. Nhất là ở Eden Hill, Stockbridge, tiểu bang Massachusetts, sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót đã được phổ biến mạnh mẽ nhất và đã lan rộng khắp thế giới.

Năm 1980, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành Thông điệp ***“Giàu Lòng Thương Xót”***. Trong đó, ngài viết: ***“Lòng Thương Xót là một biểu tượng kỳ diệu nhất của Thiên Chúa”***. Thông điệp hé mở cho chúng ta hiểu hơn về Thiên Chúa và đặt trọng tâm vào chủ đề: ***“Thiên Chúa là người Cha nhân từ”***. Trong câu mở đầu, ngài viết: ***“Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, Đấng giàu Lòng Thương Xót”***. Ngài diễn tả mối liên hệ giữa tình yêu và Lòng Thương Xót bằng một đoạn văn tuyệt vời: ***“Tin tưởng vào Người Con bị đóng***

đình có nghĩa là thấy Cha, và tin tưởng rằng tình yêu đang hiện diện trên thế giới, và tình yêu này mãnh liệt hơn mọi tội ác mỗi cá nhân, của mọi người, mọi thời trên thế giới. Tin tưởng vào tình yêu này, có nghĩa là tin tưởng vào Lòng Thương Xót. Vì Lòng Thương Xót là chiều kích tất yếu của tình yêu. Đó chính là khía cạnh thứ hai của tình yêu”.

4. Báo trước thế chiến II:

Chị Faustina đã được Chúa cho biết trước thế chiến II sẽ xảy ra, cũng như chị tiên đoán Warsaw sẽ bị chiến tranh tàn phá, nhưng Cracow, nơi đầu tiên cố vũ việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, sẽ được bảo toàn nguyên vẹn. Lời tiên đoán này đã xảy ra đúng như vậy.

5. Báo trước hình phạt sẽ xảy ra:

Chị cũng được Chúa mặc khải cho biết những biến cố, và những hình phạt có thể xảy ra trên thế giới. Một lần, trong một thị kiến, chị thấy Thiên thần Dũng lược: “*Áo Ngài lóng lánh, mặt Ngài sáng lóng uy nghi. Thiên thần đứng trên đám mây. Từ đám mây phát ra những tiếng sấm gầm, chớp giạt rồi chuyển vào lòng bàn tay Thiên thần, để rồi Thiên thần sẽ tung xuống trừng phạt thế giới. Khi tôi nhìn thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp đánh phạt, đặc biệt ở một nơi, mà lý do khôn ngoan, tôi không tiện nói ra. Tôi liền van nài Thiên thần dừng tay lại, để thế giới có thời giờ ăn năn hối cải. Nhưng Thiên thần vẫn không thay đổi sắc mặt. Rồi tôi bỗng thấy Ba Ngôi cực thánh. Sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa làm tôi sợ hãi không dám van nài nữa. Liên lúc đó, tôi bỗng cảm thấy trong tôi một nguồn ơn thánh trợ lực... Ôi Thiên Chúa cao cả và thánh thiện! Tôi không cần diễn tả ra đây, vì tất cả chúng ta sẽ có ngày được đối diện với Thiên Chúa. Tôi tha thiết nài xin Thiên Chúa thương xót thế giới. khi tôi âm thầm cầu nguyện như thế thì bàn tay Thiên thần liền khựng lại. Ngài không thể tung tai ương xuống để trừng phạt tội lỗi thế giới được. Chưa bao giờ tôi cầu nguyện tha thiết như thế”.*

Về dấu hiệu trên trời, một lần Chúa Giêsu phán với chị: “*Trước khi Ta đến như một Đấng phán xét chí công, thì Ta đến như một Vị Vua từ*

bi và thương xót. Trước khi ngày công thắng đến. Ta sẽ cho loài người một dấu hiệu trên bầu trời. Dấu đó sẽ như thế này: Mọi ánh sáng trên bầu trời sẽ tắt lịm, thế giới sẽ chìm ngập trong tối tăm. Rồi xuất hiện một Thánh giá trên trời. Các dấu đinh nơi tay chân Đấng Cứu Thế sẽ phát ra những luồng sáng chiếu soi trái đất trong một thời gian ngắn. Hiện tượng này sẽ xảy ra trước ngày cuối thời”.

6. Báo trước giờ phán xét:

Chị Faustina cũng có cảm nghiệm về “giờ phán xét”. Chị ghi lại trong nhật ký như sau: *“Một ngày kia, tôi được gọi đến Tòa phán xét. Tôi đứng một mình trước mặt Chúa Giêsu chịu nạn. Sau một lát, các vết thương trên thân thể Chúa biến mất, chỉ còn lại năm dấu đinh. Lập tức tôi thấy rõ từng điều xúc phạm đến Chúa. Tôi không ngờ rằng, một sơ sót dù nhỏ mọn nhất của tôi cũng phải đền trả. Ôi giây phút đáng sợ. Ai có thể diễn tả nổi khi đứng trước mặt Ba Ngôi cực thánh? Chúa Giêsu hỏi:*

- Con là ai?

Tôi trả lời:

*- **Lạy Chúa, con là tôi tá Chúa.***

Chúa Giêsu ra án:

*- **Con sẽ bị luận phạt một ngày trong luyện ngục.***

Tôi muốn lao mình xuống ngọn lửa ngay lập tức. Nhưng Chúa Giêsu cản lại và phán:

*- **Con có thể chọn: hoặc một ngày trong luyện ngục, hoặc chịu khổ một thời gian ngắn trên thế gian.***

Tôi thưa lại:

*- **Lạy Chúa, con muốn cùng lúc chịu phạt một ngày trong luyện ngục, và đồng thời chịu mọi thứ đau khổ trên đời cho đến tận thế.***

Nhưng Chúa phán:

*- **Một đã đủ. Con sẽ trở lại thế gian. Ở đó, con sẽ phải chịu đau khổ nhiều, nhưng không lâu”.***

PHẦN KINH NGUYỆN

CHUỖI THƯƠNG XÓT

*** Đọc 1 kinh:**

- *Lạy Cha, Kính mừng, Tin kính.*

*** Đọc trước mỗi chục:**

- *Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, linh hồn và Thân Tinh của Con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.*

- *Đề đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.*

*** Đọc 10 lần:**

- *Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.*

- *Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.*

*** Hết 50 kinh, đọc 3 lần:**

- *Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu.*

- *Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.*

KINH NGUYỆN NGẮN

- **Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.**

- **Con tín thác vào Chúa.**

- **Ôi! Suối nguồn sự sống Lòng Thương xót vô biên của Chúa, xin bao phủ thế giới và trút hết cho chúng con.**

TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

*** NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ 6 Tuần Thánh)**

CẦU CHO TOÀN NHÂN LOẠI, NHẤT LÀ NGƯỜI TỘI LỖI

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ bản tính Chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu./ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.

*** NGÀY THỨ HAI: (Thứ 7 Tuần Thánh)**

CẦU CHO CÁC LINH MỤC VÀ TU SĨ

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào Lòng Thương Xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những người đem đến cho Ta nghị lực, để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng Thương Xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót./ căn nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tặng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ/ hầu

các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy hành động của các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha hằng hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha./ Vì tình yêu của Trái tim Con Cha,/ nơi nấu thân cho các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen

* **NGÀY THỨ BA:** *(Chúa nhật Phục sinh)*

CÂU CHO NHỮNG LINH HỒN TRUNG THÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ từ kho tàng xót thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con/ vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó./ Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha./ Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy/ họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen.

*** NGÀY THỨ TƯ: (Thứ 2 Tuần Bát nhật PS)**

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI NGOẠI GIÁO VÀ NHỮNG NGƯỜI CHƯA NHẬN BIẾT CHÚA.

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi Trái tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới./ Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng tử bi của Chúa,/ linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Chúa./ Nguyên xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ,/ để họ cũng được cùng với chúng con/ tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/ và đừng để họ lìa xa Trái tim vô cùng tử bi của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Cha,/ nhưng vẫn được ôm ấp trong Trái tim vô cùng tử bi Chúa Giêsu,/ Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc âm./ Những linh hồn này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả./ Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời./ Amen.

*** NGÀY THỨ NĂM: (Thứ 3 Tuần Bát nhật PS)**

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI LẠC GIÁO VÀ LY GIÁO

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Ta, tức giáo hội của Ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ là chính sự lân ái,/ Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa./ Xin

đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa/ linh hồn những người lạc giáo và ly giáo./ Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo hội,/ đừng để họ lìa khỏi Trái tim từ bi lân ái Chúa,/ nhưng xin dẫn họ về/ để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo/ từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban,/ lạm dụng các ân huệ của Cha,/ vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình,/ Xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ/ nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha,/ và cuộc khổ nạn cay đắng của Người,/ Vì họ,/ Người đã gánh chịu đau khổ,/ bởi vì Trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ./ Nguyên xin Cha làm cho họ sớm trở về/ để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời./ Amen.

* **NGÀY THỨ SÁU:** *(Thứ 4 Tuần Bát nhật PS)*

CẦU CHO NHỮNG LINH HỒN HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG VÀ CÁC TRẺ THƠ.

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những thiên thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán:/ “Các con hãy học nơi Ta,/ vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ/ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường./ Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ/ vì họ được Chúa Cha thương mến./ Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên

trước tòa Chúa, và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó./ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho họ được ở trong trái tim từ bi Chúa luôn/ để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường,/ các linh hồn trẻ thơ/ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Họ khiêm nhường giống như Con Cha/ và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha./ Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng,/ chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ/ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới,/ hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.

* ***NGÀY THỨ BẢY: (Thứ 5 Tuần Bát nhật PS)***

CẦU CHO NHỮNG LINH HỒN SÙNG KÍNH VÀ LÀM SÁNG DANH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh Lòng Thương Xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Trái tim Chúa là nguồn yêu mến,/ xin Trái tim từ bi Chúa/ che chở các linh hồn hằng ca ngợi/ và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa/ để nhờ chính quyền năng Chúa/ họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn./ Những linh hồn này kết hợp với Chúa/ để mang nhân loại trên vai họ./ Khi từ giã đời này,/ họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính,/ trái lại Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ.

Lạy Cha hằng hữu,/ xin Cha đoái thương những người sùng kính/ cùng làm sáng danh Lòng Thương Xót vô biên của Cha,/ họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu,/ họ là phúc âm

sống động;/ bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu,/ và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha./ Ôi lạy Đấng Tối cao,/ con van nài Cha hãy dủ Lòng Thương Xót/ vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha./ Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng:/ “Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ/ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung”/ bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót bao la không cùng của Cha./ Amen.

* **NGÀY THỨ TÁM:** (Thứ 6 Tuần Bát nhật PS)

CÂU CHO CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC.

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Hãy để nguồn máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của giáo hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán: “Các con hãy xót thương/ như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa,/ Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ Trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hồn đó cũng được ngợi khen Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu,/ Con một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./

Xin Cha thương xót những linh hồn/ đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giêsu,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi./ Amen.

* **NGÀY THỨ CHÍN:** (Thứ 7 Tuần Bát nhật PS)

CẦU CHO CÁC LINH HỒN KHÔ KHAN, NGUỘI LẠNH.

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khỉnh khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến./ Ôi lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ Lòng Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ cậy vì công nghiệp của Chúa.

Lạy Cha hằng hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự đắng cay thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hối trên thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen Lòng Thương Xót của Cha./ Amen.

CHẶNG ĐÀNG THƯƠNG XÓT

(Câu nguyện vào lúc 3 giờ chiều, trước mỗi chặng đọc):

- **Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha/ Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu Cha/ là Đức Giêsu Kitô,/ Chúa chúng con.**
- **Đề đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.**
(thình lạng giây lát, suy niệm cuộc Thương khó của Chúa, rồi đọc một câu trong những lời nguyện dưới đây. Sau mỗi câu đều thưa):
- **Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.**

NHỮNG LỜI NGUYỆN:

1. Vì Chúa bị kết án tử hình.
2. Vì Chúa phải vác thập giá.
3. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất dưới sức nặng của thập giá.
4. Vì Chúa gặp gỡ Mẹ đau khổ của Người.
5. Vì Chúa chấp nhận việc vác đỡ thập giá của ông Simon.
6. Vì Chúa nhận lòng thương xót của bà Veronica.
7. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ hai dưới sức nặng của thập giá.
8. Vì Chúa an ủi các người phụ nữ.
9. Vì Chúa ngã xuống đất lần thứ ba dưới sức nặng của thập giá.
10. Vì Chúa phải chịu lột hết áo mình ra.
11. Vì Chúa phải chịu đóng đinh vào thập giá.
12. Vì Chúa chịu chết trên thập giá.
13. Vì Chúa được hạ xác xuống khỏi thập giá.
14. Vì Chúa được mai táng trong mồ.
- 15. Vì Chúa đã sống lại từ cõi chết.**

KẾT: (3 lần) Lạy Đấng Chí Thánh,/ là Thiên Chúa Toàn năng, Hằng Hữu

- Xin Thương xót chúng con và toàn thế giới.

Bài hát:

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Ngợi Ca Lòng Thương Xót, Chúa đã ban tặng con.

Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.

PK: Chiều đôi núi Can Vê, năm nào Ngài chết treo thân thập tự. Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Ngài, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Ngợi...



NHỮNG LỜI CHÚC TỤNG
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Của Thánh Faustina)

- Lòng Thương Xót của Chúa, tuôn trào từ lòng Chúa Cha.
- **Con tín thác vào Chúa.**

(Câu nào cũng thưa như vậy)

- Lòng Thương Xót của Chúa, là ưu phẩm cao cả nhất của Người.
- Lòng Thương Xót của Chúa, là mẫu nhiệm không thể hiểu thấu được.
- Lòng Thương Xót của Chúa, bắt nguồn từ mẫu nhiệm Ba Ngôi cực thánh.
- Lòng Thương Xót của Chúa, mọi trí khôn nhân loại và Thiên thần không dò được.
- Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn ban mọi sự sống và phúc lộc.
- Lòng Thương Xót của Chúa, cao cả hơn các tầng trời.
- Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn phép lạ và kỳ công.
- Lòng Thương Xót của Chúa, phủ đầy vũ trụ.
- Lòng Thương Xót của Chúa, xuống trong Ngôi Lời nhập thể.
- Lòng Thương Xót của Chúa, phát xuất từ thương tích rộng mở của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
- Lòng Thương Xót của Chúa, chứa trọn trong Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con và cách riêng cho kẻ có tội.

- Lòng Thương Xót của Chúa, vô phương hiểu thấu trong việc thiết lập phép Thánh Thể.
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thành lập Hội thánh.
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong Bí Tích Thánh Tẩy.
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc thánh hóa chúng con được nên công chính qua Chúa Giêsu Kitô.
- Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con suốt đời.
- Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ chúng con nhất là trong giờ lâm tử.
- Lòng Thương Xót của Chúa, ban sự sống bất diệt cho chúng con.
- Lòng Thương Xót của Chúa, đồng hành với chúng con mỗi giây phút của cuộc đời.
- Lòng thương Xót của Chúa, che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục.
- Lòng Thương Xót của Chúa, trong việc hoán cải các tội nhân cứng lòng
- Lòng Thương Xót của Chúa, làm sống sót các Thiên Thần và các Thánh vô phương hiểu thấu.
- Lòng Thương Xót của Chúa, vô biên trong mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa.
- Lòng Thương Xót của Chúa, nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh.
- Lòng Thương Xót của Chúa, là suối nguồn hạnh phúc và niềm hân hoan của chúng con.

- Lòng Thương Xót của Chúa, kêu gọi chúng con từ hư không thành hiện hữu.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, ấp ủ mọi công trình của bàn tay Người.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi tất cả chúng con được dìm trong đó.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn tan nát.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, là nơi các tâm hồn yên nghỉ và bình an giữa chốn hãi hùng.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, là niềm vui ngây ngất của những linh hồn thánh thiện.
 - Lòng Thương Xót của Chúa, gọi lòng cậy trông khi tuyệt vọng.
- CHUNG: Lay Cha Hằng hữu,/ trong Cha có lòng thương vô hạn / và kho tàng nhân hậu vô biên,/ xin hãy đoái nhìn chúng con/ và tăng thêm Lòng Thương Xót nơi chúng con,/ để chúng con khỏi thất vọng và ngã lòng trong những lúc khó khăn,/ nhưng hết lòng tin tưởng và vâng phục theo thánh ý Cha ,/ chính là Tình Yêu và Thương Xót. A men.

CHẦU THÁNH THỂ

- Kính lạy Thánh Thể,
- Trong đó chất chứa giao ước Lòng Thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Con tín thác vào Chúa.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

- Kính lạy Thánh Thể,
- Trong đó chất chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa đời sống vĩnh cửu và Lòng Thương Xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa Lòng Thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa giá trị vô biên của Lòng Thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa nguồn của Nước hằng sống tuôn trào từ Lòng Thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa lửa yêu mến tinh tuyền bùng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của Lòng Thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con, trào dâng từ Lòng Thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương xót vô biên của Người đối với chúng con và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Trong đó chất chứa mọi cảm tình của Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

- Kính lạy Thánh Thể.

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên ngoài.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử của chúng con.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nghịch cảnh và tràn ngập tuyệt vọng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những sai lầm và mưu phản.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn vì không một ai sẽ hiểu chúng con.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống hằng ngày.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của hỏa ngục.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy mọi cố gắng của con đều vô hiệu.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi bão tố xoáy vào trái tim con và tinh thần con đầy sợ hãi đến tuyệt vọng.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối xâm nhập linh hồn con.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi đôi mắt con bắt đầu mờ đi về những vật đời này, và lần đầu tiên, tâm trí con liên tưởng đến một thế gian xa lạ.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con và những rủi ro trở nên số mệnh hàng ngày của con.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và bản tính tự nhiên của con làm cho những ương ngạnh lớn dần.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi những cực khổ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi những kẻ khác.

- Kính lạy Thánh Thể,

- Con tín thác vào Chúa khi những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con; lúc đó con sẽ tín thác trong biển Thương xót của Chúa.

KINH CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lạy Cha,/ Đấng đầy lòng trắc ẩn,/ Đấng duy nhất tốt lành,/ con chạy đến van xin Lòng Thương xót của Cha,/ mặc dù tội lỗi con to lớn/và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Con vẫn tin thác vào Lòng Thương xót của Cha,/ bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay,/ chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng.

Lạy Cha từ bi,/ chỉ mình Cha mới phán xét con,/ Cha không bao giờ từ chối/ khi con thống hối ăn năn/ chạy tới Lòng Thương xót của Cha,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu/ Con Cha đã bảo đảm với con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ nhưng Lòng Thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác”.

Lạy Chúa Giêsu/ là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/ Chúa là Thiên Đàng,/ là Đấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong những phút giây buồn phiền/ giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi./ Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc./ Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một danh y tốt,/ Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con./ A men.



LỜI TẬN HIẾN

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa./ Trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./ Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ,/ chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria rất Thánh,/ Mẹ Chúa./ Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.



MẤY NIÊN HIẾN ĐÁNG GHI NHỚ VỀ THÁNH NỮ FAUSTINA

25-08-1905	Chào đời
01-08-1925	Vào tu trong Dòng Đức Mẹ Từ Bi
22-02-1931	Chúa Mạc Khải Thông Điệp LCTX
13-09-1935	Chúa Mạc Khải Chuỗi Thương Xót
05-10-1938	Qua đời
18-04-1993	Phong Chân phước
30-04-2000	Phong Hiển thánh

Lễ kính hằng năm: Ngày 5 tháng 10

ƠN TOÀN XÁ

TRONG NGÀY CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ngày 04.08.2002 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã quyết định ban ơn Toàn xá trong ngày Chúa nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót:

1/ Ôn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha; cho những tín hữu nào trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh tức là Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, tại bất cứ nhà thờ nào, có lòng quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi kể cả tội nhẹ và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót hay ít là đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính cùng với sự kêu cầu Chúa Giêsu từ bi, trước sự hiện diện của Mình Thánh Chúa được trưng bày công khai hoặc giữ trong nhà Tạm.

2/ Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, ít là với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Giêsu từ bi một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp; thí dụ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

3/ Những người làm nghề hàng hải, những người di tản, những người đau yếu và những người săn sóc cho kẻ đau yếu, hoặc những người không thể bỏ các việc vì lợi ích chung, cũng có thể được ơn toàn xá trong ngày này, nhưng họ phải: - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. – Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. – Đọc trước ảnh Chúa Giêsu từ bi một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu Chúa Giêsu từ bi.

4/ Vào ngày này, Đức Giám Mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ôn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương nhà Thờ Chính Tòa.

Tình yêu của Chúa là hoa

Lòng Thương Xót của Chúa là quả

KINH NGUYỆN XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, bao nhiêu lần con thở, bao nhiêu lần tim con đập, bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, là bao nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Ôi lạy Chúa, con ước ao được biến hóa toàn thân con thành Lòng Chúa Thương Xót và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Nguyện xin cho mọi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa chảy xuống trái tim và linh hồn con để đến anh chị em con.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi mắt con được đầy Lòng Thương Xót để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán đáng vẻ bề ngoài, mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp nơi linh hồn anh chị em con và trợ giúp họ.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con và không lạnh lùng làm ngơ trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót để không bao giờ nói xấu anh chị em con, nhưng luôn nói lời an ủi và tha thứ cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho đôi tay con được đầy LòngThương xót để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. Xin cho con thật sự nghỉ ngơi trong công việc phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, xin giúp con: cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. Con sẽ không khước từ mở lòng cho bất cứ một ai. Con sẽ chân thành với cả những người con biết sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ rào nhốt con lại trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. Ôi lạy Chúa, nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên con.

Lạy Chúa, chính Chúa đã truyền cho con thực hiện ba mức độ Thương Xót. Một, là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. Hai, là nói Lời Thương Xót - nếu con không thể Làm Việc Thương xót được, thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. Và ba, là Cầu Nguyện - nếu không thể tỏ Lòng Thương Xót qua việc làm hay lời nói. Thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu Lời cầu của con vẫn đến được những nơi đích thân con không thể hiện diện.

Ôi! Lạy Chúa Giêsu lòng con yêu mến–Xin thương biến đổi con giống Chúa–Vì Chúa là Đấng hay xót thương. A men.

KINH TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA – MẸ THƯƠNG XÓT

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và là Hiền Mẫu Thương Xót, vì Chúa Giêsu trên thánh giá đã trối Mẹ lại cho con,

Xin Mẹ hãy nhận con làm con riêng của Mẹ.

Xin hãy làm cho con nên ngoan thảo như Chúa Giêsu trên thánh giá,

Vâng lời Đức Chúa Cha,

Tín thác trong khiêm nhường và yêu mến.

Lạy Mẹ Maria, Hiền Mẫu của con,

Để noi gương Đức Chúa Cha,

Đấng đã ban Con Một Người cho Mẹ,

Con cũng dâng trót mọi sự của con cho Mẹ,

Con xin phó thác toàn thân cho Mẹ,

Tất cả những gì con có, tất cả những gì con làm.

Xin giúp con suy phục Chúa Thánh Thần,

Mỗi ngày một trọn hảo hơn.

Xin dẫn đưa con vào sâu hơn nữa trong các mầu nhiệm Thánh Giá, Tiệc Ly, và Giáo Hội toàn thể.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Mẹ đã đúc nặn Trái Tim Chúa Giêsu,

Xin Mẹ hãy đúc nặn trái tim con trở nên ngai tòa cho Chúa Giêsu,

Trong cuộc tái lâm vinh quang của Người.

Amen.

Giáo Hội dạy hãy thương xót bằng nhiều cách:

**“Phúc thay ai xót thương người,
Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”**

(Mt 5,7)

Thương xác bầy mỗi

1. Cho kẻ đói ăn
2. Cho kẻ khát uống
3. Cho kẻ rách rưới ăn mặc
4. Viếng kẻ liệt và kẻ tù rạc
5. Cho khách đỗ nhà
6. Chuộc kẻ làm tội
7. Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bầy mỗi

1. Lấy lời lành mà khuyên người
2. Mở dạy kẻ mê muội
3. Yên ủi kẻ âu lo
4. Răn bảo kẻ có lỗi
5. Tha kẻ dễ ta
6. Nhịn kẻ mất lòng ta
7. Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

MỤC LỤC

- Thánh Faustina tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót..... 4
- Thông điệp Lòng Chúa Thương Xót..... 7
- Một số hình thức sùng kính Lòng Chúa Thương Xót..... 9
- Giáo hội chuẩn nhận 17
- Mẹ Maria: Mẹ Thương Xót..... 20
- Một số lời tiên tri của chị Faustina 20
- Chuỗi Thương Xót..... 24
- Tuần Cửu nhật..... 25
- Chặng đàng Thương Xót 32
- Kinh nguyện ngắn, Bài hát 33
- Những lời chúc tụng Lòng Thương Xót Chúa..... 34
- Châu Thánh Thể 37
- Kinh cầu xin Lòng Chúa Thương Xót 41
- Kinh nguyện xin cho được biết thương xót 44
- Kinh tạ hiến cho Mẹ Maria – Mẹ thương xót..... 46