

# The Congregation of Merciful Jesus (Đòng Chúa Giêsu Thương Xót)

"Cha muốn có một hội dòng như thế" (Nhật ký 437)



**THE CONGREGATION OF MERCIFUL JESUS**  
*"Cha muốn có một hội dòng như thế" (Nhật ký 437)*

- + Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót
- + Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót
- + Dòng Ba Chúa Giêsu Thương Xót

TỔNG ĐÓ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT  
THANH NỮ FAUSTINA HELENA KOWALSKA  
(1905-1938)



## DÒNG NỮ CHÚA GIÊSU THƯƠNG XÓT



Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót được thành lập trong Giáo Hội, kêu gọi những người muốn dâng mình cho Chúa để ngợi khen Thiên Chúa qua mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Người, trong tinh thần cầu nguyện: *Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.*

Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót được cha Michael Sopocho thành lập năm 1947, nhằm đáp lại việc Chúa Giêsu hiện ra và truyền cho thánh nữ Faustina phải thành lập một Hội Dòng mới. Các thành viên cộng đoàn này bắt đầu từng hoạt động hầu đổi mới sứ điệp: *Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.* Linh đạo của Hội Dòng này nằm trong việc phó thác cho hoạt động của Thiên Chúa, và tin tưởng chấp nhận tất cả mọi kết quả mà việc phó thác mang lại.

Hội Dòng khởi sự hoạt động tông đồ, nỗ lực đáp lại những nhu cầu hiện thời của Giáo Hội. Các nữ tu làm việc trong 17 cộng đoàn tại Ba Lan và 16 cộng đoàn ở nước ngoài. Các nữ tu điều hành một viện tế bần, một nhà bảo vệ sự sống, trong đó các chị giúp tĩnh tâm và dạy giáo lý.

### Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót Hiện Nay





*Cha Michael Sopocho*

Trong sứ mạng của thánh nữ Faustina, Chúa Quan Phòng đã giao phó một vai trò rất quan trọng cho linh mục Michael Sopocho, cha giải tội và linh hướng của chị thánh. Trong những năm 1933-1936, khi thánh nữ Faustina ở Vilnius (Lithuania), đối với chị thánh, cha Sopocho là người giúp đỡ chị rất cần thiết, hầu phân định những linh ứng nội tâm và các thị kiến. Vâng lời cha Sopocho, chị thánh đã viết lại một cuốn NHẬT KÝ, hiện nay là một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với khoa thần nghiệm Kitô giáo. Trong cuốn NHẬT KÝ, chúng ta cũng có thể tìm được bằng chứng về tính cách đặc biệt và công việc của cha Sopocho khi thực hiện những mong ước của Chúa Giêsu. Tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót và việc trưng bày tấm ảnh cho công chúng tôn kính, phổ biến rộng rãi Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót, đảm nhận những nỗ lực ban đầu nhằm thiết lập Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và thành lập Hội Dòng mới, mọi việc đều diễn ra tại Vilnius, nhờ những hoạt động của cha Michael Sopocho. Từ đó tới nay, những nỗ lực cộng tác đã mang lại kết quả nhờ việc cầu nguyện và những đau khổ đã tỏa sáng bao quát toàn thế giới.

### **CANADA**

Congregation of Sisters of Merciful Jesus  
Our Lady of Seven Sorrows Parish  
Box 128, Hobbema, AB (Canada) TOC INO,  
tel. 001/7805 853 920, Fax: 001/7805 853 940.  
e-mail: [faustina@xplornet.com](mailto:faustina@xplornet.com)  
e-mail: [faustina@ralcomm.com](mailto:faustina@ralcomm.com)



## **THE UNITED STATES**

Congregation of Sisters of Merciful Jesus  
7305 German Hill Rd. Baltimore MD 21222-1317 (USA)  
tel. 410/288-3552 (h), tel. 410/732-9360 (w)  
e-mail: [csjmbaltimore@ad.com](mailto:csjmbaltimore@ad.com)

## **NHÀ MẸ Ở BA LAN**

General House of the Congregation of Sisters of Merciful Jesus  
Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Jezusa Milosiernego  
ul. Kard. Wyszyńskiego 169  
66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland  
tel. (00 48 95) 72-252-46  
e-mail: [s.samuela.zsjm@vp.pl](mailto:s.samuela.zsjm@vp.pl)

Nr Konta zł: 62 8363 0004 0000 2987 2000 0001  
Gospodarczy Bank Spółdzielczy  
ul. Sikorskiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nr Konta dew.: SA 12401284-00105949-2700-017952001  
PKO SA ul. Marcinkowskiego 117, 66-400 Gorzów Wlkp.

Các nữ tu tri ân bất cứ sự giúp đỡ nào nhằm giúp các chị thực hiện những công việc mà các chị đang đảm nhận. Nếu bạn cảm thấy ơn gọi dâng hiến đang thôi thúc trong tâm hồn mình, chúng tôi mời bạn hãy liên hệ với Nhà Tổng Quyền của Hội Dòng, nơi các thỉnh sinh trải qua giai đoạn đào tạo đầu tiên, trước khi chuẩn bị các lời khấn, với tư cách là tập sinh tại Nowe Kurowo :

### **The Congregation of Sisters of Merciful Jesus (The Mother House)**

- The Shrine of Divine Mercy  
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Milosiernego  
Sankmadzenie Milosierdzia Bozego  
ul. Boh. Warszawy 77  
74-300 Myslibórz, Poland  
tel. (00 48 95) 74-734-50 / 74-700-29  
e-mail: [sanktuarium@jezuufamtobie.pl](mailto:sanktuarium@jezuufamtobie.pl)

Trung tâm tĩnh tâm Lòng Chúa Thương Xót tại Myslibórz là một nơi cầu nguyện, thanh lặng, canh thức đêm và các kỳ tĩnh tâm cuối tuần. Trung tâm có 50 giường đơn, giường đôi, và các phòng theo kiểu ký túc xá, nhà bếp phục vụ toàn diện, phòng ăn với 100 chỗ, nhà nguyện (một tòa nhà riêng). Gần đó có một hồ bơi. Trung tâm cách trạm xe buýt PKS 200 mét.

Những lời khẩn xin cầu thay nguyện giúp đều có thể gửi đến cộng đoàn các nữ tu.

Chúng tôi mời các khách hành hương đến viếng Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót và mộ cha Michael Sopocko, chân phước, tại Bialystok, Radzyminska, Đường số 1. Gần đó, trên Đường số 42, là nhà riêng của cha Michael Sopocko, ngài đã từng sống những năm cuối đời và qua đời tại đây. Các nữ tu Dòng Chúa Giêsu Thương Xót chăm sóc ngôi nhà, nơi có phòng riêng cùng với những vật dụng cá nhân của cha Michael Sopocko, và một nhà nguyện, nơi các linh mục đến thăm có thể dâng lễ. Các nữ tu sẽ chia sẻ về cuộc đời và những thành tựu của cha Michael Sopocko, chân phước, và tham gia cầu nguyện cùng với các khách hành hương.

The Shrine of Divine Mercy  
Sanktuarium Milosierdzia Bozego  
ul. Radzyminska 1  
15-863 Bialystok, Poland

House of the Congregation of the Sisters of Merciful Jesus  
Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Milosiernego  
ul. Poleska 42  
15-114 Bialystok, Poland  
tel. (00 48 85) 654-55-28

### **Lịch Sử Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót (Do cha Michael Sopocko thành lập thay cho Thánh nữ Faustina)**

Nhiều người liên kết sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót và thánh nữ Faustina với Ba Lan, nhưng Faustina lại sống phần lớn cuộc đời trần thế của chị tại Vilnius, Lithuania. Sở dĩ có sự lẫn lộn, vì về mặt chính trị, thời đó, đây là một phần lãnh thổ của Ba Lan. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều người lẫn lộn Ba Lan với Crakow, đặc biệt đối với sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót. Nhưng mối liên kết duy nhất mà Crakow có được với sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót là thánh nữ Faustina đã qua đời trong một nhà dòng ở đây, và di hài của chị

thánh được chôn cất tại đó. Từ 1920-1939, Vilnius là một phần lãnh thổ của Ba Lan (Xem bản lịch sử ngắn về chính trị của Vilnius, như một phần lãnh thổ của Ba Lan ở phần cuối bài báo này).

Cha Michael Sopocko, một linh mục từ Vilnius, người sáng lập Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót, thực sự là người đầu tiên phổ biến sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót trên thế giới ngày 26-04-1935. Đó là dịp ngài đồng ý cùng với thánh nữ Faustina cử hành Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót đầu tiên vào Chúa Nhật II Phục Sinh, tại đền thờ Lòng Chúa Thương Xót ở Vilnius, Lithuania.

Chính ngài là người giữ lời hứa cho vẽ lại tám ảnh Chúa Thương Xót. Ngài giao cho họa sĩ và thanh toán chi phí vẽ bằng tiền túi riêng của mình. Chính ngài chịu chi phí cho in những tờ truyền đơn đầu tiên, kể cả Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót Chúa. Tất cả những việc ngài đã thực hiện đều ở Vilnius, Lithuania, quê hương của ngài.

Những tuần cuối trước khi thánh nữ Faustina qua đời, cha Michael Sopocko gặp chị thánh hai lần trên giường hấp hối của chị tại Crakow, nơi chị mất. Trong các cuộc gặp gỡ này, cha Sopocko nhận được những chỉ thị cuối cùng của chị thánh, và ngài hứa sẽ thực hiện sau khi chị qua đời. Toàn bộ việc này đã được ghi lại trong Nhật ký của cha Michael Sopocko. Ngài viết: “Tôi đến thăm nữ tu Faustina trong tuần cuối, lúc chị đang lịm dần đi, và ngoài những điều khác, tôi còn nói với chị về đề tài hội dòng mới, mà tôi hiểu rằng chị đã được chính Chúa yêu cầu thành lập”.

Nỗi lo lắng của cha Michael Sopocko là lúc đó chị Faustina đang hấp hối rồi mà hội dòng mới vẫn chưa được thành lập. Vì thế, ngài tự hỏi phải chăng sứ điệp đặc biệt này từ Chúa có thể chỉ là một ảo tưởng về phía chị. Nếu đúng như vậy, thì có thể tất cả những sứ điệp khác mà chị nói rằng mình đã nhận được từ Chúa cũng đều là ảo tưởng. Ngài thẳng thắn đặt ra với chị Faustina các câu hỏi và những nỗi lo lắng mà ngài hiện có. Chị đã hứa nói chuyện với Chúa Giêsu về vấn đề này trong những lời cầu nguyện của chị tối hôm đó. Hôm sau, cha Sopocko lòng đầy bận tâm đã dâng thánh lễ lần cuối cho nữ tu Faustina lúc đó đang hấp hối. Đột nhiên trong thánh lễ, cha Sopocko nói: “Một tiếng nói rõ ràng cho tôi biết rằng nữ tu Faustina không bao giờ có ý định vẽ tám ảnh hoặc thành lập hội dòng cho bản thân mình, nhưng những việc này xảy ra là do ơn linh hứng”. Cha Sopocko nói tiếp: “Thiên Chúa cũng báo cho tôi biết rằng điều hết sức cần thiết là thành lập hội dòng mới này, đặc biệt trong thời gian những điều khủng khiếp sắp xảy đến với thế giới”. Sau đó,

cha Sopocko đi gặp thánh nữ Faustina và hỏi bây giờ chị có điều gì cần nói với ngài về toàn bộ vấn đề hay không. Chị làm cho ngài ngạc nhiên, khi nói rằng chị không cần nói bất cứ điều gì nữa vì trong thánh lễ chính Chúa Giêsu đã soi sáng cho cha Sopocko biết về tất cả mọi việc rồi.

Tối hôm đó, cha Sopocko viết trong nhật ký của ngài: “Khi tôi sắp từ biệt nữ tu Faustina, thì chị khắc sâu vào tâm trí tôi 3 điều rất quan trọng. Chị Faustina nói với tôi:

**1- Cha không bao giờ được ngừng rao giảng sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót, và cha phải tiếp tục hành động để thiết lập Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Cha không bao giờ nghĩ rằng mình đã làm đầy đủ bổn phận đối với Lòng Chúa Thương Xót. Ngay cả nếu những khó khăn lớn sẽ xuất hiện để ngăn cản cha, vì chúng sẽ xuất hiện, và ngay cả nếu ngày nào đó, trong đầu cha nảy sinh ý nghĩ rằng có lẽ chính Thiên Chúa không muốn cha tiếp tục, thì bây giờ, con xin nói với cha rằng cha vẫn phải tiếp tục và không bao giờ được ngừng xúc tiến công việc này. Vì chiều sâu Lòng Chúa Thương Xót thật khôn dò, và không cuộc sống nào đủ để tán dương Lòng Chúa Thương Xót. Trong tương lai không quá xa, thế giới này sẽ ngừng tồn tại. Nhưng Thiên Chúa vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm ân huệ Lòng Chúa Thương Xót đối với con người cho đến phút cuối cùng, sao cho trong ngày phán xét sẽ không ai có thể nói rằng họ không biết gì về lòng nhân lành của Thiên Chúa và chưa bao giờ được nghe nói về Lòng Chúa Thương Xót.**

**2- Cha không cần phải quá lo lắng về vấn đề hội dòng mới, vốn sẽ bắt đầu từ một bước khởi đầu nhỏ bé. Cha sẽ tham gia rất nhiều vào việc thành lập hội dòng, nhưng sáng kiến sẽ đến từ những người khác, họ cũng được kêu gọi để phục vụ Lòng Chúa Thương Xót. Và chính Thiên Chúa sẽ đưa một người từ thế giới bên ngoài đến, họ sẽ có những dấu chỉ chắc chắn để nhận ra, và họ sẽ là người giúp đỡ cho hội dòng mới.**

**3- Cha phải có những ý định rõ rệt trong tất cả các vấn đề, và tiến hành những việc được giao phó cho cha. Khi loan truyền sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót cha không bao giờ nên làm để vinh danh mình, nhưng công việc của cha là chỉ tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Ngay cả khi hội dòng đã được thành lập, những người khác sẽ điều hành hội dòng. Cha phải chuẩn bị đón nhận những điều vô cùng khó khăn, bị bỏ rơi, những nỗi thất vọng, sự vô ơn và bách hại, tất cả phát**

**xuất từ những người khác. Đây sẽ là phần số của cha, khi cha đảm nhận việc loan truyền sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót.**

Hôm sau, khi cha Sopocko trở lại gặp nữ tu Faustina, ngài nhận thấy chị đang ở trong trạng thái xuất thần. Ngài có thể thấy chị không còn cầu nguyện như trong tình trạng trần thế nữa. Cha Sopocko nói: “Tôi cảm thấy tâm hồn rất đau khổ khi phải nói lời từ biệt con người đặc biệt này. Lúc đó, tôi có cảm giác bị mọi người bỏ rơi. Nhưng tôi hiểu được tất cả những điều chị đã nói, và bây giờ, tôi tin thác nơi Lòng Chúa Thương Xót”. Cha Michael Sopocko nghe theo những chỉ dẫn của thánh nữ Faustina trong lúc chị hấp hối. Ngài chờ đợi và không lo lắng về việc thành lập hội dòng mới. Ngài biết rằng khi tới giờ của Chúa thì mọi việc sẽ xảy đến.

Năm 1939, chiến tranh bùng nổ, và cha Sopocko đã làm tất cả những gì có thể để loan truyền Lòng Chúa Thương Xót tại Lithuania, quê hương của ngài. Ngài tổ chức tại nhà mình các cuộc họp cho các nhóm Công Giáo đặc biệt thời đó như liên đoàn Đức Maria của các sinh viên Học viện. Qua một trong các cuộc họp đó, cô Harriet Osinska, người đã tốt nghiệp khoa Triết học Kinh điển (nghiên cứu về ngôn ngữ được viết theo nguồn gốc lịch sử) tại Đại Học Vilnius, thú nhận với cha Sopocko rằng cô muốn dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa, nhưng cô không tìm được hội dòng nào phù hợp để tham gia, một hội dòng hiến thân cho Chúa Giêsu (hội dòng của thánh nữ Faustina, trước khi chị nhận được ơn gọi này từ Thiên Chúa, lại hiến thân cho Đức Mẹ). Cô Harriet Osinska xin cha Sopocko giúp đỡ, hầu tìm được một hội dòng phù hợp. Cô nói thêm rằng, giống như cô, một số bạn hữu cũng cảm thấy được linh ứng để sống cuộc đời hiến dâng dành cho Chúa Giêsu. Hiện thời họ không tìm được hội dòng nào phù hợp với điều họ mong muốn. Đột nhiên, cha Sopocko nhận ra toàn bộ ý nghĩa của điều này. Một thời gian ngắn sau, cô Harriet Osinska trở lại xin cha Sopocko giúp đỡ, và nói rõ rằng cô cảm thấy được linh ứng để thành lập một hội dòng mới về Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. Hội dòng này sẽ luôn luôn tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cô nói với cha Sopocko rằng cô muốn thực hiện những lời khẩn riêng, để tưởng nhớ nữ tu Faustina Kowalska, người được Chúa Giêsu yêu cầu khởi sự hội dòng mới này. Harriet Osinska đã chọn Faustina làm tên trong dòng, và chị trở thành Faustina đầu tiên (Faustina nhỏ). Tháng 11-1941, trong nhóm cầu nguyện do cha Sopocko hướng dẫn lúc đó, có thêm năm ứng sinh nữa. Ngày 26-01-1942, sáu thiếu nữ đó trở nên thành viên mới của “Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót”, và cuối cùng hội dòng mà Chúa yêu cầu đã được thành lập.

Cha Sopocko đặt tên dòng cho tất cả các thành viên này. Ngài soạn cho họ



những quy luật cơ bản, và mỗi tuần dành cho họ một bài giảng về đời sống nội tâm. Nhưng đang trong thế chiến II, lúc này không phải là thời điểm phù hợp, do đó, các nữ tu quyết định sau khi chiến tranh kết thúc mới bắt đầu đời sống tu trì chung. Chính vì vậy mà đến ngày 03-02-1942, cuộc họp đầu tiên giữa sáu thành viên của hội dòng mới thành lập đã diễn ra ở nhà cha Sopocko tại Vilnius. Các cuộc họp này được lên kế hoạch tiếp tục, nhưng thật không may, ngày 03-03-1942, cơ quan mật vụ Đức Quốc Xã đã đột kích vào từng nhà của các linh mục tại Vilnius và bắt giữ tất cả các linh mục. Cha Michael Sopocko là một trong rất ít người trốn thoát khỏi Vilnius để về quê. Ngài tìm đường đến chỗ các nữ tu Dòng Thánh Ursula tại Czarny Bor, cách Vilnius 14 dặm, nơi ngài đã trải qua hai năm hoạt động bí mật, như một người thợ mộc. Ngài liên hệ với sáu nữ tu qua các lá thư bí mật, và thỉnh thoảng, một trong sáu nữ tu đến thăm ngài để xin hướng dẫn.

Ngày 11-04-1942, Đêm Vọng Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, sáu ứng sinh quyết tâm dâng hiến mình cho Chúa qua các lời khấn dòng. Sáu nữ tu quyết định gọi hội dòng mới là “Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót”.

Cha Sopocko biết rằng danh xưng này được Thiên Chúa mong đợi. Cha Sopocko gửi cho các nữ tu một lá thư chúc mừng:

“Các chị thân mến,

Tôi chúc mừng các chị. Đây là một ân huệ đặc biệt mà Lòng Chúa Thương Xót đã mặc khải cho các chị về ơn gọi của mình. Các chị là những người được chọn cách đặc biệt của Chúa Giêsu, của Lòng Chúa Thương Xót. Các chị sẽ trở thành những cột trụ của Lòng Chúa Thương Xót đối với tương lai của thế giới, và các chị sẽ trở thành những người thân tín trong tất cả những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Suốt 5 năm qua, trong từng thánh lễ hằng ngày, tôi vẫn cầu nguyện cho ngày này”.

Năm 1942, các nữ tu mới thuộc Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót, hội dòng do Chúa yêu cầu thành lập để đưa sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót đến với thế giới, đã tuyên khấn lần đầu tại Vilnius, Lithuania.

## **Lịch sử Vilnius, như một phần lãnh thổ của Ba Lan**

Khi thánh nữ Faustina sống tại Vilnius, thì nơi đây là một phần lãnh thổ của Ba Lan. Lịch sử về việc Vilnius và Lithuania trở thành một phần lãnh thổ của Ba Lan bắt đầu năm 1920, khi Vilnius và vùng phụ cận được sát nhập vào Ba

Lan.

Bắt đầu bằng Cuộc Nổi Dậy do tướng Ba Lan Lucjan Zeligowski lãnh đạo vào tháng 10-1920. Kết quả đã tạo ra nước Cộng Hòa Lithuania ở Miền Trung. Ông Józef Piłsudski, Nguyên thủ Quốc gia Ba Lan, đã kín đáo ra lệnh cho Tướng Zeligowski tiến hành hoạt động, nhưng suốt vài năm sau, vẫn không tiết lộ sự dính dáng của ông. Hoạt động này đã dọn đường cho Vilnius và vùng Vilnius sát nhập vào Ba Lan.

Năm 1939, trong một thỏa thuận giữa Đức và Liên Bang Xô Viết, Lithuania trở thành một phần lãnh thổ của Liên Bang Xô Viết. Năm 1941, khi Đức xâm chiếm nước Nga, thì họ cũng chiếm cả Lithuania. Sau thế chiến II, Liên Bang Xô Viết chiếm lại Lithuania. Mãi cho đến năm 1993, cuối cùng, Lithuania dành lại được độc lập. Hiện nay, Lithuania là một thành viên thuộc khối Liên Hiệp Châu Âu và NATO.

*“Con nhận thấy rõ là sẽ không chỉ có dòng nam và dòng nữ, nhưng sẽ có một cộng đoàn giáo dân mở ra cho tất cả mọi người thực hành Lòng Chúa Thương Xót, qua việc thực hành lòng thương xót đối với nhau.”*  
(Một phần lá thư thánh nữ Faustina gửi cha Sopocko, tháng 4, 1936)

---

## **DÒNG NAM CHÚA GIÊSU THƯƠNG XÓT** **(Brothers of Merciful Jesus)**



### **The house of the Community of the Brothers of Merciful Jesus in Vilnius**

Julian Gonzalez, một thanh niên người Argentina, gốc Ý, đã gặp cha Igor Simonovis trong một cuộc hành hương. Anh xin ngài giúp để nhận ra thánh ý Thiên Chúa đối với tương lai của mình, vì anh mong muốn đi theo Chúa Giêsu trên con đường của thiên chức linh mục.

Một thời gian sau, Julian đến Ý gặp cha Igor, kể lại với ngài kinh nghiệm đặc biệt của mình trong khi Châu Thánh Thể. Sau khi đọc được cuốn sách của Dòng nữ Chúa Giêsu Thương Xót mà anh tìm được trước đây, Julian có ấn tượng đặc biệt với nhân vật mà đến lúc đó anh vẫn chưa biết. Đó là cha Michael Sopocko, người sáng lập Dòng nữ Chúa Giêsu Thương Xót và loan truyền sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót. Trong khi cầu nguyện, anh có trải nghiệm nội tâm sâu xa là ý Chúa muốn thành lập một hội dòng nam theo gương thánh thiện trong thiên chức linh mục của cha Sopocko, và hoàn toàn hiến thân cho việc thực hiện yêu cầu mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Anh tin rằng trong Giáo hội chưa có một hội dòng như vậy.

Sau một thời gian cầu nguyện chiêm niệm và được sự tán thành của cha linh hướng Orestoe Marcato, OFM, năm 2000, cha Igor Simonovis (sau này là linh mục chính xứ Val d'Arzino, miền Bắc nước Ý) và Julian Gonzalez bắt đầu hành động, khởi sự gia đình đan tu, theo những hướng dẫn được ghi lại trong "Nhật Ký" của Thánh nữ Faustina, mang khuôn mẫu hội dòng Lòng Thương Xót do cha Michael Sopocko là linh hướng của Thánh nữ Faustina đã thành lập.

Sau một thời gian ngắn, đặc sủng lòng thương xót đã thu hút các thanh niên cùng tham gia với họ để cùng nhau hoạt động, sắp xếp đời sống cầu nguyện, học hỏi và làm việc. Năm 2005, Cộng đoàn Dòng nam Chúa Giêsu Thương

Xót chuyển sang Vilnius, nơi đã được Lòng Chúa Thương Xót đặc biệt tuyển chọn.

Ngày 15-02-2005, Đức Hồng Y Juozas Audrys Backis long trọng làm phép Nhà Mẹ của Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót, đồng thời, các tu sĩ đầu tiên đã tuyên khấn trọn đời.

Ngày 12-04-2008, thầy Julian Gonzalez được truyền chức thánh tại Vương Cung Thánh Đường thánh Stanislaus Tử Đạo, tại Vilnius.

Ngày 14-05-2011, thầy Mariusz Maria Marszalek được truyền chức thánh tại Vương Cung Thánh Đường Vilnius. Các tu sĩ khác vẫn tiếp tục học tập để chuẩn bị cho thiên chức linh mục. Cộng đoàn bao gồm các linh mục, phó tế và các tu sĩ không lãnh chức thánh.

Các tu sĩ thực hiện các lời khấn khó nghèo, độc thân và vâng phục – có được từ truyền thống Giáo Hội, và lời khấn thứ bốn – tuyệt đối phó thác cho thánh ý Thiên Chúa, buộc họ phải liên tục chiêm niệm, hầu hiểu được những điều Thiên Chúa đòi hỏi nơi họ trong từng giây phút của cuộc sống.

Các thành viên của Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót kết hợp đời sống chiêm niệm và làm việc. Trong thực hành, đời sống cộng đoàn dạy họ cách làm sao để yêu thương và tha thứ, đó là con đường hy sinh của đời tu. Qua việc thực hành lòng thương xót, các tu sĩ cố gắng tôn trọng lẫn nhau, như vậy, khi tập đức kiên nhẫn và hiểu biết trong các mối quan hệ đối với nhau, họ có thể trở thành dấu chỉ hữu hình của Lòng Chúa Thương Xót đối với những người khác.

Các tu sĩ thi hành đặc sủng của mình qua lời cầu nguyện, việc tông đồ, học tập và làm việc. Nền tảng và nguồn gốc đời sống cầu nguyện chung của các tu sĩ là thánh lễ hằng ngày và liên tục chuyển cầu cho các tội nhân đáng thương, cầu xin Lòng Chúa Thương Xót cho Giáo Hội và toàn thể giới.

Qua việc tông đồ, các tu sĩ tuyên xưng thuộc tính vĩ đại nhất của Thiên Chúa là *Lòng Chúa Thương Xót*.

**Các hình thức của việc tông đồ là:**

- Chuyển cầu và hy sinh cho toàn thể thế giới.
- Ban các phép bí tích.
- Truyền bá Lòng Chúa Thương Xót (các kỳ tĩnh tâm, các cuộc họp đào tạo



cho các nhóm khác nhau, tổ chức các cuộc hành hương, linh hướng).

· Những công việc của lòng thương xót: linh hướng cho các Hội viên Dòng Ba Lòng Thương Xót, hướng dẫn điều hành các nhóm cầu nguyện cho giới trẻ và người lớn, giúp đỡ tinh thần và tài chính đối với người nghèo và vô gia cư...

Ngày 11-07-2005, Đức Tổng Giám mục Chính Tòa Audrys Juozas Backis tại Vilnius đã phê chuẩn hiến pháp Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót, và chính thức chuẩn nhận cộng đoàn.



### **Bước Khởi Đầu của Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót**

Cha Igor Simonovis là một linh mục thuộc giáo phận Concordia-Pordenone, Bắc Ý, gần biên giới nước Áo. Trong khoảng 10 năm, ngài trông coi 4 giáo xứ trong khu vực miền núi Val d'Arzino, và cộng đoàn đầu tiên thuộc Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót hình thành tại một trong các giáo xứ của ngài.

Đầu năm 2000, một thanh niên người Argentina tên là Julian Gonzalez gặp cha Igor trong một cuộc hành hương kính Đức Maria. Julian đã xin cha Igor giúp anh phân định thánh ý Thiên Chúa. Cha Igor hứa khi trở lại nước Ý sẽ cầu nguyện cho Julian để anh tìm được điều Thiên Chúa muốn nơi mình. Julian nói rằng chẳng bao lâu sau, anh sẽ du lịch qua Ý và đến thăm cha Igor. Sau một thời gian cầu nguyện, người thanh niên này nhận ra mình đang được Chúa hướng dẫn để tham gia thiên chức linh mục, nhưng lại không được hướng dẫn để gia nhập dòng nào.

Một tuần trước chuyến đi sang Ý, trong lúc cầu Thánh Thể, và khi đang lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, Julian cảm thấy rất rõ là Thiên Chúa muốn anh gia nhập một cộng đoàn dòng nam có đặc sủng là sống và loan truyền việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót, theo hình thức được mặc khải cho thánh nữ Faustina Kowalska và cha Sopocko vẫn tiếp tục. Nhưng anh tìm mãi không thấy trong Giáo hội có cộng đoàn nào như vậy. Khi tới Ý, Julian đến gặp

thằng cha Igor trình bày những điều anh cảm thấy Chúa muốn nơi mình. Anh xin cha Igor giúp mình khởi đầu việc thành lập dòng này.

Cha Igor trả lời là ngài không có thời gian. Nếu muốn, ngài sẽ phải bỏ công việc mục vụ trong giáo xứ để bắt đầu công việc Julian yêu cầu, và cha xứ sẽ không bao giờ đồng ý cho ngài rời khỏi giáo xứ. Nhưng Julian vẫn kiên trì trở lại nhiều lần nói với cha Igor rằng anh cảm thấy mình phải dồn hết tâm trí vào việc này. Cha Igor hết sức bận rộn và mệt mỏi thậm chí ngài còn bảo Julian rằng nếu anh không chấm dứt làm phiền ngài, thì ngài sẽ gọi cảnh sát. Nhưng Julian vẫn tiếp tục đến và nói với ngài rằng đó là thánh ý Thiên Chúa.

Sau một năm rưỡi cầu nguyện, nghiên cứu học hỏi sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót, cha Igor nhận thấy quả thật ý Chúa muốn phải có một dòng nam cũng như một dòng nữ, cho những tu sĩ muốn tận hiến cuộc đời họ để cầu xin Lòng Chúa Thương Xót cho toàn thế giới. Quyền năng ân huệ Thiên Chúa đã dẫn dắt Julian đến với niềm xác tín rằng có lẽ toàn bộ điều này đúng là thánh ý Thiên Chúa. Cha Oreste Marcato (Bê trên cộng đoàn Dòng Phanxicô tại thánh điện Frassino ở Verona), là linh hướng của cha Igor, khuyến khích ngài tin rằng Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu sẽ soi sáng và cho ngài hiểu được tất cả mọi việc.

Cuối cùng, khi cha Igor trình với cha xứ công việc này, thì cha xứ không muốn ngài rời khỏi giáo xứ, nhưng cũng không ngăn cản dự định của cha Igor. Rồi bất ngờ, cha Igor có cơ hội nói chuyện với Đức Hồng Y Backis, Tổng Giám Mục Vilnius, nhân dịp Đức Hồng Y đến thăm giáo xứ. Thật ngạc nhiên, Đức Hồng Y tán thành ý tưởng về cộng đoàn mới này. Cha Igor quyết định rằng cách thức tốt nhất để bắt đầu là tìm kiếm sự phê chuẩn cộng đoàn mới này từ Vatican, và nếu cộng đoàn được phê chuẩn, thì đây sẽ là bằng chứng để ngài dồn hết tâm trí vào đó. Ngày 11-07-2005 Hội Dòng chính thức được Tòa Thánh phê chuẩn. Cha Igor và Julian trở thành hai thành viên đầu tiên của Hội Dòng mới, “Dòng nam Chúa Giêsu Thương Xót”.

Hiện nay, các thành viên của cộng đoàn là: Thầy Julian Mary từ Buenos Aires, Argentina; Thầy Mariusz Mary từ Lodz, Ba Lan; Thầy John Mary từ Pozzolengo, Ý; Thầy Gregory Mary từ Sosnowiec, Ba Lan; Thầy Henry Mary từ Byelorussia. Các tu sĩ bắt đầu một đời sống cầu nguyện và học tập chung, học thần học tại Học viện Đời Sống Thánh Hiến ở Portogruaro, gần Venice.

Đây hoàn toàn là thời gian đào tạo để chuẩn bị cho các tu sĩ sống đời dâng hiến, và đây cũng là thời gian mở rộng trải nghiệm của họ đối với các khía

canh khác nhau của linh đạo Lòng Chúa Thương Xót. Dòng nam Chúa Giêsu Thương Xót đã ra đời như thế đó. Hiện nay, cộng đoàn được thành lập tại Vilnius, Lithuania.

Từ khi họ đến đây, cộng đoàn mới hình thành đang sống linh đạo Lòng Chúa Thương Xót tại Vilnius. Vilnius là nơi được Chúa Giêsu rất ưa thích, nơi tấm ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương Xót lần đầu tiên được vẽ và trưng bày cho công chúng, nơi thánh nữ Faustina nhận được Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót, và nơi mà tấm ảnh Mẹ Maria Lòng Thương Xót được tôn kính và vinh danh ở đây suốt bao thế kỷ.

Đức Hồng Y Backis vừa mới thánh hiến nơi đầu tiên Chúa Giêsu yêu cầu thánh nữ Faustina thành lập cộng đoàn Lòng Thương Xót này, và nơi mà tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót nguyên thủy hiện đang được trưng bày trong đền thánh quốc tế mới. Hiện nay, cộng đoàn đang làm việc tại một tòa nhà cũ do Đức Hồng Y trao tặng, nơi đây sẽ trở thành ngôi nhà mới của các tu sĩ. Họ hy vọng làm việc giúp đỡ những đứa trẻ vô gia cư, và khi họ hoạt động như vậy thì quỹ “Lòng Chúa Thương Xót Trong Hành Động” sẽ hỗ trợ họ trong việc này.

Cha Igor nói: “Chúng ta tin rằng với Lòng Thương Xót vô biên, Thiên Chúa sẽ tiếp tục hành động qua cộng đoàn mới của chúng ta, và ban sức mạnh cho chúng ta trong mọi việc mà Người đã khởi sự qua chúng ta”. Các anh em “Dòng Nam Chúa Giêsu Thương Xót” liên kết với các chị em “Dòng Nữ Chúa Giêsu Thương Xót”, và với tất cả những người con thiêng liêng của cha sáng lập Michael Sopocko, khẩn nài Thiên Chúa cho ngài sớm được phong thánh.

Nhiều dấu hiệu về việc Chúa Quan Phòng đang hành động ở đây giúp cha Igor hiểu rằng linh ứng đích thực đối với cộng đoàn này phát xuất từ tinh thần của cha Michael Sopocko. Để nhận biết được Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta phải cảm nghiệm. Cộng đoàn này được hình thành bởi 6 thanh niên đã từng cảm nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót trong cuộc đời mình. Họ đến với nhau học hỏi hầu nhận biết lòng thương xót, bằng cách gia tăng ý thức về lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Nhưng việc nhận biết Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phải là một hành động thuộc về trí tuệ, đây là một cảm nghiệm sống. Vì thế, đời sống huynh đệ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đoàn khó nghèo mà trong đó các tu sĩ sống: lớn lên trong tình huynh đệ, khiêm tốn đón nhận vai trò của mình để nhận lấy những nỗi đau khổ của người khác vì yêu

mến Thiên Chúa và Giáo Hội của Người, nhờ đó, giúp phát triển trong sự hiểu biết rằng tất cả mọi sự đều là Lòng Chúa Thương Xót.

Các tu sĩ trong cộng đoàn đều cảm thấy rõ ràng khi biểu lộ lòng yêu mến đối với những người khác, thì họ sống như những con người hòa giải, công việc của họ cũng nhằm hòa giải với những người khác. Người nào cảm nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót, thì đều cảm thấy nhu cầu phải truyền đạt lòng yêu mến này cho những người khác.

Bằng cách đó, các tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót kêu gọi tâm hồn của những người khác, sao cho người đó có thể khám phá và sống lòng yêu mến. Toàn bộ việc này bắt đầu bằng một cam kết cầu nguyện, trên thực tế, các tu sĩ cầu nguyện trong mọi dịp, hầu tất cả mọi người đều có thể nhận biết được Lòng Thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Rao giảng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, dạy giáo lý, giúp tĩnh tâm, và các khóa hội thảo thiêng liêng... sao cho mọi người đều nhận biết Thiên Chúa hơn. Tất cả những công việc ấy phải chiếm phần quan trọng trong ngày sống của các tu sĩ. Một khía cạnh rất quan trọng trong quy luật của cộng đoàn là hướng dẫn mọi người hiểu biết đầy đủ về các phép bí tích, đặc biệt là bí tích Hòa Giải và bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Lãnh vực mục vụ mà tu sĩ có thể phục vụ thật rộng lớn.

Niềm hy vọng của các tu sĩ là nơi nào có những nỗi đau khổ tinh thần, thì sẽ luôn luôn có tu sĩ ở đó, nhưng đặc biệt nhất, các tu sĩ sẽ hiện diện với những người tuyệt vọng, để nhờ ơn huệ của Thiên Chúa, những con người ấy có thể lớn lên trong niềm tin thác nơi Người, giúp họ lập đi lập lại câu: Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa!

Một cam kết đặc trưng của cộng đoàn là chăm sóc những trẻ mồ côi, đặc biệt những em nào gặp nguy hiểm về tinh thần và đạo đức. Chúa Quan Phòng đã giao phó cho các tu sĩ một ngôi nhà cũ và một nhà thờ cũ, mà hiện nay chúng ta đang giúp họ tân trang lại, và tất cả các thầy vẫn đang tiếp tục làm việc, hầu có được một cơ sở để thực hiện công việc thương xót của mình. Tòa nhà ở gần trạm xe buýt chính, tại Vilnius, nơi vẫn bị coi như một trong những khu vực nghèo khổ nhất thành phố về mặt tinh thần và vật chất. Đây sẽ là vườn nho của các tu sĩ.





---

## HỘI VIÊN DÒNG BA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Nhóm giáo dân hỗ trợ sự phát triển Dòng Chúa Giêsu Thương Xót mong ước thực hành linh đạo của họ trong thế giới, và trợ giúp về tinh thần cũng như vật chất cho cộng đoàn mới hình thành nhằm loan truyền sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót tại những địa điểm mà các linh mục hoặc tu sĩ không thể tiếp cận được.

Do đó, năm 2005, một phong trào giáo dân mới ra đời. Phong trào này hiện diện tại các quốc gia khác nhau (Argentina, Canada, Ý, Lithuania, Ba Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Na Uy, Pháp, Mexico, Ai Len), và đã thu thập được vài ngàn thành viên.

Các Hội viên Dòng Ba tạo ra thực tại rất đa dạng. Nhiều người thành lập các nhóm cầu nguyện, cũng như dấn thân cho những công việc của lòng thương xót trong các giáo xứ của họ (qua việc chăm sóc những người đau yếu và già nua, giáo dục Kitô giáo cho giới trẻ). Một số người đóng vai trò quan trọng trong những sáng kiến do các tu sĩ giám sát (chuẩn bị những món quà Giáng Sinh cho các trẻ em mồ côi, hỗ trợ tài chính cho những người vô gia cư, quản lý các trang mạng v.v...). Một nhóm đặc biệt gồm những người đau yếu già nua, nhằm dâng nỗi đau khổ của họ cầu nguyện cho việc truyền giáo của các tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót. Nếu cần, các Hội viên Dòng Ba cũng hỗ trợ các tu sĩ về mặt tài chính. Tất cả họ đều được liên kết nhờ mong ước mà từng người học hỏi về Thiên Chúa đầy lòng thương xót.

Tư cách thành viên của các Hội viên Dòng Ba Lòng Chúa Thương Xót là tự nguyện và mở ra cho tất cả mọi người. Các thành viên giáo dân nào muốn tự hiến thân cho Thiên Chúa một cách triệt để hơn, đều có thể thực hiện các lời khấn theo thời gian đào tạo và chiêm niệm.

Các linh mục cũng có thể là Hội viên Dòng Ba Lòng Chúa Thương Xót. Bằng cách đó, các linh mục đảm nhận việc thực hành linh đạo Lòng Chúa Thương Xót trong sứ vụ linh mục của mình, ngay cả nếu các linh mục không thuộc về Dòng Chúa Giêsu Thương Xót với hình thức theo giáo luật.

Phong trào các Hội viên Dòng Ba mở ra cho tất cả mọi người đảm nhận việc cầu nguyện hoặc bất cứ loại công việc nào dành cho những người túng thiếu, và hỗ trợ về tài chính càng nhiều càng tốt cho Cộng đoàn Dòng nam Chúa Giêsu Thương Xót.

Tuy nhiên, trong chừng mức có thể được, chúng tôi đề nghị làm những việc sau đây:

- Trưng bày tấm ảnh Chúa Giêsu Thương Xót tại những nơi công cộng.
- Cầu nguyện hằng ngày bằng Chuỗi Kính Lòng Thương Xót.
- Cầu nguyện vào giờ kính Lòng Chúa Thương Xót (3 giờ chiều).
- Làm Tuần Chín Ngày kính Lòng Chúa Thương Xót trước Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
- Xung tội, tham dự thánh lễ và rước lễ trong Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót.
- Phổ biến việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót qua việc tông đồ và gương mẫu cá nhân – chẳng hạn phân phối tài liệu, sách báo, CD, ảnh, tờ rơi, tràng chuỗi, và hình thành các nhóm cầu nguyện.
- Tham dự thánh lễ – ít nhất mỗi tháng một lần – với quyết tâm cao, để cầu nguyện cho công việc của các tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót.

Mỗi Thứ Tư, các tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót đều cầu nguyện cho các Hội viên Dòng Ba. Ngày hôm đó, các linh mục trong ban đào tạo đều dâng thánh lễ theo ý chỉ của họ. Trong chừng mức có thể được, các tu sĩ tổ chức tinh tâm cho các Hội viên Dòng Ba, các cuộc họp đào tạo, các cuộc hành hương. Họ cũng phổ biến các bản văn suy niệm trên các trang mạng của mình.

Bất cứ ai muốn trở thành Hội viên Dòng Ba Lòng Chúa Thương Xót đều nên gửi thông tin cá nhân của mình (tên, tuổi, địa chỉ) thông qua thư điện tử hoặc thư bình thường, và người đó sẽ được ghi vào sổ Cộng đoàn Dòng nam Chúa Giêsu Thương Xót.

*The Community of the Brothers of Merciful Jesus*

*sv. Stepano gatve, 37, LT 01312, Vilnius (Lithuania)*

*tel. (0037) 05 250 59 79*

*Fratelliatelli di Gesù Misericordioso*

*Casa "Madre di Misericordia"*

*via Montelieto 24, 33092 Fanna (Pn) Italia*

*tel. (0039) 04 27 77 83 03*

*www.braciajesusamilosiernego.com*

*e-mail: gjbroliai@gmail.com*

*<< table of contents*

*www.faustina-message.com*

## **THÁNH NỮ FAUSTINA ĐƯỢC YÊU CẦU TÌM KIẾM CÁC GIÁO DÂN**

### **BẠN MUỐN THAM GIA NHÓM “MÔN ĐỆ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT” KHÔNG?**

“Tư cách thành viên của các ‘Môn Đệ Lòng Chúa Thương Xót’ mang tính tự nguyện và mở rộng với tất cả mọi người, và bạn không bị ràng buộc vào bất cứ nhiệm vụ hoặc lời khấn nào. Trên thực tế, bạn có thể trở thành một tu sĩ của Dòng Chúa Giêsu Thương Xót, và được hưởng ơn trong tất cả mọi lời cầu nguyện, chỉ bằng cách tự cam kết hoàn thành vài công việc”.

Chúa Giêsu đầy lòng thương xót đã yêu cầu Thánh nữ Faustina thành lập một hội dòng mới cho các tu sĩ nam nữ, hầu dâng hiến cuộc đời họ để cầu nguyện lòng thương xót cho thế giới, và thực hiện những công việc của lòng thương xót nhân danh Chúa, điều này sẽ linh ứng cho nhân loại hướng tới lòng thương xót của Người và cứu độ nhiều linh hồn.

Cùng với Chân phước Michael Sopocko, cha linh hướng của chị thánh Faustina, các hội dòng mới đã được thành lập tại Vilnius, và hiện đang phát triển hoạt động nhân danh Chúa.

Thánh nữ Faustina cũng được yêu cầu tìm kiếm các giáo dân hầu giúp phổ biến sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót của Người. Các môn đệ sẽ không thuộc về một hiệp hội bình thường, nhưng thuộc về một phong trào được linh ứng nhờ linh đạo và hình thức đạo đức của Thánh nữ Faustina và Chân phước Michael Sopocko đối với Lòng Chúa Thương Xót. Cốt lõi của phong trào này là hy tế Thánh Thể, trong đó, Chúa Giêsu liên tục dâng hiến bản thân Người, tìm kiếm Lòng Chúa Thương Xót cho từng người chúng ta.

Các môn đệ giáo dân của Lòng Chúa Thương Xót phải nhắm đến việc liên kết tất cả mọi lời cầu nguyện, công việc, những khó khăn và nỗi đau khổ của mình với hy tế của Chúa Giêsu. Điều này sẽ giúp họ vui mừng và hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa, trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống của mình.

Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ giúp loan truyền Lòng Chúa Thương Xót của Người trong hành động, lời nói và lời cầu nguyện. Vì thế, các môn đệ phải tham gia vào 3 hoạt động:

**1. LOAN TRUYỀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT** bằng cách giúp những người khác có được sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót, dưới hình thức CD, sách báo, hoặc tờ truyền đơn. Chẳng hạn, có thể thực hiện việc này bằng cách phân phát các tờ truyền đơn trong nhà thờ, hoặc thậm chí chỉ một tờ truyền đơn trên xe buýt hoặc xe lửa, trên ghế trong phòng khám bệnh của bác sĩ, trên kệ siêu thị, trong thực tế, ở bất cứ nơi nào mà Chúa Giêsu có thể linh ứng cho một tâm hồn đi lạc cảm lên và giúp người đó thay đổi lối sống của họ.

**2. CẦU NGUYỆN BẰNG CÁC KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**, trong sự hiệp thông với các nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót, với ý chỉ cho tất cả những người đang cần đến Lòng Chúa Thương Xót trong cuộc đời họ.

**3. NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT** có thể là một hành động thương xót đối với người lân cận hoặc một người đang có nhu cầu, hoặc quyên góp cho những người đang thực hiện những công việc này, nhân danh Lòng Chúa Thương Xót.

Tư cách thành viên của các “Môn Đệ Lòng Chúa Thương Xót” mang tính tự nguyện, mở rộng với tất cả mọi người, và bạn không bị ràng buộc vào bất cứ nhiệm vụ hoặc lời khấn nào. Trên thực tế, bạn có thể trở thành một cộng tác viên tu sĩ của Dòng Chúa Giêsu Thương Xót, và được hưởng ơn trong tất cả mọi lời cầu nguyện, chỉ bằng cách tự cam kết hoàn thành một số công việc.

Tất cả những ai trở thành tông đồ giáo dân đều sẽ cộng tác với các nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót từ nhà riêng hoặc nơi làm việc của họ.



## **BẦY CAM KẾT CỦA CÁC MÔN ĐỆ:**

- Phổ biến hình thức đạo đức tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót trong môi trường của mình, đặc biệt các bài viết của Thánh nữ Faustina và Chân phước Michael Sopocko.
- Cầu nguyện hằng ngày với Chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót.
- Đọc kinh lúc 3 giờ chiều hoặc đọc kinh xin ơn hoán cải mỗi ngày cho tất cả các tội nhân lúc 3 giờ chiều, giây phút Chúa Giêsu chết trên thập giá.
- Làm Tuần Chín Ngày kính Lòng Chúa Thương Xót mỗi ngày một lần, dưới hình thức mà Chúa Giêsu đã đọc cho Thánh nữ Faustina. (Những kinh nguyện Tuần Chín Ngày đều được công bố mỗi ngày một lần trên blog này, từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Thứ Bảy trước Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót).
- Sốt sắng xưng tội và tham dự hy tế thánh lễ trong lễ kính Lòng Chúa Thương Xót .
- Phổ biến Lòng Chúa Thương Xót qua gương mẫu lối sống của bạn, và tham gia những hoạt động của lòng thương xót, hoặc bằng những hành động thực tế, hoặc quyên góp cho những người đang thực hiện các việc bác ái nhân danh Lòng Chúa Thương Xót .
- Tham dự thánh lễ ít nhất mỗi tháng một lần (ngoại trừ các Chúa nhật), với ý chỉ cầu nguyện cho công việc của những người đang phổ biến Lòng Chúa Thương Xót.

## **CAM KẾT CỦA CÁC NAM NỮ TU SĨ DÒNG CHÚA GIÊSU THƯƠNG XÓT ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG AI TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ**

Các môn đệ sẽ chia sẻ kho tàng thiêng liêng trong những lời cầu nguyện của các nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót trong các kinh nguyện hằng ngày của họ, cả trong việc Châu Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Mỗi tuần một ngày, tất cả mọi kinh nguyện của các nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót đều được dâng lên với ý chỉ cầu nguyện cho các “Môn đệ của Lòng Chúa Thương Xót”. Thánh lễ được dâng ngày hôm đó cũng có cùng ý chỉ này.

Các nam nữ tu sĩ sẽ đến Ai-len bất cứ khi nào có thể được, và cố gắng tổ chức các kỳ tĩnh tâm, các cuộc họp đào tạo và các cuộc hành hương theo bước chân của Thánh nữ Faustina và Chân phước Michael Sopocko.

Để tham gia làm môn đệ, xin vui lòng viết một lá thư ngắn hoặc điền vào một mẫu đơn xác nhận mong ước của bạn trong việc trở thành môn đệ, cùng với tên và địa chỉ hiện nay của bạn.

## **MÔN ĐỆ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT**

Những cộng tác viên với các nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Giêsu Thương Xót (do Thánh nữ Faustina thành lập) tại Vilnius.

Tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Liên hệ:

Divine Mercy Apostolate Membership, Maryville, Skerries, Dublin, Ireland

*(Bài báo và mẫu đơn này được xuất bản trong “Bản tin Lòng Chúa Thương Xót” Vol. 61, 2011.*

*Xin vui lòng gửi giấy đăng ký dài hạn đối với Bản tin đến cùng địa chỉ).*