



TÔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TPHCM
Email : longthuongxotgp@yahoo.com
Website : longchuathuongxot.vn
ĐT: **38.290.093**

01/2014

Khi đức vâng lời đi vào một linh hồn, nó đem theo năng lực và sức mạnh hành động.

(NK 1686)

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯƠNG

Bí Tích Thánh Tẩy

Lm. JB. Võ Văn Ánh



I. Phép rửa của Gioan Tẩy Giả và Phép rửa của Chúa Giêsu

Nhân dịp lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, chúng ta thử tìm hiểu về Bí tích Thánh Tẩy dựa theo bài tường thuật của Thánh Luca về việc Chúa Giêsu chịu Phép rửa tại sông Giodan (Lc 3, 15-16. 21-22).

1. Chúa Giêsu chen lẫn với đám đông đến với Gioan Tẩy Giả để xin chịu Phép rửa. Sau khi chịu Phép rửa xong, Thánh Luca cho biết **"Người đang cầu nguyện"** (Lc 3, 21). Chúa Giêsu thưa chuyện với Cha của Ngài. Chúng ta tin chắc: Không những Chúa Giêsu nói với Cha về mình mà còn nói về chúng ta, về mỗi người trong chúng ta nữa.

2. Thánh Luca kể tiếp: **"Trời mở ra trên Chúa Giêsu đang cầu nguyện"**. Chúa Giêsu đang tiếp kiến với Chúa Cha và trời mở ra trên Người. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng khi chúng ta chịu phép Thánh Tẩy, thì trời mở ra trên chúng ta. Thật vậy, qua Bí tích Thánh Tẩy, trời mở ra trên chúng ta. Khi chúng ta càng sống liên kết với Chúa Giêsu bao nhiêu, thì trời càng mở ra trên chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta hãy trở lại với bài Tin Mừng Luca: "Ngày hôm đó, một tiếng phát ra từ trời nói về Đức Giêsu: **"Con là Con Ta"** (Lc 3, 22). Khi

chúng ta chịu Phép rửa tội, Chúa Cha trên trời cũng lập lại những lời nói ấy với từng người trong chúng ta: "Con là Con Ta".

3. Bí tích Thánh Tẩy thừa nhận **ơn làm nghĩa tử của chúng ta** và tháp nhập chúng ta vào trong gia đình của Thiên Chúa, vào trong sự hiệp thông với Ba Ngôi cực thánh, nghĩa là trong sự thông hiệp với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì thế Bí tích Thánh Tẩy phải được cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi cực thánh. Những lời nói này đánh dấu giây phút chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa – là con cái của Cha Mẹ trần gian, chúng ta cũng trở nên con cái của Thiên Chúa trong Người Con của Thiên Chúa hằng sống.

4. Trong thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, Thánh Phaolô cũng nói với chúng ta qua **bài đọc 2**: "Chúng ta được cứu thoát nhờ Phép rửa của sự tái sinh và đổi mới trong Thánh Thần" (Titô 3, 5). Phép rửa không chỉ liên hệ đến linh hồn mà thôi mà còn liên hệ đến cả hồn lẫn xác. Vì hành động của Thiên Chúa trong Đức Kitô là một hành động mang tính hữu hiệu phổ quát. Đức Kitô đảm nhận lấy nhục thể và điều này vẫn còn tiếp tục trong các Bí tích, mà qua đó, vật chất được đảm nhận và tham dự vào hành động của Thiên Chúa.

5. Giờ đây chúng ta tự hỏi, **tại sao nước lại là dấu hiệu của cả vật chất lẫn tinh thần?**

Vì nước là yếu tố của sự phong nhiêu. Chẳng có nước thì chẳng có sự sống. Nên ***nước được xem như biểu tượng của tình mẫu tử, của sự phong nhiêu.*** Đối với các giáo phụ thì ***nước trở nên biểu tượng của lòng mẹ Giáo hội.*** Văn sĩ Tertulianô nói: "*Đức Kitô không bao giờ hiện hữu mà không có nước*". Có nghĩa là Đức Kitô không bao giờ có mà không có Giáo hội: Chúng ta được làm nghĩa tử trong gia đình mà Chúa Cha thiết lập, cũng có một người mẹ. Đó là mẹ Giáo hội. Là con cái Thiên Chúa, trong gia đình của Giáo hội, chúng ta được coi như là anh chị em của nhau. Lúc đó, chúng ta mới có thể thưa với Cha của chúng ta: "***Lạy Cha chúng con***".

6. Giờ đây chúng ta hãy trở lại với bản văn Tin Mừng Luca: Thánh Gioan Tẩy Giả nói: "*Phần tôi, tôi rửa anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền năng hơn tôi... sẽ rửa anh em trong "Thần*



“Khí và lửa” (Lc 3, 16) – **Lửa ám chỉ gì?** Để trả lời, chúng ta hãy so sánh Phép rửa của Gioan Tẩy Giả và Phép rửa của Chúa Giêsu:

- **Phép rửa của Gioan Tẩy Giả** là một cử chỉ của con người, là một động tác ăn năn, là một động tác của con người tiến về Thiên Chúa để cầu xin ơn tha tội và để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Đó chỉ là một ước muốn của con người, một chuyển động hướng về Thiên Chúa bằng sức lực của riêng mình. Như thế chưa đủ.

- Còn **Phép rửa do Chúa Kitô thiết lập**. Chính Chúa Kitô hành động qua Thánh Thần. Trong Phép rửa Kitô giáo, **có sự hiện diện của ngọn lửa Thần Khí**. Chính Thiên Chúa hành động, chứ không phải chỉ mình chúng ta hành động. Ngày chịu phép Thánh Tẩy, chính **Thiên Chúa đảm nhận và biến chúng ta thành con cái của Ngài**. Dĩ nhiên, Thiên Chúa không hành động một mình mà Người mời gọi chúng ta **hợp tác với lửa của Chúa Thánh Thần**. Cho nên mãi mãi, phép Rửa tội là món quà của Thiên Chúa trao tặng trong suốt cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa đóng dấu của Người lên tâm hồn chúng ta và Ngài mời gọi sự hợp tác của chúng ta để nói lên tiếng **“Xin vâng”** làm cho hành động của Thiên Chúa trở nên hữu hiệu.

II. Bốn phận của người con Thiên Chúa.

1. Noi gương Chúa Giêsu là người con yêu dấu của Cha, người con của Thiên Chúa phải luôn tìm ý Cha mà thực hiện, lấy ý Cha làm lương thực hằng ngày của mình. Chúa Giêsu đã vâng lời Cha cho đến chết (Pl 8, 8).

Hiến chế Giáo hội: *“Để chu toàn thánh ý của Cha, Chúa Kitô khai nguyên Nước Trời nơi trần gian, mạc khải cho chúng ta Mẫu Nhiệm của Ngài và thực hiện việc cứu thế, bằng sự vâng phục Chúa Cha”* (GH 3a).

2. Ý của Chúa Cha là muốn chúng ta tham gia công việc cứu chuộc các linh hồn.

3. Thiên Chúa cần mỗi người chúng ta như cần từng viên gạch xây nên lâu đài, từng hạt lúa làm nên cánh đồng lúa, từng nốt nhạc làm nên bản nhạc, từng chữ làm nên trang sách, từng giọt nước làm thành biển cả.



CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân

Chúa Giêsu là Ánh Sáng, ánh sáng huy hoàng hơn cả mặt trời.

Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Chúa Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân. Ngài mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. "Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người".



Bởi thế, ngay sau khi giáng sinh, tỏ mình ra cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, Chúa Giêsu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đại diện cho lương dân.

Vì Chúa muốn tỏ mình ra cho

muôn dân, cho nên lương dân **có quyền** được biết Chúa, và những người đã biết Chúa **có bổn phận** giúp cho lương dân biết Chúa.

Lời Chúa hôm nay dùng một hình ảnh vừa rất đẹp vừa rất hay để dạy chúng ta cách giúp cho người khác biết Chúa, đó là **Ánh Sáng**:

- Hãy đưa cao Tin Mừng như người ta nâng cao ngọn đuốc sáng để soi chiếu mọi vùng tăm tối.

- Cách sống của những người đã biết Chúa phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho những người chung quanh. Chúa Giêsu nói: *"Sự sáng của chúng con cũng hãy tỏa sáng trước mặt mọi người"*. Còn Thánh Phaolô thì nói: *"Anh em hãy chiếu sáng như những tinh tú trên bầu trời"*.

Hành trình của các đạo sĩ là hình ảnh minh họa cho hành trình của mọi kẻ tin:

a/ Hành trình khởi đầu bằng một điều gì đó lạ lùng khiến người ta chú ý (thí dụ ánh sao lạ



đối với các đạo sĩ). Điều lạ lùng này mời gọi người ta từ bỏ nếp sống đã quen để dẫn thân đi tìm một cái gì đó cao hơn, xa hơn, tốt đẹp hơn.

b/ Tiếp theo là những bước thăng trầm trong cuộc hành trình: có khi con đường rất bằng phẳng êm ái, có khi lại quanh co gồ ghề, có lúc ánh sao sáng tỏ trên bầu trời, có lúc nó vụt biến mất.

c/ Nhưng miễn là người ta không nản lòng mà cứ kiên trì dẫn bước thì cuối cùng người ta sẽ gặp được Chúa.

Đó là cuộc hành trình của kẻ chưa có đức tin tìm đến với Chúa, mà cũng là cuộc hành trình của kẻ đã tin rồi nhưng muốn đến với Chúa một cách gần gũi thân tình hơn.

Có những người tìm kiếm như các đạo sĩ, lên đường như Abraham. Cũng có những người ngồi một chỗ như Hêrôđê. Muốn biết ư? Ông đã có các chuyên viên. Muốn tiêu diệt đối phương ư? Ông có cả ngàn quân lính dưới quyền. Thiên Chúa hướng dẫn những ai muốn tìm Người cách lạ lùng. Người trốn thoát khỏi những kẻ muốn tìm bắt. Người không hung hãn chống lại những kẻ muốn huỷ diệt Người. Người tự xóa mình đi và biến mất.

Người ở đâu, Đức Giêsu ẩn dấu của thời đại? Trong làng quê heo hút nào, trong gia đình nghèo khó nào có ánh sáng Thiên Chúa mời ta nhận ra Người? *"Ta đói các người đã cho Ta ăn... Thực, Ta bảo các người: mỗi lần các người làm cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất là anh em Ta đây, là các người làm cho chính Ta"* (Mt 25, 35-40). Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng có lời kinh thánh: Ta đã không bị cám dỗ dùng lời Kinh Thánh để át giọng kẻ quấy rầy ư? Đức Giêsu đâu để cho ta đền bù. Nếu ta muốn nắm lấy Người để được an tâm, Người sẽ thoát khỏi tầm tay ta. Nếu ta chấp nhận lên đường tìm kiếm Người, ta sẽ như các đạo sĩ, được đầy tràn niềm vui và tìm thấy Người (...). Đọc kỹ Kinh Thánh thôi chưa đủ, còn phải để Kinh Thánh gợi hứng cho đời ta, để ta đem ra thực hành, để ta đặt mình dưới sự điều khiển của Kinh Thánh. Các luật sĩ và các thầy thượng tế biết lời sấm lăm chớ. Nhưng họ chỉ biết trưng dẫn thôi... Hêrôđê thì dùng Kinh Thánh để tìm cách giết Hài nhi... Còn các đạo sĩ, bản thân chẳng biết Kinh Thánh, chỉ được Hêrôđê chỉ dẫn, đã lên đường tìm kiếm Đức Giêsu và họ đã gặp Người...

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người"

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua phép rửa, chúng ta cũng trở thành con Thiên Chúa. Về phần Chúa Giêsu, Ngài đã được khen là "Con yêu dấu của Cha". Thế nào là một người "con yêu dấu"?

- là biết ý của cha mình: Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để biết ý của Chúa Cha.

- và luôn làm theo ý cha mình: Chúa Giêsu nói "Lương thực của Ta là làm theo ý của Cha Ta". Trong vườn Cây Dầu, sau khi tỏ cho Chúa Cha biết Ngài rất sợ chén đắng của cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói tiếp ngay "Nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy theo ý Cha".

Nếu chúng ta muốn trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Giêsu: luôn cầu nguyện, khi đã thấy được ý Chúa thì sẵn sàng bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa.

Nếu tôi là dân Do thái lúc đó, có thể tôi cũng đi từ Galilê bên Đức Giêsu suốt bốn năm ngày đường, tới sông Giođan để chịu phép rửa, mà không ngờ rằng Người là Đấng mà Gioan đang rao giảng. Khi tới nơi, chắc chắn

tôi sẽ chen lấn Người để tôi được tới gần Gioan hơn. Tôi trở mặt nhìn và lắng tai. Gioan kêu gọi tôi sám hối. Tôi cảm động và ráng lội tới sát Gioan. Tôi đẩy Người ra để xin Gioan rửa tôi trước, vì tôi nóng lòng mong đợi điều Gioan đang nói "Hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến". Rửa xong, tôi an tâm ra về mà không ngờ Người là Đấng Cứu Thế đồng hành với tôi, đứng sát bên tôi, đã bị tôi gạt Người ra ngoài.

Thực tế hàng ngày đã xảy ra trăm ngàn lần tôi cư xử như thế đối với những người bên cạnh tôi. Tôi không ngờ rằng họ là chi thể Đấng Cứu Thế. Tôi bao nhiêu lần xô lấn những người bên cạnh tôi để tôi được hơn, được trước họ mà chẳng nhớ gì lời Chúa dạy: "Con phải kính nhường và yêu mến người bên cạnh con". Thành thử ra tôi cũng không nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở với tôi.

Nếu tôi được làm địa vị của Gioan tiền hô, thì khi vừa thấy Đấng Cứu Thế, tôi sẽ tự đắc hô to: Đây, tôi nói có sai đâu. Ngài đến đây nè... Rồi tôi kêu gọi mọi người ủng hộ Ngài, hoan hô

Ngài, đón rước Ngài, xin Ngài phất cờ giải phóng dân tộc, làm cho nước ta độc lập tự do giàu mạnh, đem quân xâm chiếm các nước, trở thành bá chủ hoàn cầu. Tôi rất phàn nàn và lấy làm tiếc vì không thể ngờ được rằng Gioan không làm như tôi mong muốn. Trái lại ông đã cúi mình xuống nhỏ nhẹ thưa với Ngài rằng "Tôi không đáng cởi



quai dép cho Ngài. Tôi chỉ rửa anh em trong nước, còn chính Ngài mới rửa chúng tôi trong Thánh Thần. Vậy xin Ngài rửa cho tôi đi để tôi được ơn cứu độ". Thật là con người đầy khiêm tốn, đầy tin tưởng, để rồi Gioan đã phó thác trót mạng sống mình cho Đấng Cứu Thế: dù phải chặt đầu, ông vẫn luôn quyết tâm chu toàn nghĩa vụ Thiên Chúa trao.

Còn Đức Giêsu, Người rất từ tốn và ẩn mình tuyệt diệu hơn nữa. Người đã thưa lại Gioan: "Chúng ta cần phải chu toàn nghĩa vụ thánh như thế". Người

đồng hóa mình với dân chúng, chịu những kẻ cật sức mạnh xô đẩy, chèn ép để thông cảm với mọi nỗi xót xa của cuộc đời những kẻ thấp mũi bé miệng, neo đơn, cô thế cô thân. Người đã cúi mình trước Gioan làm phép rửa cho Người để cho những tội nhân biết cúi mình xuống trước tòa giải tội. Người đã chìm mình xuống nước để cứu vớt

những kẻ chết trong dòng đời, cho họ được sống lại làm con chí ái với Người trong gia đình thiên quốc. Người chôn mình trong bản tính hư nát của loài người để cho con người được trường sinh vinh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết kính nhường nhau. Đó chẳng phải là kính mến Chúa sao? Xin cho chúng con biết phó thác thân phận làm người, làm kitô hữu cho Đấng Cứu Thế. Chắc chắn chúng con sẽ được Người thanh tẩy và kết nạp chúng con vào nhà Cha chí ái trên trời.

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM A

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian”

Ngày xưa một vị vua bảo một ông quan: "Khanh hãy đi khắp đất nước tìm về cho trăm một người tốt". Ông quan này tính tình hung dữ, gian dối và không có bạn. Sau một thời gian đi tìm, ông trở về triều, tâu: "Thần đã đi khắp nơi, gặp hết mọi người. Nhưng chẳng tìm được người nào tốt cả. Ai cũng hung dữ, gian dối và không có bạn".

Nhà vua sai một quan khác: "Khanh hãy đi khắp đất nước tìm về cho trăm một người xấu". Ông này có lòng nhân từ, quảng đại và được mọi người thương mến. Sau một thời gian đi tìm, ông cũng trở về triều và tâu: "Hạ thần không thể chu toàn sứ mạng mà Bệ Hạ giao phó. Hạ thần đã gặp nhiều người gian lận, trộm cắp, tham lam... Nhưng chẳng có người nào thực sự xấu cả. Dù họ đã làm những điều ấy, nhưng trong thâm tâm ai cũng tốt"

Câu chuyện trên muốn nói rằng ta có khuynh hướng nhìn người khác không theo lòng họ mà theo lòng ta.

Thánh Gioan Tẩy giả thì không thế. Nếu như mọi người thì

Gioan sẽ coi thường Đức Giêsu, bởi Ngài đến sau ông; chẳng những thế ông còn coi Ngài là đối thủ của ông, bởi Ngài đang lấn dần ảnh hưởng của ông. Nhưng Gioan đã nghe theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần nên đã hiểu đúng về Đức Giêsu và đã nhiệt tình giới thiệu Ngài cho mọi người: "Ngài đến sau tôi nhưng có trước tôi vì Ngài cao trọng hơn tôi".

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu với hai nét tương phản nhau: Ngài là Người Con yêu quý của Thiên Chúa cao sang, và Ngài là Người Tôi Tớ khiêm tốn thấp hèn.

Thực ra hai nét trên không đối chọi nhau mà làm nổi bật nhau và soi sáng cho nhau: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cao sang do cách Ngài sống như một Người Tôi Tớ; và Ngài là Người Tôi Tớ tuyệt hảo bởi vì Ngài là Con Thiên Chúa cao sang.

Nhìn Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một triết lý sống: sống cao thượng trong hoàn cảnh tầm thường; và sống hoàn cảnh tầm thường với tâm hồn cao thượng.

Cùng sống với Chúa Giêsu qua những biến cố mỗi tuần trong



Mùa thường niên này, chúng ta có thể thực hiện được triết lý sống tuyệt vời ấy.

Khi phải làm một chuyến hành trình dài, người ta cần có bạn đồng hành, để có bạn đường mà chia vui xẻ buồn, nói chuyện với nhau, và giúp đỡ nhau. Hai môn đệ hành trình Emmau nhờ đi chung với nhau nên đã san sẻ cho nhau nỗi

buồn nặng trĩu sau những biến cố đau thương xảy ra tại Giêrusalem. Họ lại có được một bạn đồng hành nữa là Đức Giêsu phục sinh. Chính Người Bạn đồng hành này đã xóa tan mọi sầu lo của họ và làm cho niềm tin của họ sống lại.

Đời người trên dương thế là một cuộc hành trình dài thăm thẳm, không biết bao giờ mới xong, cũng không chắc sẽ đi đến đích hay không. Vậy mà có nhiều người cứ mãi độc hành: một mình tìm đường, một mình đi, một mình xoay trở trước



những khó khăn... Thật là phiêu lưu!

Mùa thường niên của năm Phụng vụ cũng là một cuộc hành trình, nhưng không phải độc hành, mà là đồng hành với Chúa Giêsu: chúng ta cùng với Ngài đi qua những chặng đường từ Nadarét đến Galilê để tới Giêrusalem; từ gian khổ đến vinh quang; từ chết đến sống lại. Có Ngài cùng đi với chúng ta, chúng ta không sợ lạc đường.

Cùng đi với Ngài, cho dù nhiều lúc gặp khó khăn, chắc chắn chúng ta sẽ tới đích. Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta nghĩa là Ngài sẽ vui khi chúng ta vui, Ngài sẽ buồn khi chúng ta buồn; chúng ta đồng hành với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là ta sẽ được vui niềm vui của Ngài và buồn với nỗi buồn của Ngài. Đời ta không cô độc, buồn tẻ...

Tuy chỉ là "mùa thường niên" không có những lễ trọng, nhưng nếu chúng ta sống mùa này như một người đồng hành với Chúa, cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa.

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM A

"Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần"

Đối với dân thủ đô, Galilê chỉ là tỉnh lẻ. Đối với người mộ đạo sùng tín, miền Bắc thật đáng ngờ vực. Đó là miền hầu như thuộc ngoại bang, nơi hội tụ dân ngoại. Một dân cư pha tạp, nông dân và ngư dân có giọng nói nặng chịch vốn là đề tài phong phú cho các câu chuyện điều cốt hăng ngày...

Trong khi những tín đồ chính thống ở kinh đô nghiên ngẫm sự khinh khi, chiêm ngưỡng sự siêu việt của mình, chế diễu và tránh xa những người bị loại trừ ở phía Bắc, thì Đức Messia, Cứu Chúa, ánh sáng muôn dân, tới cư ngụ tại Capharnaum, bên bờ hồ. Xa khỏi kinh đô vĩnh hằng, khỏi thói ngạo mạn, tự tôn, và sự mù quáng của họ....

Chính trên bờ hồ chứ không phải trên các bậc cấp của đền thờ, giữa đám ngư phủ bận rộn chứ không phải nơi những vị tư tế chuyên lo phụng tự mà Đức Giêsu sẽ chọn các môn đệ của Người. Đúng là một nước cờ ngược lại mọi logic.

Chính những người ít khả năng nhất, ít được chuẩn bị nhất lại là những người đầu tiên nhận được

ánh sáng và đi theo Đấng là "đường, sự thật và sự sống".

Ngay tức khắc, thành phần lao động đơn sơ chất phác nhưng có trái tim nhạy bén đã tin tưởng vào ngôn sứ... Những người tội lỗi bỗng nhiên bị chất vấn, đã cảm thấy ánh sáng mà ngay những kẻ rắc rối khó tính nhất cũng phải nhượng bộ... và họ đã đi theo Người.

Cuộc phiêu lưu vĩ đại đã khởi đi từ một miền đất bị nguyên rủa. Thế giới mới đã ăn rễ sâu vào vùng đất nhơ uế nhưng cởi mở đón tiếp mọi bất ngờ của Thánh Thần, của Thiên Chúa... (F. Delectos, được trích bởi Fiches dominicales, trang 169-170).

Cuộc đời chúng ta đầy đầy bóng tối:

- tối tăm về sự thật: cho dù có nhiều phương tiện truyền thông, nhưng khó mà biết sự thật.

- tối tăm về tương giao: ngay cả những người sống cạnh nhau cũng chưa hiểu nhau.

- tối tăm do tội lỗi, do mù quáng, do cố chấp hẹp hòi...

- tối tăm do hoàn cảnh bên ngoài nhiều bất công, gian dối, thù hận...

Trong khung cảnh tối tăm ấy, chúng ta hãy nhớ những lời của Đức Giêsu: *"Ta là ánh sáng thế gian"* (Ga 9, 12); *"Hãy tin vào ánh sáng và các người sẽ trở thành con cái sự sáng"* (Ga 12, 36).

Nhưng tin vào ánh sáng là gì? Là tin vào mặc khải của Đức Giêsu, cũng như 4 môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ đã nghe tiếng gọi của Ngài, đã từ bỏ tất cả để đi theo Ngài. Ngài sẽ giải đáp cho tất cả những băn khoăn thắc mắc của chúng ta; Ngài sẽ cho ta biết ý nghĩa cuộc đời ta là gì; Ngài cho chúng ta biết chúng ta có một người Cha trên trời hết lòng yêu thương chúng ta; Ngài sẽ dạy cho chúng ta biết sống yêu thương như thế nào; và cuối cùng Ngài sẽ dẫn chúng ta về nhà Cha trên trời.

Chúa nhật hôm nay nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kitô hữu. Các bài đọc trong Thánh lễ hôm nay cung



cấp nhiều chất liệu cho chúng ta suy nghĩ về sự hiệp nhất này:

- Bài đọc 1: Đức Giêsu là ánh sáng bừng lên giữa thế gian. Ngài muốn soi sáng tất cả mọi người, kể cả các anh em ly khai, những người lạc giáo, những người lương và những người vô thần...

- Bài đọc 2: Đức Giêsu đã chịu chết vì mọi người và cho mọi người. Nếu các kitô hữu chia rẽ nhau thì

chẳng khác gì Đức Giêsu bị chia năm xẻ bảy sao!

- Bài đáp ca: *"Điều tôi tìm kiếm khẩn xin, là luôn được ở trong nhà Chúa tôi"*. Tại sao những anh em cùng tin Đức Kitô lại không sống hòa thuận với nhau trong cùng một ngôi nhà của Chúa?

- Bài Tin Mừng: *"Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần"*. Tất cả mọi người, dù là Công giáo hay Tin lành, Chính thống v.v. đều phải sám hối về những tội lỗi của mình để có thể được vào Nước Chúa.

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 21

Tìm Hiểu Thông Điệp Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót

(Tiếp theo)

Lm. G. Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

Xử sự nhân từ người cha thật đôn hậu
Thêm một nhịp cầu cho con được bước qua
Chiếc cầu như quá... vươn xa hơn công lý
Vượt bến lý trí chạm đến bờ xót thương.¹

Vậy lòng xót thương là gì? Liệu lòng thương xót của Thiên Chúa có: (1) "... giúp chúng ta tái khám phá ra những khía cạnh riêng của tầm nhìn Cựu ước về lòng thương xót trong một tổng hợp hoàn toàn mới, thật đơn giản và sâu sắc";² (2) "... mang hình thái nội tâm của tình thương mà Tân ước gọi là agapê";³ (3) giúp đối tượng của lòng thương xót là nhân loại chúng ta tìm thấy lại và phục hồi được những giá trị đích thực của một "nhân linh ư vạn vật" không...?⁴

Có ai bận vướng với biết bao thành kiến
Có ai phiến diện đánh giá theo bề ngoài
Có ai sợ hãi tương quan bất bình đẳng
Mất sự thẳng băng... hiểu tình thương Chúa ban
Nung nấu tâm can không thích làm người nhận
Quá lễ cẩn thận muốn được làm người cho
Bao nhiêu lắng lo cho vẫn là có phúc
Dù trong dù đục... Chúa thương xót con người.⁵

Sáu lần sử dụng từ *mercy* trong thông điệp

1. APV IV 6,3



- *The conduct of the father in the parable and his whole behavior, which manifests his internal attitude, enables us to rediscover the individual threads of the Old Testament vision of **mercy** in a synthesis which is totally new, full of simplicity and depth. (IV 6,3)*
- *Le comportement du père de la parabole, sa manière d'agir, qui manifeste son attitude intérieure, nous permet de retrouver les différents aspects de la vision vétéro-testamentaire de la **miséricorde** dans une synthèse totalement nouvelle, pleine de simplicité et de profondeur. (IV 6,3)*
- Cách xử sự của người cha trong dụ ngôn và toàn bộ lối ứng xử, biểu lộ thái độ nội tâm của ông và khiến chúng ta tái khám phá ra những khía cạnh riêng của tầm nhìn Cựu ước về **lòng thương xót** trong một tổng hợp hoàn toàn mới, thật đơn giản và sâu sắc. (IV 6,3)

2. APV IV 6,20

- ***Mercy**—as Christ has presented it in the parable of the prodigal son—has the interior form of the love that in the New Testament is called agape. (IV 6,20)*
- *La **miséricorde** - telle que le Christ l'a présentée dans la parabole de l'enfant prodigue - a la forme intérieure de l'amour qui, dans le Nouveau Testament, est appelé agapé. (IV 6,20)*
- **Lòng thương xót** – như Đức Kitô trình bày trong dụ ngôn người con hoang đàng – mang hình thái nội tâm của tình thương mà Tân ước gọi là agapê. (IV 6,20)

3. APV IV 6,22

- *When this happens, the person who is the object of **mercy** does not feel humiliated, but rather found again and "restored to value." (IV 6,22)*
- *Lorsqu'il en est ainsi, celui qui est objet de la **miséricorde** ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et "revalorisé". (IV 6,22)*
- Trong tình huống đó, người là đối tượng của **lòng thương xót** không cảm thấy bị hạ nhục, mà đứng ra là người lại được tìm thấy và "phục hồi giá trị". (IV 6,22)

4. APV IV 6,26

- *Our prejudices about **mercy** are mostly the result of appraising them only from the outside. (IV 6,26)*
- *Nos préjugés au sujet de la **miséricorde** sont le plus souvent le résultat d'une évaluation purement extérieure. (IV 6,26)*
- Các thành kiến của chúng ta về **lòng thương xót** chủ yếu là hậu quả của cách đánh giá chỉ theo bề ngoài. (IV 6,26)

5. APV IV 6,27

- *At times it happens that by following this method of evaluation we see in **mercy** above all a relationship of inequality between the one offering it and the one receiving it. (IV 6,27)*
- *Il nous arrive parfois, en considérant les choses ainsi, de percevoir surtout dans la **miséricorde** un rapport d'inégalité entre celui qui l'offre et celui qui la reçoit. (IV 6,27)*
- Những lúc như vậy, theo phương pháp lượng giá này có khi chúng ta thấy trên hết nơi **lòng thương xót** là một mối tương quan bất bình đẳng giữa kẻ cho và người nhận. (IV 6,27)

6. APV IV 6,28

- *And, in consequence, we are quick to deduce that **mercy** belittles the receiver, that it offends the dignity of man. (IV 6,28)*
- *Et par conséquent, nous sommes prêts à en déduire que la **miséricorde** offense celui qui en est l'objet, qu'elle offense la dignité de l'homme. (IV 6,28)*
- Và vì thế, chúng ta mau mắn suy diễn rằng **lòng thương xót** làm giảm giá trị người nhận, xúc phạm đến phẩm giá con người. (IV 6,28)

Để kết

Xử sự nhân từ người cha thật đôn hậu
Thêm một nhịp cầu cho con được bước qua
Chiếc cầu như quá... vướn xa hơn công lý
Vượt bến lý trí chạm đến bờ xót thương.
Có ai bận vướng với biết bao thành kiến

Có ai phiến diện đánh giá theo bề ngoài
Có ai sợ hãi tương quan bất bình đẳng
Mất sự thẳng bằng... hiểu tình thương Chúa ban
Nung nấu tâm can không thích làm người nhận
Quá lễ cẩn thận muốn được làm người cho
Bao nhiêu lắng lo cho vẫn là có phúc
Dù trong dù đục... Chúa thương xót con người.⁶

Tóm lại, mẫu nhiệm lòng thương xót qua cách xử sự nhân từ của người cha nhân hậu – mặc cho bao thành kiến – là mẫu nhiệm của tình thương vượt trên công bằng, công lý... mà không làm xúc phạm đến phẩm giá con người: (1) "Cách xử sự của người cha trong dụ ngôn và toàn bộ lối ứng xử, biểu lộ thái độ nội tâm của ông và khiến chúng ta tái khám phá ra những khía cạnh riêng của tầm nhìn Cựu ước về lòng thương xót trong một tổng hợp hoàn toàn mới, thật đơn giản và sâu sắc" (IV 6,3); (2) "Lòng thương xót – như Đức Kitô trình bày trong dụ ngôn người con hoang đàng – mang hình thái nội tâm của tình thương mà Tân ước gọi là agapê" (IV 6,20); (3) "Trong tình huống đó, người là đối tượng của lòng thương xót không cảm thấy bị hạ nhục, mà đúng ra là người lại được tìm thấy và 'phục hồi giá trị'" (IV 6,22); (4) "Các thành kiến của chúng ta về lòng thương xót chủ yếu là hậu quả của cách đánh giá chỉ theo bề ngoài" (IV 6,26); (5) "Những lúc như vậy, theo phương pháp lượng giá này có khi chúng ta thấy trên hết nơi lòng thương xót là một mối tương quan bất bình đẳng giữa kẻ cho và người nhận" (IV 6,27). Vậy chúng ta cần tránh"... suy diễn rằng lòng thương xót làm giảm giá trị người nhận, xúc phạm đến phẩm giá con người" (IV 6,28).

¹ BẠN HỮU, *Ca từ một số bài ca triết lý III* (TP. HCM: LHNB, 2012), 162.

² X. MINH TRIẾT CUỘC ĐỜI, *Tìm hiểu Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót* (TP. HCM: LHNB, 2012), IV 6,3.

³ X. Sđd., IV 6,20.

⁴ X. Sđd., IV 6,22.

⁵ BẠN HỮU, *Ca từ một số bài ca...*, 163.

⁶ Sđd, 162-3.

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Tự giới thiệu, cô **Leah Darrow**, người mẫu quốc tế 33 tuổi, nói:

- *Tôi là em gái của người con trai hoang đàng!*

Cô đến với Ánh Sáng từ một đảo lộn sau cuộc thi tranh tài người mẫu nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ.

Con đường công danh sự nghiệp của Leah Darrow lên cao vào thập niên 2000 khi cô bắt đầu chụp ảnh cho các thương hiệu quần áo, kem thoa mặt thoa da, thuốc gội đầu, đồng thời xuất hiện trên các chương trình quảng cáo được trực tiếp truyền đi trên các màn ảnh khổng lồ đặt nơi quảng trường Times.

Sau khi hoán cải và giã từ nghề nghiệp, cô nêu cao chứng tá tại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở Madrid vào năm 2011 rồi tại nhiều thành phố khác nhau của Hoa Kỳ và cả đến tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc. Gần đây nhất cô xuất hiện trước 15 ngàn bạn trẻ tụ tập tại Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở Manila thủ đô

nước Phi-luật-tân. Sau đây là câu chuyện do chính cô Leah Darrow kể lại.

Trong lúc hành nghề người mẫu tôi không bao giờ hỏi xem Chúa muốn tôi làm gì bởi lẽ tôi nghĩ rằng Chúa không chú ý đến tôi. Đức Tin của tôi và nghề nghiệp chống đối nhau. Trong thế giới thời trang người ta chỉ nghĩ đến việc làm sao kiếm được thật nhiều tiền chứ không phải thiện ích cho con người. Trong một trạng huống như thế thì chỉ duy nhất Giáo Hội Công Giáo là người Samaritano nhân hậu nhìn thấy kẻ có tội nằm sòng soài dưới đất và ra tay trợ giúp. Tận nơi sâu thẳm của lương tâm, tôi biết rõ việc mình làm không vinh danh THIÊN CHÚA cũng không gây thiện ích cho con người.

Thế nhưng, vào thời kỳ ấy, mọi người chung quanh thường lập lại với tôi rằng chỉ những ai



đẹp và nổi tiếng mới thật sự là người hạnh phúc. Ôi, người ta đã lừa dối tôi biết là chừng nào!

Thế rồi vào một ngày tôi bỗng cảm thấy nội tâm trống rỗng .. Tôi được mời lấy ảnh để đăng trên một tạp chí nổi tiếng dành riêng cho nam giới. Không ngờ lần lấy ảnh ấy lại là cơ hội không đợi không chờ cho cuộc gặp gỡ đích thật với THIÊN CHÚA. Người ta xin tôi mặc chiếc áo hở hang nhất. Tận tâm tâm tôi tự nhủ: *"Minh phải làm thôi, vì đây là nghề nghiệp mà!"* Thế nhưng cùng lúc đó lại lớn mạnh trong tôi nổi bất bình. Thấy tôi tỏ vẻ do dự, người thợ chụp hình nói với tôi:

- Tôi có thể chọn bất cứ người mẫu nào khác thay thế chỗ của cô. Vậy thì hoặc là cô mặc chiếc áo này hoặc là không làm gì hết!

Nghe thế, tôi lại tự nhủ:

- *Minh cứ làm đi, vì đây là nghề nghiệp mà!*

Người thợ chụp ảnh bắt đầu bấm máy lia lịa.

Bỗng chốc, một ánh đèn flash chạm thẳng đến tôi, không phải chạm vào mặt tôi mà là chạm đến nội tâm tôi. Tôi bỗng trông thấy rõ ràng trước mắt tấm ảnh của tôi, tấm ảnh chụp

với chiếc áo hở hang tôi đang mặc. Rồi tôi có cảm tưởng mình đang đứng trước THIÊN CHÚA với đôi tay chấp lại giơ lên cao y như thể đang dâng hiến cuộc đời tôi cho THIÊN CHÚA. Nhưng bên trong cuộc đời ấy có gì? Thừa không có gì ráo trọi! Nó trống trơn rỗng tuếch! Và rồi tôi tự hỏi:

- *Người đang dâng gì cho THIÊN CHÚA?*

Ngay chính lúc ấy tôi bỗng hiểu:

- Tôi đã hoang phí 10 năm cuộc đời trong ích kỷ. Tôi không hề dâng hiến bất cứ gì cho THIÊN CHÚA!

Tôi đóng mạnh cửa và rời khỏi phòng chụp hình làm người mẫu.

Đứng ngoài cửa là thân phụ tôi. Chính người cứu giúp tôi ngay lúc ấy. Người lái xe vượt đường trường 1.500 cây số từ Missouri về New York. Đến nơi, người bấm chuông cửa căn hộ tôi với nụ cười rạng rỡ nhất trên đời. Câu đầu tiên người nói với tôi là:

- *Ba sung sướng gặp lại con. Bây giờ chúng ta cùng đi xưng tội với một Linh Mục!*

Ngay lúc ấy tôi cảm thấy lo sợ. Tôi không muốn xưng tội.

Tuy nhiên tôi chấp nhận đi với xác tín rằng chỉ duy nhất THIÊN CHÚA mới có thể giúp tôi.

thể hiện đúng chương trình của THIÊN CHÚA.

... **"Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế các dục vọng. Nếu con thỏa mãn các tham vọng của mình, thì con làm cho kẻ thù con thích thú. Đừng tìm vui trong khoái lạc xa hoa, đừng cầu kết với bọn nào như thế. Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo, và không còn đồng xu dính túi. Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được, kẻ coi thường lợi nhỏ sẽ rơi vào nghèo túng. Rượu và đàn bà làm hư hỏng những kẻ thông minh; ai mê gái điếm sẽ thành vô liêm sỉ, con người ấy sẽ thành cơ nghiệp cho giòi bọ, và cuối cùng, con người vô liêm sỉ sẽ bị diệt vong"** (Sách Huấn Ca 18, 30-33; 19, 1-3).



Lạy Chúa,
**Xin đừng ngoảnh mặt
không nhìn con**

Kể từ ngày ấy, người mẫu quốc tế Leah Darrow trở thành chứng nhân cho Tình Yêu THIÊN CHÚA. Cô nêu cao chứng tá trước các thanh thiếu niên. Vào các buổi tĩnh tâm cô đích thân nói về lòng nhân hậu và sự tha thứ của THIÊN CHÚA. Cô luôn luôn quả quyết người ta có thể thay đổi lối sống chống lại các lừa đảo của thế gian. Nhưng, nhất là cô nói về đức thanh khiết, khuyến khích nữ giới kính trọng thân xác và ăn mặc kín đáo đoan trang. Cô cũng đề nghị một kiểu thời trang vừa biểu lộ vẻ đẹp của nữ giới vừa

vui trong khoái lạc xa hoa, đừng cầu kết với bọn nào như thế. Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo, và không còn đồng xu dính túi. Một người thợ say sưa sẽ không giàu có được, kẻ coi thường lợi nhỏ sẽ rơi vào nghèo túng. Rượu và đàn bà làm hư hỏng những kẻ thông minh; ai mê gái điếm sẽ thành vô liêm sỉ, con người ấy sẽ thành cơ nghiệp cho giòi bọ, và cuối cùng, con người vô liêm sỉ sẽ bị diệt vong" (Sách Huấn Ca 18, 30-33; 19, 1-3).

("MISSIO Immaculatae International", Rivista bimestrale di spiritualità mariana e missionaria, Anno 9, Marzo-Aprile 2013, trang 14-15)

Những Lời Khôn Ngoan

TRÍCH TRONG NHẬT KÝ “LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI”
Của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska

272 Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy biết rằng: Ta lấy làm sung sướng khi ngự đến với linh hồn họ khi hiệp lễ. Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một đối tượng nào khác, Ta sẽ không chịu nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy, mang theo mọi tặng ân và ân sủng Ta đã chuẩn bị để ban cho họ. (NK 1683)

273 Khi đức vâng lời đi vào một linh hồn, nó đem theo năng lực và sức mạnh hành động. (NK 1686)

274 Hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tử nạn trên thập giá. Những hạt ngọc và kim cương đang trào ra từ thương tích nơi trái tim Chúa. (NK 1687)

275 Vì yêu mến Ta, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để Lòng Thương Xót của Ta có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. (NK 1695)

276 Con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhượng của Ta. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cố sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. (NK 1701)

277 Ta sẽ để các tu viện và các thánh đường bị triệt hạ. Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, nhưng có rất nhiều linh hồn đang chúc tụng Chúa trong các tu viện. Chúa đáp: Lời chúc tụng ấy đã thương trái tim Ta, bởi vì tình yêu đã

biến mất khỏi các tu viện. Các linh hồn không còn tình yêu và lòng sùng mộ; các linh hồn đầy ích kỷ và tự ái; các linh hồn đầy kiêu căng và ngạo mạn; các linh hồn đầy dối trá và giả hình; các linh hồn nguội lạnh và chỉ còn đủ hơi ấm để thoi thóp mà thôi. Trái tim Ta không thể chịu nổi tình trạng này. Tất cả những ân sủng Ta trào đổ xuống cho các linh hồn ấy trượt đi như trên một phiến đá. Ta không thể chịu được bởi vì các linh hồn ấy không tốt cũng không xấu. Ta cho các tu viện thành hình là để dùng những vị ấy mà thánh hóa trần gian và để một ngọn lửa tình yêu và hy sinh mãnh liệt sẽ từ những linh hồn ấy mà bùng lên. Vì thế, nếu những vị ấy không hoán cải và trở lại sốt sắng với tình yêu ban đầu, Ta sẽ bỏ mặc các vị ấy với số phận thế gian. Làm sao những vị ấy có thể chễm chệ trên tòa phán xét Ta đã hứa ban để xét xử thế gian, trong khi còn mang tội nặng nề hơn thế gian, thế mà lại không sám hối và đến tạ. Ôi! Linh hồn đã lãnh nhận Ta vào buổi sáng nhưng đến khi trưa đã phừng phừng ngọn lửa căm hờn chống lại Ta, ghen ghét đủ thứ. Ôi! Linh hồn được Ta ưu tuyển đặc biệt, phải chăng con được ưu tuyển để làm Ta phải đau đớn hơn? Những tội lỗi gớm ghê của thế gian chỉ là những thương tích bên ngoài của trái tim Ta, nhưng tội lỗi của một linh hồn ưu tuyển lại xuyên thủng trái tim Ta. (NK 1702)

278 Trong giờ kinh chiều hôm nay, Chúa cho tôi biết Người rất hài lòng với một trái tim thanh sạch và thông dong. Tôi cảm thấy niềm vui của Chúa là ngắm nhìn một trái tim như thế... Nhưng những trái tim như thế là những trái tim hào hiệp, cuộc sống của họ là một cuộc chiến triển miên. (NK 1706)

279 Mẹ Thiên Chúa: **Sự cao cả thực sự của linh hồn cốt ở việc yêu mến Thiên Chúa và tự hạ trước sự hiện diện của Người, hoàn toàn quên mình và tin mình chỉ là hư vô; Thiên Chúa là Đấng cao trọng, nhưng Người chỉ yêu thích những người khiêm nhường, Người luôn chống lại những kẻ kiêu căng.** (NK 1711)

Chiến đấu với cám dỗ

Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

HỘI THỪA SAI VIỆT NAM

(Phần 1)

PHI LÔ: Cám dỗ là gì?

– Là khơi dậy lòng ham muốn đến mức làm cho sa ngã (Từ điển Wiktionary).

– Là tìm mọi cách quỵến rũ làm việc gì không hay (Từ điển từ và ngữ Việt Nam – Nguyễn Lâm, nxb Tp HCM 1998).

Hai định nghĩa trên cho thấy động lực của cám dỗ đều là xấu, đi ngược lại với luân thường đạo lý và để lại những hậu quả không tốt nơi bản thân cũng như nơi những người xung quanh.

Với người Kitô giáo, muốn đi đến cùng đích của con đường nên thánh, dứt khoát phải chiến thắng được sự cám dỗ.

Trong kinh thánh, nhiều lần Đức Giêsu mời gọi chúng ta chống lại sự cám dỗ: "*Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ*" (Mc 14, 38). - "*Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hằng say, nhưng thể xác lại yếu hèn*" (Mt 26, 41).

Người cũng dạy chúng ta trong lời cầu nguyện: "*Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ*" (Kinh Lạy Cha)

Vậy, làm sao để có thể chiến thắng sự cám dỗ? Xin mời quý vị theo dõi loạt bài "Chiến đấu với cám dỗ" của LM Giuse Đỗ Văn Thụy.

KHÁI QUÁT VỀ CÁM DỠ

Theo thánh Tôma: "nghiệp vụ của ma quỷ là cám dỗ"^[1]. Tuy thế người thêm ngay, không phải tất cả những

cám dỗ đều phát xuất từ ma quỷ. Một số cám dỗ là hậu quả của dục vọng nơi chúng ta, như thánh Giacôbê nói: "*Mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của*

minh lời cuốn" (Gc 1, 14). Thực ra, nhiều cám dỗ phát xuất bởi ma quỷ. Thánh Phêrô so sánh ma quỷ với sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé (x. 1Pr 5, 8).

Thánh Giacôbê dạy rằng: *"Thiên Chúa không bao giờ thử thách ai bằng cách xúi giục họ làm điều xấu"* (Gc 1, 13). Khi nói về việc Thiên Chúa thử thách, Thánh Kinh dùng từ ngữ ấy để chỉ sự trắc nghiệm con người. Thiên Chúa để kẻ thù thiêng liêng cám dỗ ta với mục đích giúp ta lập công nhiều hơn. Như thánh Phaolô nói: *"Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách Người cũng sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng"* (1Cr 10-13).

Khi chế ngự được một cơn cám dỗ nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có được rất nhiều lợi ích. Chiến thắng cám dỗ là làm nhục cho Satan, khiến cho vinh quang của Chúa chiếu sáng hơn, thanh tẩy tâm hồn ta, làm cho ta khiêm nhường, sám hối và tin tưởng vào ơn phù trợ của Thiên Chúa.

Nó nhắc ta luôn thận trọng, cảnh giác và tỉnh thức, không tin vào mình, chờ đón mọi sự nơi Thiên Chúa, chế ngự những sở thích cá nhân. Nó thức tỉnh chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta lớn lên trong kinh nghiệm, làm cho ta thận trọng và cảnh giác trong trận chiến chống lại kẻ thù. Thánh Giacôbê đã nói rất chính xác: *"Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người"* (Gc 1, 12). Nhưng để đạt được những lợi ích này cần biết làm thế nào để chiến thắng nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa. Muốn chiến thắng, chúng ta hãy xem xét ba nguồn gốc của các cơn cám dỗ, đó là: ma quỷ, thế gian và xác thịt.^[2]

I. MA QUỶ

1. Chiến thuật của ma quỷ qua trình thuật "Trái Cấm"

Có lẽ không có trang Kinh Thánh nào mô tả cách rõ ràng chiến thuật của ma quỷ khi cám dỗ như trình thuật cám dỗ bà Evà, cuộc cám dỗ này đã gây hậu quả tai hại cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy khảo sát trình thuật này và từ đó rút ra một số kết luận quan trọng.

Con rắn nói với người đàn bà: "Có phải thực sự Thiên Chúa bảo bà không được ăn quả của bất cứ trái cây nào trong vườn không?" (St 3, 1). Cho đến lúc đó, ma quỷ chưa cám dỗ người đàn bà nhưng cuộc đối thoại đã hoàn toàn nằm trong phạm vi vấn đề mà nó có sẵn trong trí. Ngày nay, nó vẫn luôn luôn dùng chiến thuật đó. Đối với những người hướng chiều về những thú vui nhục dục, hoặc nghi ngờ chống lại đức tin, thì ma quỷ chỉ khêu gợi bằng những lời nói xa xôi và không cần xúi giục họ làm điều xấu.

Nếu ý thức được sự nguy hiểm thì linh hồn sẽ không dừng lại trong cơn cám dỗ, nhưng sẽ hướng ý nghĩ và trí tưởng tượng tới những vấn đề khác. Khi ấy, cám dỗ gặp trở ngại và linh hồn chiến thắng dễ dàng. Nhưng nếu linh hồn thiếu khôn ngoan mà đối thoại với cơn cám dỗ, thì sẽ bị sa vào bẫy.

Đây là lỗi của bà Evà, bà trả lời con rắn: "Chúng tôi được phép ăn quả trong vườn", nhưng Thiên Chúa đã nói: "Các người được phép ăn quả cây trong vườn, còn quả cây ở giữa vườn,

các người không được đụng đến kẻo các người phải chết" (St 3, 2-3).

Linh hồn ý thức rằng Thiên Chúa nghiêm khắc ngăn cấm linh hồn thực hiện hành động đó, khơi dậy ước muốn đó, hoặc nuôi dưỡng tư tưởng đó. Linh hồn không muốn bất tuân lệnh Thiên Chúa, nhưng lại mất thời giờ gợi lại những bốn phận luân lý. Linh hồn có thể huỷ diệt cám dỗ ngay lúc ban đầu, không cần phải lo lắng, cân nhắc lý do tại sao phải làm như vậy.



Linh hồn đã nhường bước cho kẻ thù và bây giờ kẻ thù tập trung sức mạnh tấn công trực tiếp: "Nhưng con rắn nói với người đàn bà: 'Bà sẽ không chết, vì Thiên Chúa biết khi nào bà ăn nó thì mắt bà sẽ mở ra, và bà sẽ giống như Thiên Chúa, biết lành biết dữ'" (St 3, 4-5).

Ma quỷ bày ra một tương lai đầy hấp dẫn. Hắn sẽ không nói với ta rằng, ta sẽ giống Thiên Chúa, nhưng hắn bảo ta sẽ được hạnh phúc nếu buông thả mình vào tội lỗi. Tên cám dỗ có thể thêm: "Trong bất cứ trường hợp nào, Thiên Chúa đầy lòng từ bi sẵn sàng tha thứ cho bạn. Hãy ném thứ trái cấm lần nữa đi. Bạn có nhớ kinh nghiệm trong quá khứ của bạn không? Lúc đó, bạn thú vị dường nào, và rồi bạn đã từ bỏ tội lỗi do lòng thống hối tức khắc cách dễ dàng như thế nào?".

Linh hồn vẫn có thời giờ rút lui vì ý muốn chưa ưng thuận, nhưng nếu không chấm dứt cuộc đối thoại, linh hồn sẽ có nguy cơ sa ngã. Sức mạnh dần dần suy yếu và tội được bày ra ngày càng hấp dẫn.

Người đàn bà đã nhìn thấy trái ăn ngon, nhìn sướng mắt, và đáng thèm để được tinh khôn. Linh hồn bắt đầu dao động và bị xáo trộn mạnh. Nó không muốn xúc phạm đến Chúa, nhưng cám dỗ hấp dẫn đến nỗi, sau đó xảy ra một cuộc chiến đấu đôi khi diễn ra trong thời gian dài. Nếu linh hồn hết sức cố gắng và nhờ ảnh hưởng của ơn hiện sủng, quyết định trung thành với nhiệm vụ mình thì sẽ chiến thắng, nhưng thường một linh

hồn bị dao động đến mức đó thì sẽ bước tới liều lĩnh phạm tội.

Vì thế bà đã hái lấy quả ăn, và cũng đã trao cho ông chồng ở cạnh bà và ông đã ăn (x. St 3, 6). Linh hồn sa chước cám dỗ. Nó đã phạm tội và thường do gương mù hay do sự đồng lõa, đã làm cho người khác phạm tội.

Khi vừa phạm tội, linh hồn ý thức ngay được sự lừa dối tai hại *"và mắt cả hai đã mở ra và họ biết là họ trần truồng. Họ đã khêu lá và làm khổ cho mình"* (St 3, 7). Bây giờ, linh hồn ý thức được rằng mình đã mất tất cả. Nó thấy mình hoàn toàn trần trụi trước Thiên Chúa, mất ơn thánh sủng, mất hết các nhân đức thiên phú, không có ơn Chúa Thánh Thần, không có nơi ở cho Chúa Ba Ngôi. Nó đánh mất tất cả công trạng đã lập được trong suốt cuộc đời. Những gì còn lại là dối trá, đặng cay và tiếng cười chế nhạo của tên cám dỗ.

Ngay lúc đó, linh hồn nghe thấy tiếng nói khủng khiếp của lương tâm quở trách vì tội nó đã phạm: *"Họ nghe thấy tiếng chân Chúa đi tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm và họ đi núp mình khuất mặt Giavê Thiên Chúa giữa những cây trong vườn. Giavê Thiên Chúa*

gọi người đàn ông và phán với ông: "Người ở đâu?" (St 3, 8-9). Câu hỏi không lời đáp này cũng là câu hỏi mà lương tâm tội nhân đặt ra. Điều duy nhất tội nhân có thể làm là quỳ gối xin Chúa thứ tha vì sự bất trung của

mình và học từ kinh nghiệm đáng buồn này, để trong tương lai biết cách thế chống lại tên cám dỗ ngay từ giây phút đầu. Nhờ đó mới dễ dàng chiến thắng và được bảo đảm sống dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. ^[3]

[1] Tổng luận thần học, I, 114, 2.

[2] Jordan Aumann, *Spiritual Theology* (thần học về đời sống tâm linh) tập I, p.248

[3] Jordan Aumann, *Spiritual Theology* (thần học về đời sống tâm linh) tập I, p.249-251

CHIA BUỒN

Được tin Ông cố Vinh Sơn Phạm Văn Vỹ, là thân phụ của linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa, Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Thánh Gẫm, đã được Chúa gọi về lúc 21g20, ngày 16/12/2013, hưởng thọ 83 tuổi.

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn xin chia buồn cùng Cha và gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Vinh Sơn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

CHIA BUỒN

Được tin cụ bà Catarina Hoàng Thị Châu, là thân mẫu chị Anna Trần thị Phương (Ủy viên Tuyên huấn CĐ LCTX hạt Tân Định), đã được Chúa gọi về lúc 17g45, ngày 15/12/2013, hưởng thọ 85 tuổi.

Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn xin chia buồn cùng gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn Catarina sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình, nền tảng của xã hội

Inhaxiô Đăng Phúc Minh

Năm 2014 chủ đề về gia đình được nhiều phía từ Giáo hội đến xã hội quan tâm một cách đặc biệt. Về phía Giáo hội, ban biên tập, tập Tĩnh tâm của Giáo phận Long Xuyên chọn chủ đề cho tháng 01/2014 là Tình gia đình; thư chung của HĐGMVN ngày 10/10/2013 gửi cộng đồng dân Chúa thì chọn **năm 2014 là: Phúc Âm hóa gia đình**, 2015 Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và cộng đồng, 2016 Phúc Âm hóa đời sống xã hội; Đức Thánh Cha Phanxicô loan báo triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10/2014 về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc Âm hóa”. Về phía xã hội, trong đề cương đổi mới Giáo dục căn bản và toàn diện của Việt Nam những tháng qua, người ta đã bàn nhiều và thống nhất: “Yêu gia đình - yêu Tổ quốc” trước đây là “Yêu tổ quốc- yêu đồng bào”.

Tôi nghĩ không phải tình cờ hay ngẫu nhiên mà gia đình lại được Giáo hội và xã hội chú tâm đến như thế trong năm 2014.

Gia đình đang có nhiều vấn đề không ổn tạo ra một xã hội bất ổn cần được mọi người dành sự quan tâm nhiều hơn.

Với giới hạn về mọi mặt, trong phạm vi của bài viết, tôi chỉ xin tìm hiểu một cách khái quát đến một vài vấn đề trong chủ đề lớn về gia đình là nền tảng của xã hội:

- **Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội**
- **Đôi nét về thực trạng gia đình hiện nay**
- **Phải xây dựng gia đình hôm nay thế nào?**

1) Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội

Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội là bởi vì: Khi tạo dựng con người để cai quản muôn loài, Thiên Chúa đã phán: “Con người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St1.18). Và Thiên Chúa đã tạo dựng một người nữ bằng xương sườn của người nam. Một gia đình đầu tiên đã được chính Thiên Chúa tạo nên. “Bởi thế, người đàn ông là cha mẹ mà



gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St1. 24).

Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội là bởi vì: Để cứu chuộc nhân loại sau khi nhân loại đã lỗi phạm với Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa không đến trần gian theo cách quyền uy của một Hoàng đế cai trị muôn dân; Ngài cũng không đến trần gian như một Thống tướng đầy sức mạnh bách chiến bách thắng trên khắp các mặt trận như câu chuyện huyền thoại Thánh Gióng của Việt Nam.

Ngài đã chọn cách đến trần gian trong thân phận con người nơi một gia đình, gia đình Nazaret nghèo hèn có cha là Thánh Giuse (Cha nuôi), có mẹ (Đức trinh nữ Maria). Ngài đã đóng đúng vai trò làm con trong một gia đình suốt 33 năm ở trần gian.

Về bản tính loài người, Người đã mang đủ đặc tính của con người, ngoại trừ tội lỗi.

Chúng tôi xin trích dẫn nhận định của cố Hồng y Fx Nguyễn Văn Thuận nói về gia đình: *"Chúa Giêsu muốn xây dựng nhiệm thể Ngài bằng những tế bào gia đình; Hội Thánh có thể thay đổi đường lối tông đồ, thay đổi các hội đoàn, nhưng Hội*

Thánh luôn luôn phát triển nhờ các gia đình. Đức tin được thông truyền qua các tế bào sống động và lành mạnh ấy" (ĐHV: 495)

Về mặt xã hội: Gia đình được gọi là tế bào của xã hội.

Nhà bác học Louis Pasteur (27 tháng 12 năm 1822 – 28 tháng 9 năm 1895) nhà khoa học nổi tiếng người Pháp và của nhân loại là người tiên phong trong lãnh vực sinh vật học đã nói và nó như là một định luật của sinh vật học:

"... Sự sống phải bắt nguồn từ sự sống. Nói một cách đơn giản, con cái phải có bố mẹ sinh ra...".

Ngoài ra, người ta đã nhìn nhận như một chân lý: xã hội là một thân thể bao gồm triệu triệu tế bào, mỗi tế bào chính là gia đình. Thân thể (xã hội) cường tráng lành mạnh khi tất cả các tế bào (gia đình) lành mạnh. Ngược lại, trong cơ thể (xã hội) có nhiều tế bào (gia đình) đau yếu, thân thể (xã hội) đó sẽ suy yếu dẫn đến sự chết.

Ở Việt Nam ngày nay cũng đề cao vai trò của gia đình trong xã hội. Ngày 28 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày tôn vinh gia đình Việt Nam.

Như thế, Giáo hội và Xã hội đều nhìn nhận: gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội.

2) Đôi nét về thực trạng gia đình hiện nay

Trên lý thuyết, thì gần như mọi người Công giáo hay ngoài Công giáo đều coi trọng gia đình, và nhìn thấy vai trò quan trọng tạo nên sự hưng thịnh trong một đất nước hầu như đều được bắt nguồn từ các thành phần trong một gia đình.

Trên thực tế, nhìn vào gia đình hôm nay ta không khỏi đau lòng với những suy thoái đang ngày một gia tăng. Xin điểm qua một vài vấn đề nổi cộm:

Sự ly hôn và Phá thai

Qua các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay giúp chúng ta thấy rằng ở các nước phương tây việc ly dị đã trở nên quá phổ biến. Ngay cả những gia đình Công giáo việc ly dị cũng thường xảy ra, mặc dù giáo luật của đạo Công giáo không cho phép.

Việc ly dị ở Việt Nam được luật pháp cho phép. Các cuộc ly dị ở Việt Nam ngày một nhiều hơn. Tôi xin trích dẫn phần sơ tầm của Lm Thái Hiệp, O.P trong chia sẻ Tin Mừng tháng 12 năm 2013 của Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam bài "Gia đình hai tiếng

thiêng liêng" để làm rõ vấn đề trên:

"Ngọn nến gia đình leo lét trong bão giông: Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2012 ở Việt Nam đã có gần 100.000 vụ ly hôn, con số này chiếm gần 35-40% tổng số đôi hôn nhân ở Việt Nam trong năm. Điều đáng nói là trong số đó có hơn 70% là số gia đình trẻ (tuổi 22-30). Theo phóng viên Ben Bland của tờ Financial Times, Radio Australia, số vụ ly hôn ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh. Điều đáng nói là số vụ ly hôn ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm, từ 53.000 vụ trong năm 2005 lên đến 90.000 vụ trong năm 2010. Thêm nữa, trung bình ở nước ta mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo phá thai, trong đó độ tuổi 15-19 chiếm khoảng 60-70 %". Những con số trên đây thật đáng để cho chúng ta suy nghĩ".

Sự gian dối

Vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến là sự gian dối trong xã hội Việt Nam hôm nay. Báo Tuổi trẻ ngày 27 – 09 – 2013 tác giả Nguyễn Quang Thân trong bài: "Ai dạy trẻ nói dối" đã cho chúng ta một thông tin rất đau lòng với những ai còn yêu quý, trân trọng sự thật. Tác giả cho chúng ta biết:

"*Công bố mới đây của Trung Tâm Xã Hội Học cho kết quả sừng sờ: Tỷ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp I là 22%; cấp II là 50%; cấp III là 64%; và sinh viên là 80%*". Còn ngoài xã hội thì thế nào?

Tôi xin nêu một sự kiện phi đạo đức và đáng xấu hổ biết bao khi cả hai tờ báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên ngày 09 tháng 12 năm 2013 cùng đăng tải. Trưa ngày 04-12-2013, chiếc xe chở 1300 thùng bia do tài xế Hồ Kim Hậu bị nạn ở vòng xoay Tam Hiệp Biên Hòa (Đồng Nai). Hơn 300 thùng bia văng xuống đường, thì chỉ trong hơn 10 phút, cả trăm người đã ồ tới cướp không những số bia văng xuống đường, mà trèo cả lên xe để cướp bia. Tổng cộng gần 1000 thùng bia của anh Hậu trị giá trên 300 triệu đã bị lấy mất. Anh Hậu van xin nhưng vô ích, chỉ con biết khóc nhìn cảnh cướp bia của mình giữa ban ngày.

Trong khi đó, tôi nhớ lại cậu bé chín tuổi ở thành phố Sendai tỉnh Miyay của Nhật trong trận sóng thần mới xảy ra ở Nhật ngày 11 tháng 3 năm 2011. Cậu bé đang đói bụng, lạnh cóng đã cúi gập người xuống cám ơn và nhận gói lương khô của một người tốt bụng cho em khi em đang xếp hàng theo thứ tự để

nhận phần ăn. Em đã không ăn, mà đem gói lương khô tiến lên phía trước bỏ vào thùng lương thực chung, sau đó lại trở về vị trí xếp hàng lúc đầu để chờ đến lượt mình.

Ôi! Giáo dục như thế nào mà được như thế! Khi nào... quê hương ta được như vậy?

Trong xã hội hôm nay, gần như mọi người đang chấp nhận sống chung với gian dối, như người dân đồng bằng Sông Cửu Long sống chung với lũ hàng năm.

3) Phải xây dựng gia đình hôm nay thế nào?

Đứng trước một thực trạng suy thoái về đạo đức của xã hội như đã nêu trên, mỗi gia đình, một Giáo hội thu nhỏ, chúng ta không được quyền đứng đó để nguyên rửa bóng đêm, mà cùng nhau thắp nên một ngọn nến để xua đi bóng đêm. Ánh sáng mà mỗi gia đình thắp lên đó, chính là Lời Chúa, vì chính Chúa đã phán: "*Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi*" (TV 119: 105).

Giáo hội hoàn vũ đều đồng thanh tuyên xưng Đức tin trong kinh Tin Kính: "Giáo hội duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền".

Cộng đoàn dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam, chúng ta luôn vâng phục và thực thi những điều Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chỉ dạy.



Năm 2014 HĐGMVN đã chỉ dạy chúng ta: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình

Để cụ thể hóa công việc Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, HĐGM đã khôn ngoan đưa ra những việc làm cụ thể cho mọi gia đình trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hôm nay. Mỗi gia đình phải trở thành:

- **Gia đình cộng đoàn cầu nguyện**

- **Gia đình là một cộng đồng yêu thương**

- **Gia đình là một cộng đồng phục vụ sự sống**

- **Gia đình là một cộng đồng tham gia vào sự Phúc-Âm-hóa môi trường**

Về phía xã hội, tôi nghĩ xây dựng gia đình bằng cách mọi người phải bắt đầu từ suy nghĩ sự thật; nói những điều là sự thật; và hành động sự thật.

Sự thật chính là ánh sáng xua đi bóng đêm. Một xã hội gồm những cá nhân, những gia đình, những xóm làng, những tập đoàn thiếu sự thật, xã hội đó đang chết dần. Chính Chúa đã phán: "*Thầy là đường, là sự thật và là sự sống*" (Ga 14, 6)

Chúng ta chờ đợi gì ở sự thay đổi căn bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà?

Chúng ta chờ đợi một nền giáo dục: NHÂN BẢN, KHOA HỌC VÀ KHAI PHÓNG.

Mọi người mong đợi sự thật được có mặt đều khắp trên quê hương ta!

Quý vị có nhu cầu hiệp thông cầu nguyện, xin email về longthuongxotgp@yahoo.com để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

TIN TỨC – SINH HOẠT

THÁNH LỄ KÍNH LCTX TRONG THÁNG 01/2014 CỦA TGP & CÁC GIÁO HẠT

Kính mời Quý Ông Bà, Anh Chị Em tham dự Thánh Lễ Kính LCTX trong tháng 01/2014 tại các địa điểm sau:

TỔNG GIÁO PHÂN

1) Nhà thờ Tân Định: Lúc 15 giờ các ngày thứ sáu hàng tuần

▪ Ngày 03/1. Chủ tế: **LM Giuse Nguyễn Phát Tài, GP Phú Cường.**

▪ Ngày 10/1. Chủ tế: **LM Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP.**

▪ Ngày 17/1. Chủ tế: **LM Dòng Thánh Thể.**

▪ Ngày 24/1. Chủ tế: **LM Giuse Vũ Văn Quyên.**

▪ Ngày 31/1 (mồng 1 tết Giáp Ngọ). Cộng đoàn nghỉ tết

CÁC GIÁO HẠT

2) Nhà thờ Thanh Đa, hạt Gia Định: Lúc 17 giờ 30 ngày 13/1. Chủ tế: **LM Đa Minh Nguyễn Đình Tân.**

3) Nhà thờ Thánh Phaolô 3, hạt Tân Định: Ngày 02/1 (thứ năm đầu tháng). Chủ tế: **LM Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thu.**

4) Nhà thờ Tân Hương, hạt Tân Sơn Nhì: Lúc 15 giờ ngày 07/1 (thứ ba đầu tháng). Chủ tế: **LM Đa Minh Vũ Ngọc Thủ.**

Trước các thánh lễ có lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Kinh Thương Xót.

CÔNG TÁC BÁC ÁI – TỪ THIỆN CỦA CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SÀI GÒN

Kết hợp việc loan truyền LCTX và công tác bác ái từ thiện, trong 6 tháng cuối năm 2013 (từ tháng 7 đến tháng 12), CĐ LCTX TGP Sài Gòn đã tặng một số hiện vật, hiện kim cho:

1/CĐ.LCTX GP Bắc Ninh 1.200 sách Thông Điệp và Sùng Kính LCTX (TĐ.SK)

2/Giáo xứ Hòa Thanh, GP Nha Trang 1.000 Ảnh Chúa Thương Xót (CTX) (30x40) và 400 Sách TĐ.SK

3/Trung tâm Mục vụ GP Ban Mê Thuật 1 Tượng CTX 2,5m

4/Nhà Thờ Búng, GP Phú Cường 1 Ảnh CTX (60x80), 200 Ảnh CTX (30x40) và 40 sách TĐ.SK

5/Cơ sở "Nồi cơm Tình Thương" Người Dân Tộc GP Ban Mê Thuật 10.000.000\$ và 2 xe lăn

6/Người Dân Tộc K.Hor GP Đà Lạt 750kg gạo và 2.000.000\$

7/Người Dân Tộc giáo xứ Sơn Điền 2 Ảnh CTX (60x80), 200 ổ Tròng hạt (50), 200 sách TĐ.SK, 10 Tượng Chịu Nạn và Thánh giá 50cm

8/CD.LCTX Hạt Tân Sơn Nhì 1 Tượng CTX 1,2m

9/CD.LCTX Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, hạt Xóm Mới 1 Tượng CTX 1,2m

10/Giáo Xứ K.H'Ring 1Tượng Đức Mẹ (bế Chúa) 1,9m và 20 sách Thánh ca cộng đồng

11/GP Phú Cường 500 sách TĐ.SK

12/CD.LCTX Giáo xứ Phương Nghĩa, GP Kontum 100 báo Tài liệu Học tập LCTX (TLHT), 200 sách TĐ.SK, 5 Ảnh (60x80), 800 kính gấp 4 và 10 cuốn Lịch 2014

13/CD.LCTX Gialai, GP Kontum 100 báo TLHT

14/GP Thanh Hóa 40 cuốn lịch 2014

15/GP Mỹ Tho 40 cuốn lịch 2014

16/GP Vĩnh Long 40 cuốn lịch 2014

17/GP Hưng Hóa 40 cuốn lịch 2014

18/Nhà Thờ Chánh Tòa GP Bùi Chu 35 cuốn lịch 2014

19/GP Thái Bình 40 cuốn lịch 2014

20/Tòa TGM Huế 10 cuốn lịch 2014

21/Gx Trí Bưu 10 cuốn lịch 2014

22/CD.LCTX giáo xứ Thuận Thành, GP Bùi Chu 300 Sách TĐ.SK

23/CD.LCTX Giáo xứ Tùng Nhĩ, GP Bùi Chu 100 Sách TĐ.SK

24/CD.LCTX Đèn Thánh Liễu Đề, GP Bùi Chu 200 sách TĐ.SK và 500 Lộc Thánh

25/Nhà nguyện Cù Lao Kết và Nhà Thờ Hồ Lương (Campuchia) 2 Tượng CTX 1,2m

26/Nhà Thờ Chánh Tòa GP Đà Lạt 1 Ảnh CTX (60x80)

27/Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn-Nha Trang 1 Ảnh CTX (60x80)

28/CD.LCTX Dân Tộc K'Hor 1 Ảnh CTX (60x80)

29/Đóng góp Xây dựng Đại Chủng Viện thánh Giuse Sài Gòn
153.661.000\$

Xin chân thành cảm ơn Quý ân nhân đã giúp đỡ, tạo điều kiện để Cộng đoàn LCTX TGP Sài Gòn thực hiện được những nghĩa cử bác ái.

THƯ CẢM ƠN CỦA GIÁO XỨ KH'RING

Ngày 13 tháng 12 năm 2013

Ban Chấp Hành CD LCTX TGP Sài Gòn mến,



Lời đầu tiên xin Chúa chúc lành cho các anh chị em và công việc phục vụ của các anh chị cho cộng đoàn... Xin báo cho các anh chị biết, cha đã nhận được tượng Đức Mẹ mà Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Saigon gửi tặng. Cha xin thay mặt cho Cộng đoàn Giáo Xứ, chân thành cảm ơn BCH và Quý ân nhân đã thương giúp đỡ. Nguyện xin Chúa của lòng xót thương trả công bội hậu cho mọi người.

Nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến, xin kính chúc BCH và Quý ân nhân một mùa Giáng Sinh AN LÀNH – THÁNH ĐỨC trong Chúa Kitô Hải Đồng.

Lm. Gioan Nguyễn Sơn

DANH SÁCH AN NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNG 11/2013

Trong tháng 11/2013, CD LCTX TGP đã đóng góp xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tổng cộng 24.335.000\$:

HẠT XÓM MỚI	Đồng
1/CĐ LCTX GX Thạch Đà	1.500.000
2/CĐ LCTX GX Lạng Sơn	1.125.000
3/CĐ LCTX GX Nữ Vương Hòa Bình	1.000.000
4/CĐ LCTX GX Hợp an	1.000.000
5/CĐ LCTX GX Bắc Dũng	800.000
6/CĐ LCTX GX Tử Đình	700.000
7/CĐ LCTX GX Lam Sơn	300.000
HẠT GIA ĐÌNH	
01/CĐ LCTX GX Hàng Xanh	1.150.000
02/CĐ LCTX GX Bình Hòa	1.100.000
03/CĐ LCTX GX Thánh Tịnh	1.000.000
04/CĐ LCTX GX Thanh Đa	630.000
05/CĐ LCTX GX Vô Nhiễm	500.000
06/CĐ LCTX GX Phú Hiền	500.000
07/CĐ LCTX GX Thị Nghè	500.000
08/CĐ LCTX GX Bình Lợi	300.000
09/CĐ LCTX GX Thánh Nguyễn Duy Khang	270.000
10/CĐ LCTX GX Hiến Linh	240.000
HẠT TÂN SƠN NHÌ	
1/CĐ LCTX Giáo họ Martino	1.000.000
2/CĐ LCTX GX Bình Thuận	700.000
3/CĐ LCTX GX Nhân Hòa	500.000
4/CĐ LCTX GX Bình Chánh	400.000
HẠT THỦ ĐỨC	
1/CĐ LCTX GX Châu Bình	1.000.000
2/CĐ LCTX GX Tam Hải	1.000.000
HẠT TÂN ĐỊNH	
1/CĐ LCTX GX Phaolô 3	1.000.000
2/CĐ LCTX GX An Phú	520.000
HẠT THỦ THIÊM	
1/CĐ LCTX GX Tân Lập (tháng 10&11)	1.400.000
HẠT HỒ MÔN	
1/CĐ LCTX GX Lạc Quang	1.000.000
HẠT GÒ VẤP	1.000.000
Thánh Lễ Kính LCTX TGP (Nhà thờ Tân Định)	2.200.000

DANH SÁCH ÂN NHÂN GIÚP PHÁT TRIỂN CĐ LCTX TGP (THÁNG 11/2013)

HẠT XÓM MỚI	GIÁO XỨ
1/Maria NGUYỄN THỊ QUÝ	Bắc Dũng
2/Têrêsa NGUYỄN THỊ RINH	Bắc Dũng
3/Đa Minh NGUYỄN VĂN CHÉN	Tử Đình
4/Maria NGUYỄN THỊ VÀNG	Tử Đình
5/Linh hồn Lucia NGUYỄN THỊ NHƯỢNG	Nữ Vương Hòa Bình
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG	
1/Maria VÕ THỊ MINH THƯ	Bắc Hà
2/Phêrô NGUYỄN ĐĂNG THANH THIÊN	Bắc Hà
3/Maria NGUYỄN THỤY VY	Bắc Hà
4/Maria LÊ ĐĂNG THỤY THANH TUYẾN	Bắc Hà
5/Phêrô VÕ TÁ MINH NHẬT	Bắc Hà
6/Phêrô NGUYỄN ĐĂNG THIÊN PHÚC	Bắc Hà

Ban Chấp Hành CĐ LCTX TGP tp HCM xin chân thành cảm ơn và nguyện xin Chúa Giêsu bảo bọc Quý Ân Nhân trong Lòng Thương Xót của Ngài.

BCH CĐ LCTX HẠT TÂN SƠN NHÌ & CĐ LCTX GX TÂN PHÚ THỰC HIỆN BÁC ÁI MÙA VỌNG

Ngày 1/12/2013, Ban chấp hành CĐ LCTX hạt Tân Sơn Nhì và CĐ LCTX GX Tân Phú đã thực hiện chuyến đi bác ái tại giáo xứ Chàng Ré. Tặng phẩm gồm: quần áo, mùng mền, mì gói, đường, sữa, dầu ăn, gạo v.v... trị giá một trăm triệu đồng.

Được biết, GX Chàng Ré thuộc hạt Sóc Trăng, giáo phận Cần Thơ, do linh mục Clemente Đỗ Hoàn Nhân làm chánh xứ.

CĐ LCTX HẠT GIA ĐÌNH THỰC HIỆN BÁC ÁI MÙA VỌNG

Theo thông lệ hằng năm, vào Mùa Vọng và Mùa Chay, Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định thực hiện những chuyến đi hỗ trợ người dân nơi vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mùa Vọng năm nay (12/2013), Hạt đã quyên góp được số tiền là 20.000.000 đồng, và đã gửi về Tòa giám mục giáo phận Vinh để chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ tại Giáo Phận.

PHÂN ƯU

Cộng Đoàn LCTX TGP Sài Gòn được tin buồn:



Cha Gioan Baotixita Đinh Đức Hậu

Sinh ngày: 01-08-1927 tại Phú Nhai, Nam Định
Thụ phong Linh Mục: 03-12-1954 tại nhà thờ Huyện Sỹ, Sài Gòn
Nguyên Phó xứ nhà thờ Tân Định, Sài Gòn 1954-1956
đã được Chúa gọi về lúc 12giờ 30 ngày 03 tháng 12 năm 2013
tại giáo xứ Xuân Mỹ, giáo hạt Xuân Lộc

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn xin thành kính phân ưu cùng GP Xuân Lộc. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn **Cha Gioan Baotixita** vào hưởng nhan Thánh Chúa.

DIỄN ĐÀN

Đức Phanxicô, nhân vật của năm 2013

Fx Đỗ Công Minh

PHI LÔ: Giáo Hoàng Phanxicô sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, tên thật của Ngài là Jorge Mario Bergoglio. Năm 1998, Ngài là Tổng giám mục Tổng giáo phận Buenos Aires. Năm 2001, được Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng Y. Và ngày 13 tháng 3 năm 2013, được bầu làm Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma. Ngài là vị GH đầu tiên đến từ Mỹ LaTinh, đồng thời cũng là vị GH đầu tiên không phải từ Châu Âu kể từ hơn 1200 năm qua (tính từ GH Grêgôriô III), và là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên làm người kế vị thánh Phêrô.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đánh giá là người khiêm nhường, luôn quan tâm đến người nghèo, và sẵn sàng đối thoại với các nhóm cộng đồng có tư tưởng, xuất thân và niềm tin khác nhau. Trong quá trình làm việc hàng ngày, Ngài đã thể hiện một tác phong rất giản dị. Mặc dù chỉ mới lên lãnh đạo Giáo hội Công giáo được 9 tháng, nhưng tạp chí danh giá Forbes đã xếp hạng Giáo Hoàng Phanxicô ở vị trí thứ 4 trong số những nhân vật quyền lực nhất thế giới của năm 2013. Và ngày 11 tháng 12 năm 2013, tạp chí Time, nổi tiếng trong giới truyền thông thế giới, vừa công bố đã bình chọn ĐGH Phanxicô là "NHÂN VẬT CỦA NĂM" năm 2013.

Tạp chí TIME của Mỹ số ra gần đây đã bình chọn Đức Thánh Cha Phanxicô là nhân vật của năm 2013. Đây là tờ báo có uy tín lớn tại Hoa Kỳ và thế giới. Việc chọn lựa một nhân vật tiêu biểu của năm được các nhà báo, các nhà hoạt động

chính trị, xã hội tiếng tăm và đông đảo độc giả tham gia, qua các cuộc thăm dò dư luận, tham vấn ý kiến rộng rãi. Đây là lần thứ ba các vị Giáo hoàng của Giáo hội Công Giáo được vinh danh. Hai vị trước đây là Đức Chân Phước Gioan XXIII vào



năm 1962 và Gioan Phao Lô II vào năm 1994, mà sắp tới đây Giáo hội sẽ tôn vinh các Ngài lên bậc Hiển Thánh. Nhân dịp này chúng ta điểm lại về một số cái nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô về Hội Thánh Chúa qua 9 tháng trên cương vị người kế vị Thánh Phêrô.

Ngay từ khi được chọn làm Giáo Hoàng, Vị Hồng Y được trao trách nhiệm hỏi Ngài, Đức Phanxicô đã trả lời: *"Tôi là một tội nhân, nhưng tôi tin tưởng vào lòng thương xót và sự kiên nhẫn vô biên của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tôi đón nhận trong tinh thần sám hối"*. Sau này, khi trả lời phỏng vấn của Linh mục Dòng Tên Antonio SPADARO, Ngài nói rõ hơn: *"Tôi*

là một tội nhân được Chúa nhìn đến". Và Ngài lặp lại: *"Tôi là một người được Chúa nhìn đến. Tôi luôn cảm thấy khẩu hiệu đã chọn 'Miserando atque Eligendo' (thương xót và tuyển chọn) rất đúng với tôi"*. Quả là một con người vĩ đại. Một con người thực sự khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

Những ngày tháng tiếp sau đó, khi đã nhận nhiệm vụ trước toàn thể Giáo hội, Đức Phanxicô vẫn tiếp tục lưu lại tại ngôi nhà Thánh Mattha, không vào ngục trong Dinh Giáo Hoàng như các vị tiền nhiệm, đơn giản là Ngài muốn sống trong một cộng đoàn, muốn gặp gỡ được nhiều người, sống một cuộc sống đơn giản như tại quê nhà, "Vị Giám Mục của đường phố". Nhưng tất nhiên là bây giờ thì không thể. Ngài có nhiều việc phải làm hơn, nhưng vẫn muốn ngoài giờ làm việc, được trò chuyện, dùng cơm với những người phục vụ, những người thân thiết mỗi ngày. Đó không phải là một cách sống "khác người" hay lập dị mà chính là thể hiện tinh thần của một người cha, người bạn, chan hòa với mọi người.

Quan niệm của Ngài về Hội Thánh: *"Hội Thánh này, vốn là mái nhà của mọi người, chứ không phải là một ngôi nguyện*

đường bé nhỏ chỉ dành cho một nhóm nhỏ người được chọn. Chúng ta không được phép thu hẹp lòng của Hội Thánh hoàn vũ thành một cái tổ để bảo vệ tính tầm thường của chính mình. Hội Thánh là Mẹ, Hội Thánh trở sinh hoa trái, phải như thế". Đề cập đến vai trò của Hội Thánh với con người, Ngài cho biết: "Tôi nhìn Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến sau một trận đánh. Thật vô bổ khi người bị thương nặng lại hỏi xem họ có mỡ cao hay không, hay độ đường trong máu là bao nhiêu. Phải chữa ngay vết thương của họ đã, rồi mới nói đến chuyện khác". Quả vậy, sứ mạng của Hội Thánh phải là chữa lành. Đặc biệt đối với các thừa tác viên của Hội Thánh, Ngài nói rõ: "Tôi mơ một Hội Thánh là Mẹ và là Mục tử. Các thừa tác viên của Hội Thánh phải thương xót, có trách nhiệm với dân, đồng hành với dân, đồng hành với họ như người Samaritanô nhân hậu, người rửa ráy, lau sạch và nâng đỡ tha nhân. Đây mới chính là Tin Mừng đích thực. Thiên Chúa cao cả hơn tội". Cũng trong ý hướng này, Ngài kêu gọi, không nên có các Linh Mục "thuế quan". "Tôi muốn nhắc các Linh Mục rằng tòa giải tội không phải là một tòa tra khảo nhưng đúng

hơn là nơi gặp gỡ với Lòng thương xót của Thiên Chúa, khích lệ chúng ta để làm điều lành càng nhiều càng tốt" (NVTM). Đức Thánh Cha yêu thương mọi người, người giàu cũng như nghèo, nhưng nhân danh Đức Kitô, Ngài có nhiệm vụ nhắc nhở người giàu phải giúp đỡ, tôn trọng và thẳng tiến người nghèo. Tự đáy lòng Ngài luôn hướng đến những người nghèo, người bị bỏ rơi và các trẻ em. Tinh thần sống gần gũi, chia sẻ luôn đồng hành với sự thanh bần của Đức Thánh Cha. Bình luận về việc một Linh mục sắm một chiếc xe, tỏ ý buồn khi thấy một Linh mục hay nữ tu sở hữu một chiếc xe đẹp, Ngài tâm tình "Nếu thích một chiếc xe đẹp, thì hãy nghĩ đến những trẻ em đang phải chết đói. Nên chọn một chiếc xe khiêm nhường thôi" hay ở chỗ khác, Ngài nói: "Linh mục coi xứ không chỉ nhớ rõ tên của giáo dân, mà còn cả các con thú cưng của họ nữa". Thật là một vị Cha chung thánh thiện, gần gũi, Ngài lo lắng đến từng con người được Chúa trao cho coi sóc "Ta biết chiên của Ta và chiên của Ta thì biết Ta".

Đó là với Hội Thánh Chúa, còn biết bao điều khác nữa Ngài quan tâm trong một thời gian ít ỏi. Về phương diện xã hội trần

thế. Báo TIME cho rằng trong chín tháng trên cương vị của mình, Đức Thánh Cha đã trở thành "một tiếng nói lương tri mới, đặt chính mình vào vị trí rất trung tâm của một cuộc đàm luận như giàu có và nghèo đói, công bằng và công lý, sự minh bạch, sự hiện đại, toàn cầu hóa, vai trò của phụ nữ, bản chất của hôn nhân, sự căm dỗ của quyền lực". Thư ký tòa soạn của Time Nancy Gibbs giải thích: "Hiếm khi có một nhân vật trên trường quốc tế thu hút được nhiều sự chú ý nhanh chóng đến như vậy,

dù là già hay trẻ, dù có sùng đạo hay không".

Phần bạn, bạn có đồng ý, tâm phục, khẩu phục Ngài khi được coi là nhân vật của năm 2013 như quốc tế bình chọn? Xin nói thêm, ngoài Đức Thánh Cha Phanxicô, thì 10 người được đưa vào danh sách bình chọn cuối cùng còn có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Syria Bashar al-Assad... (Theo Tuổi Trẻ số 7450).

(Tham khảo NS CG&DT
10/2013)

ẢNH GIÁO HOÀNG PHANXICÔ BÊN DƯỚI ĐƯỢC CHỌN LÀ ẢNH NỔI BẬT NHẤT NĂM 2013



Đức Phanxicô ôm hôn và cầu nguyện cho người đàn ông bị u sởi thần kinh, khiến giáo dân thế giới rung động. Ảnh: EPA

"Người lái tàu"

Tôma Đỗ Lộc Sơn

Du lịch trên tàu biển lớn nhất thế giới là điều mơ ước của bao người. Có anh bạn mới được đi du lịch về, thao thao kể lại câu chuyện sau:

những tòa nhà cao tầng, một công viên có nhiều hoa lá sặc sỡ, một khu rừng già với những thảm cỏ xanh có đường đi uốn lượn, khi tàu chạy đúng là hòn đảo đang trôi (không nghe tiếng máy nổ).



Tàu đưa chúng tôi rời cảng lúc xế chiều. Một giờ sau tàu đã ra xa bờ, nhìn quanh chỉ một màu xanh của nước. Có hàng ngàn người đang thưởng thức cảnh hoàng hôn, mặt trời như đang chìm sâu xuống biển

Chúng tôi (nhóm 5 người) cùng 5300 hành khách, xuống chiếc tàu Allure of the Seas (sự quyến rũ của biển), tàu lớn nhất và hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tàu dài 360 mét, có 16 tầng, 2700 phòng đôi rộng rãi, 56 phòng lớn (150 m²). Khu trung tâm Central Park có 12.000 cây cảnh nhiệt đới, 56 cây cổ thụ. Tàu có trọng tải là 225.000 tấn.

Sau khi làm xong thủ tục, chúng tôi xuống tàu. Phải nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Một thành phố hiện đại với

vậy.

Đêm xuống mới thật thú vị. Chúng tôi xuống tầng dưới câu cá, gió biển nhẹ nhàng đem lại cảm giác dễ chịu. Đêm nay trăng khuyết, các ngôi sao có vẻ sáng hơn, chúng tôi vừa câu cá vừa chơi trò đếm sao.

Qua 10 ngày sống thư giãn trên con tàu này, chúng tôi đã được đến nhiều bến cảng, nhiều thành phố xa xôi mà trước đây chúng tôi không biết hoặc tưởng tượng ra được. Ở mỗi nơi có một nét đẹp riêng, nhưng chung

quy vẫn là nét đẹp con người. Khi tàu đưa chúng tôi đến một thành phố nào đó để tìm hiểu con người và cuộc sống nơi mình đến, chúng tôi được cư dân ở đó đón chào theo cách của họ, thường là niềm nở vui tươi vì họ cũng muốn biết con người chúng tôi là thế nào nữa.

Anh bạn tôi kể còn nhiều, chúng tôi xin không nói về sự hiện đại, tiện nghi của con tàu, chúng tôi muốn nói đến sự hình thành, nhiệm vụ của con tàu là phương tiện để mọi người đến với nhau, chiêm ngắm cảnh vật ở nhiều nơi, trời đất, trăng sao, núi non biển cả để từ đó biết được **có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật và mọi người là anh em với nhau.**

Xin trích một đoạn trong sách Khôn Ngoan để biết mục đích của bài viết:

"Những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuộn cuộn, hay

đền trời thấp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ.

Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.

Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thợ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành.

Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc. Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa, chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha. Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra Đấng Chủ Tể của những sự vật đó?" (Kn 13, 1-9)

Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chừng, có lẽ họ lầm trong khi tìm kiếm Chúa, và

muốn gặp Người. Họ tìm kiếm, khi sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các vật kia tốt đẹp.

Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn?

Trong suốt thời gian sống trên tàu, mọi người không hề biết người lái tàu. Họ chỉ biết tối đi ngủ, sáng mai thức dậy đã thấy mình ở một thành phố cảng hoàn toàn khác lạ với ngày hôm qua. Cám ơn người lái tàu đã suốt đêm điều khiển con tàu đi được đến chốn bình an.

Cũng vậy, chúng ta đang đi trên con tàu trái đất đã tồn tại hàng triệu năm. Ất hẳn phải có người lái, tất cả chúng ta ai cũng biết, ai cũng tin vào điều đó. Thật tiếc chỉ một số ít người vì quá coi thường, không chịu suy

xét, đã chối bỏ công ơn người lái tàu. Xét cho cùng, họ là những người thật đáng thương, chỉ vì chút quyền lợi, vì nuông chiều thân xác, họ đã sống không thật với lòng mình, để khi không còn gì, hối hận về việc mình làm thì đã quá muộn.

Chính Thiên Chúa là Người Lái Tàu vũ trụ này, Người đã không ngơi tay, không sao nhãng công việc, để cho vũ trụ này, trái đất này, con người này được tồn tại. Chúng ta hãy luôn chúc tụng vinh quang Chúa!

Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, vũ trụ bao la là do Chúa tạo dựng, trăng thanh gió mát là quà tặng Chúa ban, xin cho chúng con như những bông hoa lung linh cảm tạ Chúa, như sóng biển âm âm hát khúc tạ ơn, để chúng con luôn được ở cận kề bên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen.

- Tài liệu học tập Lòng Chúa Thương Xót rất mong sự đóng góp về bài vở và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi thư từ, bài vở xin vui lòng gửi trước ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ email: longthuongxotgp@yahoo.com

- Xin dùng chữ Unicode.

LỜI DẶN DÒ

Thảo Lam
Hạt Gia Định

Nhìn những tờ lịch trên tường đã rơi dần như báo hiệu năm cũ sắp trôi qua, năm mới đến. Vạn vật hầu như thay đổi, cây cối đâm chồi nảy lộc báo Đông tàn Xuân đến.

Buổi họp thứ năm đầu tháng vừa kết thúc. Tôi và Hương chưa về ngay, hai chị em chở nhau đi quan sát đường phố, những nơi nhộn nhịp nhất tại các khu chợ, họ đã bày bán hàng Tết, nào là quần áo, bánh mứt đủ loại v.v...

Tiết trời vào xuân, gió mơn man nhẹ nhàng, những cành mai vàng đang khoe sắc như chào mời mọi người bước vào năm mới, không khí Tết tưng bừng rộn ràng, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hớn hởi, thật đúng như ông bà ta thường nói: "Vui như ngày Tết" mặc dù mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng bầu khí của thời gian và không gian hòa chung với tiết trời mùa xuân ấm áp, đã làm cho lòng người vui rộn ràng với những chuẩn bị, bánh chưng,

bánh tét, củ hành, dưa hấu đỏ để dùng trong ba ngày Tết.

Hai chị em dạo vòng vòng thưởng thức không khí những ngày đầu xuân. Sau đó tôi về nhà dùng cơm tối với gia đình, xong xuôi vào phòng xem lại buổi sáng khi họp mình đã ghi chép những gì?

Bước vào năm phụng vụ mới, năm A, Cha chủ tọa sáng nay đã đọc Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đồng thời ngài phổ biến dặn dò nhiều điều.

- Năm 2014: Phúc Âm Hóa gia đình

- Năm 2015: Phúc Âm Hóa cộng đoàn và giáo xứ

- Năm 2016: Phúc Âm Hóa xã hội

Tôi nhắm đi nhắm lại: Phúc Âm Hóa gia đình coi bộ dễ mà không dễ tí nào, "chín người mười ý". Nhớ lại lời Cha chủ tọa dặn "Khó khăn nào cũng vượt qua, nếu ta biết siêng năng cầu nguyện" và tôi đã đọc lại "Toa thuốc của Bác Sĩ Giêsu":

- Sáng sớm uống một ly **Cảm Tạ** ngay khi vừa thức giấc.

- Trước lúc ra khỏi nhà, dùng một muỗng lớn **Bình An**.

- Mỗi giờ một lần, tôi cần thay bằng **Nhẫn Nại** với một chút thuốc **Khiêm Nhường**.

- Trước khi về nhà, tiêm thêm một mũi **Tình Yêu**.

- Tối trước khi đi ngủ, uống một viên **Tha Thứ**, một viên **Hòa Giải** để loại bỏ những **Xích Mịch** xảy ra trong ngày.

Để thực hiện Phúc Âm Hóa Gia Đình trong hoàn cảnh xã hội hiện nay đòi hỏi mỗi người cần có sự **Hy Sinh, Bình Tĩnh, Kiên Nhẫn**.

Mỗi buổi tối, gia đình tôi có thông lệ cùng đọc kinh chung, nhưng phải có vài phút chờ đợi, người thì xem xong đoạn phim, người thì chờ một chút gần hết chương trình ca nhạc v.v... Chính nhờ "Toa thuốc Giêsu", buổi tối tôi uống một viên Tha Thứ, im lặng chờ và từ từ tình hình được thay đổi.

Đôi khi tôi suy nghĩ, nếu mình không trang bị Vũ Khí, chính là mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu: "Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11, 29). Lời Chúa nói: "*Hãy tha thứ không phải bảy lần mà bảy mươi lần bảy*" (Mt 18, 22) và hình ảnh Chúa cúi xuống "Rửa chân cho các

môn đệ". Điều đặc biệt hơn và cao cả nhất đã giúp tôi chiến thắng được chính mình, trong những khi bất đồng quan điểm hay nghe được những lời khinh, chê, ganh tị. Tôi nhìn lên Thập Giá và thân thưa với Chúa: Chúa ơi, Chúa còn bị đau khổ, nhục nhã nhiều hơn con! Nhờ vậy, tôi vững bước và luôn tin tưởng có Chúa đồng hành.

Bỗng dưng tôi nhớ lại câu chuyện Chị Hạp kể, và suy nghĩ bắt nguồn từ trong gia đình đã hình thành nhân cách sống của một con người, nghĩ mà thương cho số phận của bà cụ trong câu chuyện:

- Chị bước vào chợ thấy bà cụ trạc 70 tuổi, thân ốm yếu, đầu bà đội cái nón lá cũ mềm, bà ngồi bán vòn vện chưa được chục bó rau muống, tình cờ có người đàn ông trung niên chạy xe ngang qua, bà mời: Chú mua dùm bó rau. Ông ta cười lắc đầu rồi chạy tiếp. Có lẽ ông đang bận công việc; Kế tiếp một chị vừa đi tới, bà vội mời: Cô ơi! mua dùm bó rau. Cô ta nhanh miệng trả lời: rau gì thấy ghê, sâu quá ai mà mua? Người đàn ông lúc nãy đang chạy xe từ từ vì đường chợ hơi đông không chạy nhanh được, nghe cô ta trả lời, ông thấy thương bà cụ, ông quay xe lại nói: Bà Ơi! bán cho

tôi một bó. Dạ 5.000 đồng, tiếng bà trả lời

Người khách nói: Tôi trả tiền trước, bà cho gói, tôi đi công việc xong ghé lại lấy.

- Chiều xuống dần, buổi chợ đã tan từ lâu. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước, bà bán xong mớ rau ngồi nép bên thềm nhà chờ người khách trở lại nhận rau. Chờ hoài trong vô vọng, bà cứ sợ mình về rồi người ta lại lấy rau không có, mà tiền mình đã nhận rồi, cứ thế suy đi nghĩ lại, bà vẫn không dám về, áo quần ướt sũng, người lạnh run, không gắng được nữa bà lui thủi trở về sau khi nghe lời khuyên của những người lân cận.

- Bà bị cảm lạnh, phần bị đói, suy nhược cơ thể, không đủ sức vượt qua nên bà đã chết vì bà muốn giữ chữ tín.

Cái nôi từ trong gia đình đã làm nên nhân cách sống cho một con người, gương sống của người cha, người mẹ cùng anh chị em trong gia đình, tạo ấn tượng nên một con người trưởng thành có nhân bản hay không?

Nhất là những KiTô hữu đang đối diện trong một hoàn cảnh xã hội, giữa điều Thiện và Ác. Vì vậy, nếu gia đình đọc kinh tối, đọc lời Chúa và biết đón nhận lời Chúa làm kim chỉ nam, tham dự bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ hằng ngày, tin tưởng được Chúa thương gìn giữ.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin Chúa nhìn đến thế giới hôm nay. Nền khoa học văn minh phát triển tiến bộ, con người đang sống giữa thời đại hưởng thụ với đầy đủ tiện nghi vật chất, nên dễ sa ngã bởi những cám dỗ thế gian. Đức Tin yếu đuối dễ xa rời Chúa. Xin giúp chúng con biết đón nhận ánh sáng, chân lý là lời Chúa Hằng Sống, đánh thức Tâm Trí, đừng để chúng con ngủ mê trong những tiện nghi vật chất vinh hoa phù phiếm là những thứ phù vân chóng qua, giúp chúng con *"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho"* (Mt 6, 33)

Tạ ơn Chúa ban cho con ánh sáng
Chiếu soi đường, dẫn lối bước con đi
Dù đời con hèn mọn, chẳng đáng gì?
Chúa đã chuộc chính con bằng giá máu!

Bình an

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Có một câu chuyện đời xưa, mang tên "cây kiếm gỗ", nội dung thế này:

Ngày xưa, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu của mình, và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở nên mỗi nghi ngờ, và tương lai trở nên nổi ám ảnh sợ hãi cho ông.

Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy như thèm muốn được như họ, vì ông thấy họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phác và không lo lắng cho tương lai. Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an và không lo lắng.

Ngày kia, vị vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn. Người nghèo mời người ăn mày vào và cùng chia sẻ một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc và yêu đời.

Vị vua giả dạng hỏi:

- "Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?"

Người nghèo đáp:

- "Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh cho buổi tối nay."

Vị vua giả dạng hỏi tiếp:

- "Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngày mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh mì?"

- "Tôi có niềm tin vào mỗi ngày. Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp". Người nghèo đáp.

Sau khi ra về, vị vua muốn **thử niềm tin** người thợ giày. Ông ra lệnh cấm những người sửa giày dép hành nghề. Khi biết mình bị cấm hành nghề sửa giày dép, người thợ giày nhủ thầm: "Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp". Ngay lập tức ông thấy một vài phụ nữ đang gánh nước ra chợ bán rau, ông xin được gánh nước thuê cho họ. Và hôm đó, ông kiếm đủ tiền để mua bánh mì cho buổi tối.

Tối đến, vị vua dưới dạng người ăn mày thăm người

nghèo. Người nghèo vẫn thái độ ung dung, hạnh phúc với ổ bánh mì của mình. Hôm sau, vua ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê. Và cứ như thế, người nghèo đã thay đổi nhiều nghề khác nhau, nhưng nơi ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống từng ngày của mình. Còn vị vua vẫn không thể nào hiểu nổi sự bình an và niềm tin của người nghèo kia. Mỗi lần bị cấm hành nghề, người nghèo vẫn thản nhiên tin rằng, "Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp."

Vì quá tò mò trước triết lý sống của người nghèo này, vị vua ra lệnh và dàn xếp để người nghèo làm lính cho cung điện. Thật đáng thương, người nghèo không được phát lương hằng ngày, nhưng hằng tháng. Dầu vậy, ông đã bán lười gươm và có đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Tối đến, ông vẫn có bánh mì và vẫn hạnh phúc.

Vị vua giả dạng thăm ông và hỏi:

- "Hôm nay ông làm nghề gì mà kiếm tiền mua bánh mì?"

- "Tôi được làm lính cho vua." Người nghèo đáp. Ông cũng đơn sơ kể rằng: "Làm lính nhận lương mỗi tháng, nên tôi đã bán

lười gươm thật và đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Sau khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lười gươm và như thế tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay tôi đang dùng lười gươm bằng gỗ."

Nhà vua giả dạng hỏi tiếp:

- "Nhưng nếu ông phải rút gươm ra vào ngày mai thì sao?"

Người nghèo vẫn thản nhiên:

- "Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp."

Quả thật, hôm sau người ta bắt được một tên trộm và bị kết án xử chém. Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này. Vì nhà vua biết rằng, với lười kiếm gỗ, người nghèo này sẽ không thể thực hiện được việc này, và như thế để xem thử niềm tin vào triết lý sống từng ngày của ông có thể giúp ông hay không.

Tên tử tội quì mọp xuống chân anh lính và thống thiết van xin được tha mạng vì còn vợ và con nhỏ. Anh nhà nghèo trong trang phục lính nhìn đám đông xung quanh và hô lớn tiếng:

- "Lạy **Đấng Tối Cao**, nếu người sắp bị hành quyết này là người có tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua. Nếu người này vô tội, xin

hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gõ."

Ngay tức khắc, anh rút lưỡi gươm và lưỡi gươm anh cầm trên tay là lưỡi gươm gõ. Đám đông đông thanh la lên:

- "Đây là phép lạ," và người bị kết án được tha.

Vị Vua truyền lệnh tha tên ăn trộm đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng:

- "Trẫm chính là người ăn mày mỗi tối tại nhà người. Từ nay trở đi, trẫm muốn người là bạn và là quân sư cho trẫm".

Dòng đời bất an

Trong cuộc sống, thế nào cũng có lúc ta cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Điều đó khó có thể tránh được, nhất là những lúc ta đau khổ. "*Trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khô xanh rì*". Người ta cố gắng đi tìm ý nghĩa đích thực của kiếp người ngắn ngủi, nhưng xem ra, tiếng than thở thì nhiều, niềm vui không có bao nhiêu. "*Ngày vui ngắn chẳng tày gang*" (Nguyễn Du), thế nên, triết lý sống hiện tại là "hưởng thụ". Hưởng thụ để bù lại những thiệt thòi mất mát vì sự hữu hạn của kiếp người, để tự tạo cho mình thứ *hạnh phúc tạm bợ* chóng qua thay vào *hạnh*

phúc khát vọng mà con người không thể nào với tới được.

Nhưng càng chạy theo hưởng thụ, con người càng hụt hẫng, chới với. Tham vọng thì vô bờ, và cuối cùng, đời người là tiếc nuối.

Tìm hạnh phúc chỉ với hưởng thụ, chỉ với sở hữu vật chất, con người không thể nào có hạnh phúc. Dấu hiệu của sự vắng bóng hạnh phúc là sự **bất an**. Sự bất an ở trong lòng mỗi người đi đến bất an của nhân loại, bất an của thế giới.

Ai cho ta sự bình an?

Trong thế giới đã từng có những vĩ nhân góp phần thay đổi thế giới. Thay đổi bằng nhân sinh quan mới mẻ hay bằng chiến tranh chinh phục. Thay đổi bằng những phát minh khoa học, những khám phá phát triển kinh tế, những sáng kiến thành lập những tổ chức toàn cầu để cuộc sống con người được tốt đẹp hơn.

Rõ ràng, thế giới đã có nhiều thay đổi: giàu có hơn, văn minh hơn, gần gũi nhau hơn... Nhưng, thật đáng tiếc, thế giới cũng bất an hơn: vũ khí tân tiến hơn, phương tiện chiến tranh hiện đại hơn, tốc độ phát triển vũ khí giết người hàng loạt nhanh hơn, tranh chấp, phân tán, chia rẽ

nhiều hơn, khủng bố, giết người... Bất an đáng sợ nhất đó là đạo đức sa đọa ngày một cao hơn: thứ bình an trong tội lỗi!

Thế nên, điều cần làm ngay, đó là con người cần thay đổi chính mình.

Thay đổi theo đường hướng nào? Theo chỉ nam nào? Theo mẫu mực nào? Con người cần có một vị Thầy dạy dỗ và dìu dắt.

Người đó chính là Ngài – Giêsu

Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu: *"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian."* (Ga 1, 29).

Chỉ với một lời giới thiệu ngắn gọn, chứa đựng trọn vẹn chân lý cuộc sống và niềm hy vọng của con người.

Ở nơi Giêsu - Con Người là "Chiên Thiên Chúa" - nhân loại nhận ra bài học của Thầy chí Thánh Giêsu bài học Tình Yêu. Đấng dạy cho nhân loại Tình yêu Thiên Chúa, giá trị nhân phẩm của con người là Con Thiên Chúa, và bình an của con người là tình huynh đệ cùng là con Thiên Chúa.

Ở nơi Giêsu, nhân loại nhận biết và tin vững con người từ đâu đến, sống để làm gì, và rồi, con người sẽ đi về đâu.

Ở nơi Giêsu, con người thấu hiểu được vì sao nhân loại bất an, và hạnh phúc phù phiếm chóng qua. Con người biết mình phải làm gì để thoát khỏi tuyệt vọng.

Ở nơi Giêsu, con người mới thấy đâu là chân giá trị kiếp nhân sinh, vì con người bước đi trong ánh sáng.

Ở nơi Giêsu, con người tìm thấy tất cả những câu giải đáp cho thân phận của mình.

Và, con người vững tin nơi Giêsu, vì bài học của Giêsu không phải là bài học lý thuyết suông được viết bằng giấy mực, mà được viết bằng chính cuộc đời của Ngài. Một cuộc đời yêu thương con người, và chết cho con người. Đó là một cuộc đời Hiến Tế vì nhân loại và cho nhân loại. Ngài là Đấng Cứu Thế. Giêsu, "Đây là Chiên Thiên Chúa".

Người đó chính là Ngài - chúng ta **bước theo Ngài**. *"Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu"* (Ga 1, 25).

Người đó chính là Ngài - Ta **an tâm phó thác**. *"Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền."*

Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!". Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngắm đê gió và biển: biển liền lặng như tờ" (Mt 8, 23-26).

Người đó chính là Ngài – Ta **vững lòng cậy trông**. "Khi đến Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào Thập Giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". (Lc 23, 33-34).

Người đó chính là Ngài – Ta **về đến bên bờ hy vọng**. "Lạy Cha, con muốn rằng

con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang với con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian đã tạo thành" (Ga 17, 24).

Người đó chính là Ngài – Giêsu, **Hạnh phúc đời ta**. Không có ai khác, hay bất cứ điều gì khác có thể thay thế được Ngài. "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6, 68).

Và, bên Giêsu, ta bình an thanh thản tâm hồn xiết bao!

Lạy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa!

Lòng con bình an trong Chúa.

Con tin vào Ngài. Amen.

TẠI SAO CHỌN NGÀY 01-01 (TẾT DƯƠNG LỊCH) LÀM NGÀY LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA?

Từ thế kỷ thứ sáu, Giáo hội tưởng nhớ ngày 01/01, tuần bát nhật Giáng Sinh, là ngày lễ Chúa Giêsu chịu cắt bì (Circumcision). Lễ này nhắc nhớ sự khởi đầu Chúa Giêsu gia nhập đạo Do Thái (Lc 2:21) và là hình ảnh báo trước sự khởi đầu gia nhập Giáo Hội Công Giáo qua bí tích Rửa tội. Năm 1970, Giáo Hội quyết định về sự tái nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria trong sự Nhập Thể bằng cách đổi tên thành ngày lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày lễ buộc này thay thế cho ngày lễ Mẹ Maria trước kia vào ngày 11 tháng 10. (Trích trong Catholic Replies)

Đánh mất cơ hội ngàn vàng

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Có một vị hoàng tử vào rừng săn bắn gặp một cô gái hái củi trong rừng. Không hiểu Trời xui đất khiến làm sao mà họ yêu nhau tha thiết ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên.

Hoàng tử quay về triều như kẻ mất hồn, ngày đêm tương tư cô gái nghèo mà anh đã đem lòng thương mến. Thế rồi, do lòng yêu thương thúc đẩy, anh khẩn khoản xin vua cha cưới nàng cho bằng được.

Để tìm hiểu xem cô gái có thực sự yêu thương con trai mình bằng tình yêu chân thực, hay chỉ yêu chàng vì gia tài, địa vị, quyền thế của chàng, vua cha dạy cho hoàng tử cải trang làm nông dân để thử lòng cô gái.

Thế là hoàng tử hoá thành người nông dân, đến cắm lều gần nhà cô gái, ngày ngày vác cuốc ra đồng làm lụng, làn da cháy nắng, đôi tay chai sần. Anh lân la đến làm quen với cô gái trong hình hài một nông dân.

Mặc dù cô gái vẫn thầm yêu và khát mong được kết hôn với vị hoàng tử mà cô đã gặp trong rừng, nhưng trở trêu thay, cô ta không nhận ra vị hoàng tử này

trong dáng dấp người nông dân nghèo khổ. Cô đã đối xử với anh rất lạnh nhạt và cuối cùng đã xua đuổi anh đi, trong khi lòng cô vẫn thổn thức nhớ thương chàng hoàng tử hào hoa mà cô đã gặp trong rừng!

Tiếc thay, cô đã đánh mất cơ hội vô cùng quý báu: mất vinh dự trở thành công nương, thành hoàng hậu tương lai.

Như vị hoàng tử hoá thân thành nông dân đến cắm lều ở bên cạnh nhà cô gái, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ ngai trời, hoá thân thành người phàm và đến ở giữa chúng ta.

Trong khi chúng ta vẫn yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa uy linh trên cõi trời cao, chúng ta lại tỏ ra thờ ơ hờ hững với những chi thể của Ngài, với hiện thân của Ngài đang sống quanh ta.

Thánh Phao-lô nhấn mạnh:

"Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao?" (I Cr 6, 15)

"Anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận" (I Cr 12, 27)

"Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay



tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể." (I Cor 12, 13)

Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng tha nhân là hiện thân của Ngài, vì thế ai khước từ bậc đấng người khác là bậc đấng Ngài, xúc phạm đến người khác là xúc phạm đến Ngài.

Khi Chúa Giêsu phục sinh khiến trách Sao-lô: "tại sao ngươi bắt bớ Ta" (Rm 9, 4) đang khi Sao-lô chỉ đụng đến các tín hữu, là Ngài tự đồng hoá mình với họ. Ngài dạy: "Những gì các ngươi đã làm cho các anh em bé mọn của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta." (Mt 25, 40)

Thánh Phanxicô Assisi nhận ra người phong cùi là một phần chi thể đang bị ung nhọt của Chúa nên ngài đã ôm hôn người phong ấy với tình yêu thăm thiết.

Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta cũng đã nhận ra những người bệnh tật, hấp hối là những phần chi thể bị tổn thương của Chúa Giêsu nên Mẹ đã dành phần lớn đời mình yêu thương chăm sóc họ.

Hôm nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục đóng vai người nông dân, người cùn khổ, người láng giềng, người bạn đồng nghiệp



và cả những người nhà, để sống với chúng ta. Thế nhưng chúng ta rất khó nhận ra đó là hiện thân của Thiên Chúa nên thường đối xử tệ bạc với tha nhân. Thế là bi kịch cô gái nghèo hết lòng yêu thương chàng hoàng tử hào hoa nhưng lại phụ bạc anh ta dưới lốt nông dân nghèo khổ vẫn còn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ từng phút. Thế là "Người đã đến nhà của Người mà người nhà đã không tiếp nhận Người." (Gioan 1, 11)

Thật vô cùng đáng tiếc cho cô gái trong câu chuyện trên vì cô đã đánh mất cơ hội ngàn vàng: cơ hội trở thành công nương chốn cung đình, cơ hội được hạnh phúc trăm năm bên hoàng tử giàu sang phú quý!

Và cũng vô cùng đáng tiếc cho chúng ta khi chúng ta tiếp tục lặp lại bi kịch ấy trong cuộc đời mình.

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

Xung đột trong đời sống hôn nhân

Gioakim Trương Đình Giai

(Bài 1)

Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em?

■ Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. (Gc 4, 1-3)

Xung đột đôi khi khởi đầu từ những chuyện thật vớ vẩn

■ Một hôm hai anh chị đang ngồi xem tivi, bỗng dưng có một chú chuột phá đám ở đâu chạy vào phòng. Anh bảo: Trời ơi, chuột ở đâu ra mà anh thấy nó chạy ra từ phía tivi vậy? Chị liền bảo: Đâu có, em mới thấy nó chạy từ dưới tủ ra đó. Anh nói: Em có cận thị không vậy? Rõ ràng anh thấy nó từ đây chạy ra. Chị chẳng chịu thua: Có anh mới quáng gà, mê xem ti vi không để ý thì có. Anh phang liền: Cô đừng có nói năng hàm hồ! Liệu ănnói cho đàng hoàng! Chị trả

đũa liền: Đàng hoàng cái gì! Anh nói sai mà không chịu nhận còn nói gì nữa? Anh quát: Câm cái mồm đi! Chính mắt tui thấy rõ ràng mà cô còn cãi bậy bạ nữa hả! Thế là không ai chịu nhận mình sai, lời qua tiếng lại, to tiếng, cãi lộn từ đó đi đến chuyện xúc phạm tự ái, làm tổn thương nhau...

1. Xung đột, hiện tượng và biểu hiện

■ Xung đột là sự đối nghịch về lập trường. Nó xuất phát từ tiếng latin *conflictus* = đụng chạm, sốc. Sự đụng chạm tự thân nó là trung tính. Nó có thể trở thành bất hạnh hay hạnh phúc.

■ Cuộc sống hằng ngày tạo ra nhiều đụng chạm, không hẳn mang tính bạo lực, liên quan đến quyền lợi, những nỗi sợ hãi hay những ước muốn của đôi vợ chồng. Vợ chồng thích ứng khá tốt. Nhưng nếu chúng tích tụ, lặp đi lặp lại và không được hiểu, và giải quyết đúng đắn có

nguy cơ gây rạn nứt hay đổ vỡ hôn nhân.

Biểu hiện của xung đột

■ Xung đột nhiều khi bắt đầu từ những chuyện vớ vẩn như thế đấy, nhưng rồi từ đó lại trở nên trầm trọng đến độ không lường được nếu người ta không bình tĩnh, xử sự cách khôn ngoan.

■ Xung đột có thể biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp, qua lời nói, thái độ xử sự, cách sống. Ví dụ: ăn nói cộc cằn, cộc lốc, cãi vã, chửi bới to tiếng, hoặc thờ ơ lạnh nhạt vô tâm, không đối thoại, lơ là, tránh né việc thể hiện âu yếm, ân ái vợ chồng, bỏ nhà đi chơi, hay nán lại chỗ làm vô cố, có những quan hệ mờ ám, hay người thứ ba... hay ngấm ngấm quỹ quyết bằng việc áp bức, đe dọa, ép buộc, hăm dọa, tác động, áp lực.

Lầm lẫn giữa khủng hoảng và xung đột vợ chồng

■ Dĩ nhiên, sự rối loạn gây ra bởi một sự khủng hoảng có thể bị lầm lẫn với một xung đột: sự quân bình hiện hữu bị phá vỡ và sự mất quân bình này được cảm nhận như thể tạo nên lo lắng, nản lòng, đe dọa, hoặc như một dấu chỉ hy vọng, cuộc sống mới. Ngắn hay dài, chậm rãi hay đột ngột, khủng hoảng là một sự chuyển tiếp giữa một tình trạng

ổn định tương đối trước đây và việc tìm kiếm một sự quân bình mới.

■ Vợ chồng trải qua một cơn khủng hoảng không hẳn ở trong tình trạng đối đầu, vì vợ chồng là một thực thể năng động, sống động, biến đổi không ngừng.

2. Xung đột là quy luật của đời sống xã hội

■ Nhà xã hội học Max Weber định nghĩa tương quan xã hội như một "cách sống hỗ tương của nhiều cá nhân điều chỉnh cách sống của mình dựa vào nhau và từ đó tự định hướng chính mình". Cách sống này có thể được diễn tả dưới hình thức hòa hợp, yêu thương hay ngược lại bất hòa, hận thù.

■ Như thế, mọi tương quan xã hội, trong đó có tương quan vợ chồng, mang một tiềm năng kép: yêu thương và thù hận. Dù cần thiết cho sự phát triển của bản thân do chính sự hiện hữu của người khác, người khác kiếm hãm sự hoàn hảo của tôi và tôi cảm nhận điều đó như một sự hụt hẫng.

Xung đột là điều không thể tránh khỏi.

■ Mọi cặp vợ chồng đều mong chung sống hòa bình, nhưng sự chung sống lại có vấn đề. Người

ta khó có thể sống một mình, nhưng cũng khó khi sống hai mình. Mỗi người cần người khác chấp nhận mình, nhưng không thể tránh khỏi việc bất đồng xã hội do khác biệt.

- Dù có yêu nhau, hợp nhau, gần gũi đến đâu đi nữa cũng sẽ có lúc quyền lợi, hành vi, nhu cầu của họ đối nghịch nhau. Không thể có chuyện, cũng không thể mong hai người suy nghĩ, cảm nhận hay hành động luôn luôn giống nhau.

- Nếu như một số gia đình cảm nghiệm sự hài hòa, thì nơi một số gia đình khác lại là hỏa ngục theo cách nói của Sartre.

“Đấu tranh là quy luật, cấu trúc của bản thể” (Jean Lacroix)

- Biểu hiện rõ ràng của sự sống là đấu tranh. “Đấu tranh là quy luật, cấu trúc của bản thể” (Jean Lacroix). Sống đấu tranh, cũng thể đời sống của vợ chồng không ở tình trạng tĩnh nhưng động.

- Chỉ không có xung đột khi một trong hai người không dám khẳng định chính mình, thể hiện chính mình. Hoặc cả hai là thánh nhân.

- Cho dù có cố kìm nén chịu đựng đến một lúc nào đó cũng

bùng nổ và khi đó xung đột còn có nguy cơ trầm trọng hơn, có thể dẫn đến chia tay tức khắc vì sự bùng nổ đó sẽ gây ra một cú sốc vô cùng nặng có thể đánh gục đối phương vì họ chưa bao giờ được chuẩn bị để đón nhận, chưa từng có kinh nghiệm, chưa được vacc xin đề phòng.

“Thương nhau lắm cắn nhau đau”.

- Ở một mình thì thấy cô đơn buồn chán, có người khác để bầu bạn tâm sự lúc đầu thì vui lắm nhưng sau lại bực bội khó chịu, cãi cọ. Giống y hết tình trạng của ông bà nguyên tổ. Kinh Thánh nói rằng dù Adam có muôn thú xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, phòng không chiếc bóng, không có người trợ tá tương xứng. Đến khi Chúa rút từ xương sườn của ông tạo nên Eva, Adam mừng rỡ reo lên “Ôi phen này xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, đó cũng là tiếng reo vui của thân xác được thỏa mãn niềm vui tình dục với người bạn đời đồng loại với mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, cũng chính Adam lại bực tức đổ tội cho Eva: chính người đàn bà này đã xúi giục tôi...

(Còn tiếp)



GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Thiên Chúa của Tình Yêu & đau khổ của con người

LM Đan Vinh - HHTM

CÂU HỎI: Nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Vậy tại sao Thiên Chúa biết trước có một số người sẽ phải xuống hỏa ngục, mà Ngài còn tạo dựng nên họ làm chi? Tại sao Ngài để cho con người phải chịu đau khổ, chết chóc, chiến tranh và đầy rẫy những bất công trong xã hội?

TRẢ LỜI:

1. LỜI CHÚA: “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3, 17).

2. TRÌNH BÀY:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1) Thiên Chúa là Tình Yêu:

Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho loài người biết Ngài là tình yêu (x. 1 Ga 4, 16). Chúa Cha yêu Chúa Con, và tình yêu ấy nhiệm xuất ra Chúa Thánh Thần (Kinh Tin Kính). Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu bằng các việc như sau:

- Tạo dựng nên vũ trụ vạn vật **vi và cho** con người.

- Sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của họ, bằng việc sai Đức Giêsu đến dạy cho loài người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và sẵn sàng hiến thân chịu

chết trên thập giá để cứu độ những ai tin và đi theo con đường yêu thương của Người như Người đã nói: *"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình"* (Ga 15, 13).

- Người dạy các môn đệ phải yêu thương nhau, vì đó là dấu hiệu để người ngoài nhận ra họ thực sự là môn đệ của Người (x. Ga 13, 35).

- Đức Kitô dạy những ai tin kính Người hãy thi hành lời Người truyền là: Tha thứ luôn luôn: *"Thầy **không** bảo là tha đến **bảy** lần, nhưng là đến **bảy** mươi **lần** **bảy**"* (Mt 18, 22). Yêu cả kẻ thù: *"Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em"* (Mt 5, 44).

Cuộc đời của Đức Giêsu đầy những hành động yêu thương:



chữa lành các bệnh tật như bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt (x Mt 4, 24), nhân bánh ra nhiều nuôi những kẻ đói được ăn no (x. Lc 9, 12-17). Thiết lập bí tích Thánh Thể để ban sự sống đời đời (x. Ga 6, 48-51) và để ở lại với các môn đệ mọi ngày cho đến tận thế (x. Mt 28, 20).

Có những điều Chúa làm và con người dễ dàng hiểu được, nhưng cũng có những hành động của Chúa vượt quá tầm hiểu biết của loài người như ngôn sứ I-sai-a đã tuyên sấm: *"Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các người và đường lối của Ta cũng không phải là đường lối của các người"* (Is 55, 8). Đây là chân lý mầu nhiệm, là điều hợp lý, nhưng lại vượt quá giới hạn của trí khôn con người. Cũng như một em bé lớp năm trình độ tiểu học không thể hiểu các công thức toán học phức tạp của lớp 12 trình độ trung học, nhưng em vẫn phải chấp nhận các công thức đó là đúng dẫn đáng tin.

Sau đây là một số lời giải đáp cho các vấn nạn về sự đau khổ và sự dữ ở trần gian mà loài người cảm thấy khó hiểu và khó chấp nhận:



2) Tuy nhiên, có người đặt vấn đề: **Nếu Thiên Chúa là tình yêu, thì tại sao Ngài biết trước một số người sẽ phải xuống hỏa ngục mà còn dựng nên họ làm chi? Tại sao Ngài để xảy ra các tai ương như động đất, lũ lụt, sóng thần, núi phun lửa, chiến tranh và đây đây những bất công trong xã hội?**

II) GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

Đây là một chân lý mầu nhiệm, rất khó hiểu đối với tâm trí kém cỏi của loài người chúng ta.

1) Tại sao Thiên Chúa biết trước một số người sẽ xuống hỏa ngục, mà Ngài dựng nên họ làm chi?

a) Trước hết, Thiên Chúa là Tình Yêu, dựng nên mọi tạo vật

trong đó có loài người là để chia sẻ ân sủng và hạnh phúc viên mãn của Ngài cho họ. Ngài dựng nên họ không phải để bắt họ chịu đau khổ hỏa ngục, nhưng **để họ được chia sẻ hạnh phúc** với Ngài (x. Stk 2, 8)

Tuy nhiên, để hạnh phúc ấy được trọn vẹn, Ngài đã ban cho con người có tự do, để họ tự do quyết định làm điều tốt, và tránh làm điều xấu (Stk 2, 16).

Nếu họ làm tốt thì sẽ được thưởng, còn nếu dùng tự do để làm điều ác thì sẽ bị phạt theo đức công bình (x. Stk 2, 17).

b) Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên hằng banƠn Thánh giúp loài người sống theo thánh ý của Ngài. Nhưng họ được hoàn toàn tự do quyết định làm hay không làm theo. Thánh Augustino đã nói: *"Thiên Chúa sinh ra bạn không cần bạn, nhưng Ngài không thể cứu rỗi bạn nếu bạn không muốn cộng tác với ngài."*

c) Con người không được đổ thừa trách nhiệm cứu rỗi chính mình cho Thiên Chúa, vì sự biết trước của Thiên Chúa không giống sự biết trước của chúng ta.

- Con người chúng ta sống trong thời gian nên ý niệm biết trước có tính cách tất định.

- Còn nơi Thiên Chúa là Đấng ở ngoài thời gian nên sự biết trước của ngài không tất định, mà còn lệ thuộc vào sự tự do của con người.

Ta có thể ví sự biết trước của Thiên Chúa như cái nhìn của khán giả xem đá banh: khi nhìn lực lượng của hai bên, khán giả bên ngoài có thể đoán trước phần thắng bại thế nào. Tuy vậy, sự ăn thua ấy không tất định, không nhất thiết phải xảy ra như dự đoán, mà còn lệ thuộc vào ý chí quyết thắng và tinh thần dũng cảm của các đấu thủ, cũng như sự cố võ của khán giả bên ngoài nữa. Nếu bây giờ chúng ta được sự cố võ của Thiên Chúa (ơn thánh), và hằng hái sống đạo, thì từ đời đời Thiên Chúa cũng đã thấy và biết trước như vậy. Nhưng rồi, sau một thời gian sốt sắng, chúng ta lại chán nản buông xuôi theo sự cám dỗ của ma quỷ, của thế gian và xác thịt, thì cũng từ đời đời Thiên Chúa đã biết trước ta sẽ bị sa ngã như vậy. Thiên Chúa luôn luôn khích lệ, trợ giúp cho ta sống tốt đẹp để được thưởng, nhưng ta có muốn được cứu hay không là do chính ta quyết định.

Một ví dụ khác về sự quyết định tự do của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa.

Chẳng hạn: vào một buổi tối trời, chúng ta trông thấy một người đi xe đạp trên một đoạn đường rất nguy hiểm mà nhiều người đã gặp tai nạn. Chúng ta có lòng tốt khuyên bảo người đó không nên tiếp tục đi. Nhưng nếu họ coi thường lời cảnh cáo của chúng ta mà cứ tiếp tục đi như thường, thì chúng ta cũng có thể biết trước số phận của người ấy, và họ không thể đổ thừa trách nhiệm cho chúng ta. Cũng thế, những người từ chốiƠn Chúa giúp, nhất định chọn làm điều xấu, thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của họ, và không thể phiến trách Thiên Chúa đã biết trước mà sao còn dựng nên họ. Chúa Kitô cũng đã nói lên sự cố chấp của dân Do thái như sau: *"vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu"*. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: *"Các người có lẳng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trở mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kéo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành"* (Mt 13, 13-15).

d) Đàng khác vì không ai trong chúng ta biết trước số phận tương lai của mình, thì tại sao ta lại không nghĩ mình sẽ được thưởng để cố gắng sống tử tế hơn mà lại nghĩ mình sẽ bị phạt, rồi sống buông thả, và đổ thừa trách nhiệm cho Thiên Chúa đã tiên định như vậy:

TÓM LẠI: Thiên Chúa là Tình Yêu, và Ngài đã thể hiện tình yêu ấy ra bên ngoài bằng việc sáng tạo nên vũ trụ vạn vật, trong đó có con người. Ngài tạo dựng con người là để thông ban hạnh phúc cho họ. Tuy nhiên, để ban hạnh phúc ấy được trọn vẹn, Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do chọn lựa điều tốt và gạt bỏ điều xấu. Nhưng con người muốn hưởng hạnh phúc hay không là tùy sự quyết định sự tự do của họ: nếu làm tốt sẽ được thưởng nhưng nếu cố tình chọn lựa điều xấu thì tất nhiên sẽ bị phạt. Khi ấy, họ không thể đổ thừa trách nhiệm cho ai khác ngoài chính mình. Còn việc Thiên Chúa biết trước không có tính tất định như con người thường hiểu, mà còn lệ thuộc nhiều yếu tố khác nữa, nhất là ý muốn tự do của chúng ta.

(Còn tiếp 1kỳ)



HIỆP THÔNG CẦU NGUYÊN

Tháng 12/2014, có 714 ý xin Cộng đoàn hiệp thông gồm:

- Tạ ơn Ba Đấng, tạ ơn LCTX, tạ ơn Cha Bửu Diệp.
- Xin bình an gia đình, bản thân và cá nhân cho 3 Maria, Tôma, Phanxicô, Cavl, Lucia và Tôma.
- Như ý nguyện xin.
- Xin ơn thánh hóa gia đình, bản thân và cá nhân Đaminh Trần Ngọc Tuấn, Cavl, Giuse, Maria, 3 Phêrô và cho một người.
- Xin ơn ổn định và thánh hóa công ăn việc làm, việc làm như ý.
- Xin ơn chữa lành cho các bệnh nan y, cho các cá nhân Giuse Trần Đức Tin, Phêrô, cho 8 bệnh nhân, Anna, 2 Agnès, Anphongsô, 2 Đaminh, 3 Giuse, 2 Maria, Matta, Cécilia Thanh Huệ, Louis Ánh, Maria Lan, Maria Hải, Maria Phúc, Lucia Hiền, Giuse, Giuse Hiếu, Têrêsa Phi, Phanxicô Xaviê Hoàng, Maria Hiền, Têrêsa Phi, Phêrô và 3 người ngoại đạo.
- Xin ơn hoán cải cho gia đình và cho cá nhân 5 Giuse, Đôminicô, 4 Maria, Phanxicô, 3 Phaolô, Augustinô, Giuse Phi, Gioan Baotixita, 2 Lôrensô, Martinô, Phêrô Dũng, Martinô Khánh Quận, 3 Phêrô, cho gia đình Ngọc, cho các em và cho các con.
- Xin lễ giỗ 9 năm cho linh hồn Vincentê, 3 Giuse và cho Vêrônica Trần Thị Trọng. Giỗ 100 ngày, 1 năm cho linh hồn Phêrô, Cosmô, 2 Maria, Gioan, Đôminicô và 49 ngày cho một linh hồn ngoại giáo tên Lâm Văn Năm.
- Xin mừng bốn mạng Lucia.
- Cầu cho các linh hồn ông bà, cha mẹ tổ tiên.
- Cầu cho các linh hồn mồ côi.
- Cầu cho các thai nhi.
- Cầu cho linh hồn ngoại giáo.
- Cầu cho linh hồn các linh mục, Cha cố Tôma, Giuse, các linh mục Antôn, Gioan, Phaolô, Giuse, Mathêu, các linh hồn nữ tu Maria, Anê, bà cố Matta, các tu sĩ, các linh hồn Anê, Anna, Antôn, André, Agata, Angela de Mèdici, Augustinô, Batôlômêô, Cêcilia, Đaminh, Đôminicô, Giacôbê, Gioan, Giôna, Gioan Baotixita, Gioan Vianey, Giuse, Lucia, Henriette, Inê, Inhaxiô, Isave, Jean D'arc, Longrinô, Maria, Maria Madalena, Madalena, Monica, Matta, Matthêu, Micae, Nicôla, Stêphanô, Têrêsa, Têrêsa Maria, Tôma, Vincentê, Vitan,

Phanxicô, Phanxicô Xavie, Phaolô, Phêrô, Phêrô Maria và thai nhi Êlizabeth.

- Xin ơn được lòng kính mến Chúa.
- Xin ơn hoán cải, hoán cải cho các con.
- Xin ơn tận hiến.
- Xin ơn bền đỗ cho Hêrônimô.
- Xin ơn kêu gọi.
- Xin cho những người tội lỗi biết ăn năn.
- Xin ơn đức tin và cho Hải.
- Xin ơn cho cha mẹ chồng sốt sáng trở lại với Chúa.
- Xin cho những người tội lỗi biết ăn năn.
- Xin cho con trai Phêrô khỏi bệnh.
- Xin ơn trả được nợ
- Xin cho các con cháu ngoan ngoãn, học hành tấn tới.
- Xin cho Gioan Baotixita, Giuse về đoàn tụ với gia đình, trở về với Chúa.
- Xin cho ca mỗ được bình an.
- Xin ơn cho Giuse Hoàng thoát khỏi sự dữ
- Xin bán được nhà và đất.
- Xin cho chồng đi nước ngoài được bình an.
- Xin cho bà ngoại được ơn chết lành.
- Xin cho vượt qua cơn hoạn nạn.
- Xin cho gia đình yêu thương, hòa thuận.
- Xin cho giấy tờ nhà đất được tốt đẹp.
- Xin cho Phêrô, Giacôbê bỏ nghiện.
- Xin cho Maria, 2 Giuse, Calv có việc làm.
- Xin cho được mẹ tròn con vuông.
- Xin cho lấy được nợ.
- Xin cho Calv thuận lợi và có việc làm.
- Xin cho cất nhà như ý.
- Xin cho bán hết hàng.
- A/c DungTrang và một gia đình xin cho vợ chồng xum họp trở lại.
- **Câu cho các ân nhân còn sống cũng như qua đời đã giúp đỡ phát triển LCTX.**

Mục lục

† Lá Thư Linh Hưởng	
◆ Bí Tích Thánh Tẩy	02
† Sống Lời Chúa	05
† Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TĐ Thiên Chúa Giàu Lòng Xót Thương (B21)	13
† Bài học từ cuộc sống	
◆ Đừng vay mượn để tiệc tùng mà hóa ra nghèo	17
† Những Lời Khôn Ngoan	20
† Chiến đấu với cám dỗ (P1)	22
† Gia đình, nền tảng của xã hội	27
† Tin tức & Sinh hoạt	32
† DIỄN ĐÀN	
◆ Đức Phanxicô, nhân vật của năm 2013	38
◆ Người lái tàu	42
◆ Lời dặn dò	45
◆ Bình an	48
◆ Đánh mất cơ hội ngàn vàng	53
† Giáo dục Kitô giáo	
◆ Xung đột trong đời sống hôn nhân (Bài 1)	55
† Giải đáp thắc mắc	
◆ Thiên Chúa của Tình Yêu & đau khổ của con người	58
† HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN	62