



LÒNG THƯƠNG XÓT

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TP. HCM

Email : longthuongxotgp@yahoo.com

Website : longthuongxotchua.com

ĐT : 38.290.093

11/2011

***“Mọi linh hồn mật thiết với Cha
sẽ được chiêm ngắm tình yêu
và Lòng Thương Xót của Cha cho đến
muôn đời..”***

(NK 699)

(Lưu hành nội bộ)



Chìa Khóa Vàng

Lm. JB. Võ Văn Ánh



Thánh Carôlô Borrômêô sống ở Italia cách đây trên 400 năm. Khi còn trẻ Borrômêô đầy những tước vị, nhưng một lúc Borrômêô đã nhận ra ngày nào đó, Ngài sẽ phải bỏ lại tất cả. Ngài muốn ghi khắc điều đó, nên nhờ một họa sĩ nổi tiếng vẽ bức bích họa trong tư thất để diễn tả cái chết. Bức họa hoàn thành, họa sĩ trình bày thần chết theo lối cổ điển: một bộ xương người, nắm chặt lưỡi hái trong tay.

Borrômêô ngạc nhiên: Tại sao họa sĩ hình dung cái chết bằng chiếc lưỡi hái?

- Vì thần chết cắt hái mọi cuộc sống. Cái chết hủy hoại mọi cuộc đời.

- Đồng ý, nhưng thần chết cũng mở cửa Nước Trời. Cái chết là cổng mở vào đời sống tốt đẹp hơn – Vì thế tôi đề nghị họa sĩ xóa chiếc lưỡi hái đi và đặt vào tay thần chết chiếc chìa khóa vàng.

1. Trong tháng 11, chúng ta vừa mừng kính các Thánh trên thiên đàng với nỗ lực bước theo gương sống của các Ngài để đạt hạnh phúc Chúa hứa ban.
2. Trong tháng 11, chúng ta vừa tưởng niệm và cầu nguyện cho các bậc tiền bối, những đấng có công sinh thành dưỡng

dục, những người chia sẻ cho chúng ta niềm tin vào Chúa, nay đã an nghỉ trong Chúa. Vì công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu, xin Cha nhân từ ban ơn tha thứ và mau đem linh hồn các Ngài về hưởng tôn nhan vinh hiển Chúa.

3. Sách Thánh cho chúng ta một quan niệm lạc quan về cái chết: "*Hạt giống gieo vào lòng đất, có thối đi mới sinh nhiều bông hạt*" – Cái chết là chìa khóa vàng mở vào cuộc sống vĩnh cửu.
4. Tuy nhiên, dù cái chết là chìa khóa vàng mở vào cuộc sống mới. Cái chết vẫn gây đau thương mất mát cho chúng ta.



Chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, thân nhân đã ra đi trước chúng ta – Dù xa mặt nhưng không cách lòng. Chúng ta hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi Trời mới Đất mới vì

thần chết đã bị Chúa Kitô hạ gục bằng sự Phục Sinh.

5. Tuy nhiên, cuộc sống mới trong Nước Trời phải được xây dựng nơi trần thế này – Thiên Chúa đã ban cho mỗi người những khả năng để chúng ta sử dụng mà hoàn thành trách nhiệm của Chúa giao phó – Con người được sinh ra để gánh vác cuộc sống, chu toàn sứ mệnh mà Thiên Chúa đã an bài xếp đặt.
6. Chúa Kitô đã dạy: Hãy dùng của cải đời này mà mua Nước Trời – Hãy dùng thời gian canh tân đời sống mỗi ngày và thực thi công bình, bác ái, yêu thương và phục vụ. Những việc tốt đẹp chúng ta làm hôm nay trên trần thế, là những viên gạch xây ngôi nhà chúng ta trên thiên quốc.

- 7.** Trong tháng 11, chúng ta hãy thắp một nén hương cho người thân quá cố, dâng một lời cầu cho kẻ đã ra đi. Chúng ta xin Chúa thương cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, bạn hữu sớm được hưởng thánh nhan Chúa, đồng thời cũng cầu cho chúng ta biết sống tốt cuộc đời này theo thánh ý Chúa.
- 8.** Cầu cho các linh hồn được sống mãi bên Chúa, cũng là nhắc nhở chúng ta: muốn sống với Chúa thì hãy chết với Ngài: chết cho con người cũ, và sống một cuộc sống mới, tốt lành, thánh thiện.
- 9.** Chúng ta hãy cảm ơn những người đã ra đi về những gương lành niềm tin và hy vọng họ đã để lại, về sự chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta là những người đang lữ hành trong hy vọng. Chúng ta cũng không quên chia sẻ với những người đã khuất, các kinh nguyện, các việc lành phúc đức mà nay họ mong muốn làm để đền bù những lỗi lầm thiếu sót, nhưng không thể làm được.
- 10.** Sau cùng, chúng ta nguyện xin Chúa cho lễ tế Hội Thánh dâng lên, sinh ích cho những người con của Chúa là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân nhân của chúng ta đã ly trần. Xưa kia họ đã từng lãnh nhận Bí Tích Tình Yêu này, giờ đây xin cho tất cả cũng được cùng Thần Thánh chung phần vinh phúc với Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn khơi dậy nơi tâm hồn chúng con sự tưởng nhớ đến người quá cố – Xin cho sự hiện diện của họ trong cuộc lữ hành Đức tin của chúng con luôn là nguồn cảm hứng hướng dẫn chúng con tiến bước trong tin yêu, phó thác, cậy trông và hân hoan. Amen.



SÔNG LỜI CHÚA



Lm Pet Đình Quang Mạnh Hùng

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A (Mt 25, 1-13)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: 'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi'.



"Vậy hãy tỉnh thức, vì các người không biết ngày nào, giờ nào".

Chia sẻ lời Chúa:

Năm cô dại và năm cô khôn

Kn 6, 12-16

Ai mến chuộng, tìm kiếm, khao khát, từ sáng sớm đã tìm...

Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.

Chúng ta có khao khát tìm kiếm Đức Khôn Ngoan không? Có bao giờ chúng ta tự hỏi đâu là khôn ngoan đích thực mà chúng ta phải nghe theo, phải khao khát, phải tìm kiếm để giải quyết mọi khó khăn của cuộc đời?

Đức Khôn Ngoan đích thực chính là Thiên Chúa, là Lời Thiên Chúa mà chúng ta được lắng nghe mỗi ngày. Cứ nghe theo, chúng ta sẽ được nên khôn ngoan đích thực như Mẹ Maria, như các thánh tông đồ, các thánh tử đạo và các thánh nam nữ...

Nhưng giữa khôn ngoan và dại khờ cũng rất mong manh (năm khôn năm dại). Ai có Chúa sẽ được nên khôn. Ngoài Thiên Chúa, mọi sự bỗng chốc hóa ra dại khờ!

1Tx 4,13-18

Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu.

Cái chết chính là bài toán khó nhất, bài toán mà con người không thể giải được. Chính cái chết làm cho con người hóa ra dại khờ và thất bại ê chề. Chính Đấng chiến thắng cái chết mới thực là Đấng Khôn Ngoan sáng suốt. Đấng ấy chính là Đức Kitô Phục Sinh.

Đi theo Đức Kitô, chúng ta giải được bài toán về cái chết.

Mt 25,1-13

Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

Năm dại, năm khôn cho thấy sự tự do của con người. Thiên Chúa dựng nên con người, không đương nhiên là thánh, mà

con người phải chọn lựa và có quyền chọn lựa. Nơi con người có thể là thế này, và ngược lại, vì thế cần sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đích thực là theo hướng dẫn của Chúa Kitô.

Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

Dù khôn hay dại, có dầu hay không có dầu trong đèn, thì cũng đều thiếp ngủ cả. Chính cái thiếp ngủ này cho thấy hành trình đến với Chúa là một hành trình thanh luyện đức tin con người.

Dầu là Đức Tin, là lòng trông cậy, là tình yêu dành cho Chúa. Đức Tin, Đức Cậy và Lòng Mến không thể vay mượn của người khác, mà mỗi người phải tìm kiếm, cầu xin và đón nhận. Những cô dại muốn lấy dầu của những cô khôn, nhưng không thể được! Tôi không thể yêu dùm anh, tin tưởng dùm anh hay trông cậy dùm anh.

Chỉ những ai thực sự tìm Chúa mới có thể gặp được và được cho gặp.

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A (Mt 25, 14-15; 19-20)

Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt nam

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: (Bài ngắn)



Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

"Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ

tính số. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: 'Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác'.

Chia sẻ lời Chúa:

Sắc đẹp là phù vân

Cn 31, 10-13. 19-20. 30-31

Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ ĐỨC CHÚA mới đáng cho người đời ca tụng.

Cho đến bao giờ chúng ta mới hiểu được mọi sự thế gian này rồi sẽ qua, dù muốn dù không cũng đến lúc của cải trần gian này không cứu được mạng sống mình...

Chính lòng kính sợ Đức Chúa, sẽ giúp cho chúng ta nhận ra giá trị giới hạn của thế gian này, và đâu là giá trị vĩnh hằng mà lòng chúng ta khao khát.

Xin cho chúng ta biết kính sợ Đức Chúa để hiểu về con người mình, hiểu về thế gian này và nhận ra Thiên Chúa Vĩnh Hằng của chúng ta.

1Tx 5, 1-6

Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao!", thì lúc ấy tai họa sẽ thành linh ập xuống... Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày.

Thiên Chúa và chỉ mình Thiên Chúa mới là ánh sáng. Ánh sáng đích thực soi chiếu vào cái chết tối tăm. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta có ánh sáng để đi xuyên qua cái chết tối tăm đầy sợ hãi, vào miền vinh quang bất diệt mà hôm nay chúng ta đang vững tin.

Mt 25, 14-15. 19-21

Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

Thiên Chúa không đòi buộc chúng ta phải làm công to việc lớn... Chúa chỉ muốn chúng ta trung thành với những gì được

giao cho. Chúa cho chúng ta là người con, hãy thảo kính cha mẹ. Chúa cho chúng ta là mẹ cha, hãy thay mặt Chúa dạy bảo con cái. Chúa con chúng ta là thầy giáo, hãy trung tín dạy những điều hay lẽ phải. Chúa cho chúng ta là người buôn bán, đừng buôn gian bán lận... Trong mọi công việc hằng ngày, hãy trung tín với Chúa để làm theo ý Người đã dạy chúng ta. Thế là nên thánh rồi.

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A (Mt 25, 31-46))

LỄ CHÚA KITÔ VUA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.



"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'.

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù

đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các người: những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các người đã làm cho chính Ta'.

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các người không cho ăn; Ta khát, các người không cho uống; Ta là khách lạ, các người chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các người không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các người đâu có viếng thăm Ta!'

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các người biết: những gì các người đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các người đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

Chia sẻ Lời Chúa:

Con nào bị thương, Ta sẽ băng bó

Ed 34, 11-12. 15-17

Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chặn dắt chúng.

Chỉ Thiên Chúa mới có thể tìm thấy con chiên bị mất, đưa về con chiên lạc, băng bó con bị thương, làm cho mạnh con bệnh tật, canh chừng con khoẻ ... vì Chúa là đường chính trực. Nếu chúng ta kết hiệp với Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng làm được những việc kỳ diệu của Chúa.

1Cr 15, 20-26. 28

Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.

Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.

Vị Vua đích thực phải là Đấng mở được con đường sống, giải thoát được tất cả thần dân. Thử hỏi xem ai ở đời này có thể thoát khỏi cái chết! Chính vì thế, vua chúa trần gian cũng chỉ tạm thời, và hết thế hệ này đến thế hệ khác...

Chỉ mình Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết, mở được con đường vào sự sống vĩnh hằng, sự sống không có cái chết. Đức Kitô chính là Vua đích thực cho nhân loại này.

Mt 25, 31-46

Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.

Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, như mục tử biết rõ đâu là chiên đâu là dê. Thiên Chúa sẽ tách biệt cái xấu ra khỏi con người, để con người được thanh sạch và được sống. Chỉ mình Chúa mới có thể tách biệt cái xấu ra khỏi con người.

Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các người ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát, các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các người đến hỏi han.

Ta bảo thật các người: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy.

Thiên Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta một việc nhỏ cho anh chị em mình là cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống... Thiên Chúa chấp nhận nên người anh em hèn mọn nhất nhân loại này, để bất cứ ai cũng có thể giúp được người, dù chỉ một chén nước lã, điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Chỉ một việc nhỏ nhất của chúng ta làm vì lòng tin vào Chúa, chúng ta sẽ được sự chăm

sóc của chính Chúa, vị Vua Nhân Lành làm cho cuộc đời phàm nhân của chúng ta nên hoàn thiện.

Thiên Chúa quả là vị MỤC TỬ NHÂN LÀNH. Người đã cứu chúng ta và đưa chúng ta vào vương quốc của Người khi tỏ cho chúng ta biết TẤM LÒNG CAO CẢ VÔ BIÊN của Chúa dành cho chúng ta.

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG B (Mc 13, 33-37)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thành linh, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"

Chia sẻ Lời Chúa:

Vì anh em không biết khi nào thời ấy đến

Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2-7

Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.

Mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Một Thiên Chúa mà chưa ai biết bao giờ, một Thiên Chúa mà trí khôn con người không thể tưởng tận về Người nếu Người không tỏ lộ cho chúng ta.



Cám dỗ lớn nhất của con người, chính là lấy khôn ngoan con người để hiểu về Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ biết được Thiên Chúa ngoài việc lắng nghe để chính Chúa mặc khải,

tỏ lộ cho chúng ta. Chính vì thế mà khi Thiên Chúa tỏ lộ qua việc giáng sinh làm người, chính con người đã không nhận ra Chúa, vì Thiên Chúa nơi hang Bê-lem trái ngược với sự khôn ngoan loài người về một Thiên Chúa cao quang.

Hãy lắng nghe và để tâm suy gẫm. Hãy chờ đợi với tâm hồn sẵn sàng đón nhận những gì Chúa gửi đến, không theo ý của chính mình, mà phó thác trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa.

1Cr 1, 3-9

Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.

Chỉ trong Đức Kitô Giêsu, chính là Đấng đã giáng sinh tại hang đá Bê-lem, chúng ta mới được nên phong phú, vì được lắng nghe Mầu Nhiệm Thiên Chúa. Hãy kết hiệp với Đức Giêsu, kết hiệp qua việc lắng nghe và thi hành Lời Người, chúng ta sẽ dần dần nhận ra gương mặt đích thực của Hải Nhi Giêsu đang ở giữa chúng ta mỗi ngày.

Mc 13, 33-37

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.

Tỉnh thức ở đây chính là thái độ sẵn sàng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, qua Lời Chúa, qua việc cầu nguyện và chiêm nghiệm cuộc đời. Con người không thể biết Thiên Chúa, chính vì thế, chúng ta hãy là những học trò ngoan để Chúa dạy chúng ta những điều hay lẽ phải mà chúng ta chưa từng biết bao giờ.

Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người: phải canh thức!"

Đức Giêsu nói chúng ta phải canh thức. Chúng ta không hiểu canh thức để chờ đợi cái gì, chờ đợi ai...? Vậy thì hãy hỏi Đức Giêsu, chính Người và chỉ mình Người là Thầy duy nhất trên trần gian này biết được điều đang xảy đến!



HỌC HỎI LINH ĐẠO

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Lòng Sùng Kính Của Thời Đại Chúng Ta

BBT (Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)

LỜI NGỎ: Ngày nay, một trong những lòng sùng kính phát triển nhanh nhất là việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), lòng sùng kính này đã được chính Chúa Giêsu trao trọng trách cho thánh nữ Maria Faustina Kowalska, nữ tu người Ba Lan. Để hiểu biết thêm về lòng sùng kính quan trọng này, dưới đây là các trích đoạn từ cuốn "Tại sao là Chúa nhật LCTX?" của LM George W. Kosicki, CSB.

Lòng Chúa Thương Xót chính xác là gì?



LCTX là Tình Yêu Thiên Chúa đổ ra khi Ngài tạo dựng chúng ta, cứu độ chúng ta, và thánh hóa chúng ta... LCTX được nhận biết đầy đủ nhất nơi Thánh Tâm bị đâm thấu của Chúa Con, Đấng hóa thành Nhục thể Yêu thương đã chết trên Thập giá vì tội lỗi chúng ta.

LCTX được mô tả là Hình ảnh của Đấng cứu độ Nhân từ khi Ngài hiện ra với thánh Faustina trong vinh quang phục sinh. Trong hình ảnh này, Chúa Giêsu đặt tay trái nơi Thánh Tâm

Ngài, nơi Máu và Nước vọt ra thành hai tia sáng chữa lành và thương xót dành cho chúng ta. Trong khi đó, Ngài nâng tay

phải lên chúc lành, ban bình an, ban Thánh Thần, và tha thứ cho chúng ta. Tóm lại, Ngài chúc lành cho chúng ta bằng LCTX.

Các yếu tố chính của lòng sùng kính LCTX là gì?

Thêm vào Thánh Thể là sự hiện diện của Nhục thể Yêu thương và Bí tích Hòa giải là Tòa án của LCTX, chúng ta có thể chỉ ra những nét đặc trưng của lòng sùng kính này đối với LCTX.



Hình ảnh Chúa Giêsu là LCTX nhắc chúng ta phải biết tạ ơn và tín thác vào Chúa Giêsu. Chúng ta nên tôn kính Linh ảnh này bằng cách đặt ở một nơi trang trọng trong nhà thờ giáo xứ và trong gia đình chúng ta. Chúng ta cũng có thể đem theo Linh ảnh này bên mình ở dạng tượng ảnh. Chuỗi LCTX là Kinh nguyện Thánh Thể đặc biệt thể hiện sức mạnh vì kinh nguyện này gợi lên Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và nỗi dài thánh lễ đối với chúng ta... Đặc biệt là Thiên Chúa kêu gọi chúng ta lần Chuỗi LCTX cho những người đang hấp hối.

Tuần cửu nhật kính LCTX tập trung vào nhu cầu của toàn thế giới, chứ không chỉ riêng nhu cầu cá nhân, khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn khác trong mỗi nhóm làm tuần cửu nhật. Chúng ta có thể làm tuần cửu nhật này vào bất cứ thời điểm nào, nhưng đặc biệt thích hợp là 9 ngày trước Chúa nhật LCTX. Trong "Kinh nguyện lúc Ba giờ", chúng ta được yêu cầu tưởng niệm Giờ của LCTX lúc 3 giờ chiều, lúc Chúa Giêsu chịu chết vì chúng ta. Thời gian này rất thích hợp để lần Chuỗi LCTX, Kinh nguyện lúc Ba giờ và Tuần cửu nhật. Lễ LCTX hoặc Chúa nhật LCTX là bản tổng kết của các lòng sùng kính.

Chúa nhật LCTX là gì?

Chúa nhật LCTX là chủ đề của Chúa nhật II Phục sinh, được chân phước GH Gioan Phaolô II ấn định khi phong thánh cho nữ tu Maria Faustina ngày 30-4-2000, và được Tòa thánh ban hành sắc lệnh chính thức. Thật vậy, Chúa Giêsu đã mạc khải nhiều về LCTX cho thánh Faustina, tràn ngập LCTX trong Chúa nhật LCTX.

Đối với các linh hồn, nhất là những người bỏ đàng tội lỗi. Ngày hôm đó, mọi chiều kích sâu thẳm của Lòng Thương Xót dịu êm của Cha được mở ra. Cha sẽ đổ ra cả Đại dương Hồng ân trên những linh hồn đến với Nguồn Lòng Thương Xót của Cha. Linh hồn nào xưng tội và rước lễ sẽ được tha thứ tất cả tội lỗi và hình phạt. Đừng làm cho linh hồn nào sợ đến gần Cha, dù tội lỗi họ có thẳm đò như vải điều. Cha muốn rằng ngày đó (Lễ LTX) được cử hành long trọng vào Chúa nhật sau lễ Phục sinh.

Chúa nhật LCTX có cản trở Phụng vụ mùa Phục sinh?

Chúa nhật LCTX có thể cản trở bằng cách nào khi đó là tuần bát nhật tạ ơn đối với Lễ Phục sinh được? Thay vì cản trở lễ Phục sinh, Chúa nhật LCTX lại thực sự tập trung mọi ân sủng và mầu nhiệm của Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh và Phục sinh!

Chúa nhật LCTX có thay đổi phụng vụ do Công đồng Vatican II thiết lập?

Không! Chúa nhật LCTX vẫn là Chúa nhật II Phục sinh với các bài đọc theo lễ, những bài đọc tập trung vào LCTX. Chính Chúa nhật II Phục sinh ngày nay được mệnh danh là Chúa nhật LCTX. Theo sắc lệnh Tòa thánh về vấn đề này, tên gọi đầy đủ là "Chúa nhật II Phục sinh hoặc Chúa nhật LCTX".

Tại sao linh mục và phó tế giảng về LCTX trong ngày này?

Linh mục và phó tế được mời gọi để giảng về các bài đọc của ngày lễ, và các bài đọc của ba chu kỳ (A, B, và C) về LCTX. CP GH Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh chính điểm này trong bài giảng lễ phong thánh nữ tu Faustina khi ngài thiết lập Chúa nhật LCTX cho toàn Giáo hội. Đáp ca Tv 118 là bản thánh ca của LCTX. Trong Phúc âm lễ này, Gioan 20:19-31, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Hòa giải, một trong các bí tích quan trọng của LCTX. Cũng trong bài Phúc âm đó, thánh Thomas Tông đồ tuyên xưng: "*Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con!*". Đây là hành động tín thác vào LCTX (Đấng hóa thành Nhục thể Yêu thương) sau khi Đấng Cứu độ Thương xót cho thánh nhân thấy rõ các Vết thương của LCTX ở hai tay và cạnh sườn Ngài.

Khi nói về Chúa nhật LCTX, Chúa Giêsu cũng nói với thánh Faustina về ước muốn của Ngài là các linh mục giảng về LCTX trong ngày lễ này:

Không linh hồn nào được công chính hóa nếu không tự tin đến với LTX của Cha, và đây là lý do mà Chúa nhật II Phục sinh là Đại lễ LCTX. Vào ngày này, các linh mục sẽ nói với mọi người về LTX vĩ đại khôn dò của Cha.

Theo kinh nghiệm mục vụ của tôi, tôi thấy rằng **sự đề kháng các lòng sùng kính đích thực chủ yếu là vấn đề của giáo sĩ chứ không là vấn đề của giáo dân** (typically clerical problem, not one of lay faithful). **Chính giáo dân là những người lãnh đạo trong việc canh tân đời sống tâm linh**, kể cả phong trào sùng kính LCTX. Hiện nay, **giáo dân cần hướng dẫn mục vụ am hiểu và sự khuyến khích của giáo sĩ** (informed pastoral guidance and encouragement of the clergy), nhất là giám mục và linh mục của họ.

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Nghị lực của một cậu bé

Viễn Dzu Tử

(Tổng hợp và biên dịch theo tumblr.com và hellokpop.com)

Young Tae-ho sinh tháng 6/2000 tại Nam Hàn. Em sinh ra đã không có đôi tay, mỗi chân chỉ có 4 ngón. Em bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi em ra đời. Hiện nay Seung Ga-Won là mẹ nuôi em. Năm nay em đã 11 tuổi, em không quan tâm khuyết tật của mình và luôn lạc quan.

Tuy vậy, em không cần nhờ ai giúp trong những việc hàng ngày – từ đánh răng, mặc quần áo cho đến ăn cơm. Em coi đôi chân là đôi tay, em có thể làm mọi việc bằng 2 bàn chân, và luôn luôn muốn tự mình làm mọi việc. Những bước đi của em là những vòng lăn tròn trông thật xúc động. Đặc biệt là em luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Em rất dễ thương và luôn lạc quan yêu đời, điều đó thể hiện qua nụ cười rạng rỡ của em. Cô bạn thân nhất của Tae-ho là Nam-Goong Ingee, cô bạn học từ lớp Hai.

Một câu chuyện vô cùng xúc động. Nên đọc để hiểu được mình đang may mắn như thế nào, nhờ đó mà biết yêu đời và yêu người hơn.

Người Việt Nam có câu: "*Trông lên thì chẳng bằng ai, đến khi trông xuống chẳng ai bằng mình*". Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa bao la nhưng kỳ diệu và bí ẩn, đôi khi chúng ta không thể hiểu thấu. Cùng sự việc, có người cho là xui, nhưng có người cho là hên. Cuộc đời như khung cửa sổ, có người nhìn ra thấy bùn đen, nhưng có người nhìn ra thấy ánh nắng và những bông hoa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết Chúa, xin cho chúng con biết con, để chúng con có thể yêu mến Chúa hết tâm trí và sức lực, đồng thời chứng minh tình yêu thương đó bằng cách yêu thương tha nhân đúng mực như Chúa truyền dạy: Mến Chúa và

yêu người. Tất cả đều là Hồng ân (Rm 4: 16), xin Chúa giúp chúng con tạ ơn Chúa trong mọi sự và trong mọi hoàn cảnh, biết phục vụ mà không tìm hưởng thụ (x. Mt 20: 28).

Vì cuộc Khổ nạn đau thương của Đức Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới!



Thần dược “LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT” Sứ Điệp Quan Trọng Cho Thời Đại Chúng Ta

Lm GW.Kosicki.C.S.B

LỜI CUỐI

Đâu là chủ điểm của mười hai phương thuốc đặc trị và những bậc thang đưa đến sự thánh thiện? Tất cả mang ý nghĩa gì? Đâu là mục tiêu chúng ta phấn đấu để đạt tới?

Mục tiêu tối chung của tất cả cuộc đời chúng ta là sự kết hợp với lòng, hợp nhất với tâm hồn của chúng ta thắm thiết với Trái Tim Nhân Lành Chúa Giêsu nhờ ơn biến đổi do Lòng Thương Xót của Người. Vì tâm hồn chúng ta được ban tràn đầy Chúa Thánh Thần, nên chúng ta được biến đổi thành nên những Bánh Thánh sống động, và nhờ đó mà chiếu giải LCTX cho một thế giới hiện rất khốn cùng.



Chính Chúa Thánh Thần biến đổi nỗi khốn cùng của thân phận phạm nhân của chúng ta nên một sự thánh thiện. Điều này giống như khi vũ trụ được tạo dựng. Thánh thần Chúa đã bay lượn trên cõi hỗn mang, đem đến ánh sáng và sự sống (x. St 1, 2). Chúa Thánh Thần, Thánh Thần Thương Xót, là tác nhân tích cực cho sự nên thánh của chúng ta. Nhờ Thánh Thần hằng hữu, Chúa Giêsu đã hiến thân (x. Dt 9, 14), hiến thánh đau khổ và nỗi khốn cùng của chúng ta thành lễ hy sinh, đem lại ơn cứu độ cho chúng ta thế nào, thì nhờ Thánh Thần hằng hữu, chúng ta hiến dâng thân phận con người của chúng ta để được biến đổi và hiến thánh, trở thành bánh thánh sống động cũng như vậy.

Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được thánh hoá, được trở nên những chi thể của Thân Mình Chúa Kitô. Đó là cuộc biến đổi mà thánh nữ Faustina đã được cảm nghiệm và mô tả bằng nhiều cách. Theo lời thánh nữ Faustina, khi thực hiện sự tự nguyện hiến thân và tất cả những đau khổ cho các linh hồn, đặc biệt là các tội nhân, chị thánh đã cảm nghiệm như được "biến thể" (x. NK 137). Chị thánh thường nài xin để được trở nên một "Bánh Thánh sống động" (x. NK 642, 832, 1289, 1392, 1564, 1622, 1826) một tấm bánh bé bỏng, ẩn khuất và được hiến trao trong tình yêu hoàn toàn được biến đổi nơi LCTX (x. NK 514, 692).

Làm cách nào chúng ta cũng có thể trở nên những tông đồ của LCTX như thánh nữ Faustina? Bằng việc sống mười hai đặc điểm trong đời sống thiêng liêng và sứ mạng của thánh nữ, và sống lời Chúa như chị thánh đã từng sống. Thánh nữ không viết những bài chú giải về Lời Chúa, nhưng chị thánh chính là một mô hình sống động của lời Chúa.

Trong thư gửi các tín hữu Do Thái chẳng hạn, chúng ta có thể nhìn thấy căn bản Thánh kinh của linh đạo và sứ mạng LCTX như đã được ghi chép trong nhật ký của thánh nữ Faustina. Tác giả Thánh thư mô tả Chúa Kitô là vị Thượng Tế khả tín và nhân hậu, nhờ Thánh Thần hằng hữu mà trở nên của lễ và tư tế, tự hiến vì phần rỗi mọi người. Vậy cũng nhờ Lòng Thương Xót, Chúa Kitô được "toàn thành" và được tôn nhận là Thượng tế - trong tương quan hoàn hảo với Thiên Chúa và nhân loại. Chúa Giêsu đã trở nên nguồn mạch xót thương cho tất cả những ai đến cùng Ngài. Thánh nữ Faustina đã tín thác vào vị Thượng Tế nhân lành và hoàn toàn được đồng hoá với Người, trở nên một của lễ, một máng chuyển Lòng Thương Xót của Người cho tất cả những ai khốn cùng. Chúng ta cũng được mời gọi hãy tín thác nơi Chúa Giêsu, vị Thượng Tế nhân lành, và kết hợp với Người như những lễ vật của LCTX vì các linh hồn. Như Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng như thánh nữ Faustina, chúng ta được mời gọi hãy khiêm nhường vâng phục thánh Ý Đức Chúa Cha.

Là tông đồ của LCTX, như thánh nữ Faustina, chúng ta cũng được hưởng nhờ và loan báo LCTX (x. NK 436), và như vậy, tôn vinh LCTX chính là nguyên nhân và mục đích của cuộc đời chúng ta (x. NK 1242).

Một cách nữa để sống sứ điệp và sứ mạng LCTX là thực hiện những điều thánh Phaolô Tông Đồ kêu gọi các tín hữu giáo đoàn Thessalonica. Mặc dù không chú giải đoạn Lời Chúa này nhưng thánh nữ Faustina chắc chắn được nghe và đã sống theo:

Hãy vui mừng luôn luôn, và không ngừng cầu nguyện. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là Thánh Ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Đức Giêsu Kitô.

Thánh nữ Faustina quả thực đã “vui mừng luôn luôn”. Các nữ tu từng sống bên chị thánh đã tuyên thệ làm chứng về điều này (chứng cứ của các nhân chứng trong án phong chân phước cho chị thánh). Họ đã ngỡ ngàng vì sao chị thánh có thể vui tươi như thế giữa những công việc nặng nhọc và bệnh tật triền miên.

▪ **Không ngừng cầu nguyện** “là sứ mạng cuộc đời của thánh nữ Faustina (x. NK 482). Đức Mẹ Maria đã dạy chị thánh về tầm quan trọng của việc cầu nguyện không ngừng: “Con gái của Mẹ, điều Mẹ yêu cầu là con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện” (NK 325). Thánh nữ đã cầu nguyện cho các tội nhân, các linh mục, và các linh hồn trong luyện ngục. Chúa đã truyền cho chị: **“Con hãy đọc không ngừng chuỗi kinh mà Cha đã dạy cho con”** (NK 687).



▪ **“Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh”** Những lời này được nhắc đến trong thánh lễ chính là tâm điểm cuộc sống của thánh nữ Faustina. Chị thánh đặc biệt tạ ơn Chúa khi đau khổ vì các linh hồn (x. NK 343), khi chịu những xỉ nhục trong cuộc sống thường nhật (x. NK 92, 593), và trong mọi sự (x. NK 1367-69).

▪ “Thánh Ý Thiên Chúa” là điều thánh nữ Faustina hằng tìm kiếm bằng trọn vẹn ý chí và cuộc đời (x. NK 374, 821, 652, 724, 821, 952). Chị thánh đã hoàn toàn hợp nhất ý chí bản thân với Thánh Ý Chúa.

▪ “Trong Đức Kitô Giêsu” – Việc kết hợp với Thánh Tâm Nhân Lành Chúa Giêsu là căn bản của sứ vụ làm tông đồ LCTX của thánh nữ Faustina.

▪ “Về tất cả anh em” Thánh nữ Faustina đã được cho biết những gì chị viết về sứ điệp LCTX là dành cho mọi linh hồn khắp thế giới, cho mọi linh hồn tìm kiếm Chúa.

Sống vui tươi, cầu nguyện và luôn luôn tạ ơn trong Chúa Kitô Giêsu là sống tín thác vào Đấng Cứu Độ Nhân Lành và kết hợp với Người loan báo và tôn vinh Lòng Thương Xót của Người, như Mẹ Maria, Hiền Mẫu của chúng ta, và như thánh nữ Faustina, người chị em của chúng ta, Tông Đồ và Thư Ký của LCTX. Đó là sống bài ca Magnificat tuyệt vời của Mẹ Maria, trở nên một Bánh Thánh sống động chiều giải LCTX, và trở thành một tông đồ cho LCTX.

R.I.P.

Viễn Dzu Tử

Nguyện cầu Thiên Chúa xót thương
Những hồn còn phải sầu vương luyện hình
Xin tha hình phạt tội tình
Vì Lòng Thương Xót mông mênh muôn đời
Tình Ngài biển rộng, sông dài
Muôn dân kính phục dâng lời tán dương
Ngài là Thiên Chúa yêu thương
Xin cho các đấng hưởng chung Nước Trời
Con tha thiết khẩn cầu Ngài
Vì Danh Thánh Chúa muôn đời công minh

Tháng Mười Một Cầu cho các linh hồn

Kha Đông Anh



Ý chung: Cầu cho các truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Đông phương được biết đến và quý trọng như kho tàng thiêng liêng của toàn thể Giáo hội.

Ý truyền giáo: Cầu cho Lục địa Phi châu tìm thấy sức mạnh nơi Chúa Kitô để hoàn tất con đường hòa giải và công lý như Thượng Hội đồng Giám mục Phi châu lần II mong đợi.

Từ thế kỷ XVI, Công giáo đã dành trọn Tháng Mười Một để tưởng nhớ các linh hồn. Để nhắc chúng ta nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội đã dành trọn Tháng Mười Một cho các linh hồn này. Anh ngữ gọi là Holy Souls (các linh hồn thánh), Việt ngữ không “quen” kiểu nói này. Đó là những người đã qua đời trong tình trạng ân sủng nhưng chưa được tha các hình phạt vì các khinh tội (tội nhẹ) chưa được tha và các tội khác đã được tha nhưng chưa đền tội đủ. Họ chắc chắn sẽ được vào Thiên đàng, nhưng trước hết họ phải đền tội trong luyện ngục.

Các linh hồn không thể tự giúp mình vì với họ, "đêm đến, không ai có thể làm việc được" (Ga 9:4). Đó là đặc ân lớn của



chúng ta về tình huynh đệ mà chúng ta có thể rút ngắn thời gian chia cách họ với Thiên Chúa nhờ lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta, nhất là tham dự thánh lễ và rước lễ.

Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng ngàn thu

trên các linh hồn, và xin cho họ được nghỉ yên muôn đời. Amen.

Lạy Chúa Giêsu, vì những khổ sầu Ngài đã chịu trong Vườn Cây Dầu, vì cuộc khổ nạn và sự chết của Ngài, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn bị lãng quên, những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Chúng ta hãy thành tâm dùng thánh vịnh 130 mà cầu nguyện cho các linh hồn: *"Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cây trôn ở Lờ Người. Hồn tôi trôn chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trôn cây Chúa đi, Ít-ra-en hồi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn".*

Và chúng ta cũng hãy dùng Tv 51 để cầu nguyện thay cho các linh hồn: *"Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết*

tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tung bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nổi đui con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành lũy Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại. Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa”.

Lạy Chúa, Đấng nhân hậu và hào phóng với các tặng phẩm của Ngài, xin thương xót và tha thứ mọi lỗi lầm cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cho các ngài được mau về đoàn tụ với các thánh trên Thiên đàng, xin cho các linh hồn mau được Chúa ban những lời hạnh phúc: "Hãy đến, hỡi những người được Cha Tôi chúc phúc, hãy lãnh nhận Nước Trời đã chuẩn bị cho anh chị em từ khi tạo dựng vũ trụ".

TRUYỆN NGẮN

Trăng khuyết

Viễn Đông

Trăng hạ tuần treo trên ngọn cây mờ ảo. Tôi như lạc vào vườn mộng diệu huyền. Đêm tĩnh mịch quá mà lòng tôi vẫn vỗ sóng. Quanh đây làm gì có biển! Bồn chồn. Giấc ngủ chạy trốn tôi.

Thả bộ. Tôi vu vơ tìm kiếm điều gì đó trên đoạn đường vắng, với hy vọng cho đầu óc thanh thản. Tiếng dế như tiếng đàn mandoline hòa quyện vào tiếng côn trùng vang nhẹ từ đám cỏ bên đường. Chút ánh sáng hắt ra từ vài tấm cửa kiếng. Có cánh cửa sổ trên căn gác ai đó quên đóng đêm nay như lòng tôi còn bỏ ngõ. Vùng ngoại ô thêm vẻ liêu trai. Có hai bóng người nhập nhòa trong bóng tối. Cảm giác rờn rợn. Không chừng mấy cô gái "ra khơi" đi ăn sương thì... bỏ mẹ! Tôi hơi khựng lại. Tôi thở hắt ra mạnh như tổng khứ ý nghĩ "ma quái hắc ám" kia. Hai bóng người quẩn quýt.



Đêm tĩnh mịch đến nỗi hầu như có thể nghe được tiếng cọ xát của một nụ hôn say đắm. Ánh trăng hạ tuần sáng mờ vẫn cho phép tôi thấy rõ. Đôi mắt quen dần với bóng đêm thành thử trở nên như sáng ra. Và lại, đôi mắt tôi còn điều tiết tốt. Đôi bóng rõ hơn. Tưởng là thả bộ như vậy cho tâm hồn thư giãn, ai dè họ lại làm tôi "ngứa" nỗi nhớ riêng mình. Tôi lắng nghe. Tò mò bất đắc dĩ. Có đối thoại:

- Có nhớ anh không?
- Anh hôn em như vậy, em... nhớ anh lắm. Bắt đền anh đó!

– Anh chỉ đi công tác 3 tháng thôi. Anh sẽ lại về với em. Đừng buồn nhé!

Tiếng người con gái rất nhẹ:

– Xa nửa ngày cũng đủ khổ em rồi.

– Hoàn cảnh chứ anh có muốn xa em đâu? Ráng chờ nghe cứng!

– Dạ.

Hình như có mùi mặn của giọt nước mắt. Họ sắp xa nhau. Ôi, họ hôn nhau thật, trời ạ! Nhưng sự xa cách của họ ngăn ngui thôi. Tôi không nghe được gì thêm. Vì biết có tôi nên họ ngưng? Hay tại tai tôi ù? Dặm bước đi, tôi không muốn “cản mũi kỳ đà” họ. Hãy để họ tự do yêu nhau. Khó xác định được rằng tôi tự trọng và tôn trọng họ hay tôi đang “ghen” với hạnh phúc của họ nữa. Tôi lao đi như một bóng ma trong đêm. Liêu trai và lãng mạn quá! Từng bước chân âm thầm và cô đơn. Một... hai... mười tám... hai mươi lăm... năm mươi chín... bảy mươi... Tôi quên đếm tiếp hồi nào rồi!

Trăng khuyết hơn. Trăng lưỡi liềm. Trăng lá lúa. Trăng úa vàng. Buồn vời vợi. Chợt tôi muốn như thi sĩ Hàn Mặc Tử: "*Ái mua trăng tôi bán trăng cho...*".

oOo

Những giọt cà phê đen sánh lại nhỏ xuống chầm chậm. Có giọt không tên sền sệt trong tôi, đặng đặng. Tôi bất động ngồi nhìn vầng trăng khuyết nghiêng phía trước mặt. Những mẫu thuốc lá đầy ắp chiếc gạt tàn. Có mẫu thuốc lá sắp rơi ra ngoài. Những đầu ngón tay ám vàng. Đầu lưỡi và môi rất nóng.

Ngày mai em đi. Chia ly. Có ai lại không buồn? Không được gần người mình yêu là “khô”, một trong Tứ Diệu Đế của Phật. Còn Chúa Giêsu cũng xác định: “Nỗi khổ ngày nào cũng đủ cho ngày đó”. Ôi, nỗi nhớ da diết biết bao!

Tôi lại thầm đếm bước cô đơn. Tích... tặc... Tiếng thời gian đều đặn và lặng trôi. Chợt thấy nhịp đời monotone (đơn điệu), đều hơn cả tiếng gõ mõ của vị sư già tụng kinh. Trái sầu chín

mộng. Đàn tôi lại căng dây Si. Đêm càng khuya càng tỉnh mịch mà lòng tôi xao xuyến thế này. Làm sao yên được khi sắp xa em?

Ngày mai, vài giờ đồng hồ nữa thôi. Buồn hơn, khi xa em mà em đang giận trách tôi vô tình và tàn nhẫn. Tôi không khó hiểu như em đã nghĩ. Hay là em không muốn hiểu? Tôi chỉ biết im lặng để rồi em mãi nghi ngờ tình yêu tôi dành cho em suốt những năm qua. Tôi yếu đuối. Có lẽ tôi lúng túng trong cách tỏ tình để bây giờ nuối tiếc, cũng là lúc tôi mất em. Nghèo không phải là tội nhưng có thể là "vạ".

Trúc Khanh ạ! Đã yêu nhau, ai cũng muốn sống bên nhau suốt đời để cùng chia vui sẻ buồn. Hoàn cảnh tôi nhiều khê nên tôi chưa dám hứa với em điều gì. Tứ cố vô thân, nay đây mai đó với kiếp lãng du. Ước mơ nhiều mà tôi vẫn đành thúc thủ. Điều đơn giản còn chưa làm được thì nói chi chuyện lớn lao. Em nói tôi bi quan? Khó tránh được, tuy không phải là tất yếu. Nếu em ở vào trường hợp tôi chắc em cũng khó xử ít nhiều. Tôi chưa dám nói chuyện trầu cau, không phải tôi coi em là bạn qua đường, nhưng vì tôi biết tôi không đủ khả năng đón em về với tôi, nếu em chấp nhận. Buồn lắm chứ! Tôi không tìm được lá diêu bông của Hoàng Cầm để làm sính lễ cưới em. Tôi lúc nào cũng như người đi trên cầu khỉ. Bấp bênh quá! Ngược lại, em may mắn hơn nhiều, được sống trong một gia đình khá giả, sung túc từ nhỏ. Do đó, em khó hiểu hết nỗi gian khó của một cuộc đời như tôi. Không đơn giản như em tưởng đâu!

Trời sáng dần. Trăng một đêm. Hẳn là tôi gầy thêm. Tôi cảm thấy đôi mắt sâu hoắm xuống và thâm quầng. Nỗi buồn đè nặng. Nỗi nhớ dày vò. Thời gian vô tình. Phải rồi, *vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú!*

Chiếc máy bay Vietnam Airlines bay ngang qua. Tôi nhìn theo hút ngỡ như em đang ngồi trên đó. Không. Đã một tháng rồi, một tháng em xa tôi, một tháng qua mà tôi vẫn thấy hụt hẫng. Giờ này em đang thức, vì bên kia nửa vòng trái đất là ban ngày. Còn tôi, tôi vẫn không sao ngủ được dù đêm đã khuya. Trăng khuyết lên cao. Thoang thoang mùi Dạ Lý phả

vào đêm như mùi em ngày ấy. Kỷ niệm cứ ngồn ngộn trong tôi. Hẳn là giờ này em vui và hạnh phúc lắm. Đó là điều tất nhiên!

Ở nơi ấy, nơi mà người ta thường gọi là “thiên đường trần gian”, cô bé Trúc Khanh ngày nào đã hóa thân thành một kiều nữ lộng lẫy trong chiếc đầm đỏ tươi hoặc chiếc dress trắng với nụ cười tươi như hoa xuân. Cũng có thể Trúc Khanh đang dạo chơi bên Hồ Muối ngay tại thành phố cùng tên: Salt Lake City, nơi mà ngày xưa, văn hào Mark Twain đã từng sống.

Sống tại một thành phố hoa lệ thì hẳn Trúc Khanh cũng kiều diễm hơn xưa rất nhiều. Trúc Khanh không còn là thiếu nữ Việt Nam ngày xưa nữa. Có bao giờ em chợt nhớ về vùng ngoại ô này không? Cơn gió thoảng mau qua mà thôi. Tôi không có ý trách cứ gì em. Tất cả đều là... tất nhiên. Tôi không dị đoan, nhưng biết đâu mỗi người đã sẵn có một số mệnh. Chẳng phải là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” đó sao?

Có tiếng người cười giòn làm tan vỡ vẻ tịch mịch của đêm. Tôi giật mình. Tôi hít sâu chút không khí của đêm. Trăng vẫn khuyết và mờ nhạt. Lòng tôi cũng khuyết. Tôi cứ tìm hoài mà không thấy chiếc xương sườn cụt của mình. Điều thuốc lóa sáng trong bóng đêm. Lưỡi và môi lại rất nóng. Hơi thuốc chợt tỏa mùi ngai ngái. Không dưng tôi gọi tên vừa đủ một mình nghe được: Trúc Khanh ơi! Và dĩ nhiên chỉ là đêm lặng lẽ, không hề có tiếng đáp lại. Nếu là ngày xưa, hẳn là tôi đã hạnh phúc nghe tiếng em ngọt ngào êm đềm đáp lại: “Dạ”, với một chút nhõng nhẽ giọng Nam bộ dễ thương.

Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Nửa soi gối chiếc, nửa soi dặm trường

Không. Không ai xẻ làm đôi vầng trăng. Trăng hạ tuần vẫn khuyết. Đêm đang tàn. Tôi tiếp tục hoài vọng một sớm mai. Có ngày sóc, ngày vọng mỗi tháng, mà riêng tôi lại chợt là người khách lữ chuyển đò cuối chiều 30 Tết!

Tôi biết mình không là người có niềm tin mạnh mẽ nên đôi khi cũng bị dao động trong những lúc sầu khổ, có lúc như đi vào ngõ cụt, nhưng tôi đã được giáo dục trong môi trường

Công giáo từ nhỏ, nên tôi thấy mình may mắn. Tôi nhớ đến Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu, có lẽ lúc đó cũng có ánh trăng khuyết – như họa sĩ nào đó đã vẽ họa phẩm Chúa Giêsu cầu nguyện. Tôi nhớ đến nỗi cô đơn và nhục nhã của Chúa Giêsu trên Thánh Giá...

Tôi lại nhớ đến 2 môn đệ trên đường Emau, họ đã không chỉ buồn thúi ruột mà còn sợ nữa. Hẳn là họ cũng rất bất an. Và tiểu sử nhiều vị thánh cũng cho thấy các ngài đã từng ưu sầu khôn tả, bị mọi người hiểu lầm và ghét bỏ, nhưng các ngài vẫn cố giữ vững lòng tin.

Tôi cố gắng vượt qua chính mình, xin Chúa nâng đỡ và thánh hóa, xin Chúa thêm đức tin trong nghịch cảnh để dù cuộc đời như vầng trăng khuyết nhưng niềm tin thác vào Lòng Chúa Thương Xót vẫn mãi như ánh trăng rằm ngời sáng...



Xin được ghi lại lời khắc trên nền cũ của đại giáo đường Liibeek (Đức) để cùng suy ngẫm:

Con gọi Ta là Tôn Sư nhưng con chẳng vâng lời Ta. Con gọi Ta là Ánh Sáng nhưng con chẳng thềm nhìn Ta. Con gọi Ta là Chính Lộ nhưng con chẳng thềm đi trên đó. Con gọi Ta là Nguồn Sống nhưng con chẳng ước muốn Ta. Con gọi Ta là Thượng Trí nhưng con chẳng theo Ta. Con gọi Ta là Tuyệt Mỹ nhưng con chẳng yêu Ta. Con gọi Ta là Phú Quý nhưng con chẳng xin Ta. Con gọi Ta là Vinh Cửu nhưng con chẳng tìm Ta. Con gọi Ta là Ân Sủng nhưng con chẳng tin Ta. Con gọi Ta là Quyền Quý nhưng con chẳng phục vụ Ta. Con gọi Ta là Uy Quyền nhưng con chẳng tôn vinh Ta. Con gọi Ta là Công Chính nhưng con chẳng bảo dưỡng Ta. Nếu Ta kết án con, con không thể trách Ta được. Con gọi Ta là Thiên Chúa nhưng con chẳng thờ lạy Ta. Con gọi Ta là Tình Yêu nhưng con chẳng khao khát Ta. Con gọi Ta là Dũng Lực nhưng con chẳng kính sợ Ta. Con gọi Ta là Đấng Thánh nhưng con chẳng noi gương Ta. Con gọi Ta là Nhân Lành nhưng con chẳng tự hạ.

TIN GIÁO HỘI

Thánh Faustina có thể được tấn phong là Tiến sĩ Giáo Hội

Một bức thư gửi cho ĐTC Biển Đức XVI được công bố

ROMA - Thánh Faustina Kowalska có thể sẽ là vị "Tiến sĩ Giáo Hội" đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba: quả thể, các Hồng y và Giám mục qui tụ tại Krakow-Lagiewniki, để tham dự Đại hội Thế giới Lòng Chúa Thương Xót lần thứ hai, đã gửi đến ĐTC Biển Đức XVI một lá thư xin mở hồ sơ tấn phong Tiến sĩ Giáo hội cho nữ thánh.



Hình chụp ngày 6/6/1997 sau khi thánh nữ qua đời được 59 năm

Thông tin này đã được phát sóng trực tiếp ngày chủ nhật 2-10, sau khi ĐTC Biển Đức XVI đọc kinh Truyền Tin, bởi Đài phát thanh Hy vọng, vốn truyền thông tin Đại hội trên các máy phát tại Pháp, trên vệ tinh WorldSpace - chùm châu Âu và Tây Phi - và trên mạng Internet. Chủ đề của Đại hội (từ ngày 1 đến ngày 5-10) cũng phù hợp với đài phát thanh Công giáo này: "Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hy vọng".

Nữ thánh người Ba Lan, Faustina Kowalska, sẽ là người phụ nữ thứ tư được tấn phong là Tiến sĩ Giáo hội, sau nữ tu Cát Minh Tây Ban Nha Têrêxa thành Avila, và nữ tu Đaminh người Ý, Catarina thành Siena, cả hai đều được ĐTC Phaolô VI tấn phong Tiến sĩ, và thánh nữ Pháp Têrêsa thành Lisieux, được ĐTC Gioan Phaolô II tấn phong Tiến sĩ. Lời dạy của thánh nữ Faustina được coi là đặc biệt quan trọng cho thiên niên kỷ thứ ba, và được biết đến trên toàn thế giới nhờ cuốn "Nhật ký nhỏ" của Ngài.

Sau Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Biển Đức XVI đã gửi một sứ điệp cho khoảng 2.000 người tham

dự Đại hội trên, bằng cách ám chỉ đến chủ đề của Đại hội: "Tôi gửi lời chào đặc biệt đến ban tổ chức và tham dự viên của Đại Hội Quốc tế Lòng Chúa Thương Xót lần thứ hai, được tổ chức trong những ngày này ở Krakow-Lagiewniki. Các bạn thân mến, qua việc suy tư chung và cầu nguyện chung của bạn, hãy tăng cường sự tin tưởng của các bạn vào Chúa, để mang tới cách hiệu quả cho thế giới sứ điệp vui mừng, đó là "Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hy vọng".

Thật vậy, sau khi sứ điệp được phát đi trong Vương cung Thánh đường Lòng Chúa Thương Xót ở Lagiewniki, vốn được Chân phước Gioan Phaolô II thánh hiến vào năm 2002, một lá thư cảm ơn viết bằng tiếng Ý gửi cho ĐTC, được đọc tại Đại hội. Các Hồng Y có mặt ở đây – trong đó có Đức Hồng Y Dziwisz, Macharski, Rylko,



**Mỗi lần Chúa hiện ra cùng thánh nữ
Chúa đều tỏ ra ý Người**

Backis, Barbarin, Schönborn, Zen - các Giám mục – trong đó có Giám Mục Albert-Marie de Monléon, giáo phận Meaux, và người phụ trách các Đại hội Lòng Chúa Thương Xót tại Pháp, đã ký lá thư này, trong đó các ngài cảm ơn ĐTC Biển Đức XVI về việc phong chân phước cho "Vị tông tử của Lòng Chúa Thương Xót", ĐTC Gioan Phaolô II. Nhưng các ngài đưa thêm một lời thỉnh cầu: xin ĐTC cho phép mở hồ sơ tấn phong "Tiến sĩ Giáo hội" cho Thánh Faustina, vì đây sẽ là một cách thức quảng bá trong thế giới sứ điệp của Lòng Chúa Thương Xót.

Đức Hồng Y Stanislas Dziwisz, Tổng giám mục Tổng giáo phận Krakow, đã thông báo rằng người ta sẽ đề nghị các tham dự viên Đại hội hãy ký một thỉnh nguyện thư, ủng hộ việc xin tấn phong Tiến sĩ này. Thỉnh nguyện thư sẽ dần dần mở rộng ra cho cả thế giới.

ĐGH Bênêdictô XVI công bố “Năm Đức Tin”



CatholicCulture.org (17-10-2011) – ĐGH Bênêdictô XVI vừa công bố “Năm Đức Tin” đặc biệt, dành để khơi gợi “xung lực mới đối với sứ vụ của toàn thể Giáo hội dẫn đưa nhân loại ra khỏi sa mạc, nơi mà họ tìm thấy chính mình, tới miền đất của sự sống, của tình thân hữu với Đức Kitô”.

Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11-10-2012: ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II. ĐGH Bênêdictô XVI lưu ý rằng ngày đó cũng là ngày kỷ niệm 20 năm xuất bản bộ sách Giáo lý Công giáo (Catechism of the Catholic Church), mà ngài gọi là “dụng cụ quý giá và rất cần thiết” cho công việc phúc âm hóa. Dịp kỷ niệm đặc biệt này sẽ kết thúc vào ngày 24-11-2013: Lễ Chúa Kitô Vua. ĐGH Bênêdictô XVI đã công bố Năm Đức Tin hôm Chúa nhật 16-10-2011, khi ngài cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để bế mạc hội nghị về “tân Phúc âm hóa”. Trong bài giảng, ĐGH giải thích rằng “tân Phúc âm hóa” – nhằm duy trì sức mạnh của đức tin ở các nước có truyền thống Kitô giáo nhưng hiện nay bị chủ nghĩa thế tục ảnh hưởng – là cách bổ sung tự nhiên vào sứ vụ **Ad Gentes** (1), để đem lại đức tin cho các xã hội chưa nghe biết sứ điệp Phúc âm. Cùng ngày 16-10-2011, ĐGH Bênêdictô XVI đã công bố một **motu proprio** (2) có tiêu đề **Porta Fidei** (Cánh cửa Đức tin), chính thức công bố và giải thích về Năm Đức Tin. Ngài nói rằng sáng kiến này cần có “vì sự khủng hoảng đức tin đã ảnh hưởng nhiều người”.

ĐGH Bênêdictô XVI nhận xét rằng Năm Đức Tin không phải là chưa từng có. Chân phước GH Phaolô VI đã công bố một dịp tương tự vào năm 1967, và kết luận bằng một Tín điều của Dân Chúa (Credo of the People of God). Trong tự sắc **Porta Fidei**, ĐGH nhấn mạnh giá trị của những việc công khai tuyên tín như

vậy. Ngài viết: "*Nhiều Kitô hữu chưa bao giờ nghĩ đức tin là hành động riêng*". Ngài đề nghị trong Năm Đức Tin, "các cộng đoàn tu, các cộng đoàn giáo xứ, các tổ chức của Giáo hội, cả cũ lẫn mới, đều tìm ra cách tuyên xưng đức tin công khai trong Năm Đức Tin".

ĐGH Bênêđictô XVI cũng giải thích rằng Năm Đức Tin có thể tạo cơ hội giúp đỡ các Kitô hữu hiểu đúng động lực của Công đồng Vatican II. Ngài lặp lại chủ đề chung của huấn giáo: Công đồng Vatican II có thể là một sức mạnh vĩ đại trong việc duy trì sức mạnh của đức tin, "nếu chúng ta hiểu và thực hiện theo hướng dẫn đúng của Kinh thánh".

ĐGH Bênêđictô XVI viết: "*Năm Đức Tin nên gọi lên trong mỗi tín hữu nỗi khát vọng tuyên xưng đức tin một cách đầy đủ và với sức thuyết phục mới, với niềm tin và hy vọng. Tiếng nói mạnh mẽ của đức tin rất quan trọng trong thế giới ngày nay, khi mà tinh thần thế tục đã thâm nhập vào thành lũy truyền thống của Kitô giáo: Tới mức rộng lớn hơn quá khứ, hiện nay đức tin đang bị áp lực một loạt vấn đề gọi lên từ tinh thần bị thay đổi, đặc biệt là ngày nay, giới hạn lĩnh vực chắc chắn về lẽ phải tới các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, Giáo hội không bao giờ sợ chứng tỏ rằng **không thể có sự xung đột nào giữa đức tin và khoa học đích thực**, vì cả hai đều quy hướng về sự thật, dù vẫn qua nhiều khó khăn*".

ĐGH Bênêđictô XVI nói thêm rằng khi có một số người trong thế giới ngày nay công khai nghi ngờ về đức tin tôn giáo, nhiều người vẫn chỉ tìm ý nghĩa của cuộc sống. Khi gặp quyền lực của chủ nghĩa thế tục, chúng ta đừng quên rằng trong văn hóa của chúng ta, rất nhiều người, trong khi không đòi có niềm tin, vẫn chân thành tìm kiếm ý nghĩa và sự thật cuối cùng của cuộc đời họ và của thế giới. Việc tìm kiếm này là "lời mở đầu" đích thực đối với đức tin, vì nó hướng dẫn người ta trên con đường dẫn tới mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thật vậy, lý lẽ con người chịu đựng giữa chúng đòi hỏi về "những gì có giá trị bất diệt và vĩnh hằng".

(1) Tên gọi đầy đủ là **Ad Gentes Divinitus** (Đến với muôn dân). Sắc lệnh của Công đồng Vatican II về hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Sứ vụ của Giáo hội được xác định là "truyền bá Phúc âm và gieo trồng Giáo hội giữa các dân tộc hoặc các nhóm mà hạt giống đó chưa ăn rễ". Trong đó các Giáo hội trẻ mới được truyền bá Phúc âm tham gia "sứ vụ hoàn vũ của Giáo hội càng sớm càng tốt", và gọi "các nhà truyền giáo đi rao truyền Phúc âm khắp thế giới, dù họ thiếu giáo sĩ". Sự nhấn mạnh đặc biệt được dựa trên việc đào tạo các nhà truyền giáo đầy đủ, tính thánh thiện của sự sống, và sự hợp tác trong số họ về cương vị tông đồ (7-12-1965).

(2) Tự sắc. Từ ngữ này được dùng trong văn thư phúc đáp mà ĐGH soạn và công bố theo sáng kiến riêng của ngài, không bị chi phối bởi các yêu cầu thỉnh nguyện nào cả. Các văn kiện này luôn được Đức giáo hoàng đích thân ký tên.



Cười chút chơi

KHOE CON RỂ

Hai bà mẹ vợ ngồi nói chuyện ở sân Nhà thờ. Bà Hai lên tiếng nói:

- Tôi có thằng con rể trời đánh, nó mê đánh bài đến nỗi mà nhẫn cưới của vợ nó cũng đem bán luôn.

Bà Ba trợn mắt:

- Trời, chẳng bù cho thằng con rể tôi, không biết tí gì về cờ bạc hết.

Bà Hai cắt ngang:

- Nó không biết đánh cờ bạc mà bà con than gì nữa chứ.

Bà Ba:

- Khô, nó không biết đánh mà nó cứ đi đánh mới chết người ta chứ !!

Bà Hai: ???!!!!.....

CẢM NGHIỆM HỒNG ÂN

Con Cua Lột & Chiêu Thức Gây Ông Đập Lưng Ông

Maria Túc Lynh
Giáo Hạt Gia Định

Là một tân tòng chưa hiểu biết nhiều, nên mỗi khi nhận được và tìm thấy điều gì đó mới lạ, về những điều thú vị trong đời sống của Kitô hữu là lòng con như muốn chia sẻ. Cách riêng con muốn chia sẻ với những tân tòng, những ai còn vô tình để những điều kỳ diệu đó trôi qua đời mình một cách lặng lẽ.

Hôm con được nhận Bí Tích Thánh Tẩy, con có tổ chức một buổi liên hoan ăn mừng. Trong buổi tiệc, khi được mọi người khuyên bảo và truyền kinh nghiệm sống đạo, con đã được một chị đã trưởng thành nhắc nhở rằng: "Túc Lynh, dạng của tụi em bây giờ giống như con cua lột".

Khi nghe mình được phân loại là "con cua lột", con nghe thì rất buồn cười. Con có nói với những người bạn khác là: "Cua lột là một món đặc sản, ai mà không thích". Lúc đó con quên một điều rằng "cua lột" thì rất yếu ớt, không có sự chống cự. Và sẽ là mồi ngon cho những loài khác. "Cua lột" hẳn nhiên là một con cua đã nên hình hài. Nhưng loại động vật này thật sự rất yếu ớt, mong manh, không có sức đề kháng để chống chọi với những sự nguy hiểm bên ngoài. Chính vào giai đoạn này, nếu "con cua lột" không biết tìm cho mình một nơi trú ẩn an toàn thì chắc chắn nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Mới vui vẻ đó, hân hoan đó vì vừa được tha sạch tội, nhưng khi nghe lời dăn dò này thì con không biết là vui hay buồn. Con bắt đầu thấy sợ, mặc dù đã xác định là mình đã có nơi nương tựa và dựa dẫm trong cuộc đời. Nhưng con vốn là một người rất nhát đảm, và bản tính hay nghi ngờ đã ăn sâu vào trong tận xương tủy. Thử hỏi làm sao mà con không run sợ. Tuy nhiên run thì run đó, nhưng con vẫn quyết bước đi



từng bước dò dẫm theo Chúa. Đi với tâm trạng vừa tò mò, vừa thích thú. Đến một giai đoạn thì bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện vui. Khi đó thì con mới nhận biết mình đúng là một "con cua lột" chính hiệu. Nghe "cua lột" thì ai cũng biết là nó ngon lành thế nào. Người ta, ngay cả một em bé mới bốn tuổi còn thích ăn. Huống hồ gì satan lại không nhòm ngó.

Vào đầu tháng 8, con được tặng một món quà vô cùng quý giá là "Chuối Mân Côi Thai Nhi" từ một gia đình Công Giáo đạo đức. Từ lúc ấy "con cua lột" này bắt đầu nhận được nhiều sự thử thách. Thời điểm đó, con đang được tận hưởng những hạnh phúc Chúa ban cho. Con được tham dự nhiều Thánh Lễ, được rước Chúa mỗi ngày. Con thường xuyên tham gia các giờ kinh với cộng đoàn trong giáo xứ, được trải lòng bằng những Ca Vịnh, Thánh Thi mà Chúa dạy để cầu nguyện với Cha trên trời.

Đang hớn hở vui tươi thì trong tư tưởng lại xuất hiện bao nhiêu là chuyện xấu xa mỗi khi con tham dự Thánh Lễ. Kỳ lạ một điều là những tư tưởng xấu chỉ xảy ra khi con bước vào Thánh Đường. Hết ra khỏi thì nó biến mất như không có gì. Nguy hiểm tới mức là nó làm cho con nghĩ tới những gì xấu xa nhất, tội lỗi nhất khi nhìn thấy các linh mục, ngay khi các ngài cử hành Thánh Lễ. Tới khi rước Lễ thì chân của con cứ như bị kéo lại, bao nhiêu cố nhắc rằng mi là đứa tội lỗi, xấu xa mà còn dám rước Chúa vào lòng sao? Loại người như mi mà còn dám tới dự Tiệc Thánh Chúa sao? Tới đó mi chỉ tạo thêm tội mà thôi.

Bao nhiêu lần trong Thánh Lễ, con đã khóc lóc với Chúa, nài xin Chúa giải thoát con. Bao nhiêu lần cố gắng quyết tâm cúi mặt, làm mặt chai lỳ để rước Chúa, với mong muốn khi có Chúa thì con mới có sức lực mà chống lại cơn cám dỗ. Con đã phải khổ sở, vật vã như thế gần một tuần.

Mãi đến hơn 5 ngày thì con nhớ tới hai người bạn thân nhất. Một người bạn nhận lời cầu nguyện cho con bằng hình thức làm "Tuần Cử Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp". Người bạn kia thì truyền kinh nghiệm cho con cách chống chọi cơn cám dỗ rất độc đáo. Anh ấy nhắc con là nên "lấy gậy ông đập

lưng ông". Anh bảo rằng, khi ma quỷ phá mình thì mình lấy chính ngay chiêu thức của nó để đập nó. Bằng cách là dâng hết những nỗi khó chịu, khổ tâm đó lên cho Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.



Sau khi được nâng đỡ và nhắc nhở thì ngay lập tức con liền áp dụng. Tạ ơn Chúa biết bao!, chỉ trong 3 ngày là cái cảm dỗ xấu xa kia đã từ từ mờ nhạt trong tâm trí con. Và đến ngày thứ 5 của "Tuần Cử Nhật Kính Đức Mẹ

Hằng Cứu Giúp", con đã thoát khỏi hoàn toàn. Khi thoát được, con mới cảm thấy là trong mọi sự đau khổ khó khăn của con đều không thể nào vắng bóng Đức Mẹ. Mẹ của con thật đáng yêu làm sao!. Quan trọng hơn nữa là sự nhiệm mầu của Bí Tích Thánh Thể. Thánh Thể Chúa nếu mình biết thật sự trân quý và tìm hiểu ý nghĩa thì chính Chúa sẽ tỏ rất rõ quyền năng và sự kỳ diệu nơi Thánh Thể Chúa. Nhờ có Bí Tích Thánh Thể mà con có sức lực để chống chọi cám dỗ tội lỗi, nhờ có Bí Tích Thánh Thể nên con mới có được ơn can đảm mà xin Chúa luôn tiếp sức và đồng hành cho dù con hèn yếu.

Và cũng không biết từ bao giờ, con thấy yêu quý Thánh Thể Chúa. Thánh Thể Chúa đối với con thật nhiệm mầu làm sao. Rất nhiều lần, khi được chầu Thánh Thể Chúa ở trong Nhà Thờ hay trong Nhà Châu, con đều thấy trong tâm hồn có một cảm giác bình an, hạnh phúc và lòng con cũng dạt dào niềm cảm mến. Qua lần vấp ngã này, con càng nghiệm ra đạo Công Giáo của chúng ta có quá nhiều điều tuyệt diệu, mà Bí Tích Thánh Thể là mầu nhiệm rất tuyệt vời.

Đối với con,

Thánh Thể Chúa là một linh đơn cực kỳ bổ dưỡng cho đời sống tâm linh trọn đời của Kitô hữu.

Thánh Thể Chúa là sức mạnh vô cùng bền bỉ để con chống chọi lại những cám dỗ của cuộc đời.

Thánh Thể Chúa là nguồn an ủi khi mình buồn khổ, chán nản và thấy xấu hổ với những người chung quanh.

...

Con tin chắc rằng trên con đường sống đạo của mình, con sẽ được hiểu biết và khám phá thêm những điều kỳ diệu từ Thánh Thể Chúa. Và giờ đây con càng xác tín rằng cuộc đời mình sẽ vô nghĩa, sẽ đau khổ nếu không được kết hợp với Chúa.

Để kết thúc những lời chia sẻ chân tình, con xin nhắc lại cho những quý vị tân tòng rằng: Nơi an toàn nhất, thành lũy bền vững nhất mà những "con cua lột" phải chui vào, đó là Chúa và Mẹ Maria. Chúa thì ban cho mình ân sủng thật tròn đầy qua Bí Tích Thánh Thể. Đức Mẹ thì luôn luôn bên cạnh nâng đỡ mỗi khi Mẹ thấy mình khổ sở, bất cứ lúc nào và ở đâu. Và càng khẳng định rằng chỉ có lời cầu bầu của Đức Mẹ mới làm đẹp lòng Chúa nhất.

Con xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để đọc những lời chia sẻ chân tình của con. Con xin Chúa ban tràn đầy hồng ân trên quý vị qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.



Thư giãn

Một người đến gặp Chúa & hỏi:



- 1000 năm là bao lâu? Chúa trả lời:
- Đối với Ta chỉ là 1 giây. Người đàn ông hỏi tiếp:
- Thế còn 1000\$ là bao nhiêu? Chúa lại trả lời:
- Với Ta, chỉ là 1 xu. Người đàn ông lại hỏi:
- Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu không?. Chúa

mỉm cười:

- Chờ Ta 1 giây!

Thánh Nữ Faustina Thị Kiến Hỏa Ngục

“Tôi là một nữ tu, tên Faustina Kowalska, vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, đến tham quan vực thăm hỏa ngục để tôi có thể tường trình lại cho các linh hồn biết về nơi này và làm chứng nhân cho sự hiện hữu của hỏa ngục... Quý dữ đã oán ghét tôi tột cùng, nhưng chúng phải vâng lời tôi vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Tất cả những gì tôi viết lại đây chỉ là một bóng mờ ảo so với những điều mà tôi đã được chứng kiến. Tôi nhận thấy một điều: đó là hầu hết những linh hồn đang ở đó đều là những người đã từng không tin là có hỏa ngục.” (Nhật ký số 741)



“Hôm nay, tôi được thiên thần dẫn đi cho nhìn thấy vực thăm của hỏa ngục. Đây là chốn luyện hình rất đáng ghê sợ; nơi này rộng lớn và tràn ngập những cảnh tượng kinh hoàng! Những loại hình phạt tra tấn mà thôi đã nhìn thấy như:

Hình Phạt Đầu Tiên Mà Hỏa Ngục Tạo Ra Là:

- Sự mất Thiên Chúa hoàn toàn.

Thứ hai là:

- Sự dẫn vật hối hận của lương tâm.

Thứ ba là:

- Tình trạng của họ vĩnh viễn không thay đổi.

Thứ tư là:

- Ngọn lửa sẽ thiêu đốt linh hồn nhưng không tiêu hủy nó. Một sự đau đớn khủng khiếp vì đó là lửa thiêng liêng tinh tuyền, đốt cháy bởi cơn thịnh nộ của Chúa.

Hình phạt thứ năm là:

- Bóng tối triền miên vây bủa chung quanh và mùi hôi hám ngọt ngào rất kinh tởm, bất chấp bóng tối, quý dữ và những

linh hồn bị đọa đày vẫn nhìn thấy nhau và thấy tất cả những điều như nhóp, xấu xa của nhau và của chính họ.

Hình phạt thứ sáu là:

- Lúc nào quỷ Satan cũng ở kề bên.

Hình phạt thứ bảy là:

- Nổi tuyệt vọng tột cùng, lòng căm hờn Thiên Chúa, họ thốt ra những lời nguyền rủa cực kỳ đê tiện, và phỉ báng.

Đó là những hình phạt đày đọa cực kỳ đau đớn, nhưng đó chưa phải là những nỗi đau đớn tột cùng.

Những sự đau đớn không ngôn ngữ diễn tả:

Có những hình phạt đặc biệt dành riêng cho nhiều linh hồn. Đây là những hình phạt thuộc về tri giác. Mỗi linh hồn phải trải qua sự hành hình và điều này tùy thuộc vào những tội mà họ đã gây ra (khi ở thế gian), những hình phạt rất kinh khủng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.

Tôi tưởng mình đã chết

Có những hang động và những vực sâu tra tấn và những nơi mà những hình thức đau đớn cực kỳ khác biệt nhau. Nếu không có Thiên Chúa nâng đỡ cho tôi, thì tôi đã chết khi phải đối diện với những hình ảnh tra tấn này.

Không ai có thể khẳng định là không có hỏa ngục

Hãy kể cho những ai phạm tội biết họ sẽ vĩnh viễn chịu sự hành hạ, tra tấn bởi những tội mà họ đã thường xuyên gây ra. **Mệnh lệnh của Chúa là muốn tôi viết lại những điều này, để không một linh hồn nào có thể bào chữa và khẳng định là không có hỏa ngục hoặc cho là chưa bao giờ có ai đã đến đó, vì thế không ai có thể tuyên bố đã biết hỏa ngục là như thế nào...** Thật là ghê gớm cho những linh hồn phải chịu sự hành hạ đau đớn tại đó! Vì thế, tôi đã cầu nguyện bằng tất cả lòng nhiệt thành để những linh hồn tội lỗi biết ăn năn thống hối. Tôi không ngừng kêu nài lòng thương xót của Chúa đổ tràn trên họ. Lạy Chúa Giêsu, con thà phải chịu trải qua sự đau đớn cho đến ngày tận thế, ngay cả giữa những đau khổ nhất, còn hơn là xúc phạm đến Ngài dù là tội rất nhẹ." (Nhật Ký số 741)

DIỄN ĐÀN



Maria Mỹ Ánh

CD LCTX- GX Hòa Bình

Giờ G! Không biết từ đâu có từ này. Có người bảo là giờ Vàng (Gold). Có người bảo là Zero hour, là giờ được ấn định để tấn công quân địch từ thời xa xưa... Tóm lại Giờ G là giờ đã được ấn định, bất di bất dịch. Theo Kinh Thánh, Chúa nói Giờ G là "*Giờ của kẻ trộm*". Giờ không ai đoán trước bao giờ xảy ra cho mình. Vì thế "Phải tỉnh thức và cầu nguyện" để "Canh trộm"!!

***Tỉnh thức:** Khác với "*thức mà không tỉnh*". Tỉnh thức giữa một cuộc sống có quá nhiều người "ngủ" cũng khó thật! Ta sẽ thấy rất cô đơn và lạ lẫm trước "chợ đời". Ai thấy tiền mà không thích! Một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, lên xe xuống ngựa, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, chồng sang con nổi tiếng, có chỗ đứng khá vững trong xã hội, ra đường được chào hỏi trang trọng... Chỉ nằm mơ thôi cũng thấy sung sướng, ít ra cũng được vài phút trước khi tỉnh ngủ...! Và khi thấy nguy cơ mất tất cả những điều tốt đẹp ấy ta sẽ tìm đủ mọi cách để níu lại, kể cả dùng mọi thủ đoạn ác độc, đê hèn nhất... Nhưng ác nghiệt thay! **GIỜ G đến!** Tại sao không phải là 10 năm, 20 năm nữa hãy đến mà lại đến giờ này! 2 đứa con đang học dở dang ở nước ngoài. Vợ chỉ mới ngoài 40. Nhà cửa mới tậu được ở ngay con phố đắc địa. Mấy chục mẫu cao su mới thu hoạch năm đầu. Năm, ba cái chung cư đang rao bán... Và cái chức ngon lành mới được bổ nhiệm... Đang ở đỉnh điểm mà ai "*cũng phải ngược nhìn*"... Thế mà với Chúa Giêsu: "*Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai?*" (Lc 12, 20). Và Chúa còn "dọa" rằng "*kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì sẽ phẫn cũng như thế đó*" (Lc 12, 21)



***Làm giàu trước mặt Thiên Chúa:** Của cải dành cho Chúa có những gì? Chúa nói: *"Vì xưa Ta đói, các người đã cho ăn; Ta khát các người đã cho uống; Ta là khách lạ, các người đã tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã cho mặc; Ta đau yếu, các người đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các người đến hỏi han... Ta bảo thật các người: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy"* (Mt 25, 35-36). Chúa khuyến và mời gọi ta gửi tài sản vào *"một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá"*. Chúa sợ cho ta *"Vì kho tàng anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó"* (Lc 12, 33-34). Chúa đâu có ghét người giàu! vì thực ra Chúa đã "ban cơ hội" để người ta làm giàu, ta gọi nôm na là *may mắn trong kinh doanh, hoặc mát tay khi buôn bán, làm ăn đấy chứ!* Nhưng tại sao Chúa bảo *"Con lạch đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa"* (Mt 19, 24). Có lẽ tài sản họ lớn nhưng tấm lòng họ không lớn chẳng!?. Họ giúp ai chút gì thì hô cho to, nếu được thì Truyền Hình Trực Tiếp hoặc lên báo chí hay được rao chỗ này, chỗ kia, đề tên chỗ họ... Thế mà Chúa lại bảo *"Còn anh, khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm"* (Mt 6, 3). Và đừng hòng tin tưởng rằng mình sẽ được vào Nước Trời *"chỉ với dăm ba của bố thí"*. Chúa đòi ở họ một thái độ *"cách cho hơn của cho", "Cho những người bé mọn như cho chính Chúa"*.

Ta không thể có tiền nhiều như vợ chồng Bill Gates, ông Warren Buffett hay Tổng Thống đương nhiệm Hàn Quốc (làm TT nhưng không lãnh lương, tiền lương và 80% tài sản của ông sung vào quỹ phúc lợi) để có thể lập Quỹ Từ Thiện lo cho hàng triệu người nghèo trên khắp thế giới, nhất là ở các nước chậm phát triển với những đứa bé chỉ còn da bọc xương. Có lẽ mọi người chưa quên hình ảnh ấn tượng trên một tạp chí: Một đứa bé da đen đang hấp hối với thân hình trơ xương, đôi mắt đầy ruồi và một con quạ đứng nhìn chăm chăm vào em...! Bức hình đã ám ảnh tôi một thời gian dài không ngủ được... Đâu phải chỉ giúp tiền bạc nhiều mới quý, một lời an ủi đúng lúc; một lời động viên thay vì dè bủ, châm biếm, mỉa mai; một lời can gián,

phân giải thay vì châm chọc, thêm thắt vào; một chiếc áo lạnh cho mùa đông đang đến; một bộ đồng phục cho em học trò nghèo đến trường được thơm tất; một chút thức ăn cho người đang đói... với tất cả sự yêu thương, trân trọng và sẻ chia chân thành như tấm lòng và 3 đồng bạc nhỏ bé của bà góa!. Có lẽ Chúa sẽ rất vui vì ta đã sống hết mình và sống thật lòng mình. Và chắc chắn chúng ta không sợ thiệt hay lỗ lã mà còn có lời nữa, vì *"Anh em đừng đố nào thì Thiên Chúa sẽ đố anh em cho anh em và còn cho anh em thêm nữa"* (Mc 4, 24b)

***Câu nguyện:** *"Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác thì yếu hèn"* (Mt 26, 41). Ai cũng có ít nhiều kinh nghiệm về điều này. Không ai muốn làm điều ác, điều sai quấy nhưng con người yếu đuối, xác đất vật hèn, được sinh ra từ bụi đất nên lẫn lộn đủ mọi tạp chất, cả xấu lẫn tốt, nếu không "tỉnh thức và cầu nguyện luôn" thì *"tôi muốn làm điều thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay"* (Rm 7, 21). Sự ác cũng là Luật của thân xác *"Luật này chiến đấu chống lại luật của của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tôi là luật nằm sẵn trong các chi thể tôi"* (Rm 7, 23). Thánh Phaolô "tự thú trước bình minh" rằng: *"Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn tôi không làm, nhưng điều tôi ghét tôi lại cứ làm"* (Rm 7, 15) và ngài cũng đã mất phương hướng". *Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?".* Và may mắn thay, ngài đã tìm được Đấng kéo Thánh nhân ra khỏi "luật của thân xác". Ngài khẳng định và chỉ lại cho chúng ta *"Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin"* (Rm 3, 25a).

Ta chỉ cần tin Đức Kitô và nhờ vào Máu và Nước từ cạnh sườn Người ta có thể làm được những điều với sức con người ta phải đầu hàng trước cám dỗ của xa hoa thế tục và lợi lộc trần gian.

Đi thăm nghĩa trang vào Tháng các Đẳng Linh hồn. Nhìn những nấm mộ năm lặng lẽ rong rêu qua năm tháng, ta như thấy lại cả ký ức của ta với họ. Ta không thể đứng đưng trước nấm đất nhỏ bé, buồn tênh này, dù đã 10, 20 năm hay lâu hơn

thể nữa qua đi, vì người nằm đó là một phần của cơ thể ta đang có. Họ và ta có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Ta nợ họ một món nợ ân tình quá lớn chưa có điều kiện để trả thì họ đã ra đi. Họ chắc không nhớ, nhưng ta nhớ và cứ mãi xót xa trong lòng. Họ đã an nghỉ. Còn ta vẫn phải phấn đấu mỗi ngày để mong được theo Chúa cho trọn con đường phải đi. Thật chẳng dễ dàng gì. Vì thế, chúng ta cần Chúa đỡ nâng và cần đôi tay của mọi người đón nhận, cảm thông, để với Lòng Thương Xót của Chúa chúng ta tìm thấy được tình yêu thương ở đời này và sự bình an ở đời sau.

Mỗi lần đi dự đám tang ai đó về, ta thấy có một chút đổi thay trong cuộc sống: Thấy yêu cuộc đời và yêu con người hơn! Vì đời hư vô quá! Con người mỏng manh quá! và cũng cô đơn quá! Khi đối diện với cái chết, con người chỉ có một mình và chính họ phải tự vượt qua, còn sự hiện diện của mọi người lại là cho người còn sống thấy ấm áp mà thôi! Ngày xưa mọi thứ chôn theo đều phải mục nát được. Vì thế hạt nút áo cũng phải cắt đi và quan tài không được đóng đinh mà phải đóng những cái nệm làm từ gốc tre già. Thế thì ta được mang gì về thế giới bên kia? Nhạc sĩ Phạm Duy trần trở rằng: "Tôi không đem theo với tôi những điều tôi mong đợi, danh lợi hay tiền tài, gái đẹp hay rượu nồng, lầu son hay gác tía, giàu sang phú quý...", chỉ xin mang theo "nụ cười không nghi ngại, đôi mắt trẻ thơ đẹp rạng ngời..." Đó cũng là cách của ông khi mang theo vào cõi chết. Muốn có một nụ cười không nghi ngại, ông phải chi ra hàng trăm nụ cười không đổi trả. Muốn mang theo đôi mắt trẻ thơ đẹp rạng ngời, chắc là phải không làm cho mắt ai đắm lệ khổ đau... Còn người theo Chúa thì không phải chết như thế nào? Mang theo gì, và bỏ lại những gì? **Mà phải sống như thế nào, sống ra sao, làm được những gì cho mọi người.** Còn chết? Đó là **Giờ Của Chúa** (Giờ của **GOD**), và số tài sản nhỏ bé của những việc làm cũng nhỏ bé với một tâm tình yêu thương và trân trọng hết lòng, ta ký gởi ở Nước Trời là thứ ta được mang theo vào cõi chết và ta tin rằng: "Sống cho đi để được chết lành".

Giáo xứ Bình Lợi: Tạ ơn Lòng Chúa Thương xót

Thom. Aq. Trâm Thiên Thu

BÌNH LỢI (Gia Định) – Chiều thứ Sáu, 14-10-2011, Giáo xứ Bình Lợi tổ chức lễ tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) theo luân phiên của Giáo hạt Gia Định (TGP Saigon). Các Ban chấp hành của 13 Giáo xứ trong Giáo hạt cũng về tham dự.

Gx Bình Lợi là một giáo xứ nhỏ, tọa lạc trên đường Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài), thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, có khoảng hơn 700 giáo dân, nhưng dân lao động nhập cư đông, tính chung con số lên tới khoảng 1.000 người Công giáo thường sinh hoạt tại giáo xứ. Linh mục quản xứ là Vinh sơn Ngô Minh Tân. Gx Bình Lợi có 3 ca đoàn và 4 hội đoàn: Cộng đoàn LCTX, Legio, Huynh đoàn Đa Minh, và Huynh đoàn Thánh Thể. Gần khu vực nhà thờ có vài trụ sở các dòng nữ, các nữ tu tham gia dạy giáo lý và cho rước lễ. Mỗi tháng trung bình có trên dưới 10 tân tòng, và hầu như tuần nào cũng có lễ cưới.



16g00 bắt đầu rước Linh ảnh LCTX, sau đó lần Chuỗi LCTX và châu Thánh Thể. Được biết năm ngoái chỉ có 8 giáo xứ (thuộc giáo hạt Gia Định) có cộng đoàn LCTX, nhưng năm nay cả 13 giáo xứ đều đã có cộng đoàn LCTX. Đây là tin vui đối với giáo hạt Gia Định và TGP Saigon nói riêng, và đối với giáo hội nói chung.

17g00 thánh lễ tạ ơn do LM Ngô Minh Tân cử hành. Có khoảng 200 người tham dự thánh lễ.

Trong Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu khuyên “đừng sợ ai, chỉ sợ Thiên Chúa”. Sợ Thiên Chúa là dĩ nhiên, nhưng đôi khi

chúng ta cũng phải "sợ" chính mình, vì chính mình ỷ lại nhiều thứ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không là thẩm phán nghiêm khắc mà là một thẩm phán đầy Lòng Thương Xót. Ngài rất bình dân. Ngài thương xót nhân loại đến nỗi Tổ phụ Abraham đối diện Thiên Chúa và quan ngại về điều sẽ xảy ra cho thành Xô-đôm. Abraham hỏi Chúa: "*Chẳng lẽ ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?*". Theo sự "mặc cả" của Abraham, Thiên Chúa chấp nhận tha chết cho dân thành Xô-đôm nếu có 50, 45, 40, 30, 20 người lành, thậm chí chỉ có 10 người lành. Và vì 10 người lành đó mà Thiên Chúa sẽ tha bổng cho cả thành. Nhưng không tìm được ai công chính nên thành Xô-đôm đã bị đốt cháy (x. St 18:20-32). Đó không phải là Chúa "ác" mà vì con người sa lầy trong tội lỗi.

Ngày nay, tội lỗi nguy hiểm nhất của con người là "lương tâm chai lì", không còn cảm giác tội lỗi, muốn loại bỏ Thiên Chúa. Đó là sa lầy, là kiêu ngạo, là cố chấp!



Biết bao ngôn sứ đã cảnh báo mà không ai nghe, đến chính Con Một Giêsu đến cũng bị người ta hành hạ và giết chết. Vì thời gian sắp hết, chính Chúa Giêsu phải mặc khải cho thánh nữ Faustina về LCTX, Ngài mong mọi nhân loại mau chạy đến cậy nhờ vào LCTX, nếu không sẽ

không còn kịp!

LM Tân nhắc nhở: "*Những người đi nguyện Chuỗi LCTX mỗi ngày lúc 3 giờ chiều thì cũng đừng tưởng mình đạo đức hơn người khác, nhưng là để cầu nguyện cho chính mình và cho người khác*". Quả thật, càng đọc câu "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài" thì chúng ta càng thấy thấm thía và say mê. Câu "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới" là lời cầu nguyện đại lượng, vì không chỉ cầu nguyện cho mình mà còn cầu nguyện cho người khác. Cầu nguyện cho người khác lại cũng chính là cầu nguyện

cho mình: "*Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân*" (Thánh Phanxicô Assisi).

LCTX là lòng sùng kính của thời đại chúng ta vì ngày nay con người đang tự hủy hoại mình bằng nhiều cách. Chính tiến bộ khoa học làm người ta kiêu ngạo, và chính khoa học đang hủy hoại môi trường và con người. Chúa chưa cho tận thế xảy ra mà con người lại tự tạo ra tận thế rồi!

LCTX liên quan Thánh Thể và Bí tích Hòa giải. Đó là "tam giác yêu thương" mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. "Đừng sợ" nhưng "hãy tin thác vào LCTX" ngay bây giờ, đừng trì hoãn và lần lữa!

Thật vậy, tác giả Tv 138 đã thốt lên: "*Khi con kêu cầu, Chúa thương đáp lại; Chúa cao cả nhưng vẫn đoái nhìn kẻ thấp hèn*". Còn Thánh Phaolô quả quyết: "*Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta*" (Cl 2:13-14).

Lạy Thiên Chúa chí minh và chí thiện, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 136), xin giúp chúng con biết noi gương người thu thuế và người trộm lành. Xin Ngài hãy đến "để chúng con được sống và được sống dồi dào" (x. Ga 10:10) để chúng con rao truyền LCTX, và xin giúp chúng con xác định rằng "sống là Đức Kitô, và chết là một môi lợi" (Pl 1:21). Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Chúa của chúng con. Amen.

Này con, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy chìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài quyền toàn năng Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương; vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện; đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới – Lòng Thương Xót vinh thắng phép công thắng. (NK 1572)

Luyện ngục trên thế gian

BBT (Chuyển ngữ từ NCRegister.com)

Theo các thần học gia, các giáo phụ và các vị Tiến sĩ Giáo hội, đau khổ nơi luyện ngục là việc trì hoãn hưởng hạnh phúc thiên đàng. Các linh hồn chịu đau khổ vô cùng vì khao khát hưởng Tôn nhan Chúa. Họ yêu mến Chúa mãnh liệt và muốn được ở bên Ngài. Họ được xác nhận là tốt lành và chắc chắn được hưởng hạnh phúc thiên đàng, nhưng họ cũng biết rằng đáng lẽ họ đang được hưởng sự sống vĩnh hằng nếu họ đã chuẩn bị từ khi còn sống trên thế gian. Như vậy, đau khổ đầu tiên nơi luyện ngục là sự chờ đợi – chính sự chờ đợi này thanh luyện họ.

Giáo huấn của các thần học gia là đau khổ nơi luyện hình thường nhiều hơn đau khổ trên thế gian. Như vậy, chịu một ít đau khổ trên thế gian với tinh thần sám hối và yêu mến, cùng với ý hướng chịu đau khổ để thanh luyện tâm hồn mình, thì có nhiều ích lợi hơn – một ít đau khổ trên thế gian có thể tránh được nhiều đau khổ nơi luyện hình. Do đó, chúng ta nên muốn sống tinh thần luyện hình trên thế gian càng nhiều càng tốt. Cách đầu tiên chúng ta có thể thực hiện là CẦU NGUYỆN.

Cầu nguyện và đau khổ

Thánh Gioan Thánh giá có một bài thơ về sự đau khổ mà linh hồn trải nghiệm khi khao khát Thiên Chúa. Trong bài thơ này, ngài thường xuyên dùng cách nói: **“Tôi chết mà tôi không chết”**. Ngài có ý nói là ngài chết (nghĩa là chịu đau khổ dữ dội) vì ngài chưa có thể vào thiên đàng (vì thế, ngài chờ cái chết về thể lý). Thánh Gioan Thánh Giá đã nếm thử điều gì đó ngọt ngào về Thiên Chúa trong những kinh nghiệm thần bí của việc cầu nguyện, nhưng ngài rất đau khổ vì ngài chưa thể đạt được đỉnh điểm của sự cầu nguyện là hạnh phúc thiên đàng.

Sự cầu nguyện phát triển sự trải nghiệm về những điều nơi thiên đàng trong linh hồn. Trải nghiệm thực tế này (dù chỉ mơ hồ), linh hồn đó càng khao khát được kết hiệp với Thiên Chúa trong vinh quang. Tuy nhiên, linh hồn đó biết mình vẫn phải ở trên thế gian cho đến lúc chết, chính sự tách rời này gây đau khổ dữ dội. Trải nghiệm về điều tốt lành của Thiên Chúa thì không có gì trên thế gian có thể an ủi linh hồn và ngay cả Thánh Thể cũng chỉ làm cho linh hồn cảm thấy đau khổ; vì càng gần Đức Kitô, linh hồn càng khao khát Nước Trời và càng nhận thấy mình phải chờ cái chết. Tuy nhiên, linh hồn yêu mến Chúa được đầy niềm vui đổ tràn vào những việc lành – có bình an tâm hồn, nhưng cũng quá đau khổ.

Sự khao khát từ việc cầu nguyện chân thành này là “gần như luyện ngục” (quasi-purgatory) trên thế gian – nỗi đau khổ mạnh mẽ do lòng khao khát được lấp đầy. Cũng như luyện ngục, nỗi đau khổ của lời cầu nguyện đang thanh luyện: Linh hồn càng khao khát Chúa càng xa tránh tội lỗi và dịp tội. Ước muốn kết hợp với Đức Kitô, linh hồn trở nên giống Ngài hơn. Đau khổ này, dù có thể không dữ dội như đau khổ nơi luyện hình, đáng giá hơn và hiệu quả hơn đau khổ nơi luyện hình – bởi vì, nếu chỉ những hy sinh nhỏ trên thế gian cũng cứu chúng ta thoát nhiều đau khổ nơi luyện hình. Khao khát đau khổ từ lời cầu nguyện mau đưa chúng ta lên thiên đàng biết bao!

Chúng ta có thể tiến xa hơn và nói rằng đau khổ nơi luyện hình vượt trên đau khổ ở trần gian, cho nên quá nhiều đau khổ gây ra cho linh hồn khao khát nhìn thấy Chúa cũng vượt trên mọi đau khổ ở trần gian. Niềm vui sướng của việc cầu nguyện đều là niềm vui nhục thể, cho nên đau khổ từ lời cầu nguyện vượt trên mọi đau khổ thể lý! Tuy nhiên, đừng sợ cầu nguyện về điều này. Dù có đau khổ và đau khổ thật, nhưng vẫn ngọt ngào! Đó là loại đau khổ mà chúng ta không muốn chấm dứt, ngoại trừ việc hoàn thành lời cầu nguyện trong niềm vui của Nước Trời.

Bài thơ của thánh Gioan Thánh giá về linh hồn chịu đau khổ vì khao khát Thiên Chúa

Con đang sống, nhưng không phải con sống trong con, và con hy vọng rằng **con chết mà con không chết**.

1. Con không sống trong con nữa và con không thể sống thiếu Chúa, vì không có Ngài hoặc không có con thì sự sống sẽ là gì? Đó sẽ là một ngàn lần chết, là khao khát sự sống thật và **con đang chết mà con không chết**.

2. Sự sống mà con đang sống không hề là sự sống, và như thế con tiếp tục chết cho đến khi con sống bên Ngài; lạy Chúa, xin lắng nghe con: Con không muốn sự sống này, **con đang chết mà con không chết**.

3. Khi con ở xa Ngài, sự sống nào con có thể sống ngoại trừ phải chịu đựng cái chết cay đắng nhất? Con tự tội nghiệp con, vì con tiếp tục sống, **con đang chết mà con không chết**.

4. Con cá ra khỏi nước sẽ có sự an ủi này: Chịu đựng cơn hấp hối cho đến lúc chết. Cái chết nào có thể tương đương sự sống đáng thương của con? Vì con càng muốn sống thì càng rút cạn cơn hấp hối của con.

5. Khi con cố tìm sự an ủi trong lúc con thấy Chúa trong Bí tích Thánh Thể, con thấy đó là nỗi buồn quá đỗi: Con không thể nào vui mừng. Mọi sự là đau khổ vì con không thấy Ngài khi con khao khát, và **con chết mà con không chết**.

6. Lạy Chúa, nếu con vui mừng hy vọng thấy Chúa, nhưng con biết con có thể mất Chúa, gặp đôi nỗi sầu khổ của con. Sống trong nỗi sợ hãi như vậy và hy vọng như con hy vọng, **con chết mà con không chết**.

7. Lạy Chúa, xin nâng con lên khỏi sự chết này và ban cho con sự sống, đừng giữ con nối kết với hệ lụy này quá mạnh; xin biết con khao khát gặp Ngài biết bao; tình trạng khốn khổ của con quá đầy đủ đến nỗi **con chết mà con không chết**.

8. Con sẽ kêu gọi Tử thần và than khóc đời con khi con bị giam giữ tại đây vì tội con. Lạy Chúa, khi điều đó xảy ra con có thể thật lòng thân thưa: **"Hiện nay con đang sống chứ con không chết"**.

Giáo huấn Công giáo về Luyện hình

BBT (Chuyên ngữ từ Catholic News)

Lễ Các Thánh là dịp chúng ta mừng Giáo hội Khải hoàn, là ngày gợi nhớ Giáo hội Đau khổ, nhưng cũng là ngày gợi lên nhiều câu hỏi ở cả những người Công giáo lẫn không Công giáo. Vậy Giáo hội nói gì về Luyện hình?



Dưới đây là những điều trong giáo lý chính thức của Giáo hội Công giáo. Hãy đọc cẩn thận. Các đoạn văn dưới đây xua tan nhiều cách hiểu sai của Tin Lành và Chính thống giáo Đông phương về Luyện hình:

Số 1030 – Những người đã chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa thanh luyện hoàn toàn, chắc chắn được hưởng ơn cứu độ đời đời; nhưng sau khi chết họ chịu thanh luyện để đạt được sự thánh thiện cần thiết để hưởng

niềm vui Nước Trời.

Số 1031 – Giáo hội gọi sự thanh luyện đối với những người được chọn là Luyện hình hoặc Luyện ngục, hoàn toàn khác với sự trừng phạt đối với những người bị nguyên rủa. Giáo hội đã công thức hóa tín điều về Luyện hình, nhất là tại Công đồng Florence và Trentô. Truyền thống Giáo hội, có tham khảo văn bản Kinh thánh, nói về ngọn lửa thanh tẩy:

Đối với lỗi lầm nhỏ, chúng ta phải tin rằng, trước giờ phán xét sau cùng, có ngọn lửa thanh luyện. Đáng là Chân lý nói rằng những ai thốt ra lời nguyên rủa Thánh Thần sẽ không được tha đời này và đời sau. Từ câu này, chúng ta hiểu rằng các lỗi phạm nào đó có thể được tha ở đời này, nhưng các lỗi

phạm khác được tha ở đời sau (Thánh Grêgôriô Cả, Đối thoại 4, 39; PL 77, 396; x. Mt 12, 31.).

Giáo huấn này cũng dựa vào lời cầu nguyện cho người quá cố, đã được nói tới trong Kinh thánh: "*Vì thế [Giuda Macabê] đã đền tội cho người qua đời, họ có thể được tha tội*". Từ ban đầu, Giáo hội đã tưởng niệm người qua đời và cầu nguyện cho họ, để họ được thanh luyện và có thể sớm hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyên làm việc bác ái, lãnh ân xá, và ăn năn đền tội thay những người đã qua đời:

Chúng ta hãy giúp đỡ và nhớ đến họ. Nếu các con của ông Gióp được thanh tẩy nhờ sự hy sinh của người cha, tại sao chúng ta nghi ngờ việc dâng lễ đền tội cho người qua đời đem lại sự an ủi cho họ? Chúng ta đừng lưỡng lự giúp đỡ những người đã qua đời và cầu nguyện cho họ (611, Thánh Gioan Kim khẩu, Bài giảng về 1 Cr 41, 5; PG 61, 361; x. G 1, 5.).



Thứ nhất, Luyện hình không là Hỏa ngục. Thứ nhì, chỉ những người được chọn, các Kitô hữu được cứu độ, vào nơi đó. Luyện hình là nơi chỉ dành cho những người đang trên hành trình về Nước Trời. Đó là sự thanh luyện cuối cùng đối với những người đã chết trong tình thân hữu với Đức Kitô.

Có những đoạn Kinh thánh liên quan việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Nếu người ta chấp nhận 2 Macabê (như đã trích ở trên) là đúng quy tắc Giáo hội, người ta phải chấp nhận việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Nhiều học giả tin rằng thánh Phaolô đã cầu nguyện cho một người bạn quá cố trong 2 Timôthê 1:

[16] Xin Chúa tỏ lòng thương xót gia đình anh Ô-nê-xi-phô-rô, vì đã nhiều lần anh làm cho tôi lên tinh thần, và đã không hổ thẹn vì tôi phải mang xiềng xích,

[17] trái lại, vừa đến Rô-ma, anh vội vã đi tìm và đã thấy tôi.

[18] Xin Chúa ban cho anh tìm thấy nơi Chúa Lòng Thương Xót, trong Ngày đó. Về công việc phục vụ của anh ấy ở Ê-phê-xô, thì anh đã quá rõ.

Đức Kitô là Đấng Cứu Độ cũng đề cập cơ hội tha thứ ở đời này và sau khi qua đời: "Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau" (Mt 12, 32).

Nhưng đoạn văn thuyết phục nhất là 1 Cr 3, 13-15:



[13] Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, Ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì Ngày ấy tỏ rạng trong lửa; chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công

việc của mỗi người.

[14] Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền, thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng.

[15] Còn công việc của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ phải thiệt. Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa.

Trước tiên, mỗi người sẽ bị xét xử và việc mình làm "sẽ được phơi bày bằng lửa". Việc lành chúng ta làm sẽ thoát khỏi lửa và sẽ được "thưởng công". Việc ác chúng ta làm sẽ bị "thiêu đốt" và "người đó sẽ chịu sự mất mát, dù người đó sẽ được cứu, nhưng chỉ qua lửa".

Ở đây chúng ta thấy loại lửa không là Hỏa ngục, mà "người đó sẽ được cứu, nhưng chỉ qua lửa". Chữ "lửa" theo tiếng Hy Lạp là "pur" và cùng nguyên ngữ với tiếng Indo-European là "PUR-gatory" (Việt ngữ gọi là Luyện ngục hoặc Luyện hình).

Luyện hình là tình trạng thanh luyện bằng lửa dành cho những người được cứu độ rồi.

Người Tin Lành có thể hỏi về điểm này: "*Nếu một người đã được cứu độ, vậy tại sao phải chịu lửa này? Chúa Kitô đã không chết vì tội lỗi của họ sao?*"

Đúng, Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi của họ và đã cứu độ họ. Nhưng Ngài chết để chúng ta có thể thực sự thánh thiện: "*Hãy thánh thiện như Tôi thánh thiện*". Lửa luyện hình là lửa yêu thương của Thiên Chúa làm cho chúng ta "chịu sự mất mát" bằng một dạng đền tội cuối cùng. Đó là đau khổ vì chúng ta phải từ bỏ mọi ham muốn của xác thịt và đổi mặt với những thất bại. Điều này nghĩa là "chịu sự mất mát". Chúng ta không thể loanh quanh lời của thánh Phaolô nói rằng các Kitô hữu phải qua lửa sau khi qua đời.

Nếu Uzzah bị chết vì chạm vào Con tàu Giao ước, chúng ta phải được thánh hóa trọn vẹn để được vào Thiên đàng. Món nợ đã trả nhưng chúng ta chưa hoàn toàn biến thành hình ảnh của Chúa Kitô. Ngài chết để chúng ta hoàn toàn thực sự thánh thiện. Luyện hình là sự biến hình cuối cùng bằng các động thái tập trung vào Chúa Kitô để được chấp nhận và ảnh hưởng tội lỗi bị tiêu hủy.

1 Cr 12, 26 – *Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung.*

Tốt nhất, chúng ta nên dâng lễ thay cho những người đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta là một đại gia đình trong Đức Kitô. Khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta xin Thiên Chúa, Đấng là "ngọn lửa thiêu", thương giúp những người đang chịu sự đền tội và sự thanh luyện cuối cùng để họ chuẩn bị hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa trọn vẹn.

Vì cuộc khổ nạn đau thương, sự chết và sự sống lại của Đức Kitô, xin Chúa ân thương và tha thứ cho các linh hồn. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa của chúng con. Amen.

Hiệp thông



Cầu nguyện

- 30 gia đình xin ơn hoán cải cho những người rời xa Chúa, không đi lễ lâu năm biết quay về với Chúa.
- 5 gia đình xin CD LTX cầu nguyện cho con được bình an, mạnh khỏe và biết đáp trả lại lời kêu gọi của Chúa.
- Xin CD LTX thêm lời cầu nguyện cho Gia đình anh Giuse đang gặp khó khăn, khốn đốn vì con cái. Xin Lòng Thương xót Chúa đủ thương và ban ơn cứu giúp anh khỏi thảm cảnh.
- 2 người xin CD LTX cầu nguyện cho gia đình được bình an và thoát khỏi sự dữ.
- 50 người xin tạ ơn LTX Chúa vì những hồng ân Chúa đã thương ban.
- 3 người ngoại đạo xin CD LTX Chúa cầu nguyện để được ơn chữa lành bệnh nan y.
- Một người xin cho vợ chồng sớm được xum họp.
- Một gia đình xin CD LTX cầu nguyện cho con gái được ơn Thánh hóa bản thân và như ý trên đường học vấn.
- 10 người xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.
- Xin CD LTX Chúa cầu nguyện cách riêng cho gia đình anh Phaolô. Xin Chúa thánh hóa và ban bình an cho gia đình.
- 14 người xin ơn như ý trong công việc.
- Ba gia đình xin CD LTX cầu nguyện xin Chúa thương giải thoát khỏi cơn khó khăn hoạn nạn.

GIÁO DỤC VỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN

Giải mã tình yêu – Giải phóng tình yêu khỏi những ngộ nhận thường xuyên

Gioakim Trương Đình Giai

LTS. Tình yêu, Hôn nhân, Gia đình là ba vấn đề mà lại quy về một, như một tam giác đều có ba cạnh và ba góc luôn bằng nhau. Đó là vấn đề xưa mà không cũ, hầu như lúc nào cũng nóng bỏng, vì mỗi thời đại và mỗi thế hệ đều có những cái rất mới lạ. Chưa ai định nghĩa được tình yêu một cách đầy đủ và thỏa mãn. Liệu chúng ta khả dĩ "giải mã" và "giải phóng" cái điều trừu tượng đó? Xin giới thiệu với độc giả loạt bài viết của tác giả Gioakim Trương Đình Giai về tình yêu và hôn nhân.

Tình yêu là một mảnh của vô biên rơi xuống mặt đất. Càng khám phá Tình yêu, bạn sẽ hụt hẫng nhận ra rằng mình chưa bao giờ yêu và được yêu thực sự.

1. Yêu là gì?

Cách đây không lâu, có một anh chàng bị mắc phải một chứng bệnh quái ác, làm cho anh ta mất đi đôi chân, rồi đôi tay, rồi cả đôi mắt. Vào độ tuổi sung sức nhất, nhưng anh chỉ còn một tuần để sống. Một hôm chợt nghe thấy cô vợ trẻ của mình thút thít khóc bên cạnh. Anh liền hỏi: Sao em khóc vậy? Đúng là anh không còn đôi chân để dạo chơi với em vào dịp cuối tuần, không còn đôi tay để ôm ấp em, và cũng chẳng còn đôi mắt để nhìn ngắm em... Nhưng anh vẫn còn có một quả tim để yêu em. Một quả tim để yêu! Phải chăng đó là quà tặng quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho con người.

Chúng ta thường nghe nói đến tình yêu như một điều gì đó không thể định nghĩa. Là một cái gì thật mơ hồ, vô cố như Xuân Diệu tâm sự:

*Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...*

Phải chăng chính vì cái khái niệm mơ hồ đó làm cho nó trở nên hấp dẫn, và trở nên nguồn cảm hứng cho không biết bao tác phẩm thơ văn, nhạc kịch, điện ảnh..., và cũng do đó trở



Đố bạn tình yêu là gì?

thành một đề tài mà ai cũng có thể bàn cãi và đưa ra ý kiến của riêng mình, để rồi từ đó có thể hiểu tình yêu như thế nào cũng được chẳng? Phải chăng đó là lý do để ngày nay người ta, đặc biệt giới trẻ có thể yêu cuồng sống vội, sống thử theo ý thích và ngông cuồng của mình hay không?

Thật ra có rất nhiều định nghĩa về tình yêu. Vì người ta không hẳn có cùng một cái nhìn về cùng một thực tại. Vì thế, người ta không hẳn có cùng một quan niệm về tình yêu. Nhưng có phải vì thế mà tình yêu có thể là thế này hay thế kia sao?

Chúng ta đã từng xem sách danh ngôn về tình yêu chứ? Chúng ta có nhận ra rằng cái từ tình yêu được đề cập đến trong những danh ngôn khác nhau đến dường nào, thậm chí đến nỗi đối nghịch.

Người ta thường lầm lẫn giữa cái được thể hiện ra và được gọi là tình yêu, được gán cho khái niệm tình yêu với tình yêu như chính nó là.

Thật ra Tình yêu vẫn chỉ là tình yêu. Và chỉ là như thế mà thôi. Tâm nhìn của ta về một thực tại cụ thể còn hạn chế (như chuyện 5 ông đi xem voi), hưởng gì là một thực tại trừu tượng

như tình yêu. "*Tình yêu không thể chứng minh nhưng lại có thể cảm nhận*" (Pascal).

Người ta thường lăm lăm giữa tình yêu và những biểu hiện của nó. Tình yêu không thể không diễn tả qua những biểu hiện. Nhưng những biểu hiện của tình yêu lại không nhất thiết là tình yêu.

Chính vì thế mới có sự lăm lăm về tình yêu. Ví dụ một cái hôn có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Cái hôn có thể là biểu hiện của tình bạn, sự thông cảm chia sẻ, sự đam mê thích thú, tình yêu trao ban, sự thân mật, dấu chỉ của sự thuộc về nhưng cũng có thể là một sự chỉ điểm như cái hôn của Giuđa chẳng hạn. Cũng như quà tặng, nó có thể là dấu hiệu của tình yêu, của sự trao ban, lòng biết ơn, nhưng cũng có thể là một sự thưởng thức cảm giác, việc lấy lòng hay tệ hơn nữa sự hối lộ, dụ dỗ...

E rằng một khi thành thật mở xẻ cái gọi là tình yêu của mình dành cho ai đó hay của một ai đó dành cho mình, chưa chắc ai trong chúng ta dám khẳng định rằng mình đã thực sự yêu và được yêu thực sự cho dù chúng ta nhận mình có thể đã từng kinh qua bao nhiêu mối tình, đã từng chinh phục không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai, đã từng nếm được hương vị ngọt ngào của tình yêu, và thậm chí đang sống hạnh phúc trong tình yêu...

Càng đi sâu giải mã tình yêu, tôi càng chua xót nhận ra một sự thật phũ phàng là hình như người ta chưa bao giờ trao ban và đón nhận tình yêu thực sự. Có một điều gì đó giống như thế là tình yêu nhưng lại không phải là tình yêu.

Cho dù quan niệm về tình yêu có khác nhau đi chăng nữa, người ta cũng phải nhìn nhận tình yêu trái nghĩa với ích kỷ, với lợi dụng.

Nếu như ích kỷ và lợi dụng đều qui hướng mọi sự về bản thân, vị kỷ (egoism) thì tình yêu lại hướng đến tha nhân, vị tha (altruism).

Nhưng để kiểm nghiệm điều đó thì hoàn toàn không dễ chút nào, vì ta không thể chỉ dựa vào biểu hiện của nó. Vì cho đi vẫn

có thể là biểu hiện của vị kỷ nếu có hậu ý vụ lợi, và ngược lại đón nhận cũng có thể là biểu hiện tình yêu nếu như điều đó nhằm mang lại sự hài lòng cho người mình yêu, nói lên sự quý trọng điều mà người mình yêu muốn trao tặng mình.

Dựa vào Bài ca Đức Ái (1 Cr 13, 1-13), chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa để kiểm nghiệm tình yêu của chính mình. một trắc nghiệm về tình yêu đích thực, một bản xét mình về tình yêu nói chung và tình yêu vợ chồng nói riêng.

- Tình yêu cốt yếu không hề tại ở hành động, biểu hiện (cho dù đem cả gia tài bố thí, nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt) mà phải khởi sự từ trong tâm hồn, từ thiện ý vì người ta vẫn có thể tỏ ra những biểu hiện của tình yêu nhưng lại có hậu ý vụ lợi, vị kỷ.

- Những biểu hiện qua của tình yêu trong bài ca Đức ái bao gồm những điều tiêu cực phải tránh (*không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác*) và những điều tích cực phải sống (*nhẫn nhục, hiền hậu, tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, vui khi thấy điều chân thật*).

Nhưng biểu hiện quan trọng nhất là tính bền vững, không bao giờ mất (*Đức ái không bao giờ mất*) thể hiện qua hôn nhân, cam kết sống trọn đời.

- Đức ái không bao giờ phai tàn. Chính đó là biểu hiện quan trọng nhất của tình yêu "không bao giờ phai tàn", là kiểm chứng cho mọi biểu hiện của Đức ái nói trên.

2. Giải mã "I love you"

Chúng ta thường xuyên nghe thấy câu nói này trên phim ảnh. Một lời tỏ tình mà những người đang yêu thích được nghe và thường nói với nhau đặc biệt khi chưa lấy nhau và thường là chỉ trước khi lấy nhau. Tại sao người ta dễ nói "I love You" đến thế.

Bạn đã từng nói điều đó với ai chưa? Nếu đã từng nói ít ra là một lần, bạn hãy thử nhớ lại xem, bạn nói với ai, ở đâu, vào

lúc nào, trong tình trạng nào và do đâu? Hãy thật với lòng mình, khi bạn nói "I love you", bạn có đang ý thức về cái chủ từ (I) (anh/em) và túc từ you/em/anh là ai, là gì hay không, và bạn có đang ý thức về khái niệm của động từ yêu/love hay lúc nói điều đó, bạn đang ở trong tình trạng lâng lâng, say nồng cảm giác, mắt nhắm mắt mở, hay cả hai đều nhắm, ý thức đóng kín, lý trí đi vắng, chỉ có cảm giác tràn ngập mà thôi?



ba.

Có lẽ đó chỉ là cái cảm giác yêu trong một phút chốc hứng khởi, lâng lâng, mộng tưởng, chứ không phải là tình yêu trong thực tế của đời sống. Đứng ra đó là một cách nói mơ hồ nếu không muốn nói là hàm hồ.

Những người suy nghĩ chín chắn ít dám nói điều đó, tuy nói điều đó lại là một cái lợi, đặc biệt đối với phái nam, vì phái nữ thường rất nhạy cảm với lời tỏ tình, nhất là khi họ có ít nhiều tình cảm với người đó. Rất nhiều tay sờ khanh biết tận dụng câu nói đó để dụ dỗ phái yếu.

Lẽ ra câu "I love You" phải được phát biểu như sau: Tôi yêu cảm giác mà anh/em mang lại cho tôi, cái cảm giác yêu và được yêu. Hay tôi mê điều mà tôi cảm thấy ngay lúc này đang diễn ra trong thân xác tôi, trong con người của tôi mà anh/em mang đến cho tôi. Hay rất mê, rất thích cái này, cái nọ nơi anh/em vì nó mang lại cho tôi một khoái cảm nào đó về thể xác hay về tinh thần. Nhưng có đời nào ai lại nói như thế cho dù có nhận thức được như thế. Coi chừng việc tránh né mang lại cho tình yêu một định nghĩa nào đó, bằng cách cho rằng tình yêu là một cái gì đó không thể định nghĩa, chỉ là cái cứ để xề xòa với

tiếng lương tâm của mình nhằm trấn an lương tâm, lừa bịp lương tâm mình nhằm dụ dỗ, lừa bịp ai đó.

Giải mã câu nói "I love you" là một việc làm không thể thiếu đối với những ai muốn yêu và được yêu thật sự. Vì rất có khả năng quan niệm của hai người không giống nhau và đôi khi còn trái ngược. Vì từ "love" (yêu) mà người ấy nói với bạn trong suy nghĩ của họ không hẳn đồng nghĩa mà đôi khi còn trái ngược với từ yêu mà bạn nghĩ. Mẫu đối thoại nhỏ sau đây giữa hai người tạm gọi là yêu nhau sẽ cho các bạn thấy rõ điều này:

Anh: Nếu em yêu anh, em hãy để anh yêu em.

Chị: Nếu anh "yêu" em, thì đừng "yêu" em nữa!

Trong cùng một câu, nhưng từ "yêu" trong vế trước lại hoàn toàn đối lập đối với từ "yêu" trong vế sau.

Chính vì thế sự khôn ngoan đòi hỏi trước khi đi đến quyết định cuối cùng phải thật sự hỏi mình và hỏi nhau yêu là gì và chúng ta có yêu nhau đích thực không? Và cần phải có đủ thời gian và sáng suốt để kiểm chứng điều đó qua cách thức xử sự với nhau trong quan hệ giữa hai người vì thông thường người con gái dễ bị choáng ngợp trước lời tỏ tình này của người con trai. Sẽ thật nguy hiểm nếu người con gái thuộc típ lụy tình cảm và phải lòng chàng trai trong khi chàng trai lại là một gã hào hoa chuyên tán gái. Con trai thì gần như hiếm khi cần người yêu của mình nói với mình điều đó mà đúng hơn cần thấy người yêu của mình chấp nhận tình yêu của mình (bật đèn xanh) trừ khi có sự hồ nghi, không rõ ràng.

(Còn tiếp)

Tài liệu Học tập LÒNG THƯƠNG XÓT rất mong sự đóng góp về bài vở và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi thư từ bài vở xin vui lòng gửi trước ngày 15 hàng tháng về VP giáo xứ Tân Định hoặc theo địa chỉ Email: longthuongxotgp@yahoo.com - Xin chân thành cảm ơn

Mục Lục

| | |
|---|----|
| ✠ Lá thư Linh Hưởng | |
| ◆ Chìa khóa vàng | 02 |
| ✠ Sống Lời Chúa | 05 |
| ✠ Học hỏi Linh Đạo | |
| ◆ LCTX: Lòng sùng kính của thời đại chúng ta | 14 |
| ✠ Bài học từ cuộc sống | |
| ◆ Nghị lực của một cậu bé | 18 |
| ✠ Thần Dược LTX | |
| ◆ Lời cuối | 20 |
| ✠ Tháng 11: Cầu cho các linh hồn | 29 |
| ✠ Truyện ngắn: Trăng khuyết | 27 |
| ✠ Tin Giáo Hội | |
| ◆ Thánh Faustina có thể được tấn phong TSGH | 32 |
| ◆ ĐGH Bênêđictô XVI công bố "Năm Đức Tin" | 34 |
| ✠ Cảm nghiệm Hồng ân | |
| ◆ Con của lột & chiêu thức gậy ông đập lưng ông | 37 |
| ✠ Thánh nữ Faustina thị kiến hỏa ngục | 41 |
| ✠ Diễn Đàn | |
| ◆ Giờ G | 43 |
| ◆ Gx Bình lợi: Tạ ơn LCTX | 47 |
| ◆ Luyện ngục trên thế gian | 50 |
| ◆ Giáo huấn Công giáo về luyện hình | 53 |
| ✠ Hiệp Thông Cầu Nguyện | 57 |
| ✠ Giáo dục hôn nhân & gia đình | 58 |