



LÒNG THƯƠNG XÓT

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TP. HCM

Email : longthuongxotgp@yahoo.com

Website : longthuongxotchua.com

ĐT : 38.290.093

01/2011

**Lòng Thương Xót của Cha còn lớn lao
hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới**
(Lời Chúa Giêsu NK 1485)

(Lưu hành nội bộ)

Chúc Xuân 2011 – Tết Tân Mão

**Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa
Tổng Giáo Phận TP HCM**



KÍNH CHÚC

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục J. Baotixita

Đức Cha phụ tá Phêrô

Cha Tổng Linh Hướng J. Baotixita

Quý Cha Quản Hạt

Quý Linh Mục, Tu sĩ

Quý Ân Nhân

Quý Ông Bà Cô, cùng toàn thể quý Ông Bà, Anh Chị Em trong Cộng Đoàn Dân Chúa, một năm mới an khang và thịnh vượng, nhờ Mẹ Maria bầu cử được tràn đầy hồng ân Chúa Giêsu Hài Đồng.

Kính Chúc Cha Tổng Linh Hướng một năm mới tràn đầyƠn Chúa và Thánh Đức để chặn dắt đàn chiên.

LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Hãy bảo vệ sự sống

Lm. JB. Võ Văn Ánh

1. Gia đình là cung thánh của sự sống, vì đó là nơi vợ chồng trở thành người cộng tác của Thiên Chúa để đón nhận sự sống, bảo vệ và phát triển sự sống để lưu truyền giống nòi – Con cái là sự sống mới, vừa là hồng ân, vừa là hạnh phúc Chúa ban cho hai người.

2. Thế mà, các thai nhi không hề được luật pháp bảo vệ, nên bị giết chết ngay từ trong lòng mẹ ngày một gia tăng đến mức khủng khiếp. Theo thống kê ước lượng hàng năm tại Việt Nam có 1,5 đến 2 triệu ca nạo phá thai, cộng thêm các ca nạo phá thai ở khối dịch vụ tư nhân. Tổng số ca phá thai hàng năm tại Việt Nam lên tới xấp xỉ 3 triệu ca, nghĩa là ***cứ hơn 6 giây có một thai nhi bị hủy diệt*** – Cho nên người ta gọi ***Việt Nam là một cường quốc về phá thai*** – Và Tổ chức Y tế thế giới đã xếp loại Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới! Chắc hẳn trong số những người phá thai có những người Công giáo mà tỷ lệ không phải là nhỏ. Và con số phá thai vẫn không ngừng gia tăng và độ tuổi người đi phá thai ngày càng thấp xuống, tức là ngày càng có nhiều vị thành niên. Tình trạng này là một thách đố cho lương tâm của các Kitô hữu chúng ta – Nó báo hiệu nền đạo đức truyền thống của dân tộc bị xuống cấp trầm trọng.

3. Trước bóng tối dày đặc, ***các gia đình Công giáo hãy thấp lên ngọn nến sáng*** rực rỡ của đêm Giáng Sinh để xua tan bóng tối.

a. Về phần của mình, các gia đình Công giáo phải bảo vệ sự sống như thế nào? Trước hết phải ***thưa không với tội ác phá thai***. Đừng lẫn lộn phá thai với ngừa thai. Đặt vòng, điều hòa kinh nguyệt là phá thai vì nó hủy diệt mầm sống mới thành hình.

b. **Được sử dụng phương pháp ngừa thai nào?** Giáo hội luôn kêu gọi con cái mình phải sử dụng phương pháp ngừa thai tự nhiên, mà ngày nay khoa học tiến bộ đã giúp cho phương pháp này đạt được kết quả tối ưu – Qua Tết, Giáo xứ sẽ giúp các gia



đình trẻ nghiên cứu phương pháp này – Chúng ta nên nhớ Giáo Hội không thể mở rộng cửa thêm như một số yêu cầu, vì làm như thế sẽ có nhiều lạm dụng mà không sửa chữa được. Tuy nhiên, Giáo Hội là hiện thân của Chúa Giêsu luôn luôn coi luật yêu thương vượt trên hết mọi lề luật khác – Khi nào được áp dụng luật yêu thương này? Một bà mẹ bị giải phẫu mới đem con ra được, Bác sĩ cấm trong thời gian mấy năm không được mang thai vì có nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Trong trường hợp này nếu bà vợ bảo vệ sự sống kỹ quá sẽ làm mất hạnh phúc gia đình – cho nên để an toàn cho sự sống của người vợ và bảo vệ được hạnh phúc gia đình – thì vợ chồng có thể dùng một phương pháp ngừa thai nhân tạo thích hợp mà không có lỗi gì – Cho nên khi vợ chồng đã cố gắng giữ luật của Giáo Hội cho đến nay. Nếu có thêm đứa con nữa thì sẽ bị thiệt hại nặng. Trong trường hợp đó có thể áp dụng luật yêu thương này theo lương tâm của mình – Nên nhớ, ***giữa hai sự dữ, nên chọn sự dữ nhẹ hơn*** – Thà uống thuốc ngừa thai, sử dụng bao cao su hơn là phá thai.

4. Hình phạt của Giáo Hội dành cho người phá thai

Trường hợp phá thai có hiệu quả, vợ chồng kể cả cộng sự viên đều ***bị vạ tuyệt thông***, có nghĩa là không được chịu các Bí tích – Trừ khi có hành vi sám hối cụ thể và chấp nhận việc đền tội lâu dài tương xứng với tội ác của mình, chứng tỏ quyết tâm không tái phạm nữa, thì được lãnh ơn tha tội và tha vạ của Giáo Hội.

5. Những việc phải làm

a. Đức Mẹ đập nát đầu con rắn, qua các con cái của Ngài – Mỗi gia đình, mỗi người hàng ngày đọc ***Kính của sự sống***.

b. Mỗi gia đình và từng người có trách nhiệm đối với tội ác này vì qua tội ác này làm cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh một lần nữa nơi thân thể nhiệm mầu của Ngài, chúng ta phải làm mọi cách để nhổ đinh và đưa Ngài xuống khỏi Thập giá. Mọi người phải cộng tác với những người thành tâm thiện chí mà ngăn chặn tội ác này, đừng để nó gia tăng, gây đau đớn cho Chúa Giêsu thêm nữa.

6. Kết luận

Trước tội ác tà trời này, bất cứ người Việt Nam lương thiện nào đều cũng phải lên án, và vì tiền đồ của dân tộc Việt Nam yêu cầu Nhà Nước hãy làm cho Việt Nam trở thành một cường quốc về kinh tế thay vì về phá thai – Nghe nói tượng Đức Mẹ Hòa Bình



khóc, không chắc có đúng không, nhưng chắc chắn Đức Mẹ phải khóc cho số phận con cái Mẹ, nếu họ không nghe lời kêu gọi sám hối của Mẹ, mà cứ tiếp tục gia tăng tội ác.



KINH CỦA SỰ SỐNG

Lạy Cha rất nhân từ,

Sự sống do chính Cha dựng nên.

Cha lại sai Con Một của Cha là Đức Giêsu Kitô đến để thánh hóa và duy trì Sự Sống, và chính Thần Khí của Cha là Sự Sống.

Xin Cha thương ngăn chặn ngay những hành vi phá hoại sự sống con người, nhất là hành vi nạo phá thai.

Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, con người chúng con đã mê lầm mà nảy sinh ra điều ác độc.

Xin Cha gieo vào lòng con người Tình Yêu và Bình An của Cha, Tình Yêu và Bình An mà thế gian không thể ban cho con người.

Xin Cha hoán cải tâm hồn chúng con, để chúng con luôn nhận ra Cha là Đấng giàu lòng xót thương và đầy nhân ái đối với mọi người.

Xin Cha trải lòng thương xót của Cha trên thân phận của chúng con.

Chúng con nguyện xin Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang,

Thánh Cả Giuse, các thánh Tử đạo VN và các Thánh Anh Hải. Amen.





SỐNG LỜI CHÚA



NGÀY 02/01/2011

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH – NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (2, 1-12)

Lời Chúa

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần người, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-da, người đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-da, vì người là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.



Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Pet. Đình Quang Mạnh Hùng, OP



HỌ LIỀN SẤP MÌNH THỜ LẠY NGƯỜI

1. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện.
 - Đức Giê-su là ánh sáng, nhưng không phải ai cũng nhận ra ánh sáng của Người.
 - Những nhà chiêm tinh đã nhận ra, mặc dù họ không có đạo. Thiên Chúa tỏ lộ cho mọi người, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ánh Sáng của Đức Ki-tô chiếu tỏa khắp nơi. Những ai để tâm suy niệm sẽ nhận ra ánh sáng của Người.
2. Vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.
 - Quyền lực của vua Hê-rô-đê, quyền lực của thế gian này, khi phải đối diện với sức mạnh của Chúa Giê-su, sẽ phải bối rối lung lay, và đến ngày tàn lụi.
 - Dân chúng Giê-ru-sa-lem xôn xao, vì đây là một vị Vua mới mà họ không biết. Vị Vua Mới hoàn toàn khác với các vua trần gian. Vị Vua Ánh Sáng sẽ làm thay đổi thế gian này.
3. Tại Bê-lem, vì trong sách ngôn sứ có chép.
 - Lời Chúa là ánh sáng đưa chúng ta đến Đức Giê-su, Vua Ánh Sáng. Chính Ánh Sáng của Đức Giê-su lôi kéo chúng ta đến với Người.
 - Chúng ta không nhìn thấy Đức Giê-su, nhưng chúng ta sẽ nhận ra Người khi biết siêng năng suy niệm Lời Chúa.
4. Ngôi sao dẫn đường đến tận nơi Hài Nhi
 - Thiên Chúa dùng nhiều dấu chỉ để dẫn chúng ta đến với Chúa, qua Đức Giê-su.
 - Những người sống đạo tốt như những ngôi sao giữa trời đêm, để dẫn những ai chưa biết Chúa, những người ngoại đạo được biết Chúa, được ơn làm con cái Chúa.
5. Họ sấp mình thờ lạy Người.
 - Cuối cùng, mỗi chúng ta đều phải đạt tới đức tin thờ lạy Đức Giê-su, vị Vua đích thực, đưa chúng ta thoát khỏi tối tăm tội lỗi và cái chết đời đời.



NGÀY 09/02/2011

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu(Mt 3, 13-17)

Lời Chúa



Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!”. Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm.Pet. Đinh Quang Mạnh Hùng, OP

BÂY GIỜ CỨ THẾ ĐÃ

1. Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.
 - Ngay cả Đức Giê-su, cũng phải bỏ công sức tìm đến Gio-an, rồi xin ông làm phép rửa cho mình. Sám hối luôn cần thiết và là việc làm của người muốn sống tốt, sống đạo đức, thánh thiện.
 - Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, và Người chấp nhận mang thân phận con người, nên luôn cần đến Ông Chúa Cha giúp để chu toàn thánh ý Chúa Cha trọn vẹn. Và Đức Giê-su cho chúng ta một mẫu gương hoàn hảo về lòng sám hối.
2. Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.
 - Bây giờ cứ thế đã. Chúng ta cần phải chu toàn việc bổn phận trước đã. Dù có là ông lớn, thì cũng phải chu toàn những lề luật nhỏ nhất.



- Người công chính là chu toàn mọi điều luật dạy. Đức Giê-su đã kiện toàn lề luật đến từng chấm từng phẩy cho chúng ta.
3. Các tầng trời mở ra. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.
- Từ khi Adam Eva phạm tội, tầng trời đã đóng kín, con người không thể vào được. Nay tầng trời mở ra khi Đức Giê-su chìm mình xuống dòng sông Gio-đan. Trời mở ra, sự sám hối của con người được Ơn Tha Tội, giao hòa với Thiên Chúa.
 - Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống, một sự Tạo Dựng mới trong Chúa Thánh Thần, như ngày tạo dựng ban đầu “Thần Khí Thiên Chúa bay là lượn trên mặt nước” (St 1,2). Con Người từ nay trong Đức Ki-tô, được Thánh Thần tái tạo lại, để nên con Thiên Chúa.
4. Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.
- Có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (Chim Bồ Câu) làm chứng về Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa chìm mình xuống dòng sông tội lỗi của nhân loại, để từ đây, một dòng Nước Trường Sinh chảy ra từ Người, từ nơi Cạnh Sườn Người bị đâm thấu, để nhân loại sạch tội, và hưởng niềm vui mới trong Nước Trời.

NGÀY 16/01/2011

CHÚA NHẬT THỨ II THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 29-34)

Lời Chúa



Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước”. Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần

Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Người thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm.Pet.Đinh Quang Mạnh Hùng, OP

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

1. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
 - Trong dịp lễ xá tội, người Do-thái có nghi lễ giết chiên để đền tội thay dân. Đức Giê-su chính là Chiên của Chúa, bị giết, đổ máu, và máu đó rảy trên tâm hồn chúng ta sẽ được sạch tội để nên con Thiên Chúa.
 - Ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu đoàn người sám hối, hãy đến với Đức Giê-su để được nên thanh sạch, vì Gioan chỉ làm phép rửa bằng nước, con Đức Giê-su làm phép rửa bằng máu của Người trong Chúa Thánh Thần.
2. Có người đến sau tôi, nhưng trỗi hơn tôi, vì có trước tôi.
 - Khi bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì sứ thần mới truyền tin cho Đức Mẹ, vì thế Đức Giê-su sinh ra sau ông Gioan Tẩy Giả sáu tháng.
 - Nhưng ông Gioan đã làm chứng rằng Đức Giê-su có trước ông ta, vì Đức Giê-su là Con Đấng Tối Cao, là Thiên Chúa có từ đời đời.
3. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.
 - Phép rửa của ông Gioan kêu gọi người ta sám hối. Sám hối để nhận ra tội lỗi của mình, và sám hối không làm cho người ta sạch tội. Cần phải có Đấng Xóa Tội cho người ta.
 - Sám hối luôn cần thiết để người ta nhận ra tội lỗi của mình. Và chỉ những ai biết mình có tội, mới bắt đầu biết khao khát sống tốt lành, thánh thiện, và biết khao khát tìm kiếm Thiên Chúa.
4. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi.
 - Để nhận biết Đức Giê-su là Thiên Chúa, điều này cần đến sự soi sáng của Chúa.
 - Chính Thiên Chúa đã chỉ cho Gioan dấu hiệu Chim Bồ Câu đậu xuống trên ai, thì đó là Đấng Cứu Thế, vì vậy Gioan có thể nhận ra và làm chứng cho mọi người biết Đức Giê-su.



Tóm lại :

- Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một niềm vui đích thực, đó là niềm vui nhận biết Thiên Chúa là Đức Giê-su đang ở với chúng ta. Niềm vui được thoát khỏi sợ hãi của cái chết, vì được Đức Giê-su cứu.
- Chúng ta cần sám hối để có thể nhận được ơn soi sáng của Chúa.

NGÀY 23/01/2011

CHÚA NHẬT THỨ III THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4, 12-23)

Lời Chúa

Khi Đức Giê su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: *Này đất Dơ-vu-lun và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.*



Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang



cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Pet. Đình Quang Mạnh Hùng, OP

ANH EM HÃY SÁM HỐI, VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

1. Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.
 - Bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã phải chứng kiến cảnh ông Gioan Tẩy Giả bị cầm tù, và bị giết chết! Chắc chắn cảnh tượng này cũng ám ảnh Đức Giê-su.
 - Nếu đi làm việc cho Chúa mà thấy cảnh bị bắt và bị giết, chúng ta có sợ hãi không?
2. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
 - Đức Giê-su không sợ khi phải chứng kiến cảnh bách hại. Người lánh riêng ra một nơi, nhưng vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng. Và như thế, những người dân ngoại lại có cơ may nghe được Lời Chúa.
 - Sứ vụ của Chúa Cha giao phó, Đức Giê-su vâng lời, và không sợ hãi. Chúng ta đi theo Chúa, hãy mạnh dạn thi hành Lời của Người giữa thế gian này.
3. Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.
 - Sám hối là hành động đầu tiên của chúng ta.
 - Sám hối để biết mình, và để biết cần đến Ơn Chúa giúp.
 - Nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta có thể nhận ra Nước Trời, nhận ra Chúa đang đến cứu chúng ta, và vui mừng chứ không sợ hãi.
4. Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.



- Chúa cứu chúng ta bằng cách biến chúng ta thành người có sức mạnh đưa người khác trở về với Chúa.
- Sức mạnh của Chúa giúp chúng ta biến đổi chính mình, và có sức mạnh giúp kẻ tội lỗi quay về nẻo chính được ngay.

NGÀY 30/01/2011

CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 1-12a)

Lời Chúa

Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:



- Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
- Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
- Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
- Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
- Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
- Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
- Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
- Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
- Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Pet. Đinh Quang Mạnh Hùng, OP

NGƯỜI MỞ MIỆNG DẠY

- Đức Giê-su mở miệng, chúng ta được nghe Lời Thiên Chúa.
- Đến với Đức Giê-su, chúng ta được dạy dỗ nên thánh, nên con Thiên Chúa.

Các mối phúc

1. *Tâm hồn nghèo khó..... Nước Trời*
2. *Hiền lành Đất Hứa*
3. *Sầu khổ Thiên Chúa ủi an*
4. *Khát khao công chính..... Chúa cho thỏa lòng*
5. *Xót thương người Chúa xót thương*
6. *Tâm hồn trong sạch..... Nhìn thấy Chúa*
7. *Xây dựng hòa bình Con Thiên Chúa*
8. *Bách hại..... Nước Trời*

- Nghèo khó, hiền lành, sầu khổ... luôn là thiệt thòi, và không bao giờ là Phúc đối với thế gian này, vì chẳng ai thích nghèo, cái nghèo không bao giờ tốt cả, nhưng có thể nhờ hoàn cảnh khó khăn, giúp chúng ta rèn luyện con người mình, giúp chúng ta cảm thông với người nghèo khó.
- Nghèo chỉ là phúc, khi cái nghèo, hiền lành, sầu khổ... muốn diễn tả một tâm hồn chỉ thích Chúa mà thôi, còn vinh hoa thế gian này không màng đến. Chúa mới là Phúc Thật.

Các ngôn sứ đi trước anh em

cũng bị người ta bách hại như thế

- Các ngôn sứ của Chúa bị bách hại, và phải chịu đau khổ nhường nào! Vì thế, con đường chúng ta đi cũng là đi theo Chúa Thập Giá, và các ngôn sứ bị bách hại. Nghèo khó, hiền lành, lại càng làm cho chúng ta dễ bị bách hại hơn. Nhưng như thế lại giống các ngôn sứ... và giống Đức Giêsu hơn!



VƯỜN THƯƠNG XÓT

Lời tự tình

Nếu là hoa, tôi không là màu trắng
Bởi thân này có liệu xứng đáng chăng?
Tối tăm thay bóng dạng của tâm hồn
Bởi lỗi lầm, đời tôi không nhìn thẳng

Nếu là cây, thì tôi không là vả
Đến đúng mùa lại trở quả đơm hoa
Tăm thân tôi, ôi cây vả nghèo nàn
Đứng bên đường bẽ bàng đung đưa lá

Nếu là chiên, tôi không là chiên nhỏ
Sống yên vui, ngoan ngoãn nghe dặn dò
Con chiên tôi mãi mê bao lạc thú
Bỏ đi rồi, chẳng có được bữa no
Nhưng

Nếu như hoa không phải là hoa trắng
Có bao giờ nó bị bỏ rơi đâu!
Chẳng có chi mà hoa phải âu sầu
Bởi biết rằng Giêsu hằng yêu dấu

Một ngày kia ví như vả khô cằn
Tôi biết rằng nó chẳng chết bao lâu
Vả ngày xưa không may không còn nữa
Bởi bây giờ nó ngụ dưới quyền năng

Chú chiên con ra đi giờ trở lại
Với tấm lòng hối hận rằng mình sai
Thiệt tha sao người chăn chiên chờ đón
Lúc trở về sấn sàng một tiếng : "Con"

Dẫu ra sao thì tôi vẫn là đó
Một mối tình trọn vẹn vẫn còn xanh



Dẫu bao phen tôi lỡ bước hoang đàng
Thì tình Ngài ngàn năm tôi vẫn trọn

Tôi bất tài, tôi mọn hèn bất xứng
Tôi ngỡ rằng tôi chẳng xứng tình thương
Quá xa xôi, tôi đã nghĩ sai đường
Chẳng hay rằng mọn hèn là ân sủng

“Hỡi con này, con bất xứng, nhỏ nhoi
Nhưng Ta yêu là yêu người nhỏ bé
Chính vì con bao phen còn vấp ngã
Biết trở về, con đã thấu tình Ta”.

Dấu Lặng

Thánh Mẫu Thiên Chúa

Maria, Mẹ Chúa Trời

Suốt cả cuộc đời thanh khiết, thanh thuần
Và luôn luôn sống thanh bần
Đồng công cứu chuộc phàm nhân tội tình



Nguyện xin Thánh Mẫu Đồng trinh
Đỡ nâng hướng dẫn lữ hành đời con
Giúp con sống trọn đời thần
Và luôn biết sống đời nhân từng ngày
Đường đời lắm nỗi đọa đày
Cậy nhờ Mẹ suốt đường dài về Quê
Mẹ Thiên Chúa – Maria
Cầu thay nguyện giúp tội đồ con đây

Thomas Aquino TRÂM THIÊN THU

THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

Chuyến đi ý nghĩa

Trong những ngày làm việc cùng nhau, từ khi mỗi người được nhận nhiệm vụ và trách nhiệm, ai cũng chỉ biết nói và cười vì đâu thấy việc gì để làm, việc Nhà Chúa thì bao quát không thể nào nhìn thấy được, hết công việc này đến công việc khác, cũng như châu Thánh Thể hằng ngày, rồi thăm bệnh nhân, tổ chức đọc kinh đám tang cho bất cứ ai mời.

Từ khi có Tài Liệu Học Tập, mỗi tháng anh chị em lại được nhận nhiệm vụ và đi đến các nhà thờ trong giáo hạt. Có đọc mới hiểu và có đi mới nhìn thấy được sự thiếu thốn ở những vùng sâu, vùng xa, họ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Từ đó mỗi người đều cảm nhận được rằng anh chị em mình còn thiếu sót, mình chưa quan tâm đến tất cả các nơi mà mình đã đi đến một lần.

Rồi từ đó anh chị em nỗ lực đem lịch, đem báo để đi quảng bá Lòng Thương Xót của Chúa cho khắp mọi nơi. Dù đi bất cứ nơi nào, có đến rồi mới biết, cha xứ quá nhiệt thành, lòng hăng say, một mình coi đến ba, bốn nhà thờ, hết chạy dăng lể chỗ này lại đi đến nơi khác dăng lể cho kịp. Anh chị em bắt đầu tự hỏi và xét lại mình đã làm được gì chưa? Mình còn phải cố gắng, cố gắng thêm nhiều nữa vì chừng ấy chưa đủ thấm vào đâu. Nơi mình ở, nhà thờ sát bên, ăn uống dư thừa, có đủ điều kiện mà vẫn còn làm biếng. Còn những nơi vùng sâu, vùng xa, người ta thiếu thốn vậy đó mà lòng họ lại hăng say, không biết mệt mỏi, mỗi lần đi nhà thờ phải mất cả mấy chục cây số nhưng họ luôn biết cảm tạ hồng ân Chúa cho họ được như ngày hôm nay và quyết tâm ra đi dù ở bất cứ nơi đâu, dù đi đến bất cứ nơi nào. Anh chị em cũng luôn sát cánh bên nhau và giúp đỡ nhau vượt qua được tính lười biếng, ích kỉ, hẹp hòi cá nhân và cùng nhau hy sinh để mỗi ngày một tiến triển hơn. Cha xứ ở giáo xứ Võ Xu quá vui vẻ khi anh chị em chào ngài để ra về, hình như muốn nói điều gì mà ngài chưa nói được, cứ nhìn theo xe mà



vẫy tay chào, thấy lưu luyến làm sao! Hình ảnh của ngài cứ đọng lại trong tim của mỗi người, ai nấy chỉ im lặng, mà nước mắt cứ như muốn trào ra. Nhớ thương vì Cha đặt cho mỗi người một cái tên mới, cách ăn nói luôn từ tốn, nhẹ nhàng và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Như ông bà xưa nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Cha để lại cho chúng tôi nhiều điều để chúng tôi cần học hỏi và tiếp xúc trong cuộc sống. Chúng tôi còn phải tìm và học hỏi thêm để ra đi khỏi vấp ngã trong cuộc sống hiện tại. Cha xứ ở giáo xứ Võ Xu rất đơn sơ chất phác, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng anh chị em chúng tôi. Không làm sao quên được những cử chỉ và hành động của người cha ở giáo xứ Võ Xu. Chúng tôi về đến nhà nhưng lòng vẫn băn khoăn và lo nghĩ về những giáo xứ mà chúng tôi được đến. Anh chị em chúng tôi luôn luôn cầu nguyện để làm một điều gì đó góp phần vào cho những hy sinh mà tất cả những người dân ở đó đã đóng góp.

Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con để chúng con biết ra đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.

Maria Kim Hồng
CD LTX GP

Qua Mẹ Hội Thánh, Chúa ban cho chúng ta nhiều phương thế để khai mở và đón nhận Lòng Thương Xót của Ngài. Chúa mặc khải cho Thánh nữ Faustina Maria Kowalska 7 phương thế sau đây:

- 1. *Toà Thương Xót* - Bí Tích Hoà Giải**
- 2. *Tiệc Thương Xót* - Bí Tích Thánh Thể**
- 3. *Ngày Lễ* suy tôn Lòng Chúa Thương Xót**
- 4. *Bức Ảnh* Lòng Chúa Thương Xót**
- 5. *Giờ Cao Điểm* Lòng Chúa Thương Xót (3 giờ chiều)**
- 6. *Chuỗi Kinh* Lòng Chúa Thương Xót**
- 7. *Tuần Cứu Nhật* sùng kính Lòng Chúa Thương Xót**



CẢM NGHIỆM HỒNG ÂN

Vững một niềm tin



Têrêsa Nguyễn Thị Thơ
CB LTX Gx Tân Định

Thập giá, như cuộc tình đời con dâng trọn cho Chúa. Thập giá như thân phận đời con ôm trọn kiếp người. Theo bước chân Ngài đi, đời con đâu còn sợ chi..... Trong tiếng ca vọng ngân đời con mãi là Hồng Ân. Vui cảm ơn vô ngần diệu huyền tình yêu của Chúa.

Nghe bài hát Thập Giá Đời Con làm tôi nhớ lại niềm tâm sự của mình. Trong năm qua, tôi cảm thấy mình đã đón nhận muôn vàn thử thách, không biết rằng đây là điều "bị" đón nhận hay "được" đón nhận. Ban đầu là con gái tôi mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ cho là không thể để được vì sẽ làm mất tính mạng của mẹ và đứa con trong bụng. Thế là hai mươi ngày tôi phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho con. Gia đình tôi và gia đình thông gia cảm thấy buồn vì đã mất đi một đứa cháu mà hai gia đình chúng tôi đều đang mong đợi. Tôi cũng nghĩ đây là một sự mất mát đầy tiếc nuối, vì với tôi, đây là đứa cháu đầu tiên mà!

Qua một tháng sau, con trai lớn tôi mất vì bệnh, mới được 32 tuổi đời, lứa tuổi còn đang hăng say đi tìm danh lợi tiền tài, giờ đôi mắt đã khép kín, hai tay buông xuôi để phải từ bỏ tất cả, giờ nó chỉ còn là một nắm đất khô, một hũ tro tàn, chỉ còn là những tiếng than van, những lời xót thương của người thân yêu còn lại trên cõi đời. Tôi thật đau buồn tê tái, ngậm ngùi cho số phận của nó, tiếc thương cho chiếc lá xanh đã lìa cành và túi phận cho chiếc lá vàng còn vương lại trên cây. Nỗi buồn chưa phai, những giọt nước mắt đầm đìa chưa vội dứt, thì ba tháng sau đó đứa con thứ hai của tôi, ở độ tuổi 31 bị lâm vào trường hợp thập tử nhất sinh. Trong lúc gần như là cuối đường để đi đến tuyệt vọng này, tôi thầm thì thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa, con đã mất đi đứa cháu thân yêu chưa được thấy mặt ngày nào và Chúa đã cất đi một đứa con, con chưa làm gì được cho nó, và nó cũng chưa làm gì được cho con, Chúa đã đem chúng nó về hưởng niềm an vui bên Chúa. Giờ này xin cho



con biết, con còn chịu đựng được nỗi những gì Chúa tiếp tục gửi đến cho con, vì con biết rằng Chúa không để cho ai phải vác gánh nặng quá sức mình". Thế là hình như Chúa đã thương tình, cho tôi âm thầm lặng lẽ chấp nhận được dễ dàng trong tình huống này. Linh mục đến xúc dầu cho con tôi an ủi tôi bằng mẫu chuyện của ông Gióp., và sau đó ngài nhắc lại cho tôi câu chuyện của ông Abraham dâng đứa con trai duy nhất của mình cho Chúa trên bàn thờ tế lễ. Những lời an ủi bằng đức tin sống động này làm tôi thêm vững tin. Sau đó, con tôi đã được một phép lạ không ngờ do nơi Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ xuống. Có lẽ đây là một dấu ấn đặc biệt được ghi đậm nét trong đời của gia đình tôi. Hồng Ân lớn lao Chúa đã dành cho những người con biết luôn luôn phó thác và trông cậy vào tình yêu của Ngài.

Đúng một tháng dài, vào những ngày đầu Xuân trở đi, tôi chẳng được vui đón xuân ngày nào, vì con tôi nằm trên giường bệnh trong phòng hồi sức, một căn bệnh mà các bác sĩ đều nhận thấy rằng vô phương cứu chữa. Bác sĩ cho rằng ruột rà phèo phổi trong người nó chắc chắn đã đi đến sự không thể bình phục, chỉ vì chất độc methanol đã ngấm vào máu, và có thể đi đến điều bị phá tan mọi tạng phủ trong người. Cô y tá thân tình của tôi cũng là người của Giáo xứ mình, sau bao ngày chăm lo trong phòng săn sóc đặc biệt, Cô khuyên tôi nên đem về nhà để lo hậu sự, vì thật nhiều bác sĩ đã hội chẩn và đã lắc đầu vì nó đang trong tình trạng: suy gan, suy thận, viêm cơ và tràn dịch phổi quá nặng. Cùng trong đêm đó, tôi chứng kiến một trường hợp chỉ suy thận nặng của một chị gần giường. Các bác sĩ đã tận tình nhiệt tâm cứu chữa, nhưng chị đã nhắm mắt lìa trần sau đó nửa giờ. Ruột gan tôi gần như thắt lại, bên này giường, con tôi cũng kêu ngộp thở với bình oxy còn đang tiếp hơi, các bác sĩ và y tá mỗi người một việc, người thì chích thuốc, người thì lấy máy để truyền dịch, người thì nhét thuốc viên vào miệng. Lúc đó bà Bác sĩ trao cho tôi một tờ cam kết để ký tên vào vì bà cho rằng con tôi sẽ đi trong tích tắc vì tràn dịch phổi quá nặng, tôi đứng lặng người với lời cầu nguyện liên li trong đầu, tôi kêu van các Đấng có quyền thế để cầu bầu với Lòng Thương Xót Chúa, để được Chúa xót thương trong lúc hiểm nghèo này. Hiệp thông trong lời cầu nguyện với tôi trước thời gian đó còn có anh chị tôi, kêu xin Đức Hồng Y P.X. Thuận, ông xã tôi thì nhắc nhở



bên tai nó kêu xin cha Trương Bửu Diệp, em tôi tu dòng Tiểu Muội thì kêu xin một Sr. già Margarite đã qua đời lâu năm để chuyển lời cầu bầu lên Đấng Tối Cao. Tôi cũng kêu van các thánh trên trời, Các Đấng linh hồn, gần như là tôi đã gõ cửa đến hết từng chỗ, nơi những người không còn sống trên trần gian này. Tôi biết là những người con đã sống tốt này bên Chúa sẽ tiếp cứu cho mình đáp lời hơn.

Người quan trọng nhất mà tôi không thể quên là Mẹ Maria và thánh Cả Giuse. Tôi đã chợt nhớ đến chai nước thánh nhỏ để thương của Mẹ Maria ở Lộ Đức mà chị bạn tôi đã tặng tôi nhân dịp chị đi viếng Đức Mẹ thành Lourde ở Paris cách đó vài tháng. Chị nói là quý lắm chị mới tặng tôi. Tôi vội mang vào phòng hồi sức và cho con tôi hớp từng ngụm, tôi cầu nguyện với Mẹ và thánh Cả Giuse, rồi rí tai bảo con tôi cũng hãy hoàn toàn đặt hết niềm tin tưởng cầu xin hai Đấng kêu Chúa giúp cầu thay cho mình bằng những kinh Kính Mừng liên liê liên liê không dứt. Quả thật đúng "Tin thì sẽ được, Gõ thì cửa sẽ mở cho". Và có lẽ những lời kêu xin của các Đấng có uy thế trước mặt Chúa đã vang vọng lên tới Tòa Chúa nên Chúa đã nhậm lời. Sau bốn tiếng đồng hồ với bầu khí nặng nề trong hồi hộp lo sợ, tôi chỉ biết đành phải phó thác mọi sự sống chết của con trong tay Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Bác sĩ đưa con tôi vào phòng chạy thận để thử lại lần cuối sau những ngày đã chạy thận không có kết quả. Lúc này toàn thân và mặt mày con tôi sưng húp trông thật đáng sợ, thì một điều lạ sau đó xảy ra khi tôi bước vào phòng. Con út tôi chợt reo lên: "Sao lạ vậy, chắc là phép lạ đó má ơi!" Trước khi đẩy vào phòng, con tôi còn ngụp lặn đấu tranh với hơi thở sắp tàn, hơi thở hỗn hển tựa gần như muốn đứt quãng với bình oxy dưỡng như đang định để chờ đợi lấy đi mạng sống con người mà tôi đã thật nhiều lần nhìn thấy. Thế là con tôi thoát chết trong bàn tay tử thần do nơi lòng nhân từ rộng lượng xót thương của Lòng Thương Xót Chúa. Điều mà cũng làm cho mọi người ngạc nhiên và tin tưởng nơi phép lạ này hơn là sau gần mười ngày nằm lại bệnh viện để điều dưỡng, ngày ra viện con tôi không phải cần một viên thuốc nào mang về nhà để tiếp tục chữa bệnh như mọi người cùng nằm trong phòng, vì bác sĩ bảo con tôi rằng: "Tôi cho em biết là em chỉ có một phần trăm để sống thôi đó nhé!, bệnh của em là người ta chưa ai được lên đến phòng này



đâu!" và quay qua tôi bác sĩ bảo "tôi thấy em này có bệnh gì nữa đâu mà phải uống thuốc nữa, không cần phải lấy thuốc về nhà làm gì".

Được ơn trọng đại này, gia đình tôi vô cùng Tạ Ơn Lòng Thương Xót Chúa, Chúa đã nể tình và yêu mến người Mẹ đã cư mang mình và người cha nuôi đã dưỡng dục mình. Có lẽ Chúa cũng đã đủ tình thương nghe đến những tiếng kêu van nài xin của các Đấng có uy thế trước mặt Chúa nữa và Chúa đã nhậm lời, Chúa đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình tôi, cho thân xác con tôi còn được tồn tại trên thế gian này, vì cứ ngỡ rằng nó đã chết mà nay được sống lại. Nhờ Mẹ Maria và thánh Cả Giuse cầu bầu và cũng nhờ các Đấng đã sống đẹp lòng Chúa, đã đem Lòng Thương Xót Chúa đến, không những cho gia đình tôi mà là cho tất cả mọi người, cho những ai có lòng trông cậy Chúa trong lúc hơan nạn khốn cùng.

Đây cũng là điều tôi muốn nói lên để tỏ lòng biết ơn Chúa, để làm chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa và để làm tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa muôn ngàn đời.

Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính Lòng Thương xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là Đấng Cứu Chuộc đây lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài Lòng Thương xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết chìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công bằng sẽ không đụng đến họ.

(Lời Chúa Giêsu NK 1075)

"Ngay cả kẻ tội lỗi cứng cỏi nhất mà chịu *lân Chuối Thương Xót chỉ một lần thôi*, thì cũng nhận được ân sủng từ Lòng Thương Xót vô biên của Ta"

(Lời hứa của Chúa Giêsu

Trích Mạc Khải Lòng Thương Xót Chúa số 687)



Lòng Thương Xót Chúa Nhiệm Màu

Tôi viết bài này để chia sẻ với mọi người và cảm tạ sự tuyệt vời về màu nhiệm của Lòng Thương Xót Chúa.

Tình cờ qua một người bạn, tôi biết được một gia đình ngoại giáo. Tối thứ Bảy ngày 11/9/2010, chúng tôi đến bệnh viện để thăm mẹ người bạn đó và cũng là lần đầu gặp mặt nhau. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa khi toàn là những người qua lời giới thiệu mà biết nhau. Chúng tôi ghé chơi và nói chuyện thăm hỏi bác. Người ngoại giáo này được biết Chúa qua một người dì bà con, anh ước ao cho mẹ anh được trở về với Chúa khi bệnh tình của bác đang bị ung thư giai đoạn cuối và mẹ anh cũng đã nghe biết về Chúa qua những người xung quanh. Trên đường về, tôi và người bạn nói với nhau sẽ cầu nguyện cho bác và lần chuỗi Lòng Thương Xót, chúng tôi tin chỉ có Chúa mới hiểu thấu mọi sự và chúng tôi giao phó mọi việc cho Chúa.

Tối Chúa nhật, chúng tôi lại hẹn nhau vào thăm bác nhưng bác đang lên cơn sốt và đau đớn, chúng tôi đọc kinh cho bác. Tôi phụ đắp khăn cho bác giảm sốt, rồi tôi nói với bác: Bác ơi, bác nói theo con nhé: "*Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa*". Tôi không ngờ rằng bác đã nói theo mình. Cám ơn Chúa, trong lúc đau đớn vì bệnh tật mà bác đã biết cậy trông Chúa. Rồi tôi hỏi bác: Bác ơi! Bác theo đạo Thiên Chúa nha bác, bác hãy tin vào Chúa. Bác nói nhỏ: "Ừ". Tôi lại hỏi lần nữa: "Bác ơi! Bác theo đạo Thiên Chúa nha bác, con sẽ mời cha rửa tội cho bác nhé". Bác trả lời: "Ừ". Cám ơn Chúa, con đã hạnh phúc thế nào khi nghe câu nói đó. Tôi lập tức mời cha, và các phép Bí tích đã được thực hiện. Vị linh mục hỏi hai lần: "Bà có muốn theo Chúa không? Bà có muốn vào đạo Thiên Chúa không?". Và bác đã nói muốn theo Chúa một cách đồng dục. Cám ơn Chúa. Tất cả đều là hồng ân do Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi tin rằng khi chúng ta vững tin vào Chúa thì sẽ thấy điều Chúa thực hiện điều kỳ diệu nơi mỗi người chúng ta. Bác đã khỏe dần và ăn



uống được. Mỗi ngày đi làm về tôi đều ghé thăm bác, tự nhiên tôi thấy mến bác lắm, bác kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, bác còn muốn nghe tôi hát nhạc đạo nữa chứ!

Nhưng bệnh tình của bác đã đến giai đoạn cuối và con cái quyết định cho bác về nhà ở Biên Hòa hôm thứ Bảy 18/9/2010. Hội bệnh nhân của giáo xứ Biên Hòa liên tục đọc kinh cầu nguyện cho bác. 2 giờ sáng Chúa nhật, bác lên cơn đau dữ dội, tôi đã không cầm nổi lòng khi thấy bác như vậy. Bác đau mà tôi cũng đau lắm, nhưng chẳng biết làm sao được, chỉ biết cầu nguyện với Chúa mà thôi. Chúa cũng đã nghe tiếng kêu cầu của mọi người nên bác nằm thiếp đi và bác đã ra đi thanh thản trong Chúa lúc 14 giờ 45 ngày Chúa nhật 19/9/2010, giờ của Lòng Thương Xót Chúa và ngày của Chúa. Bác được Chúa gọi về rất nhẹ nhàng, bình an như một giấc ngủ.

Xin bác phù hộ cho chúng con bác nhé! Giờ đây anh con trai út của bác cũng muốn theo Chúa. Xin bác luôn ở bên anh và cho anh luôn vững tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống này. Tôi tin anh sẽ được Chúa dìu dắt từng bước trong vòng tay nhân ái của Chúa, rồi anh sẽ thấy được tình yêu của Chúa tuyệt vời thế nào.

Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, một cảm giác vui sướng vô cùng không thể nói được vì đã được Chúa dẫn đến gặp bác và gia đình.

Lạy Chúa, xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con trong mỗi bước đường đời!

Maria Mai Tú Linh (Gx Tân Phú)

“Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Chúa Thương xót: Gặp gỡ Chúa Kitô tức là gặp gỡ chính Lòng Chúa Thương Xót”.

(Trích từ bài giảng trước Hồng Y Đoàn sau khi được bầu làm Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI)



HỌC HỎI LINH ĐẠO

Tim hiểu Thông điệp DIVES IN MISERICORDIA
Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót



Lm FX. Bảo lộc

(Tiếp theo)

BÀI 7: THẬP GIÁ VÀ SỰ PHỤC SINH
MẠC KHẢI LÒNG THƯƠNG XÓT

1. Mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo

- Thập giá và sự Phục sinh của Đức Kitô là “biển cố chung cục” diễn đạt tất cả chân lý về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ chúng ta.
- Vì thế, Thập giá và Phục sinh là mầu nhiệm trọng tâm của đời sống Kitô giáo. Làm sao để dấu thánh giá chúng ta làm, ảnh thánh giá chúng ta mang và nhất là mỗi Thánh lễ chúng ta cử hành phải chất chứa và bày tỏ cùng tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa nơi mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đồng thời hiện tại hóa hy lễ cứu độ này !
- Đức Giêsu thể hiện hình ảnh “Người tôi tớ của Giavê” mà tiên tri Isaia đã loan báo: “Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53, 5).
- Chiều sâu của mầu nhiệm Thập giá được thánh Phaolô cô đọng trong “Đáng chảng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (1 Cr 5, 21).
- Thật nghịch lý khi Đấng giàu Lòng Thương Xót lại “bị bắt, bị lăng nhục, bị kết án, bị đánh đòn, bị đội triều thiên bằng gai, bị



đóng đinh vào Thập giá và tắt thở giữa những đau đớn khủng khiếp”. Do đó, chính Đấng thương xót lại cần đến lòng xót thương của những người đã từng chịu ơn Người, nhưng không ai thương xót Người, kể cả nhóm môn sinh thân tín cũng lần trốn, trừ mỗi một mình Gioan.

□ Mầu nhiệm Phục sinh là “đỉnh cao cho công cuộc mạc khải và thi hành Lòng Thương Xót” của Thiên Chúa nhằm công chính hóa mọi người.

2. Thập giá của Đức Kitô nói gì với chúng ta ?

□ “Ngay cả trong vinh quang của Con Thiên Chúa, Thập giá vẫn không thôi hiện diện, Thập giá này vẫn (...) nói và không bao giờ ngừng nói về Thiên Chúa Cha là Đấng luôn luôn trung thành với tình thương đời đời của Ngài đối với con người, vì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

□ “Tin vào Chúa Con đã bị đóng đinh vào Thập giá có nghĩa là “thấy Cha”, (...) là tin rằng tình thương có mặt trong thế gian và **tình thương này mạnh hơn những sự dữ** đủ mọi hình thức.

□ Tin vào Chúa Con đã bị đóng đinh nghĩa là **tin vào Lòng Thương Xót**. Lòng Thương Xót này là “tên gọi thứ hai của tình thương và ... là **cách độc đáo mà tình thương được mạc khải và thực hiện để chống lại sự dữ ..., chống lại cám dỗ ..., luôn lách vào tâm trong lòng da con người (...)**”.

□

ĐÚC KẾT CHIA SẺ

① Kinh nghiệm đau khổ có giúp bạn gặp Chúa và gần Chúa hơn không? Lý do?

□ Nhờ bệnh tật và đau khổ để sau đó tôi biết hồi lỗi ăn năn. Khi cảm nghiệm được tình thương xót của Chúa, thì ngay chính lúc đó, tôi được chữa lành.

□ Các đau khổ bắt nguồn phần lớn từ chỗ cái tôi của ta, khi ta làm cho cái tôi mất đi, chết đi như Chúa KITÔ thì những đau khổ cũng sẽ vơi đi; và rồi khi biết quên mình vì yêu thương và quảng đại tha thứ, con người được dẫn đến chân thiện mỹ cùng gặp gỡ được Thiên Chúa.

□ Đau khổ thì ai cũng đau khổ, nhưng đau khổ đến bất tử làm cho người ta chơi vơi. Nhưng nhờ nhớ được những lời của Chúa



trong Tin Mừng, lúc ấy ta kêu xin liên lỉ với Chúa, ca ngợi Chúa nữa và lúc ấy nhờ tình yêu và LTX của Chúa, kết quả là sự dữ biến đổi ra sự lành.

□ Bản thân ai cũng phải trải qua đau khổ như bệnh tật, yếu đau và bối rối, nhưng chính lúc đó mới biết cậy dựa vào quyền năng của Đấng tối cao giúp mình vượt qua thử thách hơn là lúc không gặp đau khổ.

□ Qua những biến cố như đau khổ, bệnh tật, con người dễ chao đảo tinh thần, không biết bám víu, cậy dựa vào ai, chỉ biết bám vào Chúa và nhờ đó mà được lớn lên trong đức tin. Là Kitô hữu, ai cũng được nhắc nhở qua một biến cố như đau khổ, để nhớ tới Chúa, đau khổ càng lớn thì đức tin có thể càng được củng cố mạnh mẽ hơn!

□ Trong cuộc sống ít ai không gặp sự đau khổ, mỗi người mỗi nỗi đau riêng, đôi khi không thể tâm sự với ai, mà có bày tỏ thì họ cũng không thể hiểu và thương mình bằng Thiên Chúa. Sau những đau khổ đó, có người cảm nghiệm được rằng thánh giá Chúa trao cho là một hồng ân, người khác nghĩ Chúa là Người thấu hiểu chúng ta nhất - chạy đến với Chúa tâm sự –van xin và phó dâng vào LTX Chúa cảm thấy vui vẻ và bình an, vì Chúa đã an ủi và xoa dịu lòng mình .

② **Cảm nghiệm của Bạn khi tiếp cận với những người đau khổ (thể lý, tâm cảm, tâm linh, ...) ?**

□ Khi tiếp xúc với những người đau khổ, bản thân cũng thấy đau xót cho tha nhân - chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa giúp họ vượt qua khó khăn và xin Chúa đủ LTX an ủi và dẫn dắt họ đến với Chúa và cầu nguyện bằng tâm linh nhiều hơn .

□ Trong mùa Chay thánh này, chúng ta nên giúp họ bằng cách này cách khác, chẳng hạn, chúng ta giúp những người khô khan và tội lỗi bằng thông hiệp cầu nguyện và đưa họ về với Chúa, đến tòa cáo giải.

Trong đau khổ và ngang qua đau khổ, vợ chồng biết giáo dục con cái đến với LTXC – cảm nghiệm được tình yêu, LTX và quyền năng của Chúa khi Chúa thi ân giáng phúc cho mình, cho con cái của mình.



Giáo dục là giúp sống tự do thực sự

Gioakim Trương Đình Giai

Bình thường nói đến tự do, người ta nghĩ đó là làm được mọi điều mình muốn. Một thứ tự do không có đất sống trong xã hội mà chỉ có thể có trong giấc mơ mà thôi. Bởi vì trong thực tế sự tự do của mình bị giới hạn bởi sự tự do của kẻ khác.

Sự tự do ở đây cũng không phải là sự tự do xã hội với những quyền tự do căn bản được nhìn nhận bởi Hiến chương về nhân quyền như sự tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp... tuy rằng sự tự do xã hội này cũng cần được giáo dục để biết sử dụng. Tự do là ơn ban nhưng không của Chúa trước khi là quyền lợi được xã hội nhìn nhận.



Trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn đề cập đến sự tự do trong những chọn lựa căn bản liên quan đến đời sống cá nhân và luân lý. Sống trong xã hội ngày nay, con người nói chung và đặc biệt người trẻ bị điều kiện hóa bởi môi trường sống, bởi những phương tiện thông tin đại chúng đến độ khó có thể nào sống tự do thực sự. Từ những chọn lựa đơn giản như chọn quần áo, sách vở, trò chơi giải trí cho đến những chọn lựa phức tạp như chọn bạn bè, ngành nghề, bậc sống, ơn gọi, bạn đời, thử hỏi được mấy bạn trẻ tự do thực sự hay bị tác động bởi môi trường xã hội, bạn bè, thần tượng. Chẳng hạn, ăn mặc theo một các diễn viên Hàn quốc, mua sắm xe máy, điện thoại di động theo kiểu sành điệu, quan hệ tình dục bừa bãi, sống thử trước hôn nhân... Ngày nay, biết bao bạn trẻ nhân danh tự do, sống vô luân và biện minh cho mọi hành động vô luân của mình nhưng trong thực tế họ bị nô lệ cho đủ mọi thứ trên đời mà không nhận ra.

Theo thánh Ansê mô, ta không thể nói ta tự do phạm tội tuy đó cũng là dấu chỉ của tự do. Vì tội lỗi tự bản chất là một hình thức nô



lệ. Vậy làm thế nào biết mình có tự do thực sự hay không? Chúng ta chỉ tự do thực sự khi:

- được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi mọi hình thức nô lệ đối với tiền bạc của cải, địa vị chức danh, lạc thú dục vọng, bản năng thấp hèn, thói quen máy móc, lề luật sợ hãi...
- Sống trong Sự Thật như Đức Giêsu nói: Chính Sự Thật sẽ giải phóng anh em.
- Sống theo khát vọng hướng đến sự Thiện mà Thiên Chúa đã ghi tạc trong chính nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mình.
- Chỉ có một bận tâm duy nhất: sống Đức Ái.
- Mọi chọn lựa của chúng ta chỉ bị chi phối bởi một động lực duy nhất: Lòng mến.

Vậy sự tự do đích thực không phải là làm điều mình muốn theo nghĩa quy kỷ mà làm theo điều Chúa muốn trên cuộc đời mình, hay nói một cách khác, là làm theo điều mình thực sự muốn khi mình được giải thoát khỏi mọi hình thức nô lệ, khi được soi sáng bởi Sự Thật, bởi Thần Khí Sự thật: hiến dâng chính mình như Đức Giêsu đã yêu và trao ban chính mình.

Giáo dục Kitô giáo hướng tới việc giúp cho đối tượng của mình:

- nhận thức đúng đắn về sự tự do và biết yêu quý sự tự do đích thực..
- nhận diện những hình thức nô lệ của bản thân và tự giải thoát mình khỏi mọi thứ nô lệ đó.
- nhận ra sống tự do đích thật như con cái Chúa không bao giờ là một chọn lựa dễ dãi nhưng là dám chấp nhận lợi ngược dòng, là biết từ bỏ những gì ngăn cản mình đi theo Chúa toàn tâm toàn ý như Thánh Phêrô và Thánh Anrê bỏ thuyền đánh cá đi theo Chúa, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan bỏ lại chiếc lưới với thuyền đầy cá và cha mình, Thánh Mathêu bỏ bàn thu tiền, và Thánh Phanxicô Assisi từ bỏ mọi của cải để đi theo Chúa.
- biết chọn lựa chỉ một mình Đức Giêsu Kitô làm thần tượng cho mình như là một model đích thật của sự Tự do, dẫn đến việc sống yêu thương và dâng hiến.



TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ BỄ MẠC NĂM THÁNH 2010

ngày 4 - 5 - 6/01/2011

*** Thứ ba, ngày 04.01.2011**

- tại Linh Đài Đức Mẹ
- + Giải tội cho khách hành hương.
- + 17g00: Thánh lễ Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 29 do Đức Cha Mt. NGUYỄN VĂN KHÔI, GM Phó Giáo phận Quy Nhơn chủ lễ và giảng lễ.
- + 18g30: Cơm tối.
- + 20g00: Kiệu Đức Mẹ La Vang và lãn hạt Mân côi.



*** Thứ tư, ngày 05.01.2011**

Buổi sáng: tại Linh đài Đức Mẹ

- + 6g00: Thánh lễ do Đức Cha Giuse VÕ ĐỨC MINH, GM Giáo Phận Nha Trang chủ lễ và giảng lễ.
- + Giải tội cho khách hành hương.
- + 11g00: Thánh lễ do Đức Cha Vinh Sơn NGUYỄN VĂN BẢN, GM Giáo Phận Ban Mê Thuật chủ lễ và giảng lễ.
- : Cơm trưa.

NGHI THỨC ĐÓN TIẾP - CHÀO MỪNG
PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Buổi chiều

- + 15g30: tại Linh đài Đức Mẹ
- Tặng hoa cho Đặc sứ - niệm hương & dâng hoa lên Đức Mẹ.
- Phái đoàn tiến ra Lễ đài.
- Diễu hành cờ của 26 Giáo phận qua lễ đài.



- Lễ thượng cờ.
- Trống Khai Hội.
- Đức Cha Phó Chủ tịch HĐGM/VN chào mừng và giới thiệu phái đoàn Tòa thánh, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các thượng khách...
- Đức Cha Chủ tịch HĐGM/VN đọc diễn văn chào mừng.
- + 17g00: Cơm tối.
- + 18g30: Diễn nguyện - Suy tôn Thánh Thể.

*** Thứ năm, ngày 06.01.2011**

- + 06g00: Điểm tâm.
- + 07g30: Mặc lễ phục tại nhà nguyện.
- + 8g00: Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Việt Nam.
- Giới thiệu các phái đoàn: Đức Cha Phó Chủ tịch HĐGM/VN.
- Tuyên đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha và Sứ điệp của Bộ Truyền Giáo : Đứ Cha Tổng Thư Ký HĐGM/VN.
- Đọc các điện văn khác: Đức Cha Phó Tổng Thư Ký HĐGM/VN.
- Thánh lễ : Đức Cha Chủ Tịch HĐGM/VN chủ lễ và giảng lễ.
- Nghi thức làm phép và Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang do Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha chủ sự.
- Diễn văn Bế mạc của Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh.
- + 11g00: Cơm trưa.

TIN CÔNG ĐOÀN LTXC HẠT GIA ĐÌNH

Vào ngày 12/12/2010. Anh (Chị) em Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa Hạt Gia Định đã đến thăm cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi khuyết tật "Thiên Thần" tại Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã trao tặng cho các em: Bánh kẹo, mì gói, sữa, nước tẩy rửa Ves,... và 8.500.000 vnd. Đoàn cũng đã sinh hoạt và chụp hình lưu niệm với các em.





Tượng đài Lòng Thương Xót Chúa đã được xây dựng xong tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang





Lời cảm ơn của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang về các ân nhân đã đóng góp xây dựng tượng đài LTX Chúa

**CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
TỔNG GIÁO PHẬN TP HCM**

Xin cảm ơn sự quan tâm và thư chúc mừng của:

- Toà Giám Mục Huế - Đức Cha Tổng Giáo Phận Stêphanô
- Toà Giám Mục Đà Nẵng – Đức Cha Giuse
- Toà Giám Mục Thanh Hoá – Đức Cha Giuse
- Toà Giám Mục Bùi Chu – Đức Cha Giuse
- Linh Mục GBM. Đoàn Vĩnh Phúc, Giáo Xứ Thiên Ân, kiêm Cha Linh Hướng LTX Chúa Hạt Tân Sơn Nhì

Kính Chúc Quý Đức Cha, Quý Cha một mùa Giáng Sinh và năm mới an bình và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.



Thần dược “LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA” Sứ Điệp Quan Trọng Cho Thời Đại Chúng Ta

Lm.GW.Kosieki,C.S

CHỮA LÀNH SỰ KHỔN CÙNG

KHỔN CÙNG

Bệnh tật, đau đớn, vô năng, bất tài phiền não, ưu tư, u uất, thiếu khí lực, tội lỗi.

CHỊU ĐAU KHỔ VÌ THA NHÂN

Kết hợp với Chúa Giêsu, hiến dâng những đau khổ lúc này tại đây vì tha nhân.

LỜI THÁNH KINH

“Nay tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Ki tô phải chịu vì Thân Mình Người, tức là Giáo Hội” (CL 1:24) .

LỜI NHẬT KÝ THÁNH NỮ FAUSTINA

- Cha ước mong con hãy hiến thân mình vì các tội nhân, nhất là vì các linh hồn đã mất cậy trông vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa (*Lời Chúa Giêsu, NK 308*).
- Lạy Mẹ Thiên Chúa, linh hồn Mẹ đã chìm ngập trong biển đắng cay; xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của Mẹ chịu đau khổ và yêu mến trong lúc đau khổ (NK 315).
- Cha sẽ cho con tham dự vào công cuộc cứu độ nhân loại (Lời Chúa Giêsu, NK 310).
- Ôi giá như một linh hồn đau khổ biết mình được Thiên Chúa yêu dấu thế nào, có lẽ họ sẽ chết vì vui sướng trong niềm hạnh phúc trào tràn! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết được giá trị đau khổ,



nhưng khi ấy chúng ta không còn khả năng để đau khổ nữa. Giây phút hiện tại là thời gian của chúng ta (NK 963).

CHỊU ĐAU KHỔ CHO CÁC LINH HỒN LÀ BẬC THANG ĐƯA ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN

Với thân phận kiếp người, điều rõ ràng nhất ai trong chúng ta cũng gặp phải là những nỗi khổ cùng hoặc đau khổ. Tất cả chúng ta đều đau khổ. Không ai có thể thoát được; và dường như đau khổ mãi mãi gắn liền với chúng ta. Vậy chúng ta có thể làm gì với đau khổ? Xã hội hiện tại dạy chúng ta hãy trốn tránh. Người ta muốn nhanh chóng loại trừ khổ sầu và đau đớn: tìm một viên thuốc, một bác sĩ, một kỳ nghỉ, một lạc thú làm quên bằng nỗi đau. Thông điệp của thế gian là: đau khổ thật vô ích và vô nghĩa.

Sự hiện diện của đau khổ trên trần gian có lẽ là cái cơ lớn nhất để người ta khước từ Thiên Chúa. Vì sao có một Thiên Chúa nhân lành mà lại cho phép xảy ra đau khổ thế? Vì sao có một Thiên Chúa lại muốn con cái vô tội của mình phải chịu đau khổ như thế? Và bảng liệt kê những lời oán trách cứ thế kéo dài mãi mãi.

Tuy nhiên, đau khổ còn một mặt khác. Đau khổ chính là cách thức Chúa Cha đã chọn cho Con của Người là Chúa Giêsu để tỏ cho chúng ta thấy tình yêu, lòng thương xót và sự hạ mình vô cùng thẳm sâu của Người. Với tình yêu của Người, Chúa Giêsu đã chấp nhận đau khổ để đem ơn cứu độ đến cho toàn thể nhân loại. Với đau khổ của Người, Chúa Giêsu đã "thành toàn...và được tuyên nhận là Thượng Tế..." (x. Dt: 9-10; Đức Gioan Phaolô II, Ý nghĩa Đau Khổ nhân Loại theo Kitô giáo, ngày 11 tháng 2 năm 1984).

Và rồi Chúa Giêsu đã mở rộng lời mời gọi cho chúng ta được thông phần công cuộc cứu độ, trở nên cộng sự viên của Người bằng cách yêu mến hiến dâng những đau khổ của chúng ta trong sự kết hợp với Người, như những chi thể trong Thân Thể của Người: "Anh em có phúc, chẳng những là tin vào Đức Kitô, mà còn được chịu khó vì Người. (Pl1:29).

Thật đẹp để biết bao những lời Đức Gioan Phaolô II, kêu gọi hơn năm trăm bệnh nhân trên những chiếc cáng, tại vương cung thánh đường thánh Phêrô, hãy hiến dâng những đau khổ của họ để cầu nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo Hội (Ngày 11 tháng 2 năm



1984), Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu đã dạy hai điều liên quan đến đau khổ: **Thứ nhất**, hãy làm điều thiện cho những ai đang đau khổ. **Thứ hai**, hãy cùng với những ai đang đau khổ mà làm điều thiện.

Thánh Phaolô tìm được niềm vui khi chịu đau khổ vì Giáo Hội như để làm trọn nơi thân xác ngài những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô (x. Cl 1: 42). Tại sao thánh Phaolô có thể tìm được niềm vui trong đau khổ? Bởi vì thánh nhân đã tìm thấy ý nghĩa tiềm tàng trong đau khổ. Nó đem Lòng Thương Xót và ơn cứu độ đến cho tha nhân (x. Đức Gioan Phaolô II, Ý nghĩa Đau Khổ nhân Loại theo Kitô giáo, ngày 11 tháng 2 năm 1984).

Điều gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô? Người vẫn chưa đau khổ nơi thánh Phaolô, nơi bạn, và nơi tôi. Người đã muốn chứng tỏ một tình yêu tràn đầy, và cho chúng ta một cơ hội để mình chứng lòng mến và thông phần vào công cuộc cứu độ. Thật là một mầu nhiệm Chúa Kitô sống và chịu đau khổ nơi anh em và nơi tôi: mầu nhiệm Chúa Kitô trong anh em, mỗi hy vọng vinh quang? (Cl 11:27)

Chìa khóa để chấp nhận đau khổ là hãy chịu đau khổ cho tha nhân, cho các linh hồn. Khi yêu mến hiến dâng những buồn khổ và đau đớn hiện tại, trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta thực hiện một công việc ý nghĩa, cao quý, và hiệu quả để cầu bầu và cứu độ. Chúng ta đem Lòng Thương Xót Chúa và ơn cứu độ đến cho các linh hồn đang cùng khổ. Bằng việc chịu đau khổ cho các linh hồn, chúng ta đem đến cho họ Lòng Thương Xót và phần rỗi Chúa Kitô đã sắm cho chúng ta nhờ thập giá. Chúng ta là những sứ giả của Chúa Kitô, đem đến ơn giải hòa của Người (x. 2 Cr 5: 20).

(còn tiếp 1 kỳ)



DIỄN ĐÀN

Tiếng thời gian

Ánh nắng buổi chiều đã dần tắt, đường phố sắp sửa lên đèn. Bữa cơm tối của gia đình tôi vừa xong. Anh Chị Tư trưởng nhóm Hội Cầu Nguyện cũng vừa đến gọi tôi đi đọc kinh gia đình như đã báo trước.

Tôi cùng các anh chị đi bộ khoảng chừng 1 cây số tới nhà Anh Thành. A Tùng người con trai cả cùng vợ đón chúng tôi vào nhà. Trên bàn thờ của bố anh, đèn, nến cháy sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh trưởng bắt đầu mời cộng đoàn cùng cả nhà đọc kinh cầu cho linh hồn Giuse đã qua đời được bốn mươi chín ngày. Tâm tình xúc động nhất là chia sẻ lời Chúa, ý tưởng cầu xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho người con tội lỗi mà Chúa đã gọi về. Hòa chung tiếng hát lời kinh, cộng đoàn dâng chuỗi hạt Mân Côi nhờ Mẹ thương cứu giúp. Sáu mươi phút nguyện kinh từ từ trôi qua, chúng tôi được vợ chồng anh cả mời ngồi lại dùng trà, thế là chuyện người, chuyện ta được mang ra kể pha lẫn tiếng cười vui. Chị Nhàn lên tiếng: Chúa ơi, trời vẫn còn mưa làm sao về? Để quên đi thời gian chờ đợi, tôi bèn lên tiếng, bây giờ không ai còn chuyện kể nữa, em xin kể câu chuyện này các bác muốn nghe không? Thế là ai nấy vỗ tay đồng ý, qua câu chuyện tôi kể có một điều hết lòng trí tôi "Xin Cảm Tạ Thiên Chúa". Vì câu chuyện Đức Mẹ La Vang cứu ông bác sĩ thoát chết, mà vợ ông là phật tử đã quy y, nguyên cả gia đình đều theo Đạo Phật chính tông.

Trong chuyến công tác, ông bác sĩ cùng ngồi xe zip đi kiểm tra các bệnh viện, xe ông bị lao xuống đèo trôi ra biển (thời điểm lúc đó chưa có đường hầm), dân chúng qua lại biết tin báo về địa phương lúc 8 giờ sáng. Nhận tin, Đội cứu hộ với công việc tìm kiếm vớt được người thứ nhất lúc 11 giờ trưa, người thứ nhì, người thứ ba, thứ tư lần lượt đưa vào nhà tiễn biệt; Trông chờ mỗi mòn, cô con gái cùng mẹ và các em cứ thấp thỏm mong nhận được xác của



bố vì đã 5 giờ chiều rồi. Thành linh chiếc xe cứu thương chạy ủa vào cổng, tiếng người cứu hộ la lớn: tránh ra, tránh ra. Người ta đưa ông bác sĩ vào phòng hồi sức cấp cứu, cả nhà ông đều bàng hoàng sửng sốt ??? Ba tiếng đồng hồ trôi qua ông tỉnh lại, bác sĩ trực cho người nhà vào thăm, thế là ông kể lại và từ từ rút trong túi áo ra tấm ảnh Đức Mẹ La Vang mà trước khi lên xe đi công tác đã được Cha Cao Văn Luận tặng tấm ảnh khi Cha vừa dâng lễ từ Thánh Địa La Vang về ghé thăm gia đình ông. Ông nói chính bà mặc áo xanh này đã lôi tôi từ băng ghế sau khi xe lao xuống đèo trôi ra biển, bà đã kéo tôi ra khỏi xe đẩy tôi lên khỏi mặt nước và đưa tôi vào bờ, ông nói tiếp và quyết định không cần suy nghĩ, không đợi ý kiến của vợ (vì đã có lần ông đề nghị gia đình trở lại đạo nhưng vợ và con không đồng ý) gia đình mình trở lại đạo, vợ ông gật đầu đồng ý đồng ý. Sau đó cả gia đình ông theo đạo và được rửa tội tại nhà thờ Chánh Tòa Huế. Bầu khí lúc này bỗng chùng xuống, người được ơn nhiều nhất là anh Tùng lên tiếng nói: "Chúa ơi, Mẹ ơi, tha lỗi cho vợ chồng con". Mọi người đều ngạc nhiên? Sau đó hiểu ra được là anh chị và hai cháu đã bỏ đạo hai mươi hai năm rồi, ai khuyên bảo cũng không nghe. Qua câu chuyện tối nay, anh hỏi tôi ngày mai (vì là ngày Chủ Nhật) nhà thờ mình mấy giờ lễ. Tôi mừng ra mặt, nghĩ còn hơn trúng số độc đắc. Tôi trả lời: nếu anh bận đi làm thì 5 giờ sáng mỗi ngày đều có Thánh Lễ, riêng ngày Chúa Nhật, sáng có bốn lễ: 5g, 6g, 7g và 8g, chiều hai lễ: 16g và 17g. Anh nói vợ chồng em sẽ đi lễ 5g sáng.

Và tôi đã gặp anh chị sau Thánh Lễ sáng với cái bắt tay chúc mừng, lòng mỗi người chúng tôi đều dâng trào niềm vui.

Tiếng thời gian thật huyền diệu. Thời gian vẫn từ từ trôi nhẹ nhàng. Nếu không có cơn mưa tối hôm ấy, trong một không gian thật lắng đọng, tôi tưởng chừng thời gian đang ngừng trôi để mọi người bắt kịp từng hồi kết cục của câu chuyện phép lạ nhiệm mầu, mà Chúa đã cho TIẾNG THỜI GIAN ngừng đọng trong tâm hồn mỗi người chúng tôi chính là lời thì thầm: Xin Cảm Tạ Chúa.

Thảo Lam. GX.Chính Lộ



Tản mạn mùa cưới

Thomas Aquino Trâm Thiên Thu

Mùa Đông đến, báo hiệu thời điểm cuối năm, cũng là lúc thiên hạ xôn xao chuyện cưới xin, và được quen gọi là “mùa cưới”.

Trong mỗi Thánh lễ có nghi thức hôn phối, chúng ta lại được nghe đôi tân hôn long trọng thề hứa với nhau trước mặt vị đại diện Giáo hội và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa: “Anh/em nhận em/anh làm vợ/chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian lao, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em”.



Có lẽ vì “quá quen” nên có thể chúng ta ít để ý đến chi tiết và ý nghĩa sâu xa của “lời thề” đó – dù có thể mang tầm vóc nghi thức. Ngoài 6 Bí tích khác, Bí tích Hôn phối có điểm đặc biệt: Tác nhân cũng là người lãnh nhận. Cả hai cùng tình nguyện ký “bản án chung thân”. Nếu bị ép buộc vì lý do nào đó mà phải “thừa có” thì tự thân Bí tích đã bất thành. Sự tự nguyện yêu thương và trọn đời chung sống với nhau không chỉ cần thiết đối với người Công giáo mà còn gặp thấy trong ca dao:

Em ơi, ta nguyện cùng nhau

Răng long, tóc bạc, ta đừng quên nhau

Và lại, chính Đức Kitô đã xác định:

“Sự gì Thiên Chúa kết liên

Thì loài người chẳng được quyền phân ly” (Mt 19, 6)



Với thời gian, bất kỳ thứ gì cũng có thể hư hao, ngoại trừ Lời Chúa, thậm chí cả những lời hứa, huống chi nhan sắc con người. Có những đôi lứa trung thành với nhau mà không hề nao núng hoặc thay lòng đổi dạ vì bất kỳ hoàn cảnh nào:

Chồng ta áo rách ta thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Tuyệt vời làm sao tấm lòng người phụ nữ – nói chung, và tấm lòng người phụ nữ Việt Nam – nói riêng, nếu biết nói:

Thế gian chuộng của, chuộng tài

Em đây chuộng nghĩa, chẳng nài giàu sang

Quả thật cái “chén nước” trong tình chồng nghĩa vợ vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Thông thường, phụ nữ được coi là “phe” luôn chịu thiệt thòi hoặc phải đơn phương thương trọng nhớ thầm. Thực ra nam nhi cũng ray rứt không kém nếu không nói ra được điều-bình-thường-khó-nói ấy. Họ cũng rạo rức như ai:

Tay cầm quyển sách bì vàng

Sách bao nhiêu chữ, thương nàng bấy nhiêu

Cũng vậy, kẻ phụ tình không chỉ là nam giới như thường “bị nghi”, hoặc phụ nữ không hề phụ tình. Có đó thôi:

Khi xưa một hẹn thì nên

Bây giờ chín hẹn em quên cả mùi

Tất nhiên, phạm điều gì “có thể” thì cũng có cả “ngàn lẻ một” lý do rất đặc thù. Nhưng ai đã biết yêu thì cũng luôn mong muốn và thề hứa rằng:

Trăng rằm chỉ có đêm rằm

Tình ta tháng tháng năm năm vẫn tròn

Mùa cưới, khi nhìn lại lời hứa hôn nhân đối với những đôi lứa đã, đang và sẽ thề hứa với nhau trước Đấng Tối Cao, thiết tưởng không thể “bỏ sót” những mối tình chân thật mà không trọn vẹn – vì một lý do nào đó. Tất nhiên, có khi tại phía này hay bên nọ, có khi tại chính các bậc phụ huynh mà đôi lứa phải than vãn:

Việc này tại mẹ cùng cha

Tại chú cùng bác, ông bà, anh em



Mặc ai chia rẽ phận duyên

Đôi ta cứ giữ lời nguyện sắt son

Thế nhưng “lời nguyện sắt son” đó có thể chỉ còn trong trí nhớ chứ không thể hiện thực vì quan niệm khắt khe, môn đăng hộ đối,... Ai dám nhận lỗi?

Nếu thực sự yêu nhau và cần nhau thì không gì có thể là vật cản, với điều kiện cả hai cùng “khéo léo” thuyết phục và can đảm bảo vệ tình yêu chân chính của mình, để khả dĩ có một ngày trao nhau lời hứa chung thủy: Yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Đó là phép cộng: $1+1=1$ (Mt 19, 5-6). Tình yêu đó phải được bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8).

Xin kể một chuyện cảm động và có thật mà anh bạn luật sư chứng kiến:

Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau. Rồi đột nhiên người chồng bị tai nạn giao thông và bị tàn phế, phải ngồi xe lăn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, vì quá thương vợ, người chồng cố tỏ ra lạnh nhạt, rồi cương quyết đòi ly hôn. Tòa án hòa giải nhiều lần mà bất thành nên đành đưa ra xét xử. Người chồng một mực nói: *“Tôi không còn yêu cô ấy nữa, sống với nhau chỉ là địa ngục thôi”*. Người vợ òa khóc và chạy đến quỳ dưới chân người chồng: *“Xin anh đừng ly hôn, dù anh không còn yêu em thì anh cũng vì yêu con. Nhưng em biết anh còn yêu em mà, phải không anh? Em có thể làm đôi chân cho anh mà”*.

Nghe vậy, người chồng không thể cảm lòng được, đôi mắt lạnh lùng của người chồng có hai dòng nước mắt chảy xuống, và anh phải bật khóc. Viên luật sư thấy vậy cũng vội quay đi lau nước mắt. Tòa án không hòa giải được nhưng chính họ tự hòa giải. Có thể họ không học cao, hiểu rộng, cũng chẳng giàu sang, nhưng họ vẫn có văn hóa và vĩ đại, đáng khâm phục. Thật vậy, sự vĩ đại của con người chính là bản lĩnh và bản sắc cá nhân của mình.



Mảng xanh

Maria MỹÁnh

CB LTXC GX Hòa Bình-GV

Nếu ai có dịp ngang qua xa lộ Hà Nội vào buổi trưa mới thấy hết được cái nắng gay gắt của Sài Gòn. Trời như đổ lửa lại thêm hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa, da mặt như bỏng rát, bụi mù

mịt sau những chiếc xe tải chạy âm âm, đôi đồng tử dù đã ẩn sau cặp kính mát cũng giãn ra vì ánh nắng chói chang của mặt trời lúc đứng bóng. Bỗng, một mảng xanh cỏ non được người trồng tỉa cắt cẩn thận, mượt mà, xanh mượt suốt cả chặng đường dài, khiến người bộ hành dường như dịu



hắn lại dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Tôi mãi miết nhìn thắm cỏ màu xanh chạy dài dọc bên đường và thầm nghĩ: nếu đoạn đường này không có thảm cỏ xanh, chỉ có những khối bê tông khô cứng cộng thêm cái oi nồng, cháy bỏng của cái nắng như thiêu đốt này và bụi đường mù mịt, không biết người đi đường sẽ ra sao? Có lẽ nhiều tai nạn sẽ xảy ra vì tài xế bị lóa mắt, bị ảo giác như người đi trong sa mạc. Cuộc hành trình sẽ dài và bức bối, mệt mỏi hơn rất nhiều .

Trong một đời người, có lúc ta thấy như đang đi giữa cơn nắng gay gắt như thế, miệng khô khốc, khó thở, ngọt ngọt, mệt mỏi. Nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy một màu đỏ chói chang làm thần kinh căng lên như một dây đàn sắp đứt. Những lúc như thế ước gì ta gặp được một mảng xanh mượt mà, mát rượi như đám cỏ xanh



kia, chỉ cần một mảng nho nhỏ thôi, không nhiều như “Cỏ non xanh rợn chân trời” (Nguyễn Du) đâu cũng đủ làm tâm hồn ta chùng xuống, miệng bớt đắng, hơi thở không còn nặng nhọc, để ta có thể bước tiếp chặng đường trước mặt, chắc vẫn còn rất nhiều chông gai, thử thách chứ chẳng hứa hẹn một sự thanh nhàn nào, nhưng ta sẽ bước đi mạnh dạn hơn, hăng hái hơn và lòng cũng bớt trĩu nặng hơn...



Mẹ Maria khi gặp Sứ thần Gapriel chỉ là một thiếu nữ, nhưng Thiên Chúa đã ưu ái ban cho mảng xanh bao phủ cả đời Mẹ khi qua miệng Thiên sứ Thiên chúa đã ca khen Mẹ: “Mừng vui lên, hồi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng cô... Xin đừng sợ, vì cô đẹp lòng Thiên Chúa ..” (Lc 1, 28; 30a). Khi mang Chúa Con trong lòng Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm và giúp đỡ người chị họ Elizabeth cho đến khi Gioan Tẩy giả ra đời. Mẹ nhận lấy mảng xanh êm ái của Thiên Chúa nhưng không giữ cho riêng mình. Mẹ mang đến sẻ chia cho nhiều người khác trong suốt cuộc đời gian truân, đau khổ của Mẹ. Và bà Isave đã thốt lên rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ ...”(Lc1,42). Chính mảng xanh Mẹ nhận từ Thiên Chúa và từ con người mà Mẹ đã đứng vững qua biết bao thăng trầm, khốn khó của một đời người. Mẹ đã trải dài mảng xanh của sẻ chia cho người khốn khó, của đỡ nâng cho người vấp ngã, của ủi an cho người buồn đau. Mẹ đã cho chúng ta những bài học về đạo làm người và làm con Chúa.

Trong Tin Mừng có rất nhiều mảng xanh thật đẹp, không cần cắt tỉa bằng đôi tay nhưng là sự rung nhịp của con tim mà bao bức tranh được tạo thành, toàn những tuyệt tác mà loài người đã cố gắng vẽ lại cũng không thể nào làm người ta xúc động và xuyên xao đến thế !



Người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng đã quỳ xuống chân Chúa, lấy dầu thơm xúc vào chân, lấy tóc mà lau cùng những giọt lệ thống hối. Ôi! Cũng là một hành động hối lỗi nhưng đẹp như một bài thơ! Như một bức tranh đang khắc họa lại sự xao xuyến của con tim: Con tim tha thứ và con tim hối lỗi. Một mảng xanh êm đềm mà có lẽ trong 33 năm làm người Chúa hẳn khó quên! Và Chúa cũng đã để lại cho loài người một hình ảnh đẹp của sự "cúi xuống" ít ai làm được khiến Phêrô phải kinh ngạc mà thốt lên rằng "Thầy mà lại rửa chân cho con ư?"

Cứ thế! Cuộc đời vẫn cứ mời gọi ta mỗi ngày cho đến khi trở về lại nơi ta từ đó mà đến, để rồi khi không còn làm được gì cho ai nữa ta không hối tiếc, không trăn trở, nhưng sẽ thành thoi ngược mắt lên trời mà nói rằng "Mọi sự đã hoàn tất". Ta đã *nhận* rất nhiều từ Chúa và anh chị em, và ta cố gắng *cho* dù có ít hơn nhận, lòng sẽ thấy nhẹ nhàng vì đã cho đi thay vì giữ lại .

“ Chiếc lá phải xanh

Con chim phải hót

Có lẽ nào vay không trả

Sống là cho đi đâu chỉ giữ riêng mình” (TH)

Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khấn nài Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt cho các tội nhân; chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để chìm mình vào cuộc Thương Khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. Đây là giờ Thương Xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của Cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì... (NK 1320)



Tự do đồng nghĩa

LÀ HÃY DỪNG TƯƠNG LAI

Tình yêu chính là Thiên Chúa, vì Ngài là vua tình yêu, nên vương quốc của Ngài không có phân chia, không có ranh giới, và không có hàng rào. Tất cả liền nhau thành một giải duy nhất chạy dài đến vô cùng vô tận. Vì yêu mà Ngài dựng nên đất trời, núi non, sông biển cùng muôn loài muôn vật. Ban cho ơn được sống trong tình yêu và mời gọi hãy ở lại trong tình yêu ấy.

Con người là thụ tạo được Chúa yêu thương săn sóc và đặt vào trong tình yêu đó. Buổi ban đầu ấy mọi sự đều tốt đẹp, và được hài hoà giữa thiên nhiên vạn vật với nhau. Mọi loài đều sống trong yêu thương, không có chia rẽ, không có đố kỵ, hận thù. Mọi loài mọi sự đều bình yên hạnh phúc trong tay Đấng an bài. Chúa hài lòng, Ngài thấy thế là tốt đẹp. (St 1, 31a)

Trong mọi loài, thì riêng con người Chúa ban cho có tự do, và cũng chỉ loài người mới biết suy tư về chính mình. Trong các quyền Chúa ban, thì quyền tự do, là Chúa cho con người được hoàn toàn tự do chọn lựa. Chọn tốt hay không là tùy ý con người.

Quyền tự do mà Chúa ban ấy là để con người thực hiện sự thật trong Thiên Chúa. Chứ không phải là con người dùng quyền tự do của mình để chối bỏ sự thật .

Ngày tháng dần trôi, từng lớp, từng lớp người cứ thế luân phiên nhau duy trì sự sống trên mặt đất theo luật Chúa, bằng quyền tự do chọn lựa của chính mình. Thái độ suy tư của con người dần dần biến dạng. Thay vì tự do kiến tạo một trời mới đất mới để sống và phục vụ cho thiện ích chung. Thì con người lại dùng quyền tự do để phục vụ cho cái tôi ích kỷ riêng mình... sự xấu và tội lỗi bắt nguồn từ đó sinh ra .



Đời sống con người bao giờ cũng có hai mặt, đó là đời sống vật chất và đời sống tinh thần, khi vật chất đầy đủ thì đời sống tinh thần phong phú, khi vật chất thiếu thốn, thì con người khao khát ước mong làm sao để được khá hơn về vật chất. Nhưng khi vật chất đầy đủ thì đời sống đạo đức suy đồi, ăn chơi, hưởng thụ cho thoả cái buổi cơ hàn... nhìn xem sự phát triển của lịch sử nhân loại, diễn tiến của các thời đã qua, thì lịch sử đó chính là sự lặp lại của cái cũ theo chiều hướng đi lên của đường tròn xoắn ốc. Điểm phải đến của nhân loại là đỉnh điểm của Thiên Chúa tình yêu. Ngài chờ chúng ta trên đỉnh núi hạnh phúc viên mãn đó... Cuộc sống trần gian của chúng ta hôm nay, có người đã đến đích bình an, có nhiều người còn đang ở lưng chừng quả núi ấy, một số người có cuộc sống dư đầy, (vì mãi tôn thờ cái tôi) cứ tưởng đã về đến đích nên tự ý hớt ngang phần ngọn của quả núi ấy, để đặt điểm dừng chân cho mình, và coi điểm dừng đó là hạnh phúc của chính mình.

Suy tư về quá khứ người ta nhìn thấy rằng: ở cuối thế kỷ thứ 8



trước công nguyên, vương quốc Giuđa hưng thịnh về vật chất, nhưng lại suy đồi về đạo đức. Nên tiên tri Isaia đã thẳng thắn vạch tội dân và kêu gọi sám hối trở về đi trong đường lối Chúa, để được hạnh phúc và bình an thật. Nhưng nhân loại cứ đắm đuối trong

những đam mê, không sao vượt ra khỏi được vùng bóng đen tội lỗi ấy, cứ tham, sân, si, cứ chè chén say sưa, chơi bời dâm dăng, cứ tranh chấp đố kỵ, thù hận ghét ghen...

Sự suy đồi ấy chính là căn nguyên của hiện tượng tiêu cực trong quan niệm và kinh nghiệm về tự do, các kinh sư chỉ nói nhưng không động tay vào mà chỉ biết chất gánh nặng lên vai người khác. Làm ảnh hưởng đến nhận thức của con người, và đã làm cho con người mù mờ lẫn lộn, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Dẫn đến người ta không còn coi tự do như khả

năng thực hiện sự thật Thiên Chúa vạch ra, mà họ coi đó như một năng lực tự lập để xác định chính mình với những người xung quanh: đó là 2 người thợ cùng làm một nghề xây dựng, nhưng sẽ chẳng bao giờ khen nhau thật. Vì tư lợi riêng nên luôn tìm cách nói xấu chống lại nhau, gây chia rẽ và không còn hợp tác với nhau nữa. Chỉ còn biết lo cho sự thoả mãn của riêng mình. Rồi khi người ta dùng quyền tự do, thì vận dụng tự do hết cỡ như khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng người ta không lường được hậu quả của nó, nên gây ô nhiễm môi trường vì những chất thải độc hại. Những mảng xanh vũ trụ bị lấn chiếm phá huỷ dần, làm mất cân bằng về sự hài hòa của thiên nhiên vạn vật. Đời sống sinh hoạt thì tự do xả rác bừa bãi làm cho môi trường ngày một xấu thêm.

Bước vào đầu năm 2011, những năm đầu của kỷ nguyên mới, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI mời gọi hết mọi tín hữu hãy cầu nguyện cho việc bảo tồn những gì Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho thế gian này. Mọi người đều biết xử dụng cách trân trọng những thành quả ấy, vì sự sống của mọi người trên trái đất mà hãy có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn.

Hướng về tương lai, thì tương lai đang còn là một huyền nhiệm, để hướng đi đến tương lai, mỗi tín hữu hãy tin vào quyền năng Thiên Chúa, biết cậy trông phó thác, chuyên chăm trong đời sống nguyện cầu.

Joseph M. Đoàn Văn Thủ
CD LTX hạt Thủ Thiêm

“Nào linh hồn tôi ơi, bạn hãy đến nói chuyện với Thiên Chúa, làm việc với Ngài, đi đứng với Ngài, chiến đấu và đau khổ với Ngài. Bạn sẽ làm việc, nhưng Ngài sẽ chúc lành cho bạn. Bạn sẽ đi đứng, nhưng Ngài sẽ chúc lành cho bước chân của bạn. Bạn sẽ đau khổ, nhưng Ngài sẽ chúc lành cho nước mắt của bạn”.

(Thánh Gioan Maria Vianney)



Mặc cả

Nói đến “mặc cả” là nói đến việc *trả giá* hoặc *ngã giá* khi mua bán. Có sự mặc cả xấu thì cũng có sự mặc cả tốt. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta đã và đang dám cả gan “mặc cả” với Thiên Chúa, nhưng có khi chúng ta cứ tưởng là cầu nguyện!

Đôi khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa là người rất quan liêu. Khi chúng ta yêu cầu điều gì từ một cơ quan chính quyền, chúng ta đệ đơn theo thứ tự và chờ đến lượt mình. Có đến lượt cũng lâu. Nếu bị từ chối, đệ đơn lại thậm chí càng phải chờ lâu hơn – mỗi nơi chỉ một cửa, nhưng nhiều nơi.



Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể “đệ đơn” trực tiếp với Chúa, không cần qua trung gian. Quả thật, Thiên Chúa quá “bình dân”. Chúng ta nghĩ rồi sẽ được nhận lời. Nhưng câu trả lời của Chúa đôi khi có vẻ huyền bí, như thể điều may mắn xảy ra theo một chuỗi nguyên nhân (theo kiểu luật-nhân-quả).

Trong St 18:20-32, Tổ phụ Abraham đối diện Thiên Chúa với mối quan ngại về điều sẽ xảy ra cho thành Xô-đôm. Abraham hỏi: “*Chẳng lẽ ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?*”. Theo sự “mặc cả” của Abraham, Thiên Chúa chấp nhận tha chết cho dân thành Xô-đôm nếu có 50, 45, 40, 30, 20 người lành, thậm chí chỉ có 10 người lành. Và vì 10 người lành đó mà Thiên Chúa sẽ tha bổng cho cả thành. Sau đó Thiên Chúa đi và Abraham trở về nhà.

Đó là huyền nhiệm Tình Chúa dành cho nhân loại. Đứa con xấu xa nhưng tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ vẫn không ghét bỏ núm ruột của mình. Chính hổ dữ còn chưa ăn thịt con mình kia mà! Chưa thể hiểu hết tình mẫu tử thì chúng ta không thể nào hiểu thấu



Tình Chúa. Ngài hết mực yêu thương, không thiên vị, nhưng Ngài cũng rất cương quyết và thẳng thắn, cái nào ra cái nấy, không a dua xua nịnh.

Abraham lễ phép và kính trọng Thiên Chúa, không đòi hỏi hoặc tán tỉnh Ngài, ông chỉ năn nỉ Chúa vì thương dân chúng, ông tin và ông cầu nguyện. Cầu nguyện rất đơn giản: Hướng tâm hồn lên và chân thành tâm sự mọi điều với Thiên Chúa.

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cách cầu nguyện khi một trong các tông đồ nói: *“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”*. Và Ngài đã dạy lời cầu nguyện “tiêu chuẩn” nhất: Kinh Lạy Cha. Lương thực hằng ngày, sự tha thứ và sống tốt lành là những vấn đề “nóng” của cuộc đời, nói chung là cũng như các vấn đề Tổ phụ Abraham đã nêu. Bài học yêu thương không chỉ tóm gọn trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta đối xử với Thiên Chúa như một con người.

Trong Lc 11:1-13, Chúa Giêsu so sánh lời cầu nguyện như việc đánh thức người bạn vào ban đêm để hỏi đồ ăn. Người đó dù không vì tình bạn thì cũng vì bị quấy rầy và vì sự lì lợm mà sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cần. Abraham cũng đã xin đi xin lại mãi một điều. Đó là bí quyết cầu nguyện: Kiên trì cầu nguyện liên lỉ. Thánh Augustinô nói: *“Bao lâu chúng ta chưa thôi cầu nguyện là dấu chắc chắn Chúa đang thương”*. Chúa Giêsu đã xác định: *“Xin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở”*. Xin không được, tìm không thấy, gõ không mở là lỗi của chúng ta.

Thiên Chúa không quan liêu theo kiểu *cho hay không cho* điều chúng ta xin, nhưng Ngài muốn liên hệ với chúng ta. Mọi mối quan hệ giữa con người với nhau đều đòi hỏi lòng chân thật. Nhưng mối quan hệ giữa Thiên Chúa với chúng ta có vẻ hơi thiếu thực tế. Nhiều lần chúng ta xin mãi không được, tìm riết không thấy, gõ cửa hoài không mở, có thể do chúng ta “ngã giá” với Ngài vì ích kỷ và chỉ yêu bản thân mình.

Chúa Giêsu đã minh chứng: *“Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá lại cho rắn, xin trứng lại cho bò cạp? Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con mình của tốt, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”*.



Tác giả Tv 138 đã thốt lên: *“Khi con kêu cầu, Chúa thương đáp lại; Chúa cao cả nhưng vẫn đoái nhìn kẻ thấp hèn”*. Còn Thánh Phaolô quả quyết: *“Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta”* (Cl 2:13-14).

Thiên Chúa không là người nói theo nghĩa đen, Ngài thấu suốt mọi điều dù chúng ta mới thoáng nghĩ. Ngài sẽ ban cho chúng ta công việc mà chúng ta cần, cơ hội mà chúng ta muốn, sự tự do và tình yêu khả dĩ cứu vớt tha nhân. Là Cha nhân lành, chắc chắn Ngài sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Đó là niềm xác tín.

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu chia sẻ kinh nghiệm: *“Muốn làm đẹp lòng Chúa, làm say mê Chúa, không khó gì, chỉ cần yêu Chúa và quên mình đi, đừng quá xét nét đến tội lỗi của mình. Một cái nhìn lên Chúa và nhận biết sự khốn hèn của mình là đền bù được tất cả”*. Khi chúng ta thực sự “đầu hàng”, chân nhận Ngài là Cứu Cánh và chấp nhận mình yếu đuối, như Saolê ngã ngựa trên đường Damascus thì Ngài sẽ ra tay độ trì. Vâng, *“thời gian là lúc Chúa chờ đợi để ăn xin tình yêu của chúng ta”* (Simone Weil).

Ai cũng là tội nhân và luôn rất cần đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì *“tất cả chúng ta đều phạm tội, ngay cả các tâm hồn đạo đức cũng chỉ chập chững tìm về Nhà Chúa qua con đường tội lỗi và thứ tha”* (Thánh Y-nhã). Thiên Chúa luôn thấu hiểu, thông cảm và chấp nhận sự “mặc cả” của chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con luôn bất túc và bất trác, nhưng chúng con luôn vững tin có Ngài ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20). Tình Chúa thật huyền diệu!

Viễn Đông



**Sự tha thứ của Chúa
luôn kéo theo một cơ hội mới.**

**God's forgiveness
always come with another chance.**



TẬP LÀM ĐỒ HOA

Làm thiệp chúc Tết động

Ngày Xuân, trên mạng có rất nhiều thiệp chúc Tết được gửi chúc mừng nhau. Những mẫu thiệp thường được cung cấp sẵn bởi nhiều website. Nhưng tự tay bạn làm được một thiệp động, theo ý thích của mình vẫn thú vị hơn. Sau đây, xin giới thiệu với các bạn cách làm một thiệp chúc Tết động dễ dàng qua phần mềm Corel PhotoImpact X3 (các bạn có thể tìm thấy ở các cửa hàng phần mềm):

Vì đây là một thiệp có pháo bông nên bạn cần có trước một hình ảnh về đêm. Chạy chương trình PhotoImpact, vào menu File > Open, tìm đến hình muốn làm > Open, nếu hình có dung lượng lớn bạn nên vào menu Adjust > Resize, chọn Preset: Custom; mục New Image nhập vào Width: 640 pixels, chọn Keep aspect ratio;



Resolution: 72. Trường hợp bạn muốn quy định size ảnh theo ý muốn thì sử dụng công cụ Crop trên hộp công cụ (Toolbox) bên cột trái, xong nhấp chọn công cụ Text (biểu tượng chữ "T" trên hộp công cụ bên cột trái), trên thanh công cụ thuộc tính phía trên (Attribute Toolbar), chọn font VNI- Brush;

size: 48; ô Select a mode chọn "3D Trim" (bạn có thể tùy ý chọn font khác), bấm phím F2, mở bảng EasyPalette, lần lượt nhấp vào tab Galleries, rồi biểu tượng Galleries ngay dưới, trong mục Text/Path Effects nhấp vào dấu "+" bên trái chọn menu Text Style, trong bảng menu phụ xoay xuống, nhấp kép vào mẫu có tên "G05" bên phải bảng EasyPalette. Để gõ chữ có dấu phải chỉnh bộ gõ chữ tương ứng (trường hợp này là VNI Windows) rồi nhấp chuột vào vị trí muốn gõ chữ trên hình, nhập vào hai hàng "Chúc mừng năm mới" và "2011", chỉnh ngay ngắn, rồi chọn biểu tượng Alignment >



Align to the center trên thanh thuộc tính để số “2011” nằm giữa, xong bấm phím F3 mở bảng Layer Manager, nhấp chọn Layer trên cùng, nhấn chuột phải, chọn menu “Merge All”.

Trên bảng Galleries, nhấp chọn dấu “+” bên trái hàng Image Enhancements rồi Animation, chọn Animation Lighting, nhấp kép vào một mẫu có tên Fireworks 1, cửa sổ Creative Lighting mở ra: mục *Elements* bên phải hiển thị 3 cụm pháo bông trái, phải, giữa (Fire works 1, Fire works 2, Fire works 3) bạn có thể chọn để chỉnh riêng rẽ, tab *Basic & Advanced* phía trên, bên phải: chỉnh sáng, tối, đậm đặc, màu, mềm mại ... mục *Key Frame Control*: chọn biểu tượng vòng tròn để chạy liên tục, kế bên là nút Play, nút Stop ..., nhập số frames tùy ý trong mục Frames bên phải (bạn nhập càng lớn hình chuyển động càng chậm và dung lượng file càng lớn). Sau khi thiết lập xong nhớ bấm nút Play chạy thử, nếu vừa ý, bấm nút Save phía dưới để lưu lại, trong hộp thoại Save As xuất hiện, ở



phần GIF animation options, bạn chọn Color: 256; chọn Infinite loop để chạy liên tục, còn lại các phần khác để mặc định, đặt tên cho thiệp, chọn nơi lưu rồi bấm nút Save lần nữa. Từ cách làm này, bạn có thể “ché biến” làm ra nhiều cách khác theo ý bạn vì thư viện

PhotoImpact có rất nhiều kiểu, hiệu ứng cho bạn chọn.

Nếu muốn chuyển qua dạng Flash để lưu trên mạng hoặc làm nhẹ hình, bạn có thể dùng một phần mềm như Macromedia Flash hoặc Adobe Flash, ở đây xin giới thiệu phần mềm dễ sử dụng lại gọn nhẹ là Video to Flash Converter (bạn vào google tìm), chỉ cần lần lượt chọn file nguồn, nơi lưu, nhớ chọn Compressed Flash (SWF), mục Video quality kéo con trượt khoảng 70, bấm nút Start là xong. Bây giờ còn chờ gì nữa mà không gởi cho người quen. Chúc các bạn thành công và hưởng một mùa Xuân an lành, hạnh phúc.

Antôn Phạm đình Tiến
Giáo xứ Bến Cát-Gò Vấp



BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG



Giám mục nhặt rác



Cách đây đã 2 ngày rồi nhưng tôi vẫn bị "ám ảnh" về một hình ảnh Giám mục lượm rác. Thú thực mà nói, là một kỹ sư vườn về lãnh vực tin học – điện tử, nói là kỹ sư vườn bởi vì tôi biết về nó dưới góc cạnh tự học và kinh nghiệm thu lượm được qua

thời gian, chứ không phải có bằng cấp Đại Học hẳn hoi như người khác. Tôi đi nhiều, biết nhiều nơi, nghe nhiều chuyện, đọc nhiều tin... đặc biệt trên internet, có lẽ không có trang nào mà tôi không vào được, cho dù bị bức tường lửa "firewall". Tôi đã đọc nhiều bài viết về Giám mục Kon Tum, nhưng hôm lễ tại tượng đài Đức Mẹ ở Măng Đen ngày 9/12/2010 vừa qua làm tôi "hơi quá bị" ấn tượng.

Như hơn 4000 người khác về hành hương và tham dự thánh lễ mừng Đức Mẹ tại Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, tôi để ý mọi người đi lễ, họ thành tâm thiện chí đến mức tôi rung động con tim của mình, mặc dù tôi là kẻ lý luận, trái tim sắt đá. Họ thầm thì cầu nguyện, trước, trong và sau giờ lễ, họ van nài một điều gì đó với Mẹ.





Những tín hữu thành tâm thiện chí đã đành, trong số đó tôi thấy không ít là những người lương họ cũng rất thành tâm cầu nguyện, vì cách vái của họ không như người Công Giáo.

Và giờ cao điểm về viếng Mẹ là thánh lễ, 10 giờ đoàn các cha, đức cha tiến ra bàn thờ; sau khi chào hỏi dân

chúng như thường lệ, ngài căn dặn mấy điều có liên quan đến trật tự giao thông đi lại cẩn thận, chậm hết sức có thể để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc vì người đông mà khu đất quá hẹp (đã hơn 4 năm, chính quyền vẫn chưa cho đất). Ngài cũng mời gọi mỗi người hãy sống tinh thần yêu thương như Chúa dạy, nhất là noi gương Mẹ sống với người chung quanh, không phân biệt lương giáo, sắc tộc vì mọi người là anh em, con chung một Cha trên trời, cách đặc biệt sống tình huynh đệ như Mẹ đã sống, đã chia sẻ khi đi thăm chị họ Isave.

Thánh lễ kết thúc khoảng 11g30. Sau thánh lễ, tôi đi chụp vài tấm ảnh lưu niệm cho năm hành hương 2010 này, tôi chụp cảnh cộng đoàn hành hương dưới mọi góc nhìn, cảnh mà tôi cho là ấn tượng trong tập ảnh tôi là cảnh Giám mục lượm rác. Ấn tượng đến hôm nay mà vẫn còn "ấn tượng", Ngài đi lượm rác trong khu "lễ đài", khu ghế ngồi, vườn cây, rồi ra đường, đến bãi xe ô tô, vì quá ấn tượng, nên tôi theo dõi, chụp ảnh và xem Ngài lượm được bao lâu, thật không ngờ mãi đến 14giờ (tức là gần 3 tiếng Ngài miệt mài lượm rác), mọi người ra về gần hết, Ngài vẫn còn lượm rác. Tôi thấy một số người cũng lượm theo, còn rất đông khách hành hương được sống trong "văn hoá xả rác" thì đứng nhìn. Tôi cũng thuộc một trong số họ, tôi cũng thấy ghen lòng và mắc cỡ, nhưng chỉ lượm được vài rác rưởi quanh chỗ tôi đứng.

Thật là ấn tượng, sự việc này làm tôi nhớ lại cũng cách đây mấy năm, khi còn là sinh viên cao đẳng, tôi về tham dự ngày sinh viên truyền thống Giáo phận Kon Tum dịp Tết Nguyên Đán,



sau thánh lễ, Đức Cha Micae cũng lượm rác như thế trong khuôn viên sinh viên sinh hoạt.

Tôi nghĩ ngại miết, tại sao ban tổ chức không cầm micro kêu gọi mọi người cùng lượm? tại sao Đức Cha Micae không chỉ tay 5 ngón để con chiên lượm? Tôi trộm nghĩ nếu Ngài nói thì khoảng 5 phút là sạch sẽ. Nhưng không, Ngài đã làm 1 mình để nêu gương cho chúng ta tinh thần phục vụ, và hơn thế nữa dạy một bài học nhân bản "không xả rác" để sống văn minh vì người khác và vì môi trường.

Qua hình ảnh này, lại nằm trong Mùa Vọng, tôi nghe các Cha giảng, tôi nghĩ đến thứ rác rưởi lương tâm là tội lỗi của tôi, của mọi người, các mục tử đang đi lượm rác cho Chúa nơi mỗi giáo dân như tôi. Thế mà tôi và mọi người cứ hiên ngang xả rác tội mình ra, dám coi đó là bình thường khi lương tâm chai lì xả rác "tội".



Hình ảnh người mục tử Giám Mục Kon Tum làm tôi nghĩ ngại mãi, và cảm phục con người mục tử không chỉ nói mà làm, làm tận tâm tận lực, nêu cao gương phục vụ cho đoàn chiên.

Gia Lai, 11/12/2010
Kỹ sư vườn

Lời Chúa là chính Chúa.

Chúa Giêsu phán: "Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Jn 14:6); nên lời Ngài chính là Đường dẫn ta về quê trời, là Sự thật duy nhất giải thoát ta khỏi tội lỗi và sự chết, và là Sự sống đem lại hạnh phúc thật hôm nay và mai sau. Suy niệm Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống vĩnh cửu cho ta.



NGÀY TẾT ĐOÁN TUỔI

Chuyển đổi Dương lịch và Âm lịch

Ai cũng có tuổi, không ai không có tuổi. Người ta thích biết tuổi nhau vì... tò mò. Tuy không dị đoan nhưng đôi khi tuổi có thể giúp chúng ta “nghiệm” ra điều gì đó có thể rất thú vị. Người xưa hay nói tuổi theo Âm lịch (tý, sửu, dần,...), ngày nay người ta thường nói tuổi theo Dương lịch (1975, 1983,...). Tính theo Âm lịch phải tùy vào 10 Can (giáp, ất, mậu, kỷ, canh, tân, nhân, quý). Nghĩa là tuổi Heo nhưng là Đinh Hợi hay Kỷ Hợi. Biết Dương lịch có thể biết Âm lịch, hoặc ngược lại. Đây là cách tính đơn giản:

1. Biết Dương lịch có thể tính ra Âm lịch.

Mỗi năm Âm lịch được ký hiệu bằng một trong mười CAN và một trong mười hai CHI: Bính Tuất, Mậu Ngọ, Giáp Dần,... Mỗi CAN ứng với hàng đơn vị của năm Dương lịch:

| | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|------|----|------|------|-----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Canh | Tân | Nhân | Quý | Giáp | Ất | Bính | Đinh | Mậu | Kỷ |

Ví dụ: Các năm có hàng đơn vị là 7 (1977, 1987, 2007,...) thì đều là ĐINH (Đinh Tỵ, Đinh Mão, Đinh Hợi,...). Chia năm Dương lịch cho 12, ta có các số dư từ 0 đến 11, mỗi số dư tương ứng một trong 12 CHI. Đó là:

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tân | Dậu | Tuất | Hợi | Tý | Sửu | Dần | Mão | Thìn | Tỵ | Ngọ | Mùi |

Ví dụ: Năm 1959 có số dư là 3 ($1959 : 12 = 163, \text{ dư } 3$). Tra số 3 trong bảng 12 CHI ta có HỢI. Năm 1959 có hàng đơn vị là 9, tra bảng 10 CAN ta có KỶ. Vậy năm 1959 là Kỷ Hợi. Tương tự, ta có thể tính các năm khác.



2. Biết Âm lịch có thể tính ra Dương lịch.

Ví dụ: Năm Canh Thân, tra chữ Canh trong bảng 10 CAN ta có số 0, tra chữ Thân trong bảng 12 CHI ta có số 0. Vậy Canh Thân là 1920, 1980, 2040,... Cứ 60 năm mới trùng lặp cả Can và Chi.

Thiết tưởng chúng ta cũng nên biết ý nghĩa của 10 Can:

Giáp là *nước trong thiên nhiên*, Ất là *nước trong nhà*, Bính là *lửa thấp sáng*, Đinh là *lửa cháy ngầm*, Mậu là *gỗ*, Kỷ là *gỗ sắp bị đốt*, Canh là *kim loại*, Tân là *kim loại đã trui rèn*, Nhâm là *đất hoang*, Quý là *đất đã khai khẩn*.

Bạn tuổi gì? Bạn có “nghiệm” được điều gì riêng cho mình? Tuổi nào cũng được, miễn sao là biết sống. Darío Lostado, biên tập viên một tờ báo ở Buenos Aires, viết: “Hạnh phúc không là mục đích của cuộc đời nhưng là kết quả của cách sống. Hạnh phúc như chiếc bóng: Nó chạy khi chúng ta đuổi theo, nhưng nó theo chúng ta khi chúng ta đi về phía ánh sáng chân lý”. Một ý tưởng tuyệt vời biết bao!

VIỄN ĐÔNG (tổng hợp)

Giới thiệu sách mới



Vừa qua nhà thơ **Lê đình Bảng** có sáng tác 2 quyển sách, tựa đề:

1. **Văn học Công Giáo Việt Nam - những chặng đường**, nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa
2. **Quý Trước Đèn Vàng**,

nhà xuất bản Tôn Giáo

Hiện sách đã được bán tại các nhà sách Công Giáo trên toàn quốc



ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TẠI THÁNH ĐỊA LA VANG

GIÁO XỨ AN LẠC

1. Giuse Nguyễn Văn Thao
2. Maria Nguyễn Thị Nga
3. Catarina Nguyễn Thị Ngọc Lan
4. Chị Thi
5. Nguyễn Thị Nga
6. Maria Teresa Nguyễn Thị Tuyết
7. Giuse Nguyễn Văn Tài

GIÁO XỨ SAO MAI

8. Giuse Nguyễn Văn Hiến (G/x Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai)
9. Phero Nguyễn Ngọc Linh
10. Maria Madalena Nguyễn Thị Ánh Hoa
11. Teresa Trần Thị Sơn
12. Maria Nguyễn Thị Hạnh
13. Gioan Trần Quang Thùy
14. Maria Trần Thị Huyền
15. Giuse Trần Quang Thắng
16. Maria Vũ Thị Hồi
17. Giuse Phạm Văn Duy
18. Maria Nguyễn Thị Hà
19. Teresa Trần Ngọc Quỳnh Trân
20. Anna Trần Thị Oai
21. Monica Hoàng Thị Dư
22. Maria Phạm Thị Vương (G/X Tân Sa Châu)
23. Maria Phạm Thúy Mỹ (G/X Tân Sa Châu)
24. Đaminh Đào Cao Liên
25. Teresa Nguyễn Bích Loan

GIÁO XỨ TÂN CHÍ LINH

26. Maria Đỗ Thị Nhu
27. Phê Rô Đỗ Xuân Mậu
28. Giacobe Đỗ Xuân Căn
29. Giuse Đỗ Văn Khôi
30. Maria Đỗ Thị Giốc
31. Maria Teresa Nguyễn Thị Tuyết



32. Giuse Phạm Anh Ngọc

33. Đỗ Thị Minh Thoa

GIÁO XỨ VINH SƠN

34. Đa Minh Trần Quang Chí

35. Đaminh Vũ Đức Tài

36. Maria Trần Thị Mừng

37. Maria Trần Thị Hòa

38. Anna Maria Nguyễn Thị Khang

39. Maria Nguyễn Thị Mỹ

40. Nguyễn Văn Vạn

41. Maria Phạm Thùy Mỹ

42. Phaolo Thái Cung

43. Anna Ngô Thị Truyền

44. Giuse Nguyễn Văn Đáng

45. Anna Đỗ Thị Nỡn

46. Maria Nguyễn Thị Khang

47. Gioan Baotixita Nguyễn Thái Tín

48. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Minh

49. Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

50. Teresa Nguyễn Ngọc Bảo Chuyên

51. Maria Mai Thị Xuân

GIÁO XỨ NGHĨA HÒA

52. Maria Phạm Thị Hiếu

53. Giuse Bùi Đình Chính

54. Phaolo Trần Trung Chính

55. Anna Trần Thị Minh Xuân

56. Giuse Bùi Nhuận

57. Maria Phan Tị Sy

58. Phanxico Nguyễn Văn Sỹ

59. Maria Nguyễn Thị Tài

60. Maria Ngô Thị Lý

61. Maria Đỗ Thị Vân

62. Maria Mai Thị Nhiệm

63. Maria Nguyễn Thị Gấm

64. Teresa Nguyễn Thị Yên

65. Phanxico Ngô Văn Hồng

66. Teresa Vũ Thị Tươi



67. Maria Bùi Thị Thanh Hoàng
68. Maria Ngô Thị Nguyệt
69. Giuse Đỗ Văn Hòe
70. Maria Vũ Thị Vân
71. An Tôn Anna Vũ Hải Long
72. Maria Lê Thị Đậu
73. Đaminh Đinh Hoài Lục
74. Phanxico Đinh Bắc An
75. Maria Madalena Đinh Thị Ngót
76. Vũ Thị Sâm và các con
77. Maria Vũ Thị Khuyên
78. Giuse Hoàng Văn Ất
79. Gia Đình Giuse –Teresa Ngô Phước Lai
80. Giuse Nguyễn Văn Quảng
81. Linh hồn Anna Nguyễn Thị Hồng Ly
82. Linh hồn Nguyễn Thị Nhượng
83. Maria Đinh Thị Đào
84. Maria Cao Thanh Thúy
85. Giuse Hoàng Văn Ân
86. Maria Hoàng Thị Tuyết
87. Maria Hoàng Thị Anh
88. Anton Trần Lai
89. Maria Nguyễn Thị Tuyết + Gia đình
90. Teresa Đỗ Ngọc Dung
91. Giuse Lê Minh Tuấn
92. Maria Trần Thị Mỹ Dung
93. Linh hồn Đaminh Nguyễn Hữu Luyện
94. Maria Đinh Thị Kính và gia đình
95. Maria Trần Thị Mến
- 96.

GIÁO XỨ PHÚ HÒA

97. Tosimo Hoàng Trọng Độ
98. Anna Hoàng Thị Hòa
99. Anton Nguyễn Ngọc Toàn
100. Maria Phan Thị Kim Tuyến
101. Maria Nguyễn Thị Kim Qui
102. Maria Nguyễn Thị Thúy



103. Phero Nguyễn Phước
104. Vinh Sơn Lâm Nguyễn Đức Thiên
105. Anna Trần Thị Bái
106. Giuse Nguyễn Văn Thuận
107. Isave Nguyễn Thị Lệ và gia đình
108. Maria Hoàng Thị Nhiên
109. Anna Trần Thị Bạch
110. Cộng Đoàn LTX Chúa Phú Hòa
- GIÁO XỨ TÂN HƯNG – XÓM MỚI**
111. Linh hồn Phaolo Vũ Đức Thắng
112. Linh hồn Monica Đoàn Thị Bảy
113. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh
114. An Tôn Nguyễn Thanh Quang
115. Phaolo Vũ Đức Thiện
116. Maria Vũ Thị Kim Hoa
117. Maria Nguyễn Thị Kim Đài
118. Maria Nguyễn Thị Kim Hồng
119. Maria Vũ Thị Phương Anh
120. Maria Vũ Thị Kim Hương
121. Giuse Vũ Nghị Luận
122. Anna Nguyễn Thị Thường
123. Gioan Kim Ngô Đình Nam
124. Teresa Vũ Thị Thanh Hương
125. Maria Nguyễn Thị Khánh
126. Teresa Nguyễn Phương Thảo
127. Maria Nguyễn Thị Hằng
128. Anna Đình Thị Dừng
129. Maria Nguyễn Thị Quang
130. Teresa Trần Thị Phương
131. Tô Ma Nguyễn Thiện Kế (G/x Hợp An)
132. Giuse Nguyễn Văn Bông
133. Linh hồn Ane
134. Linh hồn Maria Uông Thị Muôn
135. Maria Vũ Thị Yển
136. Anna Vũ Thị Chà
137. Maria Nguyễn Thị Lan
138. Maria Nguyễn Thị Huệ



139. Maria Nguyễn Thị Huyền
140. Anna Maria Nguyễn Thị Thanh
141. Anton Lê Ngọc Tiến
142. Anton Lê Đức Đạt
143. Anton Lê Đoàn Huynh
144. Maria Lê Thanh Thảo Vy
145. Linh hồn Giuse Đồng Văn Căng
146. Linh hồn Anna Đồng Thị Thắng
147. Anna Nguyễn Thị Tiến
148. Teresa Nguyễn Thị Sinh
149. Maria Nguyễn Thị Thuận
150. Linh hồn Vicente Nguyễn Văn Khiết
151. Linh hồn Maria Hoàng Thị Cúc
152. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Hường
153. Maria Lê Thị Quý

GIÁO XỨ TỬ ĐÌNH – XÓM MỚI

154. Phero Nguyễn Văn Long
155. Giuse Chu Văn Toán
156. Anna Nguyễn Thị Cúc
157. Anna Nguyễn Thị Nhi
158. Giuse Chu Quốc Hùng
159. Linh Hồn Đa Minh Nguyễn Văn Tuất An Nhơn Xóm Mới
160. Maria Vũ Thị Ren Hợp An - Xóm Mới
161. Maria Hoàng Thị Tôn Hợp An Xóm Mới
162. Maria Đồng Phương Nhi Lạng Sơn Xóm Mới
163. Maria Phạm Thị Liêm Hợp An - Xóm Mới
164. Phero Trần Văn Hoạt Hợp An - Xóm Mới
165. Maria Bùi Tị Thanh Vân Hợp An - Xóm Mới

GIÁO XỨ BẮC MINH

166. Anna Nguyễn Thị Oanh
167. Anna Nguyễn Thị Cúc
168. Anna Nguyễn Thị Chiều
169. Anna Nguyễn Thị Hiền
170. Anna Nguyễn Thị Nhuận
171. Anna Nguyễn Thị Chức
172. Anna Nguyễn Thị Đạo
173. Maria Phạm Kim Ánh



174. Maria Đinh Thị Nho
175. Phê Rô Nguyễn Văn Thang
176. Tomaso Bùi Văn Chiến
177. Đaminh Vũ Văn Tạo
178. Giuse Phạm Sĩ Lan
179. Anna Phạm Thị Láng
180. Anna Phạm Thị Đào
181. Anna Phạm Thị Hồng
182. Anna Phạm Thị Hằng
183. Đa Minh Nguyễn Văn Phong
184. Maria Nguyễn Thúy Ân
185. Đaminh Nguyễn Văn Hùng
186. Đ Minh Nguyễn Anh Dũng
187. Anna Nguyễn Thị Mộng Tiên
188. Anna Nguyễn Thị Hồng Vân
189. Anna Nguyễn Thị Sắc
190. Anna Hoàng Thị Chính
191. Phero Nguyễn Văn Tho
192. Maria Nguyễn Thị Châu
193. Anna Nguyễn Thị Năm
194. Cộng Đoàn LTX Chúa G/x Bắc Minh, G/p Xuân Lộc

GIÁO XỨ BẮC PHẦN

195. Anna Nguyễn Thị Tố G/x Bắc Phần
196. Anna Maria Nguyễn Thị Hoa
197. Maria Nguyễn Thị Úc
198. Maria Nguyễn Thị Khiêm
199. Giuse Madalena Phan Tâm G/x Xuân Mỹ – Xuân Lộc
200. CĐ LTX Chúa Giáo Xứ Bắc Thần, G/p Xuân Lộc

(còn tiếp)

Tài liệu Học tập LÒNG THƯƠNG XÓT rất mong sự đóng góp về bài vở và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi thư từ bài vở xin vui lòng gửi trước ngày 15 hàng tháng về VP giáo xứ Tân Định hoặc theo địa chỉ Email:

longthuonqxotgp@yahoo.com

Xin chân thành cảm ơn



Mục Lục

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| ✠ Chúc Xuân 2011 | 02 |
| ✠ Lá thư Linh hướng: Hãy bảo vệ sự sống | 03 |
| ✠ Sống Lời Chúa | 06 |
| ✠ Vườn Thương Xót (Thơ) | |
| ◆ Lời tự tình | 15 |
| ◆ Thánh Mẫu Thiên Chúa | 16 |
| ✠ Thực thi Lòng Thương Xót: Chuyển đi ý nghĩa | 17 |
| ✠ Cảm Nghiệm Hồng Ân | |
| ◆ Vững một niềm tin | 19 |
| ◆ Lòng Thương Xót Chúa nhiệm màu | 23 |
| ✠ Học hỏi Linh Đạo: | |
| ◆ Tìm hiểu Thông điệp DIVES IN MISERICORDIA | 25 |
| ✠ Giáo dục Kitô giáo | |
| ◆ Giáo dục là giúp sống tự do thực sự | 28 |
| ✠ Tin tức & Sinh hoạt | 30 |
| ✠ Hình tượng đài LTX Chúa tại La Vang | 32 |
| ✠ Thần dược Lòng Thương Xót Chúa | |
| ◆ Chữa lành sự khốn cùng | 34 |
| ✠ Diễn đàn | |
| ◆ Tiếng thời gian | 37 |
| ◆ Tản mạn mùa cưới | 39 |
| ◆ Màng xanh | 42 |
| ◆ Tự do đúng nghĩa là xây dựng tương lai | 45 |
| ◆ Mặc cả | 48 |
| ✠ Tập làm đồ họa : Làm thiệp chúc Tết động | 51 |
| ✠ Bài học từ cuộc sống: Giám mục nhật rác | 53 |
| ✠ Ngày Tết đoán tuổi | |
| ◆ Chuyển đổi dương lịch và âm lịch | 56 |
| ✠ Danh sách ân nhân | 58 |

