

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 12/2013



ĐỨC MARIA

MẸ CHÚA CỨU THẾ

CỨ LÀM THEO



NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 12/2013



ĐỨC MARIA

MẸ CHÚA CỨU THẾ

LƯU HÀNH NỘI BỘ

LỜI NGỎ

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Người, để nhờ người con đó, chúng ta được cứu độ (xc. Ga 3,16-17). Người Con Một đó là "Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta" (Ga 1,14).

Ngôi Lời Thiên Chúa nên giống con người chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Người là Chúa Cứu Thế. Người chấp nhận mang lấy hết những vất vả lầm than và cả tội lỗi của chúng ta.

Mẹ Maria đã mang Ngôi Lời của Chúa Cha đến cho chúng ta. Đó là Quà Tặng lớn lao nhất. Người con yêu quý nhất mà Chúa Cha cũng đã ban cho chúng ta thì không có sự gì mà Ngài còn tiếc với chúng ta nữa.

Giáng Sinh là Mùa để chúng ta cho nhau tình yêu thương. Và tình yêu thương là quà tặng quý giá nhất. Với Mẹ, chúng ta mang Chúa Giêsu - Vua Tình Yêu đến cho những người đang sống trong cảnh khổ đau, cô đơn và thất vọng...

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

"Anh em hãy canh thức" (Mt 24,42).

Như Mẹ: Bắt đầu năm phụng vụ mới, Hội Thánh mời gọi các tín hữu: hãy hướng tâm hồn lên với Chúa, hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ mê của tội lỗi, hãy sửa soạn lại ngôi nhà tâm hồn để đón mừng Chúa giáng trần, hãy ý thức rằng Chúa sẽ đến vào lúc ta không ngờ, và hãy tỉnh thức và chờ đợi với niềm tin và hy vọng.

Với Mẹ: "Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ..." Dân Do Thái xưa luôn mong chờ Chúa đến. Lạy Chúa, chúng con cũng trông đợi Chúa đến để đổi mới đời sống chúng con, đưa chúng con vượt qua những thử thách cuộc đời để tiến về Thiên Quốc vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, xin Ngài mau đến với chúng con!

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Xin Ngài chỉ nói một lời" (Mt 8,8).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến niềm tin, đến sự phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Đức tin dù bé bằng hạt cải thì có ngày cũng sẽ đem lại hoa trái phong nhiêu trước nhan Chúa. Đây là bí quyết để chúng ta có thể vui hưởng bình an và hạnh phúc Nước Trời ngay từ cuộc sống trần thế này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa chỉ cần chúng con khiêm tốn đặt trọn niềm tin vào Chúa, luôn biết nhìn về phía trước trong hy vọng và chu toàn việc bổn phận hằng ngày. Thế nhưng vì cảm dỗ, vì yếu đuối và vì kém đức tin, chúng con đã bỏ quên Chúa mà đi tìm thứ khác. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, để nhận ra thánh ý Chúa nơi cuộc đời con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ"
(Mc 16,15).*

Như Mẹ: Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Tin Mừng đó là Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ của trần gian. Lời mời gọi này vẫn không ngừng vang lên qua muôn thế hệ và thôi thúc trái tim của biết bao nhiêu người lên đường thi hành mệnh lệnh Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn dạy chúng con sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Xin giúp sức để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình. Đó là cách loan báo Tin Mừng tốt nhất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết sẵn sàng trao tặng tình yêu thương, sự thông cảm với những người kém may mắn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Thầy chạnh lòng thương đám đông" (Mt 15,32).

Như Mẹ: Hai lần Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho dân chúng đều do bởi lòng yêu thương của Người. Người sợ họ sẽ bị đói lả... Hình ảnh này giúp chúng ta nhớ đến Bí tích Thánh Thể là chính nguồn lương thực thần thiêng nuôi sống tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta vượt qua cơn đói khát trần tục.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa không dừng lại ở việc hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Nhưng Chúa còn để lại một nguồn lương thực tuyệt vời và vĩ đại. Xin giúp chúng con luôn ý thức được sự cao trọng của Mình và Máu Thánh Chúa, cùng luôn khao khát và năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chạnh lòng thương trước khó khăn của anh chị em chung quanh con và biết giúp đỡ họ bao nhiêu có thể, cả vật chất cũng như tinh thần.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Người khôn xây nhà trên đá " (Mt 7,24).

Như Mẹ: Muốn nhà vững chắc thì phải xây trên nền móng vững chắc. Chúa Giêsu dạy cách xây cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc thì mới có thể chống chọi với Satan và các thế lực của chúng. Nền tảng vững chắc này là: cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ khi bám vào Chúa, chúng con mới mong tìm được nguồn sức mạnh và xây được nền móng đời sống tâm linh vững chắc. Chúng con quyết tâm mỗi ngày dành thời giờ tâm sự riêng với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn kết hiệp với Chúa để có thể đối diện được với khó khăn thử thách trong cuộc sống.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Thưa Ngài, chúng tôi tin!" (Mt 9,28).

Như Mẹ: "Lạy ông Giêsu Nadarét, xin rủ lòng thương tôi!" Tiếng kêu của anh mù đã đến được với Chúa Giêsu. Trước lòng tin đầy mạnh mẽ ấy, Chúa Giêsu đã tái sinh anh trong ánh sáng của sự sống thần linh và ban lại cho anh được sống đúng phẩm giá của một con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng tin của anh mù dạy chúng con xét lại đức tin của mình. Chúng con đã biết về Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, nhưng lại chưa dám phó thác tất cả cuộc đời trong tay Chúa, chưa dám xác tín rằng Chúa chỉ cho phép những điều tốt lành xảy đến cho chúng con mà thôi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con vững lòng tin vào Chúa để không bao giờ thất vọng khi có những nghịch cảnh xảy đến cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương"
(Mt 9,36).*

Như Mẹ: Vì tình yêu vô biên, Chúa Giêsu đã tự hiến mình để mang lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Trải qua kiếp phàm trần, Chúa Giêsu cảm thông với những yếu đuối của con người. Tình yêu của Người biểu lộ sống động và cụ thể cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai vất vưởng lầm than.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con biết rung động trước nỗi khốn khổ của tha nhân và nhanh tay giúp họ theo điều kiện có thể của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sống bác ái và cảm thông như Chúa và Mẹ, để mỗi ngày con góp phần vào việc cải tạo thế giới, xây dựng một nền văn minh tình thương cho nhân loại.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần"
(Mt 3,2).*

Như Mẹ: Sám hối là sự quyết tâm và đi đến hành vi dứt bỏ thể tục để quay về với Thiên Chúa. Nước Trời đã đến gần. Đến với Đức Giêsu, tin vào Người và làm theo lời Người là đang sống trong Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, vì quá lo toan cho cuộc sống đời này, chúng con dường như chẳng còn thời gian quan tâm đến Nước Trời. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, để chúng con biết tin vào Chúa và biết lo tìm kiếm Nước Trời và đức công chính của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết thay đổi cuộc sống qua suy tư và hiểu biết, và tin thật có cuộc sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Xin Vâng" (Lc 1,38).

Như Mẹ: Từ một thiếu nữ quê mùa, Maria được chọn để trở nên Mẹ của Con Một Thiên Chúa. Một hồng ân thật vĩ đại! Tất cả những gì Mẹ có được là nhờ vào niềm tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình thương của Chúa khi thưa lên cùng Chúa: *"Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền"*.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mẹ Maria là một mẫu gương sáng ngời để chúng con noi theo trong đời sống hằng ngày và nhất là trong mỗi tương quan với Chúa. Nhưng đức tin của chúng con còn non yếu lắm, cụ thể là bao lần chúng con đã phạm tội làm mất lòng Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết theo Mẹ mà sống tin tưởng vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi cám dỗ của Satan, để vững tin vào Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Thiên Chúa không muốn cho những kẻ bé mọn này phải hư mất" (Mt 18,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu độ con người, nhất là những "kẻ bé mọn", những người tội lỗi, nghèo khổ, bị khinh ghét. Người muốn cứu vớt những ai có tâm hồn đơn sơ, trong trắng, luôn ý thức được thân phận yếu kém của mình, biết ăn năn quay về với Tình Yêu Chúa và thành tâm xin ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn có những bất toàn và yếu đuối. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Xin Chúa đoái thương nhìn đến chúng con. Xin Chúa thương gìn giữ chúng con. Xin cột chặt chúng con với Chúa để luôn sống trong yêu thương và quan phòng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con học theo gương sống âm thầm và khiêm nhường của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Tất cả những ai đang vất vả
mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi,
tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28).*

Như Mẹ: Ai đang vất vả, hãy đến với Chúa để được nghỉ ngơi bồi dưỡng: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta". Chính khi đến với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh giúp chúng ta vững bước hơn trên đường đời nhiều bước chông gai.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, xin cho chúng con biết nhớ đến Chúa, luôn tìm đến Chúa là Đấng duy nhất ban cho con niềm an ủi, sự bình an và nhất là giúp con vượt thắng được những trở ngại. Lạy Chúa, chỉ nơi Chúa, con mới tìm được hạnh phúc thật.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhanh chân chạy đến cầu cứu Chúa, nhất là những khi con gặp đầy thử thách gian truân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Gioan chính là Êlia" (Mt 11,14).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã xác nhận Gioan chính là Êlia, nhưng không phải là ngôn sứ Êlia xưa kia sống lại. Gioan là Êlia của thời đại mới. Ông ngôn sứ của giao ước mới sẽ được ký kết nơi Chúa Giêsu. Ông rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, giục lòng con người từ bỏ tội lỗi và những gì ngăn cản để đón nhậnƠn Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ông Gioan đã trở nên sứ giả đi trước dọn đường cho Con Chúa đến trần gian. Xin Chúa cũng dạy chúng con biết trở thành nhân chứng cho Ơn Cứu độ của Chúa bằng cách dọn đi những gì là ích kỷ, hẹp hòi, tội lỗi khiến hình ảnh Chúa nơi con bị lu mờ, hầu để cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cuộc sống và con người của con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con từ bỏ tội lỗi mà trở về cùng Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Tôi phải ví thế hệ này với ai?!" (Mt 11,16).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng nói lên sự mâu thuẫn giữa nhóm Biệt Phái và ông Gioan, cũng như nói lên sự kiêu ngạo, ích kỉ nơi người Biệt Phái-những con người tự cho mình là đạo đức. Họ đã tự đặt mình làm thẩm phán mà phán xét việc làm của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Mùa Vọng là mùa đợi trông Chúa; đồng thời cũng là quãng thời gian giúp chúng con nhìn lại chính con người của mình với biết bao yếu đuối và lầm lỗi. Chúng con sống ích kỷ khi bắt người khác phải nên giống như mình. Chúng con kiêu ngạo khi sống không giống với Lời Chúa dạy. Xin Chúa sửa dạy chúng con để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết khiêm tốn lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ông Élia đã đến rồi!" (Mt 17,12).

Như Mẹ: Các môn đệ đã được chứng kiến nhiều dấu lạ Đức Giêsu làm. Thế nhưng, các ông nghi ngờ và phân vân: Thầy mình có phải là Đấng phải đến hay không? Các ông vẫn chưa tin vào Chúa. Các ông chưa thể nhận ra Đấng Cứu độ đang ở với các ông.

Với Mẹ: Như các môn đệ xưa kia, chúng con ngày nay cũng đang từng ngày sống với lòng tin yếu kém, mất niềm tin thác vào Chúa. Chúng con vẫn oán trách Chúa khi gặp khó khăn hay không được như ý mình muốn. Chúng con vẫn ham mê vật chất, tiền tài mà xem nhẹ lệnh truyền sống yêu thương và bác ái của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con nhận ra Chúa nơi vũ trụ, vạn vật và nhất là nhìn thấy Chúa nơi các biến cố xảy đến trong cuộc đời con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vắc cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vắc Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Thầy có thật là Đấng phải đến không?" (Mt 11,3).

Như Mẹ: Chúa Nhật III Mùa Vọng là Chúa Nhật của niềm vui, của niềm hy vọng vàoƠn Cứu Độ. Chúng ta xác tín nhờ ơn Chúa soi sáng. Thế nhưng rất nhiều lần chúng ta vẫn còn tự đặt lại câu hỏi: Thầy có phải là Đấng phải đến không?- Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại, để ai tin vào Người thì được cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi chúng con ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng và mở rộng tâm hồn để đón Đấng Cứu Độ, Đấng ấy chính là Đức Giêsu, Con Một của Thiên Chúa toàn năng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con luôn biết dâng lên Thiên Chúa lời ngợi ca, chúc tụng, cảm tạ vì tình thương cứu độ Chúa đã ban cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy" (Mt 21,23).

Như Mẹ: Các thượng tế và kỳ lão là những người nắm giữ quyền bính. Họ luôn muốn mình là người được kính trọng, thích được tôn vinh, nên họ tìm mọi cách để tiêu diệt những ai bất phục tùng họ. Đức Giêsu luôn là mối đe dọa cho uy quyền của họ, nên họ tìm mọi cách để bắt bẻ và hạ uy tín của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã không dùng vương quyền để thống trị chúng con, nhưng Chúa đã chọn tình yêu để mời gọi chúng con vâng phục Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng con dùng tình yêu thương để phục vụ vô vị lợi trước mọi nhu cầu của anh chị em con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng đồng hành với con trong cuộc sống ở trần gian này để con biết phục vụ Chúa nơi từng anh chị em của con trong niềm vui và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Gia phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1).

Như Mẹ: Đấng Emmanuel đã hiện diện ở trần gian này một cách rất hợp pháp với tư cách là con cháu Vua Đavít. Nhìn vào gia phả của Đức Giêsu, ta khám phá ra rằng Chúa Cha đã không ngại gì khi cho chính Con Một mình xuất thân từ một dòng tộc gồm cả những người tội lỗi như Rakháp, Rút, Đavid... Qua đó ta thấy tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại tội lỗi thật quá lớn: Đức Giêsu được sai đến trần gian cho tội nhân và vì những tội nhân.

Với Mẹ: Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa đã trở thành phạm nhân và cư ngụ giữa chúng con. Nhờ Chúa, chúng con được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, được giao hòa cùng Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết quý trọng và yêu thương gia đình của con và biết giúp nhau sống tình con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ông Giuse làm như sứ thần truyền dạy" (Mt 1,24).

Như Mẹ: Thánh Giuse nổi tiếng là người công chính với cuộc sống âm thầm và nghèo khó. Người luôn chu toàn và mau mắn vâng theo thánh ý Chúa, không nghi ngại, không tính toán hơn thiệt: Mau mắn làm theo lời sứ thần truyền dạy vì đó là lệnh truyền của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse, một con người bình thường làm cha nuôi của Chúa Giêsu ở trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin dạy chúng con luôn biết nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố, nhất là qua tiếng nhắc nhở của lương tâm.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm các nhân đức của thánh Giuse và noi gương bắt chước Ngài, ngõ hầu con được Chúa yêu thương và ban thưởngƠn Cứu Độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy" (Lc 1,18).

Như Mẹ: Ông Dacaria và bà Elisabet đều đã cao niên. Họ chưa có con, hơn nữa, bà Elisabet lại là người son sẻ. Khi được sứ thần báo tin là vợ mình sẽ có thai, ông Dacaria đã nghi ngờ và không tin vì cho là điều nghịch thường nên hỏi: "Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?" Ông chỉ tin khi có bằng chứng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đòi bằng chứng rồi mới tin. Đã thấy thì đâu còn cần tin nữa. Tin là hy vọng vào điều chưa thấy. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con vững tin vào mọi điều Chúa hứa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, niềm tin của Mẹ vượt xa ông Dacaria. Dù Mẹ chưa hiểu hết mầu nhiệm còn giữ kín nơi Con của Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thưa tiếng "xin vâng" với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Mừng vui lên... Đức Chúa ở cùng Bà" (Lc 1,28).

Như Mẹ: Đức Maria được mời gọi hãy vui lên vì ân sủng của Chúa luôn ở với Mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Độ. Thiên Chúa đã dành cho Mẹ sự yêu thương đặc biệt ấy vì Mẹ đã luôn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Vì cuộc đời của chúng con là một công trình của Chúa, nên Chúa muốn chúng con cùng cộng tác với Chúa, ngõ hầu sau này chúng con cũng được thông phần vào sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con luôn biết đón nhận mọi biến cố xảy đến trong đời như là một hồng ân của Chúa. Xin cho con thấy niềm vui vì được Thiên Chúa luôn yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi
đến với tôi thế này" (Lc 1,43).*

Như Mẹ: Từ một người con gái quê mùa, Đức Maria đã được diễm phúc cứu mang Con Một Chúa. Từ một người hiếm hoi son sẻ, bà Isave cũng được Chúa cho hồng ân cứu mang vị sứ giả của Đấng Cứu Thế là thánh Gioan Tiền Hô.Ơn Chúa luôn hằng ở cùng chúng ta để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi con đã không nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời của con. Con cũng chẳng biết đâu là ân huệ mình đang được hưởng. Vì con đã nghĩ rằng mọi thứ con có là do sự cố gắng của con, con đã quên ơn Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết cảm tạ và ca tụng Chúa về những ân huệ mà con đón nhận được do tình thương hải hà của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần truyền dạy và đón vợ về nhà mình" (Mt 1,24).

Như Mẹ: Thánh Giuse được mang tước hiệu là Đấng Công Chính vì ngài luôn tuân hành ý Chúa cách mau mắn, không chần chừ, không đắn đo tính toán. Thánh Giuse đã vâng phục vô điều kiện như thế là vì ngài hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan lại yêu thương, nên Thiên Chúa chỉ thực hiện điều tốt nhất cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, gương thánh Giuse cũng nhắc nhở chúng con phải biết vâng phục Thiên Chúa vô điều kiện như vậy. Vâng phục Thiên Chúa không làm con bị thiệt hại chút gì mà chỉ sinh lợi ích vô vàn cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt con trên bước đường dương thế để cả đời con chỉ là lời vâng phục ý Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Tên cháu là Gioan" (Lc 1,63).

Như Mẹ: Khi xuống trần gian để cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã chọn một vị ngôn sứ là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đi trước Chúa để loan báo cho người ta biết Đấng Cứu Thế sắp hạ sinh, kêu gọi họ giục lòng ăn năn sám hối mà chuẩn bị đón Con Một Chúa. Ông được Thiên Chúa chúc lành và coi là vị ngôn sứ cao trọng hơn hết các ngôn sứ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cũng được Chúa kêu gọi làm sứ giả loan Tin Mừng. Xin dạy chúng con biết học theo gương thánh Gioan, dùng cả cuộc đời và không ngại hy sinh để đem Chúa đến với những ai chưa nhận biết Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành cùng con trên bước đường làm sứ giả Tin Mừng. Xin nâng đỡ và giúp con vượt qua mọi thử thách để đem được nhiều người về với Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Văng Đông từ chốn cao vời viếng thăm ta"
(Lc 1,78).*

Như Mẹ: Dân chúng đang lần bước trong bóng tối của tội lỗi, vì nguyên tổ bất tuân lệnh Thiên Chúa. Vốn nhân hậu và giàu lòng thương xót, Thiên Chúa đã cho Văng Đông xuất hiện và chiếu sáng thế giới để xua tan bóng đêm của sự chết, đó chính là Đức Giêsu. Người đã đến để đưa chúng ta về với Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã thương loài người tội lỗi chúng con. Chúng con biết rằng mình không xứng đáng lãnh nhận ân huệ này của Chúa, nhưng Chúa vẫn mãi mãi yêu thương chúng con. Chúng con quyết bước vào đường ánh sáng của Chúa để được ơn cứu độ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con bước theo Chúa Giêsu là Ánh Sáng đích thực.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Họ gặp bà Maria, ông Giuse,
cùng với Hai Nhi đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2,16).*

Như Mẹ: Con Một Duy Nhất của Thiên Chúa được sinh ra trong hình hài của một trẻ sơ sinh bọc tã đặt trong máng cỏ. Một dấu chỉ thật tầm thường, giản dị và nghèo hèn. Người vốn giàu sang, nhưng đã chấp nhận mang thân phận nghèo hèn, để lấy cái nghèo mà làm cho con người nên giàu có.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Con Chúa đã đến ở cùng chúng con. Người đã đồng hoá với chúng con qua những người khốn khổ bần cùng nhất. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu thương, giúp đỡ những người cùng khổ trong xã hội, vì họ là hiện thân của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp con nhớ: Chúa đang hiện diện giữa chúng con nơi người nghèo hèn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Không phải chính anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em" (Mt 10,20).*

Như Mẹ: Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước những điều các ông sẽ gặp trên hành trình rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Người: nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Nhưng Người đã khẳng định rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thánh Thần Chúa sẽ luôn ở bên để che chở và hướng dẫn các môn đệ của Chúa cho biết phải làm gì và nói gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin ban sức mạnh của Thần Khí Chúa cho các nhà truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần cũng ở cùng chúng con để chúng con biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ chúng con trước những khó khăn của đời sống đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ông đã thấy và đã tin" (Ga 20,8).

Như Mẹ: Qua các dấu chỉ của khăn liệm, người "môn đệ Chúa yêu" **tin** Chúa đã phục sinh. Chính tình yêu làm cho nhạy bén. Sự nhạy bén làm phát sinh niềm tin. Khi yêu nhau người ta dễ nhận ra những tín hiệu của nhau. Nếu yêu Chúa thực sự, chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang sống động trong cuộc sống hôm nay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường chối từ Chúa. Có rất nhiều dấu chỉ cho con biết là có Chúa qua các thụ tạo như mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao... Chính qua những dấu chỉ này, con có thể nhận biết rằng Chúa thật cao cả, đầy quyền năng và yêu thương vô biên.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết ca tụng tình yêu và quyền năng của Chúa khi chiêm ngắm vũ trụ hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi" (Mt 2,13).

Như Mẹ: Tội ác của vua Hêrôđê đã được bài Tin Mừng hôm nay vạch trần. Chỉ vì sợ mất quyền mà ông tìm cách giết Chúa Giêsu cũng như biết bao nhiêu các trẻ thơ khác. Vừa chào đời, Hài Nhi Giêsu đã phải đối mặt với biết bao nguy hiểm do lòng ghen tương của con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ngày nay tội ác đó vẫn đang hoành hành và ngày càng xuất hiện nhiều hơn: còn nhiều Hêrôđê độc ác. Sự sống con người vẫn bị chà đạp, xem thường. Người ta vẫn tìm cách loại trừ lẫn nhau vì ganh tị. Biết bao thai nhi không được chào đời vì sự độc ác đó.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thương gìn giữ lương tâm chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương và biết tôn trọng sự sống con người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người
trốn sang Ai cập (Mt 2,14).*

Như Mẹ: Gia đình Nadarét chỉ là một gia đình nhỏ bé và bình thường. Dù gặp khó khăn, thánh Giuse là người gia trưởng vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Người vâng theo thánh ý Chúa mà làm theo, và nhờ thế mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đềm với sự bình an.

Với Mẹ: Lạy Thánh Gia, xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse chuyển cầu cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, hiền lành, luôn lấy tình bác ái huynh đệ mà xây dựng gia đình, cộng đoàn, xã hội như ý Chúa muốn. Nhờ thế, Chúa sẽ luôn che chở giữ gìn chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, con tin Chúa sẽ che chở những người kính sợ Chúa. Xin Mẹ cho chúng con cũng biết giúp nhau xây dựng gia đình của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Hài Nhi ngày càng lớn mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa" (Lc 2,40).

Như Mẹ: Chúa Giêsu chấp nhận sống kiếp con người, nên Chúa cũng chịu những qui luật thông thường như mọi người: sinh ra, rồi dần dần lớn lên theo thời gian. Điều khiến chúng ta phải học hỏi nơi Chúa Giêsu là sự phát triển đồng đều cả về thể chất lẫn tinh thần cũng như siêu nhiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp các thiếu nhi biết sống và trưởng thành trong sự hài hoà về mọi phương diện. Thực tế, con người thường chỉ lo phát triển về thể chất và trí thức mà coi nhẹ sự phát triển về tâm linh. Xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm biết giúp các em lớn mạnh theo gương Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn sống xứng đáng với ân nghĩa Chúa ban cho con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời" (Ga 1,1).

Như Mẹ: Ngày cuối năm dương lịch, chúng ta nghe bài Tin Mừng theo thánh Gioan nói về một Đức Giêsu Kitô: Người là Ngôi Lời đã ở trong Thiên Chúa từ đời đời, Người đến trần gian sống kiếp con người như chúng ta để cứu độ chúng ta, và đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa từ Thiên Chúa mà đến. Chúa cũng là Thiên Chúa đồng bản tính với Chúa Cha. Vì yêu chúng con, Chúa đã chấp nhận kiếp người để ở với chúng con và làm cho chúng con trở thành Con Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết sống thế nào để chúng con cũng được về quê Cha trên trời ở với Chúa muôn đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết sống, dù đang ở trong thế gian, nhưng luôn hướng lòng về quê hương vĩnh cửu, biết tìm kiếm Nước Trời là nơi Chúa dành chỗ cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

MẦU NHIỆM THỨ HAI

MẸ MARIA ĐI THĂM VIẾNG BÀ ELISABÉT

1. TIN MỪNG: Lc 1,39-56

"Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

*Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.*

*Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.*

*Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!*

*Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.*

*Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
đẹp tan phường lòng trí kiêu căng.*

*Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.*

*Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.*

*Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tở của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."*

*Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba
tháng, rồi trở về nhà."*

2. SUY NIỆM

Sau khi được sứ thần chúc phúc và loan báo sứ mạng cứu mang Con Thiên Chúa, Mẹ vội

vàng đi lên miền núi, đến nhà chị họ mình là Êlisabét, vì theo lời sứ thần cho biết thì bà-dù cao tuổi- cũng đã mang thai được sáu tháng do ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Mẹ vội vã ra đi, vượt qua những chặng đường dài vất vả, lòng vừa rộn rã niềm vui, vừa ái ngại cho cảnh đơn chiếc của người chị họ. Mẹ nôn nóng đến đó để chia sẻ nỗi hân hoan của bà, nỗi hân hoan mà Mẹ cũng đang ứ tràn trong lòng, và đồng thời cũng để giúp bà trong những ngày tháng mang nặng đẻ đau; những ngày tháng mà đến lượt Mẹ, Mẹ cũng phải trải qua.

Buổi gặp gỡ hôm ấy giữa hai bà mẹ được tràn đầy ân phúc thật là một cuộc hạnh ngộ. Chính niềm hạnh phúc khôn tả nơi Mẹ đã tràn sang bà Êlisabét, đã làm cho thai nhi trong lòng bà nhảy mừng, và dưới tác động của Thánh Thần bà cất tiếng thốt lên: "Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này?" Lời chúc phúc này đã khai mở nguồn suối hân hoan nơi Mẹ. Đến lượt Mẹ, Mẹ cũng cất vang lời kinh cảm tạ: "Linh hồn tôi ngợi khen

Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi...”

Mẹ vui mừng, bà Êlisabét vui mừng, thai nhi Gioan vui mừng. Niềm hoan lạc vô bờ bến tràn ngập gia đình ông Dacaria. Như những cây đàn được đung tới bởi bàn tay thần diệu, tâm hồn họ được Thiên Chúa đung đến làm dậy lên những lời ca hoan hỉ khôn cùng. Chính lòng khiêm nhượng thăm sâu, chứ không phải sự kiêu căng lỗ bịch, đã khiến Mẹ hát vang lời kinh ca ngợi. Không! Mẹ không là gì cả, Mẹ chỉ là nữ tì của Chúa, tất cả sự huyền nhiệm này đều do Chúa làm nên. Mẹ không thể nín lặng, không thể không tôn vinh Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả. Mẹ thật tuyệt diệu, ôi người Mẹ khiêm cung và đầy lòng biết ơn Thiên Chúa của con!

Vì sao có được nỗi vui khôn tả này? – Vì Mẹ cứ mang chính Niềm Vui của nhân loại, vì Mẹ đã không cất dấu niềm vui ấy cho riêng Mẹ, vì Mẹ đã quên mình để nghĩ đến bà Êlisabét, nghĩ đến người khác cũng đang cần có Niềm Vui tuyệt đối ấy.

Còn con, con cứ những muốn mình là vỏ ốc khép kín với hạt ngọc trai chiếu sáng cho riêng mình thôi. Bên ngoài là đêm tối, là bão táp mưa sa... thì cũng mặc! Nào có liên hệ gì đến tôi? Ôi cái tôi của con quá lớn! Nó lớn đến nỗi che mất khuôn mặt của những người chung quanh con. Họ đói, họ khổ, họ cô đơn, họ chán chường tuyệt vọng... mặc họ! Quá lắm thì con cũng chỉ bố thí cho họ một ánh mắt, một câu nói hoặc một ý nghĩ thương hại. Và con tự nhủ: "Như thế là mình đã thông cảm, đã chia sẻ với họ lắm rồi!"

Nhưng Mẹ ơi, có thật như thế là đã đủ chẳng, khi con còn có thể làm cho họ nhiều điều hơn thế nữa: nếu con không đủ khả năng để giúp họ một chén cơm, một manh áo; thì ít ra con còn có thể thân mật nắm lấy bàn tay chai cứng vì vất vả làm lụng của họ, ít ra con còn có thể ân cần đặt tay lên vầng trán nóng bỏng vì cơn sốt của họ, ít ra con còn có thể gieo vào lòng họ niềm hy vọng mà họ đã đánh mất bấy lâu nay... Không, Mẹ ơi, con còn có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, vì con có thể giúp họ gặp được niềm hạnh phúc mà toàn thể nhân loại vẫn hằng tìm kiếm. Con còn có thể giúp họ,

vì con đã biết rằng Đức Giêsu Kitô con Mẹ chính là niềm hạnh phúc đó.

Nhưng Mẹ ơi, con ích kỷ quá! Con chỉ muốn giữ Chúa cho riêng mình con thôi. Con chỉ muốn an nhàn để tận hưởng cái êm đềm của "Kẻ thiết nghĩa với Chúa"! Con quên rằng: Chúa không hề kết nghĩa với những người ích kỷ!

3. CẦU NGUYỆN

Ôi lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết nhìn đến những người chung quanh. Không phải nhìn chỉ để mà nhìn, nhưng là để mang đến cho họ một quả tim tràn đầy yêu thương, và nhất là mang đến cho họ Đức Giêsu Kitô con Mẹ, như xưa Mẹ đã đến và ở lại ba tháng tại nhà bà Êlisabét.

(Paula Hoesl, *Chuỗi Mân Côi trong đời sống hàng ngày*, do Trâm Tĩnh Nguyễn phóng tác).



KINH KÍNH MỪNG: TUYỆT DIỆU

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Cho dù không có gì cao cả hơn sự uy nghi của Thiên Chúa và không gì thấp hèn hơn

loài người trong tư thế là một tội nhân, Thiên Chúa Toàn Năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài lòng khi chúng ta chúc tụng Ngài.

Lời tống thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang Đấng Tối Cao. “Con sẽ chúc tụng Chúa một bài ca mới” (Thánh Vịnh 143,9). Bài ca mới này thánh vương Đavít đã nói tiên tri, được xướng lên khi Đấng Cứu Thế đến không là gì khác ngoài Lời Thiên Thần Chào Kính này.

Có một bài ca cũ và một bài ca mới: Bài ca cũ là bài dân Do Thái hát tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và bảo tồn họ hiện hữu, đã giải thoát họ khỏi làm nô lệ và dẫn họ qua Biển Đỏ, đã cho họ Manna và tất cả các ơn lành khác. Bài ca mới là bài Kitô hữu hát tri ân về các ân huệ của việc nhập thể và cứu thế. Vì những sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi Lời Thiên Thần Chào Kính mà chúng ta cần phải lập lại để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về sự thiện hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta.

Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha vì Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho chúng ta, làm Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta chúc tụng Chúa Con vì Người đã tự ý rời bỏ trời cao xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh vì Ngài đã hình thành Thánh Thể vẹn tuyền của Chúa Kitô trong cung lòng Đức Mẹ, Thánh Thể này là Cửa Lễ Hy Sinh vì tội lỗi của chúng ta. Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc Kinh Kính Mừng, đọc với những tác động tin tưởng, cậy trông, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cứu độ.

Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Người, nó cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả, vì mọi sự kính tôn chúng ta dâng cho Đức Mẹ tự động sẽ qui về Thiên Chúa là Đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi Người.

Khi chúng ta tôn kính Đức Mẹ: Thiên Chúa Cha được vinh hiển, vì chúng ta kính tôn Tạo Vật Tuyệt Hảo Nhất của Ngài; Thiên Chúa Con cũng được hiển vinh, vì chúng ta chúc tụng Người Mẹ Tuyệt Vẹn Tuyền của Người; và Chúa

Thánh Linh được vinh quang, vì chúng ta chúc tụng các ân phúc Ngài tuôn tràn xuống cho Bạn Tình của Ngài.

Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ bằng Lời Thiên Thần Chào Kính thì Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thể như Người đã làm lúc được bà thánh Isave khen tặng. Bà thánh Isave đã khen tặng tước vị cao cả nhất của Người là Mẹ Thiên Chúa, và Đức Mẹ lập tức đã dâng những lời khen tặng này lên Chúa, bằng bài ca vịnh "Ngợi Khen" của Người.

Nếu Lời Thiên Thần Chào Kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, lời này cũng là lời chúc tụng Đức Mẹ hơn hết mà chúng ta có thể dâng lên Người.

Một ngày kia, thánh Métitê đang cầu nguyện, và cố nghĩ ra cách nào để có thể diễn tả lòng yêu của mình đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách mà ngài vẫn làm, thì ngài ngất trí đi. Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ, trên bụng người có những chữ vàng hồng đang hừng cháy là Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ, mà nói:

“Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng, không ai có thể làm hài lòng Mẹ hơn khi họ đọc Lời Chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn đã ngỏ lời với Mẹ, nhờ đó, Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.”

“Với chữ 'Ave' (tức là tên Eve, Evà), Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa đã dùng quyền năng vô biên của Ngài để gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đã phải chịu.

“Tên 'Maria', tức là 'Nữ Ánh Sáng', diễn tả việc Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đầy tràn khôn ngoan, sáng suốt, như một Minh Tinh, để chiếu soi đất trời.” Những chữ 'Đầy Ơn Phúc' nhắc cho Mẹ là Thánh Linh đã đổ xuống trên Mẹ muôn vàn ơn phúc, đến nỗi, Mẹ có thể ban ơn phúc dư tràn này cho những ai nhờ Mẹ, như vị Trung Gian, cầu xin ơn phúc ấy.

“Khi người ta đọc lời 'Thiên Chúa ở cùng Bà' là họ làm sống lại niềm vui khôn tả của Mẹ khi Ngôi Lời Hằng Hữu nhập thể trong lòng Mẹ.

“Khi con nói Mẹ 'có phúc hơn mọi người nữ' là Mẹ chúc tụng tình thương thần linh của

Thiên Chúa Toàn Năng đã nâng Mẹ lên một mức độ hạnh phúc như vậy.

“Và với lời 'Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ', cả thiên đình cùng với Mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, được thờ kính và tôn vinh vì đã cứu chuộc loài người.”

(Bí Mật Kinh Mân Côi - Bông Hồng 16).

KINH KÍNH MỪNG: HOA TRÁI

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Chân phước Alan de la Roche, vị đã hết lòng sùng kính Rất Thánh Trinh Nữ Maria, đã được Đức Mẹ mạc khải cho biết nhiều điều, mà, như chúng ta biết, ngài đã xác nhận về sự chân thực của những mạc khải này bằng lời thề. Có ba điều mạc khải được nhấn mạnh nhất là:

Thứ nhất, nếu ai bỏ đọc Kinh Kính Mừng (là Lời Thiên Thần Chào đã cứu độ thế gian), vì bất cần, hay vì ương ương dờ dờ, hoặc vì khinh ghét kinh này, đó là dấu hiệu có thể và thực sự chẳng mấy chốc họ sẽ bị đời đời luận phạt.

Thứ hai là ai yêu mến Lời Chào kính thần linh này sẽ được đặc biệt mang dấu ấn cứu rỗi.

Thứ ba là những ai Thiên Chúa đã ban cho ơn yêu mến và phụng sự Đức Mẹ phải cần

trọng tiếp tục mến yêu và phụng sự Người, cho đến khi Người đưa họ về trời ở bên Con Thần Linh của Người, tùy theo mức độ vinh quang mà họ lập được (Chân phước Alan, chương XI, đoạn 2).

Những kẻ lạc đạo, tất cả đều là con cái của ma quỷ và mang một dấu hiệu hư đi rõ ràng, rất khiếp sợ Kinh Kính Mừng. Họ vẫn có thể đọc Kinh Lạy Cha, nhưng không bao giờ đọc Kinh Kính Mừng; họ thà bị đeo răn độc quanh cổ, còn hơn đeo áo Đức Bà hay đeo tràng hạt Mân Côi.

Trong số các người Công Giáo, những ai mang dấu hiệu hư đi ít để ý đến Kinh Mân Côi, (hoặc 50 hay 150 kinh).

Một là họ không đọc, hai là họ đọc rất nhanh, chẳng ra làm sao.

Cho dù tôi không tin vào điều đã được tỏ cho chân phước Alan de la Roche như thế, thì kinh nghiệm bản thân của tôi cũng đủ buộc tôi phải tin sự thật kinh hoàng song lại rất an ủi đó. Tôi không hiểu được và cũng không thấy được làm thế nào mà một việc sùng kính nhỏ nhoi đối với tôi như vậy, lại có thể là một dấu hiệu không thể sai lầm về ơn cứu rỗi đời đời, và làm sao

mà, nếu không có nó, sẽ là dấu hiệu hư đi đời đời; tuy nhiên, vẫn không còn điều nào chân thực hơn điều này.

Trong đời sống của mình, chúng ta thấy rằng, những người chủ trương những giáo lý mới lạ bị Giáo Hội lên án, bề ngoài, cũng có vẻ phần nào đạo đức, nhưng họ vẫn khinh miệt Kinh Mân Côi, và thường chán nản với thói quen đọc kinh này, qua việc hủy hoại đi lòng yêu mến và sự tin tưởng ở kinh này. Làm như vậy, họ đã sử dụng đến những biện minh theo như thế gian chủ trương. Họ cẩn trọng không lên án Kinh Mân Côi và áo Đức Bà như nhóm Calvin đã làm, nhưng cách thức họ đặt ra để tấn công Kinh Mân Côi lại rất tinh quái chứa đầy những tử khí. Tôi sẽ trở lại vấn đề này sau.

Kinh Kính Mừng, Kinh Mân Côi, đọc cả tràng 15 hay chỉ một chuỗi 50, là kinh nguyện và là tiêu chuẩn không sai lầm mà căn cứ vào đó, tôi có thể nói rằng, ai là người được Thần Linh Thiên Chúa hướng dẫn và ai là kẻ bị quỷ ma lừa đảo. Tôi biết có những linh hồn bay bổng giống như những con phượng hoàng ở một mức độ cao ngất trong việc chiêm niệm, mà vẫn bị ma quỷ đánh lừa một cách tội nghiệp. Tôi chỉ

khám phá ra sự lầm lạc của họ khi thấy rằng họ đã coi thường Kinh Kính Mừng và tràng hạt mân cô mà họ cho là quá thấp đối với họ.

Kinh Kính Mừng là giọt sương ân sủng từ trời rơi xuống trên các linh hồn được ơn tiền định. Giọt sương ân sủng này làm trở sinh nơi họ một mùa trăm hoa nhân đức tuyệt vời đua nở. Vườn linh hồn càng được tưới gội bằng kinh nguyện này, lý trí của linh hồn càng thông tri, tâm hồn càng nhiệt thành, và khí giới chống địch thù của linh hồn càng sắc bén hơn.

Kinh Kính Mừng là lưỡi giáo bằng lửa nhọn hoắt, cùng với Lời Chúa, tăng sức cho nhà giảng thuyết đâm thấu, lay động và lôi kéo những tâm hồn cứng lòng nhất, cho dù vị giảng thuyết có ít hay chẳng có tài hùng biện gì cả.

Như tôi đã nói, đây là một bí mật trọng đại mà Đức Mẹ đã dạy cho thánh Đa Minh và cho chân phước Alan để các ngài dùng trong việc hoán cải các kẻ lạc giáo hay các tội nhân.

Thánh Antôn nói với chúng ta rằng đó là lý do tại sao nhiều linh mục có thói quen đọc một Kinh Kính Mừng trước khi bắt đầu giảng.

(Bí Mật Kinh Mân Cô - Bông Hồng 17).

LỜI CẢM ƠN

Ban Biên Tập Nội San Kinh Môn Côi xin cảm ơn quý vị đã cộng tác phổ biến, đã góp công sức cũng như đã kiên trì và trung thành theo dõi Nội San Kinh Môn Côi hằng ngày. Xin quý vị tiếp tục cộng tác, ủng hộ phổ biến Nội San này để Lời Chúa được vang xa hơn.

PHỔ BIẾN NỘI SAN

Cá nhân hay đơn vị nào cần Nội San Kinh Môn Côi để phổ biến rộng rãi, có thể đăng ký nhận file (PDF và Word) qua email (kinhmancoi.net@gmail.com), rồi quý vị có thể gửi cho người khác qua email hoặc tự in-photo ra; mong muốn của BBT là Lời Chúa được quảng bá rộng rãi.

ĐĂNG KÝ NỘI SAN

Nếu đơn vị nào muốn đăng ký Nội San đã được in thành sách (khổ A6, 52 trang; bìa màu, mực in 2 màu), xin liên hệ theo địa chỉ ở trang bìa 4.

GIÁ BÁO NĂM 2014

Nội San Kinh Môn Côi phát hành mỗi tháng 1 số, như thế, mỗi năm có 12 số. **Giá báo:** 1.500 VNĐ/1 số/tháng; 18.000 VNĐ/12 số/năm.

HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

(Sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)



Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam

Tu viện thánh Martin

Đc: Số 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

Email: kinhmancoi.net@gmail.com

ĐT: 0988560042; Web: www.kinhmancoi.net

(Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.)