



LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Địa chỉ : 289 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, TPHCM

Email : longthuongxotgp@yahoo.com

Website : longchuathuongxot.vn

ĐT : 38.290.093

09/2012

“Khi vâng phục các bề trên là chúng ta vâng phục chính Thiên Chúa”.

(NK 535)

(Lưu hành nội bộ)



LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Suy niệm về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa

Lm. JB. Võ Văn Ánh

1. Chúa Giêsu bảo: Tiên vàn, hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (Mt 6, 33) có nghĩa là gì?

Nếu Chúa ban vẻ đẹp cho loài hoa, sớm nở tối tàn, thì con người còn được Ngài chăm sóc chu đáo biết mấy. Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đã dành cho bông hoa như thế, chắc chắn Thiên Chúa không bao giờ quên con người là triều thiên trong muôn loài thụ tạo – Vì tin yêu nơi Thiên Chúa, nên Kitô hữu không thể lo âu. Hơn nữa, lo âu bao giờ cũng vô ích và hoàn toàn chẳng đi đến đâu.



Bởi thế Chúa Giêsu đã đưa ra hai phương thế để đánh bại lo âu:

A. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Chúng ta biết "Ở trong Nước Thiên Chúa" và "Làm theo ý Chúa" là đồng nghĩa với nhau – Khi chúng ta quyết tâm chấp nhận thánh ý Chúa và làm theo ý Chúa là một cách đánh bại lo âu.

B. Tìm kiếm đức công chính của Người – Trong bộ ngữ vựng của Matthêu, "công chính" có nghĩa là **làm theo ý Chúa** và **biết cậy trông vào Chúa là Cha đầy lòng nhân ái** – Một đứa con nhỏ trong gia đình, người cha muốn gì nơi nó? Người cha chỉ muốn nó ngoan ngoãn vâng lời và chăm chỉ học hành – Mọi cái khác có cha lo – Tin vào tình yêu vĩ đại của Cha trên trời, sẽ giúp chúng ta an tâm làm việc, chăm chỉ học hành,

thanh tẩy đời sống và phát triển con người, lúc bấy giờ mọi lo âu sẽ bị loại trừ.

2. Thánh Kinh nói gì về Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa

▪ **Thánh vịnh 145, 15-16:** "Lạy Chúa, muôn loài ngược mắt trông lên Chúa và chính Ngài đấng bửa cho ăn. Khi Ngài mở rộng tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê".

▪ **Isaia 26, 12 nói:** "Lạy Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con".

▪ **Trong Tin Mừng thánh Matthêu 6, 25-34,** Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người tin vào Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

3. Giáo lý Hội Thánh dạy gì về Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa?

"Sau khi sáng tạo, Thiên Chúa không bỏ mặc các thụ tạo của Ngài, Người không chỉ ban cho chúng hữu thể và hiện hữu. Người còn luôn gìn giữ chúng hiện hữu, cho chúng khả năng hành động và đưa chúng đến cùng đích" (số 301). Sự gìn giữ, xếp đặt và tác động thúc đẩy các tạo vật để chúng đi đến cùng đích ấy được gọi là **việc Thiên Chúa quan phòng**.

4. Cách thức Thiên Chúa quan phòng:

Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 303 đến 308 cho biết: Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ ý định của Người, Người quan phòng chăm sóc mọi sự cách cụ thể và trực tiếp từ những cái nhỏ nhất đến những biến cố vĩ đại của thế giới. Nhưng để thực hiện sự quan phòng của mình, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người. Điều này không có nghĩa là Thiên Chúa yếu kém, nhưng là dấu chỉ của sự cao cả và tốt lành của Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa đã chăm sóc yêu thương chúng ta như thế nào? Ngài chăm sóc yêu thương chúng ta qua tình thương vô vị lợi của cha mẹ, ông bà, qua tình thương và sự tận tụy dạy dỗ của thầy cô, qua lòng tốt của bạn bè tận tình giúp

đỡ chúng ta, qua sự tận tâm chữa trị của bác sĩ, cũng như qua những người xem ra như tình cờ, Chúa đã gởi đến để giúp đỡ chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách mà chúng ta cảm thấy hầu như hoàn toàn bế tắc – Nếu chúng ta bình tâm nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy rất rõ bàn tay quan phòng của Chúa đã chăm sóc yêu thương chúng ta.

5. Trách nhiệm của chúng ta

a. Con hãy kể lại cho mọi người biết những điều Chúa đã làm cho con và Chúa đã thương con như thế nào (Mc 5, 19). Đây là nhiệm vụ rao giảng tình thương của Chúa cho mọi người biết.

b. Chúa đã quan phòng qua nhiều người thương con, con cũng phải trở nên sự quan phòng của Chúa, cho mọi người con gặp trên đường đời – Thương giúp những người khác, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn hầu như tự họ không thể vượt qua được, con hãy giúp họ vượt qua. Đó là cách con đền đáp sự quan phòng yêu thương của Chúa đã dành cho con.

c. Ba người bạn: Người kia có ba người bạn, nhưng lại thân thích với hai người bạn và lơ là người bạn thứ ba. Một hôm ông bị đưa ra tòa, và ông yêu cầu ba người bạn ra tòa để bênh vực cho ông. Hai người bạn ông thân thích từ chối ngay lập tức – chỉ còn người bạn ông lơ là lại theo ông đến tòa và hùng hồn biện hộ cho ông được trắng án. Đây không phải là chuyện của người khác, nhưng là chuyện của mọi người chúng ta, vì ai trong chúng ta cũng có ba người bạn, cũng thân thích với hai và lơ là với người thứ ba – Hai người bạn chúng ta thân thích là **tiền bạc** và **bà con bạn hữu** – Còn người bạn chúng ta thường lơ là là các **việc lành phúc đức** – Khi giờ chết đến, chúng ta phải ra trước tòa Chúa, thì tiền bạc và bà con bạn hữu bỏ chúng ta ngay lập tức, chỉ có việc lành phúc đức theo ta đến trước tòa Chúa và hùng hồn biện hộ cho ta – Vậy mọi người chúng ta hãy nhiệt tâm làm nhiều việc lành phúc đức. Đó mới là thật sự khôn ngoan.



GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Khởi công xây dựng Trung Tâm Hành Hương Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Hòa Bình

- **Cha Thoại là linh mục xứ đầu tiên ở đây từ năm 2002, cho biết: “Nhà thờ mới mang tước hiệu Lòng Chúa Thương Xót sẽ trở thành trung tâm truyền giáo cho cả vùng tây bắc rộng lớn”.**



Nhà thờ đầu tiên được khởi công xây dựng tại trung tâm thành phố Hòa Bình mang lại niềm vui và hy vọng lớn lao cho người Công giáo địa phương sau nhiều thập niên khó khăn.

Sáng 17-8, dù trời mưa rất lớn nhưng khoảng 2.000 người tham dự Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ xứ Hòa Bình do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đồng tế cùng Đức Giám mục Gioan Vũ Tất của Hưng Hóa và 50 linh mục.

Đức Tổng giám mục Girelli không quản ngại chui xuống dưới cái hố sâu 3m và cầm bay xây hai viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường trong khi nước mưa vẫn đổ xuống hố.

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại, chính xứ Hòa Bình, báo cáo lịch sử giáo xứ cho Đức tổng biết:



ĐẶC SỨ TÒA THÁNH LEOPOLDO GIRELLI VÀ ĐỨC CHA GIOAN MARIA VŨ TẮT – GP HƯNG HÓA CHỤP ẢNH LƯU NIỆM VỚI BCH CỘNG ĐOÀN LCTX TGP SAIGON TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LCTX GP HƯNG HÓA – GX HÒA BÌNH

Năm 1925 một số giáo dân ở nơi khác kéo lên lập nghiệp ở Hòa Bình. Năm 1930 giáo xứ Hòa Bình được thành lập với 30 gia đình. Số giáo dân tăng lên 1.000 người năm 1945, và năm 1947 giáo dân lại phải di cư nơi khác và nhà thờ bị phá hủy do tiêu thổ kháng chiến.

Mãi cho đến năm 2002, cộng đoàn Công giáo mới có Thánh lễ đầu tiên. Sau 10 năm tái lập, giáo xứ hiện có 3.500 giáo dân với 11 giáo họ, nhưng mới có 8 giáo họ được chính thức công nhận, và có ba nhà nguyện.

Cha Thoại là linh mục xứ đầu tiên ở đây từ năm 2002, cho biết: “Nhà thờ mới mang tước hiệu Lòng Chúa Thương Xót sẽ trở thành trung tâm truyền giáo cho cả vùng tây bắc rộng lớn”.

“Hôm nay là một ngày ghi dấu ấn lịch sử vì Thiên Chúa đã không bỏ rơi con cái của Ngài sau nhiều năm gian nan, nhưng đã rộng lòng thương xót để đến nay cộng đoàn vinh dự được đón vị Đại diện Đức Thánh Cha đến đặt viên đá xây dựng một công trình đức tin để lại cho con cháu thế hệ mai sau” - ông Phêrô Ngô Văn Nhân, chủ tịch Hội đồng giáo xứ Hòa Bình, nhận xét.

Ông Nhân, 69 tuổi, kể giáo xứ mất 20 năm kiên trì cầu nguyện, kiên quyết tranh đấu đòi quyền sinh hoạt tôn giáo, trong đó mất 10 năm làm đơn mới được công nhận ban hành giáo năm 2000, mất hai năm làm đơn mới được chấp thuận xây nhà nguyện rộng 200m² năm 2002, và mất ba năm làm đơn xin chính quyền cấp quyền sở hữu quả đồi để làm nhà thờ mới, số đơn từ nếu gộp lại có khi nặng cả 10kg.

Ông cho biết nhà thờ mới có hai tầng, tầng một dùng làm nhà xứ, hội trường và nhà để xe, tầng hai là nhà thờ có diện tích 1.200m² có sức chứa 3.000 chỗ ngồi. Dự kiến công trình nhà thờ sẽ hoàn thành trong ba năm và dự toán kinh phí 17 tỉ đồng.

Thành phố Hòa Bình cách Hà Nội 70 km về phía tây bắc.

Giáo xứ Hòa Bình thuộc giáo phận Hưng Hóa hiện do ba linh mục coi sóc và thường xuyên có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá tới giúp dạy giáo lý, dạy hát ca đoàn.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Đức tổng Girelli tới giáo phận Hưng Hóa, nhưng là chuyến thăm mục vụ đầu tiên tới ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên từ ngày 17-22/8.

Nguồn: Gp Hưng Hóa

Quý vị có nhu cầu hiệp thông cầu nguyện, xin email về longthuonxotgp@yahoo.com để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

VỀ LINH ĐỊA LA VANG

Thom. Aq. TRÂM THIÊN THU



LA VANG (Quảng Trị, 15-8-2012) – Linh địa La Vang (1) là Trung tâm Thánh Mẫu Quốc gia Việt Nam. Dù chưa một lần đến nhưng chắc hẳn người Việt Công giáo nào cũng đã từng nghe nói và quen với hình ảnh Đức Mẹ La Vang, với trang phục truyền thống Việt Nam là áo dài và khăn đóng, tay bế Con Trẻ Giêsu. Đặc biệt là linh đài có hình những chiếc nấm. La Vang là nơi không chỉ phải chịu cái nóng như lửa đốt mà còn chịu tang tóc vì lửa đạn một thời chiến cuộc.

Phải nói ngay và phải “thẳng thắn thành thật tự thú” rằng nếu không “dính líu” tới cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót của TGP Saigon thì có thể chẳng bao giờ tôi được đặt chân tới linh địa La Vang (Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị). Rất có thể đó là sự quan phòng của Thiên Chúa – tôi nghĩ vậy.

Không chỉ vậy, tôi còn được biết một số địa danh lịch sử nổi tiếng khác. Trước tiên là nhà thờ Măng Lăng, nơi có hang tử đạo của Thánh Anrê Phú Yên (vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam), với câu nói để đời của vị thánh trẻ này: *"Hãy giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến hết đời"*. Một chủng sinh trẻ 19 tuổi mà có tư tưởng thật lạ và tuyệt vời biết bao! Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức xoáy vào lòng mỗi người Công giáo, phải suy nghĩ nhiều và phải xem lại chính đức tin tôn giáo của mình.

Rồi tôi còn được biết đến những nơi lịch sử và danh lam thắng cảnh khác như Đức Mẹ Sao Biển, thuộc một dòng nữ ở Nha Trang; Cổ thành Quảng Trị âm thầm; dòng sông Thạch

Hãn lịch sử; cầu Tràng Tiền danh tiếng; con đường “Mưa Hồng” của cố NS Trịnh Công Sơn; Đại nội (cổ thành Huế) trầm lắng bên dòng Hương giang trôi lững lờ với khu Văn Lâu; Đan viện Thiên An (Dòng Biển Đức) với những con người ẩn tu trong những vách đá để chiêm niệm Thiên Chúa, sống giản dị, chuyên cần cầu nguyện và miệt mài lao động âm thầm trong sự tĩnh lặng của rừng cây thường xanh trên đồi cao; Cáp treo Bà Nà giữa núi rừng tịch mịch; Nhà thờ Trà Kiệu, nơi Đức Mẹ hiện ra ngày 10 và 11-9-1885 với lời động viên: “*Này, Mẹ của các con đây! Đừng sợ!*”, và Đền Đức Mẹ Trà Kiệu (đồi Bửu Châu); Nhà thờ chính tòa Nha Trang (Nhà thờ Núi) làm bằng đá, nơi an nghỉ của ĐGM Marcel Piquet (1888-1966), tên Việt Nam là Lợi, với khẩu hiệu: “*Ut in omnibus maxime ametur Deus*” (Để trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến), giám mục tiên khởi của GP Nha Trang và sáng lập Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ; Tháp Thiên Y Thánh Mẫu với nét kiến trúc độc đáo của người Chăm,... Đúng là một chuyến “đạo đời giao duyên”.



Vương Cung Thánh Đường La Vang
với tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu

Đoàn chúng tôi tới linh địa La Vang ngày 14-8-2012. Vừa bước xuống xe, cái nắng như đổ lửa hắt vào mặt rất nóng. Núi rừng âm u. Đất sỏi đá khô cằn. Do đó mà con người miền đất này cũng phải vất vả lắm than lắm. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với họ, tôi thấy họ rất thật thà, chân chất, hiền hòa và nói cười xởi lởi. Những đứa trẻ nhìn người qua lại với ánh mắt ngây thơ mà rất lạ, vẫn ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm...

Một rừng người trong khu vực linh địa La Vang. Nắng cứ nắng. Mồ hôi cứ chảy. Tay cứ vuốt mồ hôi, nhưng chân vẫn bước và ai cũng nói cười vui vẻ. Càng lúc càng đông khách hành hương đổ dồn về. Dưới chân linh đài lúc nào cũng có nhiều người đứng cầu nguyện.

3 giờ chiều, trong cái nắng lửa nóng rát, đoàn chúng tôi đến lần chuỗi Lòng Thương Xót ngay tại tượng đài Lòng Chúa

Thương Xót trong khuôn viên linh địa La Vang. Tưởng chỉ có đoàn chúng tôi, nào ngờ khách hành hương thấy vậy cũng tuân về hiệp thông với chúng tôi. Sau đó là huấn từ của LM Phêrô Lâm Tấn Phát (GP Mỹ Tho) nói về LCTX (Xem bài chia sẻ ở trang 17). Cái nắng gay gắt cháy da cũng không thể cản họ, mọi người vẫn chịu đứng suốt 60 phút trong "lò lửa" như vậy, chứng tỏ "lửa mến" trong lòng khách hành hương còn "mạnh" hơn nhiều.

17 giờ ngày 14-8-2012, Đức TGM Leopoldo Girelli (2), Đặc sứ Tòa thánh, chủ tế thánh lễ khai mạc. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh đến sức mạnh, ý nghĩa và tầm quan trọng của đức tin Kitô giáo trong việc định hướng cuộc đời, biến đổi cuộc sống và việc đóng góp xây dựng một xã hội nhân bản hơn.

Ngài giải thích: *"Để được như thế, Giáo hội cần có sự tự do tôn giáo căn bản để rao giảng và sống đức tin của mình cách công khai. Sống đức tin cách riêng tư hay công khai là thể hiện sự duy nhất của một người vừa là tín hữu vừa là công dân. Một người Công giáo tốt sẽ là một người công dân tốt. Ở đâu có Chúa Kitô hiện diện thì ở đó con người trở nên nhân đạo hơn".* Ngài còn nhắc đến sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long, là những dòng sông "đại diện" các miền Nam, Trung, Bắc, với ý nói về ý chí kiên cường của người Việt Nam nói chung và người Công giáo nói riêng.

Đêm xuống dần. Bước chân người vẫn không ngừng đổ về từ tứ phía. Có những người thức trắng. Tiếng kinh không ngừng vang lên bên linh đài Đức Mẹ La Vang. 20 giờ là phần diễn nguyện ca tụng Đức Mẹ và vọng mừng Đức Mẹ lên trời ngay chân linh đài. Chỗ nào cũng thấy người, chen chân qua rừng-người-hành-hương cũng khó.

6 giờ sáng ngày 15-8-2012, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (chủ tịch HĐGMVN) chủ tế thánh lễ mừng Đức Mẹ lên trời, cũng là lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường La Vang với tước hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Đồng tế có Đức TGM Girelli, gần 20 giám mục trong 26

giáo phận, Đan viện phụ Thiên An (Huế), và khoảng 300 linh mục. Khách hành hương tham dự thánh lễ ước tính khoảng hơn 200.000 người, trong đó có khá nhiều người dân tộc thiểu số trong trang phục đặc trưng.



Trong bài giảng, ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh, GP

Thanh Hóa, nói: *"Chưa một ai đã được tạc tượng tạo ảnh nhiều như Đức Maria. Ở Âu châu, không một ngôi làng nhỏ bé nào không có hình tượng Mẹ; trên thế giới, không một thành phố nào không có nhà nguyện hay linh đài tôn vinh Mẹ. Lời kinh được đọc nhiều nhất trên hành tinh, lời kinh chưa bao giờ ngừng nghỉ trong lịch sử Giáo hội, lời kinh của hàng tỉ người Công giáo, chính là lời chào chị thánh Isave dành cho Mẹ: 'Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ'. Bài ca được hát nhiều nhất không phải là một bản tình ca lừng danh thế giới, nhưng đáng ngạc nhiên lại là bài ca Magnificat: 'Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng, mà tác giả chính là Đức Maria'".*

ĐGM Giuse nói tiếp: *"Đối với rất nhiều Kitô hữu Việt Nam, một ngày không có Kinh Kính Mừng không phải là một ngày đúng nghĩa, một ngày không có Kinh Lạy Nữ Vương là một ngày trơ vơ chênh vênh, một ngày không có Kinh Mân Côi là một ngày rời rạc không nhựa sống... Tắt một lời, một ngày không có Đức Maria đồng hành thì không phải là ngày".*

Với tâm tình đó, từ ngày Mẹ hiện ra an ủi tín hữu lâm nạn vào cuối thế kỷ 18 (có thể khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 1789), hàng hàng lớp lớp khách hành hương đã tuôn về La Vang càng ngày càng đông. Họ đã kêu cầu Đức Mẹ và đã được Đức Mẹ nhậm lời. ĐGM Giuse đặt vấn đề: *"Những tấm bia tạ ơn dày đặc đằng kia phải chăng là bằng chứng tình Mẹ La Vang luôn dạt dào lai láng?"*.

Năm 1958, La Vang đã được chọn làm địa điểm tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc, với sự hiện diện của ĐHY Agagianian, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo, đặc sứ của ĐGH Gioan XXIII (nay là chân phước). Và ngày 22-8-1961, ĐGH Gioan XXIII đã chính thức nâng nhà thờ La Vang lên bậc “Vương Cung Thánh Đường”.

Cuối bài giảng, ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh cầu nguyện: *“Lạy Mẹ Maria, chúng con xin Mẹ hãy viếng thăm để cứu chúng con khỏi hận thù thương đau. Ước gì hôm nay, tại linh địa này, viên đá đầu tiên chúng con đặt xuống cũng là viên đá yêu thương, khởi đầu một tương lai yên ấm thuận hòa cho quê hương đất nước thân yêu chúng con. Amen”.*

Khi ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh đang giảng, bỗng dưng giáo dân hướng mắt nhìn lên trời và vỗ tay, khiến ngài phải ngưng bài giảng để ổn định cộng đoàn. Đó là một hiện tượng lạ: Mặt trời xoay với đám mây hồng. Điều này có thể nhắc chúng ta nhớ tới “trời mới, đất mới” mà Thánh Gioan Tông đồ nói trong sách Khải huyền (Kh 21:1). Tuy nhiên, nên lưu ý rằng Giáo hội luôn cẩn trọng về các “sự kiện lạ”. Người ta thường cho rằng ai “thấy” thì người đó tốt lành, còn người “không thấy” thì là người “có vấn đề”. Thật ra người ta rất dễ “ảo tưởng” theo kiểu “đạo đức bình dân”. Nên nhớ rằng việc thấy hiện tượng lạ mà chúng ta nói là phép lạ luôn có điểm đặc biệt: Người thấy “sự kiện lạ” hoặc “phép lạ” đều cương quyết thay đổi cách sống, nghĩa là sống thánh thiện hơn. Nếu không thì chỉ là ảo giác, là ngộ nhận, hoặc là cuồng tín (mà cuồng tín là phi tôn giáo), vì bất kỳ phép lạ nào xảy ra cũng đều có mục đích rõ ràng chứ không “xảy ra cho... vui”. Đừng bao giờ quên điều này: ***Đức tin quan trọng hơn phép lạ***”.

Nếu được hỏi “yêu thương là gì” thì chắc rằng ai cũng khả dĩ trả lời một cách tương đối. Nhưng đó chỉ là “định nghĩa”. Yêu thương theo Chúa Giêsu dạy là “yêu người NHƯ chính mình” (chứ Chúa không bắt “thương người HƠN mình), là “thương xót nhau”. Muốn “thương xót nhau” thì phải “từ bỏ chính mình” và “vác thập giá theo Chúa” (x. Mt 10:37-39; Lc 9:23; Lc 14:26-

27). Nếu chưa biết sống “mình vì mọi người” (từ bỏ mình) thì chưa “vác thập giá”, mà chưa “vác thập giá” thì chưa yêu thương, nghĩa là chưa thực thi “luật yêu” của Chúa Giêsu.

Hệ lụy này dẫn tới hệ lụy khác. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời là chúng ta hy vọng được lên trời: *“Xin cho con được thưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng”* (thứ 5, mùa Mừng). Làm sao được thưởng khi chưa yêu thương đúng ý Đức Kitô? Thế thì không thể lên trời. Rất rõ ràng. Rất mạch lạc. Rất lô-gích. Yêu thương không chỉ là “định nghĩa” hoặc “nói suông”. Chữ “thương xót” rất hay: “Thương” thì phải “thương” làm sao mà thấy “xót” thì mới là “thương” thật, chỉ cảm thấy “thương” mà chưa thấy “xót” thì chưa phải là “thương”.

Thật vậy, trong Việt ngữ, rất lô-gích khi nối kết chữ “yêu thương” và “thương xót”: “Yêu” thì phải “thương”, mà “thương” thì phải “xót”. Đó mới là tình yêu đích thực vậy.

Tưởng cũng cần nói thêm: Đứng trước tội là một phụ nữ trung niên, phụ nữ này vừa tham dự thánh lễ vừa lần hạt. Lần chuỗi Mân Côi là việc cần thiết và tốt lành, nhưng lần chuỗi trong thánh lễ thì lại “không đúng nơi, không đúng lúc”. Nhiều người vẫn thường có “thói quen” này, thiết nghĩ phụ nữ này “nhắc nhở” chúng ta nên “xem lại” cách sùng kính của mình. Không chỉ vừa dự lễ vừa lần chuỗi, phụ nữ kia còn ngược nhìn trời mà miệng vẫn “máy mô”, đặc biệt hơn là còn sử dụng điện thoại liên tục. Chắc chắn cách cầu nguyện và cách làm việc đạo đức như vậy là không hợp lý!



Thánh lễ kéo dài khoảng 90 phút. Sau đó là nghi thức làm phép diện tích đất xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Thật ấn tượng với nghi thức thả bay 27 bức phướn biểu hiện cho 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi Giáo tỉnh được biểu hiện một màu khác nhau: màu hồng cho

TGP Hà Nội, màu đỏ cho TGP Huế và màu vàng cho TGP Saigon, đặc biệt là một chuỗi Mân Côi lớn được kết từ những chiếc bong bóng và được thả bay lên bầu trời La Vang.

Sau khi chết, Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa và Con Yêu Dấu của Đức Mẹ, đã phục sinh khải hoàn và về ngự bên hữu Chúa Cha, đó là cách Thiên Chúa muốn củng cố đức tin để chúng ta can đảm sống “vượt qua chính mình” và vượt qua mọi nghịch cảnh. Việc Đức Mẹ mông triệu, nói bình dân là Đức Mẹ lên trời, là tái xác tín rằng chúng ta chắc chắn cũng sẽ lên trời – nhưng với điều kiện là **phải sống theo lời khuyên Phúc Âm**. Đó là điều chắc chắn, không thể tự biện hộ theo bất kỳ lý do nào khác!

Được đặt chân tới linh địa La Vang là “điều may mắn”, là hồng ân, nhưng cũng là một trách nhiệm. Đó là bổn phận cầu nguyện cho những người khác, những người không “may mắn” được đến La Vang, những người không có điều kiện để hành hương về La Vang. Biết nhiều thì khổ nhiều vì trách nhiệm nhiều, biết nhiều là nợ nhiều. Nợ Thiên Chúa và nợ tha nhân. Đó là “nợ tình” và “nợ máu”. Nợ tình với Thiên Chúa và với tha nhân, nợ máu với Đại sư phụ Giêsu!

Ai được đặt chân tới đất La Vang còn mắc một món nợ nữa là nợ Đức Mẹ. Tại sao? Đức Mẹ luôn yêu thương những người kém may mắn thì chúng ta cũng phải noi gương yêu thương của Đức Mẹ. Yêu thương là thương xót. Yêu thương phải được thể hiện qua ánh mắt, thái độ, cử chỉ, hành động, lời nói và lời cầu nguyện. Dọc đường đi về La Vang có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, nhiều cao tầng, nhiều khu dân cư sầm uất, nhưng vẫn còn nhiều khu dân cư nghèo lăm... Nhưng nhìn tổng thể thì thấy dân Việt Nam còn nghèo khó quá, mà NGHÈO thì luôn kèm theo KHỔ. Chúng ta đang mắc nợ người nghèo: *"Không cho kẻ nghèo được chia sẻ của cải thuộc về họ là ăn cắp, là cướp lấy mạng sống của họ. Của cải chúng ta đang nắm giữ, không phải là của chúng ta, nhưng là của họ"* (Thánh Gioan Kim khẩu). Đó là công bằng, là công lý! Mà khi nào có công lý thì mới có hòa bình đích thực.



Không ai lại không mắc món nợ yêu thương. Đó là món nợ lớn nhất mà chúng ta phải trả cả đời. Quả thật, ai trả xong món nợ này mới “được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng” vậy!

Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ những động thái mà chúng con đã thể hiện không đúng Ý Ngài, đồng thời xin giúp chúng con can đảm sống trọn Luật Yêu của Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin thương xót và chúc lành cho những người không đủ điều kiện đến linh địa La Vang để tâm sự và bày tỏ nỗi lòng với Mẹ, vì họ nghèo lắm. Mẹ ơi! Xin giúp chúng con biết mau mắn “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh và kiên tâm theo bước Anh Hai Giêsu, Con Mẹ, để xứng đáng cùng lên trời và đồng hưởng thiên phúc với Mẹ muôn đời. Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.

(1) Theo truyền thuyết, dưới thời vua Cảnh Thịnh, nhà Tây Sơn có chính sách chống đạo Công giáo. Để tránh sự trừng phạt của nhà Tây Sơn, nhiều giáo dân vùng Quảng Trị đã chạy lên vùng đất này. Đây là khu vực đồi núi hẻo lánh nên để liên lạc với nhau được thì họ phải “la” lớn, mà “la” lớn thì “vang”. Thế là có tên La Vang.

Một truyền thuyết tương tự về chữ La Vang có từ đặc tính của âm thanh chuyển thành địa danh, người ta nói rằng nơi chốn rừng rú này xưa kia có nhiều cọp beo hại người. Do đó, những người đi rừng nếu ở lại đêm thường phải chia phiên nhau thức canh, thấy động thì “la vang” lên để mọi người đến tiếp cứu.

Cách giải thích khác là khi giáo dân chạy lên vùng đất này thì bị dịch bệnh, lúc đó Đức Mẹ đã hiện ra và chỉ dẫn họ đi tìm một loại lá gọi là “lá vằng” – uống vào sẽ khỏi bệnh. Viết “lá vằng” không dấu thành La Vang.

Truyền thuyết khác cho là địa danh "phường Lá Vắng" đã có từ trước đó, thuộc làng Cổ Vưu, nằm về phía Tây cách đồn Dinh Cát, về sau là tỉnh Quảng Trị, cách 4 cây số, và cách Phú Xuân (Kinh đô Huế) 58 km về phía Bắc.

Đền thờ La Vang được xây dựng năm 1925, hoàn tất dịp Đại hội La Vang IX (1928).

(2) TGM Leopoldo Girelli (sinh 13-3-1953) hiện đảm nhận nhiều chức vụ ngoại giao của Tòa Thánh tại khu vực Đông Nam Á. Ngài sinh tại Predore, tỉnh Bergamo (Ý), thụ phong linh mục ngày 17-6-1978 thuộc giáo phận Bergamo, tốt nghiệp thần học và gia nhập Học viện Ngoại giao Tòa Thánh sau khi đã học tập xong tại Học viện Giáo hoàng về Giáo hội.

Ngài bước vào ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 13-7-1987 và làm việc trong các cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh tại Cameroon và New Zealand, Phòng Nội vụ Quốc vụ Khanh, và Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, rồi được phong hàm tham tán viên tại đây.

Ngày 13-4-2006, ĐGH Bênêđictô XVI bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, hiệu tòa Capreae, được tấn phong giám mục ngày 17-6-2006 do Hồng y Angelo Sodano chủ phong, được kiêm nhiệm Sứ thần Tòa Thánh tại Đông Timor ngày 10-10-2006.

Đến ngày 13-1-2011, TGM Girelli rời nhiệm tại Indonesia và Đông Timor vì được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. TGM Girelli là vị đại diện đầu tiên của Tòa Thánh được bổ nhiệm phụ trách Việt Nam từ sau năm 1975.

Ngày 18-6-2011, ngài tiếp tục được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Sau đó không lâu, ngài được nâng từ chức vị Khâm sứ lên chức Sứ thần tại Malaysia khi Tòa Thánh và quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ từ ngày 27-7-2011.

Thánh Ý Chúa nơi Lòng Chúa Thương Xót

(Bài chia sẻ của Lm. Pr. Lâm Tấn Phát, Chánh xứ Tân Hồng, Mỹ Tho trong giờ cầu nguyện trước Linh Đài LCTX La Vang)



Linh Đài Lòng Chúa Thương Xót tại Thánh Địa La Vang

I) ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Trong gia đình xứ đạo (nhà thờ) và mỗi gia đình của người Kitô hữu đều có ảnh Chúa Thương Xót (CTX) để ở nơi đặc biệt dễ thấy, dễ cầu nguyện.

Nhìn lên ảnh CTX với hai luồng sáng đỏ và trắng xanh (da trời, nước biển – trời cao, biển rộng bao la) ý chỉ tình yêu cao siêu bao la của Thiên Chúa đối với mỗi chúng ta.

Chúa Giêsu sẵn sàng rửa sạch hết các tội lỗi của ta và làm cho linh hồn ta được sống (ánh sáng màu đỏ chỉ sự sống cho linh hồn). Nếu ta thành tâm khẩn cầu Lòng Chúa Thương Xót

(LCTX). Chúa dạy thánh nữ Faustina hãy khẩn cầu cho bệnh nhân và người hấp hối chuỗi Kinh Thương Xót để họ được cứu độ. Chúa muốn mời gọi ta hãy cầu nguyện liên li để được nhiều ơn lành phần hồn phần xác.

3 giờ chiều mỗi ngày ta hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa một cách tha thiết, mạnh mẽ hơn các giờ khác. Vì Chúa nói: "Giờ Thương Xót vô biên", xin gì Chúa cũng cho. Vậy, ta hãy xin Người với lòng yêu mến thiết tha để Ngài thương xót ban ơn tha thứ và bình an cho ta.

Siêng năng làm tuần Cửu Nhật nhiều lần trong năm, bắt đầu từ thứ sáu Tuần Thánh.

Kính lễ LCTX hằng năm vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh. Xưng tội, rước lễ tỏ lòng tôn kính qua lời kinh CTX sẽ được hưởng ơn toàn xá. (Quyết định của Chân phước G.P II ngày 04/08/2002)

II) THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Hãy nhớ lời thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa: "*Thiên Chúa là tình yêu*". Vì thế, khi xuống thế làm người, Ngài đã dạy các môn đệ giới răn yêu thương "*Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em*" (Ga 15, 12).

Đức Kitô đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nhờ Thập giá, Người đã làm cho đôi bên (dân Do Thái và dân ngoại) được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên Thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đến loan Tin Mừng bình an (x Eeph 2, 13-18). Trên cây Thánh giá, Chúa Kitô đã nối kết giữa Trời và Đất, giữa Thiên Chúa là Cha và chúng ta là anh em với nhau. Vậy, phải biết yêu thương nhau. Không được phân biệt đối xử giữa người này với người kia, phe này phái nọ, giữa nam và nữ, giữa giàu và nghèo, giữa chủng tộc hay màu da, giữa quyền chức bên đạo hay đời.

Vì chúng ta có cùng một Cha chung ở trên Trời nên phải biết yêu thương nhau. Hãy yêu thương và tha thứ, cầu nguyện và làm ơn cho kẻ ghét mình, như Chúa đã dạy và làm gương cho chúng ta trên cây Thánh giá. Có như thế Ngài sẽ ban Thánh thần bình an cho chúng ta. Hãy nhớ rằng ai trong chúng ta cũng là tội nhân rất cần Chúa thương xót. Vậy ta phải biết yêu

thương và thương xót anh em, phục vụ giúp đỡ anh em, nhất là những ai cần đến sự giúp đỡ của ta. Ý muốn của Chúa Giêsu là muốn chúng ta quy tụ nhân loại nên một, nhận Thiên Chúa là Cha. Chúng ta là anh em với nhau, hãy giữ bầu khí khiêm nhường và yêu thương nhau trong gia đình, trong giáo xứ và xã hội. *"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương"*. (Mt 5, 7)

III) LÒNG TÍN THÁC

Xem sách Khởi Nguyên chương 12, chúng ta thấy tổ phụ Abraham đã nêu gương về lòng tín thác khi ông bị thử thách vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa.

1. Chúa bảo ông bỏ quê hương ra đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu.

2. Chúa bảo giết con một dấu yêu là Isaac, đứa con của lời hứa. Ông quyết vâng lời để rồi được lại đứa con.

Chúa rất bằng lòng về đức tin và lòng tín thác của ông – Ông là cha của những kẻ tin Chúa sau ông. Thánh kinh kể: *"Ông là người công chính"* (Rm 5, 23).

Chúa dạy các Tông đồ hãy tin tưởng vào Chúa, đừng sợ ai vì mạng sống của các ông được Chúa giữ gìn.

"Không một con chim nào sẽ rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ" (Mt 10, 29-31).

Tin tưởng vào Chúa Quan Phòng

Xem Tin Mừng (Mt 6, 25-34): Chúa không cho phép ta quá lo về kinh tế, lo đói! lo khổ. Hãy nhìn xem chim trời và hoa huệ ngoài đồng: Chim trời không gieo, không gặt, không thu tích vào kho mà có đói đâu! Hoa huệ không làm lụng, không kéo sợi thế mà rất đẹp!

"Đừng quá lo lắng như dân ngoại... Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ cho thêm. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy".

Mọi âu lo, những gánh nặng của cuộc đời trao hết cho Ngài, để Ngài giúp đỡ và tăng sức Thiêng cho chúng ta.

"Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Vì ách của Tôi êm ái, và gánh của Tôi nhẹ nhàng" Mt 11, 28-30).

Hãy tin tưởng và phó thác con người và cuộc đời ta, gia đình ta cho Chúa.

Tin tưởng vào Chúa cho đến chết dù gặp gian nan, thử thách hay chết chóc không ngã lòng, không thất vọng luôn vững tin vào Chúa cho đến chết.

Đừng vì được ơn như ý nguyện, được chữa lành thì tin, còn không được như ý thì mất niềm tin, nếu như có ý như vậy thì không còn gì gọi là tín thác nữa.

Thánh nữ Faustina đã dạy ta chuỗi kinh Thương Xót để được chữa lành. Hàng tỉ người trên thế giới được ơn mà chính thánh nữ đâu được Chúa chữa lành bệnh lao phổi.

Thánh nữ chịu đựng cơn đau và chết vì bệnh này để trở nên giống Chúa. Cũng như Chân phước Gioan Phaolô II bị bệnh Parkinson, khó thở phải giải phẫu, chết đột quy. Chúa cho các Ngài chịu đựng những cơn đau để đền tội cho mình và thế gian. Lời thánh Phêrô: *"Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ"* (1Pr 4, 13).

Mẹ Têrêsa Calcutta hiểu được điều đó, nên tuyên bố trước đám đông với những người phong hủi: "Anh chị em hãy coi những đau đớn trong cơn bệnh của mình chính là một hồng ân mà những người Mỹ giàu có không có được ơn đó".

Khi còn sống, các thánh đã hiểu được như thánh Phaolô: *"Tôi quả quyết rằng những đau khổ ở đời này không đáng gì so với vinh quang hồng tỏ hiện trên ta"* (Rm 8, 18).

Mẫu gương của một bà mẹ biết cầu nguyện và tín thác

Đầu thế kỷ XX, một gia đình công nhân vừa nghèo, vừa đông con: tất cả 13 đứa. Người cha suốt ngày ở xí nghiệp, người mẹ nội trợ. Dù bận rộn suốt ngày đêm nhưng bà Vaughan vẫn vui vẻ thay chồng dạy dỗ con cái học giáo lý, tập

luyện cho chúng có tinh thần đạo đức, khuyên chúng chịu khó học tập, lao động... Đặc biệt trưa nào, rửa chén bát xong, bà cũng đến nhà thờ cầu Chúa một giờ để cầu nguyện cho các con, dâng các con mình cho Chúa. Làng giềng lấy làm lạ và hỏi bà: "Một bầy con 13 đứa, bận rộn sáng tối, mà trưa nào chị cũng đi cầu Thánh Thể". Bà tươi cười bảo: "Thấy một bầy con lúc nhúc, ăn bữa mai, chạy gạo bữa hôm, tôi lo lắm. Hơn thế, chúng đến trường học, theo bạn bè rủ rê đi chơi, hoặc ra phố phường xa hoa đô thị nhiều nguy hiểm, tôi càng thao thức hơn. Thành thử mỗi ngày, dù bận việc đến đâu, tôi cũng bỏ ra một giờ để cầu Chúa sốt sắng, xin Người ban ơn cho vợ chồng tôi nuôi nấng các cháu hàng ngày dùng đủ và nuôi dạy chúng nên người đạo đức".

Chúa đã nhậm lời và ân thưởng cho lòng tin cùng sự hy sinh của bà Vaughan: Trong 13 người con, một người làm Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận London, một người khác làm Tổng Giám Mục, hai người làm linh mục, hai nam tu sĩ, hai nữ tu sĩ, còn 5 người lập gia đình lưu truyền nòi giống, sống cuộc đời đạo đức thánh thiện.

Tóm lại, xin anh chị em nghe lời dạy của Đức Chân Phước Giáo Hoàng G.P II: **"Giáo Hội có quyền và nghĩa vụ phải tôn kính, loan báo và thực hành kêu cầu lớn tiếng, kêu van khóc lóc Thiên Chúa của Lòng Thương Xót..."**

- Hãy cầu nguyện chân thành với lời Chúa dạy.

- Hãy thực hành giới răn yêu thương như Chúa dạy trong Tin Mừng.

- Hãy tín thác đời mình, gia đình mình cho Chúa: **"Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa"**.

Thực hiện những điều Chúa dạy trên đây thì ngày phán xét sẽ là ngày vui cho chúng ta.

Chúa Giêsu nói: **"Ta đến với con trong giờ lâm chung không với tư cách quan tòa để xét xử công minh mà đến với con như Vị Cứu Tinh nhân hậu giàu Lòng Thương Xót"**.

Xin Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót chúc lành cho tất cả chúng ta.



SỐNG LỜI CHÚA



Lm. Raphael Xuân Nguyễn

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 1-8.14-15.21-23)



Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất



cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế"

Suy niệm lời Chúa

LUẬT CHÚA VÀ LUẬT NHÂN LOẠI

Nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với những người Biệt Phái trong Phúc âm hôm nay, người ta có cảm tưởng con người nói chung, và ngay cả các nhà lãnh đạo tôn giáo nói riêng (mà những người Pharisiêu đại diện) đã xây dựng đời mình trên những giá trị luân lý giả tạo, ngay cả khi họ nhân danh luật pháp. Như thế, đâu là quan niệm và đường lối đứng đắn nhất cho chúng ta theo?

Có hai điều quan trọng trong giáo thuyết của Chúa Giêsu hôm nay: Trước hết, Người chứng dẫn lời tiên tri Isaia để nói lên quan niệm sống sai lầm của con người: Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người" (Mc 7:6-7). Điều thứ hai Chúa Giêsu minh họa như một chân lý bảo vệ sự trong sạch ngay thẳng nội tâm: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ bên trong con người xuất ra mới làm cho họ ra ô uế: như ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cướp, tham lam, độc ác, xảo trá, lằng loàn, ganh tị, vu khống, ngông cuồng. (Mc 7:15)

Chiếu theo những nguyên tắc của Chúa Giêsu dạy, có lẽ không mấy ai thấy mình trong sạch cả. Việc giữ đạo là con đường sống còn của các tín hữu, trước hết thường hay bị chi phối và hướng dẫn bởi ý muốn và luật pháp của con người hơn là của Thiên Chúa. Một khi là của con người, việc giữ đạo sẽ bị lệ thuộc vào phần thưởng, danh vọng cá nhân, dư luận, thói quen vô ý thức và sự sợ hãi hơn là vì yêu mến Thiên Chúa một cách chân thành và thiết tha. Riêng những người dạy đạo vì những ảnh hưởng ấy cũng hay làm cho qua lần chiếu lệ, cứng nhắc trong nguyên tắc hoặc vì mục đích cá nhân của riêng mình: dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng... Thứ đến, việc giữ đạo sẽ ít chân thành, ngay thẳng và trung tín khi trong lòng đầy dẫy những tư tưởng xấu xa được bao phủ bởi lớp sơn bóng



loáng của các việc đạo đức bên ngoài giả tạo. Kết quả sẽ phát sinh thái độ độc đoán, khép kín và thiếu hẳn chiều sâu bác ái. Chúa Giêsu quả quyết chính những điều đó làm họ ra ô uế!

Giữ đạo thuộc về lãnh vực tâm linh được thể hiện bằng những hành động bên ngoài, nên trước hết rất cần sự thanh tẩy sám hối nội tâm, một sự trở về liên tục để có thể nhận ra đường lối chính trực trong luật Chúa và trong các giáo huấn của Người. Đời sống đạo nội tâm với đức tin mạnh mẽ và đức mến nồng nàn sẽ giúp dễ dàng phân biệt đâu là luật và đường lối của nhân loại và đâu là luật lệ của Thiên Chúa để bước theo.

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô(Mc 7, 31-37)



Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Sidon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngược mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đẩy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"

Suy niệm lời Chúa

CA NGỢI KỲ CÔNG PHÉP LẠ

Con người thường hay ngủ quên trước muôn vàn phép lạ trong chính bản thân và chung quanh mình; ngược lại lại thích tò mò trước những lời đồn đãi về những phép lạ xảy ra đó đây.

Đọc Phúc âm, chẳng hạn phúc âm hôm nay nói về việc Chúa Giêsu chữa một người bị câm và điếc, người ta khám phá nét chân thành của dân chúng trước phép lạ họ chứng kiến: lòng họ đầy sự thán phục, ca tụng và muốn loan truyền, dù họ bị Chúa Giêsu cấm không được nói ra nói. Lý do đơn giản là lòng họ không thể câm nín trước những việc cao cả mà họ đã xem thấy; và riêng bản tính sự thiện hảo thì tự ban phát và tỏa lan.

Đúng vậy, nếu quan sát và suy nghĩ về bản thân và các sự vật quanh mình, người ta sẽ khám phá ra rất nhiều phép lạ đang xảy ra từng giây phút trên đời. Chẳng hạn mỗi khi thức giấc sau một đêm dài, bạn thấy mình vẫn còn đang sống và hình như sự sống ấy lại hoàn hảo hơn. Sự sống ấy tự mình không thể tồn tại, nên đã được Thiên Chúa đặt vào trong những tương quan liên quan đến sự sống, nhất là tương quan tình yêu để làm cho sự sống nảy sinh, phát triển và trường tồn. Đó là phép lạ kỳ diệu và vĩ đại của sự sống mà Thiên Chúa an bài không ngừng từng mỗi phút giây. Tuy nhiên, con người lại hay coi thường phép lạ này, họ hình như đang bị câm và điếc, và chỉ bị đánh thức khi nhận ra sự sống của mình hoặc của tha nhân đang ở bờ vực thẳm trước các tai nạn khủng khiếp hay biên giới giữa sự sống và sự chết. Ngoài ra, muôn muôn tạo vật đẹp tuyệt vời và thay đổi không ngừng do tham dự vào sự sống của Thiên Chúa đang làm cho thế giới và đặc biệt đời sống con người tốt đẹp hơn, cũng là những bằng chứng sống động của các phép lạ vĩ đại nhãn tiền.

Để có thể cảm nghiệm được hạnh phúc chân thật là những phép lạ Thiên Chúa thực hiện trong ta và trong muôn tạo vật, thái độ đầu tiên cần phải từ bỏ: đó là từ bỏ bệnh câm và điếc trong tâm hồn và suốt dọc đời sống mình. Từ bỏ thái độ câm và điếc cũng trực tiếp nói lên lòng biết ơn trước muôn ơn lành Thiên Chúa đổ xuống trên đời. Quả thực biết ơn các phép lạ Chúa làm sẽ làm cho lòng ta bừng cháy và muốn loan truyền như dân chúng ca ngợi Chúa Giêsu hôm nay: Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được! (Mc 7:37).



Nguyện xin Chúa hãy chữa con khỏi bệnh câm và điếc, để con biết ca tụng muôn ơn lành và các kỳ công của Chúa trong con và trong muôn tạo vật của Ngài.

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô(Mc 8, 27-35)



Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về

Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Suy niệm Lời Chúa

TÌNH YÊU THẬP TỰ

Lời Chúa Giêsu kết luận với ông Nicôđêmô như mở ra một chân trời bao la vô tận của tình yêu Thiên Chúa đối với con

người, nhất là với các tội nhân: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Người Con ấy đã chứng minh tình yêu của Cha mình dành cho loài người qua cái chết trên thập tự giá. Ta tự hỏi cây thập tự ấy có ý nghĩa gì trong đời sống nhân loại? Tại sao con người vẫn không thể nhận ra dấu chỉ yêu thương qua cây thập tự của Người?

Có thể nói cây thập tự của Chúa Giêsu dù có đẹp mấy trong ý nghĩa yêu thương, nó vẫn chỉ là biểu tượng, trừ khi con người tự nguyện nhận vác lấy và sống khía cạnh yêu thương bao la của nó mang lại. Quả thực, cây thập tự tự nó sẽ không có ý nghĩa nếu Chúa Giêsu đã không nằm trên đó để chết. Khi nhìn lên thập tự là ta nhìn vào Đức Kitô với các dấu đinh trên chân tay và cạnh sườn Người, và qua các chứng tích đó, ta có thể đọc được một tình yêu bao la cao vời trong những giọt máu sau cùng rớt xuống từ trái tim tràn đầy yêu thương của Người. Vác thập tự để theo Chúa là mang trên mình trọn vẹn con đường yêu thương mà Người đã đi qua, là vác thánh giá đời mình cùng với sự hiện diện của Đức Kitô chịu đóng đinh trên đó. Cái khía cạnh của tình yêu thật sự luôn kèm theo những hy sinh khổ đau như bài ngợi ca tự hiến trọn tình.

Nhìn vào đời sống con người như thấy đan kín những dấu vết tình yêu thập tự. Người ta chỉ suy tôn thánh giá của Chúa Kitô đúng nghĩa khi biết suy tôn thánh giá đời mình trong khía cạnh yêu thương và cho đi hết mình, điều mà Chúa Kitô đã làm. Suy tôn thánh giá đời mình cũng chính là nhận ra các dấu thánh giá trong đời là những dấu chỉ yêu thương của Chúa dành riêng cho ta. Do đó hiểu được tại sao Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô: Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Thánh giá lúc đó sẽ không còn là hình phạt, nhưng sẽ là dấu chỉ dành cho những ai biết nhờ vào nó để nhận lấy ơn cứu độ mà Chúa đã hứa và ban tặng. Hãy âu yếm ôm lấy cây thập tự của Chúa Giêsu dành cho riêng mình,



và sẽ khám phá ra trọn vẹn ý nghĩa, bốn phần và phần thưởng của nó dành cho ta trong hành trình tình yêu thập tự.

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô(Mc 9, 30-37)



Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đường các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".

Suy niệm Lời Chúa

PHỤC VỤ KHIÊM TỐN

Mang thân phận con người, không ít thì nhiều, chúng ta cũng thường hay đo các giá trị hoặc đánh giá người khác dựa trên những vẻ bề ngoài hơn là thực chất trong tâm hồn, nhất là những giá trị đích thực của họ trước mặt Thiên Chúa. Không lạ gì khi các môn đệ Chúa Giêsu mới chỉ vồn vện có mười hai người, mà cũng tranh luận xem ai sẽ là người làm lớn nhất trong họ. Chắc chắn các đánh giá về con người của các ông

khác xa với điều Chúa Giêsu truyền dạy, nên Người đã tụ họp cả mười hai vị lại và phán: Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Mức thang giá trị mà Chúa Giêsu đưa ra để đánh giá một người lãnh đạo: đó là sự khiêm tốn phục vụ anh chị em mình như người đầy tớ.

Thoáng lướt qua nguyên tắc này, chúng ta cảm nhận dễ dàng trong lời nói; nhưng nếu đem áp dụng vào thực tế cuộc sống trong tiến trình phục vụ thực sự một cách khiêm tốn thì không phải dễ. Nguyên việc phục vụ anh chị em mình mà thôi thì đã tốt lắm. Tuy nhiên nguyên nhân và động lực của việc phục vụ trong tâm thức của con người có thể đổi thay tùy theo tâm trạng và mục đích của họ. Có người thích phục vụ vì bản tính tự nhiên; có người thích phục vụ vì muốn được tha nhân để ý, nhất là trước đám đông hay tập thể; có người thích phục vụ vì muốn có quyền lợi và danh dự hơn người; lại có người muốn phục vụ để lợi dụng người khác đạt đến mục tiêu của riêng mình, vv... Nguyên tắc của Chúa Giêsu muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt hết" trực tiếp nhấn mạnh đến việc phục vụ trong khiêm tốn. Bản chất của nguyên tắc này tự nó xóa đi cái ý định 'làm lớn' của người phục vụ. Làm người rốt hết là để có thể phục vụ hết mọi người một cách hiệu quả. Sự phục vụ ấy xóa đi khoảng cách và mặc cảm giữa tha nhân và chính mình. Làm kẻ rốt hết để phục vụ cũng nói lên ý chí từ bỏ chính mình để làm theo ý và lợi ích của tha nhân. Nó hình như xóa hết cái tôi của kẻ phục vụ. Điều này rất đúng khi Thánh Phao Lô viết cho giáo hữu ở Philipphê về thân phận tôi tớ của Đức Kitô trong việc phục vụ: Chúa Kitô vì chúng ta đã tự hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Phi 2:8-9)

Như thế, việc phục vụ tha nhân trong khiêm tốn như Chúa dạy đòi hỏi con người phải thực sự từ bỏ chính mình; nó cũng đồng nghĩa với việc đóng đinh mình vào thập giá. Từ bỏ cái tôi và nhân cách trong việc phục vụ không có nghĩa nhục mạ nhân phẩm, nhưng chính là bước vào con đường cứu độ của thập giá Đức Kitô.



CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9, 38-43.45.47-48)



Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cơ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòm bọ rúc rĩa nó không hề chết và lửa không hề tắt".

Suy niệm Lời Chúa

ĐƯỜNG HẸP

Để lãnh nhận nước trời với những điều kiện trong Phúc âm hôm nay: đó là thà mất một tay, một chân, một mắt, vv... nếu các phần thân thể ấy gây dịp tội, còn hơn là lành lặn hai tay, hai chân, hai mắt mà bị sa hỏa ngục! Việc đánh mất này do mình tự nguyện chứ không phải do tha nhân áp đặt; nói cách

khác, muốn vào Nước Trời, mỗi cá nhân phải tự khép mình đi vào cửa hẹp như Chúa Giêsu đã dạy (Mt 7:13-14)

Đường hẹp dưới ánh sáng Tin Mừng có nhiều hướng đi: hướng đi mang tính tiêu cực như sám hối từ bỏ tội lỗi (Mt 3:2; Mc 6:12), sống tinh thần đạo dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (2 Cor 4:6) hơn là các hình thức bên ngoài của đạo (Mt 6:1; 2-4; 5-6; 16-18), luôn tìm sống theo ý Chúa hơn là sống theo ý mình (Mt 7:21-23). Hướng đi mang tính tích cực như phát triển bản thân với việc tăng gấp các khả năng Chúa ban (Mt 25:14-30), chọn đúng cách sống đạo phục vụ và yêu thương tha nhân nói chung, và ưu tiên riêng cho những người kém may mắn, bị ức hiếp, bóc lột, bỏ rơi... (Lc 10:29-37; Mt 25:31-46), và nhất là tìm sống gương mẫu và kết hiệp đời sống đạo thực tế với đời Chúa Giêsu trên dương thế đã đi qua.

Con đường Chúa Giêsu đã đi qua được tóm gọn trong con đường thánh giá. Lúc sinh ra Chúa đã nằm trên nôi thánh giá nghèo hèn hang lữa tuyết lạnh; lúc rao giảng Tin Mừng, Chúa đã hiến thân gắn đời mình với thập giá của đời nhân loại qua những chia sẻ đau thương trong giới hạn của họ, kể cả gánh lấy tội lỗi là nguyên nhân của sự chết; đồng thời Chúa cũng gánh lấy những rắc rối khó khăn và chống đối do con đường chia sẻ tình thương với con người; và sau cùng lúc chết, Chúa đã chọn chết trên thập tự, một con đường rất hẹp của thân phận con người, vì ở đó Chúa hầu như mất hết uy tín, mất hết quyền năng, mất luôn cả tình thân của các môn đệ, mất đoàn lũ dân chúng theo mình, và cô đơn nhất là mất luôn sự đỡ nâng của Thiên Chúa Cha rất dấu yêu của mình. Người đã tự nguyện đi vào con đường hẹp ấy để mở ra cửa trời cho tất cả nhân loại. Người đã đánh đổi đời mình trong con đường hẹp thánh giá để đem lại thiên thang hạnh phúc của ơn cứu độ cho mọi tội nhân.

Chúa Giêsu đã mất tất cả thân phận mình trong con đường hẹp để đổi lấy nước trời cho mỗi cá nhân con người, nếu hôm nay Người nói với tôi chỉ từ bỏ một phần thân thể để đổi lấy Nước Trời, tôi sẽ nghĩ sao? Đâu là con đường hẹp tôi đang chọn sống để mở ra lối vào Nước Trời cho tôi?

HỌC HỎI LINH ĐẠO

Bài 5

Tìm Hiểu Thông Điệp
Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót

(Tiếp theo)

Lm. G. Tạ Huy Hoàng

Dẫn vào

Dửng dưng, lãnh đạm, nhẫn tâm (*merciless*) là những tính từ nghịch nghĩa với tâm tình thương xót, nhân từ, khoan dung (*merciful*). Thánh kinh cho ta nhiều thí dụ: (1) dửng dưng đối với người bị đánh đập và bị cướp, thầy tư tế rồi thầy Lêvi đã “đi tránh qua một bên”;¹ (2) người phú hộ chẳng hề quan tâm đến Lazarô nghèo khó đang đói gần chết ngay trước cửa nhà mình...² Thầy tư tế, thầy Lêvi, người phú hộ đã làm điều trái ngược với tình yêu thương, sự cảm thông “chậm bất bình và rất mực khoan nhân” của lòng Chúa thương xót.³

Hỡi con, hãy chuyên cần viết lên từng câu Ta đã nói với con về Lòng Thương Xót của Ta, bởi vì nhờ đó mà rất nhiều linh hồn sẽ được ơn ích vì biết chạy đến với Ta.⁴

Lần này, bài viết xin được nhắc đến sự xuất hiện một lần của từ *merciless* và ba lần của từ *merciful* trong thông điệp.⁵

Một lần sử dụng từ *merciless*

Trong tiếng Anh, *merciless* có thể được dùng làm tính từ hoặc làm danh từ và có thể có một trong những nghĩa sau: (1) tính từ: nhẫn tâm, tàn nhẫn, thiếu thương xót, thiếu nhân từ, thiếu khoan dung, thiếu từ bi...; (2) danh từ: những kẻ nhẫn tâm, những kẻ tàn nhẫn, những kẻ thiếu thương xót, những kẻ thiếu nhân từ, những kẻ thiếu khoan dung, những kẻ thiếu từ bi...

1.APV II 3,17



- *It is sufficient to recall the parable of the prodigal son,⁶ or the parable of the Good Samaritan,⁷ but also—by contrast—the parable of the **merciless** servant.⁸ (II 3,17)*
- *Il suffit de rappeler la parabole de l'enfant prodigue⁹, ou encore celle du bon samaritain¹⁰, mais aussi - par contraste - la parabole du serviteur **sans pitié**¹¹. (II 3,17)*
- Chỉ cần nhắc lại dụ ngôn người con hoang đàng¹² hoặc dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu,¹³ nhưng cũng có thể nhớ lại dụ ngôn trái nghịch về người tôi tớ **ác nghiệt** nữa.¹⁴ (II 3,17)

Ba lần sử dụng từ *merciful*

Trong tiếng Anh, *merciful* có thể được dùng làm tính từ hoặc làm danh từ.¹⁵ Vì thế, trong tiếng Việt từ *merciful* cũng có thể có nhiều nghĩa: (1) tính từ: thương xót, nhân từ, khoan dung, từ bi...; (2) danh từ: những ai xót thương người, những ai thương xót người, những ai nhân từ, những ai khoan dung, những ai từ bi....

1. APV V 8,25

- *Demonstrating from the very start what the "human heart" is capable of ("to be **merciful**"), do not these words from the Sermon on the Mount reveal in the same perspective the deep mystery of God: that inscrutable unity of Father, Son and Holy Spirit, in which love, containing justice, sets in motion mercy, which in its turn reveals the perfection of justice? (V 8,25)*
- *Et ces paroles du Sermon sur la montagne, qui font voir dès le point de départ les possibilités du "cœur humain" ("être **miséricordieux**"), ne révèlent-elles pas, dans la même perspective, la profondeur du mystère de Dieu: l'inscrutable unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, en qui l'amour, contenant la justice, donne naissance à la miséricorde qui, à son tour, révèle la perfection de la justice? (V 8,25)*
- Khi cho thấy ngay từ đầu là "lòng dạ con người" có khả năng ("biết **thương xót**"), những lời của Bài giảng Trên Núi lại

chẳng mạc khải trong cùng một viễn cảnh chiều sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa: sự duy nhất khôn lường của Cha, Con và Thánh Thần, nơi tình thương kiểm chế sự công bằng và làm nảy sinh lòng thương xót để rồi đến lượt mình lòng thương xót mạc khải sự hoàn hảo của đức công bằng sao? (V 8,25)

2. APV V 8,30

- *In His resurrection Christ has revealed the God of **merciful** love, precisely because He accepted the cross as the way to the resurrection. (V 8,30)*
- *Dans sa résurrection, le Christ a révélé le Dieu de l'amour **miséricordieux** justement parce qu'il a accepté la croix comme chemin vers la résurrection. (V 8,30)*
- Trong cuộc Phục Sinh của mình, Đức Kitô đã mạc khải Thiên Chúa của tình **thương xót** chính là bởi vì Người đã chấp nhận thập tự giá làm đường đưa tới sự sống lại. (V 8,30)

3. APV V 9,15

- *It was precisely this "**merciful**" love, which is manifested above all in contact with moral and physical evil, that the heart of her who was the Mother of the crucified and risen One shared in singularly and exceptionally—that Mary shared in. (V 9,15)*
- *A cet amour "**miséricordieux**", qui se manifeste surtout au contact du mal physique et moral, le cœur de celle qui fut la Mère du Crucifié et du Ressuscité participait d'une manière unique et exceptionnelle - Marie y participait. (V 9,15)*
- Tấm lòng của người là Mẹ Đấng bị đóng đinh và sống lại đã dự phần cách độc đáo và phi thường vào chính tình "**thương xót**" được biểu hiện trên hết tất cả khi tiếp xúc với sự dữ thể lý và luân lý; Mẹ đã tham dự vào tình thương xót này. (V 9,15)

Để kết

Tuy có thể có nhiều lầm lỗi, đã từng ứng xử như thầy tư tế, thầy Lêvi, như người phú hộ... và như thế là trái ngược với tình yêu thương, sự cảm thông "chậm bất bình và rất mực khoan

nhân” của lòng Chúa thương xót, chúng ta vẫn luôn được mời gọi tín thác vào tình thương của Thiên Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

Như vậy, chúng ta cũng cần quyết tâm sẽ không dừng dưng, lãnh đạm, không quan tâm, hay nhản tâm... nhưng trái lại, được mời gọi tỏ lòng thương xót với người đau khổ.

Không bao giờ chúng ta được để cho con tim mình bị những quyền lợi và những mối bận tâm của mình phủ lấp đến độ không nghe được tiếng kêu của người nghèo. Tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ sẽ có thể thức tỉnh nơi chúng ta ý thức về sự thương xót và cảm thông.¹⁶

¹ X. Lc 10,30-32.

² X. Lc 16,19.

³X. Bênêdictô XVI, *Sứ điệp Mùa Chay 2012* (Vatican, 03-11-2011).

⁴ “Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về Lòng Thương Xót của Chúa” (x. Faustina, *Nhật ký...04-7-1937*, 132).

⁵*Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót* sử dụng một lần từ *merciless* và 29 lần từ *merciful*.

⁶Lk 15:11-32.

⁷Lk 10:30-37.

⁸Mt 18:23-35.

⁹Lc 15,11-32.

¹⁰Lc 10,30-37.

¹¹Mt 18,23-35.

¹²Lc 15,11-32.

¹³Lc 10,30-37.

¹⁴Mt 18,23-35.

¹⁵X. Bài 3.

¹⁶Bênêdictô XVI, *Sứ điệp Mùa Chay 2012* (Vatican, 03-11-2011).

Dành thời giờ để cầu nguyện

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Anh Alexandre Python người Thụy Sĩ năm nay 44 tuổi, lập gia đình và có 4 người con. Hiền thê anh là chị Solly gốc người Phi-luật-tân. Hiện tại anh làm chủ hãng du lịch Ad gentes do chính anh thành lập. Điều đáng nói đó là anh kín múc nên tu đức của mình nơi Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Anh cố gắng điều khiển hãng du lịch dưới luồng khí của Thánh Linh. Xin nhường lời cho anh gợi lại con đường đi qua và nếp sống tâm linh hiện tại.

Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo đạo đức. Ngay thời thơ bé tôi đã ý thức cần phải làm cho cuộc đời có một ý nghĩa. Sau khi kết thúc chương trình trung học bắt buộc, tôi học nghề thợ mộc. Năm 18 tuổi tôi lên đường đi Madagascar với ý hướng tìm kiếm lý tưởng tuyệt đối. Nơi đây, cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân phong cùi đã gieo vào lòng tôi những ưu tư thao thức.

Trở về quê hương tôi theo học ngành xã hội. Sau đó tôi lại đi Ấn Độ trong thời gian vài tháng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra ý nghĩa đích thật của cuộc đời mình. Trở về Thụy Sĩ lần này tôi gặp lại người bạn gái thời còn đi học. Cùng với bạn hiền, tôi gia nhập một Nhóm cầu nguyện. Tôi sống kinh nghiệm thiêng liêng lớn lao khi khám phá ra rằng, khoảng trống thăm-thẳm trong nội tâm tôi chỉ có thể lấp đầy bằng Tình Yêu vô biên của THIÊN CHÚA.

Tôi lên đường trở lại Ấn Độ và làm việc nơi Nhà chăm sóc những người sắp chết của Mẹ Têrêxa Calcutta. Sau kinh nghiệm này, tôi trở về Âu Châu và gia nhập trường huấn luyện và truyền giáo Emmanuel ở Paray-le-Monial, miền Trung nước Pháp. Sau đó tôi thụ huấn hai năm nơi Chủng Viện Emmanuel bên nước Bỉ. Cảm thấy mình được lôi cuốn bởi đời sống gia đình, tôi trở về Thụy Sĩ.

Từ đây tôi ý thức mình là kẻ nghèo hèn và không thể sống mà không có Đức Tin. Ngày 1-10-1994 tôi thành lập cộng đoàn Emmanuel tại Fribourg. Và sau cuộc diệt chủng xảy ra bên nước Rwanda vào năm 1994 tôi ghi nhận sự kiện người ta thường hành hương viếng thăm các nơi tử đạo của quá khứ nhưng không viếng thăm các nơi tử đạo của thời nay. Chính tư tưởng này nảy sinh nơi tôi ý muốn tổ chức các cuộc hành hương. Đó là lý do khiến tôi mở hãng du lịch Ad gentes vào tháng 2 năm 1998. Ad gentes là công trình của THIÊN CHÚA. Chính Ngài làm chủ. Thánh Cả GIUSE là quản đốc. Tôi chỉ là tôi tớ.

Tôi sống Đức Tin của một người bán than. Từ nhiều năm qua tôi sống trong đêm đen nhưng tôi tiến bước trong niềm tin tưởng. Tôi nhớ lời Cha thánh Pio: "Có người chết đuối trong ly nước. Có người khác chết đuối nơi đại dương. Nhưng kết quả giống nhau: cả hai đều chết đuối!" Điều này nhắc tôi nhớ rằng mục đích tối hậu của đời người là cuộc sống vĩnh cửu và không phải các hoạt động có thể mang lại cho con người nếp sống đời đời. Vì thế tôi luôn luôn khẩn cầu Đức Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho các hoạt động của tôi. Tôi cũng nhớ lời thánh nữ Têrêxa Hàì Đồng GIÊSU nói: **"Nếu Chúa đặt các ước muốn trong lòng con người thì chính là để thực hiện các ước muốn ấy"**.

Tinh thần tu đức hàng ngày của tôi đặt nền tảng trên Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Mỗi ngày tôi cố gắng dành thời giờ để cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và sống các bí tích. Nơi cộng đoàn Emmanuel, chúng tôi có thời gian huấn luyện. Hàng tuần chúng tôi có buổi họp chung. Đây là thời gian chúc tụng THIÊN

CHÚA và chia sẻ với nhau về những gì chúng tôi sống và làm trong tuần.

Tôi cảm thấy mình được phong phú hơn nhờ tiếp xúc với những người tôi có dịp gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Tôi nghĩ đến những bà mẹ gia đình âm thầm làm các công việc nội trợ trong niềm trung thành với THIÊN CHÚA. Nếu chúng ta dành thời giờ lắng nghe người khác chúng ta sẽ khám phá ra kho tàng của họ. Tôi kín múc sức mạnh thiêng liêng trong sự cầu nguyện hàng ngày, Thánh Lễ Chúa Nhật và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn Emmanuel. Tôi cũng làm giàu cuộc sống tinh thần bằng cách đọc Kinh Thánh và các sách thiêng liêng.

... "Thưa anh chị em, anh chị em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, THIÊN CHÚA là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh chị em. Cầu chúc toàn thể anh chị em được đầy tràn ân sủng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, đầy tình yêu của THIÊN CHÚA và ơn hiệp thông của Đức Chúa Thánh Thần. Amen" (2Côrintô 13, 11-13).

("Évangile et Mission" bimensuel officiel de l'église catholique des diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg. Bâle. Abbaye de Saint-Maurice, 06 . 4 Avril 2012, trang 256-257)

Tài liệu học tập Lòng Chúa Thương Xót rất mong sự đóng góp về bài vở và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi thư từ, bài vở xin vui lòng gửi trước ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ email: longthuongxotgp@yahoo.com

Xin dùng chữ Unicode.

Tháng 9: 7 nỗi đau của Đức Mẹ

Viễn Đông

Ý cầu nguyện tháng 9-2012

Ý chung: Cầu cho hoạt động chính trị. Xin cho các chính trị gia luôn hành động lương thiện, liêm khiết và yêu sự thật.

Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo hội nghèo. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu sẵn lòng gởi các thừa sai, linh mục và giáo dân, cùng với sự trợ giúp cụ thể, tới các Giáo hội nghèo.

Là người Công giáo, chúng ta có lúc gặp khó khăn trong việc đánh giá lòng sùng kính cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Đó là sự không thoải mái khiến chúng ta cảm thấy mình có tội với Đức Kitô. Có thể chúng ta cảm thấy xấu hổ mà tránh né cuộc khổ nạn của Ngài. Mâu nhiệm đau khổ là một phần trong chuỗi Mân Côi: Năm sự Thương.

Không ai thích đau khổ, nhưng khi cảm nhận được sự đau khổ thì chúng ta sẽ cảm thấy thú vị và đau khổ có giá trị kỳ diệu. Hãy học theo Thánh Alphong Ligôriô (1696-1787, Giám mục Tiến sĩ Giáo hội) để hiểu rõ về tình yêu của Đức Kitô, Đấng đã vì yêu mà chết vì chúng ta, và hãy chiêm niệm sự đau khổ của Ngài qua cái nhìn của Đức Maria. Tất cả các thánh đều tôn sùng cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã biến sự đau khổ của Đức Kitô thành trung tâm điểm và tập trung vào cuộc sống đạo đức: "*Tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá*" (1 Cr 2:2).

Chúng ta cùng đi Đàng Thánh Giá với Đức Mẹ, cùng Đức Mẹ chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa qua mâu nhiệm đau khổ. Khi đó, hãy nắm lấy tay Đức Mẹ để Đức Mẹ dẫn chúng ta đi suốt các chặng Đàng Thánh Giá. Năm sự Thương trong chuỗi Mân Côi kỳ diệu nếu chúng ta thực sự tập trung vào chiều kích của Đức Mẹ và xin Mẹ cho chúng ta được thấy Chúa Giêsu. Đức Mẹ sẽ giúp giảm nhẹ tội lỗi và khuyếch tán Lòng Chúa Thương Xót.



Bảy nỗi khổ của Đức Mẹ cũng là lòng sùng kính tuyệt vời giúp linh hồn biết yêu thương, biết đánh giá cao cuộc khổ nạn của Đức Kitô và lòng từ bi của Đức Mẹ. Bảy nỗi khổ của Đức Mẹ là:



1. Thánh Simêon nói tiên tri về Đức Mẹ: "*Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Chị*" (Lc 2:35).
2. Hành trình tới Ai Cập: Nghèo khổ, vất vả, gian nan, xa lạ, chủ nghĩa ngoại giáo của Ai Cập,...
3. Khi lạc mất Con trẻ Giêsu trong Đền thờ, Đức Mẹ rất khổ sở vì thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa.
4. Gặp Chúa Giêsu vác Thập giá lên Can-vê, Đức Mẹ đau khổ đến nỗi không thể làm gì khác.
5. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, một lưỡi gươm thực sự đâm xé lòng Đức Mẹ.
6. Khi hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi Thập giá, Đức Mẹ ôm xác Con yêu, cũng là Thiên Chúa và Đấng cứu độ.
7. Khi an táng Chúa Giêsu trong mộ, Đức Mẹ xếp khăn liệm Con và được Thánh Giuse Arimathê dẫn ra khỏi mộ.

Cuốn sách "Vinh Quang của Đức Maria" (Glories of Mary) của Thánh Alphong Ligôriô có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bảy nỗi khổ của Đức Mẹ.

Thánh Alphong Ligôriô cho chúng ta biết rằng Đức Mẹ là vị tử đạo vĩ đại nhất vì cuộc tử đạo của Đức Mẹ kéo dài vài thập niên. Một lưỡi gươm đâm thấu lòng Đức Mẹ trên đồi Can-vê và Đức Mẹ bắt đầu chết dần chết mòn từ đó. Đức Mẹ như con nai bị mũi tên của thợ săn bắn trọng thương, phải chịu đựng vết thương đó suốt quãng đời còn lại.

Ngày 15 tháng 9 là lễ Đức Mẹ Sầu Bi (trước đây gọi là lễ Đức Mẹ Bảy Sự) nên tháng 9 được Giáo hội dành riêng kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi. Đức Mẹ chịu nhiều nỗi khổ nặng nề nên Giáo hội tôn xưng là Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi là ngày đặc biệt để chúng ta suy niệm về những nỗi khổ của Đức Mẹ để có thể vui chịu đau khổ cuộc đời, là tuân phục Ý Chúa muốn tôi luyện chúng ta nên thánh.

Kinh thánh nói về những nỗi khổ của Đức Mẹ: "*Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ví người cùng ai, sánh người với ai? Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được người, ai ủi an người? Tai họa người mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nỗi?*" (Ac 2:13).

Đại dương sâu và rộng thế nào? Đó là chiều sâu và chiều rộng của tình yêu đau khổ mà Đức Mẹ đã dành cho Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót các tội nhân chúng con và xin giúp chúng con kiên tâm vác thập giá cuộc đời theo Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Mẹ Maria, xin thương hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trên những chặng Đàng Thánh Giá của cuộc lữ hành trần gian để mai đây chúng con xứng đáng vào Thiên quốc để vĩnh viễn cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa muôn đời.

Chúng con cầu xin nhân Danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ của chúng con. Amen.

NHỮNG LỜI KHÔN NGOAN

*TRÍCH TRONG NHẬT KÝ "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NƠI LINH HỒN TÔI"
Của Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska*

104 Các phần tử phải được tuyển chọn hết sức cẩn trọng, bởi vì chỉ một phần tử không xứng hợp mà thôi cũng đủ đưa cả cộng đoàn đến chỗ xáo trộn.
(NK 542)

105 Tôi thường lấy làm lạ khi chính mắt tôi thấy các linh hồn đã từ bỏ những sự vật lớn lao để rồi dính bén vào những thứ vớ vẩn, tức là những thứ nhỏ mọn.
(NK549)

106 Hãy yêu thương nhau bằng một tình yêu thánh thiện, một tình yêu trong sạch, nhìn chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi chị em. Nếu chúng ta sống tinh thần xót thương, chính chúng ta sẽ được thương xót. (NK 550)

107 Để được đẹp lòng Thiên Chúa, của lễ chúng ta cần phải tinh sạch và để nên tinh sạch, con tim cần phải được giải thoát mọi dính bén tự nhiên và mọi cảm tình phải được quy hướng về Đấng Tạo Hóa, yêu mọi thụ tạo trong Người và theo thánh ý Người. (NK 551)

108 Chúa Thánh Thần nói qua những soi sáng lặng lẽ của Người với một linh hồn tịnh tâm, một linh hồn biết giữ tinh lặng. Nếu luật tinh lặng được giữ nghiêm chỉnh thì sẽ không có những xâm xì, cay đắng, vu khống, nói hành và đức ái sẽ không bị sút mẻ. Những môi miệng tinh lặng là vàng ròng và là chứng từ của sự thánh thiện. (NK 552)



109 Những người đã chết cho thế gian không nên ngoài đầu trở lại, cho dù bằng những cuộc trò chuyện. (NK 555)

110 Không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với Lòng Thương Xót của Cha trong niềm tín thác, đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về Lòng Thương Xót vĩ đại khôn dò của Cha. Cha đang làm cho con trở nên thừa tác viên Lòng Thương Xót của Cha. Con hãy cho cha giải tội biết rằng bức hình phải được trưng bày công khai trong Giáo Hội chứ không phải chỉ trong nội vi tu viện. Qua bức hình, Cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn; vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. (NK 570)

111 Chớ gì mọi người hãy nhớ rằng, là những nữ tu mà chúng ta không cầu nguyện trước Thiên Chúa thì còn ai sẽ làm? Mỗi người chúng ta hãy bừng cháy như một cửa lễ tinh tuyền trước uy nhan Chúa, nhưng để đẹp lòng Chúa, mỗi người hãy kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Chỉ có Người, trong Người và nhờ Người, chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa. (NK 572)

112 Khi con tự hạ và trút rỗng mình ra trước uy nghi Cha, Cha sẽ đổ đầy cho con những ân sủng của Cha và dùng quyền toàn năng của Cha để nâng con lên. (NK 576)

113 Nếu các linh hồn muốn lắng nghe tiếng Cha nói trong nơi siêu phẩm tâm hồn, họ sẽ đạt đến đỉnh cao trọn lành trong một thời gian chóng vánh. (NK 584)

DIỄN ĐÀN

Sợi dây chuyền định mệnh

Maria Túc Lynh

Giáo hạt Gia Định

Nói đến dây chuyền thì người ta nghĩ ngay đến một món trang sức. Thiết nghĩ đa số phụ nữ đều thích được đeo trên cổ một sợi dây chuyền. Người có điều kiện thì đeo những sợi dây chuyền có giá trị cao, người không có điều kiện thì cũng sẽ tìm cho mình một sợi dây chuyền hợp với túi tiền.

Nếu có ai đó được sở hữu một sợi dây chuyền bằng vàng có nạm những hạt kim cương thì càng tự hào hơn. Người ta nghĩ rằng chính sợi dây chuyền đó sẽ khẳng định được giá trị của mình thuộc hàng có "đẳng cấp". Có lẽ phần lớn ai cũng đã từng mơ ước mình sẽ sở hữu sợi dây chuyền có đính kim cương, vì ai cũng nghĩ kim cương có giá trị "tuyệt đối". Tôi trước kia cũng vậy, mặc dù biết mình không có khả năng nhưng vẫn mơ ước một ngày nào đó sẽ được đeo trên cổ để phô trương với bạn bè. Rồi cũng đến ngày tôi cũng đã sở hữu một hạt kim cương (dù chỉ nhỏ bằng 5 ly), ngày tôi nhận được nó thì tôi cũng đã tự hào khoe với bạn bè, tỏ vẻ mình là người may mắn. Nhưng tôi vui chẳng bao lâu thì hạt kim cương đó bị kẻ trộm lấy mất. Tôi tiếc đến nỗi mất ăn mất ngủ suốt cả tuần vì buồn khổ.

Một lần nọ, tôi thấy một số người đeo trên cổ những sợi dây chuyền mà thấy rất ngộ. Thường thì tôi chỉ thấy người ta đeo một sợi dây kim loại hay sợi dây dù có mặt dây chuyền, còn không thì người ta đeo chuỗi ngọc trai. Đẳng này, sợi dây đeo cổ rất lạ. Trên sợi dây có những hạt tròn với hình Mẹ Maria ở ngay nơi gắn mặt dây chuyền, rồi lại thêm một vài hạt tròn nữa, và cuối cùng có một cây Thánh Giá. Vừa lạ vừa ngộ làm sao, nhưng thiệt tình thì tôi không thích. Sợi dây đó nhìn theo cách bình thường thì tôi thấy không đẹp, và tôi cũng chẳng muốn sở hữu loại dây đó.





Chuỗi Mân Côi,
sợi dây chuyền Mầu Nhiệm

Một hôm, tôi nghe nói nhiều về những điều kỳ diệu từ sợi dây đeo đó. “Sợi dây chuyền” ngộ ngộ đó được người ta gọi là **Chuỗi Mân Côi**. Có người còn gọi đó là “sợi dây chuyền mầu nhiệm”. Sự mầu nhiệm của Chuỗi Mân Côi không chỉ ở tổng thể mà ở từng hạt tròn tròn xinh xinh. “Sợi dây chuyền” này gồm những hạt tròn tròn nho nhỏ, xen kẽ với mỗi mười hạt nhỏ là một hạt lớn. Ngay “chỗ nối kết” Chuỗi lại có vài hạt nữa với một cây Thánh Giá.

Điểm nổi bật ở “sợi dây chuyền” này là cây Thánh Giá. Khi nhìn vào Thánh Giá ở đây, người ta tuyên xưng lại một niềm tin tuyệt đối và Tình Yêu Ba Ngôi. Tình yêu này vừa viên mãn, vừa tuyệt diệu. Ở lời tuyên xưng này, con người nhận được một ấn-tín-tuyệt-đối rằng mình là người con “được bảo chứng”. Là một người con có một Người Cha Cao Cả, một Người Anh rất tuyệt vời, và một Người Thầy dạy đầy trách nhiệm.

Ở cây Thánh Giá, có lần tôi còn được nghe một người bạn chia sẻ rằng anh ta có thể tồn tại ở thế gian này và hạnh phúc bình an như thế là nhờ vào cây Thánh Giá. Anh ấy bảo rằng đã có lúc cây Thánh Giá đối với anh là một gánh rất nặng, những tưởng anh đã không vác nổi. Nhưng rồi chính cây Thánh Giá lại trở thành một “cây gậy”, và “cây gậy” này đã dẫn đường anh khi anh đi qua vùng tăm tối trong cuộc đời. Rồi một ngày kia, cây-thánh-giá-cuộc-đời-anh đã trở một bông hoa đẹp đến nỗi anh không dám nghĩ tới. Đó là ngày anh mất tất cả những gì thuộc về thế gian, nhưng chính khi đó anh mới thấy tâm hồn anh, lòng anh, niềm tin của anh dâng cao một cách tràn đầy. Anh đã được bình an và hạnh phúc trọn vẹn, một sự bình an thật sự khi anh trao phó hoàn toàn thân xác, tâm tư, cuộc đời còn lại của anh cho Chủ Nhân của cây Thánh Giá.

Mỗi một hạt trong mười hạt là một lời kinh chào mừng, mỗi hạt là một ý nghĩa, một điều kỳ diệu, không chỉ dành cho người đọc mà còn được tặng cho những người mà chính người đọc nghĩ tới. Cụ thể là ơn ích đối với người đọc và người được nghĩ tới: Được chữa lành, được thay đổi suy nghĩ từ tiêu cực đến tích cực; thai nhi còn trong bụng mẹ được gìn giữ khỏi bị giết hại; những bà mẹ trẻ người non dạ được ơn can đảm mà giữ lại đứa con thơ dại của mình. Từ người lớn trưởng thành cho đến những bào thai trong bụng mẹ đều được bình an, không những thế mà còn dành cho những người đã mất.

Mỗi hạt lớn giữa mười hạt là một lời xác tín có một tình yêu tuyệt đối vào Chúa Ba Ngôi đang "hiện hữu" và "sống với" nhân loại từng ngày ở thế gian này. Một Đấng Tối Cao vì quá yêu thương nhân loại mà vẫn đang sống trong một thế gian đầy cam bẫy của sự gian ác. Người đã trao ban chính Người Con duy nhất mà Người rất yêu thương cho nhân loại, để nhờ vào Người Con chân thiện mỹ đó dẫn đưa và cứu thoát nhân loại thoát khỏi sự lệ thuộc vào tội lỗi. Một Hoàng Tử đầy quyền năng, giàu sang, nhưng chấp nhận sự nghèo khó của thế gian để làm một con người nhỏ bé. Người Con đó có thể cứu sống người chết, chữa lành những căn bệnh nan y của nhân loại. Vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái chết thảm thương do nhân loại phản bội.

Ngày đó tôi chỉ mới hiểu biết được một phần trong "sợi chuỗi" này, nhưng tôi đã nhìn thấy được ở đây có một sự liên kết vô hình kỳ lạ. Ngay cả chính tôi cũng nhận được ơn phúc cho chính mình và cho người thân.

Trong tâm tình chia sẻ này, tôi cảm thấy trên thế gian không hề có một sợi dây chuyền nào đẹp và tuyệt vời như "sợi dây chuyền" này. Cho dù những sợi dây chuyền khác có nạm kim cương hay ngọc quý thì chúng cũng chỉ là một vật vô tri. Và nó sẽ vô nghĩa khi ta thất vọng về cuộc sống hoặc khi ta không tồn tại ở thế gian. Lắm khi người sở hữu nó còn bị mang tai họa vì nó, và người ta cũng sẽ chẳng có sự bình an đích thực. Có nó ta mãi lo giữ gìn, sợ bị mất trộm, thậm chí có khi ta còn mất cả mạng sống vì tính tham lam của con người.



Thế nhưng, khi sở hữu được Chuỗi Mân Côi, người ta cảm thấy bình an, hạnh phúc vì làm được điều gì đó cho người khác, hy vọng khi gặp gian truân trong cuộc đời,... Đặc biệt là với những ai đã từng trải qua thời kỳ gian khó, khi biết mình bị bệnh nan y không thể dùng tài sản để cứu mạng sống, thì những sợi dây chuyền bằng vàng hay kim cương sẽ trở nên vô dụng. Người ta chỉ có thể nhìn nó một cách bất lực và vô vọng. Còn với "sợi dây chuyền màu nhiệm" này, người sở hữu nó lúc nào cũng thấy bình an và hạnh phúc. Điều đáng lưu tâm là, khi người có nó bị bệnh tật nan y, các y bác sĩ chịu bó tay thì chính "sợi chuỗi" này sẽ cứu vớt tâm hồn họ, có khi cứu cả thể xác.

Cuối cùng, tôi muốn gọi Chuỗi Mân Côi là "sợi dây chuyền định mệnh". Tại sao? Tôi cảm nhận được nhiều điều kỳ diệu về việc hoán cải chính bản thân. Quyền năng của "sợi dây chuyền" này làm cho tôi có khả năng biết giúp người khác cầu xin, biết xin ơn can đảm cho những bà mẹ đang mang thai bị tác động xấu. Chính nhờ "sợi dây chuyền định mệnh" này mà giờ đây tôi mới biết thế nào là được bình an trong mọi hoàn cảnh, biết được giữ gìn mà thoát khỏi những gì không tốt đẹp. Tôi còn được dạy và nhận biết nhiều điều nữa.

Rất mong quý vị nào chưa phải là người Công Giáo hãy một lần tìm hiểu, một lần suy niệm về những điều tôi vừa chia sẻ. Thử một lần để được nhiều điều, tôi dám khẳng định quý vị sẽ chẳng thất vọng. Có một điều cũng thú vị là, nếu quý vị nào đang mang trong mình một căn bệnh mà phải nằm một chỗ, không thể đi lại, thì con xin cứ đọc và suy ngẫm những điều kỳ lạ trong "sợi dây chuyền" này. Tuyệt vời lắm!

Xin tận hiến tất cả cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, xin Mẹ gìn giữ và luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Đặc biệt xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn phù trì và ban tràn đầy ân sủng trên mọi người. Amen.

Lòng Chúa Thương Xót

DẤU ẦN MUÔN ĐỜI TRÊN KHẮP VIỆT NAM

G.Minh LTX

- **Phép Lạ Lòng Chúa Thương Xót Trên Linh Địa La Vang**

Ngày 15-08, nhân dịp Đại lễ Mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đặc sứ Tòa Thánh cùng đại diện HĐGMVN đã làm lễ Đặt viên đá khởi công xây dựng Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang toàn quốc. Qua đó, công bố Đồ án thiết kế Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, trong đó nơi vùng tâm linh, ở vị trí số 11, có dành riêng công trường LCTX, đặt ngay trực chính công trình phía trước mặt Vương Cung Thánh Đường và sau Nhà nguyện Thánh Thể với sức chứa hàng ngàn người, đã làm đông đảo khách hành hương, nhất là những ai sùng kính LCTX vui mừng khôn kể.

MẶT BẰNG QUY HOẠCH



Vị trí số 11: CÔNG TRƯỜNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

(Phía sau Nhà Chầu Thánh Thể và ở tiền diện Vương Cung Thánh Đường)



Nhớ lại chỉ hơn một năm trước đây, vào ngày 05-01-2011, dịp Đại lễ bế mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam, cũng trên Linh địa La Vang này,

BTC của Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang đã ưu ái dành cho Cộng đoàn LCTX TGP.Saigon có một Thánh lễ đêm canh thức do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Giám mục GP.Thanh Hóa – Phó Chủ tịch HĐGMVN - chủ tế Thánh lễ với hơn sáu mươi linh mục và hàng trăm ngàn giáo dân. Trên Linh đài Đức Mẹ, cờ của CĐ.LCTX tung bay phấp phới. Bên cạnh đó, tượng ảnh LCTX làm bằng điện tử rất sinh động. Càng về đêm, hai tia sáng màu trắng, đỏ biểu trưng cho Nước và Máu thêm tỏa sáng lung linh; như đang chiếu rọi đến hàng vạn người dưới Linh đài để thanh tẩy, thánh hóa và ban muôn ơn hồng phúc.



Đặc biệt, bài huấn từ của Đức Cha Giuse - là vị chức sắc cao cấp trong GHVN với những ý nghĩa rất sâu xa và tâm huyết đã đánh động tâm hồn nhiều người.

Cha Phêrô ban huấn từ tại Linh Đài LCTX Lavang ngày 14-8

"Muôn lòng như một, chúng ta về đây để cùng nhau tưởng niệm những điều kỳ diệu Chúa đã làm suốt chặng đường 350 năm qua, kể từ ngày thành lập hai giáo phận đầu tiên tại Việt Nam. Trong dòng lịch sử ấy đã có lúc khói lửa mịt mù, máu rơi máu chảy vì những cuộc bách hại dã man, độc ác. Đã bao lần người Công giáo bị tẩy chay, nghi ngờ, bị khai trừ, kỳ thị, bị đối xử phân biệt, bị tước đoạt ỨC CHẾ. Tượng chùng Đạo Chúa bị xóa tên trên mảnh đất quê hương này. Những gì chúng ta đang chứng kiến tại đây trong những ngày này, là một bằng chứng hùng hồn nói lên sức mạnh của niềm tin kiên trung vào Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót..."

Cũng trong ngày, vào buổi sáng đã có lễ khánh thành Hồ Tĩnh Tâm LCTX tại La Vang. "Quả là phép lạ LCTX", như cha GB.Lê Quang Quý - Quản hạt Quảng Trị - đã thốt lên trong tâm tình cảm tạ và thán phục hồng ân Chúa – qua lời đáp từ kết lễ gửi đến hàng ngàn khách hành hương. Ngài đã cho biết: Hồ Tĩnh Tâm và Tượng Đài LCTX làm xong chỉ trong vòng ba tháng, trên mảnh đất còn hoang sơ với số tiền hơn cả tỷ đồng, nhưng lúc ấy BCH.CĐLCTX Saigon lại không có quỹ kinh phí.



Cha Franxico GP.Huế cùng cầu nguyện kinh LCTX với cộng đoàn (ở La Vang) ngày 14-8

Tại đây, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – GP. Đà Nẵng đã làm phép tượng đài và chủ tế Thánh lễ với nhiều linh mục đại diện cho LCTX ở nhiều giáo phận khác về dự Đại lễ ở La Vang. Hướng về đông đảo khách hành hương sốt sắng tham dự Thánh lễ LCTX, Đức Cha đã huấn từ:

“ Từ nay, về Linh địa La Vang để nhờ Đức Mẹ chuyển cầu xin ơn, mọi người còn được sưởi ấm bởi LCTX luôn thứ tha và ôm ấp, cứu chữa mọi thành phần lương, giáo, không phân biệt đạo đức hay tội nhân...”

• **Lòng Chúa Thương Xót đã lan tràn trên khắp Việt Nam:**

Sự kiện LCTX đã được long trọng tôn vinh ở Linh địa La Vang, nơi hàng trăm năm qua chưa được ai biết đến, là một dấu chỉ khẳng định Hội đồng Giám mục VN đã công khai chấp thuận việc sùng kính LCTX trên khắp các giáo phận trong nước. Quả vậy, hiện nay hầu hết các giáo phận của GHVN đã được các Đức Giám mục đặc trách cha Tổng Linh hướng hoặc có đại diện phụ trách Cộng đoàn LCTX ở các giáo phận, như: Saigon, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng, Bùi Chu, Thanh Hóa, Hưng Hóa, Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn...

Các Đấng bậc giáo quyền của GHVN đã thể hiện sự quan tâm ưu ái LCTX một cách đặc biệt, khi vào cuối tháng ba, để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót được tốt đẹp, đã có buổi họp mặt tĩnh tâm liên giáo phận. Qua đây đã quy tụ được mười linh mục Tổng Linh hướng hoặc đại diện LCTX cấp giáo phận về tham dự. Kết thúc họp mặt đã có thư thỉnh nguyện chung trình lên Đức Hồng Y và HĐGMVN xin cho việc sùng kính LCTX được chấp thuận trong khắp Giáo hội Việt Nam.

Nhìn lại việc tôn vinh LCTX trong những năm vừa qua, rõ là một hồng ân tiếp nối hồng ân vô cùng to lớn của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Đây còn là nhu cầu chính đáng và rất khẩn thiết của nhiều người không phân biệt lương – giáo trên khắp cả nước Việt Nam; trước dấu chỉ của thời đại ngày

nay đang khủng hoảng về luân lý và đạo đức. Đã có nhiều chứng nhân LCTX xác quyết về được ơn chữa lành hồn – xác cho chính mình và người thân trong gia đình. Rất nhiều người sau một thời gian đến với LCTX đã được hoán cải đời và trở nên dẫn thân cho việc loan truyền LCTX. Trong GP.Saigon, kể từ sau khi Đức Hồng Y đặc trách cha Tổng Linh Hưởng GB.Võ Văn Ánh và thành lập Ban chấp hành cộng đoàn vào năm 2008. Đến nay, gần hết 200 giáo xứ đã có nhóm cầu nguyện kinh LCTX vào 3 giờ chiều mỗi ngày. Riêng có một vài giáo xứ, hàng tuần có đến hàng ngàn người lương – giáo sốt sắng về cầu nguyện và tham dự Thánh lễ sùng kính LCTX.

Dịp Đại lễ LCTX vào tháng tư qua, hòa cùng niềm vui chung của Giáo hội hoàn vũ, riêng tại Trung tâm Mục vụ TGP.Saigon, đã có khoảng 20 ngàn người về dự Đại lễ do 3 Đức Cha chủ tế Thánh Lễ. Ngoài ra Đại lễ còn được tổ chức long trọng ở các giáo phận khác, do nhiều Đức Giám mục chủ tế Thánh lễ như ở: Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hóa... và mới nhất vào ngày 17-08, Đặc sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli và Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất đã làm phép tượng đài và lễ khởi công xây dựng Trung tâm hành hương LCTX GP.Hưng Hóa ở GX.Hòa Bình.

Qua những sự kiện trọng đại trên, LCTX hiện đang được đông đảo nhiều người không phân biệt lương – giáo đón nhận một cách thành khẩn và sốt sắng. Quả là LCTX đang lan tràn trong khắp Giáo hội Việt Nam – ***Đây là dấu ấn muôn đời của LCTX trên khắp Việt Nam.***

Mừng kính Lễ Nữ Vương Thiên Đàng 22/8



Trao & nhận khi nghĩ đến người khác

Fx Đỗ Công Minh

Chuyện kể:

- Ghandi bỏ lại chiếc giầy thứ hai khi ông bị rớt chiếc thứ nhất bên đường khi lên xe lửa.
- Em bé vào rừng hái dâu dành những trái ngon biếu mẹ.
- Một vận động viên bị thương sẵn sàng hy sinh ở lại trên sa mạc đầy tuyết để cả đoàn thám hiểm thoát nạn.
- Video Clip: Em bé trả lại tiền dư, tặng sách truyện cho bạn.

Lời Chúa soi dẫn: Chúa Giêsu phán: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môsê và lời các Ngôn sứ là như thế đó". (Mt 7, 12)

Dàn Ý:

1- Khi ta nghĩ đến người khác là ta đặt mối quan tâm của ta vào tha nhân. Ta nghĩ đến người khác ta tức là ta muốn trao cho họ một điều gì tốt đẹp. Ghandi nghĩ rằng nếu mình giữ lấy chiếc giầy thì chiếc giầy kia đã mất trở nên vô ích vì nếu có ai nhặt được cũng không dùng đến nó. Ném đi chiếc giầy thứ 2 không phải là phung phí vứt đi một vật dụng thừa thãi nhưng là mong muốn cho ai đó thấy một chiếc giầy trước đó trên đường, nhặt được chiếc thứ hai sẽ trở lại tìm chiếc giầy đã thấy lúc trước và họ sẽ được trọn vẹn đôi giầy. Ghandi đã trao cho người khác một điều tốt mà ta có thể nói là THÁNH THIÊN.

- Trao cho người khác TÌNH YÊU của ta như câu chuyện em bé hái dâu. Rất thích những trái dâu ngọt ngào, mong chín nhưng tình yêu người Mẹ vượt lên trên, em đã nghĩ đến người mẹ và TÌNH YÊU trao đi.

- Nghĩ đến người khác còn là trao cho họ niềm AN ỦI. Khi nghĩ đến người khác, từ nghĩ sẽ dẫn tới hành động, gọi một cuộc điện thoại, gửi một lời nhắn tin chia buồn với người nào đó khi biết họ có một nỗi đau đó là trao cho họ niềm AN ỦI.

- Nghĩ đến người khác bằng cách giúp đỡ **VẬT CHẤT** là cụ thể hơn cả. Em bé mua thuốc lá đã nghĩ đến việc trả lại 100 ngàn là **VẬT CHẤT** vừa nói lên sự thành thật, lòng quả cảm vượt lên chính mình, nhưng là em còn nghĩ đến thiệt hại của người bán thuốc lá. Em trao cho cô bạn gái đang đói ăn cả cuốn truyện mới đọc xong là nghĩ đến bạn sẽ đổi cuốn sách là **VẬT CHẤT** để lấy được chén cơm.

- Nghĩ đến người khác là trao cho họ **NIỀM TIN** của mình. Mình có niềm tin rằng người khác sẽ cải thiện cuộc sống, thay đổi suy nghĩ nếu mình tác động đến họ.

- Cuối cùng là giúp họ **VƯỢT QUA THỬ THÁCH** họ đang vướng mắc. Trao cho họ một phương án **VƯỜN LÊN** để họ vượt qua thử thách.

2- Nghĩ đến người khác không chỉ **TRAO** mà ngược lại mình còn được **NHẬN**. Nhận những gì?

- Trao thì cảm thấy **HẠNH PHÚC** nhận về bản thân mình. Anh bạn đồng hành bị thương, cảm thấy hạnh phúc vì đã đem lại cho các bạn đồng hành một cuộc sống mới, thoát cái chết trên sa mạc đầy tuyết.

- Nghĩ đến người khác làm mình trở nên **TRƯỜNG THÀNH** về nhân cách. Con người được lớn lên trong nhân cách, trong Thần Khí.

- Nghĩ đến người khác giúp ta có lòng **QUẢ CẢM**. Anh bạn trên sa mạc, chính lòng quả cảm đã vượt thẳng nỗi sợ hãi đưa anh đạt hạnh phúc.

- Nghĩ đến người khác chình là **THÁNH HOÁ** bản thân mình. Giúp mình trở nên hoàn thiện hơn trước mặt mọi người và Thiên Chúa.

- Cuối cùng là biết nghĩ đến người khác ta nhận được sự **CẢM THÔNG** vì người khác (bạn bè, thầy cô, cha mẹ, con cái)

nghĩ đến mình, cảm thông với mình và như thế cả một Trời mới Đất mới mở ra: Mọi người đều nghĩ đến nhau.

3- LÀM SAO ĐỂ DỄ NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC?

- Tham gia các đoàn thể Xã hội, Tôn giáo.
- Tham gia các hoạt động tại cộng đồng khu xóm, nơi làm ăn, buôn bán (Chi hội tiểu thương, tổ ngành hàng...)
- Sẵn sàng nhận trách nhiệm khi được tín nhiệm: Tổ trưởng, Ban Chấp hành, Ban chủ nhiệm, Ban quản lý).
- Dám thoát ra khỏi những suy nghĩ cục bộ gia đình, họ hàng, quen biết
- Tập tính không so đo tính toán, không vị kỷ mà dám mở lòng, tươi cười đón tiếp người khác.

4- TÂM TÌNH CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân ái, xin giúp mỗi người chúng con biết thực hành giới răn của Chúa Giêsu bằng việc năng nghĩ đến người khác và đáp ứng nhu cầu của tha nhân. Nhờ đó chúng con sẽ trở thành những người trưởng thành về nhân cách và hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong cuộc sống đời thường. AMEN. (Trích Sổ tay HHTM của LM Đan Vinh).



GIÊSU LÀ AI

Trâm Thiên Thu

(Chuyển ngữ từ Y-Jesus.com)

(Tiếp theo và hết)

10. Chúa Giêsu bị tâm thần?

Albert Schweitzer đoạt giải Nobel năm 1952 về nỗ lực nhân bản, ông có cái nhìn riêng về Chúa Giêsu. Ông kết luận rằng sự mất trí là nguyên nhân Chúa Giêsu tuyên bố là Thiên Chúa. Nói cách khác, Chúa Giêsu sai về tuyên bố của mình nhưng không chủ ý nói dối. Theo lý thuyết này, Chúa Giêsu bị ảo tưởng khi tin mình là Đấng Thiên Sai (Messiah).



C. S. Lewis cẩn trọng cân nhắc ý kiến này và suy diễn sự mất trí trong tuyên bố của Chúa Giêsu. Ông nói rằng ai tuyên bố là Thiên Chúa thì không là thầy dạy luân lý vĩ đại, người đó hoặc bị tâm thần hoặc là ma quỷ.

Ngay cả những người hoài nghi nhất của Thiên Chúa giáo cũng hiếm khi thắc mắc về tinh thần tráng kiện của Chúa Giêsu. Nhà cải cách xã hội William Channing (1780-1842) nhận mình không theo Thiên Chúa giáo, ông nhận xét về Chúa Giêsu: *"Sự cáo buộc về sự nhiệt tâm ngông cuồng và lừa đảo là điều cuối cùng gán cho Chúa Giêsu. Chúng ta tìm đâu ra dấu vết đó trong lịch sử? Chúng ta có phát hiện những điều đó trong giáo huấn của Ngài?"*

Dù cuộc đời ông đầy vô luân và hoài nghi cá nhân, triết gia người Pháp Jean-Jacque Rousseau (1712-1778) vẫn chân nhận

tính cách siêu việt của Chúa Giêsu và sự hiện hữu của trí tuệ. Ông viết: *"Khi Plato mô tả người công chính tưởng tượng của mình, ông đã nhận sự trừng phạt của sai lầm, nhưng đáng nhận các phần thưởng cao quý nhất của nhân đức, ông đã mô tả đúng đặc tính của Chúa Giêsu Kitô. Nếu sự sống và sự chết của Socrates là sự sống và sự chết của một triết gia thì sự sống và sự chết của Chúa Giêsu Kitô là sự sống và sự chết của Thiên Chúa".*

Schaff đặt vấn đề mà chúng ta phải tự vấn: *"Một người thông thái như vậy – hoàn toàn lành mạnh, khỏe mạnh, luôn sẵn sàng và tự hữu – có thể bị ảo tưởng nghiêm trọng liên quan đặc điểm và sứ vụ của Ngài không?".* Vậy Chúa Giêsu nói dối, bị tâm thần hay đúng là Con Thiên Chúa? Jefferson có thể đúng khi cho rằng Chúa Giêsu "là một thầy dạy luân lý tốt" mà lại từ chối thiên tính của Ngài sao? Những người nghe Chúa Giêsu nói, cả người tin và không tin, không bao giờ coi Ngài chỉ là một thầy dạy luân lý tốt. Chúa Giêsu tạo 3 hệ quả ban đầu ở những người gặp Ngài là ghen ghét, khiếp sợ và sùng bái.

Ngày nay, hơn 2.000 năm sau, Chúa Giêsu vẫn là người tạo phân cực nhất thế giới. Nhưng đó không là luân lý, đạo đức hoặc di sản của Ngài khả dĩ tạo lửa say mê. Sứ điệp Chúa Giêsu đem đến thế gian là Thiên Chúa tạo dựng chúng ta vì một mục đích – và mục đích đó được gói ghém trong Con Ngài.

Các tuyên bố của Chúa Giêsu buộc chúng ta phải lựa chọn. Như Lewis nói, chúng ta không thể đặt Chúa Giêsu vào phạm trù chỉ là nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại hoặc thầy dạy luân lý tốt. Vị cựu giáo sư ĐH Oxford này và những người hoài nghi thách thức chúng ta tìm hiểu Chúa Giêsu: *"Bạn phải lựa chọn, con người này hoặc là phạm nhân hoặc là Con Thiên Chúa, hoặc là người điên hoặc là điều gì đó tệ hại hơn. Bạn có thể không cho rằng Ngài nói vì khờ dại, bạn có thể sỉ vả Ngài và giết Ngài như một kẻ ác, hoặc bạn có thể phủ phục dưới chân Ngài và gọi Ngài là Thiên Chúa. Nhưng hãy để chúng tôi không nói lời vô nghĩa về việc Ngài là thầy dạy luân lý vĩ đại. Ngài không bỏ ngỏ điều đó đối với chúng ta, Ngài không có ý làm vậy".*

Lewis giải thích lý do ông kết luận rằng Chúa Giêsu Kitô đã tuyên bố chính xác Ngài là ai. Ông tìm hiểu kỹ lưỡng về cuộc đời và những lời của Chúa Giêsu, và ông đã trở thành một Kitô hữu.

11. Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi chết?

Vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta là “Chúa Giêsu Kitô thực sự là ai?”. Ngài chỉ là một người khác thường hay là Thiên Chúa mặc xác phàm như Phaolô, Gioan và các môn đệ khác đã tin? Mục sở thị Chúa Giêsu nói và làm vì họ tin Ngài đã sống lại từ cõi chết sau khi bị tử hình trên thập giá. Nếu họ sai thì giáo hội được thành lập trên sự giả dối. Nhưng nếu họ đúng, một phép lạ vĩ đại như vậy đã chứng minh những gì Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa, về chính Ngài và về chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta có phải nhìn nhận sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô chỉ qua đức tin, hay là có chứng cứ lịch sử vững chắc? Một số người hoài nghi đã điều tra hồ sơ lịch sử để chứng minh sự sống lại là sai. Họ đã phát hiện được gì?

12. Chúa Giêsu nói điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết?

Nếu Chúa Giêsu thực sự sống lại từ cõi chết thì Ngài phải biết những gì ở bên kia thế giới. Chúa Giêsu nói gì về ý nghĩa cuộc sống và tương lai của chúng ta? Có nhiều cách đối với Thiên Chúa hoặc Chúa Giêsu có tuyên bố Ngài là con đường duy nhất?

Hãy nhìn vào vấn đề “Chúa Giêsu có thích hợp với thời nay hay không?”. Chúa Giêsu có thể trả lời các vấn đề lớn của cuộc sống như “Tôi là ai?”, “Tại sao tôi ở đây?” và “Tôi sẽ đi đâu?” hay không? Những ngôi Thánh đường và những hình thập giá (Công giáo, Tin lành và Chính thống giáo) đã khiến một số người tin rằng Chúa Giêsu không thể trả lời, và cho rằng Chúa Giêsu đã bỏ mặc chúng ta đối đầu với một thế giới hỗn độn và đầy đau khổ. Nhưng thật ra Chúa Giêsu đã tuyên bố về cuộc sống và mục đích của chúng ta trên trái đất là cần được kiểm nghiệm trước khi chúng ta “viết đặt điều” cho Ngài là vô tâm hoặc bất lực!

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

Tính dục và hôn nhân theo Kitô Giáo

Gioakim Trương Đình Giai

(Kỳ 2)

4. Lạm dụng thân xác và tính dục.

▪ *Thân xác chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, được tạo dựng để phụng sự Thiên Chúa, để tôn vinh ngài chứ không phải để gian dâm.* Chính vì thế mọi việc sử dụng hay lạm dụng, tính dục, thân xác mình hay anh chị em mình đi ngược lại với quy luật, trật tự, ý định của Thiên Chúa theo đó tình dục phản ánh sự toàn vẹn của con người, phục vụ cho sự kết hợp tình yêu không thể chia sẻ trong đời sống vợ chồng, và truyền sinh, đều được coi là những tội phạm đến thân xác: thủ dâm, tà dâm, xâm phạm tính dục trẻ em, ngoại tình, loạn luân, hiếp dâm, bán dâm, mua dâm, quan hệ đồng tính, khiêu dâm...

Thành kiến đối với Công giáo liên quan đến tính dục

▪ Kitô giáo, đặc biệt Công Giáo thường bị coi là tôn giáo chống lại hay dị ứng với tính dục. Vì sao?

▪ Có nhiều lý do: trong Kitô giáo, đặc biệt Công Giáo, người ta tôn sùng Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu như một trinh nữ. Thánh Giuse, chồng bà tuy không được chính thức tuyên bố là trinh nam, nhưng theo truyền thống Công giáo, người ta vẫn tin như thế về thánh Giuse, nên có khuynh hướng biểu tượng ngài như một ông già... Giáo sĩ công giáo từ linh mục đến giáo hoàng đều vẫn buộc giữ độc thân. Ơn gọi tu trì dành cho những người sống độc thân luôn được đề cao ở mọi thời.

Sự thật thế nào?

▪ Ta không thể phủ nhận, Giáo hội công giáo vẫn mãi ca ngợi sự độc thân trinh khiết vì Nước Trời nhưng hoàn toàn không có việc Giáo hội chống lại tính dục, vì chống lại với tính dục là chống lại chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng con người là nam và nữ, là chống lại Bí tích Hôn nhân.

▪ Đặc biệt với Công Đồng Vaticanô II, Giáo hội khẳng định ơn gọi hôn nhân Kitô giáo là một ơn gọi thánh thiện như bao ơn gọi khác. Việc giao hợp đúng nghĩa của vợ chồng không chỉ là lành mạnh, phù hợp với quy luật tạo hóa mà còn là một cử chỉ thánh thiêng phản ánh tương quan mật thiết giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, là biểu tượng của Giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Người, giữa Đức Kitô và Hội Thánh.

“Điều gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phân ly”

▪ Nếu có lên án, đó là lên án sự phạm tục hóa, lạm dụng tính dục, việc sử dụng tính dục đi ngược lại với ý định tạo dựng của Thiên Chúa mà thôi.

▪ Đừng nghĩ rằng sự khác nhau giữa cái nhìn của người Kitô hữu và người ngoại là sự khác nhau giữa linh hồn và thân xác, hay chọn lựa giữa tình dục và tình yêu như thể một trong hai có thể bị loại trừ hoàn toàn, vì chống lại hay thần thánh hóa thân xác hay tình dục đều là đi ngược lại tinh thần Kitô giáo cũng như chống lại linh hồn và tình yêu là phản Kitô giáo vậy.

5. Căng thẳng tính dục trong đời sống hôn nhân (dựa vào sách *Three to get married* của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen)

▪ Người ta thường đưa nhau ra tòa ly dị viện lý do không hòa hợp, và quan trọng nhất là chuyện chăn gối, lý do không hòa hợp về tình dục.

▪ Sống trong một thế giới ảnh hưởng của nền văn minh sự chết, nặng mùi hưởng thụ, nên người ta thường có khuynh hướng thần thánh hóa tình dục.

▪ Phải chăng tình dục đóng vai trò quyết định trong hạnh phúc hôn nhân?

Xác thịt hiệp nhất, cách biệt

▪ Mọi tình yêu đều khát khao hiệp nhất, mong mỗi một sự hòa quyện giữa hai thực thể.

▪ Xác thịt dù là phương tiện tạo hiệp nhất khi kết hợp với linh hồn, bản thân nó là một trở ngại vì vật chất không thể thâm nhập được. Một khối đá cẩm thạch không thể trở nên một

với một khối cẩm thạch khác mà không bị mất đi tính cách riêng biệt của mình. Nhưng linh hồn là mối dây hiệp nhất. Hai người học thi ca không đánh mất nơi nhau sự hiểu biết của họ, thi ca trở nên mối dây hiệp nhất nơi họ.

Tuy hai mà một, tuy một mà hai!

- Xác thịt là một phương tiện tạo hiệp nhất vì nó gắn liền với linh hồn của người sống đến mức độ nếu tình yêu đánh mất linh hồn của mình, thì cũng đánh mất luôn sự hiệp nhất của mình. Khi tinh thần biến mất, chỉ còn lại sự gắn gũi thể xác. Điều này tạo ra nhàm chán.

- Ước muốn tăng thêm thân mật đến mức độ cả hai trở nên một không thể thỏa mãn hoàn toàn được về thể lý vì sau khi giao hợp vẫn là hai nhân cách khác biệt, với những bí ẩn riêng của mình.

Xác thịt không thể đạt được sự hiệp nhất

- Thật rõ là nghịch lý: tâm hồn của những người yêu khát khao hiệp nhất, nhưng chỉ có thân xác qua biểu trưng tức thời của sự hiệp nhất ấy là độc nhất đối với nó. Xác thịt không thể đạt được sự hiệp nhất này trong khi chỉ có một mình sự hiệp nhất mới thỏa mãn được tinh thần.

- Không có cuộc hôn nhân nào thoát khỏi sự căng thẳng này. Mỗi căng thẳng này gia tăng nếu thân xác đi qua những chuyển động yêu không có linh hồn và giảm đi khi linh hồn yêu qua thân xác.

Thỏa mãn xác thịt tự thân không thể làm vui thỏa tâm hồn

- Nguyên nhân căn bản vì sao những trải nghiệm xác thịt ngoài hôn nhân gây nên căng thẳng tâm lý là vì người ta cảm thấy rõ ràng hơn sự trống vắng giữa tinh thần và xác thịt.

- Đây là mẫu chốt giải thích tình trạng tinh thần khác nhau kéo theo giữa việc kết hợp do hôn nhân thực sự với sự phấn khích do ngoại tình. Hành động đầu tiên này là cái được gọi là sự trả "nợ". "Vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau" (1 Cr 7, 14).

(Còn tiếp)



Hiệp thông



Cầu nguyện

- 50 người xin tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse vì những hồng ân Chúa đã thương ban và xin được ơn luôn trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa.
- Một gia đình xin tạ ơn Chúa vì con đã ngoan ngoãn chịu học tập trở lại.
- 3 gia đình xin CĐ LCTX cầu nguyện cho con được ơn sức mạnh, chịu đựng được những cơn đau đớn và luôn tín thác vào Chúa, vâng theo Thánh ý Chúa.
- 15 người xin CĐ LCTX cầu nguyện cho gia đình được bình an, thoát khỏi sự khó khăn, và xin thánh hoá công việc, gặp mọi sự thuận lợi.
- 11 người xin CĐ LCTX cầu nguyện cho con được ơn hoán cải, bỏ đam mê chơi game online, siêng năng học tập và làm những việc đạo đức.
- Một gia đình xin CĐ LCTX Chúa cầu nguyện cho con Gioan Baotixita bị tai nạn giao thông được mau chóng thoát khỏi sự rắc rối.
- 50 người xin ơn như ý.
- 15 người xin Chúa ban ơn bền đỗ.
- Xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho các quý ân nhân còn sống hay đã qua đời, luôn đón nhận được Lòng Chúa Thương Xót.
- Xin hiệp ý cùng CĐ LCTX cầu nguyện cho cha Tổng linh hướng luôn tràn đầy hồng ân và sức khỏe để hướng dẫn CĐ LCTX theo thánh ý Chúa và các anh chị em đang phục vụ trong CĐ LCTX luôn yêu thương, đoàn kết, khiêm nhường và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc phát triển LTX của Chúa.



PHÒNG MẠCH MIỄN PHÍ

Biện pháp đơn giản chống táo bón

Huỳnh Thiêm

(TNO) Để ý một chút trong việc thay đổi thực đơn hằng ngày có thể giúp bạn tránh được nguy cơ bị táo bón, theo trang tin healthmeup.com dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ.

Rau củ: Với hàm lượng chất xơ dồi dào, rau củ có tác dụng hiệu quả. Đó là các loại rau củ như đậu lăng, đậu hà lan, bông cải xanh, cải bắp, cà rốt, đậu xanh và cải bó xôi. Các chuyên gia cho biết rau củ đã qua chế biến tốt cho quá trình tiêu hóa hơn so với rau củ chưa được nấu chín.



Trái cây tươi: Các loại quả mọng như dâu tây, quả mâm xôi và quả táo chứa nhiều chất xơ nên giúp chống táo bón. Các loại trái cây khác như quả đào, thơm (dứa), lê, đu đủ cũng được các chuyên gia khuyên những người bị hội chứng ruột kích thích dùng vì có tác dụng giảm đau bụng và chống táo bón.

Trái cây khô: Trái cây khô cũng là một lựa chọn khác giúp . Mận khô, mơ khô, chà là, nho khô giúp khắc phục hội chứng ruột kích thích. Mận khô còn được xem là thuốc nhuận tràng tự nhiên.

Ngũ cốc nguyên hạt: Đây là nguồn phong phú chất xơ. Có thể bổ sung chất xơ từ bánh mì, gạo lứt. Bắp rang, ít calo và nhiều chất xơ, cũng là món ăn vặt chống táo bón tốt.

Nước uống: Táo bón không mời cũng đến nếu chúng ta để cơ thể thiếu nước. Do đó, hãy uống nhiều nước, ít nhất 8 ly mỗi ngày, vì nước có tác dụng kích thích nhu động ruột, đẩy lùi táo bón.

Mục Lục

✠ Lá Thư Linh Hương	
◆ Suy niệm về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa	02
✠ Khởi công xây dựng TT Hành Hương LCTX tại Giáo xứ Hòa Bình, Gp Hưng Hóa	05
✠ Về linh địa La Vang	08
✠ Thánh Ý Chúa nơi LCTX	17
✠ Sống Lời Chúa	22
✠ Học Hỏi Linh Đạo	
◆ Tìm hiểu TĐ Thiên Chúa giàu lòng xót thương (B5)	32
✠ Bài Học Từ Cuộc Sống	
◆ Dành thời giờ để cầu nguyện	36
✠ Tháng 9: 7 nỗi đau của Đức Mẹ	39
✠ Những Lời Khôn Ngoan	42
✠ Dẫn Đàn	
◆ Sợi dây chuyền định mệnh	44
◆ LCTX - Dấu ấn muôn đời trên khắp Việt Nam	48
◆ Trao & nhận khi nghĩ đến người khác	53
◆ Giêsu là ai (tiếp theo và hết)	56
✠ Tính dục & hôn nhân Kitô giáo (Kỳ 2)	59
✠ Hiệp Thông Cầu Nguyện	62
✠ Phòng Mạch Miễn Phí	
◆ Biện pháp đơn giản chống tảo hôn	63

